

Pelgrim

St Jacobus de
Meerdere
Parochieblad voor
RK Enschede
oktober 2017 - nr. 7



*"Er zijn voor de familie
op gepaste wijze,
daar gaat het om."*



Mijn naam is Berry Aarts ik ben de uitvaartverzorgers voor Yarden in Enschede en omstreken. Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan: **074 291 3231**.

Yarden Uitvaartzorg Enschede
Voor een melding van overlijden
belt u 0800 8192 (24 uur per dag).
www.yarden.nl



Uitvaartleiders:
Gertie Ruesink,
Harriette Bakker,
Berto van der
Wacht.

Uitvaartverzorging voor
alle gezindten.



Wij werken zonder winstoogmerk.
Stijlvolle familiekamers op ieder
gewenst moment toegankelijk.
Geheel vernieuwd en zeer smaakvol
ingericht uitvaartcentrum met
voldoende parkeerruimte.

Stichting Diacon
Varviksingel 141,
7512 EL Enschede
Tel: 053-4321955.
www.uitvaart-enschede.nl

Theologie is een veelzijdige wetenschap die uitstekende beroepsperspectieven biedt. Kom daarom Theologie studeren op de groene campus in Tilburg of in de prachtige binnenstad van Utrecht.

Voor de Bachelor → tilburguniversity.edu/meeloopdagen

Voor de Master → tilburguniversity.edu/mva

School of Catholic Theology



Understanding Society



Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl

rekeningnummer
NL15 RABO 0153 1666 65

Pastores
Altijd bereikbaar onder nummer
06 - 27 51 12 72

Uitvaarttelefoon: 053 - 711 34 60
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor A. Monninkhof, teamleider
Tel. privé: 053 - 431 17 32 / 06 - 22 78 61 51
a.monninkhof@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op: zaterdagmorgen + -middag en
dinsdagavond

Pastor W. Rekveld, priester
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbee
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker M.D. Dijkman
Tel. 06 - 38 90 39 99
m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Diaken P. van Blijswijk
Tel. 074 - 349 48 15
p.blijswijk@rkzuidoosttwente.nl

Pelgrim

oktober 2017, nr. 7

Inhoud

- 5 Maarten Luther
- 6 St. Jozef
- 8 H. Jacobus
- 10 St. Jan
- 14 Doodse stilte
- 16 Vieringenrooster
- 21 Mijn naam is ...
- 24 Geloofsverdieping en spiritualiteit
- 25 Missiezondag 22 oktober

Bij de vorige Pelgrim hebt u
een acceptgiro ontvangen...
Alleen was niet helemaal
duidelijk waarvoor.

Eens per jaar voegen we een
acceptgiro bij voor een
vrijwillige bijdrage voor
Pelgrim. Zie ook een kleine
uitleg op pagina 25.



VAN DE REDACTIE

*Jij bent bang.
Ik ben bang.*

*Jij bent bang om dood te gaan
in de oorlog in jouw land..
Ik ben bang dat jij die oorlog
meeneemt naar het mijne.*

*Jij bent bang dat de grenzen
voor je neus zullen worden gesloten.
Ik ben bang dat veel mensen
met verkeerde bedoelingen
hier naar toe komen.*

*Jij bent bang
dat jij niet welkom bent in Europa.
Ik ben bang
dat jij mijn cultuur niet zult begrijpen.*

*Jij bent bang dat je nooit meer
terug naar je huis kunt.
Ik ben bang dat je nooit meer
terug naar huis wilt.*

*Jij bent bang
dat wij je niet willen helpen.
Ik ben bang
dat jij de hulp niet zult waarderen.*

*Jij wilt vast niet dat ik bang ben.
Ik wil ook niet dat jij bang bent.*

*Laten we er dan samen voor zorgen
dat onze angsten ongegrond zijn.*

(Sandra Gorwill in "De Roerom")

Voor u ligt alweer *Pelgrim* nummer 7.

Vorige keer was er veel copy aangeleverd, waarvoor wij U willen bedanken. Het is altijd fijn als wij ruim kunnen kiezen uit de artikelen die ingezonden worden

Wij willen U echter verzoeken de tekst maximaal aan te leveren met 400 woorden. Wij kunnen dan een leesbare tekst maken met genoeg tussenruimte en eventueel nog een foto plaatsen.

Wij hebben vernomen dat zo'n lap tekst niet uitnodigt om te lezen en dit willen we uiteraard voorkomen.

Laten we er samen voor zorgen dat het een informatief, "leesbaar" en inspirerend blad blijft!

Annelies, Conny, Lidiana en Ine

Beste lezer,

wellicht is het u geheel ontgaan, maar het is dit jaar Lutherjaar. Luther niet van Martin Luther King, de dominee uit de Verenigde Staten, die het in de jaren zestig opnam voor gelijke rechten voor zwarte medeburgers, maar van Maarten Luther uit Duitsland. Deze Maarten, zo gaat het verhaal in ieder geval, sloeg op 31 oktober 1517, de dag voor Allerheiligen, met hamer en spijker een stuk papier met 95 stellingen tegen de aflatenpraktijk van de almachtige Rooms katholieke kerk aan de deur van de Slotkerk in Wittenberg. Maarten was een gestudeerd man. Hij was professor aan de nog jonge universiteit van Wittenberg en oogappel van keurvorst Frederik de Wijze. Daar zou hij later nog veel plezier van hebben. De bescherming van Frederik hield hem in leven, toen de Paus hem excommuniceerde en de keizer hem vogelvrij verklaarde. Maar toen was de hele zaak al ontploft. Wat Maarten die 31e oktober deed was niet ongewoon. Universitaire docenten bevestigden stellingen aan de poort van de kerk om daar met anderen over te discussiëren. Door een samenloop van omstandigheden liep het nu anders. Achteraf gezien markeerde het ophangen van de stellingen het begin van de Reformatie en het ontstaan van de Protestantse kerk. Inmiddels dus 500 jaar geleden. De intentie van Maarten was echter anders. Hij wilde de kerk van binnenuit hervormen en dacht aanvankelijk zelfs de paus op zijn hand te hebben. Dat was naïef. Door tegenstanders werd hij onderschat. Hij was een onbekende professor uit een afgelegen stadje uit de provincie. Zo kon iets kleins tot iets groots uitgroeien.

Afgelopen mei ben ik met parochianen, gemeenteleden en ds. Bob Wijnbergen uit Haaksbergen en omgeving de plekken wezen bezoeken, waar zich Maartens leven heeft afgespeeld. We leerden hem kennen als een bewogen mens. Hij was zeer gedreven, koppig, geen systematisch

theoloog, maar een Godsmens zoekend naar waarheid, die hij overigens zelf in pacht dacht te hebben. Een man die hield van het leven. Hij maakte slim gebruik van de opkomende boekdrukkunst. Zou hij nu geleefd hebben, dan zou hij zich helemaal gek getwitterd hebben. Hij vertaalde onder meer het Nieuwe Testament vanuit de grondtaal in het Duits. Dat deed hij in zeer toegankelijke taal. Daardoor konden geleterde mensen de bijbel zelf gaan lezen. Zijn vertaling werd bepalend voor de Duitse eenheidstaal. Luther legde de weg open naar een persoonlijke relatie van mensen met God. Hij stimuleerde het leren onder het gewone volk, jongens en meisjes. Het was niet meer de priester die vierde, maar de verzamelde gemeente. De samenzang kwam in zwang en het Woord werd bepalend voor de inrichting van de liturgie. Veel van wat Maarten in gang zette, heeft uiteindelijk vijftig jaar geleden ook de Rooms katholieke kerk bepaald. Met het Tweede Vaticaans concilie werd veel veranderd, waar Luther eeuwen daarvoor voor pleitte. Inmiddels zijn katholieken en protestanten al flink naar elkaar toe gegroeid. Dat paus Franciscus eind oktober vorig jaar het begin van het Lutherjaar in Lund in Zweden bijwoonde, hoeft dan ook geen verbazing meer te wekken.

In het Catharijne Convent in Utrecht kunt u dit najaar naar een tentoonstelling over Luther. Van 22 september tot en met 28 januari. Wellicht de moeite waard om daar nader kennis met hem te maken. Op vrijdag 10 november gaan we met een groep vanuit de Franciscusparochie die kant op. U bent welkom om mee te gaan. Opgave bij algemenezaken@franciscusparochie.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mijn collega Margot Dijkman, 06 389 03 999.

Vrede en alle goeds!
Pastoraal werker Frank de Heus



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7414 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG

Tel. nr.: 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 053 7113460

Openingstijd locatiesecretariaat:

Ma-woe-do. van 9 tot 12 u.

Op vrijdag de gehele dag gesloten,
tijdelijk ook gesloten op dinsdag.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Gerrie Vaneker

Mevr. Elly Vije

Lokale Beheergroep:

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Gerard Collet, **contactpersoon**

Hr. Paul Wolbert

Hr. Frans Snijders

Hr. Remco ter Brugge

Redactie: Lidiana Wissink. Kopij kunt u sturen
naar redactie@katholiekenschede.nl

Voor misintenties, stipendia of een andere
reden vermelden wij graag de volgende
nummers:

ING Bank: NL52INGB0000805251 of ABN-

Amrobank NL60ABNA0445681403

Kerkbijdrage:

ING Bank: NL42INGB00003044773 of ABN-

Amro: NL78ABNA0445107324

Beide ten name van St. Josephparochie
Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30
en 11:30 uur. (tel: 06-22351941)

De Kajuit

Open op maandag en op donderdag tussen
9:00 en 11:00 uur.



geladen...

Herfst

- Herfst, herfst, wat heb je te koop,
- duizend kilo bladeren op een hoop,
- zakken vol met wind, ja mijn kind,
- ik hoop dat jij dat aardig vindt.

Woorden van een kinderlied dat ergens in mijn hoofd rondzingt in deze tijd van het jaar. Het is een tijd vol mooie kleuren in de natuur. Bladeren vallen, karakteristieke vormen van bomen worden zichtbaar. Er is mist en regen, laaghangende wolkenluchten. Tijd om naar binnen te gaan, te mijmeren, te bezinnen. Stil te staan bij wat geweest is en wat komen gaat. De uitbundigheid van de zomer, de rust en stilte van de herfst. Begin november de dag van Allerzielen, een oude traditie uit de eerste eeuwen van de kerk. Bidden voor dierbare overledenen, hen gedenken, namen noemen, laten klinken in de gemeenschap. Ook denkend aan hen die niet met name genoemd worden. Kloosters hebben daarbij een grote rol gespeeld. Kloosterlingen nemen de plicht op zich om te bidden voor de overledenen in de wijde omgeving. De datum 2 november is waarschijnlijk te danken aan Notter, bisschop van Luik rond het jaar 1000. De abt van het klooster te Cluny neemt de genoemde datum over. Enkele eeuwen later wordt dit door Rome bekrachtigd. Tot op de dag van vandaag een levende traditie.

Lies van Veldhoven

Namens geloofsgemeenschap Noord



31 oktober Plechtige Slotlof, St. Jozefkerk

Op dinsdagavond 31 oktober om 19.00 uur is er een **plechtige slotlof** waar pastoor Willy Rekveld voorgaat in gebed.

Bidden tot én met Maria betekent haar voorspraak invoeren om voor ons ten beste te spreken bij haar Zoon Jezus, die de enige Verlosser is en die voor ons de weg naar God de Vader is.

Maria weet als moeder van Jezus en als moeder van de Kerk wat we nodig hebben. Bidden met Maria betekent ook dat we niet onze eigen wil kunnen opleggen aan de Heer, Maria bidt altijd met ons mee: "Mij geschiede naar Uw woord".



... wordt geladen...

Iedereen is van harte welkom om samen mee te bidden.
Manfred van Kerckhoven
Namens de gebedsgroep "Pastoor van Ars"



KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

tijdens de H. mis van 9.30 uur op

Zondag 5 november: 31e zondag door het jaar (Mt. 23,1-12)

Als je Jezus wilt volgen moet je niet opscheppen en uit de hoogte doen, maar gewoon eenvoudig blijven en altijd bereid zijn om andere mensen te helpen.



Zondag 19 november: 33e zondag door het jaar (Mt. 25, 14-30)

God heeft ook jou bepaalde talenten gegeven waar jij goed in bent. Doe er iets mee



Wilt u meer weten kom gerust eens langs of mail naar Louise Meulenbroek louisemeulenbroek@hotmail.com

KINDERCLUB ST. JOZEFKERK

Op **zaterdag 7 november** is er weer Kinderclub van 10.30 – 12.00 uur in de parochiezaal van de St. Jozefkerk voor kinderen van 4 -12 jaar

Thema: "St. Maarten"

Op 11 november wordt in de RK kerk het feest van St. Maarten gevierd. Maar wie was die St. Maarten? Wat voor goeie werken deed hij. Wat kunnen wij van hem leren?



We zullen ook samen met de kinderen lampionnen maken! Wilt u meer weten kom gerust eens langs of mail naar Linda (lindaterbraak@live.nl) of Begona (bferpan@hotmail.com)

Colofon

H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04

Email:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 053 7113460

Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

Gerrit Groothuis

Eric Sanders

Hetty Mulder

Arturo Pérez Rivera

Lokale Beheergroep:

Email:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Joop van der Woning

Jos van Rooij

Evelyn Keuben

Arturo Pérez Rivera

Redactie: Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

**SNS-bank NL31 SNSB 0911 5300 37 tnv
Jacobusparochie Enschede**

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Openstelling Jacobuskerk:

Elke donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur.

In de maanden mei t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00 tot 16.30 uur.



In Memoriam: Sini van Wijngaarden

“Wat is't jong, za'k oe nog een kumpke koffie indoon?”

Met deze uitspraak besloot voorganger Gerrit Groothuis de uitvaartplechtigheid voor Sini van Wijngaarden. Het leidde tot een lach en een traan bij de vele aanwezigen in de Jacobuskerk. Want wie was er niet ooit bij Sini op de koffie geweest? De deur aan de Varviksingel stond altijd open. En ging je naar huis, dan stopte ze je nog even iets toe. Plantjes uit de tuin, soep uit de kelder, druiven van de struik. Dienstbaar. Dat was waar Sini voor stond. Niet alleen thuis, maar ook vele vele jaren als vrijwilligster voor de Jacobuskerk. Bij de koffie, de sobere maaltijd, de rommelmarkt, Sini was er altijd bij. “Noe bin ik an de beurt”, liet ze zich een keer ontvallen, toen we haar bezochten tijdens een van de vele opnames het afgelopen jaar in het MST. Wij spraken het niet tegen, maar hoopten toch heel erg voor haar en met haar, dat haar wens om in ieder geval nog één keer in haar prachtige tuin, haar lust en haar leven, van een sigaretje en een glaasje sherry te mogen genieten, in vervulling zou gaan. Dat is haar gelukt, daarna ging het kaarsje langzaam uit en is ze op 12 juli thuis overleden.

In september 2016 ging Sini mee met de bedevaart naar Kevelaer. Haar blik vol





ontroering, toewijding en vertrouwen, toen we haar in haar rolstoel voor in de basiliek voor het Maria beeld neerzetten, zal ons altijd bijblijven. Die avond eindigde voor haar in het ziekenhuis, daarna ging het met vallen en opstaan langzaam maar zeker achteruit.

Deze week reed ik over de Varviksingel, langs haar huis. Luxaflex naar beneden, bord 'te Koop' in de tuin. "Nu is Sini echt

weg", dacht ik vol weemoed bij mezelf. Geen kumke koffie meer. Maar we hopen en vertrouwen dat Sini daar is, waar ze vol vertrouwen naar uitkeek en dat ze daar mag rusten in vrede.

Namens alle vrijwilligers van de Jacobuskerk,

Hetty Mulder

Culturele zondag in Enschede.....

topdrukte in de St. Jacobuskerk!

Op zondag 24 september presenteerden zowel professionele als amateurgezelschappen hun programma voor het culturele seizoen 2017-2018 op de Oude Markt in Enschede. Buiten op het plein was het – mede dankzij het schitterende weer – een kleurrijke en levendige mengelmoes van kunst en cultuur. De Jacobuskerk vormde het podium voor meerdere koren en het Nederlands Blazers Ensemble. Ruim 1200 bezoeker kwamen kijken en luisteren. Door het prachtige weer koesterde de kerk zich in enorme stralenbundels, die door de glas in lood ramen de kerk in schenen. Er zijn honderden foto's gemaakt van dit altijd weer unieke beeld.

Eén van de bezoekers die middag was onze burgemeester, de heer Onno van Veldhuizen. Hij toonde zich aangenaam verrast met zijn eerste kennismaking met de Jacobuskerk en liet zich uitvoerig informeren over alle bijzonderheden en de waarde die onze kerk voor de inwoners en de vele bezoekers aan Enschede heeft.

Joop van der Woning



Onno en Joop

INVITATION for a celebration of the 40th anniversary of the International Christian Fellowship - Enschede (see page 22)

Colofon

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253

7545 GH Enschede 432 44 87

Email:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 053 7113460

Openingstijd secretariaat:

maandag van 9:00-11:00 uur (behalve in de schoolvakanties) en

donderdag van 9:00-11:30 uur.

Pastoraatgroep Zuid:

Email:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink,

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Mw. A. Tenbergen

Mw. J. van de Pieterman

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige AriënsGEDachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid:

Email:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Wendy Bathoorn, coördinator,

Henny Pahlplatz (AriënsGEDachtenis)

Lisette Janssen (St. Jan) tel. 430 59 88

Miranda van Alstede

Jos Vaneker (Verrijzenis)

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL08INGB0000966093 tnv

Jacobusparochie Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18.

De Roef

Pastor Geertmanstraat 17

Tel.: voor donderdagochtend

van 9:00 - 12:00 uur 06-587 09 781

Contactpersonen:

Carina Meijer 06 27 38 16 93 (voor vragen en informatie)

Bijbel leesgroep:

1e woensdag van de maand om 9:30 uur

Verrijzeniskerk

Het LeunenberG 588 do-mo 9:00-11:00 uur

Contactpersoon:

Annelies Tenbergen 053-4768667 (voor vragen en informatie)



Allerzielen - 2 november -

is van oudsher de dag, waarop we in de katholieke kerk onze overledenen gedenken. Het is gebruikelijk om dan bij ons biddend tijdens de viering de namen te noemen van hen, die sinds vorig jaar Allerzielen zijn gestorven.

U bent bijzonder welkom wanneer wij onze overledenen gedenken.

We beseffen dat het pijn doet om herinnerd te worden aan hen, die nog maar zo kort geleden zijn gestorven. Maar nog pijnlijker zou het zijn wanneer wij onze dierbare doden zouden vergeten en verzwijgen. Op Allerzielen willen wij hun namen noemen en hen biddend toevertrouwen aan Gods zorg. En we willen bidden voor elkaar: dat we verder kunnen leven ondanks het gemis.

De Allerzielenviering zal dit jaar plaats vinden op:

Donderdag 2 november a.s. om 19:00 uur in de kerk van St. Jan, Haaksbergerstraat 253 7545 GH Enschede

Na afloop van de viering zal onder het genot van een kopje koffie of thee gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten.



Zondag 12 november is er om 10.00 uur een gezinsviering met als thema **Sint Maarten**. Pater Ben Engelbertink zal voorgaan en het Kinderkoor zingt. We nodigen alle ouders met hun kinderen uit om dit feest mee te vieren. Zorg dat je een lampionnetje bij je hebt, dan kun je meelopen met 'de optocht' door de kerk. Jullie kennen toch het verhaal van St. Maarten wel?

Maarten was de zoon van een rijke koopman. Lang geleden was hij soldaat in het Romeinse leger.

Op een dag reed Maarten met een groepje soldaten naar een grote stad. Het was koud en mistig. Maarten had zijn lange mantel goed om zich heen geslagen. Zo had hij het heerlijk warm. Ze hadden haast, want ze wilden voor donker binnen de stadsmuren zijn.

Toen ze bij de stadspoort aankwamen, stapte er plotseling een arme man op hem af. Hij had geen schoenen, geen jas en geen sokken aan. Je kon aan hem zien dat hij het erg koud had. "Wat is er met jou aan de hand?" vroeg Maarten. "Ach", rilde de man, "ik heb het koud en ik heb zo'n honger". Maarten dacht even na. Hij zou zijn mantel wel willen geven. Maar in die tijd mochten soldaten zonder mantel de stadspoort niet in. De mantel hoorde bij hun uniform. Wat moest Maarten nu doen? Hij kon die arme man daar toch niet zo maar laten staan?



Plotseling kreeg hij een goed idee. "Ik geef hem de helft van mijn mantel. Dan kan ik de andere helft omgeslagen houden!" Hij deed

zijn mantel af. Trok zijn zwaard en hakte de mantel in twee stukken. Eén stuk gaf hij aan de arme man. En één stuk sloeg hij zelf om zijn schouders. Daarna pakte hij zijn geldbuidel en gaf de man wat geld. De arme man was erg blij. Nu had hij een mantel tegen de kou en wat geld om eten te kopen. Hij bedankte Maarten en vertrok. En Maarten? Die reed daarna tevreden met zijn soldaten de stad binnen.

Het verhaal van Maarten en de arme man is een oud verhaal. Maarten is door zijn goede daad door de katholieke kerk Heilig gemaakt. Hij is dus een Heilig mens. Daarom staat nu voor zijn naam het woordje Sint. Net als de heilige Sint Nicolaas.

Nog altijd vieren we het feest van Sint Maarten. Elk jaar, op 11 november, gaan kinderen met een lampion en een vrolijk liedje bij de mensen langs. Om ze licht te brengen ... vrolijk te maken.

(bron: www.kindengeloof.nl)

Kerstviering 18 december

Hebt u zich al aangemeld voor de kerstviering voor ouderen op maandagmiddag 18 december? U hoeft zich alleen aan te melden als u ook deel wilt nemen aan het sfeervol samenzijn ná de viering. Dat kan bij Eleonore Mekkelholt 053 - 476 93 77 Hermine Leppink 053 - 431 21 38 Carina Meijer 06 - 27 38 16 913

Vrijplaats

oefent alweer de gezangen op de donderdagavond voor de viering op 23 november a.s. Wilt u meedoen? Komt u dan om 19.30 uur naar de St. Jankerk



In memoriam Wilfried de Klerk

Op 9 juni 2017 is Wilfried de Klerk op 69-jarige leeftijd overleden en op 14 juni was de uitvaartviering in de St. Jankerk. *"Met al zijn levenslust en wilskracht heeft hij de strijd niet kunnen winnen. Na alle fijne jaren die we met hem mochten beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van een bijzonder mens."* Zo staat in de overlijdensadvertentie.

We hebben als parochianen van de AriënsGEDachteniskerk Wilfried leren kennen als pater Marist en deeltijdpastor naast Pastoor Pasmaan (1962-1974). Na het vertrek van pastoor Pasmaan heeft hij ook nog een korte tijd alleen in de parochie gewerkt. Hij leerde Ans kennen en trouwde met haar. Hij bleef erg actief, ook als vrijwilliger, altijd bescheiden en nooit op de voorgrond. Hij was bezig met het archief van de kerk (maar ook van de stad Enschede). Hij beschreef de kunstschaten. Hij had een deeltijdfunctie op de Zwanenhof, notuleerde de dekenaatvergaderingen.

In de parochie was hij lid van de diverse jubileumcommissies: 60 jaar **parochie** H. Hart van Jezus in 1990, in 2004 het 50-jarig jubileum van de AriënsGEDachteniskerk en de viering van 75 jaar **parochie** in 2005 waarbij een jubileumboekje en een CD werden gemaakt. Hij wist altijd weer oud-parochianen op te sporen en de nodige adressen. Hij verzorgde de uitnodigingen.

Hij was erg betrokken bij de vieringen van het Jongerenkoor Hogeland. Zij inspireerden hem. Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de H. Hartparochie verscheen hij na 30 jaar voor het eerst weer op het priesterkoor in de jongerenviering. Hij voelde het als 'onwennig', maar wist zich gesteund door het Jongerenkoor.



Memorabel was zijn preek tijdens deze viering. Enkele fragmenten uit zijn preek.

- Een boer en een pastoor wandelden over de akkers van de parochie. De boer: *"Kijk eens hoe mooi deze akkers erbij liggen door het harde werken van mij. Kosten nog moeite gespaard!"* Pastoor: *"Zonder Gods hulp was je niet tot dit resultaat gekomen." Dan komen ze bij een stuk land vol met distels en onkruid. De boer zegt: "Kijk, hier heb ik het God alleen laten doen". Met andere woorden er zijn mensen nodig om de boodschap van God door te geven.*

- Een bezorgde vader komt bij de Rabbi en zegt: *"Ik heb alles gedaan om mijn zoon op de weg naar het geloof te brengen, zonder resultaat".* Rabbi: *"Je moet hem des te meer liefhebben."* Hij wilde daarmee aangeven dat bidden alleen niet voldoende is. Ora et labora was zijn adagium.

We denken met een gevoel van dankbaarheid aan hem terug en wensen Ans en de familie sterkte en moed om dit verlies te verwerken.

Namens de parochianen van de locatie AriënsGEDachteniskerk



KLOOSTERWEEKEND: Op verhaal komen vanuit drukte werk en gezin



Veel dertigers en veertigers zoeken voor de grote vragen van het leven niet langer antwoord in kerk of geloof. Een gemiste kans? Hoewel er met betrekking tot bezinning veel te kiezen is: Boeddhisme, mindfulness en zo veel meer, spreken de meeste dertigers, veertigers de taal van de christelijke traditie het best. Waarom zou je dan niet juist daarin, in je eigen 'native spiritual language', je richting en zin zoeken? Heb jij (dertiger, veertiger) zin om een weekend bezig te zijn rondom de thema's:

- zingeving in je leven en de mogelijke rol van de christelijke traditie hierin;
- het leven in een snelle keuzemaatschappij. Hoe houd je de balans? Waar leg je prioriteiten?
- rust en ontspanning. Hoe kom je tot rust, hoe krijg je jezelf stil?

Gun jezelf een weekend en geef je op! In juni richten we ons op de 'jongeren'. Het weekend in januari staat open voor jong en oud. We verblijven bij de Franciscanen te Megen in een sfeervol monumentaal klooster met een kleine gemeenschap. We eten en (wie wil) bidden met de broeders mee en bieden daarnaast ons eigen programma aan.

Begeleiders: Pastor Frank de Heus en Drs. Frank Beuger

Data: vrijdagavond 26 tot en met zondagmiddag 28 januari 2018 (open voor iedereen) én vrijdagmiddag 22 juni tot en met zondagmiddag 24 juni (voor twintigers, dertigers en veertigers).

Kosten: € 70,-.

Aantal deelnemers maximaal 10.

Opgave: Frank de Heus: 06 300 988 33 of pastordeheus@home.nl



Doodse stilte

Een verhaal van iemand, die in de jaren zestig van de vorige eeuw werkt in de gezondheidszorg: "Soms wordt er een kindje levenloos geboren. Er valt een doodse stilte. Men doet er het zwijgen toe. Alles wordt afgedekt. Er wordt niet meer over gepraat. Men gaat over tot de orde van de dag". Dit verhaal heeft betrekking op een pijnlijke episode uit onze geschiedenis, ook van onze RK kerk. We wisten ons geen raad met kinderen, die dood geboren werden. Ze werden begraven "achter de heg". Dit mocht niet in de gewijde aarde, zo vond men,



want het kindje was nog niet gedoopt. Gelukkig wordt er nu anders mee omgegaan. Sinds de eerste decennia van de vorige eeuw, is er het nodige ten goede veranderd. Hiervan getuigen o.a. de monumenten voor ongedoopte kinderen. Op tal van begraafplaatsen en op andere plekken treffen we die aan, ook in RK Zuid Oost Twente. Deze monumenten nemen de pijn van het gemis niet weg. Maar ze kunnen wel een erkenning betekenen van de gevoelens, die met dit gemis verbonden zijn. De stilte wordt doorbroken, het verdriet kan een plaats krijgen.

Toch zijn er onder ons mensen, die nog steeds pijnlijk gewond zijn. Ouderen vaak, die op hun levensavond worden herinnerd aan een pijnlijk verlies. Want het blijft toch

je kind. Je hebt leven in je gedragen!

Daarom is het goed, dat er stem wordt gegeven aan dit verdriet. Recent vroeg een parochiaan me, of in de administratie van de kerk misschien gegevens te vinden zijn van een broertje, dat jaren geleden levenloos ter wereld is gekomen. Op de achtergrond van deze vraag speelt een petitie, die begin 2016 werd ingediend bij de landelijke politiek. In deze petitie wordt gevraagd om de officiële erkenning van doodgeboren kinderen mogelijk te maken. Aan de vervulling van deze wens wordt nu

gewerkt. Daarom hoop ik, dat juist in deze tijd rond Allerzielen, waarin we onze dierbaren gedenken, ook deze kinderen een naam mogen krijgen. Dat recht gedaan wordt aan het leven, dat in hen was. En dat ook de gevoelens erkenning mogen krijgen van hen, die dit leven met zich meege dragen hebben. Dat het stil zwijgen doorbroken mag worden. Dat hun 'stem' gehoord mag worden, ook voorbij de grenzen van de dood.

Pastoor André Monninkhof



KRONIEK

OVERLEDENEN:

St. Jozefkerk:

28-08-2017

10-09-2017

Nel Noom-De Jong, 82 jr, e/v N. Noom.

Betsie Golbach-Libbers, 84 jr, w/v Dhr. Golbach.

H. Jacobuskerk:

15-09-2017

13-09-2017

15-09-2017

17-09-2017

Joop Veger, 73 jr, e/v Trudy Veger-Workel.

Hans Stotijn, 61 jr, e/v Elisabeth Christine Stotijn-Keuken.

Koos Bouwmann, 81 jr, e/v P.M. Bouwmann-Reestman.

Gineke Vos, 79 jr.

St. Jankerk:

11-09-2017

11-09-2017

Bertus Vulker, 88 jr, e/v Geertruida Vulker-Ruwe.

Wim Schepers, 77 jr, e/v Mevr. Schepers-Broekhuizen.

Anders:

08-09-2017

Jo Wesseling-Molenkamp, 91 jr, w/v Johannes Hermanus

Franciscus Wesseling.

DOPELINGEN:

St. Jozefkerk:

03-09-2017

Noémis Alicia Diosmeyri Laaf, geb op 18 mei 2017, d/v Simeon Laaf en Meyrelin Santing.

03-09-2017

Max Julius Engbers, geb op 2 maart 2017, z/v Rob Engbers en Judith Lansink.

OPGENOMEN IN DE RK KERK;

10-09-2017

Emmanuel (roepnaam Manuel) Hernandez Martinez, gevormd in de H. Maria Geboortekerk te Losser..

GEHUWD;

01-09-2017

Ashor Sliwo en Carij Kouroumelian, in de St. Jozefkerk.



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 14/15 oktober 28e zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur A. Monninkhof + P. van Blijswijk Kinderwoorddienst Kinderkoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur A. Monninkhof + P. van Blijswijk Internationale mis Ariëns Music Ministry	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur Parochiaan BJK
Weekend 21/22 oktober 29e zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur J. Kortstee Zanggroep St. Joseph	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur M. Dijkman Samenzang	Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur W. Rekveld Schola
Woensdag 25 oktober Kerkwijding van geconsa- creerde kerken	Woord- en communieviering Woensdag 09.30 uur C. Berbée Samenzang		
Weekend 28/29 oktober 30e zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur W. Rekveld Mariakoor	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur C. Berbée Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Woensdag 1 november Allerheiligen	Eucharistieviering Woensdag 09.30 uur J. Kortstee		



LEZINGEN BIJ DE ZONDAG

15 oktober

Achtentwintigste zondag door het jaar
Jesaja 25,6-10a
Filippenzen 4,12-14.19-20
Mattheüs 22,1-14 of 22,1-10

22 oktober

Negenentwintigste zondag door het jaar
Jesaja 45,1.4-6
1 Thessalonicenzen 1,1-5b
Mattheüs 22,15-21

29 oktober

Dertigste zondag door het jaar
Exodus 22,20-26
1 Thessalonicenzen 1,5c-10
Mattheüs 22,34-40

Woensdag 1 november

Allerheiligen
Apokalyps 7,2-4.9-14
1 Johannes 3,1-3
Matteüs 5,1-12a



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Donderdag 2 november Allerzielen	Eucharistieviering Donderdag 09.30 uur A. Monnikhof		
	Schola		
	Gebedsviering Donderdag 19.00 uur A. Monnikhof	Gebedsviering Donderdag 19.00 uur F. de Heus + parochiaan	Gebedsviering Donderdag 19.00 uur Parochiaan
	Zanggroep St. Joseph	Vocal Moments	Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 4/5 november 31e zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur A. Monnikhof Kinderwoorddienst Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur A. Monnikhof Internationale mis Ariëns Music Ministry	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Maandag 6 november H. Willibrord		Eucharistieviering Maandag 18.15 uur A. Monnikhof	
		Samenzang	
Weekend 11/12 november 32e zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur W. Rekveld BJK	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur P. van Blijswijk BJK	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink Gezinsviering St. Maarten Kinderkoor

Donderdag 2 november

Allerzielen

Jesaja 25,6a.7-9

Apokalyps 21,1-5a.6b-7

Lucas 23,44-46.50.52-53; 24,1-6a

5 november

31e zondag door het jaar

Maleachi 1,14b 2,2b+8-10

1 Tessalonicenzen 2,7b-9+13

Matteüs 23,1-12

Maandag 7 november

H. Willibrord, bisschop, patroon van de Nederlandse Kerkprovincie

Jesaja 52,7-10

Hebreeën 13,7-9a+15-17a

Marcus 16,15-20 of Matteüs

28,16-20

12 november

32e zondag door het jaar

Wijsheid 6,12-16

1 Tessalonicenzen 4,13-18

Matteüs 25,1-13

Op **zondag 5 november** a.s. is het weer **Willibrordzondag**. We staan dan stil bij de eerste geloofsverkondiger in onze streken, en zijn betekenis ook in de huidige tijd. In het kader van deze Willibrordzondag zal er in de vieringen in het weekend van 4 en 5 november a.s. worden gecollecteerd voor het werk van de "Katholieke Vereniging voor Oecumene – Athanasius en Willibrord". Deze vereniging bevordert door middel van publicaties, dienstverlening en vorming de oecumenische samenwerking. Meer informatie vind U op www.oecumene.nl



Vieringen door de week

Maandag	17.45 uur	H. Jacobus	Stille aanbidding
Maandag	18.15 uur	H. Jacobus	eucharistie met aansluitend biecht
Dinsdag	19.00 uur	St. Jozef	Stille aanbidding
Woensdag	09.30 uur	St. Jozef	afwisselend eucharistie en woco-viering
Donderdag	09.30 uur	De Roef	woord-communieviering
Donderdag	09.30 uur	Verrijzeniskerk	eucharistie of woco-viering
Donderdag	09.30 uur	De Kajuit	woord-communieviering
Vrijdag	09.30 uur	H. Jacobus	eucharistie of woco-viering
Zaterdag	12.00 uur	H. Jacobus	Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk	dagelijks	10.00-16.00 uur	
H. Jacobuskerk	dagelijks	10.00-17.00 uur	rolstoeltoegankelijk
Verrijzeniskerk	op werkdagen	09.00-16.00 uur	

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete	Vrijdag	19.00 uur
De Cromhoff	1e en 3e donderdag van de maand	16.00 uur
De Eschpoort (contactpersoon Anneke Peijnenborg)	4e zaterdag van de maand	16.00 uur
Florapark	1e en 3e dinsdag van de maand	09.30 uur
De Hatteler	3e woensdag van de maand	16.00 uur
De Posten (contactpersoon Fie Otten)	2e vrijdag van de maand	10.00 uur

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Mediant	Elke zondag	10.00 uur
Broekheurne-Ring 1050		

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal	Elke zondag	11.00 uur
	1e zondag van de maand	Spaanse viering



Aanmelding voorbereiding Eerste heilige Communie

Op maandag 30 oktober voor Noord en op woensdag 8 november voor Zuid vinden de Startavonden plaats voor het project van de Eerste heilige Communie. Tot 20 oktober kunnen kinderen worden opgegeven. Zaterdag 25 november gaan we van start met de



kinderen. Uitgebreide informatie vindt u op www.katholiekenschede.nl. Via het opgaveformulier op de website kunt u uw kind opgeven. We werken met een nieuw project 'Over de drempel. In het spoor van Jezus', waarin we kinderen met name drie dingen willen meegeven. Allereerst willen we ze helpen een relatie op te bouwen met de levende Christus. Ten tweede willen wij de kinderen binnen leiden in de wereld van de traditie; van verhalen, gebruiken en wijsheden van de Rooms katholieke kerk. We willen kinderen gevoelig

leren worden voor de gang door het liturgische jaar, van de Eerste Advent tot aan Pasen en daarna. Zo volgen we als vanzelf ook het leven van Jezus van Nazareth. Door samen met elkaar op te trekken willen we ten slotte werken aan gemeenschapszin. Christen ben je nooit alleen, maar altijd samen met en vóór anderen. We hopen er weer een mooi project van te maken, waar we allemaal zin en plezier aan beleven.

Werkgroepen Eerste heilige Communie en pastoraal werker Frank de Heus

Persbericht huwelijksvoorbereiding

Wij gaan trouwen!.

Ter voorbereiding op het kerkelijk huwelijks worden a.s. bruidsparen middels twee sessies uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen over trouwen in de kerk. Dit keer waren vier bruidsparen aanwezig op maandag 19 juni en 3 juli in het parochiehuis in Enschede.

Een groep waarin gesproken werd over wie ben je, hoe sta je in jouw relatie, hoe vrij laat je elkaar, welke waarden en normen vindt je belangrijk, waarom ga je trouwen, waarom ga je trouwen in de kerk; In de tweede bijeenkomst ging het over de betekenis van trouwen in de kerk. Wat zegt de bijbel erover, welke verschillende invalshoeken zijn er, Wat doen we als we in de kerk vieren? Wat is een sacrament, hoeveel zijn er in de RK kerk. Er werd gesproken over geloofszaken, hoe beleef jij het geloof, hoe beleven jullie samen het geloof, welke rol speelt het in het dagelijks leven en hoe geeft je daar invulling aan? (bv kaars opsteken bij Maria,)

Een open sfeer die ruimte gaf aan ieders inbreng. Pastor Frank de Heus zorgde voor voldoende werkvormen en gespreksstof waarbij onderwerpen werden aangesneden die stof tot nadenken en napraten gaven..

Het was een goede voorbereiding op een mooi sacrament. Wij wensen elk bruidspaar een fijne verdere voorbereiding en een onvergetelijke trouwdag toe.

Op de foto vlnr: Sliwo Ashor en Carij Kouroumelian, pastoraal werker Frank de Heus, Thomas Stoeten en Veerle Otte, Marthijn Engbers en Ellen Hilderink, Marije Jansen en Ronald Snippert.

Elles Veltkamp
Huwelijksvoorbereiding en –administratie



NIEUWS UIT BOLIVIA

Beste allemaal,

Mijn naam is Jonas Vorstman en ik ben het afgelopen half jaar vrijwilliger geweest in Santa Cruz de la Siërra, Bolivia. Ik heb hier gewerkt op één van de straatkinderen projecten van Don Bosco, genaamd 'Techo Pinardi'. Wat dit project onderscheid van de andere is dat in Techo de jongens vrijwillig en direct van de straat komen. In principe hebben deze jongens dus nog geen verleden in andere 'Hogares' (opvang centra).

Ik woon hier in Santa Cruz met 14 andere vrijwilligers van over de hele wereld. Sam Dost is een van hen. Zij en ik zijn samen naar hier afgereisd. Wij werken op verschillende projecten. Via Naomi Berbée hebben wij sponsoring van jullie communicanten (van de Jacobus Parochie) ontvangen, die wij hier mochten besteden. Allereerst onwijs bedankt! Wij zijn erg trots dat wij dit geld hier zo goed als mogelijk hebben kunnen besteden.

Allereerst heb ik douches met warm water kunnen aansluiten. Hier waren de jongens heel erg blij mee! Op de koudere dagen (20 graden) kunnen zij zich nu warm douchen. Daarnaast is het ook een grote stap in hygiënisch opzicht.

Ten tweede heb ik 'de Bazar' aangevuld. In Techo werken wij met een punten systeem voor de kinderen. Als zij zich goed gedragen en meedoen met activiteiten verdienen zij punten. Als ze zich misdragen kunnen er punten in mindering gebracht worden. Aan het eind van elke week kan iedere jongen zijn behaalde punten besteden in 'de Bazar'. Deze kamer is gevuld met spullen zoals sokken, tandpasta, shirts, deo, schoenen en nog veel meer. Met dit punten systeem motiveren wij de jongens zich goed te gedragen. Het werkt erg goed!



Sam heeft dagboekjes gemaakt met 20 meisjes van Hogar Mano Amiga. Het idee achter de dagboekjes was, dat de meisjes vaak alleen hun schriftje hebben voor school om hun huiswerk in te maken. Deze dagboekjes waren echt speciaal voor hun bedoeld, voor hun tekeningen gedachtes etc. Het dagboekje wordt gemaakt uit 2 kartonnetjes, biologisch papier en stof. Het liefst oude t-shirts (met het recycle idee er achter). Na een half uurtje te hebben lopen graaien in een bult oude kleding, samen met een gevonden half dooie mot van redelijke grootte, hadden we een mooie verzameling waar de kinderen uit konden kiezen. Na wat uitleg hoe te beginnen konden ze redelijk zelfstandig sommige stapjes uitvoeren, met wat hulp natuurlijk. Het was een mooi eindresultaat en ze zijn er erg blij mee.

Al Fin heb ik een voetbal voor de jongens gekocht. Er wordt onwijs veel gevoetbald, op alle projecten. Een nieuwe voetbal is dus altijd een groot feest voor ze.

Ik wil u allen, en speciaal de communicanten, nogmaals hartelijk bedanken! Voor mij zit dit fantastische avontuur er bijna op. Als u meer wilt weten over wat en hoe Sam en ik hier in Bolivia terecht gekomen zijn. Of iemand kent die misschien wel interesse heeft. Voelt u zich dan vrij om mij een mailtje te sturen via jonasvorstman97@gmail.com of een kijkje te nemen op <http://www.samen.org/>

Hartelijke groet,

Jonas Vorstman



Even voorstellen.....

Mijn naam is

Juliëtte Jonker: Misschien hebben sommigen van u mij al eens gezien als lectrice in de Jacobuskerk, vandaar dat ik gevraagd ben iets meer over mezelf te vertellen.

Ik ben geboren in Huizen in 1982 en opgegroeid in Delft. Ik ben de tweede van vier kinderen, drie broers. In Delft ben ik naar de Bernadette Maria basisschool gegaan en later het Sint Stanislascollege. Mijn familie is van origine katholiek maar niet kerkelijk; toch kreeg ik via deze scholen een katholieke vorming. Het Stanislascollege is een Jezuiëtenschool met in die tijd ook paters – eigenlijk heel bijzonder! Van jongs af aan speel ik viool en het Stanislas had een groot schoolkoor en orkest waar ik met veel plezier in mee heb gespeeld. Na de middelbare school ben ik in Leiden Geneeskunde gaan studeren. Een deel van mijn studietijd heb ik in Tanzania en Schotland doorgebracht. In 2007 heb ik de artseneed afgelegd en heb achtereenvolgens in Emmen, op Curaçao, in Amsterdam en Deventer gewerkt. In 2011 ben ik naar Enschede verhuisd. Mijn oudste broer is kunstenaar en woont hier ook, vandaar. Misschien herinnert u zich de Legokerk nog, die op het stationsplein heeft gestaan: die was van mijn broer. Inmiddels ben ik ook trotse tante van neefje Lou van 6 jaar en nichtje Felice van 4 jaar oud. Hier in Enschede heb ik 5 jaar bij het Roessingh gewerkt.

Een innerlijke roeping bracht mij ertoe de stap te nemen om mijn geloof verder te onderzoeken en versterken. Op 6 november 2014 ben ik door pastoor Andre Monninkhof en diaken Paul van Blijswijk gedoopt en gevormd. Ook heb ik toen mijn Eerste Heilige Communie gedaan. Een prachtig moment voor mij...



Ik zing als alt bij het BJK en ben als voorzitter verbonden aan het Akohol, ik doe graag mee met de Angelusvieringen door te lezen of viool te spelen en speel soms met het Ariëns Music Ministry mee. Ook ga ik de vieringen hier voor een deel op papier voorbereiden. Dat was het wel zo'n beetje!

Lectrice zijn vind ik heel fijn. Mocht iemand zich geroepen voelen om ons clubje te versterken: van harte welkom!



Het Citypastoraat zoekt jou!

Het Citypastoraat heeft op dit moment dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers.

Wie eenmaal meewerkt op het inloophuis van de kerken aan de Langestraat 51, krijgt daar doorgaans zo veel plezier in dat hij/zij jarenlang blijft. En dat is heel mooi. Maar betekent nu ook dat vrijwilligers ouder worden en de taak op het OCP best zwaar vinden worden. En daarom hebben een aantal van onze oude getrouwe mensen aangegeven te gaan stoppen. Vandaar dat er nu, vrij plotseling, heel wat nieuwe

vrijwilligers nodig zijn.

Ben jij bereid iets van je tijd en je liefde te geven aan mensen? Kun jij goed luisteren, zonder een ander steeds in de rede te vallen met je eigen verhalen? Vind je het leuk om contact te maken met allerlei stadsgenoten? Durf je je kwetsbaar op te stellen in een intervisiegroep? Heb je ruimte in je agenda? Ja? Neem dan contact op met ds Ellen Sonneveld voor een intake-gesprek: 06-48838079.



We invite you !

The International Christian Fellowship - Enschede is an interdenominational place of worship for all international students. We are pleased to invite you for a celebration in order to mark our 40th anniversary,

Sunday 22stOctober 2017 at 10.30h in the Grote Kerk, Oude Markt in Enschede.

We would like to welcome you for a church service of thanksgiving. There is an opportunity to meet each other after the service, while enjoying some refreshments.

We welcome you in the name of our Lord,
on behalf of ICF-Enschede,
Dinkbeyesus Yacob and Celeste Vidad,
Coordinators ICF-E

Contact for information:
website: www.icf-enschede.nl
e-mail: icf-enschede@solcon.nl
phone: 06-19851634



goed om te weten...

Onze parochie kent erg veel bankrekeningen, ontstaan in het verleden. Elke kerk had meerdere rekeningnummers, voor elk doel één.

Maar zoveel als er nu zijn.... dat heeft de parochie niet nodig, en het maakt het zeker niet makkelijker voor de penningmeester.

Daarom zal een aantal bankrekeningen worden opgezegd, welke dat zullen zijn is niet hier en nu te vertellen, maar u zult tijdig op de hoogte worden gebracht. En we hopen natuurlijk op uw medewerking hierin.

Op **zondag 22 oktober a.s.** zal voor de 105e keer de Heilige Garardus Majella Bedevaart plaatsvinden. Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar het park. Aansluitend om 11.00 uur Plechtige Eucharistie-viering in het park.

Hij is er weer!
De Gerarduskalender 2018
Elke dag een beetje spirit!

De prijs per kalender is € 7.00
De kalender is te koop bij:
Annie Blokhuis,
De Vluchtestraat 47,
7523 BG Enschede
tel. 053-4358337.

Wist u dat u het hele jaar kleding kunt afgeven bij het depot voor **Sam's Kledingactie** bij de Wonne in Glanerbrug, Past. Meijerstraat 3?

De jaarlijkse **Ariënsgeachtenisviering** zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten **19 november a.s.**

Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de St. Jacobuskerk aan de Oude Markt te Enschede. Aanvang 11.00 uur.



**UITRODING ETEN VOOR GAMBIA
U KOMT TOEG OOK
OP
25 26 of 27 OKTOBER**

Stichting Fajikunda

Graag begroeten wij u op het diner ten bate van ons project in Gambia. Voor de werkplaats, waar gehandicapte mensen haarsen, kleding, schooluniformen, tassen, zeefbrúkwerk en scheuren produceren is uw steun van harte welkom.



DORPSHUIS IONNEKER AANVANG 18.00 UUR
opgave telef: 053 455 2068 of 0622919801



Geloofsverdieping en spiritualiteit

De vakantie is al weer een paar weken voorbij en we zijn weer met frisse moed aan het nieuwe parochieseizoen begonnen. Daarom attenderen we U graag op het aanbod geloofsverdieping en spiritualiteit binnen ons werkgebied RK Zuid Oost Twente (Lossers-Enschede-Haaksbergen en omgeving).

In de Franciscusparochie (Haaksbergen) is er een prachtig programma "Geloofsverdieping en spiritualiteit". Dit programma kunt U vinden op de website van de Franciscusparochie: www.franciscusparochie.nl. Kijkt U onder de knop: "Aanbod", en vervolgens klikt U naar de knop: "Leren-spiritualiteit". Tenslotte klikt U op de knop: "Programma Spiritualiteit 2017-2018", en U vindt een mooi overzicht van alle activiteiten. Ook als parochiaan van onze parochie "Sint Jacobus de Meerdere" kunt U hieraan deelnemen. Bij de verschillende activiteiten vind U ook, hoe U zich hiervoor kunt opgeven.

Ook in onze eigen stad Enschede, is dit nieuwe seizoen het nodige te doen op het gebied van geloofsverdieping en spiritualiteit. Er is een aanbod voor alle leeftijden. Hierbij een overzicht.

1. Eens in de maand is er op zaterdagmorgen de kinderclub "Sint Jozef". Meer gegevens vind U op onze website, www.katholiekenschede.nl, onder de knop: "Kinderen > kinderactiviteiten".

2. Voor kinderen is er tijdens de Eucharistievieringen op zondag om 09.30 uur in de Jozefkerk, op de eerste en derde zondag van de maand een kinderwoorddienst. Meer info: www.katholiekenschede.nl onder de knop: "Kinderen > Kinderwoorddiensten". Ook tijdens de vieringen in de Jacobuskerk wordt er een kinderwoorddienst gehouden.

3. Voor (katholieke) studenten is er iedere

maand een bezinningsavond "Ariëns Vrijhof Meeting". Meer info: www.katholiekenschede.nl, onder de knop: "Jongeren > Katholieke Studenten Enschede".

4. Voor mensen die katholiek willen worden of zich afvragen: hoe kan ik het nu zijn, is er de gespreksgroep: "Katholiek ?!". Informatie en opgave: c.berbee@rkzuidoosttwente.nl

5. Op donderdagmorgen is er in het parochiecentrum om 09.30 uur een Bijbelgroep onder leiding van mevrouw Lies van Veldhoven. Informatie: lies@blub.net

6. Bij een parochiaan thuis is er eens in de maand de cursus: "Alpha-plus", onder leiding van diaken Paul van Blijswijk. Meer info: p.blijswijk@kpnplanet.nl

7. "Stichting het Twentse Leerhuis" verzorgt in ons parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg 2 op enkele woensdagmiddagen een 'najaarscursus 2017', onder de titel: "Gebeitelde woordensprekende taal; verkenning van de Tien Woorden in de Joodse traditie". Informatie: tel.: 053-435 1330 (mevrouw van der Horst) of 053-433 2049 (de heer Huirne).

8. In ons parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg 2 is er op gezette tijden ook een bijeenkomst van een leesgroep rond het tijdschrift "Speling". Meer info bij ons parochiesecretariaat: secretariaat@katholiekenschede.nl

We hopen, dat er iets van Uw 'gading' bij is. U bent van harte welkom!

Pastoor André Monnikhof



Een oprecht hart wordt altijd beantwoord

Missiezondag 22 oktober 2017

Missiezondag is vooral het feest van de solidariteit. We vieren dat we deel zijn van een wereldwijde gemeenschap van mensen, die verantwoordelijkheid voor elkaar neemt. Het laat ons niet onverschillig dat meisjes in Burkina Faso slachtoffer worden van een gedwongen huwelijk. De helft van de meisjes in dit land wordt voor haar 18e uitgehuwelijkt. Vaak krijgen ze kort daarna hun eerste kind. Een zwangerschap op zeer jonge leeftijd betekent een groot risico voor moeder en kind. Ook de mogelijkheid om naar school te gaan, eindigt met deze zwangerschap. Steeds vaker verzetten meisjes zich tegen dit lot. Ze vluchten en vinden bescherming en onderdak bij congregaties van zusters of in gezinnen van catechisten, die vaak zelf maar net genoeg hebben voor het levensonderhoud. Om voor deze meisjes te kunnen zorgen en om hen betere toekomstperspectieven te kunnen bieden, is financiële ondersteuning nodig.

Verder worden in Burkina Faso vrouwen soms uit hun dorpsgemeenschap gestoten, omdat ze heks zouden zijn. Een onnatuurlijk beschouwde dood, zoals de dood van een kind, kan al snel aanleiding zijn tot een heksenjacht. De slachtoffers zijn meestal oudere vrouwen, vaak weduwen.

Om te voorkomen, dat ze vermoord worden, moeten ze vluchten. Om deze vrouwen te kunnen opvangen en hen uitzicht op een veilige toekomst te kunnen bieden, is onze financiële steun zeer welkom.

Burkina Faso wordt ook wel genoemd: "land van oprechte mensen". Oprechte mensen, zoals meisjes, die op jonge leeftijd worden uitgehuwelijkt, en oudere vrouwen, die het slachtoffer worden van een heksenjacht, vragen vandaag om onze solidariteit, betrokkenheid en steun.

Een oprecht hart wordt altijd beantwoord. Uw gift, die gebruikt wordt voor het pastorale werk in de parochies voor deze meisjes en vrouwen, is meer dan welkom. Bij voorbaat dank voor Uw gebed, meeleven en Uw geldelijke bijdragen.

Pastoor André Monnikhof



Pelgrim en de acceptgiro

Bij Pelgrim nr. 6 was een acceptgiro gevoegd. De snellen onder u hebben het al gemerkt: de tenaamstelling op de acceptgiro is niet juist, sommige banken accepteren dat niet meer, uit veiligheidsoverwegingen.

De juiste tenaamstelling is: Parochieblad Katholiek Enschede te Enschede. En mocht u de acceptgiro niet (meer) hebben, het rekeningnummer is:
NL90 INGB 0001 9021 22.

Een bijdrage wordt zéér op prijs gesteld. Excuses voor de verwarring, we doen allemaal ons best, maar soms gaat er iets mis.

Annelies Tenbergen, redactie Pelgrim





Velen van u steunen al jaren onze Gehandicaptenwerkplaats in Gambia. Ook de Vastenactie steunt ons werk in Gambia. Medewerkers hebben dit jaar in West Afrika diverse projecten bezocht. Ook ons project werd met een bezoek vereerd. Het verslag dat zij opstuurden aan Merel van Andel, projectcoördinator van de Vastenactie treft u hierbij aan.

Beste Merel,

Ook hier hebben we een tijdje moeten zoeken in de drukte van de stad maar uiteindelijk toch gevonden. Hartelijk ontvangen door Zuster Bernadette. Een Ierse zuster van 72 jaar die haar leven heeft gewijd aan de verzorging van gehandicapten in arme landen.

Uitgebreide rondleiding gehad en het naaiatelier, kaarsenmakerij, schoenmakerij en drukkerij bezocht. Zag er allemaal prima uit en we hebben leuke gesprekken gevoerd. Zuster Bernadette vertelde ons een klein verhaal over toen zij net begon in dit project. Voor de start van dit project bleven de gehandicapten verstopt in de gemeenschappen. Toen zij een van hun tegenkwam op straat op weg naar dit project vertelde ze haar: 'Ik ben op weg naar mijn werk'. Dit greep haar zeer aan maar geeft precies aan waar dit project voor bedoeld is.

Samen gezeten met Father David die een aantal boekjes liet zien met daarin de financiële verantwoording. Zonder naar de details gekeken te hebben zag het er prima uit.

Een mogelijk punt van kritiek is dat de bus die destijds is aangeschaft niet wordt ingezet waar hij oorspronkelijk voor bedoeld was: vervoer van gehandicapten van/ naar het project. De bus wordt ingezet voor commercieel vervoer en dat werkt prima. De bus levert behoorlijk goed op en de gelden komen naar mededeling van Father David ten goede van het project. Men wil nu een kleinere bus aanschaffen voor het gehandicaptenvervoer.

Persoonlijke noot:

- Prima project
- Goed georganiseerd
- Hoe gaat dit project verder mocht Zuster Bernadette vanwege haar leeftijd minder actief worden.

Groet,
Peter & Christian

De opmerking die gemaakt wordt over de bus klopt. In de praktijk is gebleken dat de bus minder geschikt is voor het vervoer van gehandicapten maar uitstekend geschikt is voor normaal commercieel personenvervoer. Er is voor gekozen om de medewerkers de kosten die zij moet maken te vergoeden. De overige opbrengsten worden gebruikt voor aankoop grondstoffen, reserveringen en vervanging apparatuur

Hennie en Winnie van der Meer



Rondreis door Israël

Voor de Parochie wordt er bij voldoende belangstelling een 10 daagse reis naar Israël georganiseerd in het najaar 2018, waarschijnlijk november. Op deze reis bezoeken we zowel de Israël als ook de Westelijke Jordaanoever. We hebben een mooi veelzijdig programma samengesteld.

In Jeruzalem wandelen we onder andere van de Olijfberg door de oude stad naar de graftruin en maken we het begin van de shabbat mee bij de Klaagmuur. We trekken rond door Galilea en gaan in de voetsporen van Jezus. In Bethlehem bezoeken we de herdersvelden en hebben plaatselijke ontmoetingen. Tijdens deze reis overnachten we in goede hotels en / of kibboetsim en reizen we in een comfortabele bus met air conditioning. De lunches zijn eenvoudig; er wordt volstaan met falaffel, pizza of een sandwichlunch. We streven naar een groepsgrootte van rond de 15 tot 30 personen.

Bij voldoende belangstelling wordt er in januari 2018 een informatieavond gehouden waarbij de Israëlische gids uit Israël aanwezig zal zijn. Volop gelegenheid om vragen te stellen!

U kunt u voor deze informatieavond aanmelden bij Anneke van der Meulen per mail: anneke@chayareizen.com / mobiel bereikbaar op 06-53720539.

Marcel Rikhof



Van **4 tot/met 23 november** is in de Openbare Bibliotheek aan de Pijpenstraat de tentoonstelling **"Palestina Anders Belicht"**. De expositie toont het dagelijkse leven op de Westbank in Palestina, een van de gebieden die 50 jaar geleden door Israël werden bezet. De stichting Plant Een Olijfboom in Utrecht werkt aan de tentoonstelling mee. De opening is zaterdagmiddag 4 november (14 uur) door oud-ambassadeur Eric Ader, zoon van oud-verzetstrijder ds. Bastiaan Jan Ader. Zaterdagmiddag 11 november (14 uur) houdt dr. Egbert Harmsen/Leiden in dezelfde bibliotheek een inleiding over '100 jaar Balfour Declaration', de verklaring die ten grondslag ligt aan de stichting van de staat Israël in 1948. Maandagavond 13 november (19.30 uur) is in de bieb de vertoning van de Israëlische film The Lemon Tree (2008). Zie verder: www.bibliotheekenschede.nl



colofon

Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Conny Oostdam
Ine Reuver
Lidiana Wissink
Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 8 - 2017

woensdag 25 oktober
Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 16 november 2017

De Maristen

Hogelandsingel 41,
7512 GB Enschede. Tel. 435 20 41

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede Tel. 431 87 87

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen'
is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 - 0767.
www.sensor.nl/oostnederland

Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor A. Monninkhof
Carina Adduci, secretaris
André Amelink, (bouw)technische zaken

De PCI Enschede (Parochiële Caritas Instelling) van de parochie staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dat betekent dat de PCI financiële hulp geeft of doorverwijst naar andere instanties. Wanneer u deze individuele hulpverlening wenst, of iemand kent die acute hulp nodig heeft, dan kunt u contact opnemen via de mail.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst, een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur. Een vrijwilliger staat hen dan te woord.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; hiervoor wordt tijdens de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis gecollecteerd.

Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Giften zijn fiscaal aftrekbaar want de PCI heeft de ANBI-status. Bij de aangifte is de vermelding 'RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede' daarvoor voldoende.

emailadres caritas@katholiekenschede.nl.
Telefonische Hulpdienst PCI 06 38 76 50 54
bankrekening PCI NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede.

**Ziek? Of gaat u
verhuizen?**
Laat het even weten aan
het Parochieel
Dienstencentrum
(zie pagina 3)



"Liefdevol afscheid nemen"



Caroline Zorg voor uitvaart, een kleine, onafhankelijke uitvaartonderneming met een persoonlijke en eigentijdse benadering. Afscheid nemen zoals u het in gedachten heeft. In uw tempo en op uw wijze in vorm en kleur. Vernieuwend of traditioneel, met vrouwelijk oog voor details en kinderen. Van A tot Z loop ik in een emotionele periode met u mee, om u te begeleiden, zorgen uit handen te nemen en gezamenlijk uw vingerafdruk te leggen rondom de uitvaart. Met voor u de zekerheid dat alles tot in de puntjes verzorgd zal zijn.

Hauksbergerstraat 860
7545 PG Enschede
06 41 465 590
053 434 46 89
info@carolineuitvaart.nl



www.caroline-uitvaart.nl

HEMMERS t geladen

De Heurne 79
7511 GS Enschede
053 - 431 59 36
www.hemmers.nu



Fleurop

Korte Hengelosestraat 27
7511 JA Enschede
053-4305296

... wordt geladen...
hier had ook uw
advertentie
kunnen staan

mail voor info naar:
redactie@
katholiekenschede.nl



bijzonder
goede scholen
in Enschede

Alle informatie over de
scholen vindt u op

www.koe-enschede.nl



Onderhoudsarme
gevelbekleding
voor woningen
en bedrijven

Het Lentfert 41
7547 SN Enschede
Tel.: 053 433 58 44
Fax: 053 436 07 34
Email: info@renokap.nl

www.rnokap.nl

Al Verhaag wordt geladen...
drukkerij

De Specialist in fullcolour en...
Sterk in digitaal en offset

Verhaag Drukkerij BV

Bezoekadres
Zutphenstraat 6a
7575 EJ Oldenzaal

Tel. 0541 53 10 01
Fax.0541 53 11 38
Email: info@verhaag.nl



Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede Tel. (0545) 29 22 17 Fax (0545) 29 22 19
www.leidekkersbedrijf-koenders.nl
leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.
Ribbeltsweg 39
T 435 07 79 - F 435 18 24



Alphons Ariens
priester
tegen onrecht
voor een
sociale kerk

Het Ariënscomité steunen?
Dat kan! ANBI status
Stichting Het Ariëns-Comité
NL67RABO00118041738
www.arienscomite.nl

CDA
Enschede

Wim Wijfes

053 - 4763342
06 - 34051135

Kunstgalerie Christina

Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur
van moderne schilderijen.
Wij verkopen ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.

**Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede
Tel. 53 - 4313888**

siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW
VERBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE
TEL: (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79
WWW.SIERS.NL



Voor een uitvaart in vertrouwde handen



Bert van der Heide

UITVAARTZORG

Door 26 jaar ervaring maken wij uw uitvaart persoonlijk en betaalbaar.



Bij elke uitvaartverzekering

06 - 81 02 60 62 | www.bertvanderheide.nl



Mieke Greveling
uitvaartbegeleiding

Persoonlijke aandacht vanuit het hart

06 - 83 56 08 22
info@miekegreveling.nl

*Verzekerd of niet,
u kunt altijd bij mij terecht.*

- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen

Lid van het keurmerk
Persoonlijke Uitvaart



www.miekegreveling.nl

Vredehof.

In dienst van het leven.

Bel (053) 431 23 89 of kijk op www.vredenhof.nl

Herman Achterhuis, Yvonne te Vaanholt, Johan Vrugteveen, Pedro Swier, Ron de Leeuw





Het is herfst. Kikker zit alleen op zijn wijwaterbakje, want de muizen zijn buiten. Ze zoeken eikels voor hun wintervoorraad. Geduldig tuurt Kikker naar de kier van kerkdeur. Ineens rollen er één-twee-drie-vier, een hele vracht eikels naar binnen, gevolgd door de muizen.

'Waar zullen we ze bewaren, kikker?' roepen ze trots. 'In de doopvont?' roept de één.

'In de keuken?' roept de ander. Kikker heeft een goed idee. Achterin de kerk staat een grote schaal met herfstbladeren. Een prachtige opbergplek! Als de muizen alle eikels in de schaal hebben verstopt, kruipen ze erbij en vallen in slaap. Die avond stroomt de kerk vol mensen.

Mevrouw Bontje zegt: 'Welkom bij Allerzielen. Neemt u een herfstblad uit de schaal en zoek maar een plekje!' De muizen schrikken wakker en maken dat ze wegkomen.

Even later begint de viering. De pastoor zegt: 'We gedenken met dankbaarheid onze familieleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. Ze zijn als een blad van de boom gevallen. Maar in God komen ze goed terecht. Schrijft u de naam van uw dierbare op uw herfstblad, dan zamelen we ze in en zullen we ze voorlezen.' Er worden stiften doorgegeven en namen opgeschreven. Mevrouw Bontje brengt alles naar voren. Bladeren. En ... eikels. Die leest de pastoor óók voor, met zijn leesbril op. De muizen mopperen dat ze weer opnieuw moeten beginnen aan hun wintervoorraad. Maar dat hun eikels nu gedenk-eikels zijn geworden, dat vinden ze wel heel erg mooi.



Flinke oma

Soms zit ik te staren en tuur uit het raam.
Ik denk aan de jaren. Ik mompel jouw naam.
Waar ben je gebleven, waar ben je nu?
Zo leeg is mijn leven, zo kaal zonder jou.

Ik wil je vertellen wat ik deed deze dag:
Mariska die langskwam, een bloem die ik zag,
de soep die ik maakte, een ruzie op straat,
een traptree die kraakte vanavond laat.

Toch ben ik wel flink hoor, dat zegt iedereen.
Ik zing op het zangkoor, ga overal heen.
Maar dit, aan jou denken, houdt mij op de been.
Jij bent nu geborgen, jij bent mij vooruit.
God zal voor je zorgen. Ik kijk naar je uit.



De Bijbel bidt

God, denk aan ons, wij mensen
zijn klein en ons leven is kort,
maar U hebt ons geschapen.

Naar psalm 89 vers 48

