

Pelgrim

St Jacobus de
Meerdere
Parochieblad voor
RK Enschede
2017 - nr. 6



...
"Er zijn voor de familie
op gepaste wijze,
daar gaat het om."



Mijn naam is Berry Aarts
ik ben de uitvaartverzorgers
voor Yarden in Enschede
en omstreken. Bij een
overlijden sta ik graag voor
u klaar met zorg en advies.
Wilt u meer weten over
mijn persoonlijke manier
van werken, bel dan:
074 291 3231.

Yarden Uitvaartzorg Enschede
Voor een melding van overlijden
belt u 0800 8192 (24 uur per dag).
www.yarden.nl



...
Uitvaartleiders:
Gertie Ruesink,
Harriette Bakker,
Berto van der
Wacht.

Uitvaartverzorging voor
alle gezindten.



Wij werken zonder winstogmerk.
Stijlvolle familiekamers op ieder
gewenst moment toegankelijk.
Geheel vernieuwd en zeer smaakvol
ingericht uitvaartcentrum met
voldoende parkeerruimte.

Stichting Diacon
Varviksingel 141,
7512 EL Enschede
Tel: 053-4321955.
www.uitvaart-enschede.nl



VAN DE REDACTIE

Met frisse zin zijn wij weer begonnen aan de eerste "Pelgrim"
na de zomervakantie.

Net als Carla Berbee in haar voorwoord vertelt, zijn wij als redactie
ook nog steeds een beetje "op bedevaart", elke keer weer nieuwe
dingen ontdekken.

Er waren dit keer veel artikelen aangeleverd waaruit wij konden
selecteren. Onze dank daarvoor..

Wij wensen u weer veel leesplezier,

Annelies, Conny, Lidiana en Ine.



Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl

rekeningnummer
NL15 RABO 0153 1666 65

Pastores
Altijd bereikbaar onder nummer
06 - 27 51 12 72

Uitvaarttelefoon: 053 - 711 34 60
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor A. Monninkhof, teamleider
Tel. privé: 053 - 431 17 32 / 06 - 22 78 61 51
a.monninkhof@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op: zaterdagmorgen + -middag en
dinsdagavond

Pastor W. Rekveld, priester
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbéé
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker M.D. Dijkman
Tel. 06 - 38 90 39 99
m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Diaken P. van Blijswijk
Tel. 074 - 349 48 15
p.blijswijk@rkzuidoosttwente.nl

Pelgrim

2017, nr. 6

Inhoud

- 5 Even voorstellen: nieuwe bestuursleden
- 6 St. Jozef
- 8 H. Jacobus
- 10 St. Jan
- 13 Oecumenische Vredesviering
- 16 Vieringenrooster
- 19 Dankwoord jubilarissen
- 22 Van de inventariscommissie
- 26 Gerardus Majella Bedevaart



Bij het volgende nummer van
Pelgrim ontvangt u een accept-
giro.

We zouden heel blij zijn met
een (kleine) bijdrage van alle
enthousiaste lezers..

Daarmee kunnen we Pelgrim
blijven uitgeven en contact
houden met u allen.





De zomervakantie zit er op. De kinderen gaan weer naar school, iedereen is weer hard aan het werk. Soms is de druk van de gewone werkweek zo groot dat al na 2 dagen dat relaxte vakantiegevoel verwaaid is. Vakantie komt van vacare: even leeg, even andere golfengte.

Vroeger had men daar wat anders voor: op bedevaart gaan. Alleen of met anderen. Het is de bedoeling dat je van een bedevaart anders terug komt dan bij vertrek. Geestelijk verfrist en opgekikkerd.

Oorspronkelijk wilden vrome mensen de weg van Jezus nagaan in Jerusalem. Heel concreet je eigen voeten zetten op de wegen die hij ooit gegaan was. En daarbij bidden en mediteren. En zo heel dicht komen bij het mysterie van Christus. Maar zo'n reis was wel heel ver, heel gevaarlijk en heel kostbaar. Uiteindelijk is daaruit de kruisweg in onze kerken en in het processie park uit gegroeid. Daarvoor hoef je niet een gevaarlijke reis te maken.

Maar op bedevaart gaan of: pelgrimeren verbergt nog een andere schat. Je verlaat je

eigen veilige plek en gaat op weg, het onbekende tegemoet. Letterlijk: op hoop van zegen. Je moet loslaten om open te kunnen staan voor het onbekende dat op je pad kan komen. Onbekende mensen, onbekende plaatsen, verrassende ontmoetingen of gebeurtenissen... En wat doet dat dan met jou?! Als je dat kunt ontvangen, kun je een (beetje) een ander mens worden.

Uiteindelijk maakt het niet uit. Of je meegaat met de bus, op de fiets, met de auto, te voet. Of je doel is Kevelaar, Gerardus in Overdinkel of Maria in Lourdes ...Als je maar durft om op weg te gaan en je veiligheid los te laten. Want de Geest waait op onverwachte momenten. Zelf heb ik in Italië in het land van st Franciscus gepelgrimeerd. Met mensen in 3 talen (en geen Nederlands!) onder weg zijn. Om de bijbelse vreugde te ontdekken. Samen bidden en mediteren. En met onverwachte ontmoetingen. Een zuster die te gast is aan onze lunch en vertelt van haar werk in Maleisie. Een pastoor die ons uitnodigt om het stadje te gaan bekijken. De zondagse mis die door onze groep ineens een kerkkoor en organiste rijker wordt. Zo samen onder weg zijn is voor mij een soort oefenperiode, die me met mezelf confronteert. En die me rijk maakt, d.w.z.: ik voel me gezegend.

Carla Berbée, pastoraal werker

Beste parochianen en belangstellenden,

We zijn blij te kunnen melden, dat we twee parochianen bereid hebben gevonden om lid te worden van een nieuw te vormen parochiebestuur voor onze parochie Jacobus de Meerdere. Het zijn Carina Adduci (45) in de functie van secretaris (vanaf 1 oktober) en André Amelink (66) in de functie van (bouw)technische zaken (vanaf 1 september). Zij stellen zichzelf in het onderstaande verder aan u voor. Carina en André zullen samen met de leden van de commissie gebouwen en financiën gaan optrekken. De commissie heeft het afgelopen jaar zeer veel werk verzet om de

parochie bij het ontbreken van een parochiebestuur draaiende te houden. De leden van de commissie worden geen lid van het parochiebestuur, maar zullen als adviseur aan de tafel van het parochiebestuur aanschuiven. Dit betekent wel dat de zoektocht naar nog vier bestuursleden verder gaat. Tips van parochianen, die ook tot de aanstelling van Carina en André hebben geleid, zijn daarbij zeer welkom.

We zoeken nog bestuursleden voor de functie van vice-voorzitter, penningmeester, personele zaken/vrijwilligersbeleid, pr en communicatie.

Pastoor André Monnikhof

Pastoraal werker Frank de Heus



EVEN VOORSTELLEN; NIEUWE LEDEN PAROCHIEBESTUUR



Carina Adduci, secretaris,

Ik ben geboren en getogen in Enschede. Na mijn lagere school, heb ik de Havo en de MEAO secretariaats-studierichting gevolgd. In mijn vrije tijd wandel ik graag in Enschede en omstreken.

In De Goede Herderkerk te Enschede ben ik gedoopt en heb ik ook mijn Eerste Heilige Communie gedaan.

Mijn ouders zijn van Italiaanse afkomst en elk jaar bezoeken wij de familie in Italië. Tijdens een vakantie in augustus 1981 heb ik het H. Vormsel mogen ontvangen in la Chiesa di San Nicola di Bari in Italië. Deze mooie dag heb ik toen samen kunnen vieren met mijn familie in Italië.

In 2014 ben ik gevraagd of ik het lectorenteam wilde komen versterken. Velen van u zullen mij dan ook herkennen als lectrice van de St. Jozefkerk. Vorig jaar ben ik benaderd door een lid van de lokale pastoraatgroep met de vraag of ik er iets voor voelde om lid te worden van het parochiebestuur. Aangezien ik mij betrokken voel bij de parochie, heb ik aangegeven graag mijn steentje bij te willen dragen.

Waarom de functie secretaris? Gezien mijn jarenlange werkervaring op secretariael gebied, sluit deze functie goed aan bij mijn profiel. En met mijn ambitieuze en gemotiveerde instelling ben ik er dan ook van overtuigd dat ik een waardevolle toevoeging zal zijn voor het parochiebestuur. Ik zie er dan ook naar uit om mij in te mogen zetten voor de parochie en samen met de andere leden van het bestuur te bouwen aan een mooie toekomst voor onze geloofsgemeenschap.

Carina Adduci



André Amelink, (bouw)technische zaken.

Ik ben 66 jaar en gehuwd met Trudy. In mijn jonge jaren heb ik aan de Deurningerstraat gewoond en heb ik de opbouw van het Deppenbroek van dichtbij mee-gemaakt.

Mijn lagere schooltijd heb ik doorgebracht op de Mariaschool aan de Mekkelholtsweg. Destijds waren jongens en meisjes nog gescheiden.

In het begin gingen wij naar de Mariakerk, later naar de H Geest kerk. De nieuwbouw van de kerk door pastoor Feijen kan ik mij nog goed herinneren. In beide parochies ben ik misdienaar geweest. In die tijd waren er op zondag nog meerdere kerkdiensten om alle gelovigen een plaats te kunnen geven.

Enschede had toen nog meerdere parochies en elk had ook meerdere geestelijken. Waar is die tijd gebleven!

Na het behalen van mijn HTS diploma heb ik anderhalf jaar in militaire dienst gezeten bij het pantserinfanterie bataljon in Steenwijk. Later heb ik in Nijmegen een studie Bedrijfskunde afgerond.

In 1977 ben ik getrouwd en naar Vriezenveen verhuisd. Sinds 2002 wonen we weer met heel veel plezier in Enschede. We genieten van de mogelijkheden die zo'n grote stad biedt.

Het grootste deel van mijn actieve loopbaan heb ik doorgebracht bij Akzo Nobel in Hengelo. Ruim 20 jaar was ik daar verantwoordelijk voor de energie-opwekking.

Mijn hobby's zijn; sport(kijken!), theaterbezoek, vakanties en motorrijden. In 2015 ben ik vervroegd met pensioen gegaan.

Graag wil ik de parochie ondersteunen en heb me daarom beschikbaar gesteld voor het parochiebestuur. In de komende tijd zal ik me, samen met de huidige beheerders gaan bezig houden met alle zaken die nodig zijn om onze kerkgebouwen in de huidige goede staat te handhaven. Gezien onze financiële middelen een zware klus. Daarbij zal Uw financiële bijdrage van groot belang zijn!



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7414 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG

Tel. nr.: 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 053 7113460

Openingsstijd locatiesecretariaat:

Ma, wo en do. van 9 tot 12 u.

Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Gerrie Vaneker

Mevr. Elly Vije

Lokale Beheergroep:

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Gerard Collet, **contactpersoon**

Hr. Jos Marsman

Hr. Paul Wolbert

Hr. Frans Sniijders

Hr. Gabriel Karagoz

Hr. Remco ter Brugge

Redactie: Lidiana Wissink. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING Bank: NL52INGB0000805251 of ABN-

Amrobank NL60ABNA0445681403

Kerkbijdrage:

ING Bank: NL42INGB0003044773 of ABN-

Amro: NL78ABNA0445107324

Beide ten name van St. Josephparochie

Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30 en 11:30 uur. (tel: 06-22351941)

De Kajuit

Open op maandag en op donderdag tussen 9:00 en 11:00 uur.



Pastoraatgroep

Afscheid nemen, weggaan van een plek die met jou verweven is, van mensen met wie je vertrouwd was. Het werk deed je op jouw manier. Iedereen kon op je bouwen. Een vanzelfsprekend gegeven. Was het al te vanzelfsprekend geworden? Werd je nog gezien als persoon of als degene die er toch wel is en de taken en klussen die voorbij komen, op zich neemt. De spirit, de inzet en het elan waarmee je ooit begonnen bent, ebt weg. Vragen die niet terug te dringen zijn komen steeds meer naar boven. Dingen om je heen veranderen, dingen in jou veranderen. De vragen komen steeds terug, totdat je de knoop doorhakt. Met hoeveel plezier je het werk ook hebt gedaan. Er kunnen zoveel factoren meespelen waar de buitenwacht geen idee van heeft. In de afgelopen periode hebben we afscheid genomen van Edith Elstak die jarenlang vele taken in het parochiecentrum heeft vervuld. Namens de geloofsgemeenschap Noord zijn we haar zeer erkentelijk voor de vele taken die zij heeft verricht. Ook hebben we afscheid genomen van Jos Marsman. Aan hem dank voor de vele taken die hij met veel inzet jarenlang heeft verricht. Gelukkig blijft hij zich actief inzetten voor de caritas. Zo zijn er heel veel mensen die hun steentje bijdragen. In en rond de kerk, in en rond het parochiecentrum. Het gebeurt, met veel enthousiasme en inzet.



Kleine vuurtjes die elkaar aansteken, het werkt aanstekelijk. En natuurlijk, we hebben steeds meer behoefte aan vrijwilligers. Maar laten we naast al deze inzet en taken niet vergeten dat het vooral ook gaat om aandacht voor elkaar, een luisterend oor, belangstelling voor elkaar. "Hoe gaat het nu met jou?" Jij als persoon doet er toe. Een geloofsgemeenschap, een parochiecentrum staat of valt met de aandacht en tijd die we elkaar bieden. Zijn we gastvrij? Nemen we de tijd? Is de sfeer

prettig? Voel ik me welkom? Mag ik zijn wie ik ben? De apostel Paulus schrijft in zijn brief aan de Korinthiërs, zie 1 Korinthe 12: Er zijn verschillende gaven, maar slechts een Geest. Er zijn vele vormen van dienstverlening, maar slechts een Heer. Er zijn allerlei soorten werk, maar er is slechts een God, die alles in allen tot stand brengt. Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest meegedeeld tot welzijn van allen. Een goed nieuw seizoen toegewenst.

KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

tijdens de H. mis van 9.30 uur op

Zondag 17 september: 24e zondag door het jaar (Mt. 18,21-35)

Wat geef ik de kinderen mee naar huis? Vergeef elkaar altijd, ook al is het zo moeilijk.

Zondag 1 oktober: 26e zondag door het jaar (Mt. 21,28-32)

Is jouw ja antwoord op Jezus 'uitnodiging een echt JA? Leef jij zoals Hij dat wil?

Zondag 15 oktober: 28e zondag door het jaar (Mt. 22,1-14)

Jezus nodigt iedereen uit om met Hem door het leven te gaan, ook jou!

Wilt u meer weten kom gerust eens langs of mail naar Louise Meulenbroek louisemeulenbroek@hotmail.com



KINDERCLUB St. JOZEFKERK

Op **zaterdag 7 oktober** is er weer Kinderclub van **10.30 – 12.00 uur** in de parochiezaal van de St. Jozefkerk voor kinderen van 4 -12 jaar

Thema : "Maria en de Rozenkrans"

Zaterdag 7 oktober is het in de kerk een speciale dag we vieren dan de gedachtenis van de "Heilige Maagd Maria van de Rozenkrans".

Weten jullie dat de oktobermaand een Mariamaand is, er wordt in sommige kerken en thuis de rozenkrans gebeden. We zullen jullie uitleggen wie Maria is, en wat is een rozenkrans en waarom bidden we de rozenkrans. We zullen zelf ook een rozenkrans gaan maken.



Wilt u meer weten kom gerust eens langs of mail naar Linda (lindaterbraak@live.nl) of Begona (bferpan@hotmail.com)

Colofon

H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04

Email:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 053 7113460

Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De bravenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

Gerrit Groothuis

Eric Sanders

Hetty Mulder

Arturo Pérez Rivera

Lokale Beheergroep:

Email:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Ineke Keizer, coördinator

Joop van der Woning

Jos van Rooij

Evelyn Keuben

Arturo Pérez Rivera

Redactie: Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

**SNS-bank NL31 SNSB 0911 5300 37 tnv
Jacobusparochie Enschede**

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Openstelling Jacobuskerk:

Elke donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur.

In de maanden mei t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00 tot 16.30 uur.



Kruiswegstaties Jacobuskerk komen tot leven

Misschien heeft U op Goede Vrijdag wel eens meegelopen in de Kruisweg langs de mooie staties in de Jacobuskerk. Of was U op een zaterdagmiddag in de zomer in de Jacobuskerk, om deze mooie kerk te bewonderen. Of was U op een zondagmorgen in de internationale Mis of in een andere viering, en kwam U onder de indruk van de adembenemende sfeer van deze prachtige kerk. Dan wilt U vast wel weten, dat er door de mensen van de Jacobus weer een mooi stukje werk is toegevoegd om de schatten die deze kerk in zich bergt, nog beter te laten zien. De kruiswegstaties in deze kerk zijn namelijk van verlichting voorzien. Ze waren een beetje in het duister verborgen, maar ze komen nu veel beter 'aan het licht'. Vanmorgen heb ik eens rustig staan kijken naar deze Kruiswegstaties, en ik vind ze schitterend. Iemand, die het weten kan, vertelde me, dat deze Kruiswegstaties zijn gemaakt door de kunstenaar Charles Eijk. Deze kunstenaar, zo werd me verteld, werd op jonge leeftijd doofstom. Maar hij kon heel goed liplezen, waardoor hij ook kon communiceren met zijn opdrachtgevers. Zo kon hij zich ook inleven in de mystieke sfeer van de



Jacobuskerk. Op het laatst van zijn leven - met het Kruis van zijn sterven dus in het vooruitzicht - heeft hij deze fraaie kunstwerken geboetseerd en aangebracht in deze kerk. Het lijkt me, dat in deze kruiswegstaties dus ook heel wat zichtbaar is van het geloof en de spiritualiteit van deze bekende kunstenaar. Deze staties laten de rauwe werkelijkheid zien van lijden en sterven. Maar doordat ze getuigen van Gods liefde tot het uiterste en trouw tot in de dood, geven ze ons een "venster op de eeuwigheid". Mocht U in de loop van deze zomer op zaterdagmiddag in het stadscentrum zijn, loopt U dan even binnen in de Jacobuskerk. U wordt er ontvangen door de kerkwachten, die U van alles kunnen vertellen over deze mooie kerk, ook over de prachtig verlichte kruiswegstaties.

Van harte aanbevolen!
Pastoor André Monninkhof



Maria ten Hemelopneming

Op 15 Augustus wordt jaarlijks het belangrijkste Maria feest gevierd op de liturgische kalender: Maria ten Hemelopneming. Aanvankelijk heette het feest Dormitio Mariae hetgeen de ontslapping van Maria betekent.

Vanaf de 8e eeuw werd het feest Ten hemelopneming van Maria genoemd.

Traditioneel was er op deze dag een tuinviering gepland in de tuin van de Jacobuskerk. Hierbij waren we sterk afhankelijk van het weer.

Rond 18.00 uur werd besloten, na goed de buienradar te hebben bekeken, om de viering in de kerk te houden. Dat was een verstandige keuze zo bleek.

Meer dan 80 personen hebben deze viering bijgewoond.

Pastoor Andre Monninkhof ging in deze Eucharistieviering voor en Het Arienskoor

verzorgde de zang. Na de overweging legde Paulus Tilma (priester student en 3 weken stagiair in de Jacobus parochie) een getuigenis af over Maria. Hij vertelde over zijn worsteling met Maria in zijn jeugd, en hoe hij uiteindelijk de betekenis van Maria ontdekte voor ons geloof, hij deed dit op een mooie en overtuigende manier.

Na de viering gingen velen nog mee naar het parochie huis voor koffie en thee. Wederom een geslaagde Maria viering. Hopelijk zijn de weergoden ons volgend jaar wel goed gezind en kunnen we de viering weer in de tuin gaan houden.

Eric Sanders



Colofon

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253

7545 GH Enschede 432 44 87

Email:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 053 7113460

Openingstijd secretariaat:

maandag van 9:00-11:00 uur (behalve in de schoolvakanties) en

donderdag van 9:00-11:30 uur.

Pastoraatgroep Zuid:

Email:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink,

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Hr. P. Pikkemaat

Mw. A. Tenbergen

Mw. J. van de Pieterman

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige Ariënsgedachtenkerk

Lokale Beheergroep Zuid:

Email:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Wendy Bathoorn, coördinator,

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

Lisette Janssen (St. Jan) tel. 430 59 88

Miranda van Alstede

Jos Vaneker (Verrijzenis)

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL08INGB0000966093 tnv

Jacobusparochie Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18.

De Roef

Pastor Geertmanstraat 17

Tel.: voor donderdagochtend

van 9:00 - 12:00 uur 06-587 09 781

Contactpersonen:

Carina Meijer 06 27 38 16 93 (voor vragen en informatie)

Bijbel leesgroep:

1e woensdag van de maand om 9:30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenbergh 588 do-mo 9:00-11:00 uur

Contactpersoon:

Annelies Tenbergen 053-4768667 (voor vragen en informatie)



We doen verslag!

Regelmatig krijgen wij als pastoraat- en lokale beheergroep Zuid de vraag of we een kort verslag in de Pelgrim willen plaatsen van de belangrijkste punten die er in de vergaderingen besproken worden.

Bij deze:

1) Vrijwilligersavond: voor alle vrijwilligers, gaat deze nog door? Ja de LBG zal zich hier mee bezig houden en een datum plannen, waarschijnlijk eind dit jaar.

2) Kopieerapparaten: apparaat in het zaaltje doet het weer, maar geeft veel vlekken. We proberen iemand te vinden die dit verhelpen kan, eventueel nieuw apparaat. Kopieerapparaat pastorie zijn we mee bezig om een nieuwe te kopen.

3) Jubileum Ben Engelbertink: dankzij de inzet van veel vrijwilligers is dit een hele mooie viering en naderhand receptie geworden. Ben heeft een ieder hiervoor hartelijk bedankt. Er waren veel meer bezoekers dan gepland en we moesten dan ook alle stoelen/zeilen bijzetten om alles goed te laten verlopen. Wel willen we het pastorale team vragen bij speciale vieringen in andere kerken dan geen vieringen te houden.

Lees verder op pagina 12



Ouderen en Kerk Zuid organiseert dit jaar weer een busreis.

Na een mooie tocht met de museumbus en een succesvolle ziekenzalving (ziekenzondag 10 september) heeft Ouderen en Kerk Zuid nog twee activiteiten voor U in petto.*

Op donderdag 19 oktober organiseren wij weer onze jaarlijkse busreis.*

- Na het eerste deel van onze tocht stappen we uit bij Erve Brooks om van een kopje koffie (of thee) en een gebakje te genieten.

- Daarna vervolgen wij onze weg naar het Heiligebeeldenmuseum.

- Na weer een ritje stoppen wij rond 15.00 uur voor een diner.

- Tussen 17.30 uur en 18.00 uur zijn wij terug in Enschede.

De kosten zijn dit jaar €27,50 per persoon. Dit is inclusief koffie met gebak, entree museum en diner. Met speciale dieetwensen kan rekening gehouden worden als dit van tevoren wordt aangegeven.

U kunt zich tot 12 oktober opgeven via onderstaande contactpersonen.

Het geld wordt vooraf bij u geïnd en kan bij verhindering niet geretourneerd worden.

Eleonore Mekkelholt 053 - 476 93 77

Hermine Leppink 053 - 431 21 38 en

Carina Meijer 06 27 38 16 93.

- Om kwart voor negen is de bus bij de Ariënsgedachteniskerk Hogelandsingel.

- Om 9 uur bij Het Lippinkhof.

- Om kwart over negen bij de Verrijzeniskerk.

- Om half 10 bij de Hatteler.

Er kan een bus met rolstoellift komen. Wilt U bij de opgave aangeven of U daar gebruik van wenst te maken.

**De busreis is in eerste instantie bedoeld voor ouderen van de voormalige parochies Ariënsgedachteniskerk (Heilig Hart/Goede Herder), Verrijzenis en St. Jan / H. Michaël. Bij voldoende plaatsen zijn ook andere parochianen van de Sint Jacobus de Meerdere parochie welkom.*



Viering voor Kerst

Op 18 december is er de jaarlijkse viering voor Kerst: om halfdrie in de St. Jan, Haaksbergerstraat. Pater Ben Engelbertink gaat voor in de H. Mis met dameskoorzang. Daarna is er in de parochiezaal een sfeervol samenzijn. Ook hier is het handig dat u zich van tevoren opgeeft. Als u na afloop niet aan het samenzijn deelneemt hoeft u zich niet op te geven, maar bent u wel welkom.

Joop Hassink, voorzitter Ouderen en Kerk Zuid

BIJBELAVONDEN

Hoe kan het dat de Joden door de dode zee trokken?

Op welke Berg kreeg Mozes de twee stenen tafelen met de 10 geboden?

Hoe actueel zijn deze vragen nog en wat hebben zij ons te zeggen?

Wilt u het hele verhaal van de uittocht – Exodus- mee lezen, kom dan naar de bijbelavonden.

Ds. Maaïke Schepers van der Poll geeft uitleg en belicht de achtergronden van deze Bijbelse geschiedenis.

Er worden 5 avonden gehouden in de pastorie van de St. Jan aan de Haaksbergerstraat.

Te beginnen op 10 oktober a.s. om 20.00 uur. U bent van harte welkom.



Vervolg van pagina 10

4) Parkeerterrein: er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het parkeerterrein door omwonenden en personeel/ouders St.Janschool en De Bron. Soms is er weinig plek voor parochianen of mensen van het secretariaat. Bij uitvaarten wordt de parkeerplaats afgesloten. We hebben bij de gemeente informatie gevraagd hoe dit probleem op te lossen, wordt vervolgd.

er zijn inmiddels 2 invalidenparkeerplaatsen gecreëerd en we willen een ieder verzoeken niet vlak voor de trappen te parkeren; scootmobiel kunnen er dan niet langs. Het is ook mogelijk uw fiets achter de poort naast de pastorie te stallen tot 5 minuten voor aanvang van de H. mis. Er worden nu ook veel fietsen op de verhoging gezet bij de ingang van de kerk, dus liever naast de ingang van de kerk bij de fietsenrekken en achter de poort.

5) Pelgrim rondbrengen. We hebben geconstateerd dat de Pelgrim vaak direct bij het oud papier belandt. We willen gaan inventariseren wie de Pelgrim nog wel of niet wil ontvangen. Meenemen met de actie kerkbalans per parochie.

6) Uitdelen communie duurt soms lang. Besloten wordt dat iemand van het koor zelf de hosties uit deelt. Dit loopt inmiddels al een tijdje en dat gaat goed.

7) Er komt geen permanente kledingcontainer op het plein; dit trekt erg veel rommel aan.

8) Er staan regelmatig mensen voor de kerkdeur terwijl er dan op dat moment geen dienst is. Er wordt een A4 opgehangen met rooster voor ca. 2 maanden wanneer de vieringen zijn.

9) Wordt er nog een Top 2000 viering gehouden? Het koor All Together heeft dit opgepakt, Come Back heeft hier vast ook wel belangstelling voor. Frank de Heus begeleidt dit.

10) Verse bloemen op het altaar, niet alleen voor uitvaarten. Lisette Janssen geeft aan dit niet elke week te willen verzorgen. Mocht u iemand weten die graag de

bloemstukjes wil en kan maken dan kunt u contact opnemen met haar email stjanmichael@live.nl

11) Onderhoud kerk. De pastorie moet hoognodig geschilderd worden. Offertes opvragen en nog dit jaar schilderen.

12) EHBO kistjes zijn gekocht en er ligt er 1 in de keuken en 1 in de sacristie.

13) Nieuwsbrief. Mocht u informatie hebben die in de nieuwsbrief kan, wilt u deze dan sturen naar email stjanmichael@live.nl ?

Lokale beheergroep en pastoraatgroep Zuid

Hij is er weer! De Gerarduskalender 2018

Elke dag een beetje spirit!

De Gerarduskalender, uitgebracht door Klooster Wittem, is een scheurkalender met elke dag op de voorkant een spreuk die opbeurt of aanzet tot nadenken, onder het motto: "elke dag een beetje spirit!" Op de achterkant staan afwisselend moppen, gedichten, bezinningsteksten, puzzels en informatie over verschillende onderwerpen.

De kalender is bedoeld om elke dag goed te kunnen beginnen. De spreuk op de voorkant en de moppen, puzzels en informatie op de achterkant geven aan het begin van de dag een positief gevoel.

De kalender wordt elke jaar met zorg en plezier samengesteld door een uitgebreide redactie van personeel en vrijwilligers rondom Klooster Wittem. De opbrengst van de kalender komt ten goede aan alle activiteiten die vanuit Klooster Wittem worden georganiseerd (zie ook op internet: www.kloosterwittem.nl).

De prijs per kalender is € 7,00

De kalender is te koop bij: Annie Blokhuis, De Vluchtestraat 47, 7523 BG Enschede, tel. 053-4358337.



Oecumenische Vredesviering 24 september 2017

Ook dit jaar zal er in de vredesweek in Enschede één Oecumenische Vredesviering zijn. Verschillende christelijke kerken in Enschede hebben meegewerkt aan de voorbereiding, zoals Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek, De doopsgezinde Gemeente Twente zuidoost, Vrije Evangelische Gemeente Enschede, Protestantse Gemeente Enschede, Leger des Heils en R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere.

Medewerking verleent het:

- Binnenstads jongeren koor
- Muziekkorps van Het Leger des Heils

De overdenking wordt gedaan door:
Pastoraal werker, mevr. M. D. Dijkman.

Dit jaar wordt deze viering gehouden in het Theater van Helmerzijde, de ruimte waar de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek haar vieringen houdt.

Het thema dit jaar is:

De kracht van verbeelding.

De lezingen en de liederen hebben we hier op afgestemd. Ook aan de kinderen is gedacht. Ze zitten eerst in de kerk, maar voordat de lezingen beginnen, gaan zij naar de kindernevendienst. Daar zullen zij met elkaar bezig gaan over dit thema. Nog vóór de vredeswens komen ze terug in de kerk, zodat we elkaar allemaal de vrede kunnen wensen. De opbrengst van de collecte zal dit jaar zijn voor

HULP AAN KINDEREN VAN ROMA FAMILIES in Slowakije.

Kinderen uit Roma-families in de achtergestelde wijken van Slowakije zijn van huis uit niet gewend om zichzelf te verzorgen, om hun behoeften te communiceren en om gezellig te spelen met andere kinderen. Ook hebben zij moeite om zich aan te passen op het moment dat ze voor het eerst naar de basisschool gaan. Ouders geven zelf ook aan dat ze niet goed weten hoe ze met de kinderen moeten spelen, omdat ze dat zelf nooit geleerd hebben. Daarom begeleidt

het Leger des Heils deze kinderen om ze zo voor te bereiden op de basisschool.

Voordat de kinderen naar school gaan helpt Het Leger des Heils in Slowakije de Romakinderen gedurende een jaar, om hen voor te bereiden op het meedoen op de basisschool. De kinderen leren basisvaardigheden op het gebied van persoonlijke hygiëne, sociale manieren, het herkennen van vormen en kleuren, het vasthouden van een stift of schaar.

Daarnaast zijn de kerkelijke gemeenten van het Leger des Heils in Slowakije actief bezig met het geven van naschoolse opvang voor oudere kinderen, het verzorgen van uitstapjes en een zondagschool.

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan!

Wij hopen veel mensen te begroeten tijdens deze Oecumenische Vredesviering 24 september 2017 's morgens om 10.00 uur in: Het Helmertheater van Mediant, locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050, Enschede.

Doordeweekse viering in de Kajuit!

De laatste donderdag voor de schoolvakantie, 20 juli j.l., was ik in de gelegenheid om 's morgens naar de Kajuit te gaan.

Hier is nog steeds elke donderdagmorgen om 9.30 uur een viering, met uitreiking van de H. Communie. Toen ik er was ging pastor Margot Dijkman voor, en we hadden een mooie, zinvolle, dienst.

Het mooie is ook dat er na de viering samen koffie gedronken wordt, waarbij nog altijd lief en leed van onze Mariakerk gemeenschap gedeeld kan worden.

Dit blijft toch belangrijk, want ik heb het idee dat we elkaar, na het sluiten van de kerk, toch wat kwijtgeraakt zijn.

Daarom wil ik graag hierbij een oproep doen om deel te nemen aan deze vieringen. U bent meer dan welkom! Johan Lubberink heeft de koffie klaar!

Elly Vije-Kleisman



Feest en afscheid in het Florapark

Dinsdag 4 juli hebben we in het Florapark het 50-jarig priesterfeest van pastor Jan Kortstee nog eens dunnetjes overgedaan. Met wel veertig bewoners en mensen uit de buurt werd Jan in de bloemen gezet. Een paar weken later was er ook een afscheid. Na vele jaren legde Edith Elstak haar taken vanuit de parochie voor Florapark neer. Edith was – zou je kunnen zeggen – een soort moeder voor Florapark. Zij bezocht nieuwe bewoners met een bloemetje, hield bij wie ziek was en wie naar het ziekenhuis of verpleeghuis ging. Zij was de spil van de

werkgroep, zorgde voor een schone stiltekapel voor een verhaal bij het Kerstdiner en wat al niet meer.

De leden van de werkgroep zullen haar missen, maar de vieringen gaan door!

Elke eerste en derde dinsdag van de maand is er een eucharistie- of een communieviering om 9.30 uur. Daarna is er koffie en ruimte voor ontmoeting. Ook mensen 'van buiten' zijn van harte welkom!

Pastoraal werker Frank de Heus



LANDELIJKE ARIËNS-HERDENKING 2017

De jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten 19 november a.s.

Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de St. Jacobuskerk aan de Oude Markt te Enschede. Aanvang 11.00 uur.

Celebranten zullen zijn kardinaal W.J. Eijk, aartsbisschop van Utrecht, pastoor A.G.M. Monninkhof, pastoor van de Jacobus de Meerdere-parochie van Enschede, geassisteerd door Th. Reuling ofs, als permanent diaken verbonden aan de parochie H. Gabriël te Didam e.o., tevens lid van de Orde van Franciscaanse Seculieren (ofs) en van het Ariëns Comité.

Het thema van de viering zal te maken hebben met geloofsverdieping.

Medewerking verlenen het Ariëns Koor uit Enschede, en de Kon. Enschedese Leo

Harmonie, in 1893 door Ariëns zelf opgericht.

Na de H. Mis is iedereen welkom in het parochiecentrum achter de kerk voor een informeel samenzijn.

Er zullen ook weer boeken en kaarsen te koop zijn.

Hoogachtend,

Het Ariëns-comité
Voor ev. verdere inlichtingen:

dhr. J.N. Hinke, secretaris

Galileistraat 49, 1223 GL Hilversum

tel.: 035 – 77 29 59 7



KRONIEK

OVERLEDENEN:

St. Jozefkerk:

- 03 juli 2017 Betsie Kamphuis, 91 jr.
07 juli 2017 Ben Bos, 80 jr, e/v Ely Bos-Vaanhold.
12 juli 2017 Eef Eijkelenkamp, 92 jr, w/v H.M. Eijkelenkamp-Bornebroek.
23 juli 2017 Johan Heemels, 88 jr, e/v H.J.M. Heemels-Huuskes.
14 aug 2017 Adrie Busschers, 91 jr, w/v Gretha Busschers-Rudde.
22 aug 2017 Lida Gosen-Fransen, 81 jr, e/v Bart Gosen.

St. Jankerk:

- 11 juli 2017 Gerrie Hagmolen of ten Have -Prins, 70 jr, e/v G.J. Hagmolen of ten Have.
14 juli 2017 Paul Pikkemaat, 79 jr, e/v J. Pikkemaat-Menema.
30 juli 2017 Patricia Gensen-Wilhelm, 52 jr, e/v A.M.M. Gensen.

H. Jacobuskerk:

- 12 juli 2017 Sini van Wijngaarden-Wielens, 83 jr, w/v Jacobus Johannes van Wijngaarden.
21 aug 2017 Truus Buursen, 95 jr.

Anders:

- 17 juni 2017 Han Grote, 74 jr, e/v Monika Grote-Walmink

DOPELINGEN;

St. Jozefkerk

- 02 juli 2017 *Johan Rafael Bruning*, geb op 27 augustus 2016, z/v Johan Bruning en Gina Bruning-Imana Griffiths.
02 juli 2017 *Kayde Cecil George*, geb op 7 juli 2016, z/v Shaunn George en Karuna Corasol.
13 aug 2017 *Lucas Pepe Cleine Martin*, geb op 3 juli 2017, z/v Maarten Cleine en Rosario Martin Sanchez.

GEHUWD:

H. Jacobuskerk

- 15 juli 2017, Fabian Grootfaam en Marina Duburg.
St. Jozefkerk
14 aug 2017 Andreas Buck en Joanne Makoni.

Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 16/17 september 24 zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur A. Monnikhof + P. van Blijswijk Kinderwoorddienst Zanggroep St. Joseph	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur A. Monnikhof + P. van Blijswijk Internationale mis Ariëns Music Ministry	Gebedsviering Zondag 10.00 uur Parochiaan Vocal Moments
Weekend 23/24 september 25e zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur J. Kortstee	Oec. Viering in Vredeskerk Zondag 10.00 uur M. Dijkman + dominee	Oec. Viering in Vredeskerk Zondag 10.00 uur M. Dijkman + dominee
Oecumenische viering in Vredeskerk	Schola	BJK	BJK
Weekend 30 sept/1 oktober 26e zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur J. Kortstee Kinderwoorddienst Come Back	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur H. Kronenberg Internationale mis Ariënskoor	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Gem. koor St. Jan-H. Michaël

LEZINGEN BIJ DE ZONDAG

17 september

Vierentwintigste zondag door het jaar
Sirach 27,30 28,7
Romeinen 14, 7-9
Matteüs 18,21-35

24 september

Vijfentwintigste zondag door het jaar
Jesaja 55,6-9
Filippenzen 1,20c-24,27a
Matteüs 20,1-16a

1 oktober

Zesentwintigste zondag door het jaar
Ezechiël 18,25-28
Filippenzen 2,1-11 of 2,1-5
Matteüs 21,28-32



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 7/8 oktober 27e zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur W. Rekveld	Thomasviering Zondag 11.00 uur F. de Heus Viering vormelingen All Together	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink Mariakoor
Weekend 14/15 oktober 28e zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur A. Monnikhof + P. van Blijswijk Kinderwoorddienst Kinderkoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur A. Monnikhof + P. van Blijswijk Internationale mis Ariëns Music Ministry	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur Parochiaan BJK
Weekend 21/22 oktober 29e zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur J. Kortstee Zanggroep St. Joseph	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur M. Dijkman Samenzang	Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur W. Rekveld Schola

8 oktober

Zevenentwintigste zondag door het jaar

Jesaja 5,1-7

Filippenzen 4,6-9

Matteüs 21,33-43

15 oktober

Achtentwintigste zondag door het jaar

Jesaja 25,6-10a

Filippenzen 4,12-14.19-20

Mattheüs 22,1-14 of 22,1-10

22 oktober

Negenentwintigste zondag door het jaar

Jesaja 45,1.4-6

1 Thessalonicenzen 1,1-5b

Mattheüs 22,15-21



Vieringen door de week

Maandag	17.45 uur	H. Jacobus	Stille aanbidding
Maandag	18.15 uur	H. Jacobus	eucharistie met aansluitend biecht
Dinsdag	19.00 uur	St. Jozef	Stille aanbidding
Woensdag	09.30 uur	St. Jozef	afwisselend eucharistie en woco-viering
Donderdag	09.30 uur	De Roef	woord-communieviering
Donderdag	09.30 uur	Verrijzeniskerk	eucharistie of woco-viering
Donderdag	09.30 uur	De Kajuit	woord-communieviering
Vrijdag	09.30 uur	H. Jacobus	eucharistie of woco-viering
Zaterdag	12.00 uur	H. Jacobus	Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk	dagelijks	10.00-16.00 uur	
H. Jacobuskerk	dagelijks	10.00-17.00 uur	rolstoeltoegankelijk
Verrijzeniskerk	op werkdagen	09.00-16.00 uur	

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete	Vrijdag	19.00 uur
De Cromhoff	1e en 3e donderdag van de maand	16.00 uur
De Eschpoort (contactpersoon Anneke Peijnenborg)	4e zaterdag van de maand	16.00 uur
Florapark	1e en 3e dinsdag van de maand	09.30 uur
De Hatteler	3e woensdag van de maand	16.00 uur
De Posten (contactpersoon Fie Otten)	2e vrijdag van de maand	10.00 uur

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Mediant	Elke zondag	10.00 uur
Broekheurne-Ring 1050		

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal	Elke zondag	11.00 uur
	1e zondag van de maand	Spaanse viering



MET DANKBAARHEID EN VERTROUWEN VERDER

Met heel veel plezier denk ik terug aan de dag dat ik met u mijn 50-jarig priesterjubileum mocht vieren. Het is een onvergetelijke dag geworden, waar ik met dankbaarheid aan terug kan denken. Het heeft me ook weer vertrouwen in de toekomst gegeven. Heel zo'n dag is eigenlijk een groot geschenk. Je kunt alleen maar dankbaar zijn. Er komt zoveel goedheid op je af dat je er bijna beduusd van wordt. Wat ik 50 jaar lang vaak heb mogen ervaren, heb ik op 25 juni dubbelop ervaren:

God is goed, vooral door mensen om je heen. Als priester hoef je je eigenlijk nooit alleen te voelen. Je mag trots zijn op alle mensen met wie je dat priesterschap mocht en nog steeds mag delen.

Wij hebben dit allemaal met elkaar mogen delen en vieren.

Dank aan alle mensen die hebben bijgedragen aan de feestelijke eucharistieviering.

Ik denk aan alle mensen die er waren en die met hun aanwezigheid en deelname hebben bijgedragen aan de feestvreugde van deze dag. Ik dank alle koorleden, die samen een projectkoor vormden en die onder leiding van Eline Harbers en met begeleiding van Willem Waanders zó enthousiast zongen dat iedereen meedeed. Iedereen was ook ontroerd door het Ave Maria, dat Eline zong.

Ik bedank de mensen van het feestcomité die mij hebben geholpen bij het organiseren van dit feest en alle mensen die hebben gezorgd voor de catering en de bediening bij de receptie achter de kerk. "Laat ons, Heer, drie tenten bouwen!" Tabor achter de kerk! Mooi dat dit allemaal goed verlopen is. Wat een geduld hebben veel mensen moeten opbrengen!

En nu staan we weer met beide benen op de grond. We gaan weer verder.

Dank aan iedereen die me in welke vorm dan ook iets gegeven heeft. Bedankt ook voor alle kaarten en brieven, voor alle goede woorden. Het ga u goed. Met de hartelijke groeten, *Jan Kortstee*

PS. Jos Gruyters heeft van deze dag een mooie film gemaakt, die u kunt bekijken via katholiekenschede.nl of via youtube.com/jan.kortstee.

DANK-TERIMA KASIH-THANKS-ARRIGATO

De grote doos vol met kaarten, brieven, goede wensen, giften en gaven is een zichtbaar teken van de grote feestvreugde, maar meer nog is de grote dank die in mijn hart is gebleven na de viering van mijn 50-jarig jubileum als priester-missionaris. 'Groter dan ons hart' hebben we gezongen nadat we allereerst de Goede Geest hadden aangeropen om in ons midden te zijn. In het Arabisch werd vragend gezongen: 'welk lied kan ik nog voor U zingen.een nieuwe melodie komt dan ook diep uit mijn hart'.

Op het eind van de bijzonder mooie viering heb ik eenieder zeer hartelijk bedankt. Met zijn allen zijn we er in geslaagd om in grote eenheid en waardering, in vol vertrouwen, respect en hoop samen verder te gaan als mensen van verschillende naties, van verschillende religieuze overtuigingen, van verschillende vormen van liturgie. Ook voor de misdienaars was het een bijzondere viering, want nog nooit hadden ze terzijde gestaan van zoveel voorgangers.

Samen met u allen hoop ik verder te mogen gaan in mijn missionaire werk om, zoals het stond gebeiteld op een muur in het seminarie van Mill Hill, "er op uit te trekken en eenheid te vestigen door het breken van het ene Brood", wetend dat het breken van het brood staat voor het delen van het leven met elkaar. Nogmaals hartelijke dank aan u allen. *Ben Engelbertink mhm*





Aanmelding voorbereiding 1e heilige Communie

Project: 'Over de drempel: Leven in het spoor van Jezus'

Op een goede manier samenleven is niet vanzelfsprekend. Toch verlangen we allemaal naar een warme samenleving, waar voor iedereen plek is en waarin we ons met elkaar verbonden weten. 'Leven in het spoor van Jezus' kan daarbij helpen. Maar daarvoor moet je wel over de drempel stappen. Over de drempel van de traditie om je daarin te willen verdiepen en te ontdekken, wat er aan waardevols en wijsheid in te vinden is. Over de drempel van de kerk om je te verbinden met een gemeenschap van gelovigen, die samen willen leven in dat spoor van Jezus. Met het project 'Over de drempel, Leven in het spoor van Jezus' willen we kinderen en hun ouders op weg naar de Eerste heilige Communie met dat verlangen in contact brengen. We willen kinderen met name drie dingen meegeven. Allereerst willen we ze helpen een relatie op te bouwen met de levende Christus. Ten tweede willen wij de kinderen binnen leiden in de wereld van de traditie; van verhalen, gebruiken en wijsheden van de Rooms katholieke kerk. We willen kinderen gevoelig leren worden voor de gang door het liturgische jaar, van de Eerste Advent tot aan Pasen en daarna. Zo volgen we als vanzelf ook het leven van Jezus van Nazareth. Door samen met elkaar op te trekken willen we ten slotte werken aan gemeenschapszin. Christen ben je nooit alleen, maar altijd samen mét en vóór anderen. Het project bestaat uit een ouderavond, kinderbijeenkomsten (deel met de ouders erbij) en vieringen. De kinderen worden verdeeld over twee groepen: Enschede Noord en Enschede Zuid. De kinderen van Noord doen hun Eerste heilige Communie op 15 april in de Sint Jozefkerk; die van Zuid op 10 juni in de Sint Jan-kerk. Meer informatie en het

programma vindt u op www.katholiekenschede.nl. Tot 20 oktober kunnen kinderen van groep 4 en hoger voor het project via het aanmeldingsformulier op onze website worden opgegeven.

Aanmelding project 'Vormselkracht'

Op weg naar het vormsel

Woensdag 20 september vindt de Startavond voor ouders én kinderen plaats voor het Vormsel. Dit zal zijn van 19.00 tot 20.30 uur in het dienstencentrum aan de Nieuwe Schoolweg 2 te Enschede. We werken dit jaar met een vernieuwd project 'Vormselkracht'. De vormelingen leren wat de weg van Jezus inhoudt. Ze krijgen op speelse wijze informatie over het doopsel en over het sacrament van het Vormsel. Daarbij gaan ze in gesprek met elkaar en andere gelovigen. Ook doen ze ervaring op met diaconie en vrijwilligerswerk in en vanuit de parochie. Zo ontdekken ze de kracht van de heilige Geest, die het beste in mensen naar boven brengt.

Doorgaans doen kinderen van groep 8 het Vormsel, maar ook kinderen van de middelbare school zijn welkom. Dat geldt ook voor kinderen die geen vormsel doen, katholiek of niet-katholiek, maar wel geïnteresseerd zijn. Wie het vormsel wil doen, maar nog niet gedoopt is, kan nog gedoopt worden. Het Vormsel vindt eind januari, begin februari plaats.

Verdere informatie vindt u op onze website: www.katholiekenschede.nl onder de rubriek 'vormsel' rechts op onze homepage. Via onze website kunt u uw kind opgeven. De deadline voor de opgave ligt op 10 september. Na deze datum worden in principe geen kandidaten meer aangenomen. We verwachten van alle deelnemers, ouders en kinderen, actieve deelname.

*Pastor Frank de Heus en werkgroep
Vormselvoorbereiding*



Verslag van PCI Enschede over 2016

De PCI heeft in 2016 een groot aantal aanvragen om (financiële) hulp gekregen. De bezuinigingen door de (lokale) overheid m.b.t. sociale hulpverlening, blijven duidelijk merkbaar. Er is ongeveer 6600 euro besteed aan aanvragen voor (individuele) hulp, dat is 3500 euro minder dan in 2015.

Tegelijkertijd is er aanzienlijk meer uitgegeven aan de Telefonische Hulpdienst: de PCI en de Diaconie van de Protestantse Gemeente Enschede hebben samen bijna 2900 euro besteed aan deze vorm van hulpverlening. De naamsbekendheid van de Telefonische Hulpdienst is aanmerkelijk groter geworden.

Aan giften en collectes is in 2016 ongeveer 5700 euro ontvangen. Wij zijn de gulle gevers hiervoor zeer dankbaar.

Naast deze inkomsten en uitgaven zijn er inkomsten zoals rente van banktegoeden en dividenden en uitgaven zoals de verplichte afdracht aan het DKCI van het bisdom.

De samenwerking binnen het Diaconaal Platform Enschede (DPE) gaat verder. Het Schuldhulpmaatjes project heeft een andere naam gekregen: Schuld Hulp DPE. Samen met het Formulieren Advies Punt dat in de Stadsbank haar werk doet, voorziet dit project in een grote behoefte. De werkgroep Aarden, die aanvankelijk was ontstaan om vluchtelingen te begeleiden die in de loop van 2016 in Enschede zouden komen, heeft haar werkterrein verlegd: zij concentreert zich nu op de begeleiding van statushouders. U hebt er in een vorige uitgave van Pelgrim over kunnen lezen.

Vrijwilligers, die een steentje willen bijdragen als Schuldhulpmaatje of bij de werkgroep Aarden, zijn natuurlijk van harte welkom.

De PCI heeft, evenals in 2015, meer uitgegeven aan hulpverlening dan er is

ontvangen. Het tekort komt ten laste van de algemene reserve.

Omdat de PCI vrijwel geheel afhankelijk is van giften wordt er elk jaar tijdens de Paasvieringen en Kerstvieringen gecollecteerd voor de Caritas in Enschede. Bijdragen zijn uiteraard altijd van harte welkom op rekening NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede. Giften zijn fiscaal aftrekbaar, de PCI heeft de ANBI-status.

In Enschede is er nog veel armoede die ons niet bekend is. Wij vragen parochianen ons op de hoogte te brengen van situaties waar de PCI iets kan betekenen. Dat kan door een berichtje te sturen naar de secretaris Henk Everink, telefoon 4354867 of een mail te sturen naar caritas@katholiekenschede.nl.

Aan het eind van dit kalenderjaar nemen twee bestuursleden afscheid van de PCI. Gelukkig hebben we enkele parochianen bereid gevonden een bestuursfunctie te willen aanvaarden. Wij hopen dat de PCI zo in staat blijft een bijdrage te leveren aan het bieden van hulp aan minderbedeelden in onze stad.

*Namens het bestuur van de PCI
Nico Alink, voorzitter*



(Hildesheim, Duitsland)



Van de inventariscommissie

In de afgelopen maanden is voor een aantal inventarisstukken van de gesloten kerken een nieuwe bestemming gevonden.

Zo is het tabernakel van de voormalige Goede Herderkerk naar de studentenkerk in Nijmegen verhuisd.

Diverse zaken zijn verder naar parochies in het bisdom gegaan.

Het tabernakel van de H. Hartkerk alsmede het triomfkruis hebben een nieuwe bestemming gevonden in de kapel van het kasteel Liechtenstein in het dorp Maria Enzersdorf in Oostenrijk.

Via de website van de stichting Kerkelijk Kunstbezit "Vraag en aanbod" zijn ze deze items op het spoor gekomen.

Een transportbedrijf heeft de artikelen begin april opgehaald en afgeleverd in Oostenrijk.

Onlangs ontving ik een brief waarin grote dank werd uitgesproken voor deze overdracht. Deze dankbrief ging vergezeld van deze foto.



De kaarsenhouders in de muur aan weerszijden zijn overigens afkomstig uit de St. Pauluskerk.

Zodra het tabernakel is geplaatst (de bouwkundige voorzieningen zijn nog niet klaar) stuurt de contactpersoon, Leopold Fasching, nog meer foto's.

*Rien Tiehatten,
Inventariscommissie St. Jacobusparochie*

Stichting Het Twents Leerhuis - Najaarscursus 2017

Gebeitelde woorden, sprekende taal.
Verkenning van de Tien Woorden in de joodse traditie.

Voor veel mensen hebben de Tien Geboden hun zeggingskracht verloren. De woorden, gebeiteld op de twee platen (Exodus 32,16) zijn versteend. Toch zijn er nauwelijks woorden te bedenken die een diepgaander invloed hebben gehad op de westerse beschaving. Tijdens de najaarscursus 2017 "**Gebeitelde woorden, sprekende taal**" onderzoeken we een veelvoud aan betekenissen die in deze Bijbelse woorden vervat liggen. Daardoor kunnen versteende woorden weer gaan spreken. Begeleider van de cursus is drs. Henk Scholder, theoloog en judaïcus.

Data

woensdag 27 september Drs. H. Scholder
woensdag 11 oktober - Zelfstudie
woensdag 25 oktober - Drs. H. Scholder
woensdag 8 november - Zelfstudie
woensdag 22 november - Drs. H. Scholder

Tijd en plaats

Aanvang 14.00 uur, einde 16.00 uur
Parochiecentrum Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG Enschede (Jozefkerk)

Kosten

Najaarscursus 2017: 45 euro
LEV-cahier: 5 euro

Betaling

Door overschrijving op
NL80RABO0104739215 tnv Het Twentse
Leerhuis, of door betaling aan de zaal.

Aanmeldingen en/of informatie

053-435 1330 Mw. van der Horst of
053 - 433 2049 Dhr. Huirne



Even begroeten

Afgelopen zomer heb ik als priesterstudent drie weken in de parochies van Zuidoost Twente stage gelopen. Wellicht heb ik u in die weken kunnen begroeten of hebt u mij bij een van de vieringen gezien. Graag deel ik hieronder met u wat ik deze weken heb gedaan en beleeft.

Tijdens deze drie weken heb ik gelogeed bij pastoor Monninkhof aan de Oude Markt in Enschede. Daardoor heb ik het leven als pastoor van dichtbij kunnen meemaken. Ik ben veel met pastoor Monninkhof op pad geweest. Verder was het parochiecentrum in Enschede mijn werkplek. Daar kon ik me bezig houden met verschillende opdrachten die mij werden toevertrouwd. Met mijn laptopje kon ik daar werken aan het maken van bijvoorbeeld een Engels huwelijksboekje, het voorbereiden van verschillende getuigenissen en contacten leggen met verschillende parochianen. Ook was dat parochiecentrum het begin van de vele autoritjes die ik heb mogen maken naar de verschillende locaties. Ik ben bij veel vieringen geweest in verschillende kerken. Daarin heb ik vaak een getuigenis gegeven of heb als cantor de samenzang voor mijn rekening genomen. Al deze vieringen hebben mij erg geïnspireerd. Ik vond het mooi dat op al die verschillende plekken verschillende mensen, met ieder een eigen verhaal, bij elkaar komen om hun geloof te vieren en een gemeenschap rond het altaar te vormen. Ook ben ik bij verschillende mensen thuis geweest. Ik heb de eer mogen hebben om naar veel levensverhalen te luisteren. U mag van mij weten: priesters zijn er niet alleen om parochianen te inspireren, maar de parochianen inspireren ook de priesters met hun inzet, toewijding en liefde voor de naaste en de geloofsgemeenschap. En die inspiratie heb ik ook mogen ontvangen. Voor mij is het een extra motivatie om door te gaan met de studie. Al met al kijk ik met grote tevredenheid terug op de zomer waarin ik het prachtige Twente heb leren kennen. Bedankt aan u allemaal.

Paulus Tilma

Gaat u ook met ons mee naar Banneux?

Ja zult u zeggen misschien wel, maar dan wil ik eerst wel eens weten, wat is dit, waar gaat dit over.

Banneux is een piepklein dorpje in de Belgische Ardennen, op 9 van de 10 landkaarten zult u het niet vinden zo klein is het. Het ligt op ongeveer 25 km onder Luik, in de buurt van Spa. Wat is er zo bijzonder aan dit dorp. Dit kleine dorpje trekt jaarlijks honderdduizenden bezoekers, eigenlijk moet ik zeggen pelgrims. Waarom is dit kleine dorpje zo belangrijk voor al die pelgrims. Het verhaal van Banneux N.O. Even buiten het dorpje woonde de tam. Becó, zogenaamd niet van het deftigste volk, een groot gezin dat het ook met de godsdienst niet te nauw nam. Toch was het daar waar Maria op 15 jan. 1933 voor het eerst verscheen aan de oudste dochter Mariëtte Becó.

Ook van uit Overijssel doen we dat met een 2 daagse bedevaart. U stapt dicht bij huis in een van de bussen van ter Beek Reizen.

Wij beginnen deze bedevaart met een Heilige Mis in Wijthmen, waarna we een kop koffie drinken. In de buurt van Venray maken wij een pitstop, en reizen daarna door naar Valkenburg, waar we overnachten. !8.00 uur Diner om 20.00 uur avondgebed bij de Grot van Lourdes. Zondag na ontbijt vertrek naar Banneux om 10.30 uur Internationale Hoogmis, 13.30 Kruisweg, 15.00 uur Plechtige ziekenzegening, daarna vertrekken we weer huiswaarts. In het plaatsje Zeeland maken we de laatste stop.

De twee daagse bedevaart is op zaterdag 7 en zondag 8 oktober 2017

Kosten met 2 personen op 1 kamer:

€ 135,00 p.p. Wilt u een kamer alleen dan kost het € 160,00 per persoon.

Een annuleringsverzekering is mogelijk:

2 pers.kamer € 8,35./1 pers.kamer € 10,00.

De schnitzel op de terugreis met koffie en brood kost € 10,00 p.p. ; opgave en of inlichtingen t/m 15 september is mogelijk bij:

Dhr. B. Elferink 074 - 73 70 100 b.g.g.

Dhr. G. van Osnabrugge 0548 363452



Oktobermaand = Mariamaand = Rozenkransmaand = Marialof St. Jozefkerk

Oktober is, na de maand mei, de tweede Mariamaand. Het is een uitbreiding van het oorspronkelijke feest van Maria van de Rozenkrans.



In 1571 werd er door heel veel mensen de Rozenkransgebeden, want er was oorlog. Op 7 oktober was er een heel zwaar gevecht op zee vlakbij Lepanto (in de buurt van Griekenland). Plotseling draaide de wind, waardoor wonder boven wonder dit gevecht gewonnen werd door de Christenen. Paus Pius de vijfde begreep dat dit kwam door het met zoveel mensen samen bidden van de Rozenkrans. Hij bepaalde dat 7 oktober een speciale dag werd ter ere van de hulp die Maria geeft als wij het Rozenkransgebed bidden. En zo is het gekomen dat oktober de Rozenkransmaand is geworden, nu nog steeds.

Al heel erg lang wordt het Rozenkransgebed gebeden. Waarom? Omdat het zo'n sterk gebed is. Een gebed dat sterker is dan wapens! Dat is niet zo raar als het klinkt, want als we de Rozenkrans bidden vragen we aan Maria dat zij onze gebeden bij God brengt. En voor God, die hemel en aarde gemaakt heeft, is natuurlijk alles mogelijk. Maria heeft al vaker gevraagd dat wij elke dag de Rozenkrans bidden voor vrede op aarde.

Op veel plaatsen komt men samen om de Rozenkrans te bidden. Zo ook in de St. Jozefkerk. In de maand oktober is er iedere dinsdagavond om 19.00 – 19.30 uur "Marialof".

Permanent diaken Paul van Blijswijk zal op dinsdag 3 oktober voorgaan in het Openingslof. Iedereen is van harte welkom om samen mee te bidden.

Manfred van Kerckhoven

Namens de gebedsgroep "Pastoor van Ars"

ACTIE "LICHT" AAN DE JOSEPH-KERK.

Enkele jaren geleden heeft de gemeente Enschede besloten om het aanlichten van de St. Joseph-kerk te stoppen. Het systeem werkte op de openbare verlichting van de gemeente. Als "Stichting behoud Joseph-kerk" vinden wij dat deze bijzondere neo gotische kerk wel in het licht mag staan.

De Stichting behoud Joseph-kerk wil het gebedshuis weer laten stralen en heeft in de jaarlijkse begroting € 7500.= te besteden en komt daarmee op een aanlichting van ong. 55 meter boven dorpelhoogte. Wij komen voor de totale hoogte 25 meter te kort. Deze 25 meter extra vergt een bedrag van € 5000.= d.i. € 200.= per meter.

Daarvoor willen we een beroep doen op allen, die de Joseph-kerk een warm hart toedragen. U kunt uw bijdrage middels een gesloten enveloppe afgeven op het parochiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg 2. In de enveloppe ook graag uw telefoonnummer vermelden.

Waarom uw telefoonnummer?

De telefoonnummers worden verzameld en uitgeschreven als lot.

Deze loten (telefoonnummers) worden verzameld en in een mandje gedeponereerd. Pastor Jan Kortstee zal dan t.z.t. 3 loten uit het mandje halen.

Deze loten (telefoonnummers) worden gebeld en dan pas horen wij wie de " prijswinnaars" zijn.

De winnaars gaan onder begeleiding een reisje maken naar een cultureel project in de Gelderse Achterhoek.

De stichting behoud St. Joseph-kerk valt belastingtechnisch onder de ANBI regeling.

Vriendelijke groet

Paul Wolbert (beheerder Joseph-kerk).



**Meezingen met...
Schola Enschede**
"Eigenlijk moet je, je goed
voorbereiden, op alles wat je doet!"

En dat zijn ze zich bij 'Schola Enschede' zeer bewust! Elke donderdag in de vroege avond tussen 19.00 en 20.00 uur, komen ze bijeen onder leiding van de vakbekwame dirigent Willem Waanders.

Sinds april 2013 geeft hij, met z'n eigen vertrouwde repetitiemethode en melodische opvattingen aan, hoe het Gregoriaans in eenvoud en schoonheid gezongen kan worden.

Enthousiast leidt hij 'zijn' Schola door de wondere klanken van het Gregoriaans.

In vier jaar tijd heeft hij de Schola, die niet verbonden is aan een specifieke kerk en momenteel uit 10 mannen bestaat, op een hoger plan weten te brengen!

Tien stemmen! Tien mannen. Ze komen uit alle delen van de stad!

Elke stem is uniek! Elke stem is emotie! Ook in stemmen zonder woorden kan het Gregoriaans, uitbundig klinken.

Dat begrijpen deze tien! Daarom komen ze samen, elke week!

Ze laten zich ook graag horen.



Het opluisteren van bijzondere maar ook gewone liturgische vieringen is 'Schola Enschede' op het lijf geschreven! Van Kerstmis tot Passie, van Pasen tot Pinksteren, in Adventstijd of bij Requiem, het hele jaar, door zijn ze beschikbaar met hun: Inspirerende, Rijke Gregoriaanse Melodieën!

Heel lang geleden was er een KRO-radioprogramma: "De Schoonheid van het Gregoriaans".

Elke zaterdagavond presenteerde Pater Brokbernd met zijn groep: Religieuze eenvoud in het Gregoriaans. In dit 'Gregoriaans van weleer' waren ook jonge jongensstemmen te horen.

Misschien niet gebruikelijk maar, vrouwenstemmen zijn, mijns inziens, prima inpasbaar, evenals de jonge jongensstemmen in het 'Gregoriaans van weleer' en kan 'Schola Enschede' daarmee wellicht tot eenzame hoogte stijgen!

Hoe dan ook 'Schola Enschede' moet blijven bestaan, tot in lengte van jaren!

Pieter Gieske

Interesse? Bel of mail:
 Tel. 053 433 05 26 / h.ticheler@kpnmail.nl

Oproep voor koster in de Jozefkerk

Beste mensen wij luiden nu de nood klok
 Wij hebben dringend nieuwe koster nodig.
 Als niemand zich aanmeld kunnen de diensten in de kerk niet meer doorgaan
 Dit wil niemand van u dus als u iemand kent, of zelf wat in de kerk wilt doen
 Kunt u contact opnemen met Remco ter Brugge

 remcoterbrugge@hotmail.com



Wat brengt ons samen

Wat brengt ons samen is het thema van de 105de bedevaart in Overdinkel. Deze 21ste lustrum bedevaart ter ere van de Heilige Gerardus Majella mag ook de vraag in zich meedragen: Wat bewoog de vele duizenden pelgrims uit Twente en daar buiten op weg te gaan naar dat kleine dorpje dicht bij de Duitse grens? Om samen te komen, om op voorspraak van de Heilige Gerardus te bidden en te zingen, om bemoedigd te worden, maar ook om te danken voor de levensweg die wij mogen gaan. Een levensweg die wij zoekend mogen gaan als pelgrims, Gods volk onderweg. In het samenkomen mogen wij aanwezig zijn in de kracht van de heilige Geest. Dat het er eens van zal komen waarvoor in het verleden en het heden pelgrims samen zijn gekomen. Dat de bede die meer dan een eeuw geklonken heeft tot de Heilige Gerardus Majella " Heilige Gerardus helper in de nood, sta ons bij in leven en in dood." kracht geeft en bemoedigd. In de diversiteit van de vele intenties wordt dit in vertrouwen neergelegd in de Eucharistie in het Gerardus Majella park en tijdens de processie met het Allerheiligst Sacrament. In de periode voorafgaand aan deze pelgrimage wordt in de Eucharistie en andere vieringen aandacht geschonken aan het thema: "Wat brengt ons samen". Dat dit samenkomen voorafgaand aan deze bedevaart, tijdens deze 105de bedevaart, maar ook daarna ons mag aanzetten tot een levendige geloofsgemeenschap. Tot hoopvolle mensen van vrede en liefde in een nabije, warme kerk. Ik wens ons allen een goede tijd toe rond en met deze bedevaart. Van harte welkom in Overdinkel, in en rond de Gerardus Majella Kerk, mede namens de vele vrijwilligers, de broedermeesters en het bestuur.

Pastor Willy Rekveld

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel

Op zondag 22 oktober 2017 zal in Overdinkel voor de 105de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: Wat brengt ons samen. Muzikale medewerking zal worden verleend door muziekvereniging Concordia en het dames- en herenkoor. Uitgevoerd zal worden de Deutsche Messe van Franz Schubert.

Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar het park. Aansluitend om 11.00 uur Plechtige Eucharistieviering in het park, met feestpredicatie door pater Henk Erinkveld CSsR (Klooster Wittern), waarna de processie volgt. Om 15.00 uur is het Sluitingslof in de Gerardus Majella kerk.

Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de plaats zijn waar vele duizenden pelgrims vanuit het hele land bij elkaar zullen komen. Velen zullen al meerdere malen Overdinkel bezocht hebben en weten dat deze bedevaart steun en kracht geeft bij alle noden van de pelgrims.

Voorafgaand aan de bedevaart is er een Triduüm. Op donderdag 19 oktober, vrijdag 20 oktober en zaterdag 21 oktober, elke avond om 19.00 uur, is er een viering in het teken van Gerardus. Wij willen erop wijzen, dat sinds enkele jaren ook succesvolle kinderactiviteiten worden georganiseerd tijdens de viering op zondagmorgen.

Voor verdere informatie: parochie centrum van de Gerardus Majella kerk op werkdagen tussen 10.00 en 11.30 uur (woensdag gesloten) telefoon 053-5381304. Hier kunt u ook (mis)intenties opgeven.

Kosten intenties: vrije gift. Misintenties: € 5,00 Rek. nr: NL 35 RBRB 0918845289 t.a.v. Gerardus Bedevaart Overdinkel.

Graag tot ziens, u bent van harte welkom! Gerardus Bedevaart groep Overdinkel. e-mail: gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl



goed om te weten...

Startzondag OGH 17 september: resultaten studieproject

Wij voeren voor de OGH een project uit. De vraag die daarbij gesteld werd is deze:

Welke handvatten kunnen we, door inzicht te verwerven in de ideeën die in de wijk leven ten aanzien van de OGH en kerk in het algemeen, de OGH geven om wijkbewoners aan haar te binden.

We zouden de inhoudelijke conclusies graag met u delen. De presentatie en de start tot nadenken zullen plaatsvinden op startzondag, 17 september,, meer info op: www.ogh-enschede.nl

Wij zien u graag op de startzondag.
Jené Reints en Anneke Roovers

Sam's kledingactie voor Mensen in Nood.

In oktober zal op een zaterdagmorgen weer een kledingsinzamelings actie gehouden worden. Raadpleeg handenwassen.blogspot.nl voor exacte datum en inzamelingspunten in Enschede.

Wilfried de Klerk overleden

Op 9 juni jl. is Wilfried de Klerk overleden, op 69-jarige leeftijd. Zijn uitvaartviering was op 14 juni in de St. Jankerk.

Een uitgebreid In Memoriam leest u in het volgende nummer van Pelgrim

Wist u dat u het hele jaar kleding kunt afgeven bij het depot voor Sam's Kledingactie bij de Wonne in Glanerbrug, Past. Meijerstraat 3?

Walk of Peace

Het thema van de Vredesweek (16-24 september 2017) is dit jaar "Kracht van Verbeelding". Vorig jaar hebben we in Enschede mee gedaan met een Walk of Peace waaraan ongeveer 400 mensen met verschillende achtergronden hebben deelgenomen. We waren het al snel met elkaar eens dat die Walk of Peace om een herhaling vroeg. Om onszelf, maar ook om anderen weer kracht te geven.

Op zondagmiddag 24 september, dat is dus na de Oecumenische vredesviering, lopen we dus dit jaar weer een Walk of Peace. Kortere dan die van vorig jaar, maar met meer gelegenheid om elkaar in de Syrische Orthodoxe kerk en in de Arabischstalige moskee te ontmoeten. We beginnen om 14.00 uur in de kerk en vertrekken rond 14.30 uur met onze gezamenlijke vredeswandeling naar de moskee. Uiterlijk om vijf uur verwachten we weer in de kerk terug te zijn. Uw vervoersmiddel kunt u dan ook voor de duur van de Walk bij deze Syrisch-Orthodoxe kerk achterlaten.

Deelname is dit jaar gratis en er is geen voorinschrijving. Het definitieve programma zal vanaf medio september in ieder geval op de website www.enschedevoorvrede.nl staan.



colofon

Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Conny Oostdam
Ine Reuver
Lidiana Wissink
Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 7 - 2017

woensdag 20 september
Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 12 oktober 2017

De Maristen

Hogelandsingel 41,
7512 GB Enschede. Tel. 435 20 41

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:
Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede Tel. 431 87 87

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen'
is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 – 0767.
www.sensor.nl/oostnederland

Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor A. Monnikhof
vacatures

De PCI Enschede (Parochiële Caritas Instelling) van de parochie staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dat betekent dat de PCI financiële hulp geeft of doorverwijst naar andere instanties. Wanneer u deze individuele hulpverlening wenst, of iemand kent die acute hulp nodig heeft, dan kunt u contact opnemen via de mail.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst, een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur. Een vrijwilliger staat hen dan te woord.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; hiervoor wordt tijdens de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis gecollecteerd.

Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Giften zijn fiscaal aftrekbaar want de PCI heeft de ANBI-status. Bij de aangifte is de vermelding 'RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede' daarvoor voldoende.

emailadres caritas@katholiekenschede.nl.
Telefonische Hulpdienst PCI 06 38 76 50 54
bankrekening PCI NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede.



**Ziek? Of gaat u
verhuizen?**
Laat het even weten aan
het Parochieel
Dienstencentrum
(zie pagina 3)



"Liefdevol afscheid nemen"



Caroline Zorg voor uitvaart, een kleine, onafhankelijke uitvaartonderneming met een persoonlijke en eigentijdse benadering. Afscheid nemen zoals u het in gedachten heeft. In uw tempo en op uw wijze in vorm en kleur. Vernieuwend of traditioneel, met vrouwelijk oog voor details en kinderen. Van A tot Z loop ik in een emotionele periode met u mee, om u te begeleiden, zorgen uit handen te nemen en gezamenlijk uw vingerafdruk te leggen rondom de uitvaart. Met voor u de zekerheid dat alles tot in de puntjes verzorgd zal zijn.

Hauksbergerstraat 860
7545 PG Enschede

06 41 465 590

053 434 46 89
info@carolineuitvaart.nl

06 41 465 590



www.caroline-uitvaart.nl

HEMMERS

WOLFF & DE VRIES

De Heurne 79
7511 GS Enschede
053 - 431 59 36
www.hemmers.nu



Korte Hengelosestraat 27
7511 JA Enschede
053-4305296

hier had ook uw
advertentie
kunnen staan

mail voor info naar:
redactie@
katholiekenschede.nl



Alle informatie over de
scholen vindt u op

www.koe-enschede.nl



Onderhoudsarme
gevelbekleding
voor woningen
en bedrijven

Het Lentfert 41
7547 SN Enschede
Tel.: 053 433 58 44
Fax: 053 436 07 34
Email: info@renokap.nl

www.rnokap.nl



De Specialist in fullcolour
↳ Sterk in digitaal en offset ↵

Verhaag Drukkerij BV

Bezoekadres
Zutphenstraat 6a
7575 EJ Oldenzaal

Tel. 0541 53 10 01
Fax. 0541 53 11 38
Email: info@verhaag.nl



Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede Tel. (0545) 29 22 17 Fax (0545) 29 22 19
www.leidekkersbedrijf-koenders.nl
leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.
Ribbeltsweg 39
T 435 07 79 - F 435 18 24



Alphons Ariens
priester
tegen onrecht
voor een
sociale kerk

Het Ariënscomité steunen?
Dat kan! ANBI status
Stichting Het Ariëns-Comité
NL67RABO00118041738
www.arienscomite.nl

CDA
Enschede

Wim Wijfes

053 - 4763342
06 - 34051135

Kunstgalerie Christina

Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur
van moderne schilderijen.
Wij verkopen ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.

**Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede
Tel. 53 - 4313888**

siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW
VERBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE
TEL: (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79
WWW.SIERS.NL



Voor een uitvaart in vertrouwde handen



Bert van der Heide

UITVAARTZORG

Door 26 jaar ervaring maken wij uw uitvaart persoonlijk en betaalbaar.



Bij elke uitvaartverzekering

06 - 81 02 60 62 | www.bertvanderheide.nl



Mieke Greveling
uitvaartbegeleiding

Persoonlijke aandacht vanuit het hart

06 - 83 56 08 22
info@miekegreveling.nl

*Verzekerd of niet,
u kunt altijd bij mij terecht.*

- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen

Lid van het keurmerk
Persoonlijke Uitvaart



www.miekegreveling.nl

Vredehof.

In dienst van het leven.

Bel (053) 431 23 89 of kijk op www.vredenhof.nl

Herman Achterhuis, Yvonne te Vaanholt, Johan Vrugteveen, Pedro Swier, Ron de Leeuw

Vredenhof
uitvaartverzorging



elding w



SAMEN KERK



KIK

Kikker kwam terug in de kerk, terug van vakantie. Hij was een week weggeweest, helemaal alleen. De muizen stonden te springen van nieuwsgierigheid. 'Hoe was het, Kikker? Waar ben je geweest? Wat heb je gezien?' piepten ze. Kikker zette zijn hoed af en sprong op zijn wijwaterbakje. 'Hoera! Thuis!' Toen ging hij vertellen. Over de straat-uit, en het weiland-door, en de sloot-in-en-uit. Over het zonnetje dat op het riet scheen. Over de toretjes en vliegen en vreemde muizen die hij had ontmoet. 'Ik ben ook in verre dorpen geweest!' riep Kikker, 'en in andere kerken!' 'Andere kerken?' piepten de muizen. 'Niet zo mooi als de onze, zéker?' 'Jawel,' zei Kikker, 'Veel mooier. Ik keek mijn ogen uit.' 'Waarom ben je dan teruggekomen?' vroegen de muizen. Kikker dacht na. 'Ik keek mijn ogen uit,' zei hij toen nog maar eens. 'Maar... ik miste iets.'

'Je miste óns!' riepen de muizen. 'Ja!' zei Kikker, 'Ik miste jullie en mevrouw Bontje en de pastoor en de kinderen.' 'Het was een KIJK-kerk,' zei de ene muis. 'En dit is een WIJ-kerk. Want hier zijn WIJ', juichte de andere muis. Kikker kauwde op een sprietje. Toen zei hij: 'Elke kerk is een WIJ-kerk.' En dat was heel wijs. 'En onze kerk is ook een KIJK-kerk' riep de ene muis tegen de ander. En toen besloten ze op vakantie te gaan. In hun eigen kerk. Ze keken hun ogen uit.



Versje



Tekenen



De Bijbel vertelt

Elke dag kwamen de gelovigen trouw en eensgezind samen om te bidden, braken het brood bij elkaar thuis en aten samen in een geest van eenvoud en vol vreugde.



(Naar Handelingen 2,46)

Teksten: Marijet de Jong
Tekeningen: Marcel Jurnéns