

# Pelgrim

**St Jacobus de  
Meerdere  
Parochieblad voor  
RK Enschede  
2017 - nr. 4**



*"Er zijn voor de familie  
op gepaste wijze,  
daar gaat het om."*



Mijn naam is Berry Aarts ik ben de uitvaartverzorgers voor Yarden in Enschede en omstreken. Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan: **074 291 3231**.

Yarden Uitvaartzorg Enschede  
Voor een melding van overlijden  
belt u 0800 8192 (24 uur per dag).  
[www.yarden.nl](http://www.yarden.nl)



**Uitvaartleiders:**  
Gertie Ruesink,  
Harriette Bakker,  
Berto van der  
Wacht.

**Uitvaartverzorging voor  
alle gezindten.**



**Wij werken zonder winst oogmerk.  
Stijlvolle familiekamers op ieder  
gewenst moment toegankelijk.  
Geheel vernieuwd en zeer smaakvol  
ingericht uitvaartcentrum met  
voldoende parkeerruimte.**

**Stichting Diacon  
Varviksingel 141,  
7512 EL Enschede  
Tel: 053-4321955.  
[www.uitvaart-enschede.nl](http://www.uitvaart-enschede.nl)**

**Deze advertentie ruimte is vrijgekomen!**

**Bent u iemand of kent u iemand die hier  
zou willen adverteren, neem dan contact  
op met het parochieel diensten centrum,  
voor contactgegevens zie pagina 3.**



Parochieel Dienstencentrum Enschede  
Nieuwe Schoolweg 2, boven  
7514 CG Enschede  
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail  
secretariaat@katholiekenschede.nl  
Geopend: maandag t/m donderdag van  
09.00 - 12.00 uur  
www.katholiekenschede.nl

rekeningnummer  
NL15 RABO 0153 1666 65

Pastores  
Altijd bereikbaar onder nummer  
06 - 27 51 12 72

Uitvaarttelefoon: 053 - 711 34 60  
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor A. Monninkhof, teamleider  
Tel. privé: 053 - 431 17 32 / 06 - 22 78 61 51  
a.monninkhof@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij op: zaterdagmorgen + -middag en  
dinsdagavond

Pastor W. Rekveld, priester  
Tel. 06 - 20 87 48 66  
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbee  
Tel. 06 - 41 25 25 58  
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker M.D. Dijkman  
Tel. 06 - 38 90 39 99  
m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker F. de Heus  
Tel. 06 - 30 09 88 33  
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl  
Vrij doorgaans op vrijdag

Diaken P. van Blijswijk  
Tel. 074 - 349 48 15  
p.vanblijswijk@rkzuidoosttwente.nl

# Pelgrim

2017, nr. 4

## Inhoud

- 5 Parochiële samenwerking  
RK Zuidoost Twente
- 6 St. Jozef
- 8 H. Jacobus
- 10 St. Jan
- 13 Pater Ben Engelbertink 50 jaar priester
- 16 Vieringenrooster
- 21 Nachtwandeling en dauwtrappers-  
viering
- 26 Vrijplaats Daglicht
- 27 Zomeraanbod Centrum voor  
Spiritualiteit Karmel Twente



## Van donker naar licht

Wandelen is goed voor het lichaam, maar ook voor de geest: even de ziel laten bungelen.

Het doel en de prestatie doen er minder toe. Des te meer: dat je op weg gaat, dat je onderweg bent en dat je -uiteindelijk- ook ergens aankomt.

Eigenlijk doe je dat ook bij een pelgrimstocht, of bij het bidden van de kruisweg. In de kerk of in een processiepark. Wel beschouwd maken we als kerk ook meerdere tochten: we trekken in de veertigdagentijd met elkaar op; op weg naar Pasen. Maar dat is geen eindhalte. We gaan verder.

De verhalen uit de eerste christengemeente in Jerusalem nemen ons mee. Tastend en zoekend wat bruikbaar is in ónze tijd. En we komen na 50 dagen bij Hemelvaart en Pinksteren.

Het is en blijft een tocht. Steeds weer verder. Tot waar naar toe....??

Ik heb al wat gelopen in verschillende groepen en op diverse manieren. Meditatief, in stilte, pratend, discussierend, zingend, biddend. Vorig jaar heb ik iets nieuws uitgetest. Ik heb meegedaan aan de nachtwandeling met Hemelvaart in parochie Maria Vlucht. Langs alle kerken van deze uitgestrekte parochie. Om ca 1 uur startend in Lonneker. In het donker naar Glanerbrug waar de koffie wachtte. En vandaaruit naar Overdinkel waar we om ca 5 uur bij Gerardus mochten schuilen.

Tenslotte kwamen we om 7 uur in Losser in het Openluchttheater voor de dauwtrappersviering. Dat is het technische verhaal.

Wat mij vooral trof: ... Het is heel bijzonder om met een hele groep in convooi door het pikkedonker te lopen, in een betrekkelijke stilte. Maar tussen Glanerbrug en Overdinkel begon het te dagen... heel langzaam. Het donker werd minder donker. Langzaam waren er bomen te onderscheiden aan de horizon en heel langzaam kwam er verkleuring aan de hemel. En zo maar werd het licht: zachtroze, waterig geel tot helderwit. De lammetjes sprongen al in de mist aan de rand van de Dinkel. Een nieuwe dag brak aan: Hemelvaart. Het voelde alsof alles bij mij van binnen fris gewassen was. Alsof mijn ogen vernieuwd waren en nieuwe kleuren binnen konden dringen. Blijkbaar laat het donker je anders gewaarworden, je andere zintuigen meespreken.

Soms denk ik wel eens met alle rottigheid om ons heen -dichtbij en veraf-: laat onze ogen groeien, van donker naar licht. Dat Licht dat ons anders laat kijken naar het gewone in ons leven. Dat onze zintuigen anders inspant. Zo mogen we na Hemelvaart en Pinksteren op eigen kracht met de Geest meewerken. Het volle licht tegemoet.

*Carla Berbée, pastoraal werker*

### VAN DE REDACTIE

Hier is het Hemelvaart/Pinksterennummer, met een terugblik op de afgelopen Paasperiode. Veel leesplezier!

*Annelies, Conny, Lidiana en Ine*

# Parochiële samenwerking RK Zuidoost Twente

## Aan de parochianen van de parochies Maria Vlucht, St. Jacobus de Meerdere en St. Franciscus van Assisië

Beste Medegelovigen,

Sinds 1 september 2013 hebben wij als drie parochies één gezamenlijk pastoraal team. In de achterliggende periode is er hard gewerkt aan een gezamenlijk pastoraal beleid en het faciliteren van het team. Dit heeft geresulteerd in het oprichten van een bestuurscommissie waarin van elk parochiebestuur twee vertegenwoordigers zitting hebben en de pastoor namens het pastoraal team. Met ingang van 1 april 2017 zijn wij overeen gekomen dat de bestuurlijke en pastorale samenwerking – met goedkeuring van het Bisdom – vastgelegd is in een overeenkomst die vooralsnog geldt voor een periode van vier jaar. De parochies blijven hun zelfstandigheid behouden en mandateren de leden van de bestuurscommissie om afspraken te maken over gezamenlijk beleid.

De achterliggende periode heeft geleerd dat ondanks de verschillen tussen de geloofsgemeenschappen er een meerwaarde zit in samenwerken. Willen wij de aanwezigheid van de RK geloofsgemeenschap naar de toekomst veilig stellen en zorgen dat komende generaties kennis kunnen blijven nemen van de boodschap van het Evangelie dan zullen we de krachten moeten bundelen. Vertrekpunt hierbij is: Wij willen een Kerk zijn die nabij is. Daarbij zullen we steeds meer een beroep doen op vrijwilligers en op u als parochiaan om te zorgen dat we de gemeenschap levend houden.

De professionals – het pastoraal team – zal vanuit hun expertise ons hierbij ondersteunen.

Wat zult u als parochiaan hiervan merken:

- Dat het aanbod van geloofsactiviteiten verbreed wordt door de bundeling van de kennis en expertise van het Pastoraal team;
- Dat de leden van het Pastoraal team hun expertise inzetten voor de drie parochies;
- Dat er per parochie een eerste aanspreekbare binnen het team is;
- Dat lokale activiteiten ook open gesteld worden voor de medegelovigen van de andere parochies;
- Dat secretariaten gaan samenwerken waardoor bereikbaarheid en ondersteuning van pastoraal team en vrijwilligers beter kan worden gefaciliteerd;
- Dat er meer afstemming komt in gebruik van middelen bij vieringen en geloofsbijeenkomsten.

Pastoraal team en parochiebesturen hebben de overtuiging dat met deze stap een goede basis wordt gelegd voor het vitaal houden van de RK geloofsgemeenschap in Zuidoost Twente.

Namens de bestuurscommissie RK Zuidoost Twente

André Monninkhof, Pastoor

André Leferink, voorzitter



## Colofon

### Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7414 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2,  
7514 CG

Tel. nr.: 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

**Uitvaart telefoon: 053 7113460**

**Openingstijd locatie secretariaat:**

Ma.-t/m do. van 9 tot 12 u.

Op vrijdag de gehele dag gesloten.

**Lokale Pastoraatgroep:**

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Edith Elstak

Mevr. Ria Everink

Mevr. Gerrie Vaneker

Mevr. Elly Vije

Hr. Herbert Meulenbroek

**Lokale Beheergroep:**

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Gerard Collet, **contactpersoon**

Hr. Jos Marsman

Hr. Paul Wolbert

Hr. Frans Sniijders

Hr. Gabriel Karagoz

Hr. Remco ter Brugge

**Redactie:** Lidiana Wissink. Kopij kunt u sturen  
naar [redactie@katholiekenschede.nl](mailto:redactie@katholiekenschede.nl)

**Voor misintenties, stipendia** of een andere  
reden vermelden wij graag de volgende  
nummers:

ING Bank: NL52INGB0000805251 of ABN-

Amrobank NL60ABNA0445681403

**Kerkbijdrage:**

ING Bank: NL42INGB0003044773 of ABN-

Amro: NL78ABNA0445107324

Beide ten name van St. Josephparochie  
Enschede

**Vieringen: zie pagina's 16-17-18**

**Bijbel leesgroep:**

Elke donderdagmorgen

**Ontmoetingsplaats Pauluszaal**

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30  
en 11:30 uur. (tel: 06-22351941)

**De Kajuit**

Open op maandag en op donderdag tussen  
9:00 en 11:00 uur.



## Broodmaaltijd communicanten

Op 13 april (Witte Donderdag) was er in het parochiecentrum van de St. Jozefkerk een broodmaaltijd voor de communicanten van Enschede-Noord. Ook ouders waren van harte welkom.

De kinderen mochten zelf gesmeerde broodjes meebrengen en dat leverde een prachtige buffettafel op met vele variaties aan broodjes, salades en fruit.

Vóór het eten zongen we samen een lied en vertelde Pastor Frank de Heus met een aantal ouders het verhaal: Wie is het belangrijkste broodje?

In dit verhaal zijn verschillende soorten brood aan het kibbelen, omdat ze zichzelf toch wel heel belangrijk of bijzonder vinden. Alleen het matzebrood en het Communiebrood doen daar niet aan mee.

De matze bederft niet en werd door de Joden meegenomen voor onderweg, toen ze moesten vluchten uit Egypte. Het doet de mensen terugdenken aan God.

Het Communiebrood, de hostie, vertelt dat het een belangrijke functie heeft binnen de kerk voor de mensen die het ontvangen. Op dat moment realiseren de andere broodjes zich dat dit zeker zo waardevol is.



Niet alleen het stillen van de honger is belangrijk, maar ook het stillen van de honger van het hart, de honger naar aandacht, liefde en eerlijkheid.

Na dit mooie verhaal genoten we allemaal van de heerlijke broodjes in een gezellige sfeer.

Een mooie voorbereiding op Pasen.

Namens de werkgroep,  
Ria Everink



### KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

tijdens de H. mis van 9.30 uur op

**zondag 21 mei** : 6e zondag van Pasen. (Joh 14, 15-21) **"de Helper gaat komen"**

**zondag 18 juni**: Sacramentsdag (Joh 6, 51-58) **"Jezus geeft zichzelf aan ons"**

is er een KWD voor kinderen van 3 – 12 jaar

Wilt u meer weten kom gerust eens langs of mail naar Louise Meulenbroek [louisemeulenbroek@hotmail.com](mailto:louisemeulenbroek@hotmail.com)



### KINDERCLUB ST. JOZEFKERK

Op **zaterdag 3 juni en 1 juli** is er Kinderclub van **10.30 – 12.00 uur** in de parochiezaal van de St. Jozefkerk voor kinderen van 4 -12 jaar

**Thema 3 juni : Heilige Hart van Jezus**

**Thema 1 juli : Afsluitingsfeest i.v.m. de zomervakantie**

Wilt u meer weten kom gerust eens langs of mail naar Linda ([lindaterbraak@live.nl](mailto:lindaterbraak@live.nl)) of Begona ([bferpan@hotmail.com](mailto:bferpan@hotmail.com))

## Colofon

### H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04

Email:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

**Uitvaart telefoon: 053 7113460**

### Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brivibus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

### Lokale Pastoraatgroep:

Email:pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

Gerrit Groothuis

Eric Sanders

Hetty Mulder

Arturo Pérez Rivera

### Lokale Beheergroep:

Email:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Ineke Keizer, coördinator

Joop van der Woning

Jos van Rooij

Evelyn Keuben

Arturo Pérez Rivera

**Redactie:** Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

**SNS-bank NL31 SNSB 0911 5300 37 tnv  
Jacobusparochie Enschede**

**Vieringen:** zie pagina's 16-17-18

### Openstelling Jacobuskerk:

Elke donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur.

In de maanden mei t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00 tot 16.30 uur.



## Pelgrims op weg

Op 20 april jl. zijn Alwy Mos, een van onze kerkwachten, zijn broer en 4 vrienden per fiets vertrokken naar Santiago de Compostella. Zij volgen de moeilijke, middeleeuwse route.

Voorafgaand aan het vertrek hebben we een korte kerkdienst in de Jacobuskerk gehouden. Pastor Jan Kortstee refereerde aan de Ierse Heilige St. Patrick, die let op de bescherming en wie de mens in bepaalde omstandigheden is.

Na een persoonlijk woord voor iedere pelgrim werd buiten, onder de Jacobusschelp, het stempel van de Jacobuskerk in het pelgrimspaspoort gezet. Hierna volgde de zegen voor een goede tocht en een gezonde terugkeer.

Wij wensen hen een geweldige tocht toe.

Joop van der Woning





## Passietijd in de Jacobuskerk

De Jacobuskerk heeft dit jaar veel aandacht besteed aan de vastentijd.

Een van de hoogtepunten was de complete uitvoering van Bachs Mathäüs Passion op 5 april, uitgevoerd door het Orkest van het Oosten, Concensis Vocalis, het Binnenstads Jongerenkoor en meerdere solisten.

Tijdens Witte Donderdag konden alle bezoekers een kaarsje aansteken in de kerk en vanaf 18.00 uur traden meerdere koren op, die gepaste liederen ten gehore brachten.

Op Goede Vrijdag was er eerst de kruisweg

die eer aan het lijden en sterven van Jezus bracht.

's Avonds was er in een overvolle kerk de uitvoering van Jesus Christ Super Star door Studio 65.

De gehele week stond de kerk in het teken van de Goede week waar het passiekruis centraal was opgesteld.

Ruim 2000 mensen hebben in deze periode de kerk bezocht en de Passietijd en de Goede Week kunnen herdenken.

Joop van der Woning



## Colofon

### Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253

7545 GH Enschede 432 44 87

Email:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

**Uitvaarttelefoon:** 053 7113460

### Openingstijd secretariaat:

maandag van 9:00-11:00 uur (behalve in de schoolvakanties) en

donderdag van 9:00-11:30 uur.

### Pastoraatgroep Zuid:

Email:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink,

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Hr. P. Pikkemaat

Mw. A. Tenbergen

Mw. J. van de Pieterman

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige AriënsGEDachteniskerk

### Lokale Beheergroep Zuid:

Email:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Wendy Bathoorn, coördinator,

Henny Pahlplatz ( AriënsGEDachtenis)

Lisette Janssen (St. Jan) tel. 430 59 88

Miranda van Alstede

Jos Vaneker (Verrijzenis)

### Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

### Bankrek. NL08INGB0000966093 tnv

Jacobusparochie Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18.

### De Roef

Pastor Geertmanstraat 17

Tel.: voor donderdagochtend

van 9:00 - 12:00 uur 06-587 09 781

### Contactpersonen:

Carina Meijer 06 27 38 16 93 (voor vragen en informatie)

### Bijbel leesgroep:

Te woensdag van de maand om 9:30 uur

### Verrijzeniskerk

Het LeunenberG 588 do-mo 9:00-11:00 uur

### Contactpersoon:

Annelies Tenbergen 053-4768667 (voor vragen en informatie)



### Pastoraatgroep ZUID

De Pastoraatgroep ZUID komt vaak samen met de beheergroep bij elkaar, er zijn veel zaken waar we samen aan werken. Maar af en toe ook met de pastoraatgroep alleen overleggen, blijkt zeer waardevol. Daarom waren we op 10 april bij elkaar.

De pastoraatgroep Zuid bestaat uit:

Frank de Heus, Annelies Tenbergen, Joke van de Pieterman, José Heitbrink, Erna Perik en Tiny Hannink.

Geen lid maar wél actief binnen ZUID zijn Karl Grabmaier en Carina Meijer.

De pastoraatgroep is voor veel parochianen belangrijk, zij zijn het gezicht van de kerk en vaak het eerste aanspreekpunt.

Frank gaat in de doordeweekse vieringen voor, om de beurt in iedere locatie. Zo komt hij in ieder stadsdeel en leert de mensen daar kennen.

Het is moeilijk om mensen bij de kerk betrokken te houden en te motiveren voor bijeenkomsten en vrijwilligerswerk.

Maar mensen komen wel bij de doop- en huwelijksvoorbereiding. Het is één van de weinige momenten dat zij kunnen praten over geloofszaken, met mensen die hiervoor ook interesse hebben.

(lees verder op pagina 11)



We hebben besproken, dat het goed zou zijn om kinderen van de 1e communie en het vormsel uit te nodigen voor de gezinsmis of als er speciaal iets voor deze groep te doen is. (Vaak gebeurde dat al en dan waren er altijd extra mensen)

Ook hebben we gekeken naar de Oecumenische vredes-viering. Hierbij werken heel veel kerken uit Enschede samen. Dit jaar is de viering op 24 september, in Het Helmer theater. (Op het terrein van Helmerzijde) Hier houdt de OGH (Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek) haar vieringen. Dit jaar zal vanuit de Jacobusparochie Margot Dijkman meewerken. Tiny Hannink en Theresy Kolman zijn hier ook bij betrokken. De viering in de Jacobuskerk zal dan vervallen evenals de viering op 23 sept. in de St. Jan. De viering in de St. Jozefkerk gaat wél door. Voor de zomer zal de Pastoraatgroep weer bij elkaar komen. Als u hiervoor informatie of vragen hebt, horen we het graag.

*Tiny Hannink  
pastoraatgroep zuid*

## Terugblik op Pasen

### Palmpasenviering

Op zondag 9 april werd Palmpasen gevierd, bij uitstek een feestdag om met kinderen te vieren. Voor de Palmpasenoftocht in de kerk, mochten kinderen hun zelfgemaakte en versierde stok meebrengen. De kinderen die thuis geen stok konden maken, mochten dat in de parochiezaal van de St. Jankerk doen, op zaterdagmorgen.

Wel 30 kinderen waren er met één van hun ouders en zondag in de kerk waren er wel 50 die meeliepen. Het is een aantal waar de gemeenschap trots op mag zijn, we hopen elkaar nog vaak te mogen ontmoeten in de St. Jankerk.

*Annelies Tenbergen*



### Witte Donderdag

Op Witte Donderdag hadden we, voor het eerst in de St. Jan, een Agapé viering. Ik heb de betekenis opgezocht, het is een viering waarin een ieder brood of andere gaven meeneemt, en met elkaar eet en verhalen over Jezus vertelt. Een agapé-maaltijd drukt de liefdevolle verbondenheid uit van alle aanwezigen met Jezus Christus en met elkaar. Zo kwam het ook op mij over.

Er waren 20 personen en voor 21 gedekt, voor het geval er onverwacht nog iemand binnen zou komen. Ik dacht aan een sobere maaltijd, maar dat was het niet, er waren lekkere broodjes en lekker beleg.

Frank de Heus, die dit gebruik mee heeft gebracht uit Haaksbergen, begon ons rode druivensap in te schenken, een verwijzing naar het bloed van Christus. Daarna brak hij een groot brood, en zei dat bij de Joden je de stukjes werden toegeworpen, maar dat wilde hij niet doen, hij liet ons zelf stukjes afscheuren. We hebben met elkaar gezongen, verhalen en gedichten voorgelezen. En een heerlijke broodmaaltijd genuttigd. Het was fijn te zien dat er ook mensen waren die we nog niet zo goed kennen. En het is zeker voor herhaling vatbaar. Bedankt Frank voor de mooie viering. *José Heitbrink*



### **Goede Vrijdag Mensen van de weg**

We zitten in een kring rondom het kruis, we zingen, bidden en zijn stil. We verdiepen ons in de Kruiswoorden, de laatste woorden van Christus aan het kruis. We staan stil bij de betekenis van Jezus lijden en dood en bij de betekenis van zijn leven voor ons. We branden een lichtje in een kring rond het kruis en gaan vol hoop naar huis, op weg naar Pasen. *Tiny Hannink*

### **De Libanese viering op Goede Vrijdag**

De kerk zit vol, ouderen, jongeren, tieners maar ook kleine kinderen, iedereen is aanwezig. Velen hebben bloemen bij zich. De viering gaat in het Arabisch. Het corpus gaat van het kruis, samen met veel bloemen in een doek die aan de vier punten wordt vastgehouden, door een vrouw en drie mannen, jong en oud. Terwijl de kerk zingt, wordt het corpus rond gedragen, in processie door de kerk. Ten slotte komt het bij het 'graf'; hier wordt het neer gevleid, alle bloemen in eerbetoon er om heen. Na de Paaswake worden de bloemen aan de aanwezigen uitgedeeld en staan ze nog lang bij de mensen thuis te pronken.

*Tiny Hannink*

**Goede vrijdag**, de dag van het lijden en sterven van Christus. De laatste uren van Jezus zijn weergegeven op veertien zogenaamde kruiswegstaties. Deze staties beelden een scène van de lijdensweg van Christus en zijn stervensproces uit. In de St. Jankerk werden de kruiswegstaties getoond welke gemaakt zijn door de parochianen van de HH Twaalf Apostelen uit Zutphen. Bij elke statie werd een prachtig eigentijdse tekst gelezen in samenspel met mooie beelden middels de beamer. Dit alles werd afgewisseld met aansprekende liederen.

Tijdens de kruisverering werden er door de bezoekers kaarsen ontstoken. Het koor All Together verzorgde op een intense en ingetogen manier de muzikale omlijsting olv dirigent Bertina Dieben. Het was weer een mooie viering die met name ook geschikt is voor de jongeren onder ons. De

mooie beelden en liederen maken de viering zeer laagdrempelig en toegankelijk. Heb je het dit jaar gemist? Kom dan vooral volgend jaar deze viering meebelevén. *Cindy Deppenbroek*

### **Paaswake**

We vieren de opstanding van Jezus. Het was een drukke, traditionele Paaswake. Ik vind het altijd indrukwekkend als je ziet hoeveel kaarsjes er branden, even zoveel als er mensen in de kerk zitten, mooi hoor. De nieuwe Paaskaars werd in gebruik genomen, en voor naar de kerk gedragen, onder gezang. Ook hernieuwden we met ons allen de doopbelofte en werden met wijwater gezegend. We luisterden naar 4 verhalen uit de bijbel, en er werd gezamenlijk gezongen en gebeden. Met als hoogtepunt natuurlijk het samen delen van de H. Communie. Het was een mooie drukbezochte viering *José Heitbrink*

### **Eerste Paasdag**

Christenen vieren op Eerste Paasdag dat Jezus opgestaan is uit de dood, op de derde dag na zijn kruisiging. Voorganger Pastor Frank de Heus nam ons in deze goed bezochte dienst mee in het verhaal van de verrijzenis van Christus. Daarbij was deze dienst extra bijzonder in verband met de doop van de 5 jarige Annemiek Ernst. In het bijzijn van haar ouders en peetouders is zij met deze doop opgenomen in het huis van God. Wederom mocht het All Together koor zingen tijdens de dienst en één van de nummers die zij ten gehore bracht, was het prachtige nummer 'At the Cross' waarin het verhaal van Pasen muzikaal werd weergegeven.

*At the Cross I bow my knee,  
When Your blood was shed for me  
There's no greater love than this,  
You have overcome the Grave,  
Your glory fills the highest place  
What can separate me now?*

Wij danken allen die aanwezig zijn geweest bij bovenstaande vieringen. Het is mooi om te zien dat wij ons allen inzetten voor onze parochiegemeenschap. *Cindy Deppenbroek*



# Pater Ben Engelbertink

## 50 jaar priester

Vijftig jaar pater Ben Engelbertink, mhm, priester en missionaris en vijf en zeventig jaar gewoon Ben: dat moet gevierd worden in de St. Jan kerk, Haaksbergerstraat 253 Enschede, op twee juli, beginnend met een viering in de kerk, gevolgd door een receptie in de parochiezaal.

Op 10 augustus 1942 knipperde hij met zijn ogen tegen het warme zonlicht in Oldenzaal. Zijn oren werden al meteen gepijnigd door het lawaai van de oorlog. Met die grote tegenstelling in zijn leven trok hij er op uit om een antwoord te vinden op zijn vragen naar vrede in de wereld. Door tuan Mulder werd hij gewezen op het klein seminarie van Mill Hill in Tilburg, daarna twee jaar filosofie in Roosendaal, gevolgd door vier jaar theologie in Londen. Hij was er klaar voor om die rakkers van koppensnellers in Borneo te bekeren tot vrede met elkaar. Tien jaar mocht hij met ze optrekken en kwam toen bekeerd terug, niet om koppen te snellen maar wel om 12 jaar lang een leven van gastvrijheid en noaberschap te verkondigen en zwierf hij door Nederland in verschillende functies bij Mill Hill.

Een leven temidden van bierdrinkende mensen, de Aborigines in Australië, leek hem wel wat, vooral om een beetje kunst in zijn leven aan te brengen, het dot-painten, geduldig puntjes schilderen om samen tot een mooi verhaal te komen.

Na vier jaar Australië vond hij een thuis bij de internationale studenten in Delft, 12 jaar lang, een ervaring onuitwisbaar in zijn geheugen. Het tekende zijn missionair leven: oecumenisch, intercultureel, interreligieus.

Op zijn 65ste keerde hij naar Twente en verkreeg gastvrijheid in de pastorie van de Verrijzeniskerk en later van de St. Jan in Enschede. Al die ervaringen, aangevuld met een paar uitzonderlijke pelgrimstochten naar Santiago de Compostella en de 88



Tijdens een kerkdienst met zijn bekende veelkleurige Stola

tempels in Japan, kwamen nu goed van pas in zijn ontmoetingen met mensen van de Libanese kerk, City Pastoraat, Oecumenische gemeenschap Helmerzijde, pastoraat met Ouderen, Fitnesscentrum: zijn agenda staat er vol van, ook al vanwege de weekend diensten in meerdere kerken en verzorgingscentra in de omgeving. In de vele problemen van kerk en samenleving houdt hij zich staande door te schilderen en te schrijven, zijn potje rijst te koken en af en toe uit te kijken naar de drukke Haaksbergerstraat, het leven van alle dag.

50 jaar missionaris, daar en hier, het is niet niks, genoeg reden om het goed te vieren. Van harte welkom op 2 juli in de St. Jan, beginnend om tien uur.



Op bezoek bij Branibrani, een Aboriginal man met zijn honden in de woestijn van West Australië



## Mijn naam is



Door Hackmann. Dank je wel, Elly, dat ik de pen van jou mag overnemen.

Dit jaar ben ik 50 jaar getrouwd met Chiel. Wij kregen een dochter en een zoon en 4 lieve kleinkinderen. Zolang wij getrouwd zijn heb ik eigenlijk ook vrijwilligerswerk gedaan.

In de Ariënslocatie ben ik vanaf 1987 vrijwilliger. Op allerlei fronten heb ik mijn steentje mogen bijdragen: bestuur, pastoraal coördinatie team, jongerenpastoraat, catechese, doop begeleiding vrijwilligersbegeleiding. De laatste jaren voor de sluiting van de kerk had ik mijn vrijwilligerswerk afgeslankt tot de viering op de donderdagmorgen. Ik was daar de koster. Toen de kerk ging sluiten heb ook ik mijzelf de vraag gesteld: "Wat nu? Houdt het nu op?" Ik zag hoe met mij ook de mensen van de groep met deze vraag worstelden. Dat heeft mij doen besluiten om door te gaan. Dankbaar ben ik dan ook dat wij het vertrouwen in elkaar hebben vastgehouden. Sinds 1 januari 2016 hebben wij in de Roef onze plek gevonden, mogen daar iedere donderdag mooie vieringen houden en daarna met koffie/thee gezellig samenzijn.

Naast het kerkelijk vrijwilligerswerk ben ik sinds 3 jaar actief in de Katholieke Ouderen Bond (KBO) Enschede: in het bestuur en als lid van de activiteitencommissie. Landelijk behartigt de KBO in de politiek en op andere terreinen het belang van de ouderen en laat in dat opzicht regelmatig van zich horen. In de Enschedese afdeling geven wij hieraan invulling door o.a. maandelijks themamiddagen te verzorgen. Deze bijeenkomsten kunnen zowel informatieve als ontspanningsmiddagen zijn. Wij proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij

de actualiteit van het moment en bij wat onder de ouderen leeft. Leden ondersteunen door hun lidmaatschap het werk van het landelijk bestuur en ontvangen daarvoor o.a. het blad "Nestor". Sinds dit jaar is op landelijk niveau het bestuur samengegaan met dat van de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB).

Daarnaast ben ik, hoofdzakelijk in de zomermaanden, ook nog kerkgids tijdens de openstelling van de Jacobuskerk op de Oude Markt. Daarom geef ik de pen graag door aan Joop van der Woning van die locatie.

*Door Hackmann*



# KRONIEK

## OVERLEDENEN

### St. Jozefkerk

- 04 april *Harry Spanjers*, 81 jr, e/v Riet Spanjers-Willemse.  
27 april *Mario Foddis*, 79 jr, e/v Ausilia Foddis-Macis.  
28 april *Bennie Ruwe*, 81 jr, e/v E.G.M. Ruwe-Harberink.

### St. Jankerk:

- 08 april *Truus Bidoggia-Mensink*, 78 jr, w/v Dante Bidoggia.

### Jacobuskerk:

- 02 april *Gerard ter Huurne*, 73 jr, e/v Riekie ter Huurne-Hek.  
17 april *Siny Punte*, 87 jr.

### Anders:

- 01 april *Riky Busch-Zengerink*, 87 jr.  
20 april *Frieda Wessels-Borkes*, 88 jr, w/v G.J. Wessels

## DOPELINGEN

- 02 april *Valentijn Guillermo Zweistra*, geb 11 dec 2016, z/v Martijn Zweistra en Susana Rendon Restrepo.  
*James Emilio Cornelis Grootfaam*, geb 26 juli 2016, z/v Fabian Grootfaam en Marina Duburg.  
*Tijn Jibbe*, geb 9 maart 2009 en *Yfke Rosalie*, geb 7 aug 2011, z/v en d/v Klaas Heeringa en Esther Heeringa- van Wijk.  
*Noa*, geb 14 okt 2008, *Benthe*, geb 23 mrt 2011 en *Evi*, geb 6 juli 2012, d/v Jos Koekkoek op Munsterhuis en Yvet Koekkoek op Munsterhuis-Leusink.  
16 april *Annemiek Ernst*, geb 21 juli 2011, d/v Stephan Ernst en Elze Ernst-Burink.



## OPGENOMEN IN DE RK KERK

- 19 maart *Elie Kouroumelian*, geb 18 mei 1987.  
25 maart *Bibian Brouwer*, geb 29 april 1992.  
15 april *Carina Francesca Tidu*, geb 27 sept 1978.  
*Ricardo Zaya Tidu*, geb 11 mrt 2000.  
*Miriam Maria Gelderman-Narraina*, geb 3 juli 1967.  
16 april *Aart Johannes Gerhardus Woelders*, geb 22 juni 1963.

## HUWELIJKEN

- 22 april *Elie Kouroumelian* en *Vartine Kerob*, in de St. Jozefkerk.

# Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 20/21 mei 6e zondag van Pasen	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur A. Monnikhof + F. de Heus Eerste Heilige Communie + KWD	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur H. Kronenberg + P. van Blijswijk Internationale mis AMM	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur Parochiaan Maria-viering Gem.koor St. Jan-H. Michaël
Donderdag 25 mei Hemelvaart	Eucharistieviering Donderdag 09.30 uur W. Rekveld  Ariënskoor		
Weekend 27/28 mei 7e zondag van Pasen	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur H. Antonissen  Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee  Samenzang	Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur H. Kronenberg  Gem. koor H. Geest-Maria
Weekend 3/4/5 juni Pinksteren	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur J. Kortstee  Gem.koor St. Jan-H. Michaël	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur H. Kronenberg Internationale mis Vocal Moments	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur A. Monnikhof + F. de Heus Eerste Heilige Communie  Eucharistieviering Zondag 11.30 uur A. Monnikhof + F. de Heus Eerste Heilige Communie Kinderkoor Verrijzenis
	Eucharistieviering Maandag 09.30 uur H. Antonissen  Ariënskoor		

## LEZINGEN BIJ DE ZONDAG

### 21 mei 2017

6e zondag van Pasen  
Handelingen 8, 5-8 + 14-17  
1 Petrus 3,15-18  
Johannes 14, 15-21

### 28 mei 2017

7e zondag van Pasen  
Handelingen 1, 12-14  
1 Petrus 4, 13-16  
Johannes 17, 1-11a

### Donderdag 25 mei 2017

Hemelvaart van de Heer  
Handelingen 1, 1-11  
Efeziërs 1, 17-23  
Matteüs 28, 16-20

### 4 juni 2017

Pinksteren  
Handelingen 2, 1-11  
1 Korintiërs 12, 3b-7 + 12-13  
Johannes 20, 19-23





# Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 10/11 juni Drieëenheid	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur W. Rekveld	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur F. de Heus	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink
	BJK	BJK	Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 17/18 juni H. Sacrament	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur A. Monnikhof + P. van Blijswijk KWD Zanggroep St. Joseph	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur A. Monnikhof + P. van Blijswijk Internationale mis AMM	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur Werkgroep Vaderdag All Together
Vrijdag 23 juni H. Hart van Jezus		Eucharistieviering Vrijdag 09.00 uur A. Monnikhof	
		Ariënskoor	
Weekend 24/25 juni 12e zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur H. Antonissen Gem. koor H. Geest-Maria	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee + A. Monnikhof Jubileumviering J. Kortstee Gelegenheidskoor	Woord- en communieviering Zaterdag 19.00 uur M. Dijkman Geboorte Johannes Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Donderdag 29 juni Petrus en Paulus <b>Viering in de Verrijzeniskerk</b>			Eucharistieviering Donderdag 09.30 uur B. Engelbertink Viering in de Verrijzeniskerk
Weekend 1/2 juli 13e zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur Internationale mis	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink Jubileumviering B. Engelbertink Gelegenheidskoor
Weekend 8/9 juli 14e zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur W. Rekveld	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur F. de Heus	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink

## 11 juni 2017

Heilige Drie-eenheid  
Exodus 34, 4b-6 + 8-9  
2 Korintiërs 13, 11-13  
Johannes 3, 16-18

## 18 juni 2017

Sacramentsdag  
Deuteronomium 8, 2-3 +  
14b-16a  
1 Korintiërs 10, 16-17  
Johannes 6, 51-58

## 25 juni 2017

12e zondag door het jaar  
Jeremia 20,10-13  
Romeinen 5,12-15  
Mattheüs 10,26-33

## 2 juli 2017

13e zondag door het jaar  
2 Koningen 4,8-11+14-16a  
Romeinen 6,3-4+8+11  
Matteüs 10,37-42

## 9 juli 2017

14e zondag door het jaar  
Zacharia 9,9-10  
Romeinen 8,9,11-13  
Matteüs 11,25-30



## Vieringen door de week

Maandag	17.45 uur	H. Jacobus	Stille aanbidding
Maandag	18.15 uur	H. Jacobus	eucharistie met aansluitend biecht
Dinsdag	19.00 uur	H. Jacobus	Stille aanbidding
Woensdag	09.30 uur	St. Jozef	afwisselend eucharistie en woco-viering
Donderdag	09.30 uur	De Roef	gebedsviering
Donderdag	09.30 uur	Verrijzeniskerk	eucharistie of woco-viering
Donderdag	09.30 uur	De Kajuit	gebedsviering
Vrijdag	09.00 uur	H. Jacobus	eucharistie of woco-viering
Zaterdag	12.00 uur	H. Jacobus	Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

## Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk	dagelijks	10.00-16.00 uur	
H. Jacobuskerk	dagelijks	10.00-17.00 uur	rolstoeltoegankelijk
Verrijzeniskerk	op werkdagen	09.00-16.00 uur	

## Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete	Vrijdag	19.00 uur
De Cromhoff	1e en 3e donderdag van de maand	16.00 uur
De Eschpoort (contactpersoon Anneke Peijnenborg)	4e zaterdag van de maand	16.00 uur
Florapark	1e en 3e dinsdag van de maand	09.30 uur
De Hatteler	3e woensdag van de maand	16.00 uur
De Posten (contactpersoon Fie Otten)	2e vrijdag van de maand	10.00 uur

## Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Mediant	Elke zondag	10.00 uur
Broekheurne-Ring 1050		

## Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal	Elke zondag	11.00 uur
	1e zondag van de maand	Spaanse viering



## Einde aan Oecumene in Enschede-west na 35 jaar

Op 24 januari 1982 was de eerste Oecumenische viering in Enschede-west tijdens de Gebedsweek voor de Eenheid. Hieraan deden mee; de Gereformeerde Eudokia Kerk – Hervormde Gemeente Apostel Thomaskerk – Rooms Katholieke Sint Jan parochie en de H. Michaël parochie. Ook werden er 6/7 keer per jaar op zondagavond om 19.00 uur een 30 minuten durende gebedsdienst (vesper) gehouden, afwisselend in één van de toen nog 4 kerken.

Pastor P. v.d. Aard en Ds. de Bruijne waren de initiatief nemers. Marijke Buddendorf-Oord, Liny Oude Egberink, Gerdie Leurs, Annette van Zeben en Maïke Sikkema waren betrokken bij het samenstellen van de liturgie.

Vanaf september 1988 werd er in de Vredesweek een ochtenddienst gehouden in de St. Jan kerk en in januari tijdens de Gebedsweek voor de Eenheid een ochtenddienst in de Apostel Thomaskerk. De koren van beiden kerken wisselden elkaar af. De vespers werden vanaf dat jaar gehouden in de dagkapel van de H. Michaël kerk. In de adventstijd 4 vespers en in de 40-dagentijd 6 met als afsluiting op Palmzondag een sobere maaltijd.

Nadat in 2004 de H. Michaël- en de Eudokiakerk waren afgebroken zijn de vespervieringen in de Eudokiazal of de Apostel Thomaskerk gehouden.

Vele pastors en dominees en leden hebben hun steentje in de voorbije jaren bijgedragen voor de Oecumene in Enschede-west. Vanaf 2002 waren dat o.a. Ds. van Zijll Langhout, Ds. M. Schepers v.d. Poll en pastor T. Verbraeken. In 2006 neemt pastor Carla Berbée het stokje over voor de St. Jan/H. Michaël parochie.

Vanaf 2007 besluit het Oecumenische Beraad van Enschede-west ook "Inloopmiddagen" te gaan houden in de vakantie maanden juli en augustus voor alle oudere wijkbewoners. Deze middagen zijn

een groot succes geweest, maar ook deze worden dit jaar voor het laatst gehouden. De Oecumenische diensten in januari en september worden vanaf 2015 stedelijk georganiseerd.

De Vespers zijn dit jaar voor het laatst gehouden in de 40-dagentijd.

Gelukkig bestaat er een goede groep "Ouderen en Kerk" voor de RK Gelofsgemeenschap Zuid en worden er in de Ontmoetingskerk veel activiteiten georganiseerd voor Protestantse kerk Enschede.

*Joke Thüss*

## Goede opbrengst vastenactie campagne Enschede.

De opbrengst van de vastenactie-campagne in Enschede heeft voorlopig opgebracht:

Via de St. Jan: € 1192,70

Via de St. Jozef: € 817,75

Via de Jacobuskerk: € 368,97

De gegevens van overboekingen via bankgiro zijn pas aan het eind van het jaar beschikbaar.

Dit is een goede opbrengst. Iedereen die meegeholpen heeft aan dit resultaat middels giften of middels hand- en spandiensten: hartelijk bedankt. MOV Enschede (ZW)

(Jeugdcentra in San Salvador behoren tot de 'Eilanden van hoop', het campagneproject van de landelijke Vastenactie in 2017)





## Ariëns Lezing 15 juni 2017

Het landelijk Ariëns-Comité organiseert samen met de Franciscaanse Beweging en de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) in 's-Hertogenbosch, in het Franciscushuis, op donderdagmiddag 15 juni 2017 de jaarlijkse Ariëns Lezing.

Dit jaar spreekt Dr. Erik Sengers, theoloog, socioloog en medewerker Dienst Caritas Bisdom Haarlem-Amsterdam over leven en werk van Joannes Aengenent (1873-1935). Deze tijdgenoot van Alphons Ariëns is als professor, ideoloog, bestuurder en bisschop van beslissende invloed geweest in de ontwikkeling van de katholieke zuil en het denken daarin. Als bisschop van het Bisdom Haarlem betoont hij zich niet alleen een roomsch socioloog, maar ook een sociale bisschop. Als socioloog en filosoof bouwde hij op neo-thomistische grondslag het katholiek sociale denken uit en paste dit door zijn vele bestuurlijke functies toe. Erik Sengers promoveerde op het boek 'Roomsche socioloog - sociale bisschop' en zal in zijn inleiding lijnen trekken naar Alphons Ariëns, met wie Aengenent over de juiste organisatie van de arbeiders een moeizaam, maar ook persoonlijk debat voerde.

Locatie  
Franciscushuis  
Van der Does de Willeboissingel 11  
5211 CA 's-Hertogenbosch

Bereikbaarheid: Loop vanuit NS station richting centrum stad.  
Voor de brug over de singel naar rechts afslaan. Het Franciscushuis bevindt zich 200 meter verder rechts.

De zaal is vanaf 13,30 uur open en de toegang is gratis.  
U bent van harte welkom.

Op [www.arienscomite.nl](http://www.arienscomite.nl) vindt u meer informatie en de folder omtrent de Ariënslezing 2017.  
U kunt zich aanmelden .m.b.v. de folder of mail naar [secretaris@arienscomite.nl](mailto:secretaris@arienscomite.nl).

### Programma Ariëns Lezing 2017

**13.30-14.00 uur:** Zaal open, inloop met koffie en thee

**14.00-14.10 uur:** Welkom en opening door Hub Crijns, vicevoorzitter Ariëns-Comité

**14.10-15.10 uur:** Erik Sengers spreekt over 'Joannes Aengenent, socioloog, filosoof, theoloog en bisschop'

**15.10-15.30 uur** Pauze, thee en koffie

**15.30-16.15 uur** In gesprek met elkaar. Er is alle ruimte voor discussie met de inleider en met elkaar

**16.15 uur** Afsluiting van de Ariëns Lezing 2017 door Hub Crijns, vicevoorzitter Ariëns-Comité

**16.15-17.00 uur** Napraten met hapje en drankje.

*Bezoek ook de stand van het AriënsComité*

### Ariëns tentoonstelling in Haaksbergen verlengd

Op de bovenverdieping van Theeschenkerij Jordaan aan de Scholtenhagenweg 42 (nabij de ingang van het Recreatiehof 't Stien'nboer) is vorig jaar een expositie ingericht over "Ariëns & Eendracht". Deze expositie blijft ook in 2017 nog het hele jaar toegankelijk (niet op maandag).

De tentoonstelling is opgebouwd rond de persoon van Dr. Alphons Ariëns en heeft als thema's onder meer: wie was Alphons Ariëns, zijn betekenis voor de katholieke kerk in Nederland in de 20e eeuw, zijn voorgangers en tijdgenoten, werk- en leefomstandigheden rond 1900, zijn initiatief weverij 'de Eendracht', en de (katholieke) vakbeweging.

Voor de openingstijden zie: [www.theeschenkerij-Jordaan.nl](http://www.theeschenkerij-Jordaan.nl)



# Nachtwandeling

Vier jaar geleden, kwam pastoraal werker Bert Huitink op het idee, om voorafgaand aan de openlucht viering in Losser op Hemelvaart, van Tubbergen naar Losser te lopen. 's Nachts om 1.00 uur in het donker en helemaal alleen.

## Waarom?

Om tot rust te komen....of tot bezinning?  
Om na te denken over het leven en de toekomst?

Zijn tocht heeft een vervolg gekregen. In een jaarlijks terugkerende wandeling gaan we langs de diverse kerken van de geloofsgemeenschap Maria Vlucht. Bij elke kerk kunt u aansluiten bij de wandelaars. In 2017 is de wandeling op donderdag 25 mei. We beginnen om 1.30 uur in Lonneker bij de St.Jacobus de Meerdere kerk te Lonneker. Vandaar lopen we naar Onze Lieve Vrouw van de H. Rozenkrans kerk in Glanerbrug. Via Glane ( klooster Maria Vlucht )gaan we naar de H. Gerardus Majella, Overdinkel, om vervolgens via de Nederlands Hervormde kerk, waar we de laatste pauze houden, Maria Geboorte Kerk naar het Openlucht Theater te wandelen. Tijdens de wandeling worden we in de verschillende kerken warm ontvangen door vrijwilligers met koffie, soep en broodjes.

Tijdens de rust in de kerken wordt er een verhaal of gedicht voorgedragen. Onderweg zullen er ongetwijfeld, mooie, inspirerende, of ontroerende gesprekken gevoerd worden. Ook kan men stil zijn om na te denken. Lekker wandelen verzonken in eigen gedachten kan natuurlijk ook. We zijn om 7.00 uur in het openlucht theater waar dan de viering begint.

Voor diegene die geen vervoer heeft naar Lonneker, gaat er een bus om 1.00 uur vanaf de Maria Geboorte Kerk naar de kerk in Lonneker. Opgave hiervoor is noodzakelijk.

We willen de deelname aan deze wandeling voor iedereen mogelijk maken. Maar omdat er kosten worden gemaakt, vragen we een bijdrage van € 2,- p.p. Dit bedrag kunt u vóór het begin van de wandeling betalen.

Iedereen wordt verzocht een veiligheidshesje aan te trekken. Als u geen hesje heeft, kunt u er een van ons krijgen. We hopen dat er veel mensen mee wandelen.

*Paul Elferink*

Opgave per mail: secretariaat maria vlucht.:  
secretariaat@mariavlucht.nl

Of per mail: elferink.p@planet.nl

Of telefonisch: 06-51251359

## Dauwtrappersviering te Hertme Hemelvaartsdag 25 mei 2017

Binnenkort is het weer Hemelvaartsdag. Veel mensen zijn al jarenlang in alle vroegte naar Hertme getogen om deel te nemen aan de Dauwtrappersmis.

Ook dit jaar is dat weer mogelijk. Op het gebruikelijke tijdstip van halfzeven in de ochtend wordt in het Openluchttheater van Hertme de eucharistie gevierd, ondersteund met zang van het parochiekoor van de St. Stephanus te Borne.

U wordt van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze Dauwtrappersviering. Houd u era.u.b. vanwege het vroege tijdstip wel rekening mee dat het 's ochtends op dat tijdstip nog erg fris is en de banken in de open lucht koud optrekken. Wij raden u aan een kussen mee te nemen.

Na afloop kunt u zich opwarmen aan een warme kop koffie of thee in het naast gelegen Theaterhoes. Daar kunt nog even na- en bijpraten.

Wij heten u van harte welkom.

Werkgroep Dauwtrappersviering Hertme



## De Maria Passie

In 1999 is de Stichting Aquero opgericht. Doel van onze stichting is het organiseren van activiteiten voor en door pelgrims. De stichting beheert het Aquero fonds waaruit financiële steun wordt gegeven aan mensen om een reis naar Lourdes financieel mogelijk te maken.

Mede door deze steun zijn er al meer dan 100 mensen met een geldelijke ondersteuning naar Lourdes geweest. Het Aquero fonds wordt gevoed uit de opbrengst van projecten.

### Het project 'De Maria Passie'

Annemarie van Leen, Margje Vleck en Roel Verheggen hebben elkaar in 2005 ontmoet, tijdens de musical 'De Ontmoeting'. Jaren later, in 2014, troffen zij elkaar opnieuw en al snel was er de wens om opnieuw iets te kunnen betekenen voor Aquero. Tijdens een brainstormsessie is De Maria Passie geboren.

Maria is voor velen een fascinerende vrouw, een baken, een licht in het duister en de verbinding met Lourdes.

Eenmaal op dit spoor werden de contouren zichtbaar voor een theatervoorstelling.

De Maria Passie zal worden uitgevoerd door amateurs onder leiding van enkele professionals. Het concrete eindresultaat van dit project is een prachtige theatervoorstelling waarbij het verhaal van Maria wordt samengebracht met hedendaagse (pop-) muziek, uitgevoerd door iedereen en te bewonderen door iedereen. Het brengt op een vernieuwende wijze en voor iedereen op verstaanbare wijze het leven van Maria voor het voetlicht. De Maria Passie is een kleinschalige theatervoorstelling waarin de volgende aspecten aan bod komen:

- Verkondiging door de Engel/ zwangerschap
- Huwelijk met Jozef
- Familie
- Geboorte van Jezus
- Het moederschap
- Omgaan met bekendheid van Jezus
- Aspecten zoals twijfel, angst, hoop
- Voor je kind blijven kiezen
- Mee-lijden
- Verliezen van je kind
- Rouw en verdriet
- Maria als bron van kracht
- Verschijningen
- Geloof

De persoon Maria staat centraal en allerlei zaken worden vanuit haar perspectief belicht. Daarbij wordt ook een koppeling gemaakt naar de huidige tijd.

Deze theatervoorstelling zal in 2017/2018 dertien keer worden gepresenteerd aan iedereen die is aangesproken door de Maria Passie. De voorstellingen zullen in alle provincies door heel Nederland worden gegeven in kerken, theaters en gemeenschapshuizen.

De eerste voorstelling is in het mooie oosten van het land.

Op zaterdag 1 juli zullen we de try out doen in Enschede in de prachtige Jacobuskerk midden in het centrum van de stad.

Voor eventuele extra informatie kunt u terecht op [www.demariapassie.nl](http://www.demariapassie.nl) en kunt u uiteraard contact opnemen met Annemarie van Leen - Janssen op telefoonnummer 06 4019 7933

Stichting Aquero heet u graag welkom.  
Met vriendelijke groet,

Bert Elferink webmaster en p.r. 0623770341



# Maria

Een kaarsje opsteken bij Maria, wie kent het niet, een oud vertrouwd gebaar. Of de vraag: zou jij voor mij een kaarsje willen branden? Ik kan het wel gebruiken. Het waarom, waarvoor hoeft niet gezegd te worden. Het vertrouwen is er, in Maria, troosteres voor alle bedroefden.

Zo wordt ze door velen gekend. De moeder van Jezus die veel te lijden had om haar zoon.

Er zijn schilderijen waarop Maria staat afgebeeld als de moeder van de zeven smarten, ook wel de droevige geheimen genoemd. In het museum het Catharijnenconvent in Utrecht is een tentoonstelling over Maria. Aandoenlijk is de gang met beelden en schilderijen uit de volksdevotie.

Misschien hebt u ook nog een Maria met bloemenkrans onder een glazen stolp op de kast of console.

Maria leefde mee in elk huisgezin. Met de mooie en moeilijke dingen. Een vanzelsprekend gegeven. Ook het rozenkransgebed, elke avond met de knieën op de harde kokosmat. Zo ging het verhaal. Heb jij dat ook nog meegemaakt? Misschien mocht je mee lopen als bruidje in de processie, zo lang als de jurk paste.

Dan de bussen vol naar Lourdes, Kevelaer en Banneux. De zoete lieve Vrouwe van Den Bosch niet te vergeten.

Op een of andere manier was Maria er altijd. In gedichten, liederen, litanie, gebeden, op iconen en andere beeltenissen. In de cadans van het gebed of het lied kwam ze als het ware steeds dichterbij.

In het evangelie van Lucas komt Maria zelf aan het woord in de "Lofzang van de Heilige Maagd:

- Met heel mijn hart roem ik de Heer
- met al mijn adem juich ik om God, mijn redder;
- want Hij heeft omgezien naar zijn dienares
- in al haar nietigheid.
- Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig,
- Want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan.
- Heilig is zijn naam,
- barmhartig is hij, door de eeuwen heen,
- voor wie hem eerbiedigen.
- Hij heeft de kracht van zijn arm getoond,
- wie zich verheven waanden, uiteen geslagen.
- Machthebbers heeft hij van hun troon gehaald,
- nietigen gaf hij een hoge plaats.
- Hongerigen overlaadde hij met het beste,
- rijken heeft hij met lege handen weggestuurd
- Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht,
- Indachtig de barmhartigheid die hij,
- zoals aan onze vaders toegezegd,
- bewijzen wil aan Abraham en zijn nageslacht, voor eeuwig

*Lies van Veldhoven*

*Gij zijt de gezegende onder de vrouwen  
en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.*

## Berichten uit de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek (in Mediant)

### Afscheid Jos van der Sterre

Op zondag 14 mei zal Jos van der Sterre voor het laatst voorgaan als predikant van de OGH. Het projectkoor o.l.v. Pieternel Pirene zal aan deze viering meewerken. Na de viering is er gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen van Jos. Van harte welkom!

### Bloemschikken

Op dinsdag 13 juni is er een bloemschikavond in samenwerking met de Bloemengroep van de OGH.

We zijn dan te gast in de kas van het Helmgras waar we dan bloemen mogen plukken uit de tuin om ze te verwerken in een bloemstukje.

Wij nodigen u dan ook van harte uit om deel te nemen aan deze avond. Meer informatie volgt in de volgende Nieuwsbrief.

Mocht u nog vragen hebben neem gerust contact met mij op per mail ([hermaterstege@live.nl](mailto:hermaterstege@live.nl)) of via de telefoon (06-12166387).

Namens de werkgroep thema-avonden:  
Jos van der Sterre, Anneke Kemper en Herma ter Stege

### Terugblik op de Taizé-vieringen

Waar past een Taizé-viering beter als in de 40 dagentijd. Tijd van verstillen en bezinning.

Twee vieringen met dezelfde liederen, want de herhaling is fijn. Twee zondagen en drie repetities voor wie wil en kan.

Er werd enthousiast gereageerd en met een stuk of zeven zangers en twee pianisten die ook niet te beroerd waren mee te repeteren, hebben we toch samen iets moois gebracht. Ik denk dat onze twee Taizé-vieringen heel mooi invoelbaar hebben gemaakt hoe fijn het is om samen "stem" te zijn. En ook al loopt niet alles vlekkeloos, heb ik genoten van de verborgen lijntjes, onzichtbaar maar wezenlijk in samen zingen. Er was veel onderling contact, en daar waar onze pianisten vaak alleen hoog op het podium

zitten, waren ze nu veel meer onderdeel van, en betrokken in de kring. Voor Jesse was het zelfs geen enkel probleem met één hand te drinken en de andere te spelen! Samen zingen is ook contact zoeken, reageren als iets anders gaat, en soms luisteren.

Kortom verbinding. Bezielde zingen, door de herhaling bij een diepere bron komen in jezelf. Dank iedereen, *Pieternel Pirene*

## Mijn kostbaar kind In mijn dromen leef je, en gaat alles goed Kostbaar kind, dierbaar kind.

De Vereniging Nationale Bedevaarten organiseert dit jaar van 14 t/m 21 oktober een bijzondere reis naar Lourdes voor ouders van een overleden kind. Samen met lotgenoten kunt u elkaars verhalen delen, met respect en op een bijzondere plek, want ieder kind is bijzonder, ieder verhaal is uniek.

Waar zou het delen en elkaar kracht geven beter kunnen dan in Lourdes? Maria heeft zelf haar zoon verloren en is dus lotgenoot.

Zowel de pastorale ondersteuning als de hotelleiding en de gespreksleiding is in handen van lotgenoten. Zij hebben ook ervaring in het leiden van gespreksgroepen. Het doel is om elkaar tijdens deze reis kracht en steun te geven.

U reist in de vroege ochtend vanuit de regio met een bus naar Noord Frankrijk waar u in de TGV stapt die u naar Lourdes brengt. Daar verblijft u in een driesterren hotel en volgt u een speciaal programma voor en met lotgenoten.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met

Greet Severs 0345 - 502553

e-mail: [greetsevers@outlook.com](mailto:greetsevers@outlook.com)

Hans van Wetten 06 - 14458330

e-mail: [hansvanwetten@gmail.com](mailto:hansvanwetten@gmail.com)

Annigje Jannink 053 - 4342650





## *Pasen van Thomas*

Hoe vaak hebben we bij uitvaartdiensten, maar ook bij andere gelegenheden, al de vraag gehoord van Thomas:

"Heer, wij weten niet waar Gij heengaat, hoe moeten wij dan de weg kennen ? " Zie Johannes 14, 1-6.

Deze vraag van Thomas lijkt me zeer herkenbaar. Want weten wij de weg nog, in deze onzekere tijden ? We zijn op zoek naar zin en betekenis, maar missen de oriëntatie. Deze onzekerheid horen we ook in het evangelie van "Beloken Pasen" (Johannes 20, 19-31).

De luiken zitten dicht. Angstvallig houden de leerlingen ramen en deuren gesloten, uit vrees dat hen iets zal overkomen. Toch komt Jezus bij hen binnen. Hij wenst hen de vrede. En Hij heeft ook een speciale uitnodiging. Hij moedigt Thomas, die maar niet kan geloven, dat Hij verrezen is, aan: "Steek uw hand uit, en leg die in mijn zijde, en wees niet langer ongelovig, maar gelovig". Thomas neemt deze handreiking van de Heer aan. Het is het "Pasen van Thomas": hij overwint zijn angst, laat zich

raken, en spreekt één van de eerste geloofsbelijdenissen: "Mijn Heer en mijn God". Let hier ook op het woord "mijn": dit duidt op een héél persoonlijke band met de Verrezen Christus. Thomas kwam van ver. Maar de ban is gebroken: in een mum van tijd maakt hij een heel proces door, dat hem van 'angsthaas' tot onverschrokken getuige maakt van het geloof in de Levende Heer. Het moet voor Thomas een bijzonder heftige ervaring zijn geweest, deze aanraking met Onze Lieve Heer, en de kracht die daar vanuit gaat. Toch gaat hij nu op weg, met de andere leerlingen, om het geloof te verkondigen aan wie hun hart hiervoor openen. Hierin staat hij niet alleen. Maar hij vertrouwt op de gave van de Geest, die ook hij heeft ontvangen. Vertrouwen op de Geest betekent, dat je risico's neemt. Ook het risico, dat je iets kan overkomen. Maar het biedt ook de kans om op authentieke wijze bruggen te slaan, en dichter bij de ander, en ook bij God te komen.

Dat dit ook ons Pasen mag zijn !

*Pastoor André Monninkhof*





## Vrijheid

**Donderdag 1 juni: Avondviering door de Vrijplaats.**

**St. Jankerk, Haaksbergerstraat 253, 19.30 uur.**

**Samen zingen: 19.15 uur**

Vrijheid heeft vele kanten.

Vrijheid is afwezigheid van dwang, wetten/voorschriften: je eigen weg kunnen zoeken. Niemand zegt jou wat je moet doen. Je kiest zelf. Je hebt geen verplichtingen; alles mag en niets moet! Doorgaans heb je diverse verantwoordelijkheden, verplichtingen, afspraken. Soms loopt je hoofd om, je moet aan zoveel dingen denken. Je komt nauwelijks aan je zelf toe. Dan kun je soms dromen, je zelf zo vrij voelen als een vogel: zwierend en zwevend boven de aarde en alles van afstand bezien. Je hebt dan geen directe binding met alles wat daar beneden gebeurt. Je blikveld is groter, ziet wellicht samenhangen, en datgene wat er toe doet. Je dagelijks beslommeringen worden kleiner. In het weekend of in de vakantie voel je je pas echt vrij en kom je toe aan jezelf: geen verplichtingen, op adem komen. Je raakt los van datgene wat je dagelijks zo in beslag neemt, los van verantwoordelijkheden. Doorgaans zijn dat verplichtingen die je zelf op je hebt genomen; als persoonlijke keuze. Je bent beperkt in je vrijheid door je eigen verwachtingen en eisen; je wilt alles zo goed mogelijk doen, je wilt geen fouten maken. Die benauwdheid is vaak een inperking van je vrije handelen. Je vrij voelen is ook het durven kiezen voor jezelf, het afstand nemen, loslaten van de dingen om je heen. Het loslaten van zorgen en angsten. Het leven nemen zoals het komt, in het vertrouwen dat het allemaal goed komt.

Wie zich zo vrij kan voelen, kan leven bij de dag die je gegeven is; die kan zich laten meevoeren op de levensstroom en hoeft

niet tegen de stroom in te zwemmen; die kan zich voelen als een vogel in de lucht, los van alles wat je zou kunnen binden; die kan dankbaar zijn voor alles wat hem is gegeven.

De kijk op *vrijheid* kan een heel andere kleur krijgen als je die ook eens bekijkt vanuit de verhalen van Jezus zoals die zijn opgeschreven: *vrij van de macht van het kwade/de duisternis en Jezus heeft ons vrij gemaakt*. Die vrijheid is je geschonken.

In de avondviering van 1 juni zullen wij zingen over vrijheid, denken aan en bidden om vrijheid,

en vooral ook stil zijn, verwonderd over zoveel dingen die ons (kunnen) binden.

*U bent van harte welkom!*

## Overleden

Frieda Wessels – Borkes

\* 20 december 1928

† 20 april 2017

Sinds de jaren 90 woonde Frieda in de Poort van het Eikendaal aan de Hulststraat. Samen met haar man hebben ze daar gelukkig gewoond. In 2004 stierf haar man vrij plotseling. Haar verdriet was groot. Geleidelijk richtte Frieda zich weer op; zij probeerde weer zin in haar leven te krijgen. Vooral ook met hulp van hun kinderen lukte dat goed; ze ging weer op vakantie, met de bus mee, op uitstapjes met de kinderen. Maar de glans was er een beetje af. Jarenlang is Frieda vrijwilligster geweest in de geloofsgemeenschap van de Verrijzenis des Heren. Dat was haar kerk waar ze graag kwam. Daar is ze ook bekend als krachtige en temperamentvolle vrouw. Ze wist wat ze wilde en niet wilde; ze stak haar mening niet onder stoelen of banken. Ze hield de regie graag in eigen hand, tot op het laatst. Door alles heen bleef ze altijd klaar staan voor ieder in haar omgeving die ze ergens mee kon helpen. In het najaar van 2016 heeft zich haar naderend einde al aangekondigd.



Zeker de laatste tijd heeft Frieda daar vrede mee. Ze is dankbaar voor alle hulp en steun die ze heeft ondervonden en spreekt dat ook uit. Het afscheid op donderdag 20 april van al degenen die haar het dichtst bij zijn, is bijzonder: een kostbare gedachtenis voor kinderen en kleinkinderen. Zij kunnen het overlijden van ma en oma, met zo'n kostbare bagage in hun rugzak een goede plaats geven in hun verdere leven: naast verdriet ook hoopvol en inspirerend. Met een *'Ik zie je straks wel in de hemel'* is Frieda donderdagavond ingeslapen.

Op 26 april hebben wij haar in een intieme viering toevertrouwd aan Gods goedheid. Het leven van Frieda hier op aarde is voltooid, haar levensboek is af. Het verhaal gaat verder in haar kinderen en kleinkinderen.

## Zomeraanbod Centrum voor Spiritualiteit Karmel Twente:

Deze zomer zullen er twee weken gehouden worden in het Karmelklooster in Zenderen. Voor verder informatie zie ook onze website [www.karmelcentra.nl](http://www.karmelcentra.nl)

### Wandelretraite "Wat is mijn Bron, hoe ga ik mijn Weg?" 10 juli – 16 juli

Door afstand te nemen van het gewone dagelijkse leven komt er ruimte om in de stilte van de natuur en in de uitwisseling met elkaar die tot nieuwe inspiratie op te doen. Al wandelend krijgen we nieuw zicht op vragen als: hoe ga ik mijn weg door het leven? Wat is mijn Bron? Waar sta ik? In welke richting ga ik verder?

Dagelijks beginnen we met een korte inleiding en meditatie. Daarna wandelen we in stilte. Ook is er ruimte voor persoonlijk gesprek. De dag wordt besloten met een gezamenlijke uitwisseling en meditatie.

Verdere informatie en opgave: [Fridakoopman@karmel.nl](mailto:Fridakoopman@karmel.nl), 0546 – 536410  
Begeleiding: Frida Koopman o.carm. Kosten €300,-, Opgeven voor 18 juni.

## Retraite Icoonschilderen 27 augustus – 2 september

We schilderen een eenvoudige icoon in de stijl van de Griekse school. Er is geen ervaring met schilderen nodig. De groep bestaat maximaal uit 10 personen. De lessen zijn in de ochtend en de middag. Er is voldoende ruimte voor meditatie en wandelen.

Begeleiding José van Sante, lid van Karmelbeweging.

informatie en opgave: José van Sante: [vansantejose24@gmail.com](mailto:vansantejose24@gmail.com); 06 -303 75 871.

Kosten € 350,00 Opgeven voor 15 juli

Voor beide activiteiten geldt: Mochten de kosten een bezwaar zijn, dan kunt u hierover contact opnemen met de begeleiding.

## Herdenking Titus Brandsma

Op woensdag 26 Juli is het 75 jaar geleden dat Titus Brandsma in Dachau stierf. Deze dag wordt nationaal herdacht in het Titus Brandsma Memorial te Nijmegen. Wij gaan met een bus vanuit Zenderen (07.45 uur) en Almelo (08.00 uur) naar Nijmegen. Voor meer informatie en opgave zie onze website. [www.karmelcentra.nl](http://www.karmelcentra.nl)

Kosten € 32,50 (incl. reis, programma en lunch). Opgeven voor 1 juli [karmeltwente@karmel.nl](mailto:karmeltwente@karmel.nl)



## colofon

### Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede  
redactie@katholiekenschede.nl

#### Redactieleden

Conny Oostdam  
Ine Reuver  
Lidiana Wissink  
Annelies Tenbergen

#### Kopijdatum nr. 5 - 2017

woensdag 14 juni  
Lengte van artikelen max. 400  
woorden

#### Verschijningsdatum

donderdag 6 juli 2017

### Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor A. Monninkhof  
De heer M. Eijssink  
vacatures

#### Caritas Enschede: tel. 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur. Caritas Enschede is onderdeel van de PCI Enschede. Die is voor haar werk afhankelijk van giften. Deze zijn daarom van harte welkom op rekening NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede. Giften zijn fiscaal aftrekbaar want de PCI heeft de ANBI-status. Bij de aangifte is de vermelding 'RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede' daarvoor voldoende.

### Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190  
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.  
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.  
Langestraat 51, 7511 HB Enschede. [www.citypastoraatenschede.nl](http://www.citypastoraatenschede.nl)

**Huis van verhalen** – voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:  
Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel. 053 - 431 62 88  
[www.huisvanverhalenenschede.nl](http://www.huisvanverhalenenschede.nl)

### De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede. Tel. 435 20 41

### Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: [www.ogh-enschede.nl](http://www.ogh-enschede.nl)  
Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

### De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede Tel. 431 87 87

### Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 - 0767.  
[www.sensor.nl/oostnederland](http://www.sensor.nl/oostnederland)



"Liefdevol afscheid nemen"



Caroline Zorg voor uitvaart, een kleine, onafhankelijke uitvaartonderneming met een persoonlijke en eigentijdse benadering. Afscheid nemen zoals u het in gedachten heeft. In uw tempo en op uw wijze in vorm en kleur. Vernieuwend of traditioneel, met vrouwelijk oog voor details en kinderen. Van A tot Z loop ik in een emotionele periode met u mee, om u te begeleiden, zorgen uit handen te nemen en gezamenlijk uw vingerafdruk te leggen rondom de uitvaart. Met voor u de zekerheid dat alles tot in de puntjes verzorgd zal zijn.

Hauksbergerstraat 860  
7545 PG Enschede

06 41 465 590

053 434 46 89  
info@carolineuitvaart.nl

06 41 465 590



[www.caroline-uitvaart.nl](http://www.caroline-uitvaart.nl)

**HEMMERS**

WOLFF & DE VRIES

De Heurne 79  
7511 GS Enschede  
053 - 431 59 36  
[www.hemmers.nu](http://www.hemmers.nu)



Lipperkerkstraat 49  
7511 CV Enschede  
053-4305296

Fleurop

hier had ook uw  
advertentie  
kunnen staan

mail voor info naar:  
[redactie@  
katholiekenschede.nl](mailto:redactie@katholiekenschede.nl)



Alle informatie over de  
scholen vindt u op

[www.koe-enschede.nl](http://www.koe-enschede.nl)



Onderhoudsarme  
gevelbekleding  
voor woningen  
en bedrijven

Het Lentfert 41  
7547 SN Enschede  
Tel.: 053 433 58 44  
Fax: 053 436 07 34  
Email: [info@renokap.nl](mailto:info@renokap.nl)

[www.rnokap.nl](http://www.rnokap.nl)



De Specialist in fullcolour  
Sterk in digitaal en offset

Verhaag Drukkerij BV

Bezoekadres  
Zutphenstraat 6a  
7575 EJ Oldenzaal

Tel. 0541 53 10 01  
Fax. 0541 53 11 38  
Email: [info@verhaag.nl](mailto:info@verhaag.nl)



## Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

### Natuurleien Torenwerk Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede Tel. (0545) 29 22 17 Fax (0545) 29 22 19  
www.leidekkersbedrijf-koenders.nl  
leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-  
en behangwerk  
groot of klein moet u bij



**Mellink Schilders**

zijn.  
Ribbeltsweg 39  
T 435 07 79 - F 435 18 24



Alphons Ariens  
priester  
tegen onrecht  
voor een  
sociale kerk

Het Ariënscomité steunen?  
Dat kan! ANBI status  
Stichting Het Ariëns-Comité  
NL67RABO00118041738  
www.arienscomite.nl

**CDA**  
Enschede

Wim Wijfes

053 - 4763342  
06 - 34051135

### Kunstgalerie Christina

Verkoop van schilderijen,  
kunst en tevens verhuur  
van moderne schilderijen.  
Wij verkopen ook religieuze  
artikelen zoals beelden,  
rozenkransen, kinderbijbels,  
enz.

**Kuipersdijk 100, 7512 CK  
Enschede  
Tel. 53 - 4313888**

**siers**

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW  
VERBOUW  
RENOVATIE  
ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE  
TEL: (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79  
WWW.SIERS.NL



Voor een uitvaart in vertrouwde handen



**Bert van der Heide**

UITVAARTZORG

Door 26 jaar ervaring maken wij uw uitvaart persoonlijk en betaalbaar.



Bij elke uitvaartverzekering

06 - 81 02 60 62 | [www.bertvanderheide.nl](http://www.bertvanderheide.nl)



**Mieke Greveling**  
uitvaartbegeleiding

*Persoonlijke aandacht vanuit het hart*

06 - 83 56 08 22  
[info@miekegreveling.nl](mailto:info@miekegreveling.nl)

*Verzekerd of niet,  
u kunt altijd bij mij terecht.*

- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen

Lid van het keurmerk  
Persoonlijke Uitvaart



[www.miekegreveling.nl](http://www.miekegreveling.nl)

**Vredehof.**

In dienst van het leven.

Bel (053) 431 23 89 of kijk op [www.vredenhof.nl](http://www.vredenhof.nl)

*Herman Achterhuis, Yvonne te Vaanholt, Johan Vrugteveen, Pedro Swier, Ron de Leeuw*

**Vredenhof**  
uitvaartverzorging



# 9 PINKSTEREN K&K

De kerk zat gisteren helemaal vol. Het was Pinksteren! Zaterdag was de kerk al mooi versierd door mevrouw Bontje en een paar kinderen. Ze hadden repen crêpepapier aan de banken geplakt: bosjes oranje, rood, geel... het zag er feestelijk uit! De repen die over waren hadden ze achterin op een hoop gelegd. Mijn vrienden de muizen hadden het ontdekt en we waren er heerlijk in gaan ravotten! We hadden een holletje in het crêpepapier gemaakt en er gegeten, gedronken en geslapen. Toen we wakker werden, zaten we zelf vol vlekken! De dienst begon. We zaten muisstil verstoep in ons holletje. Ineens zei de dominee dat de kinderen naar achteren mochten gaan om het pinkstervuur op te halen: 'Laat alle vlammen van Pinksteren maar wapperen!' riep hij.

De mensen in de banken zwaaiden met hun vlammen, en de kinderen kwamen op onze berg af. 'Wegwezen!' riepen de muizen en we begonnen in paniek rond te springen. De hele berg ritselde en bewoog. 'Huuu!' gilte een meisje, 'echt vuur!' Wij vonden een uitweg en renden de kerk in. Twee oranje-rood-gele muizen en een oranje-rood-gele kikker. Er ging een gegil en gejoel op in de kerk, je had het moeten horen! 'Mensen, mensen!', riep de dominee, 'onthoud dit wonder: met Pinksteren springen we op! Het pinkstervuur laat ons juichen voor God!' Toen zag hij ons en begreep waarom de mensen waren opgesprongen. Toch mochten we vooraan blijven zitten. Gezellig tussen de kinderen!



## Pinksterpuzzel

De duif is een symbool van Gods Geest. Hier zie je 10 duiven met woorden in hun vleugels. Maar elke duif mist één letter! Kun jij ontdekken welke letter bij welke

duif hoort? Vul de letters in. Dan lees je twintig woorden die met pinksteren te maken hebben!



## Pinksterversje



Je is een storm, een lopend vuur,  
 ze neemt je mee op avontuur,  
 de Geest van God komt in je hart;  
 wie saatzil, krijgt een nieuwe start!

Teksten: Markel de Jureg  
 Tekeningen: Marcel Jurriëns