

Pelgrim

**St Jacobus de
Meerdere
Parochieblad voor
RK Enschede
2017 - nr. 3**



*"Er zijn voor de familie
op gepaste wijze,
daar gaat het om."*



Mijn naam is Berry Aarts
ik ben de uitvaartverzorg-
er voor Yarden in Enschede
en omstreken. Bij een
overlijden sta ik graag voor
u klaar met zorg en advies.
Wilt u meer weten over
mijn persoonlijke manier
van werken, bel dan:
074 291 3231

Yarden Uitvaartzorg Enschede
Voor een melding van overlijden
bel u 0800 9102 04 (24 uur per dag)
www.yarden.nl



Uitvaartleiders:
Gertie Ruesink,
Harriette Bakker,
Berto van der
Wacht.

**Uitvaartverzorging voor
alle gezindten.**



**Wij werken zonder winst oogmerk.
Stijlvolle familiekamers op ieder
gewenst moment toegankelijk.
Geheel vernieuwd en zeer smaakvol
ingericht uitvaartcentrum met
voldoende parkeerruimte.**

**Stichting Diacon
Varviksingel 141,
7512 EL Enschede
Tel: 053-4321955.
www.uitvaart-enschede.nl**

De Vesper en sobere maaltijd in de 40-dagentijd

Op Palmvrijdag, 9 april, vooraf gaand aan de laatste Vesper, zal er om 18.00 uur een sobere maaltijd gehouden worden, in de ruimte naast de Apostel Thomaskerk. Het geldt dat wordt uitgespaard door een keer heel sober te eten, wordt besteed aan Mohloling oa Lerato in Ha Rabolets, Lesotho, in Zuidelijk Afrika. Een behartiger van de stichting, zal tijdens en na de maaltijd hierover vertellen. Aansluitend is er de laatste Vesper van deze 40-dagentijd. Het thema van de Vesper is dit jaar: 'Behoud de schepping, opdat alle mensen kunnen leven'. De Vesper wordt gevierd in een kleine intieme kring in de Eudokiakapel. Gedurende een half uur lezen, bidden, zingen we en overdenken we het thema. Stil zijn en luisteren naar muziek is een vast onderdeel van de Vesper.

U bent van harte welkom op 9 april om 18.00 uur in de ontspanningsruimte van de Apostel Thomaskerk, Thomas de Keijserstr. 20. U moet aan de zijkant, aan de kant van de Rembrandtlaan, naar binnen.

Over de stichting:

Mohloling oa Lerato is een stichting, in 2015 opgericht, die het leven van kwetsbare kinderen in de wereld wil verbeteren. Nthabiseng Matube, die de stichting heeft opgericht, is geboren en getogen in Ha Rabolets, Lesotho, in Zuidelijk Afrika en woont 25 jaar in Nederland. Ze gaat jaarlijks terug naar haar geboortedorp en zag daar de groep weeskinderen steeds groter worden. De stichting wil de kinderen in hun geboortedorp opvangen en hen door hun overgebleven familieleden laten opvoeden. Op die manier hoeven ze niet te verhuizen naar weeshuizen in de grote steden waardoor ze naast hun ouders ook eens hun vertrouwde woonomgeving kwijt raken. In hun eigen dorp kunnen de kinderen gewoon naar school, er is een basisschool en middelbare school. Door opvoeding en onderwijs kunnen de kinderen zich in liefde en vertrouwen verder ontwikkelen en de nodige levensvaardigheden aanleren. Aangezien de familieleden vaak arm zijn en niet de financiële middelen hebben om de weeskinderen te onderhouden, steunt de stichting hen hierbij.



Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl

rekeningnummer
NL15 RABO 0153 1666 65

Pastores
Altijd bereikbaar onder nummer
06 - 27 51 12 72

Uitvaarttelefoon: 053 - 711 34 60
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor A. Monninkhof, teamleider
Tel. privé: 053 - 431 17 32 / 06 - 22 78 61 51
a.monninkhof@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op: zaterdagmorgen + -middag en
dinsdagavond

Pastor W. Rekveld, priester
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbee
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker M.D. Dijkman
Tel. 06 - 38 90 39 99
m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Diaken P. van Blijswijk
Tel. 074 - 349 48 15
p.vanblijswijk@rkzuidoosttwente.nl

Pelgrim

2017, nr. 2

Inhoud

- 5 Pastor Kortstee 50 jaar priester
- 6 St. Jozef
- 8 H. Jacobus
- 10 St. Jan
- 12 Inrichting St. Jankerk
- 16 Vieringenrooster
- 22 In Memoriam: pater Valentius
- 24 Waarom El Salvador, waarom U?
- 26 Goed om te weten...





VAN DE REDACTIE

De tijd is inmiddels verzet.
's Morgens is het nog donker als
we opstaan, maar 's avonds is het
al lekker langer licht.
Je kunt weer langer genieten van
de dag.

Dat wensen wij ook iedereen toe,
fijne paasdagen en lekker
genieten van gezellig samenzijn.

Annelies
Conny
Lidiana
Ine

Liefde doet leven

Pasen, nieuw leven. Dit feest vieren wij in een wereld waarin veel onvrede is. Vragen rond de schepping, hoe gaan we met onze wereld om? Een indringende vraag hierin is: Hoe zal de toekomst zijn? Vragen over hetgeen wat ons raakt. De vluchtelingen, de vele brandhaarden door oorlog en geweld. Het eerlijk delen van het voedsel en de vragen rond een beter en schoner milieu.

Om dichter bij huis te blijven de problemen in de zorg, in de landbouw en met name de veeteelt enz.

Ook in onze kerk kennen wij zorgen en delen wij die zorgen die ons raken. En ook al lijkt alles doods en voelen wij ons verlaten, Pasen wil ons zeggen: Geen dood. Alleen maar leven.

Pasen wil ons zeggen: Jezus, Christus is verrezen, de dood heeft niet het laatste woord. De zware steen van lijden en dood, is weggerold. Jezus leeft en wij leven met Hem. Er is zo nieuw leven, leven voor ons. Er is liefde, liefde voor ons. Jezus heeft ons lief. Daarom mogen wij elkaar liefhebben. Pasen wil zeggen: Niets kan ons scheiden van God. Niets kan ons scheiden van Jezus Christus. Niets kan ons scheiden van zijn liefde. Ook de dood niet.

Pasen = Een teken van hoop = Een teken van liefde = Een teken van leven.

ZALIG PASEN.

Pastor Willy Rekveld.

Pastor Jan Kortstee 50 jaar Priester

Op zondag 25 juni a.s. willen we in Enschede feestelijk gedenken dat het 50 jaar geleden is dat pastor Jan Kortstee gewijd werd tot priester van het Aartsbisdom Utrecht door Kardinaal Alfrink. Dat gebeurde op 24 juni 1967 in Raalte. Daarna was pastor Kortstee achtereenvolgens pastor in Bornerbroek, Enter, Silvolde en Varsseveld, Delden en Almelo. In het najaar van 2000 kwam hij naar Enschede. Daar was hij pastor voor de binnenstadsparochies en later voor heel Enschede tot 2010. Maar ook daarna bleef hij actief in het pastoraat: bijna elk weekend is hij als voorganger te vinden in een van de Enschedese kerken. Zoveel herderlijke inzet,

gedurende zoveel jaren, daar zijn we dankbaar voor en dat willen we graag met pastor Kortstee vieren!

Op 25 juni a.s. is er om 11.00 uur een plechtige Eucharistieviering in de Jacobuskerk aan de Oude Markt in Enschede, met als motto: "Met dankbaarheid en vertrouwen verder". Na deze viering is er, vanaf ongeveer 12.30 uur, een gezellig samenzijn achter de kerk, waar u de gelegenheid krijgt pastor Kortstee en zijn familie te feliciteren. Er is koffie en thee, er zijn broodjes en we drinken een glaasje op dit feestelijke gebeuren, tot ongeveer 15.00 u. Zowel voor de Eucharistieviering als voor de receptie willen we u van harte uitnodigen. Graag tot ziens op 25 juni!

Het feestcomité Enschede



Als vrijwilligers zijn we vaak met van alles bezig, maar vaak komt de hoofdzaak in de knel. Op zaterdag 18 maart waren leden van de pastoraatgroepen van de Jacobus- en de Franciscusparochie bijeen om te verkennen: waartoe zijn wij als **g e m e e n s c h a p** gezonden, waar liggen onze inspirerende ervaringen, wat kunnen we daar mee op een positieve manier?

Het was een opsteker om dit samen te verkennen, uit te wisselen. En wat bleek: soms is maar een klein stapje nodig om mensen positief verder te helpen.

Deze dag was een eerste vingeroefening. In de loop van dit jaar zullen we een dergelijk gesprek ook gaan voeren in verschillende geloofsgemeenschappen.



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7414 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2,
7514 CG

Tel. nr.: 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 053 7113460

Openingstijd locatie secretariaat:

Ma.-t/m do. van 9 tot 12 u.

Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Edith Elstak

Mevr. Ria Everink

Mevr. Gerrie Vaneker

Mevr. Elly Vije

Hr. Herbert Meulenbroek

Lokale Beheergroep:

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Gerard Collet, **contactpersoon**

Hr. Jos Marsman

Hr. Paul Wolbert

Hr. Frans Sniijders

Hr. Gabriel Karagoz

Hr. Remco ter Brugge

Redactie: Lidiana Wissink. Kopij kunt u sturen
naar redactie@katholiekenschede.nl

Voor misintenties, stipendia of een andere
reden vermelden wij graag de volgende
nummers:

ING Bank: NL52INGB0000805251 of ABN-

Amrobank NL60ABNA0445681403

Kerkbijdrage:

ING Bank: NL42INGB0003044773 of ABN-

Amro: NL78ABNA0445107324

Beide ten name van St. Josephparochie
Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30
en 11:30 uur. (tel: 06-22351941)

De Kajuit

Open op maandag en op donderdag tussen
9:00 en 11:00 uur.



Licht dat terug komt

Je hoort nogal eens dat we in moeilijke tijden leven. Communicatie op afstand viert hoogtij. De telefoon, laptop lijken belangrijker dan de mens naast je. Er worden berichten verzonden vanuit de directe emotie, soms met desastreuze gevolgen. Kunnen we omgaan met deze wijze van communiceren, zonder direct iemand tegenover ons te hebben? In een gesprek van mens tot mens proberen we af te stemmen op de ander. Vanuit de achtergrond dat het gesprek en daarbij het luisteren naar elkaar er toe doen. Er is geen enkel beroep of vrijwilligerswerk denkbaar zonder dialoog en overleg. Vaak wordt een cursus aangeboden om het gewenste resultaat te bevorderen. Bijvoorbeeld de cursus gewelddoos communiceren van Marshall Rosenberg. Vijf stappen worden genoemd om de eigen manier van communiceren in ogenschouw te nemen. Stap een: ik zie, ik neem waar zonder te oordelen. Stap twee: ik voel me blij, bang, boos of bedroefd. Stap drie: ik heb behoefte aan erkenning, liefde, verbinding en vertrouwen. Stap vier: welke opties heb ik? Kan ik zelf iets doen? Iets vragen? Stap vijf: ik heb een verzoek. Zou je voor mij.....?

In de eerste christengemeenschappen moest Paulus heel wat aandacht besteden aan misverstanden en onbegrip. Omdat hij niet



overall tegelijk kon zijn schreef hij heel veel brieven. Die brieven geven een prachtige inkijk in de bewogenheid van Paulus en het zoekend onderweg zijn van de eerste christenen in een wereld waarin ze een minderheid waren. Ook stelde hij medewerkers aan om het gesprek in de gemeente gaande te houden. In de eerste brief aan de Korintiërs schrijft Paulus: "Wees allen eensgezind, laat er geen verdeeldheid onder u zijn; wees volkomen één van zin en één van gevoelen." Naar aanleiding van de verdeeldheid in de gemeente houdt hij de eenheid in Christus voor.

Na palmzondag, witte donderdag, goede vrijdag en stille zaterdag vieren wij het feest van Pasen. De dood is niet het einde, Jezus is opgestaan. Hij leeft! De steen voor het graf is weggerold. Alles wat bezwaard, bekneld, beklemd, ons op een dood spoor heeft gezet, wordt



opgenomen in het licht van Pasen. De paaswake begint in het donker en komt uit op het licht van de morgen, de eerste paasdag. Om dan te zingen: "Licht dat terugkomt. Hoop die niet sterven wil. Vrede die bij ons blijft." Namens de geloofsgemeenschap Noord wens ik u allen van harte een zalig Pasen.

Lies van Veldhoven

KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

Tijdens de H. mis van 9.30 uur op zondag 9 april (Palmzondenprocessie)
En op zondag 21 mei "Joh 14, 15-21, **"De helper gaat komen"**
is er een KWD voor kinderen van 3 – 12 jaar

Wilt u meer weten kom gerust eens langs of mail
naar Louise Meulenbroek louisemeulenbroek@hotmail.com



KINDERCLUB ST. JOZEFKERK

Op **zaterdag 6 mei** is er Kinderclub van **10.30 – 12.00 uur**
in de parochiezaal van de St. Jozefkerk voor kinderen van 4 -12 jaar
thema : Maagd Moeder Maria



Wilt u meer weten kom gerust eens langs of mail
naar Linda (lindaterbraak@live.nl) of
Begona (bferpan@hotmail.com)

Colofon

H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04

Email:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 053 7113460

Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brivensbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

Gerrit Groothuis

Eric Sanders

Hetty Mulder

Arturo Pérez Rivera

Lokale Beheergroep:

Email:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Ineke Keizer, coördinator

Joop van der Woning

Jos van Rooij

Evelyn Keuben

Arturo Pérez Rivera

Redactie: Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

**SNS-bank NL31 SNSB 0911 5300 37 tnv
Jacobusparochie Enschede**

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Openstelling Jacobuskerk:

Elke donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur.

In de maanden mei t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00 tot 16.30 uur.



Klein Paaslied



**Tussen waken, tussen dromen,
in het vroege morgenlicht
wordt de steen van 't graf genomen
horen vrouwen het bericht
dat door dood en duisternis
Jezus leeft en bij ons is.**

*

**Zij die zich als eerste buigen
over leven in haar schoot,
zijn op Pasen kroongetuigen
van nieuw leven uit de dood.**

*

**Vrouwen hebben Hem ontmoet,
weten zich bevrijd voorgoed.
Uit een sprakeloos verleden,
weggeschoven, ongehoord,
wordt een nieuwe tuin betreden
open is de laatste poort,
sluiers worden weggedaan:
het is tijd om op te staan.**

*

**Lente kleurt de kale bomen,
door het leven aangeraakt
bloeien bloemen aan de zomen,
zo wordt alles nieuw gemaakt.**

*

**Juichend stemt het leven in
Met de toon van het begin.**

Hanna Lam





De kruiswegstaties in de Jacobuskerk

Op Goede Vrijdag 14 april is er om 15.00 uur een Kruisweg in de Jacobuskerk. Aan de hand van het lijdensverhaal staan we samen stil en bidden we bij elk van de veertien staties. Zo volgen we de lijdensweg van Christus vanaf het paleis van Pontius Pilatus, waar hij veroordeeld werd, tot op de heuvel Golgotha, de plaats van zijn kruisiging.

De veertien kruiswegstaties zijn verspreid door de kerk ingemetseld in de bakstenen muren. De voorstellingen zijn geboetseerd in hoog reliëf uit Limburgse klei en stellen het lijden van Jezus voor. Het woord statie is afgeleid van het Latijnse 'statio' dat staan of stil staan betekent.

Verdere activiteiten in de Jacobuskerk

De week voor Pasen zal de Jacobuskerk in het teken staan van de Goede Week.

Het Goede Week Kruis zal op gepaste wijze centraal op het Priesterkoor worden opgesteld.

Dit Kruis draagt alles uit wat er in de Goede Week wordt herdacht.

Op **Witte Donderdag** zal de Jacobuskerk van 16.00 t/m 21.00 uur geopend zijn en vanaf **16.00 uur** gaan wij U een kaarsje aanbieden dat met ieders eigen intentie voor het kruisbeeld kan worden aangestoken. Vanaf **18.00 uur t/m 21.00 uur** zullen enkele koren optreden.

Op **Goede Vrijdag** zal er om 15.00 uur de Kruisweg zijn.

Ook op Goede Vrijdag zal Studio 65 met koor en solisten op grootse wijze het "**Jesus Christ Super Star**" uitvoeren. Aanvang 20.00 uur. De kerk gaat open om 19.30 uur en de entree is gratis.

Gezinsviering op **Stille Zaterdag**

Binnen de mogelijkheden die het bisdom ons geeft, bieden wij dit jaar voor de tweede keer een avondgebed aan op de avond

van Stille Zaterdag om 19.30 uur. We doen dit in de vorm van een gebedsviering in een sfeervol verlichte kerk. De opbouw van de viering volgt die van de avondgebeden of vespers, zoals die in bijvoorbeeld kloosters gebeden worden. We hebben echter gezocht naar gebeden, rituelen en persoonlijke verhalen van deze tijd om de viering dicht bij onszelf te brengen. We denken dat wij zo een aansprekende viering voor jong en oud kunnen bieden, die ons voorbereidt op het feest van Pasen. Het koor Vocal Moments zingt. Pastoraal werker Frank de Heus gaat voor. **Kinderen vragen we een zelfgemaakt ei, getekend of geknutseld, met een wens voor Pasen mee te nemen. Ze mogen die voorafgaand aan de viering in de Paastakken voor in de kerk ophangen.**

Met ingang van het Paasweekeinde zal de Jacobuskerk weer iedere zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur geopend zijn voor bezoekers. Onze enthousiaste kerkgidsen zullen u graag rondleiden en al uw vragen beantwoorden. U bent van harte welkom!

Colofon

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253

7545 GH Enschede 432 44 87

Email:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 053 7113460

Openingstijd secretariaat:

maandag van 9:00-11:00 uur (behalve in de schoolvakanties) en

donderdag van 9:00-11:30 uur.

Pastoraatgroep Zuid:

Email:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink,

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Hr. P. Pikkemaat

Mw. A. Tenbergen

Mw. J. van de Pieterman

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige AriënsGEDachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid:

Email:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. W. Bathoorn, coördinator,

Henny Pahlplatz (AriënsGEDachtenis)

Lisette Janssen (St. Jan) tel. 430 59 88

Miranda van Alstede

Jos Vaneker (Verrijzenis)

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL08INGB0000966093 tnv

Jacobusparochie Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18.

De Roef

Pastor Geertmanstraat 17

Tel.: voor donderdagochtend

van 9:00 - 12:00 uur 06 38 23 63 70

Contactpersonen:

Carina Meijer 06 27 38 16 93 (voor vragen

en informatie)

Bijbel leesgroep:

1e woensdag van de maand om 9:30 uur

Verrijzeniskerk

Het LeunenberG 588 do-mo 9:00-11:00 uur

Contactpersoon:

Annelies Tenbergen 053-4768667 (voor vragen en informatie)



Vieringen en bijzondere bijeenkomsten in de Goede week:

Palmpasen, 9 april:

St.Jan, 10.00 uur Familieviering, voorganger Pastor Frank de Heus.

M.m.w. van het Kinderkoor Verrijzenis des Heren.

Alle kinderen worden uitgenodigd hun Palmpasen mee te nemen.

18.00 uur Oecumenische sobere maaltijd in de ruimte naast de Apostel Thomaskerk, Het geld dat wordt uitgespaard door een keer heel sober te eten, wordt besteed aan Mohloling oa Lerato in Lesotho, in Zuidelijk Afrika. De maaltijd wordt om

19.00 uur gevolgd door de vesper, met het thema: 'Behoud de schepping, opdat alle mensen kunnen leven'.

Dinsdagavond 11 april:

17.30 tot 18.30 uur Oecumenische sobere maaltijd in de zaal van de Ontmoetingskerk aan de Varviksingel 139 in Enschede.

Witte Donderdag 13 april:

18.00 - 19.00 uur 'Tafel van Verbondenheid', samen een feestelijke broodmaaltijd nuttigen, samen zingen en luisteren naar mooie gedichten en muziek en het verhaal van de voetwassing van Jezus.



Goede Vrijdag 14 april:

15.00 uur Goede Vrijdag viering, o.l.v. parochiaan, met samenzang.
19.00 uur Kruisverering met All Together

Paaszaterdag 15 april:

20.30 uur Paasviering, voorganger pastor Henk Antonissen m.m.v. Gemengd koor Sint Jan - H. Michaël

1e Paasdag 16 april:

10.00 uur Paasviering, voorganger Pastor Frank de Heus, m.m.v. All Together

Gemengd koor St.Jan-H.Michaël zoekt een organist

Helaas heeft onze organist die ons 16 jaar begeleid heeft, wegens drukke werkzaamheden, zijn werk bij ons neer moeten leggen. Van beide kanten vonden wij het verdrietig.

Nu zijn wij op zoek naar een andere organist. Wij zoeken een leuke, sociale, bij ons koor passende organist m/v

Wij verzorgen gemiddeld 1 x per 3 weken een viering in een katholieke kerk in Enschede.

Wij reperteren elke woensdagavond van 19.45 tot uiterlijk 21.45 uur.

Het is niet noodzakelijk om telkens aanwezig te zijn, Maar wel graag als wij een mooie Gregoriaanse mis willen zingen. Dit natuurlijk het allermooist met orgelbegeleiding.

Daarom doen wij een oproep, lijkt het u wat neem dan contact op met Henk Berteler telefoonnummer 053 - 431 75 39



Ouderen en Kerk in Zuid: busreis en museumbezoek

Donderdag 18 mei organiseren wij een extra bustocht. Voor €15,- kunt u de hele dag met ons mee. Inbegrepen is: bus, koffie, entree museum en een uitgebreide lunch. We gaan naar het Kröller-Müller museum, op de Hoge Veluwe.

Dankzij de Museum Plus Bus, gesponsord door de Bank GiroLoterij kunnen wij dit zo goedkoop aanbieden.

Er zijn 45 plaatsen, waarvan twee plaatsen voor een rolstoel. Mensen die slecht ter been zijn kunnen een begeleider/ster meenemen.

Er is plek voor 16 rollators of opklapbare rolstoelen.

Bij toekenning van de aanmelding krijgen oudere personen (en hun begeleider/-ster) voorrang. U hoort uiterlijk begin mei of uw aanmelding gehonoreerd is. Dan dient u ook te betalen. Indien u daarna nog afzegt, krijgt u geen geld retour.

Er is één centrale opstapplaats bij De Cromhoff, Bleekhofstraat.

Vertrek om 9.00 uur. Terug 18.00 uur.

De tocht is in eerste instantie bedoeld voor de parochianen van geloofsgemeenschap Zuid (Ariens, Verrijzenis en St. Jan/Michael). Overige parochianen kunnen zich aanmelden maar kunnen alleen mee als er plek over is. Bij aanmelding graag leeftijd opgeven en of er een rollator/ rolstoel/ opklapbare rolstoel meegaat.

Aanmelding via:

Hermine Leppink: 06-27 42 27 04

Jan Kusters: 053-476 68 24

Carina Meijer: 06-27 38 16 93

Programma Ouderen en Kerk in Zuid 2017
18 mei Bustocht naar Kröller-Müller
10 september ziekenzondag: 10.00 uur St. Jan
19 oktober bustocht (onder voorbehoud financiering) €30,-
18 december Viering voor Kerst: 14.30 uur St. Jan

Achtergronden bij de inrichting van de St. Jankerk

Door de sluiting van meerdere kerken in Enschede kerken er in de St. Jankerk steeds meer mensen uit andere delen van de stad. De lokale beheergroep en pastoraatgroep krijgt daardoor nog wel eens vragen van bezoekers/parochianen over de inrichting van de St. Jankerk. Vaak gaat het over de keuze van de kerkbanken in een ovale kring en de functie van het in een kring zitten. Wij willen u graag in het kort verduidelijken hoe we tot die inrichting zijn gekomen en wat de achterliggende gedachten daarbij zijn.

De samenvoeging H. Michaël en St. Jan. Eind jaren negentig is er een gezamenlijk parochiebestuur gevormd door de St. Jan en de H. Michaël. Een gezamenlijk bestuur met twee kerkgebouwen. Kort daarna is de discussie gestart of het op grond van financiële redenen en het afnemende aantal kerkgangers niet beter zou zijn om ook voor één gebouw te kiezen.

De keuze voor één kerkgebouw Uiteindelijk heeft de parochievergadering van de St. Jan-H. Michaëlparochie besloten om het kerkgebouw van de H. Michaël te verkopen en het kerkgebouw van de St. Jan te behouden voor de nieuwe parochie St. Jan – H. Michaël. Omdat het om een nieuwe samengevoegde gemeenschap gaat was het ook zinvol om te kijken naar een inrichting die bij deze nieuwe tijd en de nieuwe gemeenschap past.

De vragen die daarbij hoorden: Hoe kunnen we de kerk zo inrichten zodat we als gemeenschap actief de liturgie kunnen vieren.

Hoe kunnen we de kerk voor elke viering gebruiken zonder deze als een lege kerk te ervaren bij een kleine bezetting.

Even voor het beeld: De H. Michaël had 700 zitplaatsen en de St. Jan had 500 zitplaatsen. Dit zijn aantallen die we al lang niet meer hadden. Het ging nu om een bezetting met 100 parochianen. Als we dus met 100 parochianen in de St. Jankerk zitten dan zien we om ons heen 400 lege plekken.

Hoe was het vroeger?

In het tweede Vaticaans Concilie is een vernieuwingsbeweging gestart waarbij de liturgische deelname van het volk "actief" zou moeten zijn. Immers de liturgie vindt niet plaats voor het volk, maar door het volk. De actieve rol kon alleen door de priester worden vervuld. Het volk hoorde toe. De inrichting van de huidige kerken geeft dit aan. De priester staat op het priesterkoor (podium) en het volk kijkt toe. Het actief zijn werd vorm gegeven door het gezamenlijk bidden en zingen. Maar het gaat om meer. Alleen was de inrichting van de kerken zoals gezegd minder geschikt om samen de liturgie vieren en deel te nemen aan de liturgie.

Door nu voor een andere inrichting te kiezen wordt het nu mogelijk om die deelname veel meer als actief te ervaren.



Er zijn twee belangrijke plaatsen die hun rol opeisen in die ontmoeting: de lessenaar (de Ambo) en het altaar. In feite zijn dit de twee plekken die concreet invulling moeten gaan geven aan de lege ruimte. De Ambo is de rituele plek van waaruit God spreekt tot zijn volk. Het altaar is de plek van waaruit het volk zich met zijn dankzegging richt tot God. De Ambo en het altaar spelen hun rol tussen God en het volk, in het liturgisch centrum.

Hoewel altaar en ambo altijd naast (of bij) elkaar staan is het nu ook mogelijk om het altaar en de Ambo tegenover elkaar te plaatsen. Hierdoor ontstaat een beweging tussen Het Woord van God aan de ene zijde en onze dankzegging aan de andere zijde: bij de dienst van het Woord zitten allen en luisteren naar het Woord van God. Bij de dienst van de dankzegging, de Eucharistie, draait de beweging om en voelen wij ons verbonden bij het altaar als deelnemer aan de liturgie. Tijdens de definitieve besluitvorming bleek dat deze visie nog iets te ver te gaat voor de parochievergadering waardoor besloten is om de ambo en het altaar wel bij elkaar te houden.

Het aantal plaatsen.

De gedachte van het liturgisch midden en het samen actief vieren heeft ons er toe gebracht om het aantal zitplaatsen terug te brengen tot 250 en deze rondom het liturgisch midden te plaatsen.

De ruimte die ontstaat achter de banken wordt daarmee niet ervaren als leegte maar als een ruimte waarvan een zekere rust uitgaat. In die ruimte hebben we verschillende beelden geplaatst zoals in een rondgang. Er zijn nog 200 stoelen gekocht om bij te plaatsen voor druk bezochte vieringen.

De ovale vorm waarin we zitten heeft ook een eigen functie. Het zitten rondom het liturgisch midden brengt mensen tot elkaar en verhoogt het gevoel dat we samen liturgie vieren. We kijken elkaar aan. Dat verhoogt de betrokkenheid, is minder afstandelijk dan tegen elkaars rug aankijken, en het geeft tegelijk ook meer intimiteit.

Juist de ronde vorm van de St. Jankerk leent zich uitstekend voor deze indeling.

Dus: in het midden van de kerk is het liturgisch centrum. De mensen in de kerk zitten in een kring, in drie of vier rijen, om het liturgisch centrum heen. Alle mensen die een rol spelen in de viering worden ook in die kring opgenomen. Dat betekent dat de pastoor ook onderdeel wordt van die kring, het altaar en de ambo ook. Het koor krijgt ook een plek in de kring.

De uitwerking.

Met dit idee hebben 7 leden van de parochievergadering een viering bijgewoond in twee kerken die reeds deze inrichting hadden. Een kerk in Nijmegen en een kerk in Utrecht. Allen waren zeer positief over wat ze gezien en vooral ervaren hebben. Dat deze opstelling werkt op de betrokkenheid bij de liturgie. Hoe de kerk bij een bezetting van minder dan 100 mensen toch intimiteit kan geven en dat de ruimte eromheen rust uitstraalt. Daarna is besloten om samen met Bisdrom dit concept verder uit te werken. Het resultaat is de huidige inrichting waarbij de banken van de St. Jankerk zijn hergebruikt. Verder zijn plafond en verlichting vernieuwd en is door nieuw materiaal gebruik een lichtere sfeer ontstaan.

Het was best even wennen voor de nieuwe gemeenschap, maar die is er blij mee. We hopen dat u door deze toelichting ook anders naar de inrichting kunt kijken en begrijpt wat we ermee willen bereiken.



Mijn naam is



Elly Workel en ik neem de pen over van Karl Grabmaier.

Hij vroeg of ik wat over mij zelf en de donderdag ochtend viering in de Roef wilde schrijven.

Ruim 40 jaar ben ik getrouwd met Louis en wij hebben 1 getrouwde zoon Remon en twee prachtige kleinkinderen.

Toen Remon geboren is ben ik tijdelijk gestopt met werken en vanaf die tijd ben ik vrijwilligers werk gaan doen voor de toen nog heilig Hart- kerk. Felicitteerde parochianen met speciale verjaardagen en jubilea. Later ging dit werk over naar de wijkcontact personen en kreeg ik een wijk toebedeeld waar ik nu nog de Perlgirim rondbreng en als er iets speciaals te vieren is bloemen of een kleine attentie en felicitaties overbreng.

Nagenoeg elke donderdag ochtend ben ik te vinden in de Roef aan de Pastoor Geertmanstraat waar ik Door help bij het organiseren van de donderdag ochtend gebedsviering. Elke week komen hier tussen de 15 en 20 oud-parochianen van de Ariensgedachteniskerk samen voor een gebedsviering. Tijdens de viering steken we een kaarsje aan en is er aandacht voor persoonlijke intenties, we zingen en bij Maria vieringen in mei en oktober wordt de rozenkrans gebeden.

Na afloop kan er gezellig samen met koffie en thee worden bijgepraat.

Daarnaast ben ik 1 maal in de maand gastvrouw en kunnen er bij mij misintenties en of kleine attenties worden afgerekend in de Roef.

Naast het vrijwilligerswerk voor onze geloofsgemeenschap werk ik voor de stichting VIER HET LEVEN!

Bent u op leeftijd en komt u weinig buiten de deur? Ga dan met ons mee.

"4hetleven" organiseert film, theatermuseum en concertbezoeken voor ouderen. Wij begeleiden u persoonlijk van deur tot deur. Want samen uit is genieten. Als u hier meer over zou willen weten kunt u onze website bezoeken www.4hetleven.nl en ik wil er natuurlijk graag meer over vertellen. Ook dit vrijwilligerswerk geeft mij veel voldoening.

De pen geef ik door aan Door Hackman.

Beste lezer ik zou het fijn vinden u eens te ontmoeten op een donderdagochtend viering in de Roef om 9.30 of bij 4het leven. Het allerbeste voor allemaal,

Elly Workel





OVERLEDENEN

St. Jozefkerk:

19 februari 2017
6 maart 2017
6 maart 2017
10 maart 2017

Ria de Bruijn-Ensink, 90 jr, w/v J.M. de Bruijn.
Pina Buzza-Fagone, 72 jr, e/v Angelo Buzza.
Livia Montelli, 91 jr, w/v C. Pagano.
Maria Borowy-Hendriks, 87 jr, e/v F.X. Borowy.

St. Jankerk:

4 februari 2017
15 februari 2017
18 februari 2017

Gaetana Fisicaro-Di Blasi, 75 jr, w/v Francesco Fisicaro.
Ferdinand P.J. Berbée, 91 jr, w/v Jet Berbée-Hermans.
Tony Assink-Wissink, w/v Dhr. Assink.

Anders:

29 januari 2017
2 februari 2017
18 februari 2017
22 februari 2017

27 februari 2017

Emilio Congiu, 65 jr.
Mary van Velsen-Schievels, 71 jr.
Henny Effting, 86 jr.
Bernard H. Strothotte, 72 jr, e/v L.M. Strothotte-
Veendijk.
Wim Otten, 83 jr, e/v Fie Otten-Jansen.

DOPELINGEN

5 maart 2016



Clint Hendri Wiehink, geb op 19 november 2016, z/v Berto Wiehink en Beate Wiehink-Velle.
Hanna Aurora (roepnaam Joya) Golia, geb op 28 juli 2016, d/v Stefano Golia en Ellen Golia-Niemeijer.
Rosalie ter Braak, geb 16 november 2016, d/v Thijs ter Braak en Linda Krikken.



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 8/9 april Palmzonden	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur W. Rekveld Kinderwoorddienst Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Internationale mis Vocal Moments	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Familieviering Kinderkoor Verrijzenis
Dinsdag 11 april	Gebedsviering Dinsdag 19.00 uur A. Monnikhof Verzoening en Biecht Samenzang		
Donderdag 13 april Witte Donderdag	Eucharistieviering Donderdag 19.00 uur W. Rekveld Schola		Gebedsviering Donderdag 08.30 uur F. de Heus + school Schoolviering St. Janschool Schoolkoor
Vrijdag 14 april Goede Vrijdag	Gebedsviering Vrijdag 15.00 uur Parochiaan Kruisweg Gem.koor H. Geest-Maria	Gebedsviering Vrijdag 15.00 uur Parochiaan Kruisweg Samenzang	Gebedsviering Vrijdag 15.00 uur P. Timmermans Goede Vrijdag viering Samenzang
	Woord- en communieviering Vrijdag 19.00 uur W. Rekveld Kruisverering Gem.koor St. Jan-H. Michaël	Gebedsviering Vrijdag 19.00 uur Jesus Christ Superstar Studio 65	Gebedsviering Vrijdag 19.30 uur F. de Heus + parochiaan Kruisverering All Together
Zaterdag 15 april Stille Zaterdag	Eucharistieviering Zaterdag 20.30 uur W. Rekveld Gem.koor H. Geest-Maria	Gebedsviering Zaterdag 19.30 uur F. de Heus Vesper Vocal Moments	Eucharistieviering Zaterdag 20.30 uur H. Antonissen Gem.koor St. Jan-H. Michaël

LEZINGEN BIJ DE ZONDAG

9 april

Palmzondag
Jesaja 50, 4-7
Filemon 2, 6-11
Matteüs 26,14 - 27, 66

13 april

Witte Donderdag
Exodus 12, 1-8+11
1 Korintiërs 11, 23-26
Johannes 13, 1-15

14 april

Goede Vrijdag
Jesaja 52,13 - 53,12
Hebreeën 4, 14-16 + 5,7-9
Johannes 18, 1-19, 42

15 april

Paaswake: Verrijzenis van de Heer
Genesis 1,1-2,2
Genesis 22, 1-18
Exodus 14,15-15,1
Jesaja 54, 5-14
Jesaja 55, 1-11
Baruch 3, 9-15+35-4,4
Ezechiël 36, 16-17a + 18-28
Romeinen 6, 3-11
Matteüs 28, 1-10



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Zondag 16 april Eerste Paasdag	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur A. Monninkhof + P. van Blijswijk Kinderwoorddienst Zanggroep St. Joseph	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur A. Monninkhof + P. van Blijswijk Internationale mis Samenzang	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus All Together
Maandag 17 april Tweede Paasdag	Eucharistieviering Maandag 09.30 uur J. Kortstee Ariënskoor		
Weekend 22/23 april 2e zondag van Pasen	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur J. Kortstee Gem.koor H. Geest-Maria	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur H. Antonissen Samenzang	Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur B. Engelbertink Schola
Weekend 29/30 april 3e zondag van Pasen	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur W. Rekveld Samenzang	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur M. Dijkman Samenzang	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur C. Berbée Ariënskoor
Weekend 6/7 mei 4e zondag van Pasen	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur A. Monninkhof Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur A. Monninkhof Internationale mis Gem.koor H. Geest-Maria	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Come Back
Weekend 13/14 mei 5e zondag van Pasen	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur W. Rekveld Schola	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Zanggroep St. Joseph	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink Kinderkoor Verrijzenis
Weekend 20/21 mei 6e zondag van Pasen	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur A. Monninkhof + F. de Heus Eerste Heilige Communie + KWD	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur H. Kronenberg + P. van Blijswijk Internationale mis AMM	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur Parochiaan Mariaviering Gem.koor St. Jan-H. Michaël

30 april

3e zondag van Pasen
Handelingen 2, 14+22-32
1 Petrus 1, 17-21
Lucas 24, 13-35

14 mei 2017

5e zondag van Pasen
Handelingen 6, 1-7
1 Petrus 2, 4-9
Johannes 14, 1-12

23 april

Beloken Pasen en zondag van
de goddelijke Barmhartigheid
Handelingen 2, 42-47
1 Petrus 1, 3-9
Johannes 20, 19-31

7 mei 2017

4e zondag van Pasen
en Roepingenzondag
Handelingen 2,
14a + 36-41
1 Petrus 2, 20b-25
Johannes 10, 1-10

21 mei 2017

6e zondag van Pasen
Handelingen 8, 5-8 + 14-17
1 Petrus 3, 15-18
Johannes 14, 15-21



Vieringen door de week

Maandag	17.45 uur	H. Jacobus	Stille aanbidding
Maandag	18.15 uur	H. Jacobus	eucharistie met aansluitend biecht
Dinsdag	19.00 uur	H. Jacobus	Stille aanbidding
Woensdag	09.30 uur	St. Jozef	afwisselend eucharistie en woco-viering
Donderdag	09.30 uur	De Roef	gebedsviering
Donderdag	09.30 uur	Verrijzeniskerk	eucharistie of woco-viering
Donderdag	09.30 uur	De Kajuit	gebedsviering
Vrijdag	09.00 uur	H. Jacobus	eucharistie of woco-viering
Zaterdag	12.00 uur	H. Jacobus	Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk	dagelijks	10.00-16.00 uur	
H. Jacobuskerk	dagelijks	10.00-17.00 uur	rolstoeltoegankelijk
Verrijzeniskerk	op werkdagen	09.00-16.00 uur	

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete	Vrijdag	19.00 uur
De Cromhoff	1e en 3e donderdag van de maand	16.00 uur
De Eschpoort (contactpersoon Anneke Peijnenborg)	4e zaterdag van de maand	16.00 uur
Florapark	1e en 3e dinsdag van de maand	09.30 uur
De Hatteler	3e woensdag van de maand	16.00 uur
De Posten (contactpersoon Fie Otten)	2e vrijdag van de maand	10.00 uur

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Mediant	Elke zondag	10.00 uur
Broekheurne-Ring 1050		

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal	Elke zondag	11.00 uur
	1e zondag van de maand	Spaanse viering





Goede Vrijdagviering
14 april 2017
15.00 uur
St. Jankerk

Als een koning is hij enthousiast binnengehaald.

En met een paar dagen is de stemming geheel omgeslagen: Weg met hem, aan het kruis met hem.

Zijn boodschap van barmhartigheid en mededogen is kennelijk niet duidelijk genoeg geweest.

Of juist wel, en vormt hij daardoor ook een bedreiging voor de geestelijke leiders, de wereldlijke leiders, de machthebbers?

Sindsdien is het kruis voor ons een teken van lijden, droefheid, verdriet, pijn. Maar ook van hoop en vertrouwen, soms tegen beter weten in. Het kruis roept het beeld op van zijn solidariteit met mensen die lijden, die pijn en verdriet hebben, die aan de kant zijn gezet, die geen stem hebben, die letterlijk en figuurlijk buiten staan.

De vraag is nu: laat je je raken door dit kruis, ook als teken van solidariteit?

Neem je dan ook inderdaad dat kruis op, om hem na te volgen in het leven van alledag, solidair te zijn met mensen in verdrukking, mensen aan de rand van de samenleving, dichtbij en veraf?

Soms kun je je machteloos voelen: *Daar kan ik toch niets aan doen? En het klinkt allemaal zo pessimistisch! Het gaat toch goed in Nederland!?*

Vaak heb je alle moed nodig om het lijden en het onrecht om je heen aan te durven en er niet voor op de loop te gaan, weg te kijken of zelfs te beweren dat het niet bestaat, beslist niet in Nederland! Toch kun je iemand soms op de been helpen, met een klein gebaar, een groet, een schouderklopje.

De hoop op gerechtigheid in deze wereld is nog maar een klein waxinelichtje. Je kunt het maar beter in je hand bewaren en beschermen tegen moedeloosheid en dat

machteloze gevoel.

Dat kleine vlammetje, teer en flakkerend, als teken van solidariteit, van hoop en vertrouwen, kan de inspiratiebron zijn waaruit je kracht kunt putten, hardnekkig vast te houden aan dat visioen van vrede en gerechtigheid; de droom van god die ook onze droom is geworden.

Daar kan dan verlichting uit lijden op neerstralen.

Goede Vrijdag gaat vooraf aan Pasen. Dan viëren wij de verrezen Jezus: tegen alle verdrukking in heeft hij 2000 jaar geleden een beweging van barmhartigheid en mededogen in gang gezet. Dat eeuwenoud en aanvoelbare verhaal is kennelijk niet te stoppen. Daarom kan deze vrijdag ook een Goede Vrijdag zijn, omdat hij de weg wijst naar een betere wereld, waar gerechtigheid en vrede heerst voor ieder; nog aan deze kant van de tijd.

Op Goede Vrijdag, 15.00 uur, staan wij stil bij de gebeurtenissen die wij op deze dag herdenken, 2000 jaar geleden en hedendaags: een meditatieve viering met gebed, luisteren, samen stil zijn, liederen en muziek.

Oproep voor koster(s) in Zuid

Telkens als wij in het weekend naar de kerk gaan, kunnen we gaan zitten en aan de viering deelnemen. Daar hoeven wij niets aan te doen. De koster(s) zorgen ervoor dat alles op rolletjes loopt. Het punt is nu dat de koster(s) groep nog maar uit 4 personen bestaat. Helaas moet een koster zijn werk, dat hij ook al in de H. Michaël kerk deed, wegens ziekte neerleggen.

Daarom zou het heel fijn zijn als er een of meerdere koster(s) bijkomen.

Lijkt het u iets meld u dan aan, een van de koster(s) zal u dan inwerken. Zoals het er nu uitziet bent u ongeveer 1x per maand aan de beurt. Dus neem gerust contact voor op inlichtingen met

Hermine Leppink-Slot tel nr. 431 21 38



Sinds de Eerste advent bidden we het Onze Vader in de liturgie in heel het katholieke Nederlandse taalgebied met dezelfde woorden. Voor het pastoraal team aanleiding om weer eens na te denken over wat we met de woorden uitspreken. Deze week de laatste regel:

Maar verlos ons van het kwade...

Jezus leert ons dat we mogen bidden dat God ons redt uit de greep van het kwaad, dat we worden verlost, vrijgemaakt. Het woord 'Vader' staat aan het begin van het gebed, het woord 'kwade' besluit het. Al biddend doen we het vertrouwen op dat de kracht van God zo groot is dat het kwaad er niet tegen op kan.

Het kwade in onze wereld toont zich vaak en op allerlei verschillende manieren. Het is op grote schaal bij oorlogen, hongersnoden, milieuvervuiling, heeft een vernietigende kracht en treft velen tegelijkertijd. Het doodt mensen letterlijk en figuurlijk. In ons leven is ook het kwaad op een kleinere schaal bij individuen. Dat

is niet minder ingrijpend en niet minder kwaad. Kwaad dat je overkomt en kwaad dat je wordt aangedaan, het stelt je geloof op de proef.

Het gaat hier niet minder over het kwaad dat we in onszelf ervaren. Wij mensen maken fouten, we zijn feilbaar, het kwaad, de zonde is deel van ons leven. Soms is het alsof we tegen onze wil ons laten leiden door woede, teleurstelling, jalousie. Het lukt ons niet altijd te leven vanuit Gods liefde. Dit besef doet ons wellicht nog sterker bidden om verlossing ervan.

Pastor Margot Dijkman

Project Samen-Zingen ter ere van Maria

Afgelopen jaren heeft het gemengd koor van de St.Jankerk diverse keren Mariavieringen verzorgd. Naderhand bleek telkens dat het samen zingen van de oude Marialiederen, het Gregoriaans en de meerstemmige gezangen, zowel vooraf als tijdens de mis, erg gewaardeerd werden. Velen hadden genoten van de koormuziek en de oude gezangen die samen werden gezongen voor en tijdens de viering. Voor sommige ouderen was het een waar feest van herkenning!

Dit jaar vindt er in de St.Jankerk wederom een Mariaviering plaats en wel op **zondag 21 mei om 10.00u** Het gemengd koor wil het dit keer graag anders doen en tegelijk een positief signaal afgeven na een nogal turbulente periode: Een koorproject voor iedereen die van zingen houdt, ongeacht leeftijd, stemsoort en koorervaring. Het

doel van dit korte project is om elkaar muzikaal te leren kennen en te ontmoeten. Tegelijkertijd is het een voorzichtige aanzet om een gezamenlijk repertoire op te bouwen voor toekomstige vieringen waarbij alle koren worden uitgenodigd.

Vindt u het leuk om mee te doen? De repetities zijn op **woensdag 19 april, 3,10 en 17 mei** in de St.Jankerk aan de Haaksbergerstraat. We beginnen om 19.45u en er zijn geen kosten aan verbonden. U kunt zich aanmelden bij José Heitbrink per e-mail heitbrink1@home.nl of telefonisch via 053-4316209 U bent van harte welkom!!

(Voor een overzicht van het repertoire kunt u de Nieuwsbrief van de Geloofsgemeenschap Zuid raadplegen of de website.)



Doet u mee met de Sobere Maaltijd in de Veertigdagentijd?

**Welkom op dinsdag 11 april a.s. van 17.30-18.30 uur
in de Ontmoetingskerk, Varviksingel 139 Enschede**

In de Veertigdagentijd, de periode tussen Aswoensdag en Pasen, staan we wat nadrukkelijker stil bij sober leven en bij vasten.

Wie soberder probeert te leven, wie vast, beperkt zich, om wat meer ruimte te maken voor waar het op aan komt in ons leven en voor onze medemensen. Je kunt in deze periode afzien van (of je beperken in) bv. alcohol of roken, van snoepen, shoppen, tv-kijken, uitgaan of uitgebreide maaltijden. Je moet meestal wel even wennen, en dat waar je je in beperkt, vraagt nog wel even aandacht, maar toch komt er ruimte voor verdere bezinning, voor gesprekken met anderen, voor stilte en inkeer. Je kunt wat meer dan anders stilstaan bij de nood van anderen, van medemensen die lijden onder armoede, van vluchtelingen die wanhopig zoeken naar een land met veiligheid, vrijheid en nieuwe kansen.

En erover nadenken hoe je solidair met hen kunt zijn.

Sober zijn en over solidariteit nadenken kun je voor jezelf praktiseren gedurende de gehele Veertigdagentijd, maar we proberen dat ook nadrukkelijk te doen tijdens een gezamenlijke Sobere Maaltijd in deze weken. We eten dan samen heel eenvoudig en sober, we sparen wat geld uit dat we samen bestemmen voor een

project van de Vastenactie voor jongeren in El Salvador in Midden-Amerika. We denken na, bidden en zingen en hebben het gevoel dat we er niet alleen voor staan, dat we deel uit maken van een wereldwijd verband waarin we verantwoord met onze aarde willen omgaan.



Deze maaltijd wordt georganiseerd door de verschillende kerken van Enschede en heeft een oecumenisch karakter.

Voelt u hiervoor en wilt u met ons meedoen? Dan bent u van harte welkom op dinsdagavond 11 april a.s. (dinsdag vóór Pasen) van 17.30 tot 18.30 uur in de zaal van de Ontmoetingskerk aan de Varviksingel in Enschede. We gebruiken een eenvoudige maaltijd van rijst en bonen en uw vrijwillige bijdrage is welkom voor het genoemde Vastenactie-project.

Wilt u uw komst even doorgeven aan een van de onderstaande leden van de voorbereidingsgroep vóór 11 april. Alvast bedankt en van harte welkom!

Namens de groep:

Els Kortman tel. 053 4325531

Annet Feil tel. 053 4359921

Enriette Gerzee tel. 053 4357235



In Memoriam pater Valentius van der Putten

Ook in deze "Pelgrim" gedenken wij pater Valentius van der Putten, bij velen van U beter bekend als pater Valentius. Hij was pater Kapucijn in het voormalige klooster van de paters Kapucijnen hier in Enschede, aan de Gronausestraat, op de weg naar Glanerbrug. Vanuit dit klooster heeft hij in heel Twente veel goed pastoraal werk gedaan. Ook is hij in de Pauluskerk hier in Enschede, vele keren voorgegaan in de eucharistievieringen, niet alleen op zondag, maar ook doordeweeks. Gedurende de laatste periode van zijn leven woonde hij op

het terrein van het kloostercomplex van de Zusters Franciscanessen in Denekamp. Hier is hij liefdevol opgenomen en verzorgd. Op maandag, 27 februari jl. is in hij in de Heer overleden. Op vrijdag 3 maart jl. is afscheid van hem genomen in de kloosterkerk van de Zusters Franciscanessen in Denekamp. Zijn uitvaartdienst was op zaterdag 4 maart jl. in de kloosterkerk van de paters Kapucijnen in Grave, Gelderland. Op het kloosterkerkhof van de paters aldaar is hij begraven. Wij danken pater Valentius voor het vele goede pastorale werk, dat hij in Katholiek Enschede en ook daarbuiten heeft gedaan. Wij bidden, dat hij mag rusten in vrede. En we wensen zijn medebroeders –paters Kapucijnen en zijn familie, heel veel sterkte

DE WONNE

Franciscaans leven in het hart van de stad Enschede,

[in openheid voor alle religieuze tradities en leermeesters die kiezen voor vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping,]

met als pijlers gastvrijheid, hergebruik en spiritualiteit, praktisch gerealiseerd door het opvangen van mensen in probleemsituaties, het runnen van twee kringloopwinkels en het pogen centrum te zijn voor gebed en bezinning.

Zoek je een bijzondere manier van leven, ben je een beetje flexibel, kun je goed met mensen overweg én heb je idealen van samen delen.. van geld en goed.. dan is De Wonne mogelijk iets voor jou. Misschien als vrijwilliger of wie weet, na een [uitgebreide] periode van kennismaking en ingroei, als lid van de kerngroep.

Bel voor informatie en meeleefmogelijkheden 053-4318787 of mail naar enschede@wonne.nl, of neem een kijkje op onze website www.wonne.nl



Nieuwe bestuursleden gezocht voor parochiebestuur Sint Jacobus de Meerdere Enschede

In een nieuwe situatie met drie kerken omringd door parochiële steunpunten, een samenwerking met de parochies Franciscus van Assisië en Maria Vlucht én een vernieuwd pastoraal team, zoeken wij nieuwe mensen voor het parochiebestuur.

Het parochiebestuur faciliteert het pastoraal beleid. We werken binnen de kaders van het bisdom en vanuit het pastoraal beleidsplan voor de drie parochies van Zuid Oost-Twente, waarin de ontmoeting centraal staat – 'Het gaat om de ontmoeting!'. Geïnspireerd door Schrift en traditie willen we mensen van deze tijd de mogelijkheid bieden God en elkaar te ontmoeten. Zo willen we de droom van Gods Koninkrijk gestalte geven. Hiervoor willen pastores, medewerkers en vele vrijwilligers zich enthousiast inzetten.

We zoeken een bezetting voor een volledig bestuur: een vicevoorzitter, een penningmeester, een secretaris, en leden voor personele zaken en vrijwilligersbeleid, (bouw-)technische zaken én PR en communicatie. Leden van het bestuur worden in eerste instantie voor maximaal vier jaar door de bisschop benoemd, maar kunnen zich ook voor een kortere tijd aan de parochie verbinden.

Taken

- Voor een taakomschrijving per functie, pastoraal beleidsplan én aanvullende informatie over de parochie verwijzen wij u naar ons centraal secretariaat.

Plaats in de organisatie

- Volwaardig lid van het parochiebestuur;
- Het bestuur wordt ondersteund door het centraal secretariaat, werkt nauw samen met het pastoraal team en is vertegenwoordigd in de bestuurscommissie van de drie parochies.
- Begeleiden van groepen en commissies die hun taken verrichten onder directe verantwoordelijkheid van het bestuur.

Gewenste kennis/vaardigheden

We zoeken mensen die:

- gevoel hebben voor kerk en geloof, belang stellen in de toekomst van onze parochie, samen met pastores en vrijwilligers de visie van het pastoraal beleidsplan met enthousiasme willen uitdragen, en katholiek leven.
- gevoel hebben vóór en plezier vinden in het werken met vrijwilligers, en weten te verbinden;
- teamspeler zijn en soepel en open communiceren;
- beleidsmatig kunnen denken en beschikken over organisatorische vaardigheden;
- beschikken over specifieke kennis voor één van de functies in het bestuur, hetzij financiën, gebouwen, personeel en organisatie, media of anderszins;

Bent u geïnteresseerd?

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij:

Pastoraal werker Frank de Heus,
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl,
06 300 988 33 of bij het secretariaat van de parochie:
secretariaat@katholiekenschede.nl,
053 478 53 06.



Waarom El Salvador, waarom U?

Kent u een landsnaam die zo christelijk is als El Salvador (de Verlosser)? Mariaparochie wellicht, maar dat is geen land. Ongeveer 10 jaar geleden raakte ik betrokken bij de MOV groep van de Verrijzenisparochie. Ik kwam met mijn jonge gezin onverwacht in Enschede-Zuid wonen. Er kwam een oproep om vrijwilliger te worden in de kerk. Het bleek dat Ben Gerretschien nog steeds in de MOV groep zat. Ben kende ik van 20 jaar daarvoor, Solidaridad, het herdenken van bisschop Romero die opkwam voor de armen en die op 24 maart 1980 vermoord is. Activiteiten met vluchtelingen uit Midden Amerika.

Ik dacht in 2005, als Ben nog steeds bij de MOV zit, dan kan ik hem nu wel gaan helpen in de MOV. Ik denk ongeveer in 2010 is Ben zelf opgehouden met het MOV werk. In november 2016 is Ben overleden.

Als Adventsactie of Vastenactie een aandachtsdoel hebben, als er keuze is, dan zoeken we altijd verbinding. Verbinding met Twente, verbinding met Enschede. Met het aandachtsdoel van 2017 voor Vastenactie is die verbinding er zeker. We denken aan bisschop Romero, in mei 2015 zaligverklaard. We denken aan Ben. Presente!



El Salvador is ver weg van verlossing. Geweld tiert in de straten waar bendes elkaar bestrijden. Het meest pijnlijk is dan nog dat jongeren erin geluisd worden om mededader, medepleger van geweld te worden. De projecten in Apopa en Mejicanos proberen juist dat te voorkomen, en een ander perspectief te geven.

Het kerkelijk ontwikkelings- en vredeswerk heeft het 'seculiere' vredes en ontwikkelingswerk gestimuleerd en voortgebracht. Juist nu vooral het ontwikkelingswerk politiek moeilijker ligt, is het belangrijk wel door te gaan. Kerkmensen hebben een lange adem van wel 2000 jaar. Laten we die adem gebruiken om te spreken.

B. Bats, MOV Enschede

De MOV, Missie, ontwikkeling en Vrede, brengt verhalen naar boven over pogingen van mensen ver weg om hun leven zinvoller, beter en veiliger te maken. En hoe we elkaar daarbij kunnen helpen.

Om dit verhaal in Enschede in de kerk te kunnen blijven horen en vertellen hebben we 4 soorten vacatures binnen onze Enschedese MOV werkgroep

1. liturgie maken in vasten- en adventstijd
2. vele handen maken licht werk: logistiek, praktisch en secretariaeel
3. voorlichting op scholen, i.c.m. bijvoorbeeld 1e communie of vormselcatechese
4. netwerken in kerk en stad: verbinding en verdieping

Als u denkt in 1 of meerdere categorieën wat te kunnen betekenen voor de MOV, meldt u zich dan aan via mov.enschede@gmail.com



Waarschijnlijk treft u bij deze Pelgrim een vastenzakje aan. Zo niet, dan kunt u ook een blanco envelop gebruiken. De bussen voor uw bijdrages staan t/m Pasen in de 3 kerklocaties. De vastenzakjes zijn in de Jacobuskerk uitgedeeld door studenten van de Ariens-groep.

Met Uw bijdrage aan het campagneproject steunt U verschillende initiatieven, alle 'Eilanden van hoop' in een gewelddadige samenleving in El Salvador

- Het Jeugdcentrum in Apopa en in Mejicanos
- Het sociale werk van de paters Passionisten in Mejicanos.
- Het werk van de vrijwilligers van CBC op basisscholen en het trainen van vrijwilligers agenda:

2 april 10 uur MOV viering St Jan met Pastor F. de Heus

11 april 17:30 uur Sobere Maaltijd Ontmoetingskerk, Oec. Werkgroep. Opgave 4325531 of 4359921

MOV groep Enschede (ZW)
handenwassen.blogspot.nl

VASTENACTIE

'Tafel van Verbondenheid' op Witte Donderdag

Dit jaar vieren we in de parochiezaal van de Sint Jan, Witte Donderdag met een 'Tafel van Verbondenheid'. De 'Tafel van verbondenheid' is interessant voor wie eens anders wil vieren dan in een traditionele viering. Tussen 18.00 en 19.00 uur is jong en oud welkom om samen een feestelijke broodmaaltijd te nuttigen, samen te zingen, te luisteren naar mooie gedichten en muziek en het verhaal van de voetwassing van Jezus. In verband met de boodschappen vragen wij jou en u zich uiterlijk zondag 9 april (Palmzondag) op te geven bij één van onderstaande contactpersonen. De Tafel van verbondenheid is een activiteit voor iedereen. Ook gezinnen met kinderen zijn van harte welkom! Het is intiem en gezellig en een mooie manier om je geloof heel praktisch samen met andere mensen inhoud en vorm te geven. Pastor Frank de Heus viert mee. U kunt zich opgeven bij:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Tiny Hannink, 053 4340559, of 06 286 96 426

Therese Kolman, 053 434 13 93

Carina Meijer, 06 273 81 693



goed om te weten.....

Wat hadden we veel kopij
deze keer....

Daarom hebben we zelfs
de vrije ruimte onder de
advertenties op pagina 2
gebruikt, hebt u het
gelezen?

Filmavond in de Roef 8 mei.

Binnenkort is er weer een
filmavond in de Roef. Inloop
19.15 uur, aanvang 19.30 uur.
De kosten voor deze avond zijn
€ 1,50.

Inloop Verrijzeniskerk donderdagmorgen

Het is nu een jaar geleden dat de Verrijzeniskerk
is gesloten. Veel mensen hebben hun weg naar
een ander kerkgebouw gevonden, maar ook
velen zitten nog met verdriet en een gevoel van
machteloosheid. Daarom willen we op
donderdagmorgen 20 april iedereen die daar
behoefte aan heeft de gelegenheid geven om
daarover te praten in de parochiezaal van de
Verrijzeniskerk, met de leden van de
pastoraatgroep en met medeparochianen. We
kunnen naar elkaar luisteren en elkaar
bemoedigen. En misschien iets verbeteren...

Mw. Gerrie Kortten is de
contactpersoon voor de
Bezoekersgroep in Zuid, u
kunt haar bereiken via de
e-mail: gkortten@home.nl of
telefonisch 053-8500728.

Allerzielen

Het is nog heel vroeg, maar we
kijken al naar de voorbereiding van
de viering van Allerzielen, op 2
november 2017.

Wilt u graag meedoen aan de
voorbereiding van deze viering?
Meldt u dan bij

Pastoraatgroep.zuid@katholiekensch
ede.nl of op tel. 053 4340559

**MET JE HAKKEN
IN HET ZAND
IS HET
LASTIG LOPEN**

Loesje



VLUCHTELINGEN IN ENSCHEDE!

De afgelopen tijd is er veel gebeurd in Enschede en in de politiek. Er zouden 600 mensen naar Enschede komen en Werkgroep Aarden wilde vanuit de kerken alle initiatieven die er waren bundelen om zo onze broers en zussen uit onveilige gebieden zich thuis te laten voelen in Enschede. We zijn nu tijdje verder en het AZC is er niet gekomen, de tijdelijke opvanglocatie in het oude Tubantiagebouw staat leeg. Op dit moment zijn en komen er geen vluchtelingen naar Enschede.

Wat kan Werkgroep Aarden dan nu nog betekenen? Afgelopen tijd zijn wij bezig geweest ons op deze vraag te bezinnen. Er zijn verschillende gesprekken geweest met Alifa. De gemeente Enschede heeft Alifa gevraagd om activiteiten te ontwikkelen waarmee statushouders die in Enschede komen wonen zich snel thuis gaan voelen. Alifa heeft hiervoor het project "Meedoen en Thuisvoelen" opgericht.

Het doel van dit project is dat nieuwe statushouders worden gekoppeld aan een tolk (een oudkomer) en een vrijwilliger (een maatje) die de nieuwe statushouder gedurende een half jaar helpen om wegwijs te worden in de Enschedese samenleving. Alifa heeft Werkgroep Aarden gevraagd om vrijwilligers voor deze taken binnen de kerken te zoeken. Werkgroep Aarden is hiervoor op zoek naar een coördinator die deze taak op zich wil nemen. Daarna zoeken we natuurlijk ook veel vrijwilligers die mee willen werken aan dit maatjes project. Zodra wij een coördinator gevonden hebben kunt u meer informatie verwachten omtrent de functie van deze maatjes. Houd uw kerkblad dan ook in de gaten. We hopen op net zoveel enthousiasme als in het voorjaar.

De werkgroep



BEDEVAART EGGERODE

Beste medeparochianen

Voor de zevende keer organiseren we weer een bedevaart naar Eggerode, één van de oudste bedevaartplaatsen in het bisdom Münster.

Dit zal plaats vinden op **zaterdag 13 mei a.s.** We vertrekken 's morgens om 8.45 uur met eigen vervoer vanuit de Walstraat achter de Jacobuskerk en om ongeveer 16.30 uur zijn we weer terug in Enschede.

Aanmelding vooraf is noodzakelijk. U kunt de aanmeldingsformulieren en het programma voor die dag vinden op de leestafels achter in de kerk

U kunt zich aanmelden tot maandag 8 mei en het formulier geheel ingevuld deponeren in de brievenbus van de Jacobuskerk aan de Langestraat 51 of per mail naar: riet-franke@kpnmail.nl En telefonisch onder nummer: 4762910 's avonds na 19.00 uur.

Riet Franke

DE TWENTSE FUCHSIA CLUB

De Twentse fuchsiaclub organiseert op zaterdag 13 mei a.s. van 10.00 tot 13.00 uur een stekkenmarkt bij de Mariakerk aan de Deurningerstraat 214 in Enschede.

De stekkenmarkt wordt gehouden naast de kerk op het plein voor de "Kajuit".

Er worden voordelige stekken van fuchsia's en meststoffen aangeboden.

Over al uw vragen over verzorging van deze mooie planten adviseren u onze vakmensen.

Wij verwachten dan ook weer een goede opkomst.



colofon

Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Conny Oostdam
Ine Reuver
Lidiana Wissink
Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 4 - 2017

woensdag 26 april
Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 18 mei 2017

Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor A. Monninkhof
De heer M. Eijssink
vacatures

Caritas Enschede: tel. 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur. Caritas Enschede is onderdeel van de PCI Enschede. Die is voor haar werk afhankelijk van giften. Deze zijn daarom van harte welkom op rekening NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede. Giften zijn fiscaal aftrekbaar want de PCI heeft de ANBI-status. Bij de aangifte is de vermelding 'RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede' daarvoor voldoende.

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:
Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede. Tel. 435 20 41

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede Tel. 431 87 87

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 - 0767.
www.sensor.nl/oostnederland



"Liefdevol afscheid nemen"



Caroline Zorg voor uitvaart, een kleine, onafhankelijke uitvaartonderneming met een persoonlijke en eigentijdse benadering. Afscheid nemen zoals u het in gedachten heeft. In uw tempo en op uw wijze in vorm en kleur. Vernieuwend of traditioneel, met vrouwelijk oog voor details en kinderen. Van A tot Z loop ik in een emotionele periode met u mee, om u te begeleiden, zorgen uit handen te nemen en gezamenlijk uw vingerafdruk te leggen rondom de uitvaart. Met voor u de zekerheid dat alles tot in de puntjes verzorgd zal zijn.

Hauksbergerstraat 860
7545 PG Enschede

06 41 465 590

053 434 46 89
info@carolineuitvaart.nl

06 41 465 590



www.caroline-uitvaart.nl

HEMMERS

WOLFF & DE VRIES

De Heurne 79
7511 GS Enschede
053 - 431 59 36
www.hemmers.nu



Enschede
053-4305296

hier had ook uw
advertentie
kunnen staan

mail voor info naar:
redactie@
katholiekenschede.nl



Alle informatie over de
scholen vindt u op

www.koe-enschede.nl



Onderhoudsarme
gevelbekleding
voor woningen
en bedrijven

Het Lentfert 41
7547 SN Enschede
Tel.: 053 433 58 44
Fax: 053 436 07 34
Email: info@renokap.nl

www.rnokap.nl



De Specialist in fullcolour
↳ Sterk in digitaal en offset ↵

Verhaag Drukkerij BV

Bezoekadres
Zutphenstraat 6a
7575 EJ Oldenzaal

Tel. 0541 53 10 01
Fax. 0541 53 11 38
Email: info@verhaag.nl



Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede Tel. (0545) 29 22 17 Fax (0545) 29 22 19
www.leidekkersbedrijf-koenders.nl
leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.
Ribbeltsweg 39
T 435 07 79 - F 435 18 24



Alphons Ariens
priester
tegen onrecht
voor een
sociale kerk

Het Ariënscomité steunen?
Dat kan! ANBI status
Stichting Het Ariëns-Comité
NL67RABO00118041738
www.arienscomite.nl

CDA
Enschede

Wim Wijfes

053 - 4763342
06 - 34051135

Kunstgalerie Christina

Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur
van moderne schilderijen.
Wij verkopen ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.

**Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede
Tel. 53 - 4313888**

siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW
VERBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE
TEL: (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79
WWW.SIERS.NL



Voor een uitvaart in vertrouwde handen



Bert van der Heide

UITVAARTZORG

Door 26 jaar ervaring maken wij uw uitvaart persoonlijk en betaalbaar.



Bij elke uitvaartverzekering

06 - 81 02 60 62 | www.bertvanderheide.nl



Mieke Greveling
uitvaartbegeleiding

Persoonlijke aandacht vanuit het hart

06 - 83 56 08 22
info@miekegreveling.nl

*Verzekerd of niet,
u kunt altijd bij mij terecht.*

- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen

Lid van het keurmerk
Persoonlijke Uitvaart



www.miekegreveling.nl

Vredehof.

In dienst van het leven.

Bel (053) 431 23 89 of kijk op www.vredenhof.nl

Herman Achterhuis, Yvonne te Vaanholt, Johan Vrugteveen, Pedro Swier, Ron de Leeuw

Vredenhof
uitvaartverzorging





Soms krijg ik, Kikker, vrienden op visite. Van de week klopte tante Kip aan. 'Halloo, Kikker!' riep ze, 'Ik moest er echt even uit. Het is altijd zo druk voor Pasen!' 'Waarom?' vroeg ik, terwijl ik haar meenam de kerk in. 'Eieren!' riep ze. 'We moeten twee keer zoveel eieren leggen als normaal! En de boer wil witte eieren zonder spikkeltje of spatje. Ei-ei, Ik ben er maar druk mee!' Ze sprong handig op de spijl van een kerkstoel en nestelde zich. 'Ei-ei. Ik ben helemaal van de leg.' Ze sloot haar snavel, deed een oogje dicht en zat stil. Dóódstil. Ik liet haar maar met rust. Na een uur kwamen de muizen ook kijken. 'De visite is moe!' riep de een. 'Tante Kip is dóód-moe!' riep de ander. 'Tante Kip is misschien wel dóód!' Toen zagen we hoe ze haar andere oogje dichtkneep. De muizen waren opgelucht.

'Ze is niet dood', zeiden ze, 'Ze moet wat lekkers eten, dan knapt ze wel op.' We gingen naar de keuken en kwamen terug met een chocolade-ei met gele stipjes. Maar tante Kip sliep en sliep. Na drie uur werd ze wakker. Ze strekte haar poten en schudde haar veren in model. 'We hebben een paasei voor u!' Maar tante Kip wilde het niet. Ze vond het slecht gelegd. 'Tok-tóóók!' riep ze. En daar lag ineens een kakel-vers wit ei op de grond. 'Dat is nu een paasei!' zei ze trots. 'Zo hoort het.'



Paaseieren puzzel

Deze 10 eieren hebben dubbele dooiers: er zitten twee letters in! De rode letters en de blauwe letters vormen twee verschillende woorden. Ze betekenen hetzelfde en ze horen bij Pasen! Weet jij ze te vinden?

Schrijf de rode letters achter elkaar.
Schrijf de blauwe letters achter elkaar.
Twee letters zijn al voorgedaan.
Wat weet jij over die woorden?



V	P	R	R	A	Z	D	N	I	I	G
O	E	S	T	L	N	E	I	N	S	S
	R						N			

Wat de Bijbel zegt

Maria Magdalena en de andere Maria gingen 's morgens vroeg naar Jezus' graf. Een stralende engel kwam uit de hemel en zei tegen de vrouwen: 'Niet bang zijn. Ik weet dat jullie Jezus zoeken, de gekruisigde. Hij is niet hier. Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft; kom maar kijken naar de plaats waar Hij gelegen heeft. En ga gauw aan zijn leerlingen zeggen:

Hij is verrezen van de doden, jullie zullen Hem zien.'
Direct gingen de vrouwen op weg, bang maar heel blij.



(Naar Matteüs 2,8, 1-8)

Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: Marcel Jurniëns