

Pelgrim

St Jacobus de
Meerdere
Parochieblad voor
RK Enschede
2017 - nr. 2



*"Er zijn voor de familie
op gepaste wijze,
daar gaat het om."*



Mijn naam is Berry Aarts ik ben de uitvaartverzorgster voor Yarden in Enschede en omstreken. Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan: **074 291 3231**.

Yarden Uitvaartzorg Enschede
Voor een melding van overlijden
belt u 0800 8192 (24 uur per dag).
www.yarden.nl



Uitvaartleiders:
Gertie Ruesink,
Harriëtte Bakker,
Berto van der
Wacht.

**Uitvaartverzorging voor
alle gezindten.**



Wij werken zonder winsttoegmerk.
Stijlvolle familiekamers op ieder
gewenst moment toegankelijk.
Geheel vernieuwd en zeer smaakvol
ingericht uitvaartcentrum met
voldoende parkeerruimte.

Stichting Diacon
Varviksingel 141,
7512 EL Enschede
Tel: 053-4321955.
www.uitvaart-enschede.nl

Deze advertentie ruimte is vrijgekomen!

**Bent u iemand of kent u iemand die hier
zou willen adverteren, neem dan contact
op met het parochieel diensten centrum,**

voor contactgegevens zie pagina 3.



Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl

rekeningnummer
NL15 RABO 0153 1666 65

Pastores
Altijd bereikbaar onder nummer
06 - 27 51 12 72

Uitvaarttelefoon: 053 - 711 34 60
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor A. Monninkhof, teamleider
Tel. privé: 053 - 431 17 32 / 06 - 22 78 61 51
a.monninkhof@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op: zaterdagmorgen + -middag en
dinsdagavond

Pastor W. Rekveld, priester
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker M.D. Dijkman
Tel. 06 - 38 90 39 99
m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Diaken P. van Blijswijk
Tel. 074 - 349 48 15
p.blijswijk@rkzuidoosttwente.nl

Pelgrim

2017, nr. 2

Inhoud

- 5 Bestuursleden gezocht
- 6 St. Jozef
- 8 H. Jacobus
- 10 St. Jan
- 12 Onze Vader
- 16 Vieringenrooster
- 21 Eilanden van Hoop in San Salvador
- 24 Sacrament van Boete en Verzoening
- 26 Goed om te weten...





VAN DE REDACTIE

De feestdagen zijn inmiddels voorbij, even als de sneeuw en gladheid.

De natuur ontwaakt al een beetje.

Het wordt al weer iets langer licht, de zon heeft al meer kracht en de vogeltjes zijn op zoek naar een nestje.

Zelfs de eerste boompjes staan al in bloei!

Laat u informeren en inspireren door alweer de 2e Pelgrim van het nieuwe jaar.

*Annelies
Conny
Lidiana
Ine*

Een nieuwe dag.....

Bij het prille ochtendgloren wordt er steeds opnieuw een nieuwe dag geboren.

Soms een dag van diep, intens geluk niets gaat er mis, niets kan er stuk.

Je voelt je groots, kunt alles aan jouw wereld leeft, kan niet vergaan!

Soms is er een dag van onzekerheid wat ging er mis, wat ben je kwijt?

Je weet het niet, je voelt je rot jouw wereld leeft, maar lijkt kapot!

Weet je, dat gevoel kent ieder mens niet alles gaat er elke dag naar wens.

Aanvaard de dag zoals hij zich ontvouwt, houd ervan, of raak er mee vertrouwd!

Uiteindelijk heb je het zelf in beide handen of je het maakt of je zult stranden.

Daarom word bij elk pril ochtendgloren steeds opnieuw voor jou, de dag van jou geboren!

Nieuwe bestuursleden gezocht voor parochiebestuur Sint Jacobus de Meerdere Enschede

In een nieuwe situatie met drie kerken omringd door parochiële steunpunten, een samenwerking met de parochies Franciscus van Assisië en Maria Vlucht én een vernieuwd pastoraal team, zoeken wij nieuwe mensen voor het parochiebestuur.

Het parochiebestuur faciliteert het pastoraal beleid. We werken binnen de kaders van het bisdom en vanuit het pastoraal beleidsplan voor de drie parochies van Zuid Oost-Twente, waarin de ontmoeting centraal staat – ‘Het gaat om de ontmoeting!’. Geïnspireerd door Schrift en traditie willen we mensen van deze tijd de mogelijkheid bieden God en elkaar te ontmoeten. Zo willen we de droom van Gods Koninkrijk gestalte geven. Hiervoor willen pastores, medewerkers en vele vrijwilligers zich enthousiast inzetten.

We zoeken een bezetting voor een volledig bestuur: een vicevoorzitter, een penningmeester, een secretaris, en leden voor personele zaken en vrijwilligersbeleid, (bouw-)technische zaken én PR en communicatie. Leden van het bestuur worden in eerste instantie voor maximaal vier jaar door de bisschop benoemd, maar kunnen zich ook voor een kortere tijd aan de parochie verbinden.

Taken

Voor een taakomschrijving per functie, pastoraal beleidsplan én aanvullende informatie over de parochie verwijzen wij u naar ons centraal secretariaat.

Plaats in de organisatie

Volwaardig lid van het parochiebestuur; Het bestuur wordt ondersteund door het centraal secretariaat, werkt nauw samen met het pastoraal team en is vertegenwoordigd in de bestuurscommissie van de drie parochies. Begeleiden van groepen en commissies die hun taken verrichten onder directe verantwoordelijkheid van het bestuur.

Gewenste kennis/vaardigheden

We zoeken mensen die:
gevoel hebben voor kerk en geloof, belang stellen in de toekomst van onze parochie, samen met pastores en vrijwilligers de visie van het pastoraal beleidsplan met enthousiasme willen uitdragen, en katholiek leven.
gevoel hebben vóór en plezier vinden in het werken met vrijwilligers, en weten te verbinden;
teamspeeler zijn en soepel en open communiceren;
beleidsmatig kunnen denken en beschikken over organisatorische vaardigheden;
beschikken over specifieke kennis voor één van de functies in het bestuur, hetzij financiën, gebouwen, personeel en organisatie, media of anderszins;

Bent u geïnteresseerd?

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij:
Pastoraal werker Frank de Heus,
f.deheus@rzkzuidoosttwente.nl,
06 300 988 33 of
bij het secretariaat van de parochie:
secretariaat@katholiekenschede.nl,
053 478 53 06.



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7414 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2 ,
7514 CG

Tel. nr.: 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 053 7113460

Openingstijd locatiesecretariaat:

Ma.-t/m do. van 9 tot 12 u.

Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Edith Elstak

Mevr. Ria Everink

Mevr. Gerrie Vaneker

Mevr. Elly Vije

Hr. Herbert Meulenbroek

Hr. Bert Elferink

Lokale Beheergroep:

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Gerard Collet, **contactpersoon**

Hr. Jos Marsman

Hr. Paul Wolbert

Hr. Frans Sniijders

Hr. Gabriel Karagoz

Hr. Remco ter Brugge

Redactie: Lidiana Wissink. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING Bank: NL52INGB0000805251 of ABN-

Amrobank NL60ABNA0445681403

Kerkbijdrage:

ING Bank: NL42INGB0003044773 of ABN-

Amro: NL78ABNA0445107324

Beide ten name van St. Josephparochie Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30 en 11:30 uur.

De Kajuit

Open op maandag en op donderdag tussen 9:00 en 11:00 uur.



Bijbel, rijkdom aan verhalen

Donderdagmorgen in het parochiecentrum. De bel gaat. Een voor een komen de mensen binnen voor de bijbel groep. De koffie wordt gezet. Op dit moment lezen we uit Matteus. Per keer een of twee hoofdstukken. Het zou sneller kunnen. Maar dat lukt niet. Elk verhaal doet er toe. Een hoofdstuk bestaat uit verschillende verhalen. Al lezend ontdekken we dat elk verhaal wel een woord, een zin heeft dat ons raakt, vragen bij ons oproept. Daarover gaan we in gesprek. Dan is het geen verhaal meer van zoveel jaar geleden, maar een verhaal voor ons leven nu. Het sluit aan bij onze ervaringen. Het verhaal heeft niets ingeboet aan actualiteit. We kunnen er niet omheen. Matteus bouwt het verhaal op. Hij is een goed verteller. Met teksten letterlijk geciteerd uit de profeten. In de oude Willibrord vertaling staan deze teksten heel vriendelijk schuin gedrukt. Op zijn beurt laat hij zien dat Jezus een meer dan uitstekende verhalenverteller is. Jezus weet mensen te boeien, ze hangen aan zijn lippen. Hij vertelt met beelden uit het gewone dagelijkse leven: uit de natuur, uit de familie, uit het werk, de arbeidsverhoudingen. Naast verhalenverteller laat Matteus vooral zien dat Jezus bekommerd is om mensen.

(lees verder op pag. 7)



Hij heeft zorg voor hen. Hij wil troosten, helpen, genezen, rust bieden, vooral hen die het moeilijk hebben. Een methode om zelf met de verhalen uit de bijbel aan de slag te gaan, zegt: sla de bijbel open en lees de tekst die voor u ligt. Blijf daar bij stil staan. Overweeg: wat zegt de tekst mij nu? Proef de woorden en neem ze ter harte.

Lies van Veldhoven

Communie thuis

In Pelgrim 10/2016 staat dat in Zuid een werkgroep "communie thuis" bestaat, voor wie niet naar de kerk kan komen en graag de communie thuis wil ontvangen. Wij in Noord willen u laten weten dat wij ook de communie thuis kunnen brengen. U kunt contact opnemen met het secretariaat Noord. De communie zal gebracht worden door Mevrouw Leferink.

Michel van der Plas dicht:

Als God mij thuisbrengt uit mijn ballingschap,
dat zal een droom zijn. Als, bij het ontwaken
tussen de zwijnen met een lege nap,
ik hongerig naar mijn vaders huis zal haken.

En opstaan, gaan. En als hij, al van ver
mij ziende, dan naar mij komt toegevoegen
en, vader van een mensenleven her,
hij mij omhelst met tranen in zijn ogen.

Zijn kind. Gestorven en teruggekomen.
Verloren en ik leef. Woestijnrivier
die, als de regen valt, opnieuw gaat stromen,
tot in de zee van thuis, van altijd hier.
Ik zal gelukkig zijn en zingend bidden:
Ja, gij doet wonderen, God in ons midden.

KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

tijdens de H. mis van 9.30 uur op
Zondag 5, 12, 19, 26 maart en 2 april

Thema "40 dagentijd"

en

Zondag 9 april

PALMPASENPROCESSIE + KWD

is er een KWD voor kinderen van 3 – 12 jaar

Wilt u meer weten kom gerust eens langs of mail

naar Louise Meulenbroek louisemeulenbroek@hotmail.com



KINDERCLUB ST. JOZEFKERK

Op **zaterdag 4 en 18 maart** is er Kinderclub van **10.30 – 12.00 uur**
in de parochiezaal van de St. Jozefkerk voor kinderen van 4-12 jaar

Thema: "40 dagentijd"

En ook op **zaterdag 1 april**

Thema: "GOEDE WEEK"



Palmzondag



Witte Donderdag



Goede Vrijdag



Stille Zaterdag



Pasen

Wilt u meer weten kom gerust eens langs of mail
naar Linda (lindaterbraak@live.nl) of
Begona (bferpan@hotmail.com)

Colofon

H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04

Email:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 053 7113460

Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brivenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

Gerrit Groothuis

Eric Sanders

Hetty Mulder

Lokale Beheergroep:

Email:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Ineke Keizer, coördinator

Joop van der Woning

Jos van Rooij

Evelyn Keuben

Arturo Pérez Rivera

Redactie:Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

**SNS-bank NL31 SNSB 0911 5300 37 tnv
Jacobusparochie Enschede**

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Openstelling Jacobuskerk:

Elke donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur.

In de maanden mei t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00 tot 16.30 uur.



VEERTIG DAGEN

**Veertig dagen gaan wij reizen
door een onherbergzaam land.
Eenzaam, moe en zonder uitzicht
zo ver je zien kunt: rotsen, zand.**

*

**Mijn ogen zoeken horizon.
Reikt iemand mij daar een hand?
Soms win ik hoogte, stralend licht
omgeeft mij van de overkant.**

*

**Van waterstromen kan ik dromen,
levend water, koel en schoon.**

**Water is mij als een spiegel
waar ik jou mijn gezicht in toon.**

*

**Weerloos wacht ik op het donker,
verlang naar bakens in de nacht.
Licht opdat mijn voet niet struikelt
warm licht waarop ik weerloos wacht.**

*

**Buigzaam, teer en ingesloten
schors en windsels tegen de kou.**

**Ik kan pas bloeien, opengaan
door levend water, warmte, jou.**

*

**Stenen vertellen van mensen
duizenden voeten onderweg.
Liefde zoeken we, nieuw leven,
hoop en geloof in ons gelegd.**



International Mass in Enschede

Every 1st and 3rd Sunday of the month, at 11:00 hrs., the International Catholic Community of Enschede comes together to celebrate Mass at the Saint James church (Sint-Jacobuskerk, Oude Markt 1), and afterwards, drink a cup of coffee or tea together. Mass is in the English language, with music and prayer intentions in many languages! **Next International Masses in the first semester of 2017 will be on Feb 5, Feb 19, Mar 5, Mar 19, Apr 2, Apr 9, Apr 16, May 7, May 21, Jun 4, Jun 18.**

Although many people in the International Catholic Community of Enschede are international students and academics, everyone is welcome to celebrate with us: families, other expats, and you too! We hope to meet you at the next Mass!



For more information, or to contact us, check out webpage: <http://iccenschede.blogspot.nl/>

Rosa Radio

Every Monday, at 22:30 hours, the International Catholic Community of Enschede broadcasts the Holy Rosary Prayer in the Rosa Radio . This is a wonderful way of coming together in prayer, from your location through the Internet! Do you have an intention for the Holy Rosary? Don't hesitate to contact us and we will include it in our next Rosa Radio.

<http://mixlr.com/rosa-radio/>



Ziekenzalving in de Jacobus kerk

Op dinsdag **14 maart 2017** is er om **14.30 uur** ziekenzalving in het parochiehuis achter de Jacobuskerk aan de Walstraat. De voorganger hierbij zal zijn pastoor André Monninkhof. U kunt zich opgeven bij **Riet Franke, telefoon 4762910.**

Mensen die vervoer nodig hebben kunnen dit bij aanmelding gelijk opgeven, zodat een afspraak gemaakt kan worden. U wordt dan opgehaald en weer thuis gebracht. Wij hopen op een goede opkomst.

De Bezoekersgroep.

Colofon

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87

Email:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 053 7113460

Openingstijd secretariaat:

maandag van 9:00-11:00 uur (behalve in de schoolvakanties) en

donderdag van 9:00-11:30 uur.

Pastoraatgroep Zuid:

Email:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink,

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Hr. P. Pikkemaat

Mw. A. Tenbergen

Mw. J. van de Pieterman

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige Ariënsgedachtenkerk

Lokale Beheergroep Zuid:

Email:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. W. Bathoorn, coördinator,

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

Lisette Janssen (St. Jan) tel. 430 59 88

Jos Vaneker (Verrijzenis)

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL08INGB0000966093 tnv

Jacobusparochie Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18.

De Roef

Pastor Geertmanstraat 17

Tel.: voor donderdagochtend

van 9:00 - 12:00 uur 06 38 23 63 70

Contactpersonen:

Carina Meijer 06 27 38 16 93 **(voor vragen en informatie)**

Bijbel leesgroep:

1e woensdag van de maand om 9:30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenbergh 588 do-mo 9:00-11:00 uur

Contactpersoon:

Annelies Tenbergen 053-4768667 **(voor vragen en informatie)**



Beste mensen,

Ieder weet het natuurlijk, maar ik zeg het nog maar eens:

Per 1 januari is Frank de Heus bij ons de eerst aanspreekbare pastor, en Carla is dat in Maria Vlucht, Losser en omstreken.

Dat wil niet zeggen dat we Carla hier helemaal niet meer zien, maar wel veel minder dan we gewend waren, en vooral niet meer bij allerlei overlegsituaties.

Daar willen we op dit moment even aandacht aan besteden.

Lieve Carla, zoals je zelf in Pelgrim al zei, samenwerken inspireert je. Dat hebben we op verschillende manieren gemerkt, en dat werkt ook andersom.

Carla, jij inspireert ons en geeft ons daarbij de ruimte, de weg te vinden die ons het meest past.

Je zei vanmorgen in je overweging:

“De hemel is onder ons”.

Jij helpt ons, die hemel te zien.

Je laat ons zien, waar de kracht van ons geloof ligt:

In de liefde,

In de zorg voor elkaar,

In het met elkaar KERK zijn.

(lees verder op bladzijde 11)



Carla, hartelijk dank, voor wat jij ons gegeven hebt.

Laat nu Maria Vlucht genieten en groeien, van je verbindende kracht. En kom af en toe even kijken hoe het ons vergaat.

Carla, ga in vrede, ga met God! Het ga je goed!

(tekst uitgesproken aan het eind van de viering op zondag 29 januari jl. door Tiny Hannink, lid van de pastoraatgroep.

Hoewel de viering van zondag 29 januari geen echte afscheidsviering was voor Carla, ze blijft immers nog gewoon horen onder het pastorale team van Enschede, wilden we haar toch bedanken voor alle jaren dat zij aandachtspastor was voor m.n. St.Jankerk. vandaar dat Carla na de viering een mooie bos bloemen kreeg en nog wat kadootjes van All Together. Carla gaat nog wel voor in de St.Jankerk op de 5e zondag van de maand, dat is de volgende keer op 30 april.

Al duurt de nacht, de dageraad komt

**Donderdag 6 april: Avondviering
door de Vrijplaats.**

**St. Jankerk, Haaksbergerstraat 253,
19.30 uur.**

Samen inzingen: 19.15 uur

Meestal wil je controle houden over je eigen leven, dat geeft je rust. Toch loopt je leven anders dan je hebt gepland, gehoopt, verwacht. Je verwachtingen komen niet uit en je toekomstdromen verlopen anders. Je raakt werkloos, je wordt ziek, je voelt de naderbij sluipende dementie jouw kant opkomen, iemand die je lief is wordt ernstig ziek, je komt alleen te staan, een geliefde sterft. In deze en vele andere situaties voel je je machteloos.

En ook in de wereld om je heen voltrekken zich allerlei gebeurtenissen, die je vaak een machteloos gevoel geven: de stijgende zorgkosten en de afbrokkelende zorg voor mensen, de armoede die steeds meer mensen treft, de onzekere verkiezingen, de rechteloze vluchtelingen zonder toekomst, het geweld op straat, het marktdenken, om maar niet te spreken van oorlog, geweld en onderdrukking in grote stukken van de continenten Azië, Afrika, Zuid-Amerika.

Alles van waarde is weerloos.

Kun je nog wel optimistisch blijven geloven in je droom dat een betere wereld er komt?

Trouw aan datgene wat goed is, niet aan de waan van de dag?

Je wordt omringd door onrust en donkere gebeurtenissen. En toch kun je misschien ook daarin lichtpuntjes gewaar worden; een kaarsje met een dapper vlammetje als teken van jouw hoop. Er gebeurt al veel goeds en moois, om de nood van mensen te verlichten. En je mag hopen dat dit werkt als een steentje dat je in het water gooit. Zachte krachten blijken dan toch te kunnen overwinnen.

*Wek mijn zachtheid weer
geef mij terug de ogen van een kind
dat ik zie wat is
en mij toevertrouw
en het licht niet haat.*



Sinds de Eerste advent bidden we het Onze Vader in de liturgie in heel het katholieke Nederlandse taalgebied met dezelfde woorden. Voor het pastoraal team aanleiding om weer eens na te denken over wat we met de woorden uitspreken. Deze week buigen we ons over...

Geef ons heden ons dagelijks brood...

Ons dagelijks brood is een basisbehoefte. Daarom ook ben ik dankbaar voor de lekkere bruine boterham, die ik iedere morgen bij mijn ontbijt mag eten. Dit zeg ik ook aan God, als ik mijn ochtendgebed bid. Tegelijk realiseer ik me, dat er in deze wereld heel wat mensen zijn, voor wie het dagelijks brood niet vanzelfsprekend is. Dit kan verschillende oorzaken hebben: de financiële middelen om voor het dagelijks brood te betalen, ontbreken. Of de oogst is mislukt, waardoor er geen graan is om brood van te bakken. Hoe kunnen we voorzien in de nood van hen, die zelfs geen sneetje brood hebben, waarmee ze hun honger kunnen stillen? Ondanks deze soms schrijnende situaties, die we dichtbij en ver weg tegenkomen, lezen we ook in de Bijbel: "een mens leeft niet van brood alleen". Zelfs al zouden we stenen in brood kunnen veranderen (één van de verleidingen waaraan de duivel Jezus in de woestijn bloot stelt), dan nog is niet alle ellende de wereld uit. Primair is het vertrouwen, dat we in God mogen hebben, dat Hij ons geeft wat wij nodig hebben. Dit heeft Hij ons laten zien in Jezus Christus, Zijn Zoon. Jezus zegt van Zichzelf: "Ik ben het Levende Brood dat uit de hemel is neergedaald".

In de gaven van brood en wijn – geconsacreerd tot Lichaam en Bloed van Christus – geeft Hij heel Zijn leven aan ons. Welke impact dit kan hebben voor ons leven, worden we gewaar in de wonderbare broodvermenigvuldiging. Vijf broden en twee vissen blijken genoeg te zijn, om een hele menigte te voeden. Het gebed van Jezus vervult allen, die ter plekke aanwezig zijn, met Zijn Geest, zodat zij "als vanzelf" bereid zijn om te delen met mensen om hen heen. Als je alles samen deelt – één van hart en één van ziel – dan is er geen gevoel meer van schaarste of tekort, zo lijkt het wel. "Het brood in de aarde gevonden" blijkt opeens genoeg te zijn om alle monden te voeden. Zouden we dan deze bede: "Geef ons heden ons dagelijks brood" zo mogen verstaan, dat wij hiermee ons vertrouwen uitspreken, dat God wel weet wat wij nodig hebben om van te leven; en dat wij bidden dat wij uit kracht van ons geloof aan elkaar en aan anderen zullen geven wat ieder nodig heeft voor zijn of haar leven?

Dat God voor ons en voor allen die in Hem geloven, het Brood mag zijn om van te leven.

Pastoor André Monnikhof

En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren...

Een liedje uit mijn jeugd jaren klonk als volgt: Tot zeventig keer zeven maal vergeef ik een ander zijn schuld. Tot zeventig, zeven maal, de Heer heeft met mij ook geduld. Deze tekst van dit liedje is gebaseerd op de vraag van de leerlingen aan Jezus hoe vaak men moet vergeven.

Wij mensen hebben die vergeving om in de geest van het Onze Vader te zeggen: broodnodig.

Want wij allen schieten ondanks onze goed bedoelingen wel eens tekort tegen over Degene, Onze Vader, zichtbaar geworden in Jezus, Christus.



Maar door onze tekortschietingen tegen over Hem, schieten we ook tekort tegen over elkaar. Maar we mogen met onze tekorten rekenen op Gods Barmhartigheid. We mogen dat ervaren, zien in het verhaal van de Barmhartige Vader die uitzielt naar de verloren zoon, naar ons. Een Vader, een God die in Jezus ons niet veroordeelt maar bevrijding geeft. Een ander mooi voorbeeld is dat Jezus zegt tegen de vrouw bij de put, "heeft iemand u veroordeeld ook ik veroordeel u niet. Of zoals in het verhaal van de Tollenaar Zacheüs. Jezus roept hem, ondanks dat hij een zondaar is. Hij wil bij

hem de maaltijd houden. Een vergevende God zichtbaar in Jezus die ons het gebed het Onze Vader gaf en vergevend was tot op het kruis. Dat ook wij die vergeving mogen ervaren om ook aan anderen hun tekorten, hun zonden te vergeven, hoe moeilijk misschien soms ook. Tot zeventig keer zeven maal vergeef ik een ander zijn schuld. Tot zeventig, zeven maal, de Heer heeft met mij ook geduld. Dat wij dat geduld kunnen opbrengen en elkaar schenken.

Pastor Willy Rekvelde.

en breng ons niet in beproeving...

Dit vind ik een lastige. Er stond 'bekoring' in de vorige versie. Het Griekse woord 'peirasmon' dat in de grondtaal van de bijbel staat kan ook vertaald worden als proef, loutering, verzoeking, verlokking. Is het iets dat je overkomt, dan wordt ook het woord 'aanvechting' genoemd. Al die woorden kunnen dus meeklinken, als we dit bidden. Is God, dan een God die ons op de proef stelt, die ons verlokt? En tot wat dan? Van Jozef, de zoon van Jacob, is een mooi verhaal bekend, dat hij zijn broers op de proef stelt, als zij naar Egypte komen om brood te kopen. In Israël is er hongersnood. Hun eigen broer Jozef hebben ze uit jaloezie en nijd jaren daarvoor in een put geworpen. Eigenlijk met de intentie hem te doden. Uiteindelijk hebben ze hem als slaaf verkocht aan een voorbijkomende karavaan. Jozef kwam in Egypte terecht en klom daar op tot een hoge post onder Farao. Daar zwaait hij na zeven vette jaren de

scepter over de opslag en verkoop van graan. Hij wordt door zijn broers niet meer herkend en dat houdt Jozef aanvankelijk zo. Hij is met zijn hongerige broers begaan, maar wil ook weten of ze veranderd zijn. Zijn zij gegroeid in broederliefde? Is er wat veranderd? Misschien worden wij in het leven zo ook wel eens op de proef gesteld, door mensen of in situaties. Dat zoek je niet. Dat overkomt je. Soms doe je het een ander aan. Maar je kunt er wel aan groeien. Misschien kun je er achteraf zelfs de hand van God in herkennen, zoals Jozef en zijn broers dat deden. Ze hebben geleden aan elkaar, aan de hongersnood, aan de gevangenis zelfs, maar ze zijn er sterker en vooral menselijker door geworden. Maar liever ondergaan we zo'n beproeving natuurlijk niet. Het gemak dient de mens.... en breng ons niet in beproeving.

pastor Frank de Heus

**In Pelgrim 3 leest u de laatste regel:
Maar verlos ons van het kwade...**



Mijn eerste halfjaar op de priesteropleiding



De eerste helft van mijn eerste studiejaar zit er op. Eind augustus ben ik, na hier vele jaren naar uit te hebben gekeken, begonnen aan de priesteropleiding aan het Ariënsinstituut in Utrecht en de studie theologie aan de Universiteit van Tilburg. Terugkijkend zie ik dat ik een mooie, leerzame periode achter de rug heb. De studie is tot nu toe erg interessant en uitdagend. Ook het aanvullende vormingsprogramma dat we als priesterstudenten volgen op het Ariënsinstituut bevalt me goed. In het kader van dit vormingsprogramma heb ik zanglessen gehad en lessen over de Catechismus, het getijdengebed, de liturgie en 'roeping als proces', die erg leerzaam waren.

Twee hoogtepunten uit de afgelopen periode waren onze bedevaart naar Rome en de priesterwijding van Johan Rutgers. In oktober reisden we met de seminaristen van ons aartsbisdom Utrecht en de bisdommen Breda en Rotterdam naar Rome, waar we op bijzondere locaties, bijvoorbeeld vlak bij het graf van Sint-Petrus, de eucharistie mochten vieren. Ook woonden we de audiëntie van paus Franciscus op het Sint-Pietersplein bij. Na afloop van de audiëntie mochten we als groep met de Heilige Vader op de foto, een moment dat ik nooit zal vergeten. Op 12 november werd Johan Rutgers door onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, tot priester gewijd. Het was indrukwekkend om de wijding van Johan, die een aantal jaren geleden in onze parochie een zomerstage heeft gelopen, mee te maken en hierbij als acoliet te assisteren.

Mijn eerste semester is dus voorbij en met goede moed zie ik de komende tijd tegemoet. Graag wil ik u vragen om mijn medestudenten en mij met uw gebed te ondersteunen, zodat de Heer ons kracht

geeft voor onze studie en toekomstige taaken ons helpt bij het onderscheiden van onze roeping. Bij deze gelegenheid beveel ik u verder van harte de activiteiten van de Gebedsgroep Pastoor van Ars in onze eigen parochie aan. Deze groep komt wekelijks bijeen in de H. Jacobuskerk om te bidden om roepingen. Het is belangrijk dat mensen bidden voor onze Kerk en haar toekomst. We kunnen nog zoveel zelf proberen vorm te geven, uiteindelijk moeten we alles in Gods handen leggen. Ik ben er heilig van overtuigd dat Hij zijn Kerk nooit in de steek laat en haar steeds weer zal vernieuwen en versterken.

In Christus met u verbonden,

*James Keuben,
acoliet in de H. Jacobuskerk en seminarist van
het aartsbisdom Utrecht*



KRONIEK

OVERLEDENEN:

St. Jozefkerk:

28 december 2016

05 januari 2017

09 januari 2017

11 januari 2017

Bertus Kokkeler, 88 jr, e/v Jacoba Maria Kokkeler-Gieskes.

Frans Boomkamp, 63 jr. e/v Anja Boomkamp-Nijhuis.

Tonny Joosten, 72 jr. e/v Leni Joosten-Beernink.

Jozef Aloise, 66 jr. e/v Annemie Aloise-Vredeveld.



H. Jacobuskerk:

23 januari 2017

David Grijpma, 95 jr. w/v Nardie Grijpma-Winkelhuis.

Anders:

07 januari 2017

18 januari 2017

20 januari 2017

Joke IJsseldijk, 78 jaar.

Toos Horvath-Resink, 91 jr, w/v Joseph Horvath.

Anna Hernik, 86 jaar.



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 11/12 februari 6e zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur W. Rekveld Zanggroep St. Joseph	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur F. de Heus Pres.viering 1e H. Comm. Noord Kinderkoor Verrijzenis	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink Gem. koor H. Geest-Maria
Weekend 18/19 februari 7e zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur A. Monnikhof + P. van Blijswijk Kinderwoorddienst Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur A. Monnikhof + P. van Blijswijk Internationale mis BJK	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur Werkgroep All Together
Weekend 25/26 februari 8e zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur J. Kortstee Schola	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur M. Dijkman Samenzang	Woord- en communieviering Zaterdag 19.00 uur A. Peters Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Aswoensdag 1 maart	Eucharistieviering Woensdag 09.30 uur J. Kortstee Ariënskoor		Gebedsviering Woensdag 18.30 uur A. Monnikhof + F. de Heus Kinderviering + Askruisje Kinderkoor Verrijzenis
Weekend 4/5 maart 1e zondag Veertigdagentijd	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur A. Monnikhof Kinderwoorddienst BJK	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur A. Monnikhof Internationale mis BJK	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Pres.viering 1e H. Comm. Zuid Kinderkoor Verrijzenis

Lezingen bij de zondag

12 februari

6e zondag door het jaar
Sirach 15,15-20
1 Korintiërs 2,6-10
Matteüs 5,17-37 of
5,20-22a.27-28.33-34a.37

19 februari

7e zondag van het jaar
Leviticus 19,1-2.17-18
1 Korintiërs 3,16-23
Matteüs 5,38-48

26 februari

8e zondag door het jaar
Jesaja 49,14-15
1 Korintiërs 4,1-5
Matteüs 6,24-34

1 maart

Aswoensdag
Joël 2,12-18
2 Korintiërs 5,20-6,2
Matteüs 6,1-6.16-18

5 maart

1e zondag van de veertigdagentijd
Genesis 2,7-9;3,1-7
Romeinen 5,12-19 of 5,12.17-19
Matteüs 4,1-11

12 maart

2e zondag van de veertigdagentijd
Genesis 12,1-4a
2 Timoteüs 1,8b- 10
Matteüs 17,1-9



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 11/12 maart 2e zondag Veertigdagentijd	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur W. Rekveld Kinderwoorddienst Gem.koor H. Geest-Maria	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur F. de Heus Vocal Moments	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 18/19 maart 3e zondag Veertigdagentijd Feest van St. Jozef	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur A. Monnikhof + P. van Blijswijk Kinderwoorddienst Zanggroep St. Joseph	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur A.Monnikhof + P. van Blijswijk Internationale mis AMM	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur Parochiaan Come Back
Weekend 25/26 maart 4e zondag Veertigdagentijd	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur H. Antonissen Kinderwoorddienst Ariënskoor	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur M. Dijkman Schola	Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur A. Monnikhof Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Weekend 1/2 april 5e zondag Veertigdagentijd	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur A. Monnikhof Kinderwoorddienst Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur A. Monnikhof Internationale mis AMM	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus MOV Gem. koor H. Geest-Maria
Weekend 8/9 april Palmпасen	Gebedsviering Zaterdag 17.00 uur Onbekend Kinderviering		
	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur W. Rekveld Kinderwoorddienst Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur J. Kortstee Internationale mis Vocal Moments	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Familieviering Kinderkoor Verrijzenis

Lezingen bij de zondag

19 maart

3e zondag van de veertigdagentijd
Exodus 17,3-7
Romeinen 5,1-2.5-8
Johannes 4,5-42 of
4,5-15.19b-26.39a.40-42

26 maart

4e zondag van de veertigdagentijd
1 Samuël 16,1b,6-7.10-13a
Efeziërs 5,8-14
Johannes 9,1-41 of 9,1.6-9.13-17.34-38

2 april

5e zondag van de veertigdagentijd
Ezechiël 37, 12-14
Romeinen 8, 8-11
Johannes 11, 1-45

9 april

Palmzondag
Jesaja 50, 4-7
Filemon 2, 6-11
Matteüs 26,14 - 27, 66



Vieringen door de week

Maandag	17.45 uur	H. Jacobus	Stille aanbidding
Maandag	18.15 uur	H. Jacobus	eucharistie met aansluitend biecht
Dinsdag	19.00 uur	H. Jacobus	Stille aanbidding
Woensdag	09.30 uur	St. Jozef	afwisselend eucharistie en woco-viering
Donderdag	09.30 uur	De Roef	gebedsviering
Donderdag	09.30 uur	Verrijzeniskerk	eucharistie of woco-viering
Donderdag	09.30 uur	De Kajuit	gebedsviering
Vrijdag	09.00 uur	H. Jacobus	eucharistie of woco-viering
Zaterdag	12.00 uur	H. Jacobus	Angelusgebed (1e zaterdag vd maand)

Openingstijden dagkapellen

St. Jozefkerk	dagelijks	10.00-16.00 uur	
H. Jacobuskerk	dagelijks	10.00-17.00 uur	rolstoeltoegankelijk
Verrijzeniskerk	op werkdagen	09.00-16.00 uur	

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete	Vrijdag	19.00 uur
De Cromhoff	1e en 3e donderdag van de maand	16.00 uur
De Eschpoort (contactpersoon Anneke Peijnenborg)	4e zaterdag van de maand	16.00 uur
Florapark	1e en 3e dinsdag van de maand	09.30 uur
De Hatteler	3e woensdag van de maand	16.00 uur
De Posten (contactpersoon Fie Otten)	2e vrijdag van de maand	10.00 uur

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Mediant Broekheurne-Ring 1050	Elke zondag	10.00 uur
----------------------------------	-------------	-----------

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal	Elke zondag	11.00 uur
	1e zondag van de maand	Spaanse viering



Kerkbezoek communicanten Enschede -Noord

Op 25 januari hebben de kinderen die op 21 mei de Eerste H. Communie gaan doen, een rondleiding gehad in de St. Josephkerk.

Pastor Frank de Heus liet de kinderen een kijkje nemen in de sacristie waar ze vol bewondering hebben gekeken naar de prachtige monstrans en diverse kelken.

Ook de kleurige, met de hand geborduurde kazuifels maakten veel indruk.

De pastor nam even plaats in de biechtstoel en vertelde hoe het biechten vroeger in zijn werk ging en tegenwoordig soms ook nog wel. De kinderen vonden dat heel interessant. Ook werd er aandacht besteed aan de mooie schilderijen bij het Maria - en Jozefaltaar en de kruiswegstaties.

Remco ter Brugge ging met de kinderen en belangstellende ouders de toren in, waarvoor 92 treden moesten worden beklommen.

Ze zagen de werking van het reusachtige uurwerk en mochten de gewelven vanaf de bovenkant bekijken. Ook mochten de kinderen om de beurt aan een touw trekken dat verbonden is met de kerkklok. Mensen op straat zullen vreemd hebben opgekeken.

Als afsluiting werd de doopvont bekeken en konden de kinderen een kaarsje opsteken in de Mariakapel.

Al met al was het een hele ervaring voor kinderen en ouders, waar ze met plezier op terug zullen kijken.

De 32 kinderen hebben zich op zondag 12 februari gepresenteerd in de H. Jacobuskerk.

*Namens de werkgroep,
Ria Everink*



HEILIG VORMSEL

Vanaf september 2016 zijn 20 kinderen voorbereid op het Heilig Vormsel.

Dit gebeurde in zes bijeenkomsten, waaronder twee ouder- kindavonden, in het parochiecentrum van de St. Jozefkerk. Pastor Frank de Heus heeft dat op een enthousiaste manier gedaan met behulp van het project 'In vuur en vlam' Ook ouders en een grootouder waren daarbij aanwezig als begeleider.

De presentatie (Thomasviering) vond plaats op 9 oktober in de Jacobuskerk. Tijdens deze viering kregen de vormelingen 2 euro met als opdracht dit bedrag te vermeerderen voor een goed doel. Dit jaar was dat Stichting Mohloling oa Lerato (bron van liefde) in Lesotho.

Op 10 oktober hebben de vormelingen kennis gemaakt met vicaris Cornelissen tijdens een leerzame bijeenkomst.

Op 9 december was er in de St. Jan een vrijwilligersmarkt, waarbij de vormelingen kennis hebben gemaakt met een aantal mensen dat als vrijwilliger werkzaam is binnen de parochie.

Op zondag 15 januari heeft vicaris

Cornelissen in de St. Jozefkerk uiteindelijk aan 18 kinderen het sacrament van het Heilig Vormsel toegediend tijdens een feestelijke viering met als thema 'Wees als het zaad in de goede aarde'. Pastor de Heus ging mede voor in deze viering en de zang werd verzorgd door het Binnenstads Jongerenkoor o.l.v. Eline Harbers.

De vormelingen hebben hun 2 euro op zeer creatieve wijze vermeerderd en konden aan Nthabiseng Matube een cheque aanbieden van 610 euro voor een waterproject in Lesotho.

Een prachtig resultaat!

Namens de werkgroep,
Ria Everink



Jayson Al-Aqil , Chimene Anthonypillai, Yousif Ashaqa, Fady Ashaqa, Casper van den Bergh, Jelle Bult, Dian Dieben, Siebe Heeringa, Elli Jasink, Mette Kelder, Eline te Kolsté, Lynn Nijhuis, Dylan Oude Luttikhuis, Niek Piest, Daphne Pietersen, Christian Schut, Sven Sleurink en Femke van de Ven.



EILANDEN VAN HOOP IN SAN SALVADOR

In 2017 staat de hoofdstad van El Salvador centraal in de Vastenactiecampagne en dan speciaal de wijken Apopa en Mejicanos. San Salvador in het algemeen en deze wijken in het bijzonder gaan gebukt onder extreem veel geweld door criminele bendes, de 'mara's'.

De bendes werven actief leden onder kinderen en jongeren. Lidmaatschap zorgt voor 'respect', voor geld en mooie spullen en vrouwen. Het is moeilijk de verleiding te weerstaan als arme jonge puber. Ons campagneproject wil helpen voorkomen dat jongeren lid worden van de bendes. De jeugdcentra die we steunen, wil een ander perspectief bieden.

Jeugdcentrum Mejicanos

In Mejicanos is nog geen jeugdcentrum. De wens daarvoor is er wel. Vrijwilligers Daniel Vallecillo en David Martinez van CBC (Centro Bartholomé de las Casas) gaan nu de scholen langs en geven lessen 'vreedzaam samenleven'. Dat dit effect heeft, vertelt directrice Sara Pacheco Ortiz van de Colonia San Simon: "Voordat David en Daniel hun lessen kwamen geven, hadden we grote problemen met de kinderen. Ze waren agressief en gebruikten grove taal. (...) Via CBC kwamen Daniel en David met de kinderen werken en het verschil is levensgroot: de kinderen hebben meer respect voor elkaar, werken samen en zijn veel minder agressief." Ook de kinderen zijn enthousiast over de lessen vertellen Daniel en David: "Het is vaak voor het eerst dat iemand belangstelling voor ze heeft. Veel kinderen leven in moeilijke omstandigheden en hun ouders hebben

de handen vol aan zichzelf. Voor de kinderen is het heel emotioneel te ervaren dat iemand echt aandacht voor ze heeft. Dat biedt veel ruimte om met ze te werken. Met een eigen centrum hebben we daarvoor natuurlijk veel meer mogelijkheden."

Met Uw bijdrage aan het campagneproject steunt U verschillende initiatieven, alle 'Eilanden van hoop' in een gewelddadige samenleving.

- Het Jeugdcentrum in Apopa en in Mejicanos
- Het sociale werk van de paters Passionisten in Mejicanos.
- Het werk van de vrijwilligers van CBC op basisscholen en het trainen van vrijwilligers

Data:

24 maart is de sterfdag van Mgr Oscar Romero.

Zondag 2 april 2017, 10 uur St Jan, MOV viering, voorganger Pastor F. de Heus

Dinsdag 11 april 2017, 18 uur Sobere Maaltijd (Oec.) Ontmoetingskerk, Varviksingel 139.

De bijdrage voor de Vastenactie kunt u kwijt in de bussen in de kerk, tot en met Pasen. U kunt daarvoor ook de envelop gebruiken die met de Pelgrim is meegekomen.

MOV groep Enschede (ZW)
handenwassen.blogspot.nl



Telefonische hulpdienst Caritas Enschede

Overzicht 2016

De telefoondienst wordt gevormd door een groep mensen vanuit de RK Caritas en de Prot. Diaconie Enschede. Negen personen beheren om beurten een maand de mobiele telefoon. Mensen die (tijdelijke) hulp nodig hebben bij hun financiële problemen en/of boodschappen nodig hebben, om een maand te overbruggen, kunnen hier terecht. Ook wordt er een luisterend oor geboden voor andere hulpvragen. Regelmatig worden de mensen die hulp vragen doorverwezen naar andere vormen van hulp en begeleiding. Dit jaar is er intensief samengewerkt met de wijkcoaches in Enschede en met Alfa. Hopelijk blijft deze samenwerking lang in stand.

De financiën, voor de telefonische hulpdienst, worden door het bestuur van de R.K. Caritas en het bestuur van de Protestantse Diaconie gedeeld. In september 2016 hebben we afscheid genomen van Henk Thüss. Henk was vanaf het eerste uur betrokken bij de telefonische hulpdienst, en heeft hiervoor veel werk verzet. Wij zijn Henk veel dank verschuldigd voor deze werkzaamheden.

Waar werd in 2016 hulp gegeven:

Met 53 verschillende huishoudens of individuele personen werd in totaal 63 keer boodschappen gedaan, voor een totaalbedrag van goed € 2400,-. Voor andere zaken (o.a. voor reisgeld e.d. is een bedrag van bijna € 350,- uitgegeven.

In samenwerking met de zegeltjesactie voor boodschappenpakketten van de Emté hebben we vijf huishoudingen kunnen voorzien van een pakket. Met Pasen zijn er door Stichting Suber Karshi 12 boodschappenpakketten ter beschikking gesteld.

De voorzitter van het PCI-bestuur en de voorzitter van de Diaconie zijn tijdens de vergaderingen van de telefonische hulpdienst aanwezig. Op het Steunfonds Katholiek Enschede, hebben we dit jaar ook weer een beroep kunnen doen.

Het DPE (Diaconaal Platform Enschede) heeft een Schuldhulpmaatjesproject, waarnaar wij ook hulpvragen doorverwijzen.

Op vrijdag 16 december jl. heeft de gezamenlijk telefonische hulpdienst, personen die gebruik hebben gemaakt van de hulpdienst in 2016 uitgenodigd voor een kerstmaaltijd. Deze maaltijd vond plaats in de Ontmoetingskerk en was een groot succes,

Tijdens de kerstdagen is er in de katholieke kerken opnieuw gewezen op Caritas en is er een collecte gehouden. Achter in de kerken ligt de nieuwe gezamenlijke folder, en iedere maand wordt in het parochieblad Pelgrim naar het telefoonnummer verwezen. De nieuwe folder is op verschillende plekken in Enschede verspreid, om de bekendheid van de telefonische hulpdienst breder uit te dragen.

Mocht u zelf af en toe echt in (financiële) nood zitten of mensen uit uw omgeving kennen, neem dan contact met ons op 06 38 76 50 54.

Wilt u graag een steentje bijdragen, denk dan aan de collectes voor Caritas en Diaconie, die enkele keren per jaar wordt gehouden in alle kerken.

Namens de hulpdienst Caritas en Prot. Diaconie Enschede,
secretaris Ans Koiter



De scherven

Wat gebeurd is, is voorbij.
Je kunt gisteren niet meer overdoen.
Je kunt er niets meer aan veranderen.
Maar wat doen we met de scherven van
gisteren?
Laten we ze liggen of moeten we ze helen?

Als we scherven laten liggen,
En er niets mee doen, is de kans groot
Dat we ze steeds mee blijven dragen,
Zodat ze ons elke dag verwonden.

Willen we echter zeggen:
"scherven brengen geluk",
Dan is het onze taak de scherven op te pakken.
De goede stukken eruit te halen
Om daarmee iets nieuws te maken.

Maar het is ook mogelijk de scherven
Te helen door oprecht te vergeven.
Opnieuw vertrouwen schenken,
De ander weer een nieuwe kans geven.



Boete en verzoening: een helend groei sacrament

De paus ruimt in het Heilig jaar van de Barmhartigheid een speciale plek in voor het sacrament van barmhartigheid: het sacrament van boete en verzoening. De Nederlandse bisschoppen roepen gelovigen op 'de biecht' te herontdekken.

tekst: Ilona Lesscher

Twee jaar geleden herintroduceerde vicaris Arjen Bultsma, als pastoor van de Zalige Titus Brandsmaparochie in Bolsward een vast moment voor het vieren van het sacrament van boete en verzoening. Eens per maand tussen half 5 en half 6 is er een inloopuur. 'Een vast moment zodat het weer in beeld komt. Het sacrament van boete en verzoening is onlosmakelijk verbonden met de doop, waarmee je deel wordt van Gods gemeenschap - en het hoort bij het aanbod van de kerk', zegt vicaris Bultsma.

Pastor als coach

Storm loopt het tijdens het inloopuur niet en dat verbaast hem ook niet. Het sacrament van de biecht heeft in de loop van de tijd een behoorlijke deuk opgelopen. Vicaris Bultsma noemt het jammer dat in ht verleden de zinvolheid van de biecht niet altijd tot zijn recht is gekomen. 'Het sacrament van boete en verzoening heeft alles te maken met persoonlijke groei en verbetering in onze relatie met God, onszelf en onze naaste. De onderlinge gemeenschap, die je als mens soms beschadigt' legt vicaris Bultsma uit, 'ontvangt in het sacrament van boete en verzoening steeds weer een nieuw begin'.

Het sacrament van boete en verzoening is volgens hem een groeisacrament. 'Het begint met het bewustzijn dat het beter kan. Zie het als een coachingsgesprek'. Ter illustratie haalt vicaris Bultsma een schaatser aan. Elke sporter heeft zijn eigen

kritische aandachtspunten.

De accenten liggen wel eens anders, maar in essentie zijn het altijd dezelfde punten die in het gesprek met de coach aan de orde komen. Vicaris Bultsma: 'Pak je dat serieus op, dan merk je met de tijd verandering'.

Sacrament van hoop

Met de biecht is het in principe niet anders: het is een opbouwend en bemoedigend pastoraal gesprek dat in Bolsward plaatsvindt in een spreekkamer of eventueel in de biechtstoel. 'Het sacrament van boete en verzoening is bedoeld om de mens op te richten'. Dat het lastig is daar een begin mee te maken, daarvan is vicaris Bultsma zich terdege bewust. Je moet nadenken over de vraag wat zondigheid is en dat kan confronterend zijn. 'We zijn op aarde om gelukkig te zijn en ons geluk ligt in de relatie met anderen, onszelf én in die met God. Wanneer je daarover nadenkt levert dat doorgaans genoeg punten op voor een gesprek'.

Vicaris Bultsma noemt het sacrament van boete en verzoening een hoopvol sacrament. Het gaat over repareren: weer heel maken. 'Van je relatie met God, je relatie met de ander, maar zeker ook over het weer heel maken van de relatie met jezelf. Wij zijn leerlingen die mogen leren van onze fouten, maar daar hoort ook heel nadrukkelijk bij dat we elkaar moeten aanvaarden en ruimte geven om leerling te zijn. God zelf is de barmharige. Dat mogen wij ervaren, maar die ervaring moeten we elkaar dan wel



liefdevol en geduldig gunnen'.

Net als in de arabel van de verloren zoon die de bisschop aanhaalt in de brief die hij schreef in het kader van het Jaar van de Barmhartigheid. Vicaris Bultsma: 'Daaruit spreekt zoveel trouw en verlangen om weer samen verder te gaan. Willen we het sacrament van boete en verzoening een kans geven, dan moeten we de 'biecht' ontdoen van zijn clichés'.

(uit het blad "Spreek! Over geloof, kerk en samenleving" van het Bisdom Groningen Leeuwarden)



Even was de Jacobuskerk als Gambia

Op 22 januari vond in de Jacobuskerk de oecumenische viering plaats. Veel verschillende, vooral Christelijke kerken uit Enschede werken hierbij samen.

Dit jaar wordt herdacht, dat het 500 jaar geleden is, dat de scheuring in de Westerse Christelijke kerk ontstond. Nadien zijn er nog veel muren opgeworpen, maar in deze tijd proberen we die weer af te breken, ook in deze viering.

Verscheidend 'muren', werden genoemd en onze spijt hierover. Er werd een muur opgebouwd, waarmee ook een flinke groep kinderen, in de kindernevendienst aan de slag ging.

Al biddend braken we de muur af en vormden er een kruis van hoop van. In de overweging betoogde Ellen Sonneveld, dat we niet alleen de muren tussen de Christelijke kerken af moeten breken, en ons daardoor 'samen sterk', gaan voelen, maar er zorg voor moeten dragen, geen nieuwe muren op te bouwen tussen de Christelijke kerken en andere geloven, Moslims e.a.

All Together zong, en samen met het corps van het Leger des Heils begeleidde ze de samenzang. Het corps speelde ook zelfstandig.

De collecte tijdens deze viering was voor de Stichting Fajikunda en bracht het mooie bedrag van 410 euro op.

Na de viering waren de fam. Van de Meer, die deze stichting besturen, ook zelf aanwezig. Door de dreiging i.v.m. de presidentswisseling, waren ze terug naar Nederland gekomen, maar inmiddels was de wisseling vreedzaam verlopen en was er feest in Gambia. Jammer dat ze daar niet meer waren, maar konden nu wel over de situatie daar vertellen.

In Gambia leven 6 stammen en verschillende religies vreedzaam samen.

Deze oecumenische dienst deed hen daar aan denken, vandaar hun uitspraak:

Even was de Jacobuskerk als Gambia. Dat samenwerken, komt in hun project heel goed tot uiting. Mede daardoor komt het geld heel goed terecht en kunnen gehandicapte mensen hun eigen inkomen verdienen. Zij hoeven geen probleem te zijn en krijgen een plek in de samenleving. Ze worden niet langer uitgesloten (en uitgestoten).

Tijdens de koffie kwam er nog meer geld voor het project, door de verkoop van verschillende zaken.



goed om te weten.....

Mw. Gerrie Korten is de contactpersoon voor de Bezoekersgroep in Zuid, u kunt haar bereiken via de e-mail: gkorten@home.nl of telefonisch 053-8500728.

Op 1 maart is het Aswoensdag.

Er is dan in het Stiltecentrum van Helmerzijde een korte bijeenkomst waarbinnen het askruisje wordt gegeven.

Van houtvuur naar zonnecollectoren ?

Tijdens de oecumenische viering op de Zondag van de Eenheid der Kerken, was de collecteopbrengst bestemd voor het werk van de stichting Fajikunda.

Door het stagneren van de wisseling van de macht in Gambia, stond het project dit keer extra in de schijnwerpers. De heer en mevrouw van der Meer, net terug, gaven die morgen een toelichting. Er was veel belangstelling en de opbrengst was dan ook groot.

Wilt U meer weten over het werk van de stichting? Regelmatig worden belangstellenden vrijblijvend op de hoogte gehouden door middel van een nieuwsbrief. Hierin kunt u lezen wat er zoal wordt gedaan aan de ontwikkeling van deze sociale werkvoorziening voor gehandicapten in Fajikunda.

Stuur uw E-mail adres naar h.thss@kpnplanet.nl en u wordt regelmatig de nieuwsbrief toegestuurd. Alle gulle gevers hartelijk bedankt namens:

De stichting Fajikunda

PELGRIM IN GEVAAR!

Wegens gebrek aan bezorg(st)ers kan uw parochieboekje 'Pelgrim' niet meer worden bezorgd in onderstaande straten of delen daarvan:

Wijk 5: 16 st. Amstelstraat, Diezestraat en Hunzestraat.

Wijk 20: 10 st. Roerstraat en Schiestraat.

Meld u aan voor een of twee wijken bij: Piet Gieske tel.: 435 72 82 of: pgieske@kpnmail.nl

Een halfuurtje wandelen in de zon, éénmaal in de vijf weken, meer is het niet!

Alvast: **merci**

Als er bij u geen boekje thuis wordt bezorgd kunt u een exemplaar van PELGRIM altijd in de kerk komen afhalen, wél zo gemakkelijk én we zien u graag!

Over bankzaken gesproken...

Onze parochie kent géén incasso's. Indien u regelmatig een vast bedrag overboekt, dan is dat een automatische overboeking. Wilt u hierin iets wijzigen, dan dient u dit zelf bij uw eigen bank te regelen.





2017 wordt voor de KEBH een prachtig jaar waarbij de jeugdopleiding een prominente rol krijgt. Na een prachtige Christmas Carol eind 2016, gaan we met veel plezier met een grote groep kinderen verder met het muziekonderwijs KEBH Kind & Muziek. Naast de al langer bestaande blokfluitgroepen, voororkest en jeugdorkest zitten daar sinds 2016 ook een koor en de buitenschoolse muzikale vorming bij.

2017 begon met het Midwinterconcert op 15 januari. Een prachtige muzikale presentatie van alle groepen. Naast optredens van de groepen van Kind & Muziek was er natuurlijk het grootorkest dat dit jaar voor het laatst onder leiding stond van Marc van Wessel. Na vele jaren zal hij deze zomer afzwaaien als dirigent.

Voor 2017 staan ook tal van andere activiteiten op het programma. Het winterkamp voor de jeugd, meelopen in de carnavalsoptocht Münster op Rosenmontag en het Schuttersfeest in Lingen. Zomaar een greep uit de activiteiten.

Op 8 april 2017 gaat het dak er weer af in het Bonhoeffer College. Ben je klaar om met ons mee terug in de tijd te gaan, de tijd van disco en soul? De aula zal worden omgetoverd tot een prachtige disco, inclusief een geweldige verlichte dansvloer. Met een stevige ritmesectie en twee geweldige zangers zal de KEBH u deze avond laten

swingen en hopelijk krijgen we de voetjes van de vloer! De voorbereidingen zijn in volle gang. De zaal gaat die dag open om 20.00 uur, het concert begint om 20.30 uur. Wij kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van dit stuk belangstelling hebt om muziek te gaan maken bij de KEBH. Kom eens gezellig langs op één van onze repetities op donderdagavond. Of kijk op onze website voor meer informatie: www.kebh.nl

Hopelijk tot snel bij de KEBH, muziek en meer!

Alle repetities vinden elke donderdag plaats op het Bonhoeffer College aan de van der Waalslaan 35 in Enschede. Vanzelfsprekend zijn ouders, vrienden, familie of andere geïnteresseerden ook altijd van harte welkom. De koffie staat klaar en er is altijd iemand aanwezig om meer te vertellen over de KEBH.

Repetitie elke donderdag:

Muzikale vorming: 15.45 tot 16.30,

Koor: 16.30 tot 17.15,

Blokfluitgroep: 18.30 tot 19.15,

Voororkest: 17.30 tot 18.15,

Jeugdorkest 18.30 tot 19.15 en groot 19.30 tot 21.30 uur.

colofon

Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Conny Oostdam
Ine Reuver
Lidiana Wissink
Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 3 - 2017

woensdag 15 maart
Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 6 april 2017

Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor A. Monnikhof
De heer M. Eijssink
vacatures

Caritas Enschede: tel. 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur. Caritas Enschede is onderdeel van de PCI Enschede. Die is voor haar werk afhankelijk van giften. Deze zijn daarom van harte welkom op rekening NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede. Giften zijn fiscaal aftrekbaar want de PCI heeft de ANBI-status. Bij de aangifte is de vermelding 'RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede' daarvoor voldoende.

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:
Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede. Tel. 435 20 41

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede Tel. 431 87 87

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 – 0767.
www.sensor.nl/oostnederland



"Liefdevol afscheid nemen"



Caroline Zorg voor uitvaart, een kleine, onafhankelijke uitvaartonderneming met een persoonlijke en eigentijdse benadering. Afscheid nemen zoals u het in gedachten heeft. In uw tempo en op uw wijze in vorm en kleur. Vernieuwend of traditioneel, met vrouwelijk oog voor details en kinderen. Van A tot Z loop ik in een emotionele periode met u mee, om u te begeleiden, zorgen uit handen te nemen en gezamenlijk uw vingerafdruk te leggen rondom de uitvaart. Met voor u de zekerheid dat alles tot in de puntjes verzorgd zal zijn.

Haaksbergerstraat 860
7545 PG Enschede

06 41 465 590

053 434 46 89
info@carolineuitvaart.nl

Driet Caroline Doornik



www.caroline-uitvaart.nl

HEMMERS

ROELEN & GELUID

De Heurne 79
7511 GS Enschede
053 - 431 59 36
www.hemmers.nu



Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
053-4305296

Fleurop

hier had ook uw
advertentie
kunnen staan

mail voor info naar:
redactie@
katholiekenschede.nl



Alle informatie over de
scholen vindt u op

www.koe-enschede.nl



Onderhoudsarme
gevelbekleding
voor woningen
en bedrijven

Het Lentfert 41
7547 SN Enschede
Tel.: 053 433 58 44
Fax: 053 436 07 34
Email: info@renokap.nl

www.rnokap.nl



De Specialist in fullcolour
▶ Sterk in digitaal en offset ◀

Verhaag Drukkerij BV

Bezoekadres
Zutphenstraat 6a
7575 EJ Oldenzaal

Tel. 0541 53 10 01
Fax.0541 53 11 38
Email: info@verhaag.nl



Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede Tel. (0545) 29 22 17 Fax (0545) 29 22 19
www.leidekkersbedrijf-koenders.nl
leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



Mellink Schilders

zijn.
Ribbeltsweg 39
T 435 07 79 - F 435 18 24



Alphons Ariens
priester
tegen onrecht
voor een
sociale kerk

Het Ariënscomité steunen?
Dat kan! ANBI status
Stichting Het Ariëns-Comité
NL67RABO00118041738
www.arienscomite.nl

CDA
Enschede

Wim Wijfjes

053 - 4763342
06 - 34051135

Kunstgalerie Christina

Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur
van moderne schilderijen.
Wij verkopen ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.

**Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede
Tel. 53 - 4313888**

siers

AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW
VERBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE
TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79
WWW.SIERS.NL



Voor een uitvaart in vertrouwde handen



Bert van der Heide

UITVAARTZORG

Door 26 jaar ervaring maken wij uw uitvaart persoonlijk en betaalbaar.



Bij elke uitvaartverzekering

06 - 81 02 60 62 | www.bertvanderheide.nl



Mieke Greveling
uitvaartbegeleiding

Persoonlijke aandacht vanuit het hart

06 - 83 56 08 22
info@miekegreveling.nl

Verzekerd of niet,
u kunt altijd bij mij terecht.

- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen

Lid van het keurmerk
Persoonlijke Uitvaart



www.miekegreveling.nl

Vredehof.

In dienst van het leven.

Bel (053) 431 23 89 of kijk op www.vredenhof.nl

Herman Achterhuis, Yvonne te Vaanholt, Johan Vrugteveen, Pedro Swier, Ron de Leeuw

Vredenhof
uitvaartverzorging





De avonturen van Kikker, die woont in een wijwaterbakje in de kerk

Laatst kreeg ik, Kikker, bezoek van een van mijn muizenvriendjes. 'Kijk, Kikker, deze heb ik in de keuken gevonden!' De muis liet een leeg theezakje zien. 'En dit!'

Het was een potloodje. 'Ikea', stond erop. Wat wilde de muis daarmee?

'Wil je me helpen?' vroeg de muis.

'Natuurlijk', zei ik, 'Hoe?' De muis zei zachtjes: 'Ik wil dinsdag een koekje aan iemand geven.'

Een Valentijnskoekje. In deze envelop.

En daar moet op staan 'Van je Valentijn.'

Ik schreef met het potloodje VAN JE VALENTIJD

op het theezakje. De muis rende rondjes van plezier. 'En aan wie ga je het geven?' vroeg ik. De muis keek me verlegen aan. 'Aan die lieve mevrouw Bontje', zei hij, 'want ik wil vrienden met haar zijn'. Dat was een lief idee van muis.

'En hoe kom je aan een Valentijnskoekje?' wilde ik weten. 'Nou gewoon', zei de muis, 'dat pik ik van de schaal als mevrouw Bontje niet kijkt.'

'Maar dan geef je haar een koekje van haarzelf, dat is toch geen cadeau?' zei ik. De muis keek me slim aan en zei: 'Dat merkt ze toch niet? Ze zal zeggen "Muis, mijn vriend, jij hebt een stukje koek verdiend". En dan eten we samen haar koekje op!' Ik moest hard lachen.

Die domme muis. Hoe kun je nou vrienden zijn als je eerst iets pikt van iemand? Maar je weet het nooit met mevrouw Bontje. Die is wel héél lief.



Deze acht woordjes bestaan uit 8 dezelfde letters. Het zijn de letters van een naam die je in februari vaker hoort. Als je de woorden goed in de puzzel zet, lees je de naam van boven naar beneden in de gekleurde vakjes! Eén woord is alvast ingevuld (de IJ in één vakje).

NAVEL	LIJN	NIJL
VLIJT	TALen	EVA
ANNE	IJEN	

♥	♥	♥	♥	
♥	♥	♥	♥	
♥	♥	♥	♥	
♥	♥	♥	♥	
♥	♥	♥	♥	
♥	♥	♥	♥	
♥	♥	♥	♥	
♥	l	e	n	
♥	♥	♥	♥	

De Bijbel zegt

Wie een fout kan vergeven,
heeft een vriend voor het leven.
Wie er steeds weer over begint,
die verliest zijn vriend.

Spreuken 17,9