

Pelgrim

**St Jacobus de
Meerdere
Parochieblad voor
RK Enschede
2017 - nr. 1**



*"Er zijn voor de familie
op gepaste wijze,
daar gaat het om."*



Mijn naam is Berry Aarts ik ben de uitvaartverzorgers voor Yarden in Enschede en omstreken. Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan: **074 291 3231**.

Yarden Uitvaartzorg Enschede
Voor een melding van overlijden
belt u 0800 8192 (24 uur per dag).
www.yarden.nl



Uitvaartleiders:
Gertie Ruesink,
Harriette Bakker,
Berto van der
Wacht.

**Uitvaartverzorging voor
alle gezindten.**



Wij werken zonder winsttoegmerk.
Stijlvolle familiekamers op ieder
gewenst moment toegankelijk.
Geheel vernieuwd en zeer smaakvol
ingericht uitvaartcentrum met
voldoende parkeerruimte.

Stichting Diacon
Varviksingel 141,
7512 EL Enschede
Tel: 053-4321955.
www.uitvaart-enschede.nl

▶ *Wij verzorgen uw uitvaart
zoals ú dat wilt.*

Een persoonlijke uitvaart voor iedereen

Ook als u niet verzekerd bent

U kunt vrijblijvend
informatie bij ons
aanvragen of een
afspraak maken voor
een persoonlijk gesprek.

0541 51 59 99
inpace@dela.org
www.inpace-dela.nl

InPace DELA



Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl

rekeningnummer
NL15 RABO 0153 1666 65

Pastores
Altijd bereikbaar onder nummer
06 - 27 51 12 72

Uitvaarttelefoon: 053 - 711 34 60
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor A. Monninkhof, teamleider
Tel. privé: 053 - 431 17 32 / 06 - 22 78 61 51
a.monninkhof@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op: zaterdagmorgen + -middag en
dinsdagavond

Pastor W. Rekveld, priester
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbée
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker M.D. Dijkman
Tel. 06 - 38 90 39 99
m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op donderdag

Diaken P. van Blijswijk
Tel. 074 - 349 48 15
p.blijswijk@rkzuidoosttwente.nl

Pelgrim

2017, nr. 1

Inhoud

- 5 Pastoraal woord
- 6 St. Jozef
- 8 H. Jacobus
- 10 St. Jan
- 12 Doopvoorbereiding uitgebreid
- 16 Vieringenrooster
- 20 Wereldwijd
- 24 Onze Vader, die in de hemel zijt
- 28 Colofon



VAN DE REDACTIE

Wij van de redactie wensen iedereen een

**gezegend
en
gezond**

2017!!!

Tevens willen wij iedereen bedanken voor de lovende woorden die wij mochten ontvangen voor de eerste Pelgrim.

Opmerkingen als;" goede opmaak, mooi kleurgebruik, in een modern jasje", hebben we veel gehoord.

We weten dat het vieringenrooster minder goed leesbaar is, omdat dit op een speciale manier bewerkt moet worden. Dit heeft echter onze aandacht.

Mocht u ook zin/tijd/plezier hebben om mee te helpen aan dit blad? U kunt zich nog steeds opgeven!

Wij wensen u weer veel leesplezier!

*Annelies,
Conny,
Lidiana,
Ine.*

Bestuur en pastoraat in onze parochie (2)

In Pelgrim nr. 9 van november 2016 informeerden we U over de stand van zaken met betrekking tot het bestuur en pastoraat in onze parochie. In dit artikel willen wij U graag informeren over de verdere ontwikkelingen.

Met dank aan de bestuurscommissie die veel noodzakelijk werk verricht voor het kleine bestuur, dat er nu is, hebben we van het bisdom de tijd gekregen om verder te werken aan een nieuw, volwaardig bestuur. Die tijd gebruiken we door een meedenkgroep in te schakelen (bestaande uit pastoraal team, pastoraat-groepleden en parochianen), die verschillende suggesties heeft gedaan voor het komen tot een nieuw, volwaardig bestuur.

Daar is onder meer uit voortgekomen, dat we aan functieomschrijvingen hebben gewerkt. Van drie kernfuncties vice-voorzitter, secretaris en penningmeester publiceren we alvast de omschrijvingen op de website van onze parochie: www.katholiekenschede.nl

Mocht U geschikte kandidaten weten, die in dit profiel passen of meer willen weten, dan horen we dit graag.

U kunt dit laten weten aan pastoor André Monninkhof of aan pastoraal werker Frank de Heus (betrokken bij de meedenkgroep).

18 januari is het vervolggesprek waar we tot verdere stappen willen komen.

Vanzelfsprekend zullen we U, in ons parochieblad "Pelgrim" en via de website www.katholiekenschede.nl op de hoogte houden over de vorming van een nieuw, volwaardig parochiebestuur.

Pastoor André Monninkhof

Wat zal het brengen?

Weer een nieuw jaar is begonnen. Wij, het pastoraal team, wensen u van harte vrede en alle goeds voor een gelukkig en voorspoedig 2017.

Wat zal ons dit jaar brengen? Als ik dit schrijf is er het een na het andere nieuws overzicht op tv. Het maakt duidelijk dat er in de samenleving, in de wereld heel veel gaande is geweest en voorlopig ook zal blijven. De verschrikkingen van geweld en haat, de gevolgen van natuurgeweld en rampen maken indruk en vragen om een reactie. Het is ook in 2017 de vraag hoe wij daarop reageren als mens en als geloofsgemeenschap. De wereld en al wat er gebeurt houdt immers niet op bij de kerkdeur. We geloven en vertrouwen dat onze houding er toe doet in deze tijd, dat we als kerkmensne iets te betekenen hebben.

Niet voor niets heeft paus Franciscus in 2016 aandacht gevraagd voor de werken van Barmhartigheid. Die werken zijn door de Vastenactie verwerkt in een kwartet voor kinderen. Voor vormelingen die het spel spelen, worden die wat vreemde worden: 'werken van barmhartigheid' heel concreet en iets wat ook voor hen is weggelegd. Het gaat over: je inzetten voor mensen ver weg, iemand helpen een jas aantrekken, een baby de fles geven, thee inschenken, een nieuw kind mee laten doen. Onze houding naar zieken, vreemden, gevangenen, mensen die niet genoeg hebben om van te leven laat iets zien van waar wij in geloven, zo hebben we de tieners proberen over te brengen.

Als parochie hebben we een taak en opdracht om het evangelie te leven, blijde boodschap te zijn. Dat doen we met vallen en opstaan. Juist daar waar het ons niet lukt, kunnen we door de manier van met die situatie omgaan duidelijk maken wat



evangelie betekent. Parochie zijn we samen, zoals velen het afgelopen jaar de schouders onder de parochie hebben gezet, zo hopen we ook het komend jaar verder te gaan. Dat kan alleen als we kunnen blijven rekenen op uw meelevendheid en meedoen, uw betrokkenheid bij uw geloofsgemeenschap. En niet op de laatste plaats ook aan uw deelname aan de actie kerkbalans.

Wij hopen van harte dat met uw bijdrage onze parochie iets betekenisvols kan blijven, zijn en worden. Dat we met uw bijdrage kerk van mensen en met mensen kunnen blijven en op een inspirerende manier de Boodschap van Jezus handen voeten kunnen geven in onze Jacobusparochie.

Pastor Margot Dijkman



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7414 DP
Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2 ,
7514 CG

Tel. nr.: 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 053 7113460

Openingstijd locatiesecretariaat:

Ma.-t/m do. van 9 tot 12 u.

Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Edith Elstak

Mevr. Ria Everink

Mevr. Gerrie Vaneker

Mevr. Elly Vije

Hr. Herbert Meulenbroek

Hr. Bert Elferink

Lokale Beheergroep:

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Gerard Collet, **contactpersoon**

Hr. Jos Marsman

Hr. Paul Wolbert

Hr. Frans Sniijders

Hr. Gabriel Karagoz

Hr. Remco ter Brugge

Redactie: Lidiana Wissink. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

Voor misintenties, stipendia of een andere reden vermelden wij graag de volgende nummers:

ING Bank: NL52INGB0000805251 of ABN-

Amrobank NL60ABNA0445681403

Kerkbijdrage:

ING Bank: NL42INGB0003044773 of ABN-

Amro: NL78ABNA0445107324

Beide ten name van St. Josephparochie

Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30 en 11:30 uur.

De Kajuit

Open op maandag en op donderdag tussen 9:00 en 11:00 uur.



Met hart en ziel

2017

Een nieuw jaar ligt voor ons, perspectieven openen zich. Wat zal het jaar 2017 ons brengen? Er is veel om dankbaar voor te zijn. Veel mensen zetten zich met hart en ziel in om de locatie Noord in goede banen te leiden. Ik noem de vriendelijke geduldige mensen op het secretariaat, die ook nog eens met de computer overweg kunnen. Elke situatie weten zij het hoofd te bieden. Gastvrijheid staat voor hen bovenaan op de lijst van de vele verschillende werkzaamheden.. De kosters en collectanten die elke zondag maar weer paraat staan en ook nog eens door de week. We kunnen er op bouwen. De misdienaars en acolieten, de lectoren en voorgangers. Een viering zonder hen zou niet kunnen. De koren die met hun zang een extra dimensie toevoegen aan de liturgie. De mensen die de tuin en parkeerplaatsen rond de kerk en het parochiecentrum onderhouden. De mensen van beheer. De Pelgrim rondbrengers. De koffiezetters op zondagmorgen. De dames van de kinderwoorddienst die de kinderen op speelse wijze vertrouwd maken met de verhalen uit de bijbel. De begeleiders van de eerste communicantjes en vormelingen. De mensen die communie rondbrengen. De groep caritas, die stille noodzakelijke hulp bieden daar waar het zo nodig is.



De mensen die iemand die moeilijk ter been is vervoer aanbieden naar de kerkdiensten. Kortom, een veelheid aan groepen en mensen die hand en spandiensten verlenen om Noord tot een bloeiende locatie te laten uitgroeien. We kunnen niet zonder. Het gebeurt om niet, vanuit een goed hart. Dat is merkbaar, dat is voelbaar. Elke handreiking, elk gebaar, elke glimlach, elke groet, goede gedachte, woordeloos gebed en stilte doet er toe. Geloven is niet meer vanzelfsprekend in onze samenleving. Maar we snakken naar het positieve. "Doe wel en zie niet om", zei iemand op de Eschpoort met veel levenservaring. In Matteus 25 staat: Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en Gij hebt mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed. Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht. In de traditie ook wel de werken van barmhartigheid genoemd oftewel de werken van warmhartigheid. Laten we in deze geest het jaar verder tegemoet treden en vorm geven. Zalig Nieuwjaar.



Lies van Veldhoven

KINDERWOORDDIENST ST. JOZEFKERK

Tijdens de H. mis van 9.30 uur op
Zondag 19 februari 7e zondag door het jaar

Thema "Je vijand liefhebben"

is er een KWD voor kinderen van 3 – 12 jaar
Wilt u meer weten kom gerust eens langs of mail
naar Louise Meulenbroek louisemeulenbroek@hotmail.com



KINDERCLUB ST. JOZEFKERK

Op zaterdag 4 februari is er Kinderclub van 10.30 – 12.00 uur
in de parochiezaal van de St. Jozefkerk voor kinderen van 4 -12 jaar

Thema : `Verloren Zoon`

Wilt u meer weten kom gerust eens langs of mail
naar Linda (lindaterbraak@live.nl) of
Begona (bferpan@hotmail.com)



Colofon

H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04

Email:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 053 7113460

Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brivibus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

Gerrit Groothuis

Eric Sanders

Lokale Beheergroep:

Email:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Ineke Keizer, coördinator

Joop van der Woning

Jos van Rooij

Evelyn Keuben

Arturo Pérez Rivera

Redactie:Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

SNS-bank NL31 SNSB 0911 5300 37

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Openstelling Jacobuskerk:

Elke donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur.

In de maanden mei t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00 tot 16.30 uur.



Kerst in de Jacobuskerk

De tegenstelling kon niet groter zijn op kerstavond. Uitbundig feest in de cafes op de Oude Markt, stapels fietsen op straat en op de trappen van de kerk.... Even waren we bezorgd of dit parochianen zou belemmeren de avondmis te bezoeken. Die angst bleek ongegrond. Vanaf kwart over zeven stroomden de mensen binnen, van het rumoer buiten naar de ingetogen sfeer binnen in de kerk, waar het binnenstads jongerenkoor aan het inzingen was voor de viering. Toen pastor Jan Kortstee om 8 uur de viering begon, zat de kerk helemaal vol. Een ingetogen viering, mooie lezingen, warme liederen..... Midden in de winternacht ging de hemel open..... rond half tien verlieten alle aanwezigen met een glimlach de kerk.

Op eerste Kerstdag was er in de viering, waarin mgr. Henk Kronenberg voorging, speciale aandacht voor onze jongste bezoekers.



Diaken Paul van Blijswijk sprak op de trappen van het priesterkoor met de kleintjes over de geboorte van Jezus. Daarna mochten alle kinderen een kaars aansteken bij de kerststal. *Hetty Mulder*



Advent – Kerst in de Jacobuskerk



Tijdens de Advent en kersttijd hebben vele honderden zangeressen, zangers, musici en solisten in de Jacobuskerk ons laten genieten van de voorbereiding op kerstmis.

21 koren, orkesten en ensembles hebben met veel elan en op eigen wijze tijdens deze voorbereiding op kerst mensen een feest van verbroedering en samenzijn willen bieden. Ruim 4500 bezoekers hebben in deze periode de Jacobuskerk bezocht. Een van de uitschieters deze maand was de Open dag met 1400 bezoekers.

Het is teveel om alle medewerkende koren etc. te vernoemen, maar enkele hiervan waren toch zeker het kinderkoor van het Kathedraalkoor Poznan, "De Poolse Nachtegalen", het blokfluit ensemble Gerjanne Dannenberg – Saskia Bittner en het kinderkoor van de Alfonsusschool.

Al met al een feest van ontmoeting. Dit alles was mogelijk door de inzet van heel veel vrijwilligers van de Jacobuskerk die ook de kerk extra versierd hadden. Oprechte dank is hiervoor op z'n plaats.

Joop van der Woning

Colofon

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstr. 253
7545 GH Enschede 432 44 87

Email:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 053 7113460

Openingstijd secretariaat:

maandag van 9:00-11:00 uur (behalve in de schoolvakanties) en

donderdag van 9:00-11:30 uur.

Pastoraatgroep Zuid:

Email:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink,

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Hr. P. Pikkemaat

Mw. A. Tenbergen

Mw. J. van de Pieterman

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige Ariënsgedachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid:

Email:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. W. Bathoorn, coördinator,

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

Lisette Janssen (St. Jan) tel. 430 59 88

Jos Vaneker (Verrijzenis)

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL08INGB0000966093

Vieringen: zie pagina's 16-17-18.

De Roef

Pastor Geertmanstraat 17

Tel.: voor donderdagochtend

van 9:00 - 12:00 uur 06 38 23 63 70

Contactpersonen:

Carina Meijer 06 27 38 16 93 **(voor vragen en informatie)**

Bijbel leesgroep:

1e woensdag van de maand om 9:30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenbergh 588 do-mo 9:00-11:00 uur

Contactpersoon:

Annelies Tenbergen 053-4768667 **(voor vragen en informatie)**



Beste medeparochianen

De lokale beheergroep en de pastoraatgroep Zuid wensen U allen een gezond en gelukkig 2017.

We zijn nu met de 3 lokaties van Zuid Enschede een jaar samen. Vele parochianen van m.n. de Verrijzeniskerk hebben we mogen begroeten in het afgelopen jaar. Hier zijn we erg blij mee. We hopen dan ook dat alle parochianen van de zuidwijken zich in de St.Jankerk thuis zijn gaan voelen. We doen in ieder geval ons uiterste best om een ieder dit gevoel te geven. Dit gaat natuurlijk niet vanzelf; we hebben allen zo onze eigen ideeën en de pijn van sluiting van de eigen kerk is nog niet helemaal weggeëbd. Ook het feit dat er een bestuurscrisis plaats heeft gevonden maakt het lastiger om op lokaal niveau te functioneren. Het duurt allemaal wat langer dan we gewend zijn. Toch denken we dat we het als locatie Zuid best goed doen. We hebben ook nieuwe vrijwilligers erbij gekregen met wie we samen onze kerk draaiende houden. De Ariënsgedachtenis heeft nog de Roef als uitvalbasis en de Verrijzenis de dagkerk. Deze lokale ruimtes voldoen zeer zeker aan de behoefte om ook op de oude lokaties samen te zijn.

(lees verder op pag. 11)



We proberen in 2017 onze gemeenschap nog meer vorm te geven en het een thuishaven te laten zijn voor alle parochianen van de Zuid wijken. Wij kunnen dit niet alleen, hiervoor is uw inzet ook nodig. Dus mocht u ideeën hebben of opmerkingen, kom er mee en laat het ons weten, zodat we er met zijn allen een goed jaar van kunnen maken.

Tot slot wil ik u uitnodigen om na de viering lekker te blijven hangen om eerst gezamenlijk te genieten van een kopje koffie met cake achter in de kerk; dank aan de inzet van de koffiedames, en daarna in het zaaltje waar we drankjes en hapjes zullen serveren en er de jaarlijkse verloting zal zijn met leuke prijsjes en als hoofdprijs de paaskaars van 2016. Ik hoop dat we allemaal blijven om er een leuke, gezellige avond van te maken.

(Toespraak van Lisette Janssen na de Nieuwjaarsviering in de St. Jankerk op 7 januari)

Het was jammer dat het uitgerekend deze zaterdag zo slecht weer was, waardoor er veel minder mensen waren dan andere jaren. Desondanks werd het een gezellige avond.

Tijdens de gezellige nieuwjaarsreceptie hebben we weer een vrijwilliger van het jaar in het zonnetje gezet. Dit jaar hebben we gekozen voor Herman Wigbels. Hij is bijna geen dag niet in de kerk en is ons aanspreekpunt voor allerlei technische klussen. Hij neemt deel in de maandagmorgengroep, de vrijdagmiddaggroep, maakt de kruisjes, zingt in het koor en doet daar ook de inkopen voor. Verder kunnen we hem altijd bellen als er iets niet werkt of kapot is in de kerk. Kortom altijd aanwezig waar het nodig is. Herman, bedankt voor je inzet. Wij zijn erg blij met je.

Ouderen en Kerk in Zuid

Het was dit jaar voor het eerst dat een Kerstviering voor Ouderen uit de voormalige Ariensgedachtenkerk-, de Verrijzenis- en de St. Jan-Michaelkerk gezamenlijk werd gehouden in de St. Jankerk. Spannend, zowel voor de Ouderen als voor de vrijwilligers. Hoe zal het verlopen? Zullen er veel gasten komen? Zal het gezellig worden...? Maar de vuurproef is glansrijk doorstaan! Om half drie begon er een eucharistieviering waarbij Pater Ben Engelbertink voorging. Het gemengde koor van de St. Jan en het dameskoor van de Verrijzenis zongen bij deze gelegenheid samen. Alle bekende kerstliederen werden samen met de gasten gezongen. Na afloop was er koffie of thee met een kerstkrans. De ruim zestig gasten pasten precies in de parochiezaal waardoor het uitgebreide koor genoeg moest nemen met de hal. De achtkoppige begeleiding had die middag haar handen vol. Tenslotte was er nog een

hapje en een drankje. Al gauw sierden vele tafels de pauselijke kleuren geel en wit, maar dat werd dit keer veroorzaakt door de glaasjes advocaat met slagroom. Graag willen we de vrijwilligers danken die de mensen hebben gehaald en gebracht die op extra vervoer waren aangewezen. Vol vertrouwen gaan we door met het organiseren van bijeenkomsten als de busreis, de ziekenzalving en de viering als voorbereiding op het kerstfeest.

Ouderen en Kerk Zuid.



Doopvoorbereiding uitgebreid

In de parochies Maria Vlucht, Jacobus en Franciscus kiezen nog steeds flink wat mensen voor de doop van hun kinderen. Met name in Enschede valt op, dat er elk jaar ook een aantal volwassenen is, die de stap willen maken om bij de Rooms katholieke kerk te gaan horen. Motivaties van ouders of aspirant-dopelingen zijn natuurlijk heel verschillend. Vaak horen wij als pastores, dat ouders graag willen dat hun zoon of dochter bij de geloofsgemeenschap gaat horen. Men verwacht van een gelovige opvoeding, dat kinderen normen en waarden worden bijgebracht, die men belangrijk vindt in het leven. Zorg en oog voor je medemens worden daar vaak bij genoemd. Opvallend vaak is er ook iets gebeurd in het leven van vader of moeder, waardoor men aan het nadenken is gezet. 'Er is meer, dan wij vermoeden,' klinkt het dan in het doopgesprek. Tegelijkertijd zien we als pastores ook de onmacht waar jonge mensen mee worstelen. Veel jonge ouders vinden het moeilijk om hun geloof te verwoorden of hun geloofsopvoeding inhoud te geven en praktijk te laten worden. Men staat ambivalent tegenover de kerk als instituut. Toch is het zo dat zonder gemeenschap de kerk niet kan bestaan en dat zonder geloofsopvoeding het geloof verdamppt. De kern van geloven in de christelijke traditie is, dat je met God een persoonlijke relatie aangaat. Dat gebeurt onder meer in gebed en bijbel-lezing. Maar zoals elke relatie vraagt dat investeren, koesteren, warm houden... Om daarbij te helpen en handvaten te geven vindt de doopvoorbereiding sinds 1 januari van dit jaar in twee bijeenkomsten plaats.

De eerste avond staat in het teken van kennismaking met elkaar. Er wordt ingegaan op betekenissen van namen en de betekenis van symbolen en gebaren in



de doopliturgie. We zoeken naar verbindingen tussen de doopmotivatie van ouders en de betekenis die kerk en geloof daarin hebben. Ouders en verzorgers gaan onderling in gesprek over de geboorte van hun kinderen en hoe dit hun gezins- en gelovig leven heeft beïnvloed. Belangrijke thema's van het geloof komen aan bod, als ook het belang van een goede geloofsopvoeding. Kinderen zijn immers afhankelijk van het voorbeeld dat ouders hun geven. Zij zijn de eersten, die kinderen met God en geloof in aanraking brengen.

Op de tweede avond wordt onder leiding van een pastor naar verdere verdieping gezocht. 'Wat doen we eigenlijk als we vieren?' Hoe kun je bijbel-verhalen met ervaringen uit je eigen leven verbinden? Wat zeggen we eigenlijk, als we de geloofsbelijdenis uitspreken? Wat trekt ons aan en inspireert ons in de Rooms katholieke kerk aan geloof en gemeenschap? Wat wil je aan geloof overdragen aan je kinderen?

Er is op de avonden sprake van kennis-overdracht, maar zeker ook ruimte voor onderling gesprek. Van elkaar kun je immers veel leren. De ouders worden op weg geholpen om zelf de doopviering met teksten en liederen in te vullen. We gaan er vanuit, dat de ouders met elkaar het liturgieboekje maken. Veel teksten daarvoor kunnen wij digitaal aanleveren. Maar er is ook een vast doopboekje beschikbaar met een aantal keuzemogelijkheden.



We hopen zo het geloofsleven van veel jonge gezinnen een impuls te geven. We hopen immers dat onze kinderen over twintig, dertig jaar ook nog een geloofsgemeenschap vinden in hun nabije omgeving, die hun steunt en inspireert om het leven met God te vieren.

In alle drie de parochies kan men zich, zijn of haar zoon of dochter aanmelden bij het centraal secretariaat.

In Lonneker en Glanerbrug kan dit ook via het locatie-secretariaat, dat er dan voor zorgt, dat de aanmelding bij het centraal secretariaat van de parochie terecht komt. Meer informatie vindt u op de website van uw eigen parochie.

Namens het pastoraal team,

pastoraal werker Frank de Heus

Tot ziens, adieu, à Dieu!

Achteloos zeg ik vaak bij het weggaan: Tot ziens!. Ook al weet ik dat ik mensen echt niet meer terug zal zien: op een vakantie, in een winkel, in de bus. Net zo achteloos als de Fransen zeggen: Adieu!

Dat schoot me te binnen in deze maanden van afronden, overdragen en ook afscheid nemen. In het pastoresteam hebben we in het voorjaar keuzes gemaakt die nu duidelijk hun consequenties krijgen. Ik ben langzaam meer gaan werken voor de parochie Maria Vlucht aan onze oostkant en collega Frank de Heus loopt zich warm voor het pastoraat in Enschede. De afgelopen maanden waren een tijd van overgang. Frank neemt vanaf januari mijn plek in bij vieringen in het weekend en door de week, bij werkgroepen en vergaderingen. Hij wordt pastoraal de aanspreekbare pastor. Ik heb 15 jaar binnen Enschede gewerkt. Eerst voor de nieuwbouwwijk rond Bruggerbosch en vanuit de parochies in de binnenstad. Daarna heb ik de groei mee gemaakt naar één grote stadsparochie. Geleerd om me te bewegen tussen 7 verschillende kerken met allerlei groepen en mensen. Genoten van allerlei feestelijke vieringen, mee geleefd met de fijne dingen van het leven; en stil geworden bij verdriet en tegenslag. Wat me vooral inspireert is samenwerken. Met een team van steeds minder collega's. Vooral: met vrijwilligers. Om ons geloof vorm te geven voor parochie

en parochianen. Om manieren van werken op te zetten waardoor de kerkfabriek kan draaien. Ik ben een mens van verbindingen leggen tussen mensen. Dat heb ik in Enschede deze jaren ontdekt en volop benut. Ik neem nu afscheid en verleg mijn werkterrein. Tot zo ver kan ik dus zeggen: Tot ziens, Adieu!

Maar in deze situatie blijft het ook: Tot ziens, want ik blijf werken binnen het ene pastorale team voor de 3 parochies. En zo blijf ik af en toe toch ook in Enschede zichtbaar.

Ik wil mensen bedanken die me hebben laten merken hoe ik voor hen pastor kon zijn. Ik wil ieder bedanken waar mee ik heb mogen samenwerken. Het geloof mag ons blijven dragen. Geloof dat breder is dan de kerk, dat dieper gaat dan organiseren, dat verder gaat dan onze eigen dagen. Mogen we elkaar blijven inspireren als gemeente van Jezus, mens naar Gods hart. Tot bij God: à Dieu!

Carla Berbée, pastoraal werkster



Mijn naam is ...



Karl Grabmaier en ik neem de pen over van Carina Meijer.

Bijna 44 jaar geleden ben ik samen met mijn vrouw en (toen) één dochter uit Oostenrijk hier naar toe verhuisd. Er kwam dan gauw een tweede dochter erbij. Intussen hebben die dochters zelf familie en ons met - in totaal - vier kleinkinderen verblijd. Jammer genoeg wonen ze wat verder weg, waardoor we ze niet zo vaak meer zien.

In de parochie ben ik in de Goede Herder actief geweest, eerst alleen in het koor, later ook in het parochiebestuur en ben als zodanig overgegaan naar de parochie "Het Heilig Hart van Jezus, de Goede Herder". Daar ben ik dan naar de Pastoraatgroep gewisseld en heb een aantal andere taken mee vervuld zoals gastheer/secretariaat en het maken en schrijven van kruisjes voor overledenen. Ook in de locatie "Ariënsgedachtenis" die uit deze parochie voortkwam.

Bij het overgaan naar locatie "zuid" heb ik de meeste taken niet voortgezet omdat me "zuid" iets te ver weg is: als ik naar de St. Jan kerk ga kom ik op minder dan de helft van de weg langs de St. Jozef!

Wat ik wel nog doe voor zuid is het gastheer zijn voor de donderdag ochtend in de Roef (en ook het rooster maken voor de anderen van de gastvrouw/heer groep etc.). De

vieringen in de Roef vind ik heel goed en ik vind het fijn deze trouwe en enthousiaste groep te mogen ondersteunen.

Verder ben ik tegenwoordig binnen de parochie vaker als zanger bezig dan met een andere taak, ik zing namelijk in het Ariënskoor, in de Schola Cantorum en - als dat niet botst - ook bij Come Back.

Ook als midwinterhoorn blazer zullen velen me recentelijk wel gehoord hebben, ook in de kerk. Jammer, dat ik juist in de "Twentse viering" in de Jacobus op derde Adventzondag de hoorn niet mee had. Daar had het natuurlijk heel mooi bij gepast.

De pen geef ik door aan Elly Workel, die gezegd heeft deze graag van mij over te willen nemen. Groeten aan alle lezers en de beste wensen voor het - als dit uit komt - nog jonge jaar 2017 van *Karl Grabmaier*.



Kerststal Bonifatiuschool

De laatste jaren vierden de leerlingen van de Bonifatius en hun ouders Kerst in de Mariakerk. Helaas was dit vorig jaar voor het laatst vanwege de sluiting van de Mariakerk evenals enkele andere kerken.

Na de sluiting moesten de kerststallen een nieuwe, goede bestemming krijgen en wij waren een van de gelukkigen.

Deze kerst hebben de leerlingen van de Bonifatiuschool dan ook voor het eerst

mogen genieten van de prachtige kerststal die we hebben gekregen na het sluiten van de kerk.



KRONIEK

OVERLEDENEN



St. Jozefkerk:

1 december 2016

Bertus Hofstee, 92 jr.

St. Jankerk:

22 november 2016

Bernardina Braakhuis-Fiselier, 66 jr, e/v H.A.M. Braakhuis.

28 november 2016

Klaas Bootsma, 82 jr, e/v G.S. Bootsma- Rauen.

25 december 2016

Fine Michorius-Ezendam, 93 jr, wed/v Th.W. Michorius.

Anders:

3 december 2016

Stephany van den Braak-Slot, 82 jr.

DOPELINGEN

4 december 2016

Beyonreech Chirino, geb op 20 augustus 2016, z/v Christopher-John Chirino en Danitza Chirino.



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 21/22 januari 3e zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur J. Kortstee Zanggroep St. Joseph	Gebedsviering Zondag 10.00 uur ds. E. Sonneveld + T. Hannink Oecumen. gebed eenheid kerken All Together	Eucharistieviering Zaterdag 19.00 uur H. Antonissen Ariënskoor
Weekend 28/29 januari 4e zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur W. Rekveld Schola	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur H. Kronenberg Ariënskoor	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur C. Berbée All Together
Weekend 4/5 februari 5e zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur A. Monnikhof Gem. koor St. Jan-H. Michaël	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur A. Monnikhof Internationale mis Vocal Moments	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Ariënskoor
Weekend 11/12 februari 6e zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur W. Rekveld Zanggroep St. Joseph	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur F. de Heus Pres.viering 1e H. Comm. Noord Kinderkoor Verrijzenis	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur B. Engelbertink Gem. koor H. Geest-Maria

Lezingen bij de zondag

22 januari 2017

Derde zondag door het jaar
Jesaja 8,23b; 9,3
1 Korintiërs 1,10-13.17
Matteüs 4,12-23 of 4,12-17

29 januari 2017

Vierde zondag door het jaar
Sefanja 2,3;12-13
1 Korintiërs 1, 26-31
Matteüs 5,1-12a

5 februari 2017

5e zondag door het jaar
Jesaja 58,7-10
1 Korintiërs 2,1-5
Matteüs 5,13-16

12 februari 2017

6e zondag door het jaar
Sirach 15,15-20
1 Korintiërs 2,6-10
Matteüs 5,17-37 of 5,20-22a.27-28.33-34a.37

19 februari 2017

7e zondag door het jaar
Leviticus 19,1-2.17-18
1 Korintiërs 3,16-23
Matteüs 5,38-48

26 februari 2017

8e zondag door het jaar
Jesaja 49,14-15
1 Korintiërs 4,1-5
Matteüs 6,24-34



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 18/19 februari 7e zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur A. Monninkhof + P. van Blijswijk Kinderwoorddienst Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur A. Monninkhof + P. van Blijswijk Internationale mis BJK	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur Werkgroep All Together
Weekend 25/26 februari 8e zondag door het jaar	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur J. Kortstee Schola	Woord- en communieviering Zondag 11.00 uur M. Dijkman Samenzang	Woord- en communieviering Zaterdag 19.00 uur A. Peters Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Aswoensdag 1 maart	Eucharistieviering Woensdag 09.30 uur J. Kortstee Ariënskoor		Gebedsviering Woensdag 18.30 uur A. Monninkhof + F. de Heus Kinderviering + Askruisje Kinderkoor Verrijzenis
Weekend 4/5 maart 1e zondag Veertigdagentijd	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur A. Monninkhof Kinderwoorddienst BJK	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur A. Monninkhof Internationale mis BJK	Woord- en communieviering Zondag 10.00 uur F. de Heus Pres.viering 1e H. Comm. Zuid Kinderkoor Verrijzenis



Het gemengde koor van de St. Jan en het dameskoor van de Verrijzenis tijdens de kerstviering voor ouderen op 19 december jl. in de St. Jankerk



Vieringen door de week

Maandag	17.45 uur	H. Jacobus	Stille aanbidding
Maandag	18.15 uur	H. Jacobus	eucharistie met aansluitend biechtgelegenheid
Dinsdag	19.00 uur	H. Jacobus	Stille aanbidding
Woensdag	09.30 uur	St. Jozef	afwisselend eucharistie en woordcommunieviering
Donderdag	09.30 uur	De Roef	gebedsviering
Donderdag	09.30 uur	Verrijzeniskerk	afwisselend eucharistie en woordcommunieviering
Donderdag	09.30 uur	De Kajuit	gebedsviering
Vrijdag	09.00 uur	H. Jacobus	afwisselend eucharistie en woordcommunieviering
Zaterdag	12.00 uur	H. Jacobus	Angelusgebed (1e zaterdag van de maand)

Openingstijden dagkapellen

St. Jozef	dagelijks	10-16.00 uur	
H. Jacobus	dagelijks	10-17.00 uur	rolstoeltoegankelijk
Verrijzeniskerk	op werkdagen	10-16.00 uur	

Vieringen in de Verzorgingshuizen

De Cromhoff	1e en 3e donderdag van de maand	16.00 uur	
De Eschpoort	4e zaterdag van de maand	16.00 uu	contactpersoon: Anneke Peijnenborg
Florapark	1e en 3e dinsdag van de maand	09.30 uur	
De Hatteler	3e woensdag van de maand	16.00 uu	(onder voorbehoud)
De Posten	2e vrijdag van de maand	10.00 uu	contactpersoon: Fie Otten

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Mediant	elke zondag	10.00 uur
---------	-------------	-----------

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal	elke zondag	11.00 uur	
	1e zondag van de maand	11.00 uur	Spaanse viering



Uw kerk in Balans

Actie kerkebalans 2017

Beste parochianen,

Wij maken samen deel uit van onze parochie "Sint Jacobus de Meerdere", waarin we elkaar steunen op belangrijke momenten in ons leven. Met elkaar houden wij de parochie in stand. Door de actie Kerkebalans en u bijdrage kunnen we de deuren open zetten en velen welkom heten. En in 2016 heeft u ons wederom royaal gesteund. Hartelijk dank daarvoor.

Wij willen in 2017 doorgaan op de ingeslagen weg, geïnspireerd door de naamgever van onze parochie: Sint Jacobus de Meerdere. Concreet inhoud geven aan onze geloofsgemeenschap door jonge mensen te inspireren en de vertrouwde parochianen te bemoedigen. Wij willen verbinden en bouwen. Werken aan een vitale en bloeiende gemeenschap

In de folder bij de Actie Kerkebalans staat een opsomming van onze plannen voor 2017. Prioriteiten hierin zijn:

- De aandacht en zorg voor mensen in nood, zoals bij ziekte en overlijden;
- Aandacht bij vreugdevolle momenten in het leven zoals geboorte en huwelijk en feestelijke vieringen rond Pasen, Pinksteren en Kerst;
- Projecten voor kinderen, jonge mensen, ouderen en begeleiding van vrijwilligerswerk;
- Het onderhoud van kerken en pastorale centra;
- Deelname aan bedevaart naar Kevelaar en Lourdes;
- Goede informatie over ons geloof en berichten over onze gemeenschap via ons vernieuwde parochieblad "Pelgrim" en de website van onze parochie www.katholiekenschede.nl

Het bestuur kan doen wat de portemonnee toelaat. Uw bijdrage is daarbij noodzakelijk en meer dan welkom. Wij menen dat onze gezamenlijke geloofsgemeenschap, de parochie dit waard is. Daarom doen wij dit beroep op u en willen we u bij voorbaat hartelijk dank zeggen voor uw bijdrage. Deze kunt U overmaken op één van de rekeningnummers, vermeld in de brief over de "Actie Kerkebalans die U van Uw locatiekerk zult ontvangen, of op één van de rekeningnummers, vermeld in ons parochieblad "Pelgrim".

Bestuur en pastoraal team RK parochie "Sint Jacobus de Meerdere"





Venezolaan wordt **generaal** van jezuïeten

Pater Arturo Sosa Abascal uit Venezuela is de nieuwe generaal-overste van de Sociëteit van Jezus. Afgelopen najaar werd hij door de 36ste Generale Congregatie van de jezuïetenorde gekozen als de 30ste opvolger van Sint-Ignatius van Loyola.

Pater Arturo Sosa, geboren in 1948 in Caracas, is doctor in de politieke wetenschappen. In 1966 trad hij toe tot de jezuïetenorde en in 1977 werd hij priester gewijd. In zijn vaderland werkte hij als pastor, docent en wetenschapper. De afgelopen jaren was hij werkzaam voor het generaalat van zijn orde in Rome. Nu staat hij aan het hoofd van het grootste mannelijke religieuze instituut van de Katholieke Kerk (16.740 leden). Ook paus Franciscus is lid van de Sociëteit van Jezus, die in 1534 werd gesticht door Ignatius en zes andere studenten van de Universiteit van Parijs.

Bisschoppensynode 2018 over jongeren en roeping

In oktober 2018 vindt in Vaticaanstad de 25ste Gewone Generale Assemblee van de Bisschoppensynode plaats. Paus Franciscus koos als thema van deze kerkvergadering: 'Jongeren, geloof en onderscheiding van roeping'. Het is zijn wens "om jongeren te vergezellen op hun reis naar volwassenheid, zodat zij na een periode van onderscheiding kunnen ontdekken wat hun levensplan is en hoe ze dit met vreugde kunnen verwerkelijken".

Het thema van 'onderscheiding' behoort tot de zogenoemde ignatiaanse spiritualiteit. Paus Franciscus is per slot van rekening lid van de Sociëteit van Jezus, de orde van Sint-Ignatius. Deze Baskische edelman schreef na zijn radicale bekering de Geestelijke Oefeningen, een spirituele methode om uit te vinden tot welk levenspad God je uitnodigt.

Paus bij eeuwfeest **Maria-** **verschijningen in Fátima**

Paus Franciscus bezoekt dit jaar het Portugese Maria-oord Fátima om deel te nemen aan de viering van de honderdste verjaardag van de Maria-verschijningen.

Veel katholieken geloven dat de Moeder Gods in 1917 verscheen aan drie kinderen bij Fátima, 130 kilometer ten noorden van Lissabon. Op 13 mei van dat jaar zagen Lucia, Francisco en Jacinta voor het eerst een vrouw "die helderder dan de zon was", "bekleed met een witten mantel" en "een rozenkrans in haar hand droeg". Daarna zou ze nog vijf keer aan hen verschijnen. De mysterieuze gestalte drukte de kinderen op het hart veelvul-



dig het rozenhoedje te bidden voor vrede.

Jaarlijks reizen honderdduizenden pelgrims naar Fátima. Paus Franciscus is een groot vereerder van Onze Lieve Vrouw van Fátima.

Oecumenische Viering 22 januari 2017

Viering voor de week van het gebed voor de eenheid.

Jouw hand, mijn glimlach.

Op 22 januari vindt om 10 uur in de Jacobuskerk de oecumenische viering plaats waarin we bidden voor de eenheid van de kerken. Veel verschillende kerken uit Enschede werken hiertoe samen. All Together zingt, en samen met het corps van het Leger des Heils begeleidt ze de samenzang. Natuurlijk speelt het corps ook zelfstandig. In de viering beelden we met het bouwen van een muur uit hoe we door de tijd heen muren hebben gebouwd tussen mensen en kerken, maar laten we ook zien hoe we die muren – voor zover zij er nog zijn - neer willen halen. De beeldmeditatie eindigt in een kruis van hoop.

De collecte tijdens deze viering is bestemd voor de Stichting Fajikunda. Hiermee tonen we onze verbondenheid met minder bedeelde, maar ook het lijntje tussen gehandicapten in Nederland en in Gambia. Deze stichting onderhoudt een sociale werkplaats voor gehandicapten in Gambia, ondersteund door Hennie en Winnie van der Meer. Op de Losserhof worden de resten van kaarsen uit de kerken in Enschede en omgeving, omgesmolten tot blokken, waarmee mensen in deze werkplaats weer kaarsen

maken. Maar, er gebeurt nog veel meer. Eerder is er al voor een busje en naaimachines gezorgd. Het busje haalt de (gehandicapte) mensen op en brengt hen weer naar huis. Tussendoor wordt het actief ingezet als taxi of voor pakketvervoer. De kleding en schooluniformen die gemaakt worden, voorzien in een behoefte en vinden gretig aftrek.

Uw geld gaat direct naar het project. Er zijn geen betaalde krachten (behalve de gehandicapte werkers) die betrokken zijn bij de uitvoering. Zowel de ondersteuning en fondsenwerving uit Nederland, als het management in fajikunda, bestaat geheel uit vrijwilligers. En, ... het werkt echt!

Langzamerhand ziet men in Fajikunda en in de hoofdstad Banjul dat gehandicapte mensen geen probleem hoeven te zijn in de samenleving. Zij krijgen een plek in de samenleving en worden niet langer uitgesloten (en uitgestoten).

Naar nu blijkt is er ook veel behoefte aan leermiddelen. Een zinvol doel voor deze collecte.

Wij hopen veel mensen te begroeten.

Beste vrienden,

Op 22 januari zitten Hennie en Winnie van der Meer alweer in Gambia.

Er staan daar verschillende potjes op het vuur.

Tijdens ons gesprek maandagmorgen werden er 10 rolstoelen aangeboden.

Vanwege de verkiezingen daar, draaide de nieuwe zeefdrukkerij op volle toeren.

De personenbus die via de vastenactie kon worden aangeschaft is volop in bedrijf.

Er zijn 5 zonnepanelen onderweg om het houtvuur in de kaarsenmakerij te vervangen.

Instaleren en montage wordt nog een hele klus.

Het terrein rondom de werkplaats is inmiddels verhard.

U hoort het, het Fajikunda-project loopt!

Hierbij namens hen de beste wensen waar wij ons graag bij aansluiten.

Vriendelijke groeten namens de Stichting Fajikunda.



Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Verdiepend het nieuwe jaar beginnen.

We noemen Hem God, Vader, Zoon, Heilige Geest, Jezus, Elohim, JHWH, Adonai, HEERE, Almachtige, Ongeziene, Lam, Altijd aanwezige, Leeuw of Wind. En we hebben iets met de Kerk, met Zijn gemeente. Want daar ontmoeten we met de ander, door de ander, in de ander, iets van de Ander. In het nieuwe jaar zullen we in 4 avonden samen kijken naar 4 schijnwerpers die de Bijbel aandraagt. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. De vierde avond richten we ons op de gemeente, geroepen om Hem te belijden als God.

We komen samen van 19.30 tot 21.00 uur in de Bibliotheek van Mediant, locatie Helmerzijde, Broekheurnering 1050 op:

18 januari God de Vader, **22 februari** God de Zoon, **15 maart** God de Heilige Geest, **12 april** Gemeente zijn. De avonden zijn los te volgen. Allemaal van harte welkom!

Opgeven is gewenst: Anneke Roovers (anneke-roovers@hotmail.com / 06 4672 6244).

Vrijplaats Daglicht

Op donderdag 2 februari is er weer een viering van de Vrijplaats Daglicht in de St. Jankerk. De viering begint om 19:30; vooraf worden de liederen ingezongen om 19:15. Het thema van de viering is "Verscheidenheid".

Alle mensen zijn anders. Mensen die anders zijn roepen verschillende gevoelens op. Nieuwsgierigheid misschien. Maar als ze dichtbij komen ook vaak angst. Ze zijn onbegrijpelijk, ze spreken letterlijk of figuurlijk een andere taal, ze hebben andere gewoontes.

Anders zijn dan anderen kan een bron van vreugde zijn. Je weet dat er niemand is zoals jij, dat je bijzonder bent. Je mag trots op jezelf zijn. Misschien word je erom gewaardeerd. Maar anders zijn kan ook betekenen dat je buitengesloten of gediscrimineerd wordt, dat je vereenzaamt, dat je je minderwaardig gaat voelen

Alle mensen zijn anders. Onze samenleving lijkt versnipperd, zeker in deze verkiezingstijd. Zoveel smaken, zoveel

zinnen. Zoveel overtuigingen, zoveel godsdiensten. Zoveel partijen. En het is verleidelijk om je op te sluiten in je eigen kring en anderen te verketteren.

Toch hebben we elkaar nodig. Ieder heeft zijn eigen gaven en mogelijkheden. Samen vormen we de veelkleurige, veelzijdige wereld waarin we samen-leven. Als burens, vrienden, kerk, gemeente, Nederland, Europa, Wereld.

Kan onze samenleving nog een huis zijn waar we niet tegenover elkaar staan, niet langs elkaar heenlopen, maar echt samen leven? Niet verdeeld maar samen? Waarin verschillen tussen mensen niet bedreigend zijn maar uitdagend? Waarin we elkaar aankijken en beamen: jij bent zo anders dan ik en jij hebt jouw eigen gaven - ik heb je nodig.

Michael Steehouder



Het Citypastoraat zoekt jou!

Het Citypastoraat heeft op dit moment dringend behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Wie eenmaal meewerkt op het inloophuis van de kerken aan de Langestraat 51, krijgt daar doorgaans zo veel plezier in dat hij/zij jarenlang blijft. En dat is heel mooi. Maar betekent nu ook dat vrijwilligers ouder worden en de taak op het OCP best zwaar vinden worden. En daarom hebben een aantal van onze oude getrouwe mensen aangegeven te gaan stoppen. Vandaar dat er nu, vrij plotseling, heel wat nieuwe vrijwilligers nodig zijn.

Bent jij bereid iets van je tijd en je liefde te geven aan mensen? Kun jij goed luisteren, zonder een ander steeds in de rede te vallen met je eigen verhalen? Vind je het leuk om contact te maken met allerlei stadsgenoten? Durf je je kwetsbaar op te stellen in een intervisiegroep? Heb je ruimte in je agenda? Ja? Neem dan contact op met ds Ellen Sonneveld voor een intake-gesprek: 06- 48838079.

Sparen voor boodschappenpakketten bij EMTÉ

Spaar voor een gratis boodschappenpakket van ruim 50 euro, staat er op de spaarkaart van EMTÉ. Deze actie duurt tot 4 februari 2017. Met 44 zegels is uw kaart vol. En danvragen we ons af. Als u de volgende spaarkaart niet vol krijgt, denk dan weer aan ons. Vorig jaar leverde u massaal de overgebleven zegeltjes in en hebben wij 50 gezinnen gelukkig kunnen maken. Mensen waarvan we zeker weten dat ze met heel weinig rond moeten komen.

Hoe spaart u mee? U kunt de overgebleven zegeltjes bij Lage Bothofstraat 378, of Oliemolensingel 9 en als het u beter uitkomt voor Zuid-West bij Suze Robertsonlaan 9 in de brievenbus doen. Ook bij de secretariaten van alle kerkelijke locaties bij u in de buurt, want zij doen allen weer mee! Wij zorgen er voor dat de pakketten bij de EMTÉ worden opgehaald en in samenwerking met sociale instellingen op de goede plaats komen.



Bij voorbaat willen wij u alvast hartelijk danken.

Ria Smit, Henk Thüss en Anny Prieshof.

Sinds de Eerste advent bidden we het Onze Vader in de liturgie in heel het katholieke Nederlandse taalgebied met dezelfde woorden. Voor het pastoraal team aanleiding om weer eens na te denken over wat we met de woorden uitspreken. Deze weken buigen we ons over....

Onze Vader, die in de hemel zijt,

Het gebed die Jezus aan zijn vrienden leerde toen zij vroegen: 'Heer leer ons bidden' mag ook ons uitnodiging om God Vader te noemen. Een God die zichtbaar is geworden in Jezus. God die vanuit die hemel wil delen in ons mens zijn. Een dierbaar lied is dan ook voor mij het lied: Uit uw hemel zonder grenzen komt Gij tastend aan het licht met een naam en een gezicht. Even weerloos als wij mensen. God als Vader en Jezus spreekt hierover vol van liefde. De liefde die vanuit die Vader uitgaat is Jezus liefde naar ons toe. De Vader zo zegt Hij is een met mij en ik met hem. Jezus noemt dan ook zijn Vader ABBA is Pappa.

Dit klinkt zachter, liefdevoller en nabij. Onze Vader, die als een Barmhartige Vader naar ons omziet en een naam en een gezicht voor ons wil zijn. Dit mag ons uitnodiging om een naam en een gezicht te zijn. Of mogen we zeggen : Hij wil het leven met ons delen als wij willen delen waartoe zijn Zoon ons oproept wanneer Hij zijn vrienden en daarmee ook ons dat gebed geeft dat de eeuwen door heeft geklonken en is gebeden. Dat dit gebed gericht aan de Vader in de hemel ons mag uitnodigen en aanzetten mensen te zijn waartoe het ons oproept.

Pastor Willy Rekveld

Uw Naam worde geheiligd...

Wie of wat is God eigenlijk? Die vraag heeft geleid tot vele namen voor God al naar gelang zijn of haar betekenis voor mensen. Zo wordt Hij de Eeuwige genoemd, denkend dat God er altijd is geweest en zijn zal. Of men noemt Hem de Barmhartige omdat God uit de bijbel naar voren komt als een god, die het altijd opneemt voor de kleinsten. Niet Ezaü ontving de zegen en het erfrecht van aartsvader Izaak, maar zijn jongere broer Jacob. Niet één van de oudste zonen van Isaï werd de tweede koning van Israël, maar hun jongste broertje David die herder was. Jezus van Nazareth nam het vaak op voor de kleinsten of stelt hen ten voorbeeld aan de groten der aarde. Zo wordt God ook 'de Liefdevolle' genoemd, of 'de Rechtvaardige', 'Hij die ruimte geeft en vrijheid schept' en ga zo maar door. Ik zelf vind de mooiste naam voor God toch nog

steeds de naam waarmee Hij zich in de woestijn bekend maakte aan Mozes: 'JHWH', wat wij uit het Hebreeuws kunnen vertalen als 'Ik zal er zijn voor jou'. Zo is God er voor iedereen op een andere wijze, want allen hebben wij Hem op een eigen, andere wijze nodig. En dan bidden wij in het Onze Vader, 'uw Naam worde geheiligd'. Heiligen, in het Hebreeuws 'Kadash', betekent 'apart zetten'. Als wij bijvoorbeeld een kerk als een gewijde, heilige ruimte ervaren, komt dat omdat we die ruimte apart gezet hebben van de ruimte waar de rest van ons dagelijks leven zich afspeelt. Je kinderen zijn je heilig. Je idealen net zo. Daar moet iedereen van afblijven. Zo ook van die naam van God 'Ik zal er zijn voor jou'. Moge die naam zo betekenisvol voor jou zijn, dat die voor jou heilig is.

Pastor Frank de Heus



Uw Rijk kome...

'Uw Rijk kome' Wat verwachten we dat er komt als we deze woorden bidden? Welk beeld hebben we bij dat Rijk?

Met deze woorden spreken we een wens uit, een verlangen naar iets dat er nog niet helemaal is. 'Uw Rijk kome'. Hoe zal het zijn als in onze wereld meer van Gods invloed en van zijn rijk zichtbaar is en wij daar ook naar verlangen?

Als je het communicanten vraagt: 'waar is dat Rijk' zoeken ze vaak eerst naar een land ergens op de wereld. Soms dichtbij, soms heel ver weg. Wanneer ik vraag, hoe kan dat rijk groeien?, dan vertellen ze over zon en regen, landwinning, bomen planten. Ze hebben geen ongelijk, al wat nodig is voor het leven op onze aarde is in dat Rijk, dat land van God. Volwassenen noemen vaak het Rijk na dit leven: de hemel.

Voor Jezus draait alles om dit Rijk van God. Hij leefde en stierf ervoor. Hij vertelde er over als over een kostbare schat waar je alles voor over hebt, een mosterdzaadje dat heel klein begint en uitgroeit tot een grote boom, als gist dat door alles heen gaat. Het Rijk van God is de wereld die God ons droomt, die we hier en nu al kunnen ervaren én waar we zelf aan bouwen. Het gebeurt en is er op alle momenten dat leven geheiligd, heel gemaakt wordt. Wanneer mensen zich gekend voelen, aanvaard en gewaardeerd, geliefd.

'Uw rijk kome'. Bidden om Gods Rijk is het verlangen er naar aanwakkeren en ook onszelf aanzetten tot meewerken er aan.

Pastor Margot Dijkman

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel....

Ik vind, ik wil, ik moet..... zelfstandigheid, zelfbeschikking, eigen keuzes maken. Dat zijn de waarden waar wij voor gaan in dit land en in deze tijd. Ze betekenen: vrijheid, ontwikkeling, vooruitgang.

Op zich staan anderen dat niet in de weg: solidariteit en rechtvaardigheid vullen die ontwikkeling aan. Al doen anderen ook een inbreuk op mijn individuele vrijheid. Ik kan me laten leiden door wat anderen vinden of willen. En dan mijn eigen keuzes maken.

Maar: Uw wil ?! wat moet ik me daar bij voorstellen? En is het geen projectie is van wat ik zelf bedenken...Me laten gezeggen door iets dat veel groter is dan ik zelf, mijn eigen wil neer leggen..., me overgeven?!

Wie meer in dit leven heeft meegemaakt, weet hoe betrekkelijk autonomie is; hoe we als mensen ten diepste afhankelijk zijn, van baby tot aan onze oudste dag. Veel

overkomt je in dit leven, het slecht én het mooiste.

Uw wil: sterker dan onze menselijke arm, groter dan onze kleine beperktheid. Wij mensen zijn van de aarde, maar we willen reiken naar de hemel. En waar hemel en aarde elkaar raken, waar zij elkaar liefdevol kussen daar ontmoeten recht en vrede elkaar (volgens een psalm). Kunnen we daar iets van Uw wil ontwaren?! Mag die gebeuren? Dankzij -en soms ondanks- onze wil. Dat mijn willetje zich mag strekken in dezelfde richting als uw Wil. Zoals de vaste hand van de boogschutter de pijl stuurt. Kome wat komt.

Pastor Carla Berbée





Leven met Verlies bijeenkomsten in 2017

Als je een dierbare bent verloren, verandert je leven ingrijpend. Je moet weer een nieuwe richting, weg zien te vinden in je nieuwe levensfase na het verlies. Iedereen die een dierbare is verloren nodigen we uit voor ontmoeting en uitwisseling. Wij hopen dat je tijdens de bijeenkomsten ervaart dat je niet alleen staat in je verdriet. Dat je steun hebt aan elkaar door aandacht te schenken aan jezelf en aan elkaar. Dat je daar krachtiger en sterker van wordt.

Een gevoel van verbondenheid of misschien herkenning kan ontstaan, verbondenheid met je zelf en met je omgeving.

Het is een interkerkelijke bijeenkomst, dat betekent dat iedereen welkom is, of je wel of geen geloof hebt en wat je geloof is.

We komen bijeen op vrijdagmiddagen in enkele ruimtes van de pastorie van de Onze Lieve Vrouwekerk: O. L. Vrouwestraat 6, 7557 HX Hengelo. We beginnen om 14.00 uur met een korte inleiding. Vanaf 13.30uur bent u van harte welkom. De volgende data: 20 Januari 2017, 17 Februari en 17 Maart.

Je kunt naar alle bijeenkomsten komen, maar je kunt er ook voor kiezen om naar een of enkele bijeenkomsten te gaan waarvan het thema je aanspreekt.

Voor meer informatie: telefoonnr. 074-2662487 www.kcwo.nl

Zwart/Wit Kerst tekst/rap.

Geschreven door Sillo (Stefan van Lange)

Tegenstelling of overeenkomsten, waarom niet allebei.

Moet ik kiezen terwijl het er beide mag zijn.

Zwart of wit misschien wel zwart en wit.

Denken over wat goed gaat of waar ik mee zit.

Waar mijn focus op ligt begint vanzelf te groeien.

Wat je in beweging zet begint vanzelf te vloeien.

Alleen of met elkaar, alleen en met elkaar.

De balans zorgt voor de juiste snaar.

Meer gelijkenissen dan verschillen.

Er is hier meer mogelijk dan niet.

Vrij om te doen wat ik wil he

Dus ik geloof mijn oren toch niet

Dat ik moet doen wat een ander doet.

Dat ik moet willen wat een ander wil.

Want lijkt de wereld een beetje zwart/wit kijk ik met een kleurenbril.



Doe mee aan de overheidsconsultatie over de SILA-regeling!

Misschien hebt u er wel over gehoord in de media: de Tweede Kamer heeft het afgelopen jaar een motie aangenomen die er reeds in 2018 toe leidt dat er door de gemeenten geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan SILA, de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie.

Nu heeft de overheid een internetconsultatie geopend die loopt **tot 3 februari 2017** en waardoor ook u kunt reageren op het voornemen dat de gemeenten SILA niet langer de voor onze parochies zo belangrijke adresgegevens mogen verstrekken.

Hieronder vindt u de instructie hoe u dit stap voor stap kunt doen en ook welke argumenten u daarbij zou kunnen gebruiken.

Hoe kunt u deelnemen aan de internetconsultatie over de SILA-regeling?

1. Ga naar de internetpagina <https://www.internetconsultatie.nl/inschrijftermijnbrpvreemdelingen>

2. Ga vervolgens onderaan deze pagina naar het kopje: Reageer op consultatie
Klik op: Geef uw reactie op deze consultatie
In het tekstblok dat zich opent, treft u de tekst aan

Vraag Wilt u reageren op deze regeling? Dan kunt u hier uw reactie geven.

In het rechthoekige tekstvakje kunt u aangeven dat de verstrekking van adresgegevens door de burgerlijke gemeentes aan SILA moet blijven. Gebruik vooral uw eigen woorden. De volgende argumenten kunnen u hierbij helpen:
*Kerkleden leveren een waardevolle en onmisbare bijdrage aan de samenleving en de overheid zou daarom kerken moeten faciliteren om hun ledenadministratie op orde te houden; *SILA helpt om, zonder registratie van iemands geloof, een goede administratie te voeren; *SILA is een

praktisch systeem dat kerkgenootschappen helpt bij de ledenadministratie; *Ouderen worden de dupe van het verdwijnen van SILA doordat zij bij een verhuizing naar een verpleeghuis bij de plaatselijke kerk uit beeld raken; *SILA is veilig, omdat de privacy van kerkleden gegarandeerd is.

3. Nadat u uw reactie heeft ingegeven klikt u op Verder > (u hebt dan "stap 1" afgerond).

4. U hoeft geen bestand toe te voegen (dat is "stap 2", die u hiermee kunt overslaan door opnieuw op Verder > te klikken).

5. Bij "stap 3" voert u twee maal uw e-mailadres en vervolgens uw persoonlijke gegevens in. Bij een internetconsultatie is anoniem reageren immers niet toegestaan. Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor het verwerken van uw inzending. Na het versturen van uw reactie krijgt u een bevestiging toegestuurd naar het door u opgegeven e-mailadres. In deze bevestigingsmail staat een link naar de consultatie website die u moet aanklikken om uw reactie te bevestigen. Het is dus van belang dat u uw emailadres juist invult én uw reactie bevestigt via de link in de bevestigingsmail.

6. Tenslotte klikt u op Verder > om uw deelname aan de internetconsultatie af te ronden.

Reageer a.u.b. vóór 3 februari 2017 want op die datum sluit de internetconsultatie over de SILA-regeling!

(Dit is een verkorte weergave van de brief die Aartsbisschop Eijk heeft gestuurd naar alle parochies, de volledige brief kunt u vinden op www.katholiekenschede.nl onder 'recente berichten').



colofon

Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Conny Oostdam
Ine Reuver
Lidiana Wissink
Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 2 - 2017

woensdag 25 januari
Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 16 februari 2017

Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor A. Monnikhof
De heer M. Eijssink
vacatures

Caritas Enschede: tel. 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur. Caritas Enschede is onderdeel van de PCI Enschede. Die is voor haar werk afhankelijk van giften. Deze zijn daarom van harte welkom op rekening NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede. Giften zijn fiscaal aftrekbaar want de PCI heeft de ANBI-status. Bij de aangifte is de vermelding 'RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede' daarvoor voldoende.

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:
Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede. Tel. 435 20 41

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede Tel. 431 87 87

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 – 0767.
www.sensor.nl/oostnederland



"Liefdevol afscheid nemen"



Caroline Zorg voor uitvaart, een kleine, onafhankelijke uitvaartonderneming met een persoonlijke en eigentijdse benadering. Afscheid nemen zoals u het in gedachten heeft. In uw tempo en op uw wijze in vorm en kleur. Vernieuwend of traditioneel, met vrouwelijk oog voor details en kinderen. Van A tot Z loop ik in een emotionele periode met u mee, om u te begeleiden, zorgen uit handen te nemen en gezamenlijk uw vingerafdruk te leggen rondom de uitvaart. Met voor u de zekerheid dat alles tot in de puntjes verzorgd zal zijn.

Haaksbergerstraat 860
7545 PG Enschede

06 41 465 590

053 434 46 89
info@carolineuitvaart.nl

Driet Caroline Doornik



www.caroline-uitvaart.nl

HEMMERS

ROELEN & GELUID

De Heurne 79
7511 GS Enschede
053 - 431 59 36
www.hemmers.nu



ons huis



Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
053-4305296

Fleurop

hier had ook uw
advertentie
kunnen staan

mail voor info naar:
redactie@
katholiekenschede.nl



Alle informatie over de
scholen vindt u op

www.koe-enschede.nl



Onderhoudsarme
gevelbekleding
voor woningen
en bedrijven

Het Lentfert 41
7547 SN Enschede
Tel.: 053 433 58 44
Fax: 053 436 07 34
Email: info@renokap.nl

www.rnokap.nl



De Specialist in fullcolour
▶ Sterk in digitaal en offset ◀

Verhaag Drukkerij BV

Bezoekadres
Zutphenstraat 6a
7575 EJ Oldenzaal

Tel. 0541 53 10 01
Fax.0541 53 11 38
Email: info@verhaag.nl



Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede Tel. (0545) 29 22 17 Fax (0545) 29 22 19
www.leidekkersbedrijf-koenders.nl
leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



zijn.
Ribbeltsweg 39
T 435 07 79 - F 435 18 24



Alphons Ariens
priester
tegen onrecht
voor een
sociale kerk

Het Ariënscomité steunen?
Dat kan! ANBI status
Stichting Het Ariëns-Comité
NL67RABO00118041738
www.arienscomite.nl



Wim Wijfjes

053 - 4763342
06 - 34051135

Olieverfschilderen

- * Cursus olieverfschilderen
& houtskooltekenen
- * Portret, stilleven,
landschap
- * Workshops etsen

www.schildercursusinenschede.nl

Tel: 053-4331701
Gabriel Martinez-Almeida



Bouwbedrijf Renshof
E-mail:
info@bouwbedrijfrenshof.nl
Josink Esweg 31
7545 PN Enschede

T: 053-4824010
F: 053-4824019

Kunstgalerie Christina

Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur
van moderne schilderijen.
Wij verkopen ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.

**Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede
Tel. 53 - 4313888**

siers
AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW
VERBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE
TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79
WWW.SIERS.NL



Voor een uitvaart in vertrouwde handen



Bert van der Heide

UITVAARTZORG

Door 26 jaar ervaring maken wij uw uitvaart persoonlijk en betaalbaar.



Bij elke uitvaartverzekering

06 - 81 02 60 62 | www.bertvanderheide.nl



Persoonlijke aandacht vanuit het hart

- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen



Verzekerd of niet; u kunt altijd bij mij terecht.

info@miekegreveling.nl

www.miekegreveling.nl

06 - 83 56 08 22

Vredenhof.

In dienst van het leven.

Bel (053) 431 23 89 of kijk op www.vredenhof.nl

Herman Achterhuis, Yvonne te Vaanholt, Johan Vrugteveen, Pedro Swier, Ron de Leeuw



Vredenhof
uitvaartverzorging





Oecumene

NIEUWE KERK



In januari ben ik altijd een beetje treurig, want alle feesten in de kerk zijn voorbij. Mijn vrienden de muizen hebben al het lekkers opgepeuzeld en zeuren over honger. De kerstversiering is opgeruimd, er branden geen lichtjes meer. Het is kaal, koud en nat buiten. Brrr.

Maar gisteren fleurde ik op! Er kwamen weer mensen in de kerk, zomaar doordeweeks. 'Wij komen voor de ukkemenische dienst', hoorde ik een dame zeggen. 'Welkom!' zei mevrouw Bontje. Ook de pastoor kwam binnen, in zijn lange kled. Tenminste, dat dacht ik, maar het was iemand anders! Onze pastoor kwam achter hem aan, en daarachter volgden nóg meer dames en heren in zo'n lang kled.

Ze gingen in een kring rond het altaar zitten. Een vreemde pastor zei: 'Wat fijn dat we hier samen zijn, zusters en broeders, in deze ukkemenische dienst. Wij komen uit verschillende kerken. Wij kennen elkaar niet. Maar wél kennen we elkaars HART! Want ons hart is van Jezus. Daarom zijn we één lichaam!' Dat vond ik, Kikker, heel kerstmis-achtig! De muizen waren bij me komen zitten en verheugden zich op het einde. 'Dan zijn er KOEKJES!' piepten ze. Na de dienst liepen de mensen een rondje door de kerk. Mevrouw Bontje vertelde verhalen over de beelden en de schilderijen en over mijn wijwaterbakje. En toen gingen de mensen naar buiten. Weg! 'Geen koekjes???' mopperden de muizen, 'Is dát nu ukkemenisch? Alleen maar bidden?' En daar wist ik, kikker, geen antwoord op...



Ukkemenou! Wat is dát voor kerk?
Niet rooms, niet hervormd,
maar een heel nieuw merk!
Niet rijk katholiek en niet steil protestant,
verschillend, uniek en hersteld in verband!
Niet licht als een veertje,
niet zwaar als een lift,
maar met één lieve Heer
en één heilige Schrift,
met mensen die zingen,
heel langzaam én vlot,
met mensen die bidden tot één zelfde God.
Met handen uit mouwen
en vuur uit de schoen,
met mannen en vrouwen
die liefdewerk doen!
Ukkemenou! Wat is dát voor kerk?
De vrienden van Jezus, samen aan 't werk!

De vrienden van Jezus
kregen ruzie over wie van
hen de grootste was.
Toen haalde Jezus een kind
erbij, en zei tegen hen:
'Wie dit kind ontvangt in
mijn naam, ontvangt God.
Want de kleinste van jullie
allemaal, die is groot.'
(naar Lucas 9,46-48)

Wat Jezus zegt

