

Pelgrim

St. Jacobus de
Meerdere
Parochieblad voor
RK Enschede
2016 - nr. 10



Goddelijk Kind

*Komt ons in diepe nacht ter ore,
De morgenster is opgegaan,
Een mensenkind voor ons geboren,
God zal ons redden is zijn Naam.*

Gezang 486, Gezangen voor Liturgie

*"Er zijn voor de familie
op gepaste wijze,
daar gaat het om."*



Mijn naam is Berry Aarts ik ben de uitvaartverzorgers voor Yarden in Enschede en omstreken. Bij een overlijden sta ik graag voor u klaar met zorg en advies. Wilt u meer weten over mijn persoonlijke manier van werken, bel dan: **074 291 3231**.

Yarden Uitvaartzorg Enschede
Voor een melding van overlijden
belt u 0800 8192 (24 uur per dag).
www.yarden.nl



Uitvaartleiders:
Gertie Ruesink,
Harriette Bakker,
Berto van der
Wacht.

**Uitvaartverzorging voor
alle gezindten.**



Wij werken zonder winsttoegmerk.
Stijlvolle familiekamers op ieder
gewenst moment toegankelijk.
Geheel vernieuwd en zeer smaakvol
ingericht uitvaartcentrum met
voldoende parkeerruimte.

Stichting Diacon
Varviksingel 141,
7512 EL Enschede
Tel: 053-4321955.
www.uitvaart-enschede.nl

▶ *Wij verzorgen uw uitvaart
zoals ú dat wilt.*

Een persoonlijke uitvaart voor iedereen

Ook als u niet verzekerd bent

U kunt vrijblijvend
informatie bij ons
aanvragen of een
afspraak maken voor
een persoonlijk gesprek.

0541 51 59 99
inpace@dela.org
www.inpace-dela.nl

InPace DELA





Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 711 34 59 met voicemail
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl

rekeningnummer
NL15 RABO 0153 1666 65

Pastores
Altijd bereikbaar onder nummer
06 - 27 51 12 72

Uitvaarttelefoon: 053 - 711 34 60
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor A. Monninkhof, teamleider
Tel. privé: 053 - 431 17 32 / 06 - 22 78 61 51
a.monninkhof@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op: zaterdagmorgen + -middag en
dinsdagavond

Pastor W. Rekveld, priester
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker C. Berbee
Tel. 06 - 41 25 25 58
c.berbee@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker M.D. Dijkman
Tel. 06 - 38 90 39 99
m.dijkman@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op vrijdag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op donderdag

Diaken P. van Blijswijk
Tel. 074 - 349 48 15
p.blijswijk@rkzuidoosttwente.nl

Pelgrim

2016, nr. 10

Inhoud

- 5 Pastoraal woord
- 6 St. Jozef
- 8 H. Jacobus
- 10 St. Jan
- 12 Oud gebruik brengt zegen
- 16 Vieringenrooster
- 21 Recept
- 23 Goed om te weten
- 26 Priesterwijding Johan Rutgers



VAN DE REDACTIE

Hier is ie dan, de nieuwe

Pelgrim

Met veel enthousiasme, puzzelen en zweeten is dit het eindresultaat!

Het programma dat we hiervoor gebruiken biedt nog veel meer mogelijkheden, maar hiervoor kunnen we nog wel meer hulpen kennis gebruiken.

Dus bent u degene die handig is met de computer of degene die mooie foto's van bepaalde gebeurtenissen in de locaties kan maken (of heeft) laat het ons dan graag weten.

Misschien heeft u nog andere suggesties, ideeën of opmerkingen?

Laten we er samen een mooi blad van maken.

Wij wensen u veel leesplezier, *gezegende Kerstdagen* en een goed begin van **2017!!!**



Voorwoord van pastor Carla Berbée

Advent in 2016

Je hoeft de krant maar open te slaan of de tv aan te zetten, dan stroomt alle ellende van de wereld jouw eigen leven binnen. Alsof daar nog niet genoeg van te vinden was. Ik hoor de laatste tijd weer regelmatig; die vrouw is ziek, of: hij is van de fiets gevallen. Die man moet naar het ziekenhuis; of zij komt thuis want de doktoren kunnen niets meer doen.

Je hoeft er niets voor te doen. Het komt zo vanzelf op je bordje.

Hoe anders is het om het positieve te midden van deze stroom te onderscheiden. De tiener die een bejaarde helpt in de winkel, een kleindochter die haar opa voorleest over Sinterklaas, een buurvrouw die omkijkt naar een jonge moeder met twee peuters, de kinderen die enthousiast een sponsoractie houden voor kinderen van de voedselbank. De man die zich om een zwerfkatje ontfermt. In onze samenleving lijkt men steeds lomper en groffer met elkaar om te gaan. Respect en waardigheid zijn soms ver te zoeken. Maar het is een verademing als een 'heer in het verkeer' zich ook echt zo gedraagt. Kan het anders?!

Het liedje klinkt: "Het is weer advent, kijk hoe het eerste kaarsje brandt..." ... een kaarsje dat licht werpt op het goede om ons heen, het kleine dat je soms met een lampje moet zoeken. Of: waar je je ogen goed voor moet trainen om goed te weten waar je moet kijken.

Advent als wachten. Niet afwachten, maar reikhalzend uitkijken, speuren naar het goede. Het goede dat zo in deze wereld een ander licht brengt, een voorbode van Het Licht..

Ik wens U een goede voorbereiding op dit feest van het Licht.

Kerst 2016: vrede op aarde

Vanmorgen (woensdag 23 november jl.), als ik van de Mis in Losser terugrijd naar het parochiecentrum hier in Enschede, hoor ik op de radio een nieuwsbericht over het "maatschappelijk debat". Volgens de nieuwslezer dreigt dit volledig uit de hand te lopen. In zijn bericht gebruikt hij woorden als: "bedreiging", "beveiliging", "onveiligheid" en "populisme". Deze woorden doen me denken aan de onzekere tijden, waarin we verkeren. Van de solidariteit en gemeenschapszin, die decennia lang zo kenmerkend was voor de manier, waarop we met elkaar omgingen, lijkt weinig meer over te zijn. Soms krijg ik het gevoel, dat mensen steeds vaker gaan voor hun eigen gelijk. Waarom eigenlijk, zo vraag ik me dan af? Welke emotie zit daaronder? Zijn we bang, dat we anders niet overleven in deze soms keiharde maatschappij?

Denkend aan het komende Kerstfeest kom ik dan toch weer uit bij het visioen van de profeet Jesaja. Hij schetst ons het beeld van het lam, dat in de stal vredig ligt naast de leeuw. Na tijden van oorlog en verschrikking, zo voorspelt Jesaja ons (Jesaja 65, 17vv.), zal God "een nieuwe hemel en een nieuwe aarde" scheppen. "Aan wat vroeger is geweest, wordt niet meer gedacht", zo jubelt de profeet. En hij voegt eraan toe: "maar vreugde ga ik voor u scheppen, en jubel voor altijd; waarachtig, Jeruzalem wordt door Mij herschapen in een stad vol jubel met een bevolking vol blijdschap".

De vervulling van deze eeuwenoude belofte vieren wij met Kerst.

Een Kind is ons geboren, een Zoon ons gegeven.

Zijn Naam is Emmanuel. Dit betekent: "God met ons". In de diepe nacht is Hij ter wereld gekomen. In Hem heeft God de grauwsluijer, die de aarde overdekte,



doorbroken. Zijn Licht straalt als een Helder Ster aan de hemel en wijst ons de weg naar een andere toekomst.

Ondanks de weerbarstigheid van de realiteit, waarin wij leven, kan dit Hoogfeest van de geboorte van Gods Zoon ook ons nieuwe moed geven, als ook wij Hem in ons hart kunnen toelaten. De vrede, die we mogen ervaren, als we Zijn geboorte vieren, kan ook ons vervullen, die hunkeren naar aandacht, liefde, warmte, vriendschap, genegenheid en geborgenheid. Hoe groot de afstand ook lijkt te zijn tussen wat we zien en ervaren om ons heen, toch kan een stroom van liefde, die opwelt uit ons binnenste, een wereld van verschil maken: in onszelf, maar ook voor hen, die we laten delen in het geschenk van Gods liefde, dat we zelf mochten ontvangen, en dat we op onze beurt weer doorgeven.

Graag wens ik U toe, dat de tijd van Advent, waaraan we inmiddels begonnen zijn, voor U een tijd mag zijn van blijdschap en hoopvolle verwachting. En dat het Hoogfeest van de Geboorte van Gods Zoon voor U en voor allen, die U lief zijn, tot vrede en tot zegen mag zijn.

Zalig Kerstfeest, ook namens mijn collega's in het pastoraal team en de bestuurscommissie van onze parochie,

Pastoor André Monninkhof



Colofon

St. Jozef

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7414 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2 ,
7514 CG

Tel. nr.: 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 053 7113460

Openingstijd locatiesecretariaat:

Ma.-t/m do. van 9 tot 12 u.

Op vrijdag de gehele dag gesloten.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Edith Elstak

Mevr. Ria Everink

Mevr. Gerrie Vaneker

Mevr. Elly Vije

Hr. Herbert Meulenbroek

Hr. Bert Elferink

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Gerard Collet, **contactpersoon**

Hr. Jos Marsman

Hr. Paul Wolbert

Hr. Frans Sniijders

Hr. Gabriel Karagoz

Hr. Remco ter Brugge

Redactie: Lidiana Wissink. Kopij kunt u sturen
naar redactie@katholiekenschede.nl

Voor misintenties, stipendia of een andere
reden vermelden wij graag de volgende
nummers:

ING Bank: NL52INGB0000805251 of ABN-

Amrobank NL60ABNA0445681403

Kerkbijdrage:

ING Bank: NL42INGB0003044773 of ABN-

Amro: NL78ABNA0445107324

Beide ten name van St. Josephparochie
Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen 9:30
en 11:30 uur.

De kajuit

Open op maandag en op donderdag tussen
9:00 en 11:00 uur.



Kerstmis 2016

De trage weemoedige roep van de midwinterhoorn laat zich weer horen, op weg naar kerstmis. Een donkere tijd, niet alleen in de natuur, maar ook in onszelf. Vieren we dit jaar kerst met gemengde gevoelens? Volg je het nieuws in de kranten, op tv en radio, dan raak je verontrust. Er is zoveel gaande in de wereld. Welke kant gaat het uit? Je wilt je niet laten leiden door allerlei gevoelens van angst, maar op zoek gaan naar vertrouwen. En de aloude wens uitspreken: Vrede op aarde voor alle mensen van goede wil. Een wens die bestemd is voor alle uithoeken van de aarde. Dat er werkelijk vrede mag zijn, eerlijke verhoudingen, voedsel, kleding en onderdak voor iedereen. Geen zwervers, geen daklozen meer. Niemand klopt onverrichter zake aan. Geen oorlog, geen strijd maar vrede. De profeet Jesaja zegt het zo: "Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander, niemand zal nog leren oorlog voeren. Kom, laat ons wandelen in het licht van de Heer." Jongeren die in de adventtijd op bezoek waren in de Wonne zongen in de viering het volgende lied:



Wil je opstaan en Mij volgen

Wil je opstaan en Mij volgen als Ik noem je naam
Wil je dienen in 't verborgen, zonder naam of faam?
Wil je leven op de wind, broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?

Wil je gaan op nieuwe wegen, stil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed"en zegen voor wie vreemdeling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je 't kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?

Wil je zien dat wat Ik zie, jouw gaven velerlei!
Wil je luisteren als Ik zeg: Een koningskind ben jij!
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
En mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?

Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna
En met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

Graag wens ik u namens de locatie Noord een vredevol kerstfeest toe en een
gezegend 2017 , *Lies van Veldhoven*



KINDERWOORDDIENST St. Jozefkerk

tijdens de H. mis van 9.30 uur op
Zondag 11 december 4e Advent
Zondag 8 januari Drie Koningen
is er een KWD voor kinderen van 3 – 12 jaar
Wilt u meer weten kom gerust eens langs of mail
naar Louise Meulenbroek louisemeulenbroek@hotmail.com



KINDERCLUB St. JOZEF

Op zaterdag 17 december is er Kinderclub van 10.30 – 12.00 uur
in de parochiezaal van de St. Jozefkerk voor kinderen van 4 -12 jaar
Thema is: Kerst

Wilt u meer weten kom gerust eens langs of mail
naar Linda (lindaterbraak@live.nl) of
Begona (bferpan@hotmail.com)



Colofon

H. Jacobus

Langestraat 51, 7511 HB 431 59 04

Email:

secretariaat.jacobus@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 053 7113460

Openingstijd secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.

U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brivenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

Gerrit Groothuis

Eric Sanders

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl

Ineke Keizer, coördinator

Joop van der Woning

Jos van Rooij

Evelyn Keuben

Arturo Pérez Rivera

Redactie: Conny Oostdam. Kopij kunt u sturen naar redactie@katholiekenschede.nl

SNS-bank NL31 SNSB 0911 5300 37

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Openstelling Jacobuskerk:

Elke donderdagavond van 18.15 tot 20.00 uur.

In de maanden mei t/m oktober ook elke zaterdag van 12.00 tot 16.30 uur.



Het is advent

De wereld is soms donker
De wereld is soms koud
Je wordt er vaak wanhopig van
Er gaat nog zoveel fout...
Gods licht is als een kind zo klein,
maar eenmaal zal het groter zijn.
We kijken uit naar dat moment
Het is advent.

Je leest het in de kranten
Het komt op het journaal
Je ziet een kind dat honger heeft
Dat raakt ons allemaal.
Gods licht is als een kind zo klein,
maar eenmaal zal het groter zijn.
We kijken uit naar dat moment
Het is advent.

Er is nog zoveel ruzie
Er is nog zoveel pijn
Je ziet veel mensen om je heen,
die ongelukkig zijn...
Gods licht is als een kind zo klein,
maar eenmaal zal het groter zijn.
We kijken uit naar dat moment
Het is advent.

We kunnen ervan dromen:
een wereld vol met licht.
Het kerstverhaal vertelt ervan:
het is een vergezicht.
Gods licht komt verder dan die stal
en eenmaal schijnt het overal.
We kijken uit naar dat moment.
Het is advent.



Activiteiten rondom kerst 2016 in de Jacobuskerk



- 17 december 2016 16.30 uur** Volkskerstzang
- 17 december 2016 20.00 uur** Kerstconcert door Mannenklank Glanerbrug en Grootorkest "Wilhelmina" Glanerbrug m.m.v. het Kathedraalkoor Poznan, de Poolse nachtgalen. Een aanrader!!
- 18 december 2016 13.00 uur** Open dag Jacobuskerk m.m.v. het OverdagKoor en het Grensland Overdagkoor
- 21 december 2016 20.00 uur** Kerstconcert m.m.v. Federatie Enschedese Muziekverenigingen en de Federatie Enschedese Drum en Showbands
- 22 december 2016 19.30 uur** Kerstconcert m.m.v. van het OverdagKoor het kinderkoor van de Alfonsusschool en de Twentse Politiekapel

Uitnodiging Kindje Wiegen

1e kerstdag van 12.15 uur tot 13.00 uur

Aansluitend aan de viering van 11.00 uur, staan we met de kinderen stil bij het kerstverhaal.

Kom samen met je broertjes, zusjes, mama, papa, oma en opa naar het kindje wiegen.

Alle kinderen mogen verkleed komen als engeltje of herdertje om samen het kerstverhaal na te spelen.



Nieuwjaarsreceptie zondag 8 januari.

Na de viering op zondag 8 januari is er weer de traditionele nieuwjaarsreceptie in ons parochiehuis.

Onder het genot van een drankje kunt u elkaar de beste wensen overbrengen, nog even stil staan bij het oude jaar en vooruitblikken naar het nieuwe jaar. U bent allen van harte uitgenodigd.

Colofon

Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerst. 253
7545 GH Enschede 432 44 87

Email:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 053 7113460

Openingstijd secretariaat:

maandag van 9:00-11:00 uur (behalve in de schoolvakanties) en

donderdag van 9:00-11:30 uur.

Pastoraatgroep Zuid:

Email:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink,

Mw. J. Heitbrink-van Rooij

Hr. P. Pikkemaat

Mw. A. Tenbergen

Mw. J. van de Pieterman

Carina Meijer is contactpersoon voor de voormalige Ariënsgedachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid:

Email:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. W. Bathoorn, coördinator,

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

Lisette Jansen (St. Jan) tel. 430 59 88

Jos Vaneker (Verrijzenis)

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL08INGB0000966093

Vieringen: zie pagina's 16-17-18.

De Roef

Pastor Geertmanstraat 17

Tel.: voor donderdagochtend
van 9:00 - 12:00 uur 06 38 23 63 70

Contactpersonen:

Carine Meijer 06 27 38 16 93 **(voor vragen en informatie)**

Bijbel leesgroep:

1e woensdag van de maand om 9:30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenbergh 588 do-mo 9:00-11:00 uur

Contactpersoon:

Annelies Tenbergen 053-4768667 **(voor vragen en informatie)**



Kerstgedachte

De dagen zijn kort, de nachten zijn donker en koud.

Het is advent, nog één zondagavond met een vesperviering in de Eudokiakapel van de Apostel Thomaskerk. Daarin bereiden we ons voor op Kerstmis.

Ook thuis komen we in de kerstsfeer.

Een boom, soms een stalletje en veel kaarsjes helpen ons daarbij.

Nog even, dan is het Kerstmis.

Maar niet voor iedereen is het een feest. Zoveel mensen hebben dit jaar een dierbare verloren.

Anderen leven vol angst om wat er komen gaat.

Oorlog en pijn lijken soms de wereld te beheersen.

Maar het Kerstkind komt.

Hij brengt nieuw leven,

Nieuwe verwachtingen,

Een nieuwe toekomst.

Vrede op aarde

En het vertrouwen dat vrede mogelijk is,
Vanuit ons hart, door heel de wereld.

Namens de pastoraatgroep

Tiny Hannink



2017

Nieuwjaarsviering 7 januari

Graag willen wij alle parochianen uitnodigen voor de nieuwjaarsreceptie op zaterdagavond 7 januari na de viering. Eerst wordt er natuurlijk koffie/thee geschonken achter in de kerk en daarna is er weer een gezellig samenzijn met een drankje en hapjes en een verloting met als hoofdprijs de paaskaars van 2016. De drankjes en hapjes zijn gratis, voor de verloting vragen we 25 cent per lootje. Wij hopen u allen de hand te kunnen schudden en een Zalig Nieuwjaar te wensen.

Pastoraatgroep en Lokale beheergroep
Geloofsgemeenschap EnschedeZuid

Samen het Nieuwe Jaar in De Roef

Door leden van de werkgroep "de Roef" van de locatie Ariëns gedachtenis is een plan gemaakt een gebedsviering te houden.

Deze gebedsviering zal plaatsvinden op Zaterdag 14 Januari 2017 in de oude noodkerk "de Roef".

Aanvang 16.00 uur.

Nadien is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken en elkaar een zalig nieuwjaar te wensen.

Thema van de viering zal zijn; Samen het Nieuwe Jaar in.

Filmavond

Maandag 24 oktober was er weer een filmavond in de Roef.

Dit keer keken we naar de film: "Heaven is for real"

Deze film gaat over een vierjarige jongentje: Colton Burpo.

Hij moet met spoed aan zijn blindedarm worden geopereerd. Later vertelt Colton dat hij tijdens de operatie in de hemel is geweest. Hij sprak met onder meer Johannes de Doper, Jezus en overleden familieleden. Zijn vader begint hem steeds meer te geloven als Colton verhalen vertelt over de overleden familieleden.

Een bijzondere film die diepe indruk achter liet bij de bezoekers die de film hebben bekeken die avond.

De volgende film is in 2017, dit wordt t.z.t. vermeld in de Pelgrim.

Carina Meijer en Erna Perik.

Ik bladerde door de Pelgrim en zag daar een prachtig stukje over Ben Gerretschens staan. Ik werd helemaal overweldigd door emoties, dacht gelijk weer aan zijn afscheidsviering. Zoveel mensen die er waren, zo warm als een warme deken. Ik kijk dan ook met een warm gevoel terug op het afscheid van Ben. Alles waar hij voorstond is tot uitdrukking gekomen. Ik wil dan ook iedereen bedanken die aanwezig was, of op een andere manier hebben laten weten dat ze meeleeften. Het heeft mij veel troost gegeven. Jopie Gerretschens-Jacobs.



oud gebruik brengt zegen

In 2015 ging mijn dochter verhuizen naar een prachtig "landelijke" plek dicht in de buurt van haar oude huis. Zonder dat ik er met haar over had gesproken zei ze mij:

"Ma, ik wil mijn nieuwe huis in laten zegenen, kan Pater B. Engelbertink dat dan doen? Ik wil graag dat de Pater dat doet." "Oké", zei ik, "ik ga het voor je vragen."

In haar 'oude huis' was haar gezondheid absoluut niet goed te noemen, P.D.S. en allerlei zaken wat dat betreft, maakten het dat zij het moeilijk had.

En pater B.Engelbertink zegende haar huis in; Een prachtig gebed van Heinrich Bonhöffer werd gebeden en in elke ruimte de zegen gegeven met een zegenwens daarbij, werkelijk mooi die dag.

((en een vrije gift die B. Engelbertink van haar heeft ontvangen, en zij deed dat graag))

¾ jaar verder belde mijn dochter me op, zij had Livio thuiszorg voor haar 3 dagen in de week behandeling niet meer nodig, al die ziekenhuisbezoeken aan MDL-arts en urologie waren en zijn GODDANK over en voorbij! Het werd behoorlijk stil aan de telefoon, ja want dit gegeven is wónderlijk te noemen.

Wat ik u allen maar wil zeggen, het heeft haar ZEGEN GEBRACHT, de rust is terug, de plek waar ze woont is fantastisch, en op haar huis en op haar rust een zegen. WIE wil dat nou niet?

In vroeger tijden (tot- denk ik persoonlijk rond 1980) was dat heel normaal als men een nieuw huis betrok, en ik hoorde eigenlijk niet meer dat 't nog gebeurde;

Het gaat gelukkig in alle opzichten goed met mijn dochter, en we zijn God zeer dankbaar, en Pater B. Engelbertink ook, want hij doet dat op een hele fijne ingetogen manier.

Houd dit in uw gedachten, dit is een oud maar ook nog steeds een heel goed gebruik, u leest 't; En wees dan positief GEZEGEND.

H.C.M. Schurink en S.M.C. Staal



Oproep : Bedevaart Lourdes voorjaar 2017



Thema 2017: De Heer heeft grote dingen aan mij gedaan.

In september 2016 is er een bedevaart naar Lourdes geweest die grotendeels ging vanuit de drie parochiegemeenschappen St. Jacobus de Meerdere [Enschede], St. Franciscus van Assisië [Haaksbergen] en Maria Vlucht [Losser, Glanerbrug, Lonneker]. Dit was een zeer geslaagde bedevaart.

Ook in 2017 wordt er weer een bedevaart naar Lourdes georganiseerd. Ditmaal vanuit heel twente dus een twentse bedevaart. We hebben optie genomen op 40 vliegtuigplaatsen en 20 busplaatsen. (We hopen natuurlijk op meerdere personen)

De bedevaart vliegreis is van 29 april tot 4 mei
De bedevaart busreis van 27 april tot 5 mei

Wie de meereizende pastor of bus leider wordt is nu nog niet bekend. Tijdens de busreis, komen we ook in Nevers, waar Bernadette ligt opgebaard. Uiteraard is er gelegenheid tot het bijwonen van alle diensten in Lourdes maar is er ook een mogelijkheid om een dagje naar de Pyreneeën te gaan en/ of zelf iets te ondernemen in Lourdes. Hebt U zin om mee te gaan of wilt u meer informatie neem dan even contact op met

Hetty Eckers 053-4333718 / 0622268264 of met
Bert Elferink 074-7370100 / 0623770341.

Wij zijn graag bereid om u verdere informatie te geven.



Mijn naam is...

Carina Meijer en ik neem de pen over van Joke Thüs.

Ik ben getrouwd met Bob en samen hebben we twee volwassen dochters.

Joke heeft mij uitgenodigd iets over mijzelf te vertellen en dat doe ik graag. Inmiddels ken ik al een aantal mensen die betrokken zijn bij onze geloofsgemeenschap in Zuid, maar voor velen ben ik nog een beetje een 'vreemde eend in de bijt'. Dus hier in het kort mijn verhaal...

In het verleden was ik als vrijwilliger betrokken bij de Ariënsgedachtenkerk. Daar was ik lid van de pastoraatgroep, was ik werkzaam in de avondwake en uitvaart groepen heb ik een tijdje, samen met andere vrijwilligers, de gastvrouwrol voor het secretariaat op me genomen. Daarnaast ben ik ook al heel wat jaren bezorger van de Pelgrim die maandelijks bij jullie door de brievenbus komt.

Een paar taken heb ik, met het sluiten van onze kerk, achter me gelaten.

Mijn vrijwilligerswerk als voorganger bij uitvaart en crematie wil ik graag voortzetten. Daar haal ik veel energie uit. Dat klinkt misschien raar maar...als mensen na een uitvaart bij mij komen en je vertellen dat ze je dankbaar zijn voor de steun en het verzorgen van een mooie herinnering dienst, dan word ik daar heel blij van en dat geeft mij energie. Ik vind het elke keer weer heel bijzonder dat mensen jou binnenlaten in hun leven op een moment dat ze heel kwetsbaar zijn. Ze vertrouwen op mij, en ik doe mijn best zodat de familie terug kan kijken op een mooi en waardig afscheid. Ik doe dat natuurlijk niet alleen, maar met een groep mensen die zich hier met hart en ziel voor inzetten.

Op 2 november jl. hebben we weer een Allerzielen viering verzorgd in de St Jan. Samen met de werkgroep hebben we weer ons best gedaan er een waardevolle en



respectvolle dienst van te maken. Na afloop heb ik met een paar mensen gesproken die mij vertelden dat ze het een mooie en warme viering vonden. Fijn dat wij op deze manier ook iets kunnen betekenen voor nabestaanden.

Ik hoop dit nog heel lang te mogen doen.

Naast mijn vrijwilligers werk ben ik vorig jaar begonnen met een nieuwe uitdaging namelijk; vergeet-me-nietjes maken.

Vergeet-me-nietjes zijn voorwerpen, gemaakt van kleding van dierbare overledenen, voor nabestaanden. Ik heb al verschillende opdrachten gehad zoals een lampenkapje maken van een overhemd, twee knuffelkussens voor een broer en zus, gemaakt van kleding van hun lieve oma. Maar ook kussens gemaakt van stropdassen of van een trui, een glas bekleed met stof voor het branden van een waxinelichtje is ook mogelijk. Stof is heel mooi te verwerken in allerlei voorwerpen en het is prachtig om te doen.

Ook dat geeft mij veel voldoening als ik zie hoe mensen deze voorwerpen koesteren. Op deze manier hoop ik dat de vergeet-me-nietjes een heel klein beetje troost mogen geven.

Tot zover mijn verhaal en hierbij geef ik de pen door aan Karl Grabmaier.

Ik wens jullie fijne en gezegende feestdagen toe met familie en vrienden.

Warme groet van Carina Meijer

Voor informatie over vergeet-me-nietjes kun je een kijkje nemen

op mijn website

www.vergeet-me-nietjes.nl



OVERLEDENEN;

Jozefkerk:

1 november 2016
13 november 2016

Gerard Strootman, 84 jr, wed/v Dini Vorgers.
Lisette van den Biesen, 52 jr.



St. Janskerk:

25 oktober 2016
30 oktober 2016
6 november 2016
6 november 2016
16 november 2016

Coby Brefeld-Schutte, 70 jr, wed/v Albertus Gerardus Brefeld.
Stefan Veltink, 83 jr, wed/v Mathildus Maria Wiggers
Hermine Jansen, 84 jr.
Gerard Becker, 64 jr, partner van Gerrit Hengstman.
Mini Gering-ter Huurne, 85jr, wed/v Dhr. Gering.

Anders:

30 oktober 2016

Corrie Boksem-Bik, 93 jr, e/v Frans Boksem.

Dopelingen

5 november 2016

Maria Cecilia (roepnaam Eva) Del Duca, geb op 3 augustus 2015, d/v Giovanni Del Duca en Yahaira Del Duca-Perez.

Yeiaengely Dignora Dorand, geb op 31 oktober 2015, d/v Wladimar Dorand en Yissell Nicolaas.

6 november 2016

Linde Maria Bathoorn, geb op 16 februari 2010, d/v Oskar Bathoorn en Miriam ter Beek.

Coen Geert Bathoorn, geb op 2 januari 2012, z/v Oskar Bathoorn en Miriam ter Beek.

Anne-Mae Maria Bathoorn, geb op 16 augustus 2013, d/v Oskar Bathoorn en Miriam ter Beek.



Huwelijk

25 november 2016

Michael Biemans en *Nane Maria Elisabeth Janssen*,
getrouwd in de St. Jozefkerk



Weekeindevieringen

	St. Jozef	H. Jacobus	St. Jan
Weekend 17/18 december 4e zondag van Advent	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur A. Monnikhof + P. van Blijswijk Kinderwoorddienst Gem. koor H. Geest-Maria	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur A. Monnikhof + P. van Blijswijk Internationale mis AMM	Woord- en Communieviering Zondag 10.00 uur Werkgroep Vocal Moments
Maandag 19 december			Eucharistieviering Maandag 14.30 uur B. Engelbertink Ouderenviering Gem. koor St. Jan-H. Michaël
Woensdag 21 december	Gebedsviering Woensdag 19.00 uur W. Rekveld Viering van verzoening Samenzang		
Zaterdag 24 december Kerstavond	Woord- en communieviering Zaterdag 20.00 uur C. Berbée Gezinsviering Kinderkoor P. Joannesschool		Woord- en communieviering Zaterdag 18.30 uur C. Berbée Gezinsviering Kinderkoor Verrijzeniskerk
	Eucharistieviering Zaterdag 22.00 uur A. Monnikhof Gem. koor H. Geest-Maria	Eucharistieviering Zaterdag 20.00 uur J. Kortstee BJK	Eucharistieviering Zaterdag 20.30 uur B. Engelbertink All Together
Zondag 25 december Eerste Kerstdag	Eucharistieviering Zondag 09.30 uur W. Rekveld Ariënskoor	Eucharistieviering Zondag 11.00 uur H. Kronenberg Zanggroep St. Joseph	Eucharistieviering Zondag 10.00 uur H. Antonissen Gem. koor St. Jan- H. Michaël

Lezingen bij de zondag

18 december 2016

4e zondag van de advent
Jesaja 7,10-14
Romeinen 1,1-7
Matteüs 1,18-24

24 december 2016

Geboorte van onze Heer Jezus Christus: nachtmis
Jesaja 9,1-3.5-6
Titus 2,11-14
Lucas 2,1-14

25 december 2016

Geboorte van onze Heer Jezus Christus: dagmis
Jesaja 52,7-10
Hebreeën 1,1-6
Johannes 1,1-18

1 januari 2017

H. Maria, Moeder van God
Numeri 6,22-27
Galaten 4,4-7
Lucas 2,16-21

8 januari 2017

Openbaring des Heren
Jesaja 60,1-6
Efeze 3,2-3a.5-6
Matteüs 2,1-12

15 januari 2017

Tweede zondag door het jaar
Jesaja 49,3.5-6
1 Korintiërs 1,1-3
Johannes 1,29-34

22 januari 2017

Derde zondag door het jaar
Jesaja 8,23b; 9,3
1 Korintiërs 1,10-13.17
Matteüs 4,12-23 of 4,12-17



Weekeindevieringen

St. Jan

H. Jacobus

St. Jozef

Eucharistieviering
Maandag 09.30 uur
W. Rekveld
Schola

Maandag 26 december
Tweede Kerstdag, H. Stefanus

Eucharistieviering
Vrijdag 09.30 uur
J. Kortstee
Ariënskoor

Vrijdag 30 december
H. Familie

Ontmoetingskerk

Oecumenische viering

Zaterdag 17.00 uur
C. Berbée + ds. E. Sonneveld

Zaterdag 31 december
Oudjaarsdag

Woord- en communieviering

Zondag 11.00 uur
G. Groothuis
Samenzang

Eucharistieviering

Zondag 09.30 uur
A. Monnikhof
Zanggroep St. Joseph

Zondag 1 januari 2017
Nieuwjaarsdag
Moederschap Maria

Eucharistieviering

Zaterdag 19.00 uur
A. Monnikhof
Nieuwjaarsviering
Ariënskoor

Woord- en communieviering

Zondag 11.00 uur
F. de Heus

Kinderkoor Verrijzeniskerk

Eucharistieviering

Zondag 09.30 uur
W. Rekveld

Gemengd koor H. Geest-Maria

Weekend 7/8 januari 2017
Openbaring des Heren

Woord- en communieviering

Zondag 10.00 uur
G. Korten

Gem. koor St. Jan-H. Michaël

Eucharistieviering

Zondag 11.00 uur
A. Monnikhof + P. van Blijswijk
Internationale mis
AMM

Eucharistieviering

Zondag 09.30 uur
Vic. R. Cornelissen + F. de Heus
Vormselviering
BJK

Weekend 14/15 januari 2017
2e zondag door het jaar

Eucharistieviering

Zaterdag 19.00 uur
H. Antonissen

Ariënskoor

Gebedsviering

Zondag **10.00 uur**
ds. E. Sonneveld + T. Hannink
Oecumen. gebed eenheid kerken
All Together

Eucharistieviering

Zondag 09.30 uur
J. Kortstee

Zanggroep St. Joseph

Weekend 21/22 januari 2017
3e zondag door het jaar

Vieringen door de week

Maandag	17.45 uur	H. Jacobus	Stille aanbidding
Maandag	18.15 uur	H. Jacobus	eucharistie met aansluitend biechtgelegenheid
Dinsdag	19.00 uur	H. Jacobus	Stille aanbidding
Woensdag	09.30 uur	St. Jozef	eucharistie
Donderdag	09.30 uur	De Roef	gebedsviering
Donderdag	09.30 uur	Verrijzeniskerk	afwisselend eucharistie en woordcommunieviering
Donderdag	09.30 uur	De Kajuit	gebedsviering
Vrijdag	09.00 uur	H. Jacobus	afwisselend eucharistie en woordcommunieviering
Zaterdag	12.00 uur	H. Jacobus	Angelusgebed (1e zaterdag van de maand)

Openingstijden dagkapellen

St. Jozef	dagelijks	10-16.00 uur	
H. Jacobus	dagelijks	10-17.00 uur	rolstoeltoegankelijk
Verrijzeniskerk	op werkdagen	10-16.00 uur	



Vieringen in de Verzorgingshuizen

De Cromhoff	1e en 3e donderdag van de maand	16.00 uur	
De Eschpoort	4e zaterdag van de maand	16.00 uur	contactpersoon: Anneke Peijnenborg
Florapark	1e en 3e dinsdag van de maand	09.30 uur	
De Hatteler	3e woensdag van de maand	16.00 uur	(onder voorbehoud)
De Posten	2e vrijdag van de maand	10.00 uur	contactpersoon: Fie Otten

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Mediant	elke zondag	10.00 uur
---------	-------------	-----------

Vrijplaats Daglicht

Durft U het aan...?

Vrijplaats daglicht is een initiatief van een aantal zoekende gelovigen naar datgene wat belangrijk is in het leven. Ze gaan er vanuit dat mensen verschillend zijn en dat die verscheidenheid ook zichtbaar mag zijn. Ze bieden ruimte-scheppende alternatieve vieringen en zo iets spreekt mij wel aan. Nieuwsgierig als altijd, ben ik wel geïnteresseerd in eens iets anders dan de traditionele vieringen. Deze -voor mij- eerste viering in de St.Jankerk trof mij bijzonder door haar intensiteit en openheid. De groep van zo'n 35 gelovigen baden en zongen die avond rond het thema 'Een veilig huis'. Zeer actueel momenteel, nu Syrië aan alle kanten wordt belaagd. We schuilden samen in de Mariakapel en keken al mediterend in de grote donkere ruimte van de kerk... We staken een kaarsje aan

voor persoonlijke en algemene intenties.

Daarna dronken we gezamenlijk koffie in de parochiezaal. Pas toen viel mij op hoe eenzijdig de samenstelling van de gelovigen was. Bijna allen kwamen van één locatie! Dat is jammer. Zo'n bijeenkomst is ook bij uitstek een gelegenheid om kennis te maken, elkaar te ontmoeten en om even samen zijn.

Op donderdag 2 februari is de volgende bijeenkomst om half acht. Het thema is dan: Verscheidenheid, ieder mag er zijn. Een aanrader en wie weet misschien 'durft' U ook net als ik.

Henk Thüss



Als u niet meer naar de kerk kunt komen, komt de kerk naar u

Er zijn in onze parochie een aantal mensen, voor wie het onmogelijk is de kerk nog te bezoeken, terwijl zij nog wel graag deel uitmaken van de parochie.

Voor het volgen van een kerkdienst, bieden radio en T.V. mogelijkheden. Maar, ter communie gaan, is er dan niet bij.

In ZUID hebben we een werkgroep 'communie thuis'. Al eerder hebben de leden zich, o.l.v. Carla Berbée, gebogen over dit probleem. Na een gedegen voorbereiding brengen de leden van de werkgroep nu de communie thuis bij parochianen die daar behoefte aan hebben.

De leden van de 'communie thuis' groep, doen dat zoveel mogelijk bij mensen thuis, in hun eigen locatie.

Eerst maakt een lid van de werkgroep kennis met de parochiaan. Daarna wordt er een afspraak gemaakt, wanneer de communie gebracht wordt.

Dit bezoek begint meestal met een praatje. Dat kan over simpele, alledaagse dingen gaan. Maar als vertrouwen gegroeid is, kan er ook een diepergaand gesprek plaatsvinden. Dan kan het gaan over eenzaamheid, geloof, leven en sterven. Leidraad is steeds de behoefte van de parochiaan.

Het uitreiken van de communie wordt omgeven door gebed en stilte.

Tot slot wordt er een afspraak gemaakt voor een volgende keer.

Als u niet naar de kerk kunt komen en graag de communie thuis wilt ontvangen, (of u kent iemand voor wie dat geldt) laat het ons dan weten.

Wij zijn te bereiken via hanninkstarre@zonnet.nl of tel. 053 4340559. Maar u mag ook rustig iemand van de werkgroep, gewoon aanspreken. Wij nemen dan contact met u op.

Werkgroep Communie Thuis.

*Mieke van den Berg, Gerrie Korten,
Marianne Oosterveld, José Hoveling,
Clara Ikink en Tiny Hannink.*



rk aBc

In het RK-abc worden begrippen uit de katholieke traditie toegelicht. In deze feestelijke maand staat Kerst centraal.

Bethlehem

Bethlehem is een kleine stad met zo'n 25.000 inwoners, gelegen in de heuvels ongeveer 10 kilometer ten zuiden van Jeruzalem. David, een herdersjongen die leefde rond 1000 voor Christus, werd in Bethlehem geboren en bracht zijn jeugd door met het hoeden van de schapen van zijn vader Isaï. Hij werd uitverkoren door God en tot koning over Israël gezalfd door de profeet Samuël. De gebeurtenis die de kleine stad Bethlehem eeuwen later onvergetelijk zou maken, is de geboorte van Jezus in een van haar grotten, in een stal.



Photo: © Mike Houston

Kerstboom

De kerstboom neemt in onze manier van kerst vieren een belangrijke plek in. Het gebruik om bomen te versieren en te vereren gaat terug tot ver voor het christendom. Verschillende heidense volken gebruikten bomen om kwaad af te weren of om er kracht aan te ontlener. Een legende vertelt ons dat we deze boom juist te danken hebben aan de heilige missiebischof Bonifatius (ca. 673-754). Hij hakte een aan de Germaanse god Thor gewijde heilige eik om. Volgens de legende verhief Bonifatius achteraf een spar, die tussen de wortels van de eik opgroeide, tot een nieuw symbool. Het verhaal over Bonifatius en de kerstboom is bedoeld om aan de kerstboom als christelijk gebruik een eerbiedwaardige ouderdom te geven. Vanwege de heidense oorsprong is in sommige gezinnen en kerken de kerstboom nog altijd taboe.



Maagd Maria

Er heerst een wijd verbreid misverstand over de Onbevleete Ontvangenis van Maria. Vaak denkt men dat deze naam betrekking heeft op de maagdelijke toestand waarin Jezus werd verwekt. Maria zou geen omgang met een man hebben gehad en daarom 'onbevleete' zijn. De betekenis van de Onbevleete Ontvangenis is echter een andere. De Onbevleete Ontvangenis van Maria leert dat de Moeder Gods nooit deel heeft gehad aan de erfzonde. Vanaf haar verwekking was Maria, 'vol van genade', geheel heilig. Door Gods genade is Maria heel haar leven lang vrij van iedere persoonlijke zonde gebleven. Om moeder van de Verlosser te zijn werden door God gaven toebedeeld aan Maria die pasten bij een zo grote taak.

Sterrensoep met pastinaak

Sterren

Bij advent, Kerst en Epifanie horen sterren.

Tijdens de adventsperiode herinnert een ster aan het goddelijk licht dat zich openbaart met de komst van Jezus. We zien er elk jaar weer naar uit. In de tweede brief van Petrus staat: *"Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. U doet er goed aan uw aandacht altijd daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart"*.

De geboorte van Jezus wordt gevierd als op het noordelijk halfrond de zon weer in kracht toeneemt. De morgenster is een verwijzing naar Jezus.

Een heldere ster wijst de drie wijzen de weg naar de plaats waar Jezus geboren is. Na de ontmoeting met hem en zijn ouders, veranderen zij het spoor in hun leven en kiezen voor een andere weg.

Pastinaak

Pastinaak is een 'vergeten groente' die nu weer volop verkrijgbaar is. Het was een belangrijk volksvoedsel,



voordat de aardappel naar Europa kwam. De witte zoete wortel blijft in de moestuin 's winters in de grond houdbaar, ook bij vorst. In allerlei gerechten kan de winterwortel vervangen worden door de wortel van de smaakvolle pastinaak.

Recept

Ingrediënten – voor 8 personen

- 2 l water
- 2 bouillonblokjes (naar keuze rund of groente)
- 2 pastinaken, gewassen en geschild
- 10 stengels selderijblad (van een knol- of bleekselderij)
- 1 ui
- 2 laurierblaadjes
- 4 theelepels gekneusde jeneverbessen



Bereidingswijze

Houd twee theelepels jeneverbessen en een pastinaak apart. Verhit het water met alle overige ingrediënten en laat de bouillon ca. 40 minuten trekken.

Snijd uit de achtergehouden pastinaak sterren en kook die kort, beetgaar apart in ruim water.

Zeef de bouillon, voeg de sterren toe en twee lepels niet meegekookte -jeneverbessen en serveer het gerecht.

Zie voor passende (tafel)schikkingen met een ster: www.symbolischschikken.nl en voor teksten en gedichten rond een ster: www.scheppingvieren.nl

Bron:

Recept van Gert Vos uit:

Hemelse spijzen, een jaarkrans van recepten en hun diepere betekenis. Lannoo/Ten Have, 2004.

Stichting Het Twentse Leerhuis Voorjaar 2017

SJABBAT, een dag apart

Altijd open, altijd bereikbaar, altijd beschikbaar. Een rustdag in de week: het grootste geschenk van de bijbel aan de westerse cultuur.

In het voorjaar 2017 organiseert het Twentse Leerhuis vijf gesprekken over de SJABBAT. Een dag van vreugde over het bestaan. Het LEV cahier SJABBAT vormt de leidraad. Inleider is Henk Scholder, judaicus, free Lance docent en auteur.

DATA:

- Woensdag 25 januari Henk Scholder
- Woensdag 8 februari zelfstudie
- Woensdag 22 februari Henk Scholder
- Woensdag 8 maart zelfstudie
- Woensdag 22 maart Henk Scholder

KOSTEN

- Voor de cursus: 45 euro
- Voor het cahier: 5 euro

INFORMATIE / AANMELDEN:

- Mevr. Van der Horst 053 435 13 30
- De Hr. Huirne 053 433 20 49

TIJD en PLAATS

- Aanvang 14.00 uur; einde 16.00 uur
- Parochiecentrum Nieuwe Schoolweg 2
- 7514 CG Enschede (Jozefkerk)

Oecumenische Viering 22 januari 2017

Viering voor de week van het gebed voor de eenheid.

Op 22 januari, om 10 uur, is in de Jacobuskerk de oecumenische viering. De viering wordt nu samengesteld, en veel verschillende kerken uit Enschede werken hierin samen.

De collecte tijdens deze viering is bestemd voor de Stichting Fajikunda. Dit project is een sociale werkplaats voor gehandicapten in Gambia, ondersteund door Hennie en Winnie van der Meer. Op de Losserhof worden de resten van kaarsen uit de kerken in Enschede en

omgeving, omgesmolten tot blokken, waarmee de mensen in deze werkplaats weer kaarsen maken. Maar, er gebeurt nog veel meer. Naar nu blijkt is er veel behoefte aan leermiddelen. Een zinvol doel voor deze collecte.

Vlak voor deze viering komt er een nieuwe Pelgrim. Ik hoop u daarin meer van de viering en collecte te vertellen.

Wij hopen veel mensen te begroeten tijdens deze

Oecumenische Viering 22 januari 2017, 10.00 uur, in de Jacobuskerk



goed om te weten.....

rectificatie

Per abuis heeft de naam van de heer Richard Ensink, overleden op 15 januari 2016, niet in Pelgrim nr. 9 gestaan onder de rubriek Jaargedachten/Allerzielen 2015-2016. Natuurlijk zijn onze gedachten en gebeden ook voor hem.

U bent al op bladzijde 23 als u dit leest. Wat vindt u van de vernieuwde Pelgrim? Laat het ons weten via ons mailadres redactie@katholiekenschede.nl of spreek ons aan bij de koffie...

Mw. Gerrie Korten is de contactpersoon voor de Bezoekersgroep in Zuid, u kunt haar bereiken via de e-mail: gkorten@home.nl of telefonisch 053-8500728.

U KUNT HET HELE JAAR KLEDING AFGEVEN BIJ HET DEPOT VOOR SAM'S KLEDINGACTIE BIJ DE WONNE IN GLANERBRUG, PAST. MEIJERSTR. 3? WE ZIJN OOK NOG OP ZOEK NAAR GESCHIKTE DEPOTS IN ENSCHEDE.

Indien u een bijdrage wilt leveren aan de volgende prachtige, vernieuwde Pelgrim, dan kunt u mailen naar redactie@katholiekenschede.nl Ook foto's zijn nu zeer welkom. En wilt u redacteur worden? Ook dan mag u een mail sturen, de redactie neemt dan zo snel mogelijk contact met u op. Sluitingsdatum kopij is 28 december 2016.

In januari vindt weer de Actie Kerkbalans plaats. De parochie én de verschillende geloofsgemeenschappen hebben veel te verduren gehad het afgelopen jaar. Maar met elkaar en voor elkaar hopen we toch een mooie parochie te behouden.

KERK  BALANS



DIACONIE

Een veilig huis in Bethlem

In de Westelijke Jordanoever groeien veel kinderen op in een onveilige of ongezonde woning. Dat heeft een slechte invloed op hun gezondheid en schoolloopbaan. De Adventsactie wil helpen deze woningen te verbeteren.

In Palestina gaan huishoudens met lage inkomens een onzekere toekomst tegemoet. Het vredesproces met Israël is bijna volledig tot stilstand gekomen. De vijandige situatie heeft zijn impact op het sociale en economische leven in Palestina en belemmert vooruitgang. Dit project wil de levensomstandigheden van 45 arme en eenoudergezinnen in Bethlehem en Oost-Jeruzalem verbeteren.

Arme gezinnen wonen meestal in te kleine huizen met minimale faciliteiten. De families kunnen het onderhoud of het verbeteren van de woonomstandigheden niet financieren omdat het hele inkomen naar de basisbehoeften (zoals voedsel) gaat. De slechte woonomstandigheden veroorzaken echter wel problemen. De kinderen hebben vaker ademhalingsproblemen, infecties en psychische problemen dan andere kinderen van hun leeftijd.

Werklieden zullen wanden en plafond

stukadoeren en schilderen, de ramen en deuren renoveren of schilderen, vloeren repareren, sanitaire voorzieningen verbeteren. Voor het verbouwen van de huizen worden bewust lokale aannemers en werklieden ingehuurd. Alle bouwmaterialen en benodigheden worden aangeschaft bij lokale leveranciers en transportbedrijven. Hierbij wordt, waar mogelijk, een kleine eigen bijdrage gevraagd van de families voor het opknappen van hun huizen.

Door dit project wordt de toekomst van veel kansarme kinderen in de Westelijke Jordanoever ten goede beïnvloed.

De bijdrage voor deze Adventsactie kunt u kwijt in de bussen in de kerk, tot en met Driekoningen. U kunt daarvoor ook de envelop gebruiken die met de Pelgrim is meegekomen.

MOV groep Enschede (ZW)
handenwassen.blogspot.nl

ADVENTSACTIE

Goede opbrengst Kledingactie

De Sam's Kledingactie voor Cordaid Mensen in Nood is op zaterdag 1 oktober 2016 langs geweest. Er zijn zo'n 340 zakken met kleding en schoeisel ingezameld. Deze inzameling heeft plaatgevonden op 2 locaties van de Protestantse Kerk Enschede, op 2 locaties van de RK kerk in Enschede, en op 1 locatie van de Syrisch Orthodoxe Kerk in Enschede-Zuid. Dit heeft zo'n 775 kg opgeleverd. Goede kleding vindt een herbestemming. Uit verdere opbrengsten worden projecten gesteund via Cordaid in landen als: Nepal, Bangladesh, Kenia en India. Deze hebben tot doel de negatieve effecten van de wereldwijde klimaatverandering tegen te gaan en hanteerbaar te maken:

Dijkenreparatie, Droogte Cyclus Management, bouw van een evacuatiecentrum. En onze overheid wil graag dat burgers geen kleding meer met het grijze afval weggooien. Zonde in meerder opzicht. Dus zo helpen we elkaar.

B. Bats



De zondag in ziekenhuis MST

Zondag is voor veel mensen een dag om naar de kerk te gaan.

Dit geldt misschien wel extra voor zieke mensen.

Mensen die ziek zijn en "gewoon" thuis zijn kunnen vaak niet naar de kerk, maar zij kunnen wel de Communie thuis ontvangen.

Voor mensen in het ziekenhuis is het weer anders.

Zij zijn uit hun vertrouwde omgeving weg, en zijn dan heel blij dat er vrijwilligers zijn die hen naar de kapel/ stilte ruimte willen brengen zodat zij daar naar een viering kunnen.

Ik ben daar één van de vrijwilligers die de mensen naar de kapel/stilte ruimte breng. Het is heel dankbaar werk, mensen zijn altijd erg blij met die mogelijkheid.

Maar nu hebben wij in de afgelopen tijd afscheid genomen van enkele vrijwilligers, wegens ziekte, leeftijd of verhuizing.

En wij zouden er héél graag enkele mensen bij willen hebben.

Wij zijn met 2 groepen en werken om de week, op zondag.

We zijn om 9.30 uur in het ziekenhuis aanwezig, zodat we om 10.00 uur kunnen gaan lopen.

En dan na de viering, die van 10.30 tot 11.30 uur duurt, brengen wij de mensen weer terug naar hun kamer.

Het is wel de bedoeling, dat u ook om de week beschikbaar bent.

Het is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend, zoals met veel vrijwilligerswerk.

We komen ook voor de gezelligheid van elkaar, drinken na de viering altijd samen koffie om zo wat bij te kunnen praten.

Lijkt het u wat, dan kunt u contact opnemen met dominee Andrea Fuhrmann a.fuhrmann@mst.nl.

Of met mij, José Heitbrink 053-4316209 of heitbrink1@home.nl

Wij staan u heel graag te woord voor verdere informatie.



Priesterwijding Johan Rutgers



Op zaterdag 12 november jl. was in de Catharina Kathedraal (bisschopskerk) in Utrecht de priesterwijding van Johan Rutgers. Johan heeft een paar jaar geleden een zomerstage gedaan in onze parochie. Na die zomerstage heeft hij zijn pastorale opleiding afgerond met zijn parochiestage en een eindwerkstuk over een aspect van de theologie van de Heilige Augustinus, voor wie hij een speciale belangstelling heeft. De wijdingsplechtigheid in de Kathedraal was indrukwekkend. De kerk was helemaal vol, de boekjes waren op. Dat zegt wel iets. Er waren ook zo'n 50 priesters en diakens. Alle priesterstudenten van het Ariënsinstituut, waaronder onze acoliet James Keuben en oud-stagiair Marco Bucic, assisteerden bij deze viering.

Nadat de Kardinaal door handoplegging en stil gebed het ritueel van de priesterwijding had voltrokken, hebben we als priesters Johan ook de hand opgelegd en hem met een vredesgroet welkom geheten in ons midden, als lid van het 'presbyterium' (alle priesters) van ons bisdom.

Na de wijding was er nog een receptie, waarbij velen Johan de hand schudden en hem feliciteerden met zijn wijding. Ook vertegenwoordigers vanuit onze parochie waren aanwezig bij de wijding en de receptie. In zijn preek zei de Kardinaal, dat Christus als 'brug naar God' reeds in ons midden aanwezig is. We willen Johan toewensen, dat hij als priester in de Sallandse "Emmanuelparochie" (Ommen en omgeving) velen de weg mag wijzen naar Christus als Zoon van de Levende God.

Pastoor André Monninkhof

foto's: Gerda Kalmann



In het kader van het samenwerkingsverband tussen Enschede, Losser en Haaksbergen vindt u hieronder enige activiteiten in de HH. Bonifatius en Gezellenkerk, Veldmaat Haaksbergen



Kerstkribbentoonstelling 8 tot en met 18 december

Er zal weer een kerstkribbentoonstelling worden gehouden in de gemeenschapsruimte van de pastorie, met kerstkribben van eigen parochianen en daarbuiten. De grote zaal van de pastorie zal omgebouwd worden tot een prachtig kerstdecor waarin alle aangeboden kerststallen worden tentoongesteld op bijzondere, maar ook op standaard wijze. Er zijn eigengemaakte beelden, gipsen beelden, gebreide beelden etc. Deze tetoonstelling zal parallel gaan lopen met de vele andere activiteiten in de bruisende decembermaand in deze kerk.

Music from a Winter Wonderland, zaterdag 17 december om 20.00 uur

Evenals twee jaar geleden geeft de Haaksbergse Harmonie wederom een concert: Music From a Winter Wonderland. Aan dit concert werkt verder mee het popkoor La Sido uit Enschede.

Zie: www.haaksbergseharmonie.nl

Top 2000 viering, vrijdag 30 december om 19.30 uur

Wegens succes geprolongerd. Op de één na laatste dag, vrijdag 30 december is er om 19.30 uur weer een Top 2000 viering, verzorgd door het PaBlokkoor (Haaksbergen) en Spirit (Beckum/St. Isidorushoeve) en muzikale begeleiding. De koren staan onder de bezielende leiding van geboren Veldmaatse Mariët Waanders-Menkehorst. Dit jaar meer zang en muziek en minder gesproken woord. De kerk zal stemmig verlicht zijn. Mooie muziek, muziekclips en teksten uit de Top 2000 aan elkaar gepraat door pastoraal werker Margot Dijkman en Ds. Bob Wijnbergen. Daarnaast zullen we beelden laten zien van hoogte- en dieptepunten uit het jaar 2016 en na afloop is er koffie/thee en zoals altijd iets "scherps".



"Liefdevol afscheid nemen"



Caroline Zorg voor uitvaart, een kleine, onafhankelijke uitvaartonderneming met een persoonlijke en eigentijdse benadering. Afscheid nemen zoals u het in gedachten heeft. In uw tempo en op uw wijze in vorm en kleur. Vernieuwend of traditioneel, met vrouwelijk oog voor details en kinderen. Van A tot Z loop ik in een emotionele periode met u mee, om u te begeleiden, zorgen uit handen te nemen en gezamenlijk uw vingerafdruk te leggen rondom de uitvaart. Met voor u de zekerheid dat alles tot in de puntjes verzorgd zal zijn.

Haaksbergerstraat 860
7545 PG Enschede

06 41 465 590

053 434 46 89
info@carolineuitvaart.nl

Driet Caroline Doornik



www.caroline-uitvaart.nl

HEMMERS

BOEK & GELUID

De Heurne 79
7511 GS Enschede
053 - 431 59 36
www.hemmers.nu



ons huis



Lipperkerkstraat 49
7511 CV Enschede
053-4305296

**hier had ook uw
advertentie
kunnen staan**

mail voor info naar:
[redactie@
katholiekenschede.nl](mailto:redactie@katholiekenschede.nl)



Alle informatie over de
scholen vindt u op

www.koe-enschede.nl



Het Lentfert 41
7547 SN Enschede
Tel.: 053 433 58 44
Fax: 053 436 07 34
Email: info@renokap.nl

www.rnokap.nl



De Specialist in fullcolour
▶ Sterk in digitaal en offset ◀

Verhaag Drukkerij BV

Bezoekadres
Zutphenstraat 6a
7575 EJ Oldenzaal

Tel. 0541 53 10 01
Fax.0541 53 11 38
Email: info@verhaag.nl



Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie. VCA gecertificeerd.

Natuurleien Torenwerk Leipannen Lood-, Zink- en Koperwerk

Nijverheidsweg 3, Neede Tel. (0545) 29 22 17 Fax (0545) 29 22 19
www.leidekkersbedrijf-koenders.nl
leidekkersbedrijf-koenders@planet.nl

Voor al uw glas-, schilder-
en behangwerk
groot of klein moet u bij



zijn.
Ribbeltsweg 39
T 435 07 79 - F 435 18 24



Alphons Ariens
priester
tegen onrecht
voor een
sociale kerk

Het Ariënscomité steunen?
Dat kan! ANBI status
Stichting Het Ariëns-Comité
NL67RABO00118041738
www.arienscomite.nl



Wim Wijfjes

053 - 4763342
06 - 34051135

Olieverfschilderen

- * Cursus olieverfschilderen
& houtskooltekenen
- * Portret, stilleven,
landschap
- * Workshops etsen

www.schildercursusinenschede.nl
Tel: 053-4331701
Gabriel Martinez-Almeida



Bouwbedrijf Renshof
E-mail:
info@bouwbedrijfrenshof.nl
Josink Esweg 31
7545 PN Enschede

T: 053-4824010
F: 053-4824019

Kunstgalerie Christina

Verkoop van schilderijen,
kunst en tevens verhuur
van moderne schilderijen.
Wij verkopen ook religieuze
artikelen zoals beelden,
rozenkransen, kinderbijbels,
enz.

**Kuipersdijk 100, 7512 CK
Enschede
Tel. 53 - 4313888**

siers
AANNEMERSBEDRIJF

NIEUWBOUW
VERBOUW
RENOVATIE
ONDERHOUD

OLIESLAGWEG 106, 7521 JG ENSCHEDE
TEL. (053) 432 30 34, FAX (053) 432 68 79
WWW.SIERS.NL



colofon

Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Conny Oostdam
Ine Reuver
Lidiana Wissink
Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 1 - 2017

woensdag 28 december
Lengte van artikelen max. 400
woorden

Verschijningsdatum

donderdag 19 januari 2017

Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor A. Monnikhof
De heer M. Eijssink
vacatures

Caritas Enschede: tel. 06 38 76 50 54

Een praktische hulpdienst van R.K. Enschede voor wie informatie, advies, een luisterend oor of tijdelijke (materiële) hulp zoekt. Bereikbaar op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur. Caritas Enschede is onderdeel van de PCI Enschede. Die is voor haar werk afhankelijk van giften. Deze zijn daarom van harte welkom op rekening NL 45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede. Giften zijn fiscaal aftrekbaar want de PCI heeft de ANBI-status. Bij de aangifte is de vermelding 'RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede' daarvoor voldoende.

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190
Openingsuren zijn: maandagmiddag t/m zaterdagmiddag 13-17 uur.
En dinsdag- en donderdagmorgen 10.00 - 12.30 uur.
Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen – voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:
Roomweg 165c, 7523 BM Enschede. Tel. 053 - 431 62 88
www.huisvanverhalenenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede. Tel. 435 20 41

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl
Mevr. A. Kemper, tel. 053 – 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede Tel. 431 87 87

Sensor telefonische hulpdienst

Het 'luisterend oor voor de mens in nood en ouderen' is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 0900 – 0767.
www.sensor.nl/oostnederland



Voor een uitvaart in vertrouwde handen



Bert van der Heide

UITVAARTZORG

Door 26 jaar ervaring maken wij uw uitvaart persoonlijk en betaalbaar.



Bij elke uitvaartverzekering

06 - 81 02 60 62 | www.bertvanderheide.nl



Mieke Greveling
uitvaartbegeleiding
Persoonlijke aandacht vanuit het hart

- Kleinschalige onderneming voor een mooi, persoonlijk afscheid
- Professioneel, betrokken, creatief en oog voor detail
- Uw wens vooraf kosteloos vastgelegd
- Speciale aandacht voor kinderen

Verzekerd of niet; u kunt altijd bij mij terecht.



info@miekegreveling.nl www.miekegreveling.nl 06 - 83 56 08 22

Vredenhof.

In dienst van het leven.

Bel (053) 431 23 89 of kijk op www.vredenhof.nl

Herman Achterhuis, Yvonne te Vaanholt, Johan Vrugteveen, Pedro Swier, Ron de Leeuw



Vredenhof
uitvaartverzorging



Kerstmis



De avonturen van Kikker, die woont in een wijwaterbakje in de kerk



Kerstpuzzel

Een kerstverhaal met fouten? Hoe kan dat nou? Schrijf over de negen foute woorden de negen goede woorden (met omcirkelde letter). Terwijl ze in Deventer waren, kwam voor Magda de tijd dat ze

moest bevallen, en ze baarde een dochter, haar eerstgeborene. Ze wikkeldde Hem in pampers en legde Hem in een mandje, omdat er geen plaats voor hen was in de schouwburg. Er waren daar in de buurt rappers, die in het veld klaverjasten om de wacht te houden bij hun fietsen.

Schape(n) Kribbe Marja
doeken Bethlehem herders
zoof neberg overnachtten

Of je het goed hebt gedaan, check je zo! De omcirkelde letters vormen een woord. Maar alleen als je ze in deze volgorde doet: **5-1-6-9-8-4-2-3-7.**

Voorbeeld: 5 betekent het vijfde ingevulde woord in het verhaal, dus kribbe (i.p.v. mandje), de k. Succes!

Tip: In de Bijbel vind je het verhaal bij Lucas 2,6-8

Knutsel een schaap

1. Knip uit dun karton een ovale kop, 4 naar boven taps toelopende poten en 2 ovale oren.
2. Maak in de kop één schuin sleufje waarmee hij aan de toiletrol wordt geschoven. Maak onderin de toiletrol vier sleufjes waar de poten ingeschoven kunnen worden tot ze vastklemmen. Eventueel van binnen met plakband vastzetten tegen het wiebelen.
3. Teken ogen, neus, mond op de kop, plak oren aan de kop, bekleed het lijf met lijm en watten, schuif de kop en de poten aan het lijf.



Oplossing Kerstpuzzel: kerstkind

'Kerstmis is het fijnste feest, Kikker!', piepten de muizen. 'Altijd veel lekkers en mooie versiering!' zei de ene. 'En veel lekkers!' riep de andere. 'Dat zei ik toch al, veel lekkers!' zei de eerste weer. Ik, Kikker, zuchtte diep en zei: 'Kerstmis gaat toch over iets anders? Over het kindje Jezus dat op aarde is gekomen voor alle mensen en alle dieren: ezel, os, schapen, kamelen...'

'En kikkers?' vroegen de muizen. 'En muizen? Die ook?' Toen moest ik heel diep nadenken. En schudde langzaam mijn hoofd. 'Nee, die staan niet in de kerststal. 'Maar wij willen ook bij Jezus zijn!' riepen de muizen en ze maakten een plan. Zaterdagmiddag kwamen de kinderen dingen knutselen voor kerstavond. Ze toverden wc-rolletjes om tot gezellige dikke schapen met vier poten, een kop en een lijf van watten. Die zetten ze bij de kerstgroep in de kerk, alsof er een hele kudde op weg was naar de kribbe. Het was zo mooi.

En wat deden die slimme muizen: vlak voor de viering kropen ze elk in een knutselschaap. Zo dicht mogelijk bij het kindje Jezus. Niemand zag hun glimmende oogjes en zij hadden de beste plek van de hele kerstavond. Na afloop kropen ze er snel uit, want in het zaaltje was er feest met kerststol en limonade. Algauw zaten we samen rozijnen te snoepen. 'Veel lekkers', zei de ene muis. 'Schaap zijn', zei de ander. 'Da's ook fijn met Kerstmis.'