

pelgrim

St Jacobus
de Meerdere
Parochieblad voor
RK ENSCHEDE
september 2024/07



HET NIEUWE MILL HILL ANNO 2024

De Congregatie van Mill Hill heeft nu opleidingshuizen in Afrika en Azië. Het laatste opleidingshuis staat in Pune, India. Studenten van overal komen daar bijeen voor hun laatste training. Daarna worden ze uitgezonden naar een land van een andere cultuur. Zo zijn er nu Afrikaanse Mill Hillers werkzaam in Azië en omgekeerd. Het is mijn hoop dat Mill Hill in Nederland ook wordt voortgezet door deze jonge mensen, die iets goeds willen doen op deze aarde van ons.

De kosten zijn hoog. Een gift voor deze opleiding wordt dan ook ten eerste op prijs gesteld.

**Een gift kan hier gestort worden op:
NL52 INGB 0001 0669 57
t.n.v. Missieprocurer Mill Hill, Oosterbeek
m.v.v.: opleiding Pune, India**

hartelijke dank

Fr. Ben Engelbertink
Regionaal van Mill Hill, Nederland

In de geest van Alphons Ariëns



De activiteiten van het Ariëns Comité kunt u volgen op www.arienscomite.nl
Wanneer u deze financieel wilt ondersteunen kunt u doneren op
NL67 RABO 0118 0417 38
t.n.v. Stichting Het Ariëns-Comité te Enschede



RK PAROCHIES
ZUIDOOST
TWEENTE



Nieuwe website voor samenwerkende parochies Zuidoost Twente

Maandag 1 juli werd de nieuwe website voor de samenwerkende parochies RK Zuidoost Twente feestelijk gelanceerd.

De website is ontworpen en gebouwd door de firma Webfix uit Losser. Voorafgaand aan de lancering tekenden pastoor Paul Daggenvoorde en Tom Schasfoort de bijbehorende overeenkomst.

Het logo werd ontworpen en gepresenteerd door Kim Vlaardingebroek van Designstudio Twente, ook uit Losser.

Een prachtig, fris en kleurig logo, waarin alle symbolen van de drie parochies te zien zijn.

RK Parochies Zuidoost Twente is met www.rkzuidoosttwente.nl klaar voor de toekomst!



Pelgrim

september 2024/07

Parochieel Dienstencentrum Enschede
Nieuwe Schoolweg 2, boven
7514 CG Enschede
Telefoon 053 - 4785306
secretariaat@katholiekenschede.nl
Geopend: maandag t/m donderdag van
09.00 - 12.00 uur
www.katholiekenschede.nl
rekeningnummer NL15 RABO 0153 1666 65

In geval van pastorale nood: 06-39170407
b.g.g. 06-20874866.

Uitvaarttelefoon: 06-28 56 79 22
E-mail: uitvaart@katholiekenschede.nl

Pastoor P. Daggenvoorde, teamleider
Tel. 06-39 17 04 07
p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Vrije dag: maandag

Pastor W. Rekveld, parochievicaris
Tel. 06 - 20 87 48 66
w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Vrij op maandag

Pastoraal werker F. de Heus
Tel. 06 - 30 09 88 33
f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
Vrij doorgaans op vrijdag

Inhoud

- 5** Voorwoord van pastor Frank de Heus
- 6** St. Jozef
- 7** H. Jacobus
- 8** St. Jan
- 10** Interview met parochievicaris Wily Rekveld en uitnodiging
- 13** Aanmelden voor het H. Vormsel
- 16** Vieringenrooster mét agenda voor kinderen

19+26 Koren-nieuws

23-24-25 Belangrijke berichten uit het Bestuur

Vanaf 12 september kunt u weer elke 2e donderdag van de maand naar Café St. Jacques,

Op 14 september is het Open Monumentendag, ook de St. Jozefkerk doet mee.

En op 12 oktober kunt u weer oude kleding inleveren bij de St. Jankerk

Het staat allemaal in deze Pelgrim.



Van de redactie



Voor de meesten van ons zit de vakantie er weer op en is het gewone leventje weer gestart.

Wij zijn ook al weer druk aan de gang geweest met deze nieuwe Pelgrim.

En wat fijn dat we veel copy aangeleverd hebben gekregen in de vakantie zodat we een goede start konden maken!

We hopen dat iedereen uitgerust en met frisse moed weer aan een nieuwe start kan beginnen.

Groetjes, Annelies, Clara, letje en Ine



Wees niet bang

wees niet bang je mag opnieuw beginnen
vastberaden doelgericht of aarzelend op de
tast
houd je aan regels volg je eigen zinnen
laat die hand maar los of pak er juist een vast

wees niet bang voor al te grote dromen
ga als je het zeker weet en als je aarzelt wacht
hoe ijdel zijn de dingen die je je hebt
voorgenomen
het mooiste overkomt je het minste is
bedacht

wees niet bang voor wat ze van je vinden
wat weet je van een ander als je jezelf niet

kent
verlies je oorsprong niet door je te snel te
binden
het leven lijkt afwisselend maar zelfs de liefde
went

wees niet bang je bent een van de velen
tegelijk is er maar een als jij
dat betekent dat je vaak zult moeten delen
en soms zal moeten zeggen laat me vrij

Een gedicht van Freek de Jonge uit 'Kijk, Dat Is Freek', 2011.



De wereld zien als Gods schepping. En wat dat voor gevolgen heeft.



In september vieren we in onze kerken de maand van de Schepping. De werkgroep Laudato Si' heeft daartoe een aantal vieringen en activiteiten voor onze parochies op touw gezet. Met Franciscus als bron van inspiratie.

'Vrede', 'Broederschap', 'Armoede of nederigheid' zijn belangrijke begrippen binnen de franciscaanse spiritualiteit.

Kenmerkend is het besef, dat andere mensen je gegeven zijn als broeder of zuster. Ook de vreemdeling!

Breder zelfs nog; Franciscus leeft vanuit een alles overschrijdende verbondenheid, die hij in heel Gods schepping herkend heeft. Franciscus bekommerde zich ook om de rups die de weg oversteekt, of het lammetje, dat op de markt verkocht dreigt te worden.



De armoede, waar Franciscus zo van houdt, heeft diverse dimensies:

in sociaal opzicht in lotsverbondenheid met de minsten en de uitgestotenen;
in religieus opzicht bestaat ze uit de navolging van Christus;
de materiële consequentie voor Franciscus is, dat hij graag met zo min mogelijk toe kan.

Deze drie elementen horen in Franciscus' visie onlosmakelijk bijeen .

Het leven, dat Franciscus met zijn broeders en zusters leidde, was een boetvaardig leven. Voor de hedendaagse mens is 'boeten' een beladen, 'zwaar' woord geworden. De boeteviering in de parochie is vrijwel uitgestorven.

Waar die plaatsvindt wordt eerder voor de benaming 'viering van bemoediging gekozen'.

In de visserij is 'boeten' echter nog een veel gebruikt woord. Het 'boeten' van de visnetten is niets anders dan het herstellen van de netten. Heel maken wat gebroken is.

Zo begrepen wordt 'boetvaardig leven' licht, positief. Boetvaardig leven is je afkeren van het kwaad door je toe te wenden tot God, die liefde is .

Het leidend principe daarbij is, dat je ruimte maakt voor God, zodat Hij zijn werk kan doen . Die ruimte ontstaat, waar mensen erkennen, dat al het goede van God komt. Al het goede is van God en niemand kan daarover beschikken . Een morele consequentie daarvan is, dat wij ons niets mogen toe-eigenen. Waar niets wordt toe-geëigend krijgen conflicten tussen mensen geen kans en heerst de vrede.

Franciscus zag de wereld als Gods schepping. Wij moeten haar laten zijn, zoals God haar gewild heeft. Daar kun je vandaag al mee beginnen.

Frank de Heus, pastoraal werker



Colofon

Geloofsgemeenschap Noord

Kerkgebouw: Oldenzaalsestraat 115 7514 DP

Parochiecentrum: Nieuwe Schoolweg 2

Tel. nr.: 053 435 48 08

Email:

secretariaat.noord@katholiekenschede.nl

Uitvaart telefoon: 06 28 56 79 22

Openingstijd locatiesecretariaat:

Do. 9:00 tot 12:00 uur.

Lokale Pastoraatgroep:

Email:

pastoraatgroep.noord@katholiekenschede.nl

Mevr. Lies van Veldhoven

Mevr. Ria Everink

Mevr. Elly Vije

Hr. Jan van den Noord

Lokale Beheergroep:

Email:

beheergroep.noord@katholiekenschede.nl

Hr. Rien Tiehatten (tijdelijk)

Hr. Remco ter Brugge

Hr. Sander Harperink

Vacature

Redactie Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar

redactie@katholiekenschede.nl

Voor misintenties, stipendia, kerk-

bijdrage of een andere reden vermelden wij

graag het volgende banknummer

NL15 RABO 0153 1666 65 t.n.v.

Par. St. Jacobus de Meerdere

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Bijbel leesgroep:

Elke donderdagmorgen

Ontmoetingsplaats Pauluszaal

Elke woensdagmorgen geopend tussen

9:30 en 11:30 uur. Tel.: 06-40 27 75 08



Boek geschiedenis R.K. Enschede

Enige tijd geleden heb ik aangekondigd dat er een boek verschijnt over de geschiedenis van RK Enschede.

Het blijkt dat er grote belangstelling is voor het boek. Het boek zal medio oktober verschijnen.

Naar verwachting is de prijs: € 15,-

Het boek kan op het locatiesecretariaat aan de Nieuwe Schoolweg worden gekocht.

Ook zal het boek verkrijgbaar zijn bij boekhandel Broekhuis.

Nadere informatie volgt.

Rien Tiehatten



Geschiedenis R.K. Enschede.

Een uitgebreide kroniek van het rijke Roomse leven vanaf het jaar 1000 tot heden.

"We hebben een mooie toekomst achter ons"

Rien Tiehatten



H. Jacobus Langestraat 51, 7511 HB
tel: 053-431 59 04
Email:
secretariaat.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Uitvaarttelefoon: 06-28567922

Openingstijden secretariaat:

Vrijdagmorgen van 9.30 - 12.00 uur.
U komt het secretariaat binnen door de houten poort tussen de pastorie en de Jacobuskerk. Links vindt u de deurbel. De brievenbus vindt u in de voordeur aan de Langestraat 51.

Lokale Pastoraatgroep:

Email: pastoraatgroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Eric Sanders
Hetty Mulder
Juliëtte Kemp

Lokale Beheergroep:

Email
beheergroep.jacobuskerk@katholiekenschede.nl
Jos van Rooij, evenementen/activiteiten
Joop van der Woning, evenementen/
activiteiten

Pelgrim: Kopij kunt u sturen naar
redactie@katholiekenschede.nl

Bankrekening:

NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv
Par. St.Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina's 16-17-18

Elke tweede zaterdag van de maand:
om 17.00 uur Stille aanbidding van het h. sacrament,

Openstelling Jacobuskerk:

in de maanden april t/m oktober elke zaterdag van 12.00-16.30 uur met rondleiding



Katholieke Dingen Doen: Liturgie

Op zondagmiddag 4 augustus heeft pastoor Paul Daggenvoorde in de H. Jacobuskerk een groep van 15 jongvolwassenen meer uitleg gegeven over de liturgie van de eucharistie.



Zo konden we met elkaar leren dat élk onderdeel van wat er gebeurt in een viering een diepere betekenis heeft. Alles in de viering is erop gericht om ons de kans te geven God te dienen en onze relatie met Hem te verdiepen. Van introitus tot slotzegen is elk onderdeel een beweging die we maken naar de Drieëne God en weer terug naar onszelf met de benen op de grond.

Begonnen met een eenvoudige lunch, napraten met een frisdrankje in het Akohol onder de Jacobuskerk was het ook nog gezellig.

Ben jij ook geïnteresseerd in het verdiepen van je geloof, met andere jongvolwassenen (18-40 jaar)?

Kom dan *Katholieke Dingen Doen* en voel je welkom.

De komende tijd zal er **elke maand** iets georganiseerd worden om samen te doen. Meld je aan per keer of voor de Whatsappgroep bij Juliëtte Kemp, +31 6 269 77 002.

De volgende activiteit is een instructie voor het **bidden van de Rozenkrans**. Altijd al willen weten hoe dat moet? Je leert het in een uurtje! Op **dinsdag 24 september 2024, tijd 19.00 – 20.00** uur, in het parochiehuis aan de Walstraat achter de Jacobuskerk. Je hoeft niets mee te nemen.



Geloofsgemeenschap Zuid

St. Janpastorie, Haaksbergerstraat 253
7545 GH Enschede tel. 053-432 44 87
E-mail:

secretariaat.zuid@katholiekenschede.nl

Uitvaarttelefoon: 06 - 28 56 79 22

Openingstijden secretariaat:

maandag van 9.00 - 11.00 (behalve in de
schoolvakanties) en
donderdag van 9.30-11.30 uur

Pastoraatgroep Zuid E-mail:

pastoraatgroep.zuid@katholiekenschede.nl

Mw. T. Hannink

Mw. J. Heitbrink-van Rooij 053-431 62 09

Mw. A. Tenbergen

Carina Meijer is contactpersoon voor de
voormalige Ariënsgedachteniskerk

Lokale Beheergroep Zuid E-mail:

beheergroep.zuid@katholiekenschede.nl

Henny Pahlplatz (Ariënsgedachtenis)

06 - 10 13 11 12

Lisette Janssen (St. Jan) 053 - 430 59 88

Tonny Oude Elferink

Redactie Pelgrim: Annelies Tenbergen

redactie@katholiekenschede.nl

Bankrek. NL 15 RABO 0153 1666 65 tnv

Par. St. Jacobus de Meerdere Enschede

Vieringen: zie pagina 16-17-18

De Roef, Pastoor Geertmanstraat 17

Contactpersonen:

Carina Meijer 06-27 38 16 93 **(voor vragen
en informatie)**

Bijbelleesgroep:

1e woensdag van de maand om 9.30 uur

Verrijzeniskerk

Het Leunenbergh 588 do-mo 9.00-11.00 uur

Contactpersoon

Annelies Tenbergen 053 - 476 86 67 (voor
vragen en informatie)



Gemeenschappelijke Ziekenzalving op zondag 8 september om 11.00 uur in de St. Jankerk

Zondag 8 september is Ziekenzondag, en al jaren
is het gebruikelijk in de Geloofsgemeenschap
Zuid om dan een Gemeenschappelijke Zieken-
zalving te vieren.

Ook dit jaar doen we dat:

pastoor Paul Daggenvoorde gaat voor in de
eucharistieviering om 11.00 uur en zal de
ziekenzalving toedienen.

Het is fijn als u ons van tevoren laat weten dat u
de ziekenzalving wenst te ontvangen. Dat kan
bij José Heitbrink: 053 - 431 62 09 of per e-mail:
heitbrink1@home.nl

Let op: de viering begint om 11.00 uur, want om
09.30 uur vieren we eerst met de kleine kinderen
een Klokjesviering.

Voor beide vieringen geldt: na afloop is er koffie
en thee en ranja in de parochiezaal om na te
praten.

*Pastoraatgroep Geloofsgemeenschap Zuid,
Annelies Tenbergen*



VERBONDEN

Hoe blij kun je zijn, als je iemand die je lang niet hebt gezien, onverwacht ontmoet. Je blijft staan, je kijkt elkaar aan. De oude vertrouwdheid is er weer. Vertrouwdheid, verbondenheid, het is er niet zomaar. Het moet de kans krijgen te groeien. Je bij iemand thuis voelen, zonder poespas, zonder opsmuk. Gewoon jezelf mogen zijn. Elkaar verstaan. Je ziele roerselen uitspreken, of niet. Samen stil zijn. Dat doet goed. Aandacht, we kunnen niet zonder. Aandachtig leven is als een gebed. Met eerbied en respect om je heen kijken. Maar ook naar wat zich in jou afspeelt. Franciscus van Assisi 1182 - 1226 ontdekt dat alle schepselen onder de hemel gewoon zichzelf blijven. Trouw aan de Schepper vanuit hun eigen aard. De mens staat voor hem niet langer centraal. Heel de schepping doet er toe. "Zuster aarde, onze moeder, voedt ons en leidt ons". Franciscus

ontwikkelt een leven van eenvoud in verbondenheid met de natuur. Celano, zijn biograaf, schrijft: "Met de blik op zijn hart weet hij op een unieke manier door te dringen tot de geheimen van alles wat geschapen is". Hij voelt zich aangesproken door zijn Schepper, bron van leven en liefde. Kijken met de ogen van je hart. Oog krijgen voor de kleine dingen. Ontdekken dat alles genade is, een geschenk, gegeven, "om niet". Het is loskomen van jezelf, voorbij je ego, een houding van aandacht, respect en zorg ontwikkelen. Verwonderd raken om het grote Geheim, in ons, om ons. Keuze maken om de aarde met al haar bewoners te behoeden en te bewaren. Onderscheid maken tussen wat goed en niet goed is. Je liefdevol aanvaard te weten. Mededogen en barmhartigheid met heel de aardegemeenschap. Pieter Härtling schrijft:

Assisi
daar liep Franciscus rond,
daar liggen zijn kinderjaren
met de schaduw van een stralende kern,
daar rukte hij zich van zijn wortels los
en plantte zichzelf in de Umbrische wind,
daar schonk hij de broeders de armoede,
daar strooide hij het zaad van zijn woord
voor de vogels, die gevederde engelen,
daar herriep hij reeds de latere beelden
van roem en heiligheid.
daar ging hij op moeder aarde liggen,
ademde op haar ritme,
luisterde naar haar verhaal
en vertelde dat verder,
zodat de vogels en hazen het verstonden,
de rotsen en het water,
de mensen en de bomen
en stof onder onze voeten
ook.



*Lies van Veldhoven,
Geloofsgemeenschap Noord / St.Jozefkerk*





Verbondenheid in liefde

Parochievicaris Willy Rekveld is sinds september 2013 werkzaam binnen de RK parochies Zuidoost Twente: parochie Maria Vlucht Losser, Jacobus de Meerderde Enschede en de Franciscusparochie Haaksbergen.

Op 25 september a.s. is zijn 25-jarig priesterjubileum, dat hij met vele parochianen hoopt te vieren op zondag 29 september in de Maria Geboortekerk in Losser.

Thema van de viering: Verbondenheid in liefde.

We zochten hem op om zijn verhaal te horen!

De jonge jaren

Als kind groeide pastor Rekveld op in Heeten en Lettele in een katholiek gezin. Hij vertelt: "Ik werd al jong actief in de kerk: na mijn eerste H. Communie als misdienaar en later als acoliet. Ik ging zingen bij het herenkoor, was cantor in de vroegmis en werd lid van het parochiebestuur. Vervolgens ging ik catechese geven aan eerste communicanten en vormelingen". Naast dit alles was hij leider en scheidsrechter van het plaatselijke voetbalelftal en stond achter de knoppen als dj in de discotheek, bij feesten en partijen en de carnavalsvereniging.

Een werkzaam leven

"Ik werkte 25 jaar als metselaar in de bouw, maar door mijn werk voor de kerk, vooral nadat ik ook avondwakes ging verzorgen, wist ik me meer en meer geroepen tot het priesterschap". Dat werd versterkt door zijn eerste avondwake voor een jongen van 16, die was verongelukt en die hij goed kende. Die avondwake en de troost die dat nabestaanden gaf, maakten veel indruk.

De keuze om priester te worden ging echter niet zonder slag of stoot. Hij vond het moeilijk en heeft er menig nachtje over moeten slapen.

Van steiger tot altaar

Inmiddels was pastor Rekveld 40 jaar, tijd om te weten wat je wilt.

Hij koos voor het priesterschap en voltooide in Bovendonk zijn opleiding met een stage en een scriptie over het belang van catechese bij kerkopbouw.

Trots vertelt hij: "Naast catechese is het vooral de liturgie die mij aantrekt in het werk. Daar ben ik ook goed in en ik spreek altijd uit het hart".

Sprekende over Jezus' woorden en boodschap is hem dan ook op het lijf geschreven.

Zó klom hij op van steiger tot altaar en had hij geen troffel meer nodig. Hij koos ervoor zelf het cement in de samenleving te zijn!

25 jaar priester

Op 25 september 1999 werd hij priester gewijd door kardinaal Simonis. Na zijn priesterwijding werd hij benoemd als pastor in wat nu de Heilige Geestparochie is: de zes parochies in Zuidwest Twente, gevormd door de kerken van Beckum, Bentelo, Delden, Goor, Hengevelde en St. Isidorushoeve.

Vervolgens werd hij in september 2004 benoemd tot pastoor in de regio IJsselvallei en in 2010 tot pastoor van de HH. Franciscus en Claraparochie, waar hij met een koets werd binnengehaald.

Pastor Rekveld relativeert lachend: "Gun het volk brood en spelen". Daar heeft hij in Twello gewoond en heel graag gewerkt tot zijn verhuizing naar Overdinkel.

Leuk detail: pastoor Daggenvoorde volgde hem op in de Franciscus en Clara Parochie in Twello, die sinds enkele jaren is samengevoegd met Apeldoorn en sindsdien de Franciscusparochie heet.





Werken in Twente

Pastor Rekveld mocht bij zijn komst in Overdinkel meteen de 101e Gerardus Majella bedevaart leiden, dit jaar dus alweer voor de 12e keer. Hij waardeert de inzet van de vrijwilligers: "Waar een klein dorp groot in is! Maar helaas zijn van de 150 vrijwilligers die er toen waren nog maar iets meer dan 50 over. Vrijwilligers zijn heel belangrijk, maar steeds moeilijker te vinden. Gelukkig zijn er wel lichtpuntjes, zoals het groeiende acolietencorps in Enschede en het toenemend aantal jongeren dat zich laat dopen en vormen".

"Het is jammer dat je als priester niet echt meer een plattelandspastoor kunt zijn, die al zijn parochianen met hun wel en wee kent", vertelt hij. "En wat goed gaat wordt snel vergeten. Maar we moeten mensen die bang zijn de hand reiken en niet laten verdrinken. Daarom moeten we de handen steeds meer ineenslaan om de boodschap van Jezus te blijven verkondigen".

Verbondenheid in liefde

"Veel kerken sluiten de deuren. Maar uiteindelijk gaat het om de levende stenen, gevestigd op die Ene levende steen, Jezus Christus. Die boodschap wil ik blijven verkondigen", benadrukt pastor Rekveld.

"Dat is een boodschap van liefde en daarom is het thema van mijn jubileumviering 'Verbondenheid in liefde'".

En hij vervolgt: "Kerken zijn weliswaar gezichtsbepalend voor dorpen en steden, maar uiteindelijk is wat we vieren bepalend.

Mensen moeten steeds meer als brood zijn voor elkaar. Als je dat 'brood' weet te delen, zal de geloofsgemeenschap groeien".

Cement tussen de mensen.

"We werken als drie parochies steeds meer samen", aldus pastor Rekveld. Daarom zijn zangers van alle koren, lectors en acolieten uit de parochies Zuidoost Twente uitgenodigd bij zijn jubileumviering:

"Wie zingen wil, die zingt, wie dienen wil, die dient. Dat bevordert de verbinding tussen iedereen. Die saamhorigheid en de liefde van Christus moet het cement tussen de mensen zijn en blijven."

Over 1,5 jaar zal pastor Rekveld zijn ontslag aanbieden, dan is hij 75. Maar als pastor emeritus en in goede gezondheid wil hij nog blijven vieren zolang hij kan.

Want, om met een tegeltje te eindigen:



"Tijd hebben voor iemand is de meest elementaire vorm van liefhebben".

Rietie Kenter en Hetty Mulder





Uitnodiging viering 25-jarig priesterjubileum parochievicaris Willy Rekveld

Op 25 september a.s. is het 25 jaar geleden dat parochievicaris Willy Rekveld tot priester werd gewijd.

Dit vieren we in de H. Mis op zondag 29 september a.s. om 10.30 uur in de H. Maria Geboortekerk in Losser.

Celebranten zijn parochievicaris Willy Rekveld, pastoor Paul Daggenvoorde, pastor Jan Kortstee, pastor Joop Huismans en pastor Frank de Heus. Dit zal op die zondag de enige viering in Zuidoost Twente zijn. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Het koor wordt samengesteld uit koorleden uit de drie parochies. Dirigent is Ton ten Hagen en organist Carlo van den Beld. Ook acolieten en lectoren komen uit de parochies Zuidoost Twente.

Aansluitend aan de viering is er een receptie met gelegenheid tot feliciteren in Café Heijdemann, Smalmaatstraat 55, 7581 HH Losser.

Cadeautip: 

Mét hem zien wij uit naar uw komst!

Namens de besturen en het pastorale team van de samenwerkende parochies Zuidoost Twente,



**RK PAROCHIES
ZUIDOOST
TWENTE**

Pastoor Paul Daggenvoorde





Aanmelding Vormselproject Zuidoost Twente 2024-2025

Je wilt je zoon of dochter wat meegeven? Het verhaal van Jezus als inspiratiebron voor het leven? Normen en waarden? Goed zijn voor jezelf, maar ook voor een ander? Gevoel voor rechtvaardigheid? Openheid, eerlijkheid, gevoel voor wat heilig is? Een gemeenschap, waarin je je geloof kunt beleven en uiten en onderzoeken? Samen met andere tieners, ouders, vrijwilligers en pastores... Dan kun jij je zoon of dochter mee laten doen met het Vormselproject.

We **beginnen** met ouders en vormelingen samen op **zondag 15 september in Denekamp** met een leuk en leerzaam programma, dat door de zusters Franciscanessen verzorgd wordt. Van dan af komen we met regelmaat samen in het Parochieel Dienstencentrum in Enschede aan de Nieuwe Schoolweg 2 om uiteindelijk op **zondag 9 februari 2025** het Vormsel te ontvangen in de St.Jozefkerk in Enschede aan de Oldenzaalsestraat. Het volledige programma vindt u op <https://www.rkzuidoosttwente.nl/heilig-vormsel>

Kinderen van groep 8 en hoger uit de parochies Franciscus, St. Jacobus de Meerdere en Maria Vlucht kunnen meedoen.

Je kunt jouw zoon of dochter **tot 8 september opgeven** via het opgaveformulier op <https://www.rkzuidoosttwente.nl/formulier-vormsel>

Heeft u vragen, neem dan contact op met Ben Tenbergen (j.tenbergen@kpnmail.nl, 06 147 86 206), Ria Everink (06 546 88 575) of pastor Frank de Heus (06 300 988 33).

Tropische wandeling "Van Jacobus naar Jacobus"



Dinsdag 13 augustus. De thermometer staat 's morgens al vroeg op ruim boven de 20 graden. In de kerk is het nog heerlijk koel. We zijn benieuwd of er 'afvallers' zijn met deze tropische temperaturen...dat zouden we best begrijpen. Maar als om half 10 de bel klinkt voor de korte gebedsviering, zitten er 39 wandelaars in de Jacobuskerk Enschede. Warm? Nou en? Iets voor tieners gaan we op pad, deelnemers uit alle locaties van de parochie en ook uit Maria Vlucht. Gemêleerd gezelschap. Jong en oud, meerdere culturen. Verbinding onderweg. Samen op pad. Dat is waar het om gaat. Bij de familie Ten Vergert op de Lonneker Es genieten we van koffie, thee, cake en krentenbollen. In de schaduw, dat wel. Alice geeft uitleg over het ontstaan van de kapel, leest een legende over Jacobus de Meerdere. Er loopt een Pelgrim mee! Frank van Hees uit Losser vertrekt 18 augustus. Hoopt in 4 maanden te voet vanuit Losser Santiago de Compostella te bereiken. Hij zal zijn reiservaring met ons delen. Na stempel, pelgrimszegen en Jacobuslied horen we de klokken van de Jacobuskerk in Lonneker. Waar we warm ontvangen worden door Ginie de Vries en Rianne Engbers, van de plaatselijke pastoraatgroep. Zij sluiten de wandeling voor ons af met mooie teksten en gebed.

Het was een warme bijeenkomst. Zowel letterlijk als figuurlijk. Samen op pad, samen onderweg. Dank aan allen die hebben meegelopen. Graag volgend jaar weer!



Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel 2024

Op zondag **20 oktober** 2024 zal de 112e Gerardus Bedevaart plaats vinden. Het thema voor de komende bedevaart is

"VERBONDENHEID IN LIEFDE"

Om 11.00 uur vertrekt een sacramentsprocessie vanaf de kerk naar de Calvarieberg in het Gerardus Majella park (achter de kerk), waar de plechtige Eucharistieviering is. De Hoofdcelebrant is pastor W. Rekveld. Aansluitend is de processie door het park. Tijdens de processie worden kinderactiviteiten georganiseerd. Het Sluitingslof is om 15.00 uur in de Gerardus Majella kerk, voorganger is pastor W. Rekveld.

De Gerardus Bedevaart, in het leven geroepen door Pastoor Van Laak, is het feest van de patroonheilige H. Gerardus Majella, de patroonheilige van onze kerk. De processie wordt gehouden op de sterfdag van Gerardus Majella (16 oktober) of de eerste zondag erna. In 1912 trok de eerste processie ter ere van Gerardus Majella in Overdinkel rond, het begin van een religieuze traditie die het dorp tot de grootste bedevaartplaats van Twente maakte.

De processie trok altijd heel veel bedevaartgangers. De mensen kwamen met de trein die in Losser en Glane stopte en gingen vanaf daar lopend. Later kwam men met de bus. Maar ook heel veel mensen uit de omgeving kwamen op de fiets. Thans verwelkomen wij vele honderden pelgrims.

Enige achtergrondinformatie: Gerardus Majella, oorspronkelijk Gerardo Maiella, werd in 1726 in Muro Lucano nabij Napels, geboren als zoon van een kleermaker. In 1749 meldde hij zich bij de redemptoristen als lekenbroeder. Hier vervulde hij zonder tegenspraak eenvoudig werk. Hij werd bekend om het geduld waarmee hij beledigingen en pijnigingen onderging en om zijn liefdadigheidswerk.

Gerardus overleed op 16 oktober 1755 op 29-jarige leeftijd aan tuberculose in Caposele in Zuid-Italië, 16 oktober is zijn naamdag. Gerardus Majella is de patroonheilige van kleermakers, portiers en zwangere vrouwen. Hij werd in 1893 door paus Leo XIII zalig verklaard en in 1904 heilig verklaard door paus Pius X.



Het programma van het Triduüm.

Donderdag 17 oktober 2024, 19.00 uur: Opening van het Triduüm met een Eucharistieviering in de kerk. We sluiten de 1e dag van het Triduüm af met een kop koffie/thee.

Vrijdag 18 oktober 2024: Geen viering. Wel is de kerk open voor stil gebed en kan er een kaars worden opgestoken.

Zaterdag 19 oktober 2024, 19.00 uur: Gebedsviering in de kerk, verzorgd door Dynamique, geheel in het teken van Oktoberfest.

Iedereen is van harte welkom. Ook voor een kop koffie/thee na de viering.

Zondag 20 oktober 2024, 11.00 uur: Plechtige Eucharistieviering, aansluitend de processie door het Gerardus Majella Park.

Zondag 20 oktober 2024, 15.00 uur: Sluitingslof in de kerk.

Mocht u verder nog vragen hebben, neemt u dan contact op met het bestuur van de Gerardus Bedevaart Groep, gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl.

We hopen dat er veel pelgrims naar Overdinkel komen om samen met ons het feest van onze patroonheilige te vieren. Graag tot ziens!

Met vriendelijke groeten, Gerardus Bedevaart Groep, Locatieraad H. Gerardus Majella



KRONIEK

DOPELINGEN

- 30-06-2024 *Luna Alessandra Dore*, geboren op 11 juli 2023, dochter van Romello Dore en Angelica Mulder, gedoopt in de H. Jacobuskerk
- 14-07-2024 *Stacey Edith Margaretha Leefflang*, geboren op 29 juni 2011, dochter van Angelo Leefflang en Rosita Landkroon, gedoopt in de St. Jozefkerk
- 14-07-2024 *Joley Margaretha Leefflang*, geboren op 6 december 2013, dochter van Angelo Leefflang en Rosita Landkroon, gedoopt in de St. Jozefkerk
- 14-07-2024 *Jayh Jozef Carlitho van Heijst*, geboren op 6 mei 2018, zoon van Mitchell van Heijst en Nikita Landkroon, gedoopt in de St. Jozefkerk
- 14-07-2024 *Joanna Maria Shaylana van Heijst*, geboren op 5 november 2020, dochter van Mitchell van Heijst en Nikita Landkroon, gedoopt in de St. Jozefkerk
- 14-07-2024 *Sofia Hermina de Jonge*, geboren op 30 januari 2024, dochter van Gerwin de Jonge en Nadia de Jonge - Amoruso, gedoopt in de St. Jankerk
- 14-07-2024 *Giano Noordman*, geboren op 26 februari 2024, zoon van Wiebe Noordman en Karin Schoenmaker, gedoopt in de St. Jankerk

OVERLEDENEN

Jozefkerk

07-07-2024 Herman Prieshof, 94 jaar, e/v Anny Prieshof-Bruins

Jacobuskerk

08-07-2024 Marina Delogu, 54 jaar

31-07-2024 Stanislaw Mandziej, 79 jaar, e/v Anna Pisula-Mandziej

Anders

22-06-2024 Geertruida W.J. Ten Tije-Beune, 93 jaar, w/v Dhr. Ten Tije

29-06-2024 Paulus A.M. Hal, 70 jaar, w/v Bernadette C.M. Hal-Wennink

07-07-2024 Wilhelmina M.A.T. Ritzen-van Rijn, 81 jaar, e/v Johan M.J. Ritzen

10-07-2024 Joseph T.M. Feldbrugge, 73 jaar

13-07-2024 Anna Maria Remers-Wolters, 89 jaar, w/v Dhr. Remers

15-07-2024 Hennie G.M. Leferink, 79 jaar, e/v E.M. Leferink-Rouwen

15-07-2024 Fred Griepink, 80 jaar, e/v R.M.J. Griepink-Bos

23-07-2024 Rikie Rijckenberg-Habers, 86 jaar, w/v Fons Rijckenberg

28-07-2024 Jan F.E. Schomaker, 74 jaar

29-07-2024 Johan M. Oude Munnink, 79 jaar, w/v Mw. Oude Munnink-Blokhuis

01-08-2024 Marijke Booltink-Tigcheler, 82 jaar, e/v G.J. Booltink

07-08-2024 Bertus Borkens, 92 jaar, e/v Fienny Borkens-Oude Wolbers

09-08-2024 Gerharda G. Douwma - Engbersen, 98 jaar, w/v dhr. Engbersen

CATECHUMEEN

in de St. Jozefkerk

07-07-2024 *Jessica Patricia Amanda Schippers*, toegetreden tot de RK-kerk

18-08-2024 *Leon Emmanuël Hrabinsky*, toegetreden tot de RK-kerk

18-08-2024 *Melissa Amber Sofie Vermeulen*, toegetreden tot de RK-kerk



vieringenrooster

waar	dag	tijd	voorganger	soort viering	koor
Zaterdag 31 augustus en zondag 1 september - 22e Zondag door het jaar - Maand van de Schepping					
St. Jankerk	zo	10.00 uur	R. Kenter	Woord-Communie- viering	Vocal Moments
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	P. Daggenvoorde	Eucharistie <i>Internationale mis</i>	BJK + Ariëns Music Ministry
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	J. Kortstee	Eucharistie	Ariënskoor
Zaterdag 7 en zondag 8 september - 23e Zondag door het jaar					
St. Jankerk	zo	09.30 uur	A. Smits + werkgroep	Klokjesviering	Samenzang
	zo	11.00 uur	P. Daggenvoorde	Eucharistie <i>Gemeenschappelijke ziekenzalving</i>	Gem.Koor St. Jan- H. Michaël
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	H. Mulder	Woord-Communie- viering	Ariënskoor
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	W. Rekveld	Eucharistie <i>Doopviering</i>	Kinderkoor JM
Zaterdag 14 en zondag 15 september - 24e Zondag door het jaar - Startzondag					
St. Jankerk				geen viering	
H. Jacobuskerk				geen viering	
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	P. Daggenvoorde	Eucharistie + kwd <i>Startzondag</i>	Alle koren
Zaterdag 21 en zondag 22 september - 25e Zondag door het jaar - Vredesweek					
St. Jankerk	za	19.00 uur	W. Rekveld	Eucharistieviering	Gem.Koor St. Jan- H. Michaël
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	C. van Beijnum + T. Hannink	Oecumenische viering	BJK
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	W. Rekveld	Eucharistie	Ariënskoor
Zaterdag 28 en zondag 29 september - 26e Zondag door het jaar					
St. Jankerk	za	19.00 uur	P. Daggenvoorde	Eucharistie	Gem.Koor St. Jan- H. Michaël
H. Jacobuskerk	zo	geen viering	Geen viering in Enschede maar in Losser om 10.30 uur		
St. Jozefkerk	zo	geen viering	ivm priesterjubileum pastor Willy Rekveld, zie pag. 10, 11, 12,		
Zaterdag 5 oktober en zondag 6 oktober - 27e Zondag door het jaar					
St. Jankerk	zo	10.00 uur	B.Dieben+N. Janssen	Woord-Communie Jubileumviering All Together	All Together
H. Jacobuskerk	zo	11.00 uur	P. Daggenvoorde	Eucharistie <i>Internationale mis/doopviering</i>	Ariënskoor en Ariëns Music Ministry
St. Jozefkerk	zo	11.00 uur	J. Kortstee	Eucharistie + kwd	Mariakoor
Zaterdag 12 en zondag 13 oktober - 28e Zondag door het jaar					
St. Jankerk				geen viering	
H. Jacobuskerk zo 09.30 uur Afscheidsviering pastoor Paul Daggenvoorde					
St. Jozefkerk				geen viering	



Voor wie Vrede gestalte wil geven: bid en doe mee op 22 september!

Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Hoe Vrede eruit ziet en tot stand komt, gaat iedereen aan. Daarom organiseert PAX al meer dan 50 jaar met duizenden mensen de vredesweek, dit jaar van 14 t/m 22 september. Ook in onze parochie vieren we de Vredesweek. Samen met de Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek, de Bahai Gemeenschap en het Leger des Heils heeft de werkgroep Vrede van onze parochie een oecumenische gebedsviering voorbereid rond het thema van dit jaar. Omdat we het samen moeten doen. Want vrede, daar moet je aan werken, met elkaar.

Op zondag 22 september komen we daarom om 11.00 uur in de Jacobuskerk samen om dit doel – vrede nu – gestalte te geven: in gebed, in liederen, in woorden uit de heilige Schrift. We bidden tegen de verlamming vanwege de grote problemen van het moment en vóór het versterken en organiseren van concrete initiatieven. Er is zoveel mogelijk en er schuilt zoveel kracht in ons;



als wij ons maar realiseren dat de wereld, in het klein en in het groot, altijd aan verandering onderhevig is, hoe verwarrend dat soms ook is en hoe bedreigend het ook lijkt. We hebben van doen met nieuwe vragen, zullen nieuwe verbindingen moeten leggen en vriendschappen moeten smeden. Dat kunnen we allemaal zelf, op onze eigen plek, verwerklijken. Met als leidraad de onvervreembare, menselijke waardigheid, de christelijke solidariteit en onze zorg voor de schepping.

Wilt u meehelpen om dat nieuwe perspectief op vrede vorm te geven en het tegengeluid te zijn in een samenleving die de hoop dreigt te verliezen? Kom dan met ons meevieren. U bent welkom.

Zondag 22 september om 11.00 uur in de Jacobuskerk.

Tiny Hannink, Theresy Kolman en Alice Snijders

Agenda Voor en Met de Kinderen - meer info op pagina's 20-21

St. Jankerk:

- Zondag 8 september 09.30 uur** Klokjesviering, voor kinderen, ouders en grootouders
- Vrijdag 13 september 15.30 uur** KidsTime in parochiezaal;
- Vrijdag 11 oktober 15.30 uur** KidsTime in parochiezaal
- Zondag 13 oktober GEEN** Klokjesviering, ivm afscheid pastoor Paul Daggenvoorde

St. Jozefkerk:

- Zondag 15 september 11.00 uur** Kinderwoorddienst
 - Zondag 29 september, 10.30 u,** Maria Geboortekerk Losser
- Deze zondag (29-09-2024) viert pastor Rekveld zijn 25-jarig jubileum in Losser. Er is geen viering in Enschede. Pastor Rekveld nodigt alle kinderen uit om met hem mee te vieren. Daarom is er ook een kinderwoorddienst. Lees mee en hoor hoe Jezus ons vraagt om van elkaar te houden, zoals Hij van ieder mens houdt.**

Losser is goed te bereiken per fiets (half uur), auto en openbaar vervoer.

Lijn 61, van Enschede naar Overdinkel

Enschede, centraal station	09.49
Enschede, Roombeek	09.53
Lonneker, Driesprong	09.57
Losser, Maria Geboortekerk	10.04

Kijk voor de meeste recente reisinformatie op rreis.nl/regio-enschede

Vieringen door de week

Woensdag 09.30 uur St. Jozefkerk

Donderdag 09.30 uur De Roef

Donderdag 09.30 uur Verrijzeniskerk

Vrijdag 09.30 uur H. Jacobuskerk

Zaterdag 17.00 uur H. Jacobuskerk - *Stille Aanbidding en gebed bij het
(2e zaterdag van de maand) H. sacrament van Jezus' aanwezigheid.*



Openingstijden dagkapellen

H. Jacobuskerk dagelijks 10.00-17.00 uur rolstoeltoegankelijk

Vieringen in de verzorgingshuizen

Ariensstaete vrijdag 19.00 uur

De Cromhoff 1e donderdag vd maand 16.00 uur katholieke viering
(bij voldoende vrijwilligers)

3e donderdag vd maand 16.00 uur protestantse viering

De Eschpoort 4e zondagavond vd maand 18.00 uur

(voor bewoners van de Eschpoort en bewoners van Het Korteland)

Florapark 1e dinsdag van de maand 09.30 uur

De Posten 2e vrijdag van de maand 10.00 uur

Arienshuis zaterdag 18.00 uur afwisselend eucharistie/
(Glanerbrug) woord-communieviering/oecumenische viering

In de andere verzorgingshuizen wordt nog niet gevierd of ontbreekt informatie.

Oecumenische Geloofsgemeenschap Helmerhoek

Elke zondag om 10.00 uur in het Helmertheater van Mediant,
Broekheurnering 1050, Enschede. Na afloop is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten en koffie of thee te drinken.

Kijk voor informatie op: www.ogh-enschede.nl

Leefgemeenschap De Wonne, Noorderhagen 25

Meditatiezaal Elke zondag

11.00 uur

Coventry gebed in De Wonne

Gebed voor Vrede en verzoening: Iedere vrijdag van 13.15 - 13.30 uur,
Daarna drinken we een kop koffie of thee.



Come back

Misschien heeft u al gemerkt dat Come Back al langere tijd niet meer heeft gezongen in vieringen.

De reden hiervan is dat onze bevlogen dirigent Benno Kloppers vorig jaar ziek werd en we helaas in november 2023 afscheid van hem moesten nemen.

Tijdens zijn ziekte en na het overlijden hebben we samen overleg gehad en hebben, gezamenlijk als koor, de beslissing genomen om te stoppen.

Come Back is begonnen als Jongerenkoor Hogeland en heeft jarenlang de vieringen in de

Ariensgedachtenisparochie (Heilig Hartkerk) verzorgd.

Op een gegeven moment werd het koor opgeheven, maar jaren later kwamen een groot aantal oudleden uit het hele land tijdens een reünie weer bij elkaar ter gelegenheid van een jubileumviering.

Het voelde direct weer als vanouds en we besloten om als Come Back enige keren per jaar weer vieringen te verzorgen met de liedjes van toen.

Wij als koor hebben hier van genoten, al die jaren en we weten dat ook veel parochianen speciaal naar de vieringen kwamen voor ons.

We willen dan onze muzikale jaren als koor afsluiten met een viering op zondag 3 november a.s. om 10.00 uur in de St. Jankerk.

Tijdens deze viering steken we een kaars aan voor Benno.

Nog 1 keer liedjes samen zingen die we voor deze viering hebben uitgezocht.

En we kijken dankbaar terug op al die keren dat onze muziek de verbinding was.

We hopen dat veel parochianen onze afscheidsviering bijwonen.

Namens Come Back bedankt.

Petra Schildkamp en Erna Perik.



All Together is een van oorsprong jongerenkoor dat ontstaan is na de fusie van het St. Jan jongerenkoor en het M.J.K (Michaël Jongeren Koor).

Op **6 oktober** is er, ter gelegenheid van haar 30 jarig bestaan, om **10:00 uur** een viering in de **Sint Jankerk**.

Hiervoor nodigen wij oudleden van ons koor, of één van de voorgangers, van harte uit.

Niet alleen om even te komen kijken maar ook om mee te zingen.

Waar:
St.Jankerk, Haaksbergerstraat 251 te Enschede

In september volgt meer info.



VOOR EN MET DE KINDEREN



klokjesvieringen jankerk
WhatsApp Gruppe



Zondag

8 september 09.30 uur

KLOKJESVIERING in de **St. Jankerk**, voor kinderen (3-7 jaar) en hun ouders en grootouders.

Op een speelse manier betrekken we de kinderen bij de viering. Aansluitend koffie, thee en ranja om na te praten.

Let op! Er is altijd koffie/thee/ranja na afloop; Op deze zondag zal er om 11.00 uur ook een eucharistieviering plaatsvinden met ziekenzalving.

Op 13 oktober is er géén Klokjesviering ivm afscheid pastoor Daggenvoorde

Kinderwoorddienst St. Jozefkerk tijdens de viering van 11.00 uur

Op zondag 7 juli sloten we het schooljaar af met een gezellige en zonnige picknick in het Ledeboerpark. Met Gods zegen, geheel zonder regen.



Zondag 15 september

Thema: Wie is Jezus voor jou?

Jezus vraagt: "Wie zeggen de mensen dat Ik ben?." Wie zeggen zijn leerlingen dat hij is? En wie is Jezus voor jou?

Zondag 29 september, 10.30 u, Maria Geboortekerk Losser

Deze zondag viert pastor Rekveld zijn 25-jarig jubileum in Losser. Er is geen viering in Enschede. Pastor Rekveld nodigt alle kinderen uit om met hem mee te vieren. Daarom is er ook een kinderwoorddienst. Lees mee en hoor hoe Jezus ons vraagt om van elkaar te houden, zoals Hij van ieder mens houdt.

Losser is goed te bereiken per fiets (half uur), auto en openbaar vervoer.

Lijn 61, van Enschede naar Overdinkel

Enschede, centraal station	09.49 uur
Enschede, Roombeek	09.53 uur
Lonneker, Driesprong	09.57 uur
Losser, Maria Geboortekerk	10.04 uur

Kijk voor de meeste recente reisinformatie op rreis.nl/regio-enschede



VOOR EN MET DE KINDEREN



Kids Time St. Jankerk

Voor wie? Kidstime is voor kinderen uit groep 4, 5, 6, 7 en 8.

Wat doen we? In drie jaar nemen we de kinderen mee op reis langs de traditionele feesten in onze katholieke kerk. Ons geloof is meer dan de bijbel lezen en bidden. Het is gemeenschap vormen en we feesten met elkaar dus het hele jaar door.

We gaan ook vooral mét elkaar die weg. De kinderen leren meer dan de feestdagen benoemen. We vieren, bidden, praten, lezen, knutselen en spelen samen op die ene vrijdag in de maand van 15.30 tot 17.00 uur.

De datums voor dit jaar:

13 september	Maria Rozenkrans 07 oktober, NIEUW
11 oktober	Allerzielen, 02 november
08 november	Spelletjesmiddag
13 december	Omzien en vooruitkijken

Wat gaan we doen? Op 13 september is het thema Maria Rozenkrans, dat gevierd wordt op 07 oktober.

Wanneer: vrijdag 13 september 15.30 - 17.00 uur

Waar: Parochiezaal St. Jankerk, Haaksbergerstraat 251, Enschede.

Opgeven en info

via: kidstime@katholiekenschede.nl



Tot 13 september!



Activiteiten, die zijn aangemeld bij de redactie

De redactie ontvangt regelmatig uitgebreide beschrijvingen van activiteiten die georganiseerd worden. Aangezien er geen ruimte in Pelgrim is om dat allemaal op te nemen, plaatsen we een korte aankondiging op deze pagina. Er staat bij waar u meer informatie kunt vinden.

- 1 sept.-
4 okt. **Scheppingsperiode**, met o.a. filmavonden op dinsdagavond, een bijeenkomst in de Pathmosoase en het planten van een Laudato Si - boom. Zie ook pagina 27.
- 7 sept.' Openingsdag Samenkomsten **Karmel Twente**, Karmelklooster Zenderen van 10 - 14.30 uur. Thema: Waar ben je? Waar ben je in jouw wereld? Een vraag van God aan elke mens. Met Koen Nijhuis, docent Carmelcollege Oldenzaal, omspelen we deze vraag. Voor deze bijeenkomst opgeven gewenst bij: Samenkomstkarmeltwente@gmail.com
Voor het jaarprogramma 2024-2025 zie: www.karmeltwente.nl
- 12 sept. Op donderdag 12 september starten we weer met het **Café St. Jacques**. Elke tweede donderdag van de maand vindt dat voor onze regio plaats in Hengelo, Lunchroom Nationaal, Janssenplein 27, 7551 ED in Hengelo. Dit is dicht bij het stadhuis. Tussen 17.00 en 19.00 uur kunt hier leden van het Genootschap van St. Jacob ontmoeten, vragen stellen over uw tocht naar Santiago, bijpraten over uw ervaringen, nieuwe mensen ontmoeten of gewoon gezellig samen zijn. Kijkt u ook eens op de site van het genootschap www.santiago.nl
- 
- 14 sept. **Open Monumentendag**; De St. Jozefkerk is geopend van 10-16 uur. Meer informatie op pagina 26.
- 28 sept.:24 **Diocesane Gezinsdag 28 september 2024 aanvang 10.30 uur Nicolaaskerk**, Baarn
Kerkstraat 19, Baarn. . Voor vragen of meer informatie kun je contact opnemen met Elise Bangma: bangma@aartsbisdom.nl Kosten 25 euro per gezin.
Aanmelden vóór 20 september via aartsbisdom.nl/diocesane-gezinsdag
- 
- 5 oktober Het koor **Op Toon** bestaat 10 jaar en geeft een miniconcert in de Jacobuskerk te Lonneker om 18.30 uur, aansluitend verzorgen zij de zang in de viering om 19.00 uur. Na afloop is er koffie. Zie ook pagina 26.
- 6 oktober Jubileumviering **All Together**, in de St. Jankerk, Haaksbergerstraat 251. Na de 10.00 uur kerkviering volgt een mini-concert. Zie ook pagina 19.
- 12 okt. **Kom in actie voor Stichting Leergeld!**
10-12 uur Op zaterdag 12 oktober a.s. kunt u in Enschede kleding en schoenen inleveren bij de St JanKerk aan de Haaksbergerstraat 251. De vrijwilligers zijn van 10.00 tot 12.00u aanwezig om uw goederen in ontvangst te nemen. Uw donatie komt ten goede aan leermiddelen voor Stichting Leergeld.
- 12 okt. **95-jarig Jubileumconcert CGGZ Crescendo Enschede**
Ontmoetingskerk, Varviksingel 139 aanvang 19.30 uur. Voor meer informatie zie website: www.crescendo-enschede.nl
- 
- 3 nov. Afscheidsviering van **Come Back**, het voormalige jongerenkoor van de 10.00 uur Ariensgedachteniskerk, om 10.00 uur in de St. Jankerk. Zie ook pagina 19.



Van het Bestuur



Beste parochianen,

Dank voor uw betrokkenheid en inzet bij het recente onderzoek naar de toekomst van onze kerken. Dat geldt niet alleen voor de 107 parochianen, die reacties hebben ingestuurd, maar ook voor iedereen die - op welke wijze dan ook - heeft meegedacht: via persoonlijke gesprekken, e-mails, andere vormen van communicatie. Uw bijdrage is van onschatbare waarde in dit belangrijke proces.

De resultaten van het onderzoek geven ons goed inzicht in wat er werkelijk leeft in de geloofsgemeenschappen. Het is duidelijk, dat de religieuze functie van de kerken: St. Jankerk, St. Jozefkerk en H. Jacobuskerk, het centrale thema is, gevolgd door de verbindende functie, die de locaties hebben. Andere punten die vaak genoemd worden zijn: de esthetische en historische waarde van de gebouwen, de bereikbaarheid, financiën.

Wij gaan de uitkomsten van dit onderzoek met de grootst mogelijke zorgvuldigheid analyseren en alle thema's zorgvuldig afwegen. De gegevens worden niet alleen kwantitatief bekeken, maar we verdiepen ons ook in de persoonlijke verhalen en gevoelens die zijn gedeeld. Deze input helpt bij het nemen van een weloverwogen besluit, dat recht doet aan de gevoelens en overtuiging van onze gehele gemeenschap.

Mede dankzij uw betrokkenheid hebben we veel vertrouwen in de afronding van dit moeilijke proces. We houden u uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen via Pelgrim en andere communicatiekanalen.

Met hartelijke groet, namens het bestuur,

Koen Kuijpers
Penningmeester



RK PAROCHIES
ZUIDOOST
TWENTE



Van het bestuur

Besluitvorming rond sluiting van één of meerdere kerken

De beslissing rond de sluiting van een of meerdere kerken sleept zich voort. De signalen om voort te maken nemen toe.

Eerder gaven wij aan de beslissing uiterlijk rond de jaarwisseling te willen nemen.

Bij alles wat tot nu toe is besproken en onderzocht ziet het bestuur voor de komende maanden geen nieuwe gezichtspunten. Daarom hebben wij besloten om in de loop van augustus tot een voorgenomen besluit te komen. Zo kan ook pastoor Paul Daggenvoorde, die het hele proces heeft meegemaakt en de Enschedese situatie goed kent, zijn rol spelen. Voor een nieuwe pastoor zou dit lastiger kunnen zijn. **Op het moment van het verschijnen van deze Pelgrim is het voorgenomen besluit waarschijnlijk al genomen.**

Bij een dergelijk voorgenomen besluit hoort ook een hoorzitting. Om iedereen tijdig op de data voor de hoorzitting te kunnen wijzen, melden wij hier reeds de data waarop deze plaatsvinden. Als er twee kerken gesloten worden gelden waarschijnlijk beide data. Bij sluiting van 1 kerk wordt één van beide data gekozen.

- **Dinsdag 10 september (avond)**
- **Woensdag 11 september (avond)**

-- Houd de nieuwsbrief die iedere week op woensdag uitkomt in de gaten. Bent u al geabonneerd?

-- Verder zult u informatie vinden op de website www.rkzuidoosttwente.nl

Informeer bij parochianen die vaak beter geïnformeerd zijn of weten hoe aan info te komen.

Bestuur parochie St. Jacobus de Meerdere

Afscheidsviering pastoor Paul Daggenvoorde

Op zondag 13 oktober zal er een afscheidsviering zijn voor pastoor Paul Daggenvoorde.

Deze viering is het centrale afscheid van alle parochies in Zuidoost Twente.

(Op een aantal plaatsen zal men nog individuele aandacht willen geven)

Dus geheel Zuidoost Twente is uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Plaats: H. Jacobuskerk in Enschede

Datum: zondag 13 oktober

Tijdstip 09.30 uur.

Er zullen geen andere vieringen in Enschede zijn.



Van de vicevoorzitter



Behoefte aan nieuwe bestuurders

Bij herhaling is op deze plek aan de orde geweest de behoefte aan nieuwe bestuurders. Pastoor Paul Daggenvoorde vertrekt per 13 oktober. Per 1 september 2024 vertrekt secretaris Carina Adduci (na 7 jaar). Er is geen vervanging. Per 1 september 2025 vertrekt gebouwenman en manusje van alles (financiën, bankzaken, locatieoverleg, etc.) Andre Amelink (na 8 jaar). Per 1 september 2025 vertrekt vicevoorzitter Joop Hassink (na 7 jaar). Ja, ik vertrek een jaartje eerder dan gepland. Het is mijns inziens een goed moment.

Het vertrekkend team heeft dan 7 jaar intensief samengewerkt:

- De administratie is een stuk beter op orde.
- De financiën staan er veel beter voor.
- Het vastgoed is in de afgelopen 7 jaar grotendeels op orde gebracht wat onderhoudsstatus betreft. Verkoop van onroerend goed is ter hand genomen.
- Pastoraal is er veel werk verzet en is er vooruitgang geboekt
- Er is een sfeer van vertrouwen en onderlinge samenwerking.

In het komende jaar zijn er nog afrondende zaken te doen. De kerksluizing, met een goede bestemming voor het vastgoed, dat mogelijk afgestoten wordt, proberen we tot een goed einde te brengen. En natuurlijk: nieuwe bestuursleden vinden. Hoe eerder we nieuwe mensen vinden hoe sneller we ze kunnen inwerken.

Wat zoeken we?

- Een penningmeester. De administratie is goed op orde. Al jaren leveren we als eerste in het bisdom de jaarrekening in. De penningmeester zal daar goede ondersteuning bij krijgen.
- Een secretaris (m/v). Een groot deel van het secretariael werk wordt door het secretariaat aan de Nieuwe Schoolweg gedaan. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers (m/v) die hun steentje bijdragen. Toch zijn er altijd zaken waar bestuurlijk achteraan gegaan moet worden. Nu worden deze taken veelal door het gehele bestuur opgevangen.
- Een gebouwenman -vrouw. Ons vastgoed heeft aandacht van een kundig iemand op dat gebied nodig.
- Een algemeen bestuurslid: taken nader in te vullen.

Het zou mooi zijn het komende jaar samen te kunnen optrekken om een vloeiende overgang te bewerkstelligen. Kent u iemand die mogelijk in aanmerking komt, dan worden wij graag getipt. Heeft u zelf belangstelling neem met iemand van ons bestuur contact op als u vragen heeft.

Joop Hassink, vicevoorzitter parochie St. Jacobus de Meerdere





Café Engels en de Jozefkerk

Opnieuw wordt een markant gebouw afgebroken, die grote relatie heeft met de Jozefkerk. Hiermee verdwijnt een icoon in de Laares. Tijdens de laatste dagen van de WWII werd Enschede opnieuw getroffen door een zwaar bombardement. Op 22 maart 1945 vlogen zes jachtbommenwerpers boven de Oldenzaalsestraat en een bommenregen daalde neer. Het gevolg was 65 doden.

Ook de Sint Jozefkerk kreeg een voltreffer dwars door het dak voor de preekstoel. Deze Engelse bom ontplofte niet. Het kwam voor het beeld van Jacobus terecht. Waar toender tijd de preekstoel was.

De Jozefkerk moest uitwijken en kreeg onderdak in het Café Engels aan de Laaresstraat 25-27.

Op 1 april 1945, Paaszondag, werd Enschede bevrijd. In april 1945 kreeg de katholieke architect Sluijmer de opdracht tot herstel van de kerk. Zelfs Het Parool, uitgave Enschede, weet te vermelden dat de kerk op 27 januari 1946 weer in gebruik werd genomen.

In 2004 besteedde het magazine 'Zo was de Laares' er aandacht aan met zeer fraaie foto's en tekst hoe het was in de Laares met zijn vele kleine levensmiddelenwinkels en café's, plus hoe dominant de toren van de sint Jozef is en was, als een echte landmark. Er zijn genoeg architecten die dit café kunnen integreren, en zeker het front, in de geplande sociale woningbouw aanpassen. Zo kan een gebouw met Enschedese geschiedenis in herinnering blijven.

John Schiffel

Stichting Behoud Jozefkerk

Foto: Secil Arda

Open Monumentendag in de Jozefkerk op 14 september 2024

In 2024 is de Sint Jozefkerk weer open van **10.00 tot 16.00** uur voor het publiek met een mooi programma.

Het Duo van Piet Kommers en Gerard van Kempen brengen klassieke muziek ten gehore. Het koor Schola zal optreden met Gregoriaanse muziek. John Schiffel verzorgt een lezing over het ontstaan van de Jozefkerk.

OP TOON viert 10-jarig jubileum met mini-concert



Zaterdag 5 oktober
18.30-18.55 uur
Jacobuskerk Lonneker
Gratis toegankelijk

OP TOON viert feest, want ze zingen al **10 jaar samen!**

Zo lang is het alweer geleden dat de themakoren "Together" uit Lonneker en "Op Toon" uit Enschede elkaar muzikaal hebben gevonden en besloten samen verder te gaan.

Daarom geeft "Op Toon" een feestelijk mini-concert onder leiding van dirigente Eline Harbers en pianiste Astrid Aalders.

Aansluitend is dan de gebruikelijke zaterdagviering om 19.00 uur. Deze wordt geheel verzorgd door het koor en staat in het teken van het 10-jarig jubileum.

Na afloop is iedereen welkom in de Jacobusschelp voor een feestelijke kop koffie of thee.



**HOOP EN LEEF
MET DE SCHEPPING**
SCHEPPINGSPERIODE 2024



In de Scheppingsperiode vieren we de goedheid van de Schepping, we bidden ervoor en reageren met hoop en daadkracht op de schreeuw van de Aarde en de schreeuw van de Armen; zij lijden immers het meest onder de klimaatcrisis.

De Scheppingsperiode wordt in allerlei verschillende kerken, over de hele wereld, gevierd. Het is een uitgelezen kans om het in onze parochie en familie of vriendenkring, te hebben over natuur, over de klimaatcrisis en over Laudato Si', de encycliciek van paus Franciscus over de zorg voor Gods lieve Schepping.

Op 1 september is er in al onze kerken een viering met als thema: De Schepping.



Ze zijn inmiddels een begrip in onze parochies: de **Laudato Si' Filmavond**. Ook in deze Scheppingsperiode bent u weer welkom. Elke dinsdagavond in een van onze drie parochies.

Het thema van dit jaar is "het recht van de natuur". Overal ter wereld zien we mensen opstaan om aandacht te vragen en te strijden voor de natuur. Denk

maar eens aan protesterende boomklimmers, of de bemanning van de Sea Shepherd, die tegen de walvisvaart zijn.

De natuur heeft geen stem; ze kan zich niet zelf verdedigen. Anderen moeten dus haar stem zijn. Urgenda was dat, evenals de klimaatadvocaat Polly Higgins. En recentelijk waren dat ook de Zwitserse KlimaSeniorinnen. Wie zijn die mensen en wat drijft hen? Is het geloof? Is het hoop? Is het liefde? En wat te denken van de natuur als rechtspersoon? Goed idee, zo blijkt uit deze hoopgevende documentaires.

Elke film wordt kort ingeleid. Aansluitend wisselen we van gedachten, luisteren we aandachtig naar hoe God hierin tot ons spreekt. De avond eindigt om ca 22.00 uur.

Koffie, thee en water staan gereed vanaf 19.15 uur. U bent zeer welkom. En neem gerust al uw gezinsleden, buren, collega's, vrienden, verre familie, reisgenoten etc. etc. mee.

Dinsdag 3 september om 19.30 uur: 'Toekomstverkenners'

Locatie: Parochiecentrum Maria Geboortekerk, Losser

Dinsdag 10 september om 19.30 uur: 'Woman at War'

Locatie: Enschede (nadere info volgt)

Dinsdag 24 september om 19.30 uur: 'Dark Waters'

Locatie: Ariënszaal bij de Bonifatiuskerk te Haaksbergen.

Dinsdag 1 oktober om 19.30 uur: 'Boeren, Burgers en Beren'

Locatie: Parochiecentrum Maria Geboortekerk, Losser

Op **28 september** zal er 's middags in de **Pathmos Oase**, bij de St. Jankerk, ook een bijeenkomst zijn. Thema en tijdstip volgen later, op de website en in de Nieuwsbrief.

Namens de gezamenlijke parochies van het parochieverband Zuidoost Twente schenken en planten we een **Laudato Si' boom**. Ook dit jaar gebeurt dat op een bijzondere locatie.

Meer hierover leest u binnenkort op de website en in de nieuwsbrief.

De datum (**waarschijnlijk oktober**) wordt daar ook bekend gemaakt.

Meer informatie over Laudato Si', de Scheppingsperiode, de kerngroep Laudato Si' Twente en ons programma vindt u op: <https://www.rkzuidoosttwente.nl/laudato-si-5873>

Volg ons op **Facebook**: Laudato Si' Twente



Pelgrim

parochieblad voor R.K. Enschede
redactie@katholiekenschede.nl

Redactieleden

Clara Momesso

Ietje Köiter

Ine Reuver

Annelies Tenbergen

Kopijdatum nr. 8 - 2024

maandag 9 september 2024

Lengte van artikelen max. 400

woorden

Verschijningsdatum

donderdag 26 september 2024



**Ziek? Of gaat u
verhuizen?**
Laat het even weten
aan
het Parochieel
Dienstencentrum
(zie pag. 3)

Bestuur R.K. Parochie St. Jacobus de Meerdere

Pastoor P. Daggenvoorde

Joop Hassink, vice-voorzitter

06-17 30 81 58

vicevoorzitter@

katholiekenschede.nl

André Amelink, (bouw)- technische
zaken

Carina Adduci, secretaris

Koen Kuijpers, penningmeester

penningmeester@

katholiekenschede.nl

De Maristen

Hogelandsingel 41, 7512 GB Enschede

Citypastoraat

Voor hulpvragen via telefoon: 4306190

Openingsuren zijn: maandag- t/m vrijdag van 13.00 - 15.00 uur
en op zaterdag van 14.00 - 16.00 uur.

Langestraat 51, 7511 HB Enschede. www.citypastoraatenschede.nl

Huis van verhalen - voorheen Pastoraat na Ramp. Secretariaat:

Lonnekerspoorlaan 120, 7523 JM Enschede. (in Wijkvoorziening
Prismare) .053 - 431 62 88 www.huisvanverhalenenschede.nl

e-mail: info@huisvanverhalen.nl / facebook: huisvanverhalenenschede

Oecumenische geloofsgemeenschap Helmerhoek

Helmerzijde, Broekheurnerring 1050. Website: www.ogh-enschede.nl

Mevr. A. Kemper, tel. 053 - 4755 755

De Wonne

Noorderhagen 25, 7511 EK Enschede. Tel. 431 87 87

De Luisterlijn (voorheen Sensor telefonische hulpdienst)

Niet alleen 'voor de mens in nood' maar voor alle
eenzame mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor.

24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Tel. 088 0767 000..

De **Parochiële Caritas Instelling Enschede (PCI)** staat van oudsher voor individuele hulpverlening aan mensen in acute nood. Dit betekent, dat de PCI financiële hulp geeft, of doorverwijst naar andere instanties. Wenst u deze individuele hulpverlening? Of kent u iemand die acute hulp nodig heeft? Dan kunt u contact opnemen via onderstaand e-mailadres.

De PCI kent ook de Telefonische Hulpdienst: een samenwerkingsverband met de Protestantse Diaconie Enschede. Mensen, die tijdelijk in een moeilijke situatie verkeren, kunnen bellen op werkdagen van 18.00 tot 21.00 uur.

De PCI is voor haar werk afhankelijk van collectes en giften; daarom vindt na de kerkvieringen van Pasen en Kerstmis een deurcollecte plaats. Daarnaast zijn giften natuurlijk van harte welkom. Omdat de PCI de ANBI-status heeft, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Bij de aangifte is de vermelding "RK PCI St. Jacobus de Meerdere Enschede" voldoende.

Website: www.caritasenschede.nl

E-mailadres secretaris@caritasenschede.nl

Telefonische Hulpdienst 06 38 76 50 54

Bankrekening: NL45 ABNA 0592332675 t.n.v. PCI Caritas Enschede



Er is weer ruimte voor nieuwe advertenties

Voor € 500,- plaatsen we hier een jaar lang, in tien nummers, uw bericht.

Neem hiervoor contact op met het parochieel dienstencentrum via

secretariaat@katholiekenschede.nl

of stuur een berichtje naar de redactie via

redactie@katholiekenschede.nl



v **Varvik**
UITVAARTZORG

**Uw herinnering
is onze zorg.**

☎ 053 - 432 19 55
24 UUR PER DAG BEREIKBAAR
www.varvikuitvaartzorg.nl





Leidekkersbedrijf D. Koenders

Gespecialiseerd in restauratie en renovatie. Alles onder garantie, VCA gecertificeerd.

Natuurleien - Torenwerk Leipannen, Lood- zink- en koperwerk

Lid: Zinkmeesters, gecertificeerd.

Lid: Ned. Ver. van Leidekkers

Nijverheidsweg 3, Neede - Tel. (0545) 29 22 17

info@leidekkersbedrijf-koenders.nl

www.leidekkersbedrijf-koenders.nl



Alle informatie over de scholen
vindt u op:
www.koe-enschede.nl

De hoogste tijd voor Mellink Schilders!



Op zoek naar kwaliteit in schilder- en behangwerk?
Mellink Schilders staat met een vast team
gediplomeerde medewerkers al meer dan
75 jaar voor absoluut vakwerk.

Meer weten?

Ga naar www.mellinkschilders.nl
of bel direct 053 - 4350779.



Mellink Schilders

Sinds 1937



Beste klant, Dit is een betaalverzoek voor Kerkbijdrage 2024. Dank je wel!

Scan de code met de Camera App op je telefoon.

Deze QR-code is geldig tot 17 oktober 2025.



<https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=gqm4GkHCTjq7JEb1aFqniQ>



Vertrouwd dichtbij.



tel: 088 1198 200

www.vrededorf.nl





Vrede



KiK

In het zaaltje gonst het van de vakantie verhalen. Het tienerkoor begint het seizoen met een gezellige avond. Er staan koeken en baksels klaar. De muizen, verstopt achter het gordijn, proeven alvast wat kruimels. Dirigent John staat op: "Wat fijn dat jullie er allemaal zijn. Gezelligheid, daar draait het hier om! Daarbij hoort een spel. Na de eerste taartronde mogen jullie twee groepjes vormen. Elk groepje gaat een rap maken over VREDE. Van de winnende rap maken we de toegift bij onze eerste optreden dit jaar!" "Yeeeh!!" roepen de tieners enthousiast. Maar dat gaat vooral over de taart. Een tijdje later zorgt dirigent John voor een beat en mag de eerste groep beginnen. Met felle blik rappen ze:

Vrede IS waarom het GAAT.
WEG met OORLOG.
Kies 'n ander SPOOR JOH.
Weg met HAAT!
STOP HET KWAAD!



Dan mag de andere groep. Die klinkt veel liever:



VREDESUIVEN dalen neer.
Brengen de vrede VAN DE HEER.
Nooit meer schieten, schelden, SCHOPPEN.
Moeten we nu echt mee STOPPEN!
Jezus komt zijn VREDE DROPPEN!

Ze klappen heel hard voor elkaar. Groep één vindt zichzelf de beste omdat je boóos moet zijn op oorlogmakers. Groep twee vindt zichzelf de beste omdat vrede van God komt. Het wordt bijna ruzie. Dirigent John heeft het moeilijk. Dan zegt hij: "Luister. De eerste rap gaat over heilige woede. De tweede rap over hoop. Ze zijn EVEN GOED en hebben elkaar nodig! We doen ze allebei!" Dat doen ze. Onder het gordijn swingen de muizen mee.

Maak vredeskoekjes

September is een maand waarin de Vredesweek wordt gehouden. Dit jaar van 14 t/m 22 september. Hoe kun je aandacht besteden aan vrede? Door gebed, gesprek, door contact met gevluchte mensen. Door liedjes te zingen en verhalen te vertellen. Door zelf vrede te maken waar ruzie is. Om de zoetheid van vrede uit te beelden kun je vredeskoekjes bakken. Simpel en in een vorm die iets vertelt. Wat vind je van een hartvorm? Hier een recept voor uitsteekkoekjes! Deel ze vooral uit!



Wat je nodig hebt:

- 125 gram koude boter
- 200 gram bloem
- 100 gr suiker
- mespuntje zout
- 1 ei



1. Meng bloem, suiker en zout in een kom.
2. Leg de boter erin en snijd die (met twee messen) erdoorheen.
3. Klop het ei los en giet het erbij.
4. Meng en kneed nu alles vlot tot een deegbal. Maar kneed niet langer, het is geen klei 😊.
5. Laat het deeg rusten in de koelkast, 30 minuten. Warm de oven voor tot 180 graden.
6. Strooi bloem uit op je werkblad. Rol het deeg uit tot ongeveer een halve cm dik.
7. Snij er met een koekvorm harten uit. Leg die op een met bakpapier beklede bakplaat en bak ze 8 tot 10 minuten. Laat ze afkoelen.
8. De vredeskoekjes worden nog mooier als je ze versiert met glazuur en sprinkels. De letter V misschien?



Uit de Bijbel

De koning naar uw hart, God, laat hem zijn als regen die op kale akkers valt, als buien die de aarde te drinken geven. Laat door de koning rechtvaardigheid opbloeien en wereldwijd VREDE zolang zon en maan bestaan. Naar Psalm 72, 6-7



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns