



Parochiekrant

Glanerbrug

Informatieblad van de geloofsgemeenschap O.L.Vr.
van de Heiligste Rozenkrans te Glanerbrug.
Redactieadres: Demeterlaan 37.

52e jaargang nr. 2 maart 2025

Wie goed doet, goed ontmoet

Hieraan dacht ik toen ik het evangelie las voor komende zondag 23 februari. Goed doen is de rode draad in de woorden die Jezus spreekt in dit Evangelie van Lucas 6,27-38.

Maar het vraagt nogal wat van ons mensen. Het is meer geven dan nemen. Wat gevraagd wordt in dit Evangelie is in de praktijk moeilijk. Mens zijn en hierin christen zijn doet mij denken aan wat ik in de toen nog zo geheten bewaarschool leerde van de zusters: "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet".

Wij willen allemaal graag dat het ons goed gaat. Goed gaat in alle opzichten. Maar in dat het ons goed gaat wordt ook gevraagd dat goede te delen. In ons mens zijn stellen wij hierin vaak voorwaarden. Jezus stelt geen eisen, geen voorwaarden. In onze wereld worden die voorwaarden om tot een akkoord te komen vaak wel gesteld. En dat is meestal om er zelf beter van te worden. "Bemin je vijanden, geef als de ander u iets vraagt, wees barmhartig, oordeel niet. Geef en u zal gegeven worden". Dit mag, zo zegt het Evangelie, niet alleen bij woorden blijven. De weg gaan die Jezus ging is een gave, maar ook een opgave. Jezus leefde ons dat voor. Bidden voor zijn vijanden, vergevend ten einde toe. De weg die Hij ging was de enige weg voor Hem om tot een betere wereld te komen. Zijn boodschap: geweld, haat en liefdeloosheid kunnen doorbroken worden. Hij houdt ons hierin een spiegel voor, door geen kwaad met kwaad te vergelden. De maat die gij gebruikt, zegt Jezus, zal men ook voor u gebruiken. Dus toch? Wie goed doet goed ontmoet.

Willy Rekveld, parochievicaris

Vieringen

- Zo. 09-03 10:30 **Woord- en communieviering met parochieel voorganger, m.m.v. het herenkor.**
Intenties: Truus Elfrink-Burink; Annie, Eddie, Paul en Jürgen; Mien Bessler-Muller; Maria van de Straat-Grashof; Truus Metternich-Ebbering; Familie Olde Hengel-Pots; Familie van Hoogmoed-Brueker; Familie Damhuis-van de Straat; Jo Hendriks; Jo Bavel; Hans Hulsmeijer; Joke Heurman-Hulst.
- Vr. 28-03 10:00 **Eucharistieviering met pastor Rekveld, m.m.v. het dameskor. Viering in het parochiehuis.**
- Zo. 13-04 10:30 **Palmzondag.**
Woord- en communieviering met pastoraal werkster José van de Bosch, m.m.v. het herenkor.
Intenties: Truus Elfrink-Burink; Annie, Eddie, Paul en Jürgen; Mien Bessler-Muller; Maria van de Straat-Grashof; Truus Metternich-Ebbering; Familie Olde Hengel-Pots; Familie van Hoogmoed-Brueker; Familie Damhuis-van de Straat; Jo Hendriks; Jo Bavel; Joke Heurman-Hulst.
- 
- Vr. 18-04 19:00 **Goede Vrijdag.**
Gebedsviering (Lijdensverhaal) met parochiële werkgroep, m.m.v. het herenkor

Voor het meest actuele overzicht van de vieringen in de andere kerken van Maria Vlucht verwijzen we graag naar de website: <https://mariavlucht.nl/vieringen>.

Parochiekroniek

Door de doop in onze parochiegemeenschap opgenomen.

Tijdens de eucharistieviering van zaterdag 8 februari in de H. Maria Geboortekerk te Losser, zijn Gina de Jong (Glanerbrug), Ties Loskamp (Losser) en Geert Stegehuis (Glanerbrug) door pastoraal werkster José van den Bosch gedoopt.
Wij wensen de dopelingen Gods Zegen en alle goeds toe op hun levensweg.

In de Heer overleden.

Anna Maria Jozefina (Mieke) Everink-Kortman. Zij werd geboren 28 maart 1951 en is 1 februari 2025 op 73-jarige leeftijd overleden.
De afscheidsviering was op maandag 10 februari in onze kerk; de crematie was aansluitend in Oldenzaal.

Peter (Pet) Zwarts. Hij werd geboren 28 november 1936 en is 6 februari 2025 op 88-jarige leeftijd overleden.

De afscheidsviering was op dinsdag 11 februari in onze kerk; de crematie was aansluitend in Usselo.

Onze geloofsgemeenschap wenst de nabestaanden Gods Kracht en de steun van de mensen toe bij de verwerking van hun verdriet om het verlies.

Nieuws van uw locatieraad



Ik begin maar met de gang van zaken. Deze maand hebben we de eerste viering gehad met de nieuwe pastoraal werker in onze parochie. Mevr. José v.d. Bosch werd welkom geheten door Marijke Lammers (pastoraatsgroep) en ging voor in de dienst, waarbij het herenkoor een nieuwe mis zong. Nadien was ze ook aanwezig bij het koffiedrinken en ging met parochianen in gesprek. Deze week werd ook duidelijk dat zij voorlopig in de meeste diensten op zondag op onze locatie aanwezig zal zijn. Haar eerste optreden viel in goede aarde en zij is dan ook meer dan welkom. Priesters zijn niet voor handen en voorlopig is er nog geen zicht op een nieuwe pastoor. De renovatie van het parochiehuus gaat door, we hebben nog wat wensen bij het parochiebestuur neergelegd en wachten af wat daarvan gerealiseerd mag worden.

VACATURES EN DRINGENDE OPROEP

In het verleden hebben we meerdere malen gepoogd nieuwe bestuursleden voor de locatieraad te werven. Helaas zonder resultaat. Uw locatieraad is dringend aan vernieuwing en verjonging toe. Ondergetekende heeft na lang wikken en wegen besloten om de functie per 1 juli a.s. te beëindigen. Ook de heer Henk v.d. Meer heeft besloten om aan het eind van dit jaar te stoppen. We hopen dat er nu jongere parochianen opstaan en ons werk willen voorzetten. Met jongere parochianen bedoel ik in principe mensen die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. U mag zich echter altijd melden, iedereen is welkom, maar de tijd dringt wel. Ik hoop dat de oproep deze keer wel nieuwe kandidaten oplevert. Het is belangrijk dat de locatieraad bemenst blijft!



Namens uw locatieraad, Leny Kloppers.

Stand van zaken Parochiehuus

Bij het ter perse gaan van deze editie van de parochiekrant zijn een aantal werkzaamheden in de laatste fase of reeds uitgevoerd, zoals daar zijn:

- het plaatsen van de kozijnen en ramen als mede het afkitten van de scheidingswand in de CV-ruimte annex sacristie.
- het afmonteren van de UTP infra met het nieuwe WiFi netwerk.
- het inregelen van de nieuwe centrale verwarming. Dit zal nog wel even enig denkwerk opleveren. Dat gaat niet met hamer en beitel, maar gewoon met een app op de telefoon of tablet. Dat stuift ook niet zo.....
- de verlichting, waarvan de drie test ledlampen de spanning tussen de voor- en tegenstanders, hebben overleefd. Zij zijn nu allemaal besteld en zullen de komende tijd gefaseerd worden vervangen. De oude lampen staan op Marktplaats, dus als er liefhebbers zijn kunnen ze daar, of bij onze beheerder worden besteld.

Het dak van de ruimtes boven voor de Historische Kring, is lek. Het heeft veel moeite gekost om een dakdekker te vinden die er ook echt iets aan doet en die

überhaupt wil komen en of wat doen. Hierdoor is de waterschade helaas groter geworden. Wij betreuren het allemaal ten zeerste. We hopen nu een goede dakdekker te hebben en op termijn er een geheel nieuw dak op te krijgen.



De energiecoach van de gemeente is geweest en heeft ons diverse adviezen aan de hand gedaan. De meeste adviezen zijn vrij logisch en ons ook niet onbekend, maar op het terrein van subsidies tastten wij nog in het duister. We hebben voor dit laatste enige informatie gekregen en kunnen daarmee aan de slag. Dat gaat dan met name om

de glasisolatie in de voorgevel. Dit ter harte hebben genomen, is er een informeel besluit genomen om zo mogelijk niet meer in de voorzaal te verblijven bij lage buitentemperaturen. Verwarmen op gas is echt veel te duur. De koren hebben inmiddels al gerepeteerd in de achterzaal die sneller en efficiënter te verwarmen is ondanks dat deze groter is. Gasverbruik wordt al enige tijd gemonitord middels een app en laat zien dat wij op de goede weg zijn.

De voorgevel vertoont vrij ernstige scheuren (of barsten zo u wilt) en die moeten voor het plaatsen van nieuwe kozijnen gerepareerd zijn. Dus bij deze een oproep aan technisch vaardige mensen die hierin zouden kunnen helpen en of adviseren. Ook voor overige hulp zijn we aangewezen op extra vrijwilligers, zeker als straks de kerk verkocht is. Dus schroom niet en schrijf u in als vrijwilliger, dit kan het hele jaar door.

Namens de Commissie Aanpassing Parochiehuis,
Bert Jannink

Oaver de heg

In deze rubriek berichten wij u wat er in de andere parochies binnen ons samenwerkingsverband gebeurde of te gebeuren staat en ... we kijken ook waarmee onze gereformeerde en hervormde burenen in Glanerbrug zich bezighouden.



In het eerste parochieblad van 2025 uit Overdinkel meldt de schatkistbewaarder dat er over 2024 een bedrag van € 14.547 via de kerkbijdragen binnen kwam. Het aantal parochianen dat bijdraagt is dan wel afgenomen, maar desondanks is de totale opbrengst gelijk gebleven aan die van het jaar ervoor.

In het parochieblad van Losser de dringende oproep van de plaatselijke MOV om nieuwe vrijwilligers. De MOV bestaat al jaren uit één persoon, Anja Heerink, en die wil heel graag nieuw bloed. Daarnaast worden vrijwilligers gezocht om te helpen bij het live-streamen van de kerkdiensten. Ten slotte een indrukwekkend In Memoriam voor de Losserse pater Gerard Bruns die op 27 december overleed op 92 jarige leeftijd. Deze pater Marist werd begraven op de Solomon-eilanden waar hij als missionaris vele jaren heel goed werk heeft verricht.

In Lonneker werden Aletta en Laurens Bombeld onderscheiden met de “Lonneker Droadneagel” dé onderscheiding voor inwoners die zich verdienstelijk maken voor de gemeenschap. Voor Aletta en haar man zijn dat vooral de vele verdiensten die ze hebben voor de geloofsgemeenschap. Op 9 maart is de vrijwilligersochtend. Na de viering van 10.00 uur worden vrijwilligers met hun partners getrakteerd op koffie/thee en daarna is het tijd voor een hapje en een drankje.

In “Rondom de toren” van Protestantse Gemeente wordt met veel waardering teruggeblikt op de TOP2000 viering van 2 februari die de gemeente samen met de gemeentes van Enschede en Losser organiseerde. Samen met de PG van Losser is er een profielschets opgesteld voor een nieuwe predikant en de gemeenschappelijk beroepencommissie kan nu beginnen met de zoektocht. Iedere woensdagochtend van 10.00-11.30 uur is er gelegenheid voor een praatje en een kop koffie in de consistoriekamer van de kerk.

Redactie.

Vastenactie 2025

VASTENACTIE

In Kasese, Oeganda, maken moeders briketten van GFT-afval om op te koken.

Met de verkoop van de briketten besparen ze geld én verdienen ze geld, zodat hun kinderen naar school kunnen. Zo zorgen we samen voor een gezonder leven, een schoner milieu en meer kansen voor kinderen.

Help Marion
haar dromen
waar te maken



Schoner koken, beter leven

VASTENACTIE

Schoner koken, schoner leven

In 2025 gaan we voor Vastenactie naar Oeganda. Oeganda ligt in Afrika, op de evenaar, dus de zon schijnt er bijna altijd en het is er natuurlijk altijd warm. Het gebied dat dit jaar steun krijgt van Vastenactie, ligt in het westen van het land tegen de grens met DR Congo. Er zijn prachtige bergen – het Rwenzori gebergte betekent 'bergen van de maan'-, tropische regenwouden en zelfs warm-waterbronnen. In dit gebergte is ook een belangrijke bron van de Nijl te vinden en allerlei bijzondere dieren en planten. Hier ligt Kasese, een grote stad bij het Rwenzori-gebergte. Om de kookvuren te laten branden worden briketten gemaakt van groente- en fruitafval. Scheelt veel afval op straat, brandt schoner dan houtskool én spaart de

tropische regenwouden rond de stad! Super natuurlijk.

Wist je dat...

... Oeganda op de evenaar ligt? Het is er dus altijd lekker warm, want het heeft een tropisch klimaat. Enne: midden op de dag staat de zon loodrecht boven je hoofd en heb je even geen schaduw!

... het koken op open vuren heel ongezond én gevaarlijk is? Veel vrouwen en kinderen ademen de rook met kleine roet- en stofdeeltjes in als de moeders aan het koken zijn in de kookhutten. Bovendien letten spelende kinderen niet altijd even goed op en is de kans dat ze zich branden best groot.

... er in het Rwenzori-gebergte en de tropische regenwouden planten en dieren voorkomen die nergens anders leven? Zoals bepaalde bromelia-soorten en kameleons? En apen natuurlijk, waaronder gorilla's.

... er heel veel verschillende talen worden gesproken in Oeganda? Naast het Swahili zijn er nog 33 andere lokale talen. Maar de meeste mensen spreken gelukkig ook Engels. De kinderen leren het al op de basisschool.

Populaire gerechten in Oeganda zijn matoke (banaan), posho (puree van maismeel) en chapati (plat brood). 's Avonds eten de meeste mensen aardappelen of rijst met groente, een dunne saus en vlees of vis. En in november breekt het sprinkhanenseizoen aan, de favoriete snack van de kinderen in Oeganda (en van de volwassenen). Op de site van Vastenactie staat nog meer

informatie over het project, in de viering van 9 maart wordt aandacht besteed aan het Vastenaktieproject. En op bijgaande folder vindt u informatie hoe u uw bijdrage kunt leveren. Bedankt alvast.

MOV Glanerbrug

Zwanenhof lezing, dinsdag 8 april

“Geloven, in de beste helft”



De volgende Zwanenhoflezing wordt gehouden door Arjan Broers. Hij is auteur, coach en pastor van de Dominicus geloofsgemeenschap in Amsterdam. Hij vertelt over zijn boek “De beste helft” dat inmiddels al een vijfde druk kreeg.

Eerlijk, lichtvoetig en met humor verleidt hij je om zelf op onderzoek te gaan naar wat jij in je leven te doen hebt. Dat onderzoek gaat niet alleen over jou. We leven in een tijd waarin er nog nooit zoveel mensen zo gezond zo oud geworden zijn. En ook is het een tijd waarin we zien dat onze manier van leven niet duurzaam is voor het leven om ons heen en voor de mensen die na ons komen.

Een onwijze tijd is het. Zelden was er zo'n nood aan wijsheid. Hoe inspireert ons geloof ons in de zoektocht naar wijsheid?

Heel van harte uitgenodigd om van deze lezing ‘samen wijzer te worden’.

Dinsdag 8 april 2025 van 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19 uur)

Tuinzaal van Landgoed de Zwanenhof, Retraitehuisweg 6, 7625 SL Zenderen.

Kosten: 10 euro per persoon, tm 25 jaar gratis.

In verband met een beperkt aantal plaatsen is aanmelden noodzakelijk. Dat kan bij receptie@zwanenhof.com Na aanmelding ontvangt u een link om te betalen.



Hierbij feliciteert de Parochie alle parochianen van 80 jaar en ouder, die deze maand hun verjaardag vieren.

*Hopen is toch blijven leven, in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen, in het duister.*

*Hopen is weten dat er liefde is, is vertrouwen in het morgen,
is in slaap vallen, en wakker worden als de zon weer opgaat.*

*Is bij de storm op zee, land ontdekken.
Is in de ogen van de ander lezen dat hij je heeft verstaan.*

*Zolang er nog hoop is, zolang is er ook bidden,
en zolang zal God je in zijn handen houden.*

Henri Nouwen



Activiteiten "Vrouwengilde Glanerbrug"

Hierbij nodigen wij eenieder uit voor onderstaande workshop/demonstratie van:

dinsdag 28 maart lok. parochiehuis, aanv. 14.00 uur:
Modeshow door het modehuis "Blauw".

zij organiseren voor ons een modeshow met de nieuwe lente mode . Uiteraard bestaat de mogelijkheid om na de show uw favoriete kledingstukken te passen en te kopen.

vrijdag 11 april met als aanvang. 14.00 uur:

Informatie en bezichtiging van het "**Voedselbos Glanerbeek**".

Op locatie krijgen we de mogelijkheid om het één en ander te bekijken en te horen over de passie en doelstelling van het voedselbos, in het buitengebied tussen Losser en Enschede ("De Beekhoek") verrijst de komende jaren n.l. een voedselbos. Een bos waarvan je kunt eten: noten, fruit, bladgroen, bloemen en scheuten. Een bos waar je kunt ervaren hoe het is te boeren met de natuur. Waar je kunt beleven hoe alles samenwerkt om voor ons eten te zorgen: de planten, de bodem, de schimmels, de insecten, de vogels en de mens. Waar het groen blijft bij droogte, koel blijft bij hitte en waar beschutting is in de storm. Een fijne plek om te zijn en elkaar te ontmoeten. Waar de overvloed van de natuur je tegemoet komt. Meer informatie over o.a. het vervoer wordt op één van onze ledenmiddagen medegedeeld.

Wilt u meer weten over de doelstelling van het "Vrouwengilde Glanerbrug" kom dan één van onze activiteiten bezoeken of neem contact op met Frouwke Velthuis, voorz. tel. 4615387.

Het "Vrouwengilde Glanerbrug" met een jaarcontributie van slechts **30 euro**, is een eigentijdse vrouwenorganisatie, een trefpunt voor **alle vrouwen** van deze tijd, waar bij sommige activiteiten ook **heren** van **HARTE WELKOM** zijn, enkel **niet-leden betalen 5 euro**.

Het "Vrouwengilde Glanerbrug" staat open voor alle vrouwen, die streven naar persoonlijke ontplooiing in contact met anderen. Wil een ontmoetingsmogelijkheid zijn voor haar leden om samen te denken en te praten over actuele problemen in de samenleving en daar, waar nodig een positieve bijdrage te leveren.



Muziek, een geschenk

Actie Kerkbalans schonk op woensdag 8 januari bij de start van de jaarlijkse campagne aandacht aan muziek als geschenk van de kerk. Sprekers dr. Hanna Rijken en Arnoud Heerings, beiden deskundig op het gebied van kerkmuziek, maakten duidelijk dat het belang van muziek

voor de kerk én de samenleving niet moet worden onderschat. Hanna Rijken: 'Mensen geven aan dat tijdens het zingen de hemel even opengaat.' Dr. Rijken is docent Theologie en de kunsten (in het bijzonder kerkmuziek) aan de Protestants Theologische Universiteit in Utrecht. 'Muziek is het mooiste wat God ons heeft gegeven' vindt ze. 'Tijdens de lofzang ontmoeten hemel en aarde elkaar. Als je zingt doe je dat als individu maar als je samen zingt doe je dat als vierende gemeenschap. Een belangrijk aspect van dat zingen is dat je naar elkaar luistert en op elkaar afstemt. Dat is echt een geschenk en een mooie metafoor. Muziek inspireert, troost en verbindt mensen met elkaar. Dat geldt niet alleen voor kerkleden, ook de samenleving hunkert naar de schoonheid en heiligheid die kerkmuziek biedt.' Hanna Rijken spreekt over de verbinding tussen mensen onderling, maar ook over de verbinding tussen hemel en aarde: 'Mensen geven aan dat tijdens het zingen de hemel even opengaat, ze worden aangeraakt en gaan anders naar buiten dan dat ze naar binnen kwamen. Kerkmuziek, in al zijn varianten, kan ook niet-kerkleden in het hart raken. Op die manier is het de brug van binnen de kerk naar buiten en dat is iets wat mensen nu heel hard nodig hebben.'

Het Gregoriaans is klaar voor de moderne tijd

Waar Hanna Rijken het belang van kerkmuziek, ongeacht de vorm onderstreept, zoomt Arnoud Heerings, onder meer docent aan het Utrechts conservatorium, in op het Gregoriaans, de muziekvorm die zijn naam kreeg van paus Gregorius de Grote (560-604). Het was eigenlijk na zijn tijd, vanaf ongeveer het jaar 800 dat het Gregoriaans zijn grootste bloeitijd beleefde, tot 1200. 'Maar het Gregoriaans is niet alleen iets van vroeger tijden, het is klaar voor de moderne tijd', aldus Heerings die liet horen hoe deze klassieke en mystieke muziekvorm in een zaal met een goede akoestiek raakt en inspireert. Ook Heerings benoemt de verbinding tussen hemel en aarde: 'In de liturgie zingen we samen met de engelenkoren tot eer en lof van God. Zelf werd ik als kind al gegrepen door het mysterie van het Gregoriaans, de woorden waren soms onbegrijpelijk, maar ik wilde er alles over weten. Gregoriaans wordt wel gezien als passend in een bepaald soort klassiek, orthodoxe vieringen maar het is zeker ook geschikt voor deze tijd, voor jonge mensen, voor de hedendaagse liturgie', aldus Heerings die graag zou zien dat het Gregoriaans weer een grotere plek krijgt in de kerkmuziek. Kerkbijdrage Parochie Glanerbrug op bankrek. NL86 RABO 0130 3749 46.

Historisch weetje

Wist u dat er in Glanerbrug in het verleden een straat genoemd was naar een (misschien wel "de") voorvechter van de katholieke emancipatie.

*Dr. Herman Schaepman, geboren in 1844 te Tubbergen was naast priester ook lid van de 2e Kamer. Dr. Schaepman is van grote betekenis geweest voor de **emancipatie** van het katholieke volksdeel. Hij gaf de katholieken, sinds de Reformatie in de 16e eeuw een achtergestelde minderheid in de Nederlandse samenleving, een maatschappelijk en politiek gezicht. Hij zette zich o.m. in voor het kiesrecht, de persoonlijke diensplicht en de leerplichtwet. Hij neemt als politicus, priester, dichter en redenaar een belangrijke plaats in de Nederlandse geschiedenis in.*

De Dr. Schaepmanstraat (zo genoemd bij raadsbesluit van de gemeente Lonneker in 1929) liep van de Abel Tasmanstraat tot de Willem Barendszstraat en is in 1936 gewijzigd in Cornelis Houtmanstraat.

Bij besluit van 29 mei 1936 is de straat gewijzigd in "Cornelis Houtmanstraat". Dit omdat (aldus het raadsbesluit) er ten eerste reeds een Dr. Schaepmanlaan in Enschede bevond en ten tweede omdat de buurt in Glanerbrug van "staatslieden" naar "ontdekkingsreizigers / scheepvaarders" om genoemd zou worden.



**bijzonder
goede scholen
in Enschede**

Katholiek Onderwijs Enschede
Moutlaan 31
7523 MC Enschede
Tel. 053-4349400



De vrijwilligers van de kerkhofgroep kunnen ook het graf van uw dierbaren onderhouden

Meer informatie?
Vraag er naar iedere dinsdag op het kerkhof of mail rkbegraafplaats-glanerbrug@mariaavlucht.nl



De reuk van gezaagd hout ...

Onlangs las ik in de krant een artikel over de nieuwe bestemming van een aantal kerkgebouwen in onze regio. Eentje was er veranderd in een sportschool, eentje in de opslag voor meubelen en ook eentje waar schoolkinderen (onder toezicht van Jezus zelf) les

kregen. En zo waren er nog een paar Godshuizen veranderd qua aankleding en bestemming.

Wat zal er met ons dierbare kerkgebouw gebeuren, vroeg ik me af. Zal een andere geloofsgemeenschap het kopen en het gebruiken voor de eredienst? Een mooie bestemming zijn, een hele mooie. Wordt ook onze kerk een (sport)school? Lijkt me niet waarschijnlijk. We hebben in Glanerbrug al meerdere sportscholen en ook de gewone scholen hebben, voor zover mij bekend, geen gebrek aan lesruimtes. Dus dat zal het niet worden. Een drankgelegenheid wordt het ook niet. Mag niet, en of daar anno 2025 nog zoveel behoefte aan is in Glanerbrug? Een winkelpand dan. Mwahhh,...kappers hebben we in overvloed in Glanerbrug net als modezaken. Ook supermarkten hoeven niet zonnig denk ik. Nou hoorde ik via via dat het gebouw interessant zou kunnen zijn voor een hobbyzaak. Zou toch mooi zijn; een hobbyzaak in het huis waar voorheen de Zoon van een timmerman uit Nazareth werd vereerd? Zo'n ondernemer lijkt mij handig genoeg om mooie kerkbanken een nieuw leven te geven en om kerk en pastorie op te knappen. In plaats van wierook ruik je dan gezaagd hout en in plaats van gregoriaans kan een stevige krachtterm vallen als iemand een stuk gereedschap laat vallen. Ik geef toe, het zal wennen zijn, maar onuitvoerbaar is het niet. Wie de panden ook koopt, ik hoop wel dat het parochiebestuur een deel van de opbrengst besteed aan de groep die het schip van de parochie op koers heeft gehouden en die dat nog doet. Een groep die veel werk achter de schermen verricht; degenen die kerk en pastorie schoonhouden en zij die daar voorkomende werkzaamheden verrichten. Die ervoor zorgden dat afgelopen advent onze prachtige kerststal stond te pronken met de grote kerstbomen op de achtergrond. Degenen die het groen om de kerk en pastorie bijhouden. Een groep die de moed er in houdt, ook nu het eind nadert. Zij verdienen wel een extraatje voor al die betrokkenheid en inzet. Te hopen is dat we er met z'n allen de moed inhouden ook na de verkoop van ons dierbare kerkgebouw.

Tot zover, Japie..

Copy en misintenties

Copy en misintenties voor de eerstvolgende Parochiekrant (periode 19-04 t/m 20-06) graag inleveren vóór donderdag 3 april 2025.

Graag naar ons e-mailadres:
parochiekrant.glanerbrug@gmail.com.



Parochie-informatie en contactadressen

Pastorie:

Kerkstraat 14, 7532 AT Glanerbrug, tel. 4611232
secretariaatlv@ziggo.nl
Secretariaat geopend op maandag, woensdag en
vrijdag van 09.00-11.00 uur

Locatieraad:

Bankrek. NL30 RABO 0130 3042 71
t.n.v. R.K. Parochie Maria Vlucht
Voorzitter: vacant
Leden: Leny Kloppers (4617885)
Henk van der Meer (4611072)
en Yvonne Weber (06-23751731)

Kerkbijdragen:

Bankrek. NL86 RABO 0130 3749 46
t.n.v. R.K. Parochie Maria Vlucht

Centraal Secretariaat Maria Vlucht:

Gronausestraat 4, 7581 CG Losser, 053-5361675
Geopend ma t/m vr van 9.00 tot 12.00 uur
E-mail: secretariaat@mariavlucht.nl
website: www.mariavlucht.nl

Bestuur Maria Vlucht:

Voorzitter: vacant
Wvd.vr.z: Jozef Evering. Leden: Sander Severt
(secr.), Jeroen Renard (penningm.)
Gerard ten Vergert (bouwzaken) en vacant.

Parochiehuis:

Beheerder: Cor Kwakman, 06-10657565
Kerkstraat 18 - tel. 4611863

Parochiekrant:

Redactie / copy: J. Kwakman
Demeterlaan 37, tel. 06-19723272 of
Parochiekrant.glanerbrug@gmail.com
Bankrek. NL32 RABO 0337 3542 27, fin. bijdragen
ook mogelijk via secretariaat

Herenkoor:

M.v/d Straat, tel.4611618 (na 18:00 u)
Bgg H. Kloppers, tel. 4617885

M.O.V./I.K.V.

Marijke Lammers
tel. 06-34087927
marijkelammers@live.nl

Jongerenpastoraat:

Centraal Secretariaat Maria Vlucht

Kath. Vrouwengilde Glanerbrug

Voorzitter Frouwke Velthuis
Ouverturestraat 113, tel. 4615387

Lourdeswerk:

Centraal Secretariaat Maria Vlucht

Verliezen verwerken:

tel. 4611232

Vincentiusver. Glanerbrug:

Secr. Brinkstraat 35, 7512 EB, Enschede,
06-40193758,vincentiusglanerbrug@outlook.com

Ziekenbezoeksters:

Mevr. M. Vloedveld, tel. 4612291

Dameskoor:

Via locatie secretariaat Kerkstraat 14

Begraafplaats Glanerbrug:

Linda Maathuis, tel. 06-11702842
rkbegraafplaats-glanerbrug@mariavlucht.nl
Bankrek. NL 56 RABO 0168 7942 76

Leden Pastoraatsgroep:

Leden: Marijke Lammers, 06-3408792
Bert Jannink, tel. 06-47165491,
bert.jannink@outlook.com

Misdienaars:

Miranda Gouma, misdienaars@live.nl

R.K. Basisscholen:

"De Troubadour", Sonatestraat 44a,
tel.4611691
"St. Gerardus", Kerkstraat 155, tel. 4611667

Contactgegevens pastoraal team

- Pastoor: Vicaris R. Cornelissen (waarnemend)
- Parochievicaris Willy Rekveld, w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06-20874866
- Pastoraal werker Frank de Heus, f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06-30098833
Donderdag vrije dag.
- Pastoraal werkster José van den Bosch-van Os: j.vandenbosch@rkzuidoosttwente.nl,
tel. 06 136 64 717