



Parochiekrant

Glanerbrug

Informatieblad van de geloofsgemeenschap O.L.Vr.
van de Heiligste Rozenkrans te Glanerbrug.
Redactieadres: Demeterlaan 37.

52e jaargang nr. 1 februari 2025

Een nieuw jaar

“Zalig Nieuwjaar! Dat wens ik jou toe, als je blij en vol goede moed het nieuwe jaar bent binnengegaan, maar nog meer als je vol zorg en onzeker de drempel overging. Heel ons menselijk leven is immers onzeker. ‘Wat zal dit jaar ons brengen?’ Misschien heb je zoiets wel gezegd bij de jaarwisseling, of minstens gedacht? Want ook de grootste optimist onder ons voelt, dat ons leven kwetsbaar is. Er kan van alles gebeuren: Mooie dingen, maar even goed kun je ziek worden of andere tegenslagen tegenkomen.

Dat geldt dit jaar zeker voor parochianen van de Jacobusparochie in Enschede. Afgelopen zondag heeft de laatste weekendviering in de Sint Jan-kerk plaatsgevonden. Zo'n laatste viering is altijd een emotioneel gebeuren. Je neemt afscheid van een gebouw én een gemeenschap, waar zich een belangrijk deel van je eigen sociale leven heeft afgespeeld. Je hebt er belangrijke momenten uit je leven gevierd. Het was een thuis in een bijzonder gebouw. Nu moet je gaan zoeken. Blijf ik verder thuis? Ga ik naar een andere kerk? Hoe zal ik daar ontvangen worden? Mag ik meedoen? Zal de liturgie, zal de gemeenschap mij daar aanspreken? Maar dat geldt niet alleen voor parochianen, die de Sint Jan-kerk als thuisbasis hadden. De Jacobuskerk zal het eucharistisch centrum van de parochie worden. We nemen de tijd om daar met z'n allen te landen.

Vanaf 1 februari zal de zondagse eucharistieviering van 11.00 uur afwisselend in de Jozefkerk (2e, 4e en 5e zondag van de maand) en de Jacobuskerk (1e zondag van de maand: internationale viering; 3e zondag van de maand: familieviering) plaatsvinden. Op de zaterdagavond voor de 2e zondag van de maand bent u om

19.00 uur ook welkom in de Jozefkerk. We gaan zien, of daar belangstelling voor is. Ook voor parochianen van de Jozef- en de Jacobuskerk zal het wennen zijn. Dat alles gebeurt met goedkeuring van de bisschop en met nog geen direct zicht op een nieuwe pastoor. Wel met een nieuwe pastoraal werker, José van den Bosch-van Os. Daar zijn we blij mee. In Enschede – zo hebben we voorlopig afgesproken – zal zij de communicanten en hun ouders, de werkgroep familieviering en de stedelijke pastoraatsgroep gaan begeleiden. Er is vraag naar een Bijbelgroep. Ook daar zal zij tijd voor vrijmaken. Zoals ook voor persoonlijk pastoraat. Daarnaast zal zij ook taken opnemen in de Franciscusparochie en Maria Vlucht.

Dit alles gebeurt in een heilig jaar, dat door onze paus Franciscus is uitgeroepen. In Rome, maar ook in kerken in ons bisdom, worden 'heilige' deuren opengezet. Ik hoop, dat dat beeld ook voor ons gaat werken. Dat wij deuren voor elkaar openzetten. Dat deuren van onze kerkgebouwen, of het nu voor de zondagse eucharistie of voor de kerk door-de-week is, open zullen staan voor alle mensen van goede wil. Hoe je ook in het leven staat. Dat we inschikken voor elkaar; bereid zijn veranderingen te accepteren; elkaar welkom heten; geïnteresseerd zijn in elkaar; vooral heel goed luisteren naar de wensen en noden van elkaar. Dat het heilig jaar geen leeg begrip blijft, maar Jezus Christus steeds meer vlees en bloed wordt in onze geloofsgemeenschap. Dat de menselijkheid voorop staat. Dat is en blijft een mooie droom, die we met Kerstmis vierden, en die het waard is om voor te blijven gaan. Hoe moeilijk soms ook. Ik wens u een zalig Nieuwjaar en wens u vrede en alle goeds voor 2025!



Frank de Heus, pastoraal werker.

Vieringen

- Zo. 09-02 10:30 **Woord- en communieviering met pastoraal werker José van de Bosch, m.m.v. het herenkoor.**
Intenties: Truus Elfrink-Burink; Annie, Eddie, Paul en Jürgen; Mien Besseler-Muller; Maria van de Straat-Grashof; Hennie Schildkamp; Familie Olde Hengel-Pots; Familie van Hoogmoed-Brueker; Familie Damhuis-van de Straat; Jo Hendriks; Jo Bavel; Hans Hulsmeijer; Joke Heurman-Hulst.
- Vr. 28-02 10:00 **Eucharistieviering met pastor Rekveld, m.m.v. het dameskoor. Viering in het parochiehuis.**

Voor het meest actuele overzicht van de vieringen in de andere kerken van Maria Vlucht verwijzen we graag naar de website: <https://mariavlucht.nl/vieringen>.

Parochiekroniek

Door de doop in onze parochiegemeenschap opgenomen.

Tijdens de eucharistieviering op 8 december 2024 is Jasmijn Kwakman door pastor Visschedijk gedoopt.

Wij wensen Jasmijn, haar ouders en haar zusjes Gods Zegen en alle goeds op hun levensweg.

In de Heer overleden:

Albertus Stephanus (Benno) Masselink. Hij werd geboren 30 juni 1954 en is 27 december 2024 op 70-jarige leeftijd overleden. Benno is jarenlang actief geweest als beheerder van onze begraafplaats. Voor zijn onbaatzuchtige inzet voor onze geloofsgemeenschap zijn wij Benno zeer dankbaar.

Onze geloofsgemeenschap wenst de nabestaanden Gods Kracht en de steun van de mensen toe bij de verwerking van hun verdriet om het verlies van Benno.

Nieuws van uw locatieraad



Als ik dit schrijf is het jaar nog maar net op gang.

We hadden op 12 januari onze nieuwjaarsreceptie na afloop van de kerkdienst. Het was een mooie dienst met byzantijnse gezangen. De zang voerde mij in gedachten terug naar de koorreis Roemenië, waar ik kennis maakte met deze kerkzang. Het maakte indruk, ook omdat wij daar veel kloosters bezochten en de byzantijnse gezangen door die omgeving nog meer cachet kregen. De mensen op de nieuwjaarsreceptie hebben we een gelukkig en gezegend 2025 gewenst. Omdat lang niet alle parochianen aanwezig waren, wens ik namens de locatieraad en de pastoraatsgroep alle onze lezers ook een zalig nieuwjaar.

Het nieuwe jaar nodigt ook uit tot terugkijken. We hadden op kerstavond 2024 een prachtige eucharistieviering. De kerk zat zo goed als vol, we hadden een voorganger die altijd onze parochianen aanspreekt, namelijk onze oud-parochiaan Patrick Kuipers, en mooie koorzang. Voorafgaand aan de eucharistieviering hebben de Vanekerblazers eeuwenoude klanken uit hun midwinterhoorns laten klinken. Al met al een viering om U tegen te zeggen.

Over de personele bezetting van onze parochie kunt u lezen in het artikel van Bert Jannink. De gang van zaken omtrent de renovatie van het parochiehuis heeft hij ook verwoord in deze parochiekroniek. Kortom, er wordt gewerkt.

Nieuws over de verkoop van de kerk en pastorie is er nog niet. Het valt kennelijk niet mee om deze gebouwen te verkopen. De makelaar heeft wel gegadigden, maar nog geen concreet bod. Dus afwachten maar weer. Voor nu hopen we op een snelle verkoop, een nieuwe pastoor en meer vrede in deze nogal hectische wereld.

Namens uw locatieraad, Leny Kloppers.



Van uw pastoraatsgroep

Pastoor Kortstee is definitief gestopt met de weekendvieringen in verband met zijn gezondheidstoestand. Vieringen door de week blijft hij enkel nog doen zolang zijn gezondheid dit toelaat. Wij wensen Pastoor Kortstee alle goeds toe en hopen dat hij mag herstellen.

Jose van den Bosch is op 15 januari in Haaksbergen gepresenteerd. Zij is onze nieuwe pastoraal werkster en zal het meest voorgaan in Losser en Glanerbrug. Wij wensen haar alle succes toe en een hele fijne tijd in onze parochie.

De tweede zondag van de maand zal er de komende tijd geen priester voorgaan in Glanerbrug. De nieuwe priester / pastoor voor Maria Vlucht laat nog even op zich wachten. De hoop is nu dat het voor de zomer bekend is, of, en wie een mogelijk nieuwe pastoor zou kunnen zijn. De vieringen worden de ene maand verzorgd door pastoraal werkster José van den Bosch en de andere maand door iemand van onze eigen groep. Dit is voor de komende tijd de planning. Wij hopen hier een goede invulling aan te kunnen geven.

Namens de Pastoraatsgroep,
Bert Jannink

In Memoriam Benno Masselink

Op 27 december 2024 is Benno Masselink op 70-jarige leeftijd overleden. Na een kort ziekbed is hij thuis rustig ingeslapen en op 3 januari 2025 in besloten kring gecremeerd.

Benno was bijna vijf jaar de beheerder van de begraafplaats van onze parochie. Hij was onze eerste man, aanspreekpunt en leider van de kerkhofgroep. Onder zijn leiding en samen met de kerkhofgroep heeft hij ervoor gezorgd dat de begraafplaats er goed en onderhouden uitzag.

Elke dinsdag was Benno op de begraafplaats en ook op andere dagen door de week zag je hem er vaak. Daarnaast was hij het aanspreekpunt voor alle vragen en wensen van de parochianen en overige bezoekers. Benno regelde ook de administratie en de financiën; een brede en grote taak voor hem die hij met veel inzet en grote motivatie heeft uitgevoerd. Zoals, alles wat hij deed, eigenlijk.



Benno was een fijne collega en vriendelijke man en heel sociaal in de omgang. Zijn humor en grappen zullen wij erg gaan missen. Namens, iedereen van onze groep willen wij zijn vrouw Rita, hun kinderen en kleinkinderen veel sterkte wensen om dit grote verlies te dragen. Benno bedankt voor alles. We zullen je missen.

Namens de kerkhofgroep
Bennie Kock.

Oaver de heg

In deze rubriek berichten wij u wat er in de andere parochies binnen ons samenwerkingsverband gebeurde of te gebeuren staat en ... we kijken ook waarmee onze gereformeerde en hervormde burens in Glanerbrug zich bezighouden.



In het parochieblad van Overdinkel blikt de Gerardus Bedevaartgroep met voldoening terug op het verloop van de 112 e Gerardusprocessie. Aan kerkbijdragen kwam er tot begin december een bedrag van € 12.416 binnen en de redactie van het parochieblad is op zoek naar bezorgers voor het blad dat in 2025 zeven keer uit komt.

In Losser werd op 12 januari de actie Kerkbalans officieel ingeluid doordat de klokken van de Protestantse kerk, die van Oldenhove en die van de Maria Geboorte om 13.00 uur tegelijk beierden. Op 5 januari was de Nieuwjaarsreceptie van de locatie, de contactgroep Alleenstaanden heeft een aantrekkelijk program voor de doelgroep opgesteld voor iedere laatste zondag van de maand en de opbrengst van de Adventsactie 2024 bedroeg € 394,50.

In Lonneker werd op 19 januari het startsein voor de actie Kerkbalans gegeven.

In het Kerkblad van de Protestantse Gemeente Glanerbrug (PGG) wordt gemeld dat de eindejaarscollecte maar liefst € 3145,= opracht. Samen met de Protestantse Gemeente van Losser is er een commissie geïnstalleerd die een vacature moet opstellen voor een nieuw pastoraal team. En samen met Losser organiseren onze burens op zondag 2 februari een TOP 2000 viering in de kerk aan de Gronausestraat. Vanaf 19.00 uur is de kerk geopend en de viering begint om 19.30 uur.

Redactie.



Hierbij feliciteert de Parochie alle parochianen van 80 jaar en ouder, die deze maand hun verjaardag vieren.

Voortgang parochiehuis

De scheidingswand in het parochiehuis, meer specifiek; in de cv-ruimte is grotendeels klaar, enkel de kozijnen en ramen moeten nog geplaatst. Nu zullen we daar een begin mee maken als ook met het inrichten ten behoeve van de sacristieruimte en de algemene opslag-voorruimte. Tevens



kijken we naar de mogelijkheid om de ruimte te gebruiken voor administratieve werkzaamheden. Dit omdat het daar altijd lekker warm is en er dan niet extra gestookt hoeft te worden om andere ruimtes extra te verwarmen. De kerkhofgroep heeft gevraagd om een ruimte te mogen gebruiken voor hun administratieve werkzaamheden. Het zou mooi zijn als zij in die ruimte kan werken.

De infrastructuur voor netwerk en internetverbindingen ligt ook al op zijn plaats en zal worden aangesloten of afgemonteerd zodra daar behoefte aan is. Dan is er door het hele parochiehuis UTP-kabel en WiFi beschikbaar.

De nieuwe cv-ketels worden op 5 februari geplaatst en aangesloten, zodat wij op een efficiëntere manier ons parochiehuis kunnen verwarmen. De relatief dure en vooral grote boiler komt daarbij te vervallen. Nou maar hopen op goedkoop gas....

De eerste led- lampen zijn geleverd en als test geplaatst. Mocht dit goed passen en bevallen zullen vrijwel alle lampen worden vervangen door led-lampen.

De Historische Kring Glanerbrug is boven, in haar toekomstige ruimte(s), ook al vergevorderd met het opruimen en opknappen. Démontage, montage, stucwerk, schilderen en behangen zijn inmiddels gedaan. Het plaatsen van een klein keukenblok en koelkast is wat nog moet gebeuren evenals de vervanging van de vloerbedekking. Dan rest alleen het overbrengen van inventaris en inrichten van de beide ruimtes. Wij wensen de HKG een zeer prettig en hopelijk langdurig verblijf toe.

Namens de Commissie AP,
Bert Jannink

Maak kennis met José van den Bosch

Per 1 januari 2025 lid van het pastorale team parochies Zuidoost Twente.....

Mijn naam is José van den Bosch-van Os. Mijn man Jos en ik hebben drie zonen en een schoondochter. Onze kinderen zijn twintigers, ze wonen, werken en studeren elders in het land.

Zesenvijftig jaar geleden ben ik geboren in Enschede waar ik ook ben opgegroeid. Na een aantal jaren voor studie en werk in verschillende plaatsen in Nederland gewoond te hebben, zijn wij alweer ruim vijftig jaar geleden teruggekeerd naar Twente, waar wij zijn gaan wonen in Hengelo. Ik kreeg toen de kans om theologie te gaan studeren aan de Faculteit Katholieke Theologie in Utrecht. Mooie, rijke jaren waarin ik mij heb mogen verdiepen in ons geloof.



Na mijn studie ben ik als pastoraal werker in het parochiepastoraat aangesteld. Eerst in de Sint Jorisparochie in Almelo, later door de pastorale samenwerking ook in de Marcellinus parochie (Rijssen en omliggende geloofsgemeenschappen). En ruim vijf jaar geleden in mijn huidige parochie, Lumen Christi (Denekamp en omliggende geloofsgemeenschappen). Hoe wonderlijk dat ik na deze mooie jaren nu gevraagd ben om naar de parochies van Zuidoost Twente te komen, waar lang geleden het zaadje van het geloof in mij geplant is. Het parochiepastoraat is voor mij een 'plek' waar wij onze levensweg kunnen verbinden met ons geloof. Om gaande die weg te ontdekken wat het leven ons geeft en wat het leven van ons vraagt. Dat is, wat mij betreft, vaak een zoeken, omwegen maken, niet zeker weten, twijfelen.....

En toch, wij gaan onze weg en die gaan wij niet alleen en niet zomaar. Ik geloof dat God met ons op weg gaat in ons leven en dat wij dit al gaande mogen leren zien en ontdekken. Daar hebben wij de geloofsgemeenschap en elkaar voor nodig. Van harte hoop ik u te ontmoeten en met u op weg te gaan – en u hopelijk met mij – om zo al gaande God te mogen leren kennen in ons leven van alledag.

Met hartelijke groet,
José

Jubileumkerken in het Aartsbisdom Utrecht

gedurende het Heilig Jaar 2025

De aartsbisschop van Utrecht, Willem Jacobus kardinaal Eijk, heeft voor het Aartsbisdom Utrecht dertien jubileumkerken aangewezen waarheen gedurende het Heilig Jaar ofwel Jubeljaar 2025 gelovigen als pelgrims van hoop op bedevaart kunnen gaan, gezamenlijk of individueel.

Aan het bezoek van één van deze jubileumkerken is een jubileum-aflaat verbonden. Een aflaat is de volledige kwijtschelding van straffen in het

vagevuur die door de zonde zijn opgelopen, voor zichzelf of voor overledenen die mogelijk nog een loutering nodig hebben, voordat zij het hemelse leven kunnen binnengaan.

Deze jubileumaflaat wordt verkregen door – naast een bezoek aan een jubileumkerk – in dezelfde periode het sacrament van boete en verzoening (de biecht) en de Heilige Communie te ontvangen alsmede door te bidden voor paus Franciscus en zijn intenties.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de jubileumkerken in Twente, alsmede voor de tijden van de HH. Missen en de biechtgelegenheid, al of niet in combinatie met de aanbidding van onze Heer Jezus in het Allerheiligst Sacrament. Het is raadzaam om tevoren via de websites van de betreffende kerken na te gaan of genoemde tijden gedurende het Heilig Jaar al of niet veranderd zijn of dat een H. Mis, een biechtgelegenheid of de aanbidding van het Allerheiligst Sacrament onverhoopt is komen te vervallen.



Almelo – Basiliek Sint Georgius

Boddenstraat 78

Zondag: H. Mis 11.00 uur – Biechtgelegenheid 12.00 – 13.00 uur
Maandag: H. Mis 19.00 uur – Biechtgelegenheid 19.30 – 20.00 uur
Woensdag: H. Mis 09.00 uur – Biechtgelegenheid 09.30 – 10.00 uur
Donderdag en vrijdag: H. Mis 09.00 uur – Biechtgelegenheid 09.30 – 10.00 uur

Hengelo (Ov.) – Basiliek Sint Lambertus

Enschedesestraat 1

Zondag: H. Mis 11.00 uur
(behalve in het geval van een TV-mis, dan om 10.00 uur)
Dinsdag: H. Mis 19.00 uur – Biechtgelegenheid 18.00 – 18.55 uur
Zaterdag: H. Mis 12.00 uur - Biechtgelegenheid 13.00 – 14.00 uur



HOF van LOF

Kloostertuin minderbroeders
franciscanen in Megen

Rust vinden in een klooster!

We zijn te gast bij de franciscanen in Megen (Noord-Brabant). Hier woont een kleine kloostergemeenschap van broeders. Samen met hen maak je een weekend mee in het prachtige

zeventiende-eeuwse Minderbroederklooster. Je hebt een eigen kamer (kloostercel) gesitueerd tussen de kamers (cellen) van de broeders. We eten samen met hen mee en je kunt deelnemen aan hun gebedstijden. Daarnaast maken we ons eigen programma: gesprek, film, wandelen. Megen is een klein

monumentaal stadje aan de Maas; je kunt er prima uitwaaien op de dijk langs de rivier.

Dit keer zoomen we in op 'Worden of zijn?'. De bestuurssocioloog Mark van Ostaaijen stelt dat iedereen tegenwoordig vooral bezig lijkt iets te willen worden. Terwijl niemand nog iets wil zijn.

Velen willen namelijk, liefst zo lang mogelijk, 'zichzelf kunnen blijven ontwikkelen', 'groeien' of 'leren'. Of zelfs 'een leven lang leren' om 'te blijven werken aan jezelf'. 'Stilstand is achteruitgang'. Als je dat een prikkelend thema vindt? Van harte welkom om dit samen met anderen te onderzoeken.

Begeleiders: Frank de Heus en Frank Beuger.

Data: vrijdagmiddag 13 tot en met zondagmiddag 15 juni (55-minners)

Kosten: De broeders vragen een dagvergoeding van € 45,--. Het weekend geldt als twee dagen.

Opgave: pastor Frank de Heus: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl of 06 300 988 33.

Digitaal Kerkplein, samen staan we sterker

Een jaar geleden hebben wij, communicatiebureau/uitgeverij De Zalige Zalm, het online platform Kerkplein opgericht. Dit is een gratis en besloten social media platform, speciaal voor actieve kerkleden uit het hele land, van allerlei kerkgenootschappen. Op Kerkplein stellen zij elkaar vragen, wisselen ervaringen en materialen uit en helpen elkaar en de kerken op die manier verder.

Na een jaar proefdraaien en het verwelkomen van de 1.100e bezoeker is duidelijk dat Kerkplein in een behoefte voorziet. Daarom willen we u vragen om onderstaand bericht onder de aandacht te brengen van de actieve parochianen van de diverse locaties van uw parochie. Zo kunnen steeds meer mensen de weg vinden naar Kerkplein.

Heb je een taak in de kerk? Ben je benieuwd hoe ze dat in andere kerken aanpakken? Kom dan eens langs op



we zien elkaar op het

Kerkplein

Kerkplein, de online ontmoetingsplek voor actieve kerkmensen uit het hele land. Op Kerkplein kun je ervaringen, materialen en kennis uitwisselen en elkaar vragen stellen. Zo help je jezelf én je kerk. Kerkplein is er voor mensen uit alle kerkgenootschappen en voor alle taakgebieden: van diaconie tot duurzaamheid en van communicatie tot kosterzaken.

Download de app van Kerkplein op je smartphone, of ga naar de webversie via je laptop of computer. Toegang tot Kerkplein is gratis en een account is snel gemaakt via www.kerkplein.nl. Neem vooral zelf ook een kijkje op Kerkplein. Het kost niks!



Activiteiten "Vrouwengilde Glanerbrug"

Hierbij nodigen wij eenieder uit voor onderstaande workshop/demonstratie van:

Glasetelier Perles Art

Op **vr. 7 febr.** a.s. lok. parochiehuis, Kerkstraat18 te Glanerbrug, aanv. **14.00** uur, alwaar **Paula Olde Hengel** van **Glasetelier Perles Art** ons komt laten zien wat zij allemaal met kralen kan en is er de mogelijkheid om ons zelf nog te verleiden om wat van haar te kopen. Eenieder is van harte welkom om op deze creatieve middag aanwezig te zijn. Niet-leden betalen 5,- euro.

vr. 28 febr. a.s. aanv. **13.30** uur. Jaarvergadering met overzicht en activiteiten van het afgelopen jaar. Deze jaarvergadering is **uitsluitend** bestemd voor de leden van ons Vrouwengilde. Aansluitend na de jaarvergadering ca. 14.15 uur, waar ook **Niet - Leden** van harte welkom zijn - zij betalen 5 euro - een optreden van: **Buutreder Proat Paul**.

Die ons met zijn grappen en grollen zal komen vermaken.

Meer inlichtingen over het "Vrouwengilde Glanerbrug" met meer als 70 leden, neem contact op met Frouwke Velthuis, voorz.tel. 4615387.



Katholiek Onderwijs Enschede
Moutlaan 31
7523 MC Enschede
Tel. 053-4349400

De vrijwilligers van de kerkhofgroep kunnen ook het graf van uw dierbaren onderhouden

Meer informatie?

Vraag er naar iedere dinsdag op het kerkhof of mail
rkbegraafplaats-glanerbrug@mariavlucht.nl



Zwoegers in God's wijngaard ...

Allereerst, waarde medeparochianen, een heel mooi en vooral gezond 2025 gewenst. Ik hoop dat het een goed jaar wordt voor ieder persoonlijk en ook voor onze eigen parochie. Het zou mooi zijn als de verkoop van kerk en pastorie doorgaat en als het kerkvolk ook de vieringen in het parochiehuis weet te vinden. Verder blijft het uitzien naar een nieuwe herder en daar hebben we toch echt behoefte aan. Van pastor Rekveld mogen gelet op zijn leeftijd en gezondheid geen grote wonderen worden verwacht. Alles wat hij doet is meegenomen en ieder past respect voor de inzet en betrokkenheid van deze pastor.

Jammer genoeg haakt pastor Kortstee af en dat verdriet menigeen. Ik weet nog goed dat hij vooring op een zondagochtend met een blauw oog en dat hij verklaarde dat hij die had opgelopen na een ruzie met de bisschop over de inzet van leken tijdens vieringen. Grote hilariteit in de kerk. Het bleek evenwel geen gevolg van het meningsverschil met de bisschop, maar een ontsteking. Kortstee, een man die een persoonlijk tintje aan elke viering wist te geven, wordt gemist. Te wensen is dat hij nog heel lang mag genieten van een goed verzorgde oude dag. Dat heeft deze vriendelijke zwoeger in Gods wijngaard meer dan verdient! Hoopvol vind ik de ontwikkelingen in ons parochiehuis. Vrijwilligers werken zich een slag in de rondte om alles voor elkaar te krijgen en dat geeft moed. In Losser, Overdinkel en Lonneker hebben ze hun parochiehuis een nieuwe naam gegeven. In Losser heet hij "Herberg van ontmoeting", in Lonneker "Jacobusschelp" en in Overdinkel heel gewoon "De Overkant". Moeten wij ons parochiehuis nou ook met een nieuwe naam tooien en zo ja welke? Kijk, een parochiehuis is het natuurlijk niet meer omdat Glanerbrug geen parochie maar een geloofsgemeenschap is. Om ons parochiehuis nou "Huis van de Gemeenschap" te noemen, gaat mij te ver. Ik krijg er ook rare associaties bij, eerlijk gezegd. Maar wat dan wel? Ben er nog niet helemaal uit. Misschien moeten we terug naar het verre verleden. Terug naar begin 20 e eeuw. Toen was het "Vereenigingsgebouw van de Katholieke Arbeiders Beweging". Hmmm,... "De Vereniging" is niet eens zo gek, bedenk ik me nu. Dit gebouw was er eerder dan de kerk. Stel nou dat de geschiedenis zich herhaalt en de vieringen in dat gebouw zo'n succes worden dat er een groter gebouw moet komen... Of is dat allemaal te optimistisch gedacht? Mag toch aan het begin van een nieuw jaar?

Tot zover, Japie..

Copy en misintenties

Copy en misintenties voor de eerstvolgende Parochiekrant (periode 08-03 t/m 18-04) graag inleveren vóór donderdag 20 februari 2025. Graag naar ons e-mailadres: parochiekrant.glanerbrug@gmail.com.



Parochie-informatie en contactadressen

Pastorie:

Kerkstraat 14, 7532 AT Glanerbrug, tel. 4611232
secretariaatlv@ziggo.nl
Secretariaat geopend op maandag, woensdag en
vrijdag van 09.00-11.00 uur

Locatieraad:

Bankrek. NL30 RABO 0130 3042 71
t.n.v. R.K. Parochie Maria Vlucht
Voorzitter: vacant
Leden: Leny Kloppers (4617885)
Henk van der Meer (4611072)
en Yvonne Weber (06-23751731)

Kerkbijdragen:

Bankrek. NL86 RABO 0130 3749 46
t.n.v. R.K. Parochie Maria Vlucht

Centraal Secretariaat Maria Vlucht:

Gronausestraat 4, 7581 CG Losser, 053-5361675
Geopend ma t/m vr van 9.00 tot 12.00 uur
E-mail: secretariaat@mariavlucht.nl
website: www.mariavlucht.nl

Bestuur Maria Vlucht:

Voorzitter: vacant
Wvd.vr: Jozef Evering. Leden: Sander Severt
(secr.), Jeroen Renard (penningm.)
Gerard ten Vergert (bouwzaken) en vacant.

Parochiehuis:

Beheerder: Cor Kwakman, 06-10657565
Kerkstraat 18 - tel. 4611863

Parochiekrant:

Redactie / copy: J. Kwakman
Demeterlaan 37, tel. 06-19723272 of
Parochiekrant.glanerbrug@gmail.com
Bankrek. NL32 RABO 0337 3542 27, fin. bijdragen
ook mogelijk via secretariaat

R.K. Basisscholen:

"De Troubadour", Sonatestraat 44a, tel. 4611691
"St. Gerardus", Kerkstraat 155, tel. 4611667

Herenkoor:

M.v/d Straat, tel.4611618 (na 18:00 u)
Bgg H. Kloppers, tel. 4617885
M.O.V./I.K.V.
Marijke Lammers
tel. 06-34087927
marijkelammers@live.nl

Jongerenpastoraat:

Centraal Secretariaat Maria Vlucht

Lourdeswerk:

Centraal Secretariaat Maria Vlucht

Verliezen verwerken:

tel. 4611232

Vincentiusver. Glanerbrug:

Secr.Brinkstraat 35, 7512 EB, Enschede,
06-40193758,vincentiusglanerbrug@outlook.com

Dameskoor:

Via locatie secretariaat Kerkstraat 14

Begraafplaats Glanerbrug:

Linda Maathuis, tel. 06-11702842
rkbegraafplaats-glanerbrug@mariavlucht.nl
Bankrek. NL 56 RABO 0168 7942 76

Leden Pastoraatsgroep:

Leden: Marijke Lammers, 06-3408792
Bert Jannink, tel. 06-47165491,
bert.jannink@outlook.com

Misdienaars:

Miranda Gouma, misdienaars@live.nl

Ziekenbezoeksters:

Mevr. M. Vloedveld, tel. 4612291

Kath. Vrouwengilde Glanerbrug

Voorzitter Frouwke Velthuis
Ouverturestraat 113, tel. 4615387

Contactgegevens pastoraal team

- Pastoor: Vicaris R. Cornelissen (waarnemend)
- Parochievicaris Willy Rekveld, w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06-20874866;
- Pastoraal werker Frank de Heus, f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06-30098833
Donderdag vrije dag.