



Parochiekrant Glanerbrug

Informatieblad van de geloofsgemeenschap O.L.Vr.
van de Heiligste Rozenkrans te Glanerbrug.
Redactieadres: Demeterlaan 37.

51e jaargang nr. 3 april - mei 2024

Pinksteren, ons geloof doorgeven!

Afgelopen weekend was ik nauw betrokken bij een sterfgeval binnen de familie. De overledene, Leo, is 98 jaar geworden. Zowaar een prachtige leeftijd. In zijn geval kan je dat ook goed zeggen. Heel zijn leven is hij gezond geweest. Tot vrijwel het laatst toe was zijn geest helder. Hij had veel kinderen, die met heel veel liefde voor hem gezorgd hebben.



En toch was het op een gegeven moment voor hem genoeg. Hij had alles meegemaakt in zijn leven. 'Kwam onze lieve Heer mij maar halen'. Het enige nare, was dat hij de laatste weken gekweld werd door angstdromen. Oude angsten doken als uit het niets op. Twee jaar lang heeft hij als diensplichtig militair moeten dienen tijdens de zogenaamde politionele acties in Nederlands Indië. Dagelijks reed hij een legertruck heen en weer tussen Kediri en Surabaya. Altijd bang voor een bermbom. Altijd bang voor een schot door de voorruit. Over die angsten had hij nog nooit gesproken. Toch is hij na gesprekken met een oud-legeraalmoezenier, een indische vrijwilliger en een pastor met een gerust gemoed heengegaan. Wonderlijk hoe dat werkt met die geest. En wonderlijk hoe iemand het ene moment nog leeft en een moment later er niet meer is. Ik kan er met mijn verstand nog steeds niet bij. Toch geloof ik, dat hij niet verloren is, maar op één of andere manier bij God weer thuis gekomen is. Thuis ook bij al die mensen, die hem zijn voorgedaan en waar hij zo naar uit zag. Zijn geliefde vrouw allereerst. We zijn op weg naar Pinksteren. Het feest van de Geest. De Geest van Jezus die mensen samenbrengt, moed geeft, leven geeft, wonden geneest; de Geest die liefde is, opgloeit in mensen, inspireert, openbreekt en vernieuwt. Naar die Geest

zijn we in onze parochies nadrukkelijk op zoek. Het is die Geest, die we ruim baan willen geven. We werken daaraan binnen het kader van het project 'Space for Grace'. Met kleutervieringen, toneelgroep 'sTOF, jongeren in Enschede die 'katholieke dingen doen' en later dit jaar hopelijk met een Gospelzangdag voor onze 'jongerenkoren'. Her en der ziet u ook kinderhoeken in kerken verschijnen. Om te laten zien, dat jonge gezinnen welkom zijn in onze kerken en heel praktisch, dat kinderen daar even kunnen zitten kleuren of wat dan ook, als de viering te lang voor ze duurt. Wat we proberen zal met vallen en opstaan gaan. Nieuwe wijn zal in nieuwe zakken moeten gaan. Anders scheuren ze uit. Maar we hopen, dat iedereen meehelpt. Dat dit jongeren gegund wordt. Dat kritiek opbouwend zal zijn. Dat we samen van onze ervaringen leren. Omdat we in de Geest van Jezus verder willen gaan en ons geloof, dat ook het geloof van Leo was, willen doorgeven aan volgende generaties!

Frank de Heus, pastoraal werker

Vieringen

- Vr. 26-04 10:00 **Eucharistieviering met pastor Rekveld, m.m.v. het dameskoor. Viering in het parochiehuis.**
- Zo. 12-05 10:30 **Eucharistieviering met pastoor Daggenvoorde, m.m.v. het herenkoor.**
Intenties: Truus Elfrink-Burink; Annie, Eddie, Paul en Jürgen; Mien Besseler-Muller; Louis Alferink: Maria van de Straat-Grashof; Hennie Schildkamp; Familie Olde Hengel-Pots; Truus Metternich-Ebberink; Familie van Hoogmoed-Brueker; Familie Damhuis-van de Straat; Jo Hendriks; Jo Bavel; Inka Hammer-Steggink; Bennie Nijhuis; Joke van Dijk-Hulsmeijer; Willy Agten; Joke Heurman-Hulst.
- 
- Wo. 22-05 14:00 **Eucharistieviering met pastor Rekveld, m.m.v. het dameskoor. Ontmoetingsdag in het parochiehuis.**
- Vr. 31-05 10:00 **Eucharistieviering met pastor Rekveld, m.m.v. het dameskoor. Viering in het parochiehuis.**

De viering op de vrijdagochtend staat in mei gepland voor 31 mei. Dit ivm andere afspraken van pastor Rekveld. Dit is eenmalig, na mei zijn de vieringen weer op de 4e vrijdag van de maand.



Hierbij feliciteert de Parochie alle parochianen van 80 jaar en ouder, die deze maand hun verjaardag vieren.



Van uw locatieraad

*Nieuws? Ja en nee. We hebben een gesprek gehad met het parochiebestuur. Zij wilden van ons weten wat wij vinden van verkoop van de gebouwen. Wij hebben aangedragen dat, zoals met de parochianen afgesproken is, de kerk en de pastorie verkocht kunnen worden, mits het parochiehuis gebruikt kan worden voor eucharistievieringen en bijeenkomsten. Het parochiebestuur vergadert hier binnenkort over en dan horen wij zo spoedig mogelijk wat zij vinden van de restauratie van het parochiehuis. Zij zijn, met ons, van mening dat het zinvol is zo snel mogelijk met de opknopbeurt te beginnen en dat gebruiksklaar te hebben voor we afscheid nemen van ons kerkgebouw. Wel vragen ze of er door de parochiegemeenschap hand- en spandiensten verleend kunnen worden bij bijvoorbeeld klein sloopwerk om de kosten te drukken. U kunt zich dus aanmelden..... Wat er gerealiseerd gaat worden van ons ingediende wensenlijstje is nog niet duidelijk. Het parochiebestuur gaat over de te maken kosten. Zo spoedig mogelijk horen wij daarover, maar er is dus voortgang. Zo gauw er concrete afspraken met het parochiebestuur gemaakt zijn, zullen we een infoavond organiseren om u ook te informeren.

We hebben ook een nieuwe uitvaart coördinator: de u allen waarschijnlijk welbekende **Sjef Morshuis**.

De gemeente Enschede pakt de Kerkstraat aan. Daardoor zal er wat verkeershinder zijn en zullen de kerk, pastorie en parochiehuis op sommige momenten minder goed bereikbaar zijn. We hebben afspraken met de gemeente gemaakt, dat bij uitvaarten en bijzondere diensten ervoor gezorgd wordt dat kerk, pastorie, parochiehuis en ook het kerkhof bereikbaar zijn.

Helaas hebben er zich, na mijn oproep in de vorige parochiekrant, geen vrijwilligers gemeld. Niet voor de locatieraad, noch voor andere werkzaamheden. Blijf ik een roepende in de woestijn of meldt u zich? Dat laatste zou erg prettig zijn. Alleen samen kunnen we de parochiegemeenschap in Glanerbrug in stand houden.

Namens uw locatieraad, Leny Kloppers

Geloven in Glanerbrug

Over niet al te lange tijd zal ons kerkgebouw te koop staan. Onze geloofsgemeenschap in Glanerbrug veroudert en wordt helaas op termijn ook niet groter. Wij zullen creatief moeten worden als het gaat om kerkdiensten, om samen vieren, gedenken, ons geloof belijden. Gelukkig hebben we dan ons parochiehuis nog waar we kunnen



samen komen. Tegelijkertijd staat er aan de Gronausestraat ook een christelijke kerk, een mooi gebouw en met een geloofsgemeenschap waar ook zoals overal in Nederland de secularisatie merkbaar is. Wij willen meer gaan samenwerken, de onderlinge contacten aanhalen en kijken waar we elkaar sterker kunnen maken. Wij willen vaker samen vieren. Daarom is er op **zondag 19 mei**, Eerste Pinksterdag, een gezamenlijke viering 's morgens om 10.00 uur in de Protestantse Kerk aan de Gronausestraat met om 11.00 uur gezamenlijk koffiedrinken in ons eigen parochiehuis. U bent van harte welkom!

De pastoraatsgroep.

Oaver de heg

In deze rubriek berichten wij u wat er in de andere parochies binnen ons samenwerkingsverband gebeurde of te gebeuren staat en ... we kijken ook waarmee onze gereformeerde en hervormde burens in Glanerbrug zich bezighouden.



In **Lonneker** werd op 22 maart de video van de “Lonneker Passie 2023” vertoond. Op de video het verslag van de tocht waaraan honderden inwoners en passanten deelnamen. Het is de bedoeling om ook in 2025 de “Lonneker Passie” te organiseren. Op Paaszaterdag kon er wijwater gehaald worden in het portaal achterin de kerk en de werkgroep “Toekomst kerk Lonneker” heeft het eindrapport ingeleverd. Op woensdag 1 mei staat de “senioren dag” op het programma met o.a. een viering en een lunch. Helaas dit jaar geen Paaseditie van het blad “Geloven in Lonneker”.

Bij de **Protestantse gemeente Glanerbrug** wordt gemeld dat er in 2024 een bedrag van € 44.500 via de Kerkbijdragen is toegezegd. Daar is men -ondanks het feit dat dit bedrag lager is dan het jaar ervoor- tevreden over. Zorgelijk is wel dat steeds minder gemeenteleden via de Kerkbijdrage geld geven aan de gemeente: van 198 in 2023 naar 176 in 2024. Op 13 maart was de gemeenteavond waarop kerkenraadvoorzitter Henriette Kleen Scholten aangaf te stoppen met dit werk. Als dank voor de acht jaar dat zij deze functie heeft vervuld, kreeg zij de Paaskaars overhandigd. Een nieuwe voorzitter is er nog niet en ook voor een aantal andere functies worden vrijwilligers gevraagd.

In **Overdinkel** maakte de penningmeester van de locatie de balans op over 2023 en constateerde dat 187 parochianen voor een totaalbedrag van € 14.506 aan Kerkbijdragen zorgden. Zowel het totale bedrag alsook het aantal deelnemers is helaas lager dan in voorgaande jaren. Op Goede Vrijdag bracht het koor Dynamique delen uit de musical Jesus Christ Superstar ten gehore.

In **Losser** staat Sam's Kledingactie voor 11 mei op het programma. De opbrengst van de actie gaat naar onderwijsprojecten in de ontwikkelingslanden. In het parochieblad verder het verzoek van de Schoffelploeg aan bezoekers van de

begraafplaats om het afval in de daarvoor bestemde containers te deponeren en om verdorde kerststukken van de graven te halen. Op 4 mei begint de Dodenherdenking om 19.00 uur met een oecumenische dienst in de Maria Geboortekerk waarin Rietie Kenter en dominee Marsman zullen voorgaan. Na afloop van de dienst wordt de stille tocht gelopen naar het Martinusplein voor toespraken, kranslegging, één minuut stilte en het Wilhelmus. Tenslotte nog het bericht dat de opbrengst van het Kerstconcert (€ 478,62) is overhandigd aan een vertegenwoordiger van de Voedselbank.

Redactie.

Copy en misintenties

Copy en misintenties voor de eerstvolgende Parochiekrant (periode 08-06 t/m 30-08) graag inleveren vóór donderdag 23 mei 2024. Graag naar ons e-mailadres: parochiekrant.glanerbrug@gmail.com.



Indrukwekkend!!

Graag wil ik de drie medeparochianen die op Goede Vrijdag voorgingen in de gebedsviering een groot compliment geven. Het was een indrukwekkende en zeer ingetogen dienst. Zoals dat past bij een Goede Vrijdag. Ook het herenkoor verdient een compliment. De gezangen pasten perfect in het geheel. Jammer dat (te) veel parochianen niet de moeite namen om te komen, want het was echt de moeite waard, die gebedsviering op Goede Vrijdag!

Een parochiaan (naam bij redactie bekend)



Vastenactie 2024 – Leven in een veranderende wereld

In de afgelopen vastenperiode is er door katholiek Nederland geld ingezameld voor een Vastenactieproject in Zimbabwe. Zo ook in Glanerbrug. Er zijn een aantal gevulde collectezakjes ingeleverd bij de pastorie en daarvoor onze dank. Met dit geld kunnen in ieder geval een aantal mensen een landbouw-training volgen en kunnen materialen worden aangeschaft voor het naaien van kleding. Wat de totale opbrengst uit onze parochie is, kunnen we helaas niet meer herleiden. De privacy-wetgeving verhindert dat. Mocht u nog willen doneren, dan kan dat nog steeds. U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekening nr NL21 INGB 0000 0058 50 ten name van Vastenactie, Den Haag.

MOV groep Glanerbrug

Hemelvaartsdag 2024

Dauwtrappen en Dauwtrapviering in Openluchttheater Brilmansdennen

Op Hemelvaartsdag, 9 mei a.s. wordt u om 7.00 u uitgenodigd deel te nemen aan de gezamenlijke wandeling van ruim 1½ uur. Op dit tijdstip wordt gestart met 'het dauwtrappen', waaraan het hele gezin, dus jong en oud, kan deelnemen. Het vertrek is vanaf de ingang van het Openluchttheater aan de Gildehauserweg in Losser. Aanmelding voor de wandeling is niet verplicht maar het wordt wel op prijs gesteld. Aanmelden kan via het parochiesecretariaat Mariavlucht, telefonisch (053 5361675) op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00 u en 12.00 u of per e-mail secretariaat@mariavlucht.nl



Om 9.00 u, na terugkeer van de wandelaars, vindt in het Openluchttheater een oecumenische gebedsdienst plaats, die door ds. Hennie Marsman en Alfred Westenbroek wordt geleid. Beide

voorgangers hebben het voornemen aan de wandeltocht deel te nemen en onderweg voor een inspirerende tekst te zorgen. Tijdens de dienst vindt een collecte plaats voor het goede doel. Dit jaar is gekozen voor de stichting "Leergeld Losser". Meer info over deze stichting is te vinden op www.leergeldlosser.nl Muzikale medewerking wordt verleend door muziekvereniging Excelsior. Na afloop van de dienst staan koffie en broodjes klaar voor de aanwezigen en is er de gelegenheid voor een gezellig samenzijn. Al met al een mooi en goed begin van Hemelvaartsdag 2024.

Kralen van de Heiligste Rozenkrans

Een serie portretten van vrijwillig(st)ers die onze geloofsgemeenschap draaiende houden of hielden.



Slapeloze nachten van de kerksluiting !

Ruim drie jaar geleden interviewden we Marcel Brueker toen hij net was toegetreden tot de locatieraad. Het gesprek ging toen over zijn insteek als lid; waarvoor wilde hij zich hard maken en waar lagen de prioriteiten? Hij toonde zich in het gesprek openhartig en nam geen blad voor de mond. Eigenlijk precies zoals iedereen hem (zeker binnen Avanti-Wilskracht) kent. Na het afhaken van Gerard Hammer werd Marcel voorzitter in een hele onzekere tijd waarin de toekomst van de geloofsgemeenschap Glanerbrug op het spel staat. Helaas moet hij, nog voordat zijn termijn van vier jaar er op zit (op 1 juni as) afhaken; zijn

gezondheid dwingt hem om deze stap te zetten. De eerste vraag is dan ook hoe het nu met de gezondheid van de 75-jarige is:

“Het gaat op dit moment goed. Ik had eigenlijk een zware darmoperatie moeten hebben, maar dat durfden de dokters niet aan gelet op mijn algehele gezondheidstoestand. Er zit nog wel een kleine poliklinische ingreep aan te komen, maar verder hebben ze gezegd dat ik veel moet (blijven) wandelen. Dat helpt!”

Bovendien is hem dringend aangeraden om spanningen en stress zoveel mogelijk te vermijden en vandaar ook het besluit om te stoppen als voorzitter van de locatieraad. Toen wij hem begin 2021 vroegen naar zijn verwachtingen gaf hij aan dat het zeker een pittige tijd zou kunnen gaan worden. Is die verwachting uitgekomen?

“Jazeker! Het besluit om de kerk te moeten sluiten heeft erin gehakt bij mij. Ik heb er nachten van wakker gelegen, kan ik je zeggen. Die kerk waar vorige generaties zich zo druk voor hebben gemaakt en waarvoor mijn familie zich vele jaren lang het vuur uit de sloffen heeft gelopen, ...om die nu te moeten sluiten, dat hakt erin! Kijk, voordat ik aan deze klus begon had ik niet echt een goed beeld van de financiële situatie van de parochie. Ik wist natuurlijk wel dat het niet super was, maar dat het zó slecht was had ik niet verwacht. Ik heb me wel eens afgevraagd waar al dat geld dat door de verkoop van grond en gebouwen binnen moet zijn gekomen, uiteindelijk gebleven is. Het zal een goede bestemming hebben gekregen. Maar goed, je moet nu wel dealen met het feit dat de schatkist zo goed als leeg is en dat de inkomsten blijven dalen. Dan kun je wel allemaal mooie ideeën hebben, maar de situatie dwingt tot handelen. Mijn insteek -en daarom ben ik in de locatieraad gaan zitten- was om in Glanerbrug een plek te houden waar op een fatsoenlijke manier diensten kunnen worden gehouden en waar ruimte is voor ontmoeting. Vooral voor de oudere parochianen, want die gaan echt niet voor een mis naar Losser of Enschede. Op het behoud van het Parochiehuis als plek van ontmoeting hebben we ons gericht toen duidelijk werd dat wij onze kerk niet behouden konden.”

Wezenlijke vacatures opgevuld.

De locatieraad riep de werkgroep “Toekomst” met Hennie Nijenhuis, Hans Richters, Jaap van der Vegt en met Marcel zelf als spil en aanspreekpunt in het leven. Er werden samen met de locatieraad parochieavonden georganiseerd om nieuwe vrijwilligers te werven en om plannen voor de toekomst te maken. Eind 2002 werd er een raadpleging onder de parochianen georganiseerd waarvan de uitkomst in januari 2023 op de nieuwjaarsreceptie werd gepresenteerd. Het resultaat van die raadpleging was dat de overgrote meerderheid van de stemmen ging naar de verkoop van kerk en pastorie met daaraan gekoppeld de verbouwing en verduurzaming van het Parochiehuis. Gelukkig stond ook het parochiebestuur van Maria Vlucht (en na het aftreden van een aantal leden ook het nieuwe bestuur) achter deze uitkomst, maar ook het bisdom moet goedkeuring verlenen.

Marcel wil in dit verband nog wel kwijt dat er gedurende het hele traject steeds een goed overleg mogelijk was met het parochiebestuur. Ook de prettige en constructieve samenwerking binnen de werkgroep “Toekomst” beschouwt de 75-jarige als een belangrijk pluspunt in de afgelopen jaren. Daarnaast is het gelukt om binnen de geloofsgemeenschap een paar wezenlijke vacatures opgevuld te krijgen. Benno Masselink werd de nieuwe beheerder van de begraafplaats en Cor Kwakman nam de zorg en verantwoordelijkheid voor het beheer van het Parochiehuis op zich. Ook de bezetting van het parochiesecretariaat werd opgelost, zodat parochianen er nu drie ochtenden in de week terecht kunnen met hun vragen of voor het opgeven van intenties. Tenslotte zijn er nieuwe leden gevonden voor zowel de locatieraad alsook voor de pastoraatgroep. Allemaal zaken die de scheidende voorzitter een goed gevoel geven. Maar er waren ook teleurstellingen. Te veel zelfs. Marcel daarover:

“Dat begon eigenlijk meteen al met de moeilijkheid om te kijken wie er binnen de parochie wat doet. De lijsten waarop die gegevens stonden waren zo achterhaald dat er zelfs mensen op stonden die al overleden waren. Ik vond het belangrijk om te kijken wie waarvoor verantwoordelijk is en dat begint gewoon met een goede inventarisatie. Als dat dan zo’n beetje op orde is, dan merk je dat er mensen heel goed werk doen voor hun eigen groepje maar dat de inzet voor het grote geheel vaak ontbreekt. Men zit op het eigen eilandje als het ware en voelt zich minder of soms helemaal niet verantwoordelijk voor het grotere geheel. Daar loop je regelmatig tegenaan. En, ...wat zijn er veel mensen met lange tenen!”

“Daar kan ik dus helemaal niet bij!”

Is dat dan zo’n groot verschil met de situatie bij Avanti-Wilskracht waar je jarenlang bestuurswerk hebt gedaan?

“Daar kan ik kort over zijn: JA! Bij Avanti, zoals ik het heb meegemaakt, is het zo dat als er iemand (tijdelijk) wegvalt dat anderen dan als vanzelf taken overnemen. Dat mis ik binnen de parochie. Een voorbeeld. Op een gegeven moment is besloten om de maandelijkse vieringen in het Parochiehuis te verplaatsen naar de vierde vrijdag van de maand. De eerste keer dat dit zou gebeuren, kon de vaste misdienaar niet en hij gaf dat ook keurig ruim van tevoren aan. Dan ga je ervan uit dat iemand anders de verantwoordelijkheid overneemt zodat de viering door kan gaan. Niet dus. Het gevolg was dat pastor Rekveld geen viering kon houden die maand. Jammer, maar het werd eigenlijk nog erger toen enkelen daarop met enig leedvermaak reageerden. Daar kan ik dus echt helemaal niet bij met mijn verstand!

Overigens hebben zowel de parochie als Avanti-Wilskracht te maken met hetzelfde probleem: een groot tekort aan (jongere) vrijwilligers die taken kunnen vervullen. Helaas is dat iets wat je overal terug ziet. Zo gaat er veel goeds verloren. Als iedereen een beetje inzet toont, dan moet het toch lukken om verenigingen maar ook de parochie van de ondergang te redden.”

Glanerbrug moet blijven bestaan!

Stel dat jouw gezondheid van dien aard was geweest dat je je termijn van vier jaar had kunnen volmaken, had je er dan nog een extra periode aan willen vastknopen? Zo ja, waarop had je je dan willen richten?

“Op zich is vier jaar te kort. Veel te kort zelfs. Het duurt een tijd voordat je goed ingevoerd bent en voordat je weet waar en bij wie je terecht kunt. Maar eerlijk gezegd weet ik niet of ik nog vier jaar de kar had willen en kunnen trekken. En dat heeft vooral te maken met wat ik eerder aangaf over het “WIJ-gevoel” dat ik heb gemist. Tegelijk wil ik er wel duidelijk bij zeggen dat het positieve gevoel overheerst over de afgelopen jaren. Ik heb gezien dat er overal mensen (vaak achter de schermen) heel goed bezig zijn met dingen te doen of te organiseren voor de parochianen. Ik heb door dit werk ook met veel mensen contact gehad en dat vind ik heel prettig. Toen ik aangaf te moeten stoppen, kreeg ik van heel veel kanten bemoedigende reacties. Dan heb je het gevoel dat je iets goeds hebt gedaan. Maar stel,als ik toch was doorgegaan dan was alle inzet vooral geweest om het Parochiehuis te gaan inrichten als plek voor kleinere vieringen en diensten. Om daar het hart van de parochie van Glanerbrug te maken. Ik hoop écht dat het goed gaat met de parochie in Glanerbrug en dat men blijft bestaan! Want laten we wel wezen, als het plan met het Parochiehuis niet doorgaat, om welke reden dan ook, dan valt alles in elkaar. En dat zou dood- en doodzonde zijn en misschien ook wel een klap voor de generaties voor ons die dit alles met dubbeltjes en kwartjes hebben opgebouwd en groot gemaakt!”

De betrokkenheid bij de geloofsgemeenschap Glanerbrug klinkt na in de woorden van Marcel Brueker. Een voorzitter die voor Glanerbrug in die korte periode veel heeft betekend en die ook nog veel had kunnen betekenen, als hem dat gegund was. Ons past een welgemeend “Dankjewel” voor de inzet en daadkracht van deze Kraal van de Rozenkrans en van harte wensen we hem een goede gezondheid toe.

Redactie.

Nieuwe website voor Zuidoost Twente in de maak!



Via onze wekelijkse nieuwsbrief bent u waarschijnlijk al gewend aan de naam Zuidoost Twente: dit omvat het parochieverband van de parochies Maria Vlucht, Jacobusparochie Enschede en de Franciscusparochie Haaksbergen e.o. Het pastoresteam rouleert tussen de 11 kerken van deze parochies en de secretariaten en besturen werken al veel samen. Binnenkort zullen deze krachten gebundeld worden in een nieuwe website! We kunnen u alvast verklappen dat deze mooi en

overzichtelijk wordt! Via de wekelijkse nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden. U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar secretariaat@mariavlucht.nl en deze ook altijd in de loop van de woensdag vinden op onze website www.mariavlucht.nl en op onze Facebookpagina, die inmiddels al is omgedoopt in www.facebook.com/rkzuidoosttwente

Vormelingendag op 12 mei in Utrecht

Ga jij binnenkort beginnen met de voorbereiding op je H. Vormsel? Of ben je al bezig? Of ben je al gevormd? Dan ben jij van harte welkom op deze Vormelingendag op zondag 12 mei! Deze Vormelingendag is dit keer voor alle tieners en jongeren van alle vicariaten samen. De ochtend wordt begonnen met een mooie Eucharistieviering en 's middags is er een gezellig actief programma. Daarna volgt nog een verrassing. Dit wil je toch niet missen?! Geef je nu op! Aanmelden kan tot uiterlijk vrijdag 19 april via secretariaat@mariavlucht.nl of tot uiterlijk 25 april via het aanmeldingsformulier op de website van Jong Aartsbisdom: <https://www.jongaartsbisdom.nl/vormelingendag-12-mei-meld-je-nu-aan/> Daar vind je alle informatie over het programma!



Boekenbeurs Glanerbrug

Van 1 t/m 5 mei is er weer een Boekenbeurs in Glanerbrug, in het gebouw van basisschool De Troubadour aan de Sonatestraat 44a (meteen achter De Brug). De grootste Boekenbeurs van Twente!

Open op 1 en 2 mei van 10.00 tot 21.00 uur en op 3, 4 en 5 mei van 10.00 tot 17.00 uur.

De toegang is gratis en de opbrengst gaat traditiegetrouw naar De Wonne Enschede, de Vincentiusvereniging Glanerbrug en kindertehuis Casa do Menino in Brazilië. Kortom, een goede reden om weer eens rond te snuffelen. U vindt er vast wel iets van uw gading! Kijk ook eens op de website:

<http://www.boekenbeursglanerbrug.nl/>

Pinksterverspilling, de geest krijgen en er niets mee doen!
Loesje

Nieuwe seizoen Oase

Kaffee und Kuchen: Bij de Oase aan de Dinkel bij Gronau is het inmiddels weer elke zondag goed rusten. Koffie en wat lekkers staat dan voor u klaar tussen 13.00 en 17.00 uur.

Oasefeuer: In de even weken wordt weer tweewekelijks op de vrijdagavond een zgn.

Oasefeuer gehouden rond het jaarthema: "Tolleranz gibt Frieden / Verdraagzaamheid geeft vrede". Een

Oasefeuer is een lezing in de open lucht met

discussie en lekkers. Data Oasefeuer: Het eerste Oasefeuer is op vrijdag 3 mei om 19.00 uur en wordt dus vervolgd op 17 en 31 mei, 14 en 28 juni etc.). Er wordt een extra Oasefeuer gehouden op vrijdag 21 juni. Daarover later meer.

Zo vindt u deze unieke plek: Dinkelstraße 24, Gronau (helemaal aan het einde van de straat links bij de Dinkel). Weet dat u welkom bent!



Fietsen voor Vrede van Glanerbrug naar de Oase bij Gronau



Zondag 5 mei kunt u mee fietsen voor vrede! De fietstocht begint om 14.00 uur vanaf het kerkplein voor de O.L.V. van de H. Rozenkranskerk in Glanerbrug en gaat langs verschillende plekken en monumenten van oorlog en vrede in Glanerbrug en Gronau, waar bij elke stop een gedicht wordt voorgelezen. De fietstocht eindigt rond 16.00 uur bij de Oase bij de Dinkel, waar gezamenlijk gerust en gegeten kan worden. Neemt u ook wat lekkers mee om te delen bij de

koffie en thee! Vanuit de Oase kunt u op eigen gelegenheid weer naar huis.

Bij slecht weer gaat de fietstocht niet door.

Deze fietstocht is georganiseerd door Vrouwen voor Vrede Enschede en wordt gesteund door Enschede voor Vrede.

Tienerkamp Feestweek

Kerstmis in de zomer? Pasen in augustus? Op Tienerkamp kan het! Tienerkamp 2024 wordt dé ultieme feestweek waarin alle grote feestdagen van het jaar zijn

samengebracht. Pepernoten, een heerlijk kerstdiner en paaseieren zijn inbegrepen. **Meer informatie:** zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com

- **Wanneer:** 3 tot en met 8 augustus 2024
- **Waar:** Kampeerboerderij De Heidebloem, Haarle
- **Wie:** Tieners van 13 t/m 16 jaar



- **Aantal deelnemers:** Maximaal 30
- **Hoofdleiding:** Priester Gauthier de Bekker, Rik Ledoux en Eline Brinkhuis
- **Kosten:** € 145,- per tiener. Als er meerdere tieners uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 95,- per extra tiener

Kinderkamp, Ga je mee op wereldreis?

We gaan in één week de wereld rond! De reis gaat over het land, door de lucht en over het water. Op reis gaan we heel veel spelletjes doen, zwemmen, gezellige activiteiten, knutselen en lekker eten. Heb je zin om mee te gaan op deze onvergetelijke reis? Pak dan je koffer en stop hem vol met alles wat je mee wilt nemen.

- **Wanneer:** 3 tot en met 8 augustus 2024
- **Waar:** Kampeerboerderij De Heidebloem, Haarle
- **Wie:** Kinderen van 7 t/m 12 jaar
- **Aantal deelnemers:** Maximaal 30
- **Hoofdleiding:** Vicaris Hans Pauw en Anne en Remco Peters
- **Kosten:** € 125,- per kind. Als er meerdere kinderen uit één gezin meegaan, is er een speciaal tarief van € 75,- per extra kind
- **Meer informatie via e-mail:** zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com



Seniorenmiddag op woensdag 22 mei

Op woensdagmiddag 22 mei organiseert de ouderen en ziekenbezoekgroep de seniorenmiddag.

Programma

14.00 uur	Ontvangst in het Parochiehuis
14.30 uur	Eucharistieviering thema 'laat jouw licht stralen' met Pastor W. Rekveld.



Tijdens de viering heeft u de mogelijkheid om de ziekenzalving of ziekenzegening te ontvangen. Het dameskoor verzorgt de muzikale omlijsting.

15.30 uur	Koffie en thee plus hapje en drankje
16.45 uur	Sluiting van deze middag

Weet u dat u gaat, wacht dan niet en meld u aan voor deze middag.

U kunt zich telefonisch aanmelden bij het secretariaat (contact gegevens zie achter in deze Parochiekrant). Parochianen die geen vervoer hebben, kunnen gehaald en weer thuisgebracht worden. Geef dit dan door bij uw aanmelding bij het secretariaat. Wij hopen dat velen zich opgeven!



Space for Grace

Het zoekt al een tijdje rond.... Space for Grace. Dat we als parochies Zuidoost Twente (ZOT) deelnemer zijn. En daardoor professionele begeleiding en extra budget hebben voor verbindende activiteiten. En hoe mooi dat samenvalt met de Missionaire Parochie.... Hoogste tijd om te vertellen wat het precies inhoudt en vooral ook hoe we hier deelnemer in geworden zijn.

Het begint met een telefoontje....

Medio juni '23. Er is een project, waar je je voor in kan schrijven. Het heet Space for Grace. Initiatief van Porticus, Kaski, Zalige Zalm, Huis van Dominicus en Hoe dan Wel. Wat het precies is? Kijk op SpaceforGrace.nl, daar vind je alle info.

Voorlopige aanvraag ingediend

“Professionele expertise nodig om (ook via de digitale weg) missionair te kunnen zijn. Mensen bereiken en bereikbaar maken voor elkaar. Verbinden. Expertise die wij daardoor opdoen beschikbaar maken voor andere parochies in bisdom. Nieuwe doelgroepen bereiken, aanspreken en voeden met de inhoud van ons geloof.”

Van voorlopige aanvraag naar complete projectaanvraag, het intake gesprek geeft duidelijk aan, de aanvraag moet gericht zijn op:

1) Gemeenschap bouwen; 2) Vitaliteit; 3) Innovatie

Uiteindelijk zijn zes ingediende projecten geselecteerd, waaronder ons project. Wat een opsteker! Maar ook: handen aan de ploeg! Want het schept uiteraard verplichtingen.

Wat houdt het project “Naar buiten keren” in?

Doel is om meer mensen bij de kerk te betrekken. Kerk als centrum van geloof, gemeenschapsofbouw en verbinding. Over locaties heen, dus missionair. Binnen ZOT, maar van harte bereid om expertise en ervaring breder te delen. We focussen op de groep 30 – 50 jarigen, omdat deze groep een sandwichfunctie heeft. Zowel naar kinderen en tieners als ook naar ouderen. Hoe bereiken we deze groep? Wat is de ideale media-mix? Hoe willen we ons presenteren?

Wat is het experiment?

Ons experiment bestaat uit het organiseren en uitvoeren van

- ✓ Kleuterkerk in Enschede, Losser en Haaksbergen (kleuters en ouders)
- ✓ Theatergroep 'S Tof in Losser: Bijbelse verhalen in toneelvorm (doelgroep tieners en ouders)
- ✓ Stille aanbidding: georganiseerd door en voor doelgroep jonge katholieken in Jacobuskerk Enschede
- ✓ Gospelconcert: georganiseerd door& voor (jongeren) koren ZOT

Gerard “de bakker” Olde Benneker Koninklijk onderscheiden

Een leven lang vrijwilligerswerk

Naast zijn drukke besloemeringen als “ZZP-er” vond en vindt Gerard altijd nog tijd om iets te doen in het vrijwilligerswerk. Hij heeft veel gedaan, heel veel zelfs.

Een kleine opsomming geeft het volgende beeld:



Rond zijn 25^e werd hij gevraagd als begeleider bij de Youth Corner en later bij de IVY, een disco voor 15-17 jarigen. Hieruit vloeide voort het werk binnen het Jeugdpastoraat in parochieverband. Omdat hij iets kon toevoegen aan het leven van de jongeren zette hij zich in om jaarlijks de 15 jarigenweek, de openluchtviering op het terrein van boer “Heurman” en de sportdag voor jongeren en gasten te organiseren. Meer dan 10 jaar is hij daarbij betrokken geweest. Begin jaren 90 van de vorige eeuw nam de betrokkenheid van de jeugd af, hetgeen niet vreemd was in die tijd.

Daarnaast was hij actief als bestuurslid van begrafenisvereniging St Barbera. Op 3 februari 1998 werd Gerard lid van de Vincentius Vereniging Glanerbrug (VVG). Vanaf het begin kweet hij zich van zijn taak als Vincentiaan. Op 5 september 2000 werd hij voorzitter van de VVG. Afgelopen maandag 8 april 2024 heeft hij die functie neergelegd. In het kader van de VVG was hij ieder jaar actief bij de organisatie van de al om bekende Boekenbeurs. Ook was hij betrokken bij het Rooms Katholiek Steunfonds van Enschede. Van 3 juli 2007 tot en met 1 november 2019 was Gerard verbonden aan het RK Steunfonds van Enschede als voorzitter.

Ook de Omnisportvereniging Avanti-Wilskracht heeft zijn voordelen mogen trekken uit de activiteiten die hij daar als vrijwilliger op de mat legde. Zeventien jaar lang, van 1972 tot en met 1990 is hij onbezoldigd actief geweest als trainer bij Avanti-Wilskracht (AW) voetbal van de D- E en F jeugd. Iedere woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur was hij bezig de jongste voetbaljeugd de kneepjes van het voetbalspel bij te brengen.

Daarnaast was hij ook nog jaren voorzitter van de bewonerscommissie van het Meijerdorp en nauw betrokken bij het realiseren van de nieuwbouw in deze wijk. Een kleine samenvatting van alle mogelijke activiteiten van Gerard die er toe hebben geleid dat hij bij zijn afscheid van de VVG door de burgemeester van Enschede, ir R Bleeker, de versierselen opgespeld kreeg van lid in de orde van Oranje Nassau. Een wel verdiende beloning voor een zeer actief persoon die de medemens altijd in het vizier had.

Namens Vincentius Vereniging Glanerbrug, Berti Hesselink

Jesus zegt in Mattheus 25: 40: 'Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.'



Kom laten wij aanbidden ...

Die berichten over een relikwie van Bernadette uit Lourdes hebben me even bezig gehouden, moet ik u zeggen. Nou vind ik dat geklier met een botje of een ander lichaamsdeel van een overledene behoorlijk ongepast en zelfs smakeloos, maar dit even terzijde.

Het aanbidden van zo'n relikwie zou wonderen kunnen bewerkstelligen. En daaraan, beste medeparochianen hebben we een gebrek. Tenminste als je even voorbij gaat aan het feit dat overall om ons heen kleine wonderen gebeuren en als je beziet hoe mooi de natuur in elkaar steekt. En zeker ook bij het aanschouwen van ieder nieuw leven.

Eigenlijk precies dat wat de Kraal van de Rozenkrans in de vorige Parochiekrant zo mooi opmerkte. Wij, op de laatste ijsschots van ons katholieke erfdeel in Glanerbrug, hebben naast al deze "dagelijkse wonderen" op dit moment behoefte aan een groter en opzienbarender wonder: het wonder van wederopstanding van onze parochie, van nieuw elan en inzet. Dat hebben we wis en waarachtig nodig als we nog iets van de geloofsijver van ons voorgeslacht willen redden. U begrijpt het; het gaat over ons Parochiehuis.

Ons parochiebestuur is nog niet helemaal duidelijk óf het Parochiehuis überhaupt behouden blijft voor katholiek Glanerbrug en zo ja welke verbouwingen en aanpassingen er worden gepleegd. Enerzijds begrijp ik dat ook Maria Vlucht geen geld in een bodemloze put kan stoppen. Maar bodemloos is die put nog niet. Er zijn nog steeds vrijwilligers! Er zijn nog steeds koren! Er komen nog steeds parochianen naar de kerk! Er komt nog steeds geld binnen via de kerkbijdragen! Dus bodemloos? NEE! Het lijkt mij een goed idee om Glanerbrug de kans te geven iets van het katholieke materiële en immateriële erfgoed in stand te houden. En stel dat na verloop van pak' m beet vijf jaar het toch trekken aan een dood paard is, dan kan het Parochiehuis toch alsnog in de verkoop. Met alle verbeteringen brengt het dan meer op dan het nu zou doen. Maar ik geef toe er moet eigenlijk wel een wonder gebeuren om weer Schwung in de parochie te brengen en om het parochiebestuur zover te krijgen dat het Parochiehuis bewaard blijft. Misschien dan maar een aanvraag doen om de relikwie van Bernadette een weekje in Glanerbrug te laten bivakkeren....

Tot zover,
Japie

Dan nog even dit De komende maanden gaat bouwteam GroenBlauw Glanerbrug aan de slag in de Kerkstraat. Op 22 april starten de werkzaamheden. De Kerkstraat is dan vanaf de de Gronausestraat afgesloten tot en met de eerste kruising met de Bentstraat. Eerst gaat Enexis aan het werk met elektriciteit, vanaf 6 mei gaat het bouwteam aan de slag met het riool en de nieuwe inrichting van de straat. Dura Vermeer zal deze werkzaamheden uitvoeren.

Parochie-informatie en contactadressen

Pastorie:

Kerkstraat 14, 7532 AT Glanerbrug, tel. 4611232
secretariaatlv@ziggo.nl
Secretariaat geopend op:
Maandag van 09.00 – 11.00 uur
Woensdag van 09.00-11.00 uur

Locatieraad:

Bankrek. NL30 RABO 0130 3042 71
t.n.v. R.K. Parochie Maria Vlucht
Voorzitter: vacant
Leden: Lenie Kloppers (tel. 4617885),
Henk vd Meer (tel. 4611072) en Yvonne Weber
(tel. 06-23751731)

Kerkbijdragen:

Bankrek. NL86 RABO 0130 3749 46
t.n.v. R.K. Parochie Maria Vlucht

Centraal Secretariaat Maria Vlucht:

Gronausestraat 4, 7581 CG Losser, 053-5361675
Geopend ma t/m vr van 9.00 tot 12.00 uur
E-mail: secretariaat@mariavlucht.nl
website: www.mariavlucht.nl

Bestuur Maria Vlucht:

Voorzitter: pastoor Paul Daggenvoorde
Wvd.vr.z: Jozef Evering. Leden: Sander Severt
(secr.), Jeroen Renard (penningm.), Gerard ten
Vergert (bouwzaken) en vacant.

Parochiehuis:

Beheerder: Cor Kwakman (tel. 06-10657565)
Kerkstraat 18 - tel. 4611863

Parochiekrant:

Redactie / copy: J. Kwakman
Demeterlaan 37, tel. 06-19723272
Parochiekrant.glanerbrug@gmail.com
Bankrek. NL32 RABO 0337 3542 27, fin. bijdragen
ook mogelijk via secretariaat

R.K. Basisscholen:

“St. Gerardus”, Kerkstraat 155, tel. 4611667
“De Troubadour”, Sonatestraat 44a, tel. 4611691

Herenkoor:

M.v/d Straat, tel.4611618 (na 18:00 u)
Bgg H. Kloppers, tel. 4617885

M.O.V./I.K.V.

Marijke Lammers
tel.06-34087927
marijkelammers@live.nl

Jongerenpastoraat:

Centraal Secretariaat Maria Vlucht

Lourdeswerk:

Centraal Secretariaat Maria Vlucht

Verliezen verwerken:

tel. 4611232

Vincentiusver. Glanerbrug:

Secr.: Brinkstraat 35, 7512 EB, Enschede,
06-40193758,vincentiusglanerbrug@outlook.com

Dameskoor

Via locatie secretariaat Kerkstraat 14

Begraafplaats Glanerbrug:

Benno Masselink, tel. 06 23902831
rkbegraafplaats-glanerbrug@mariavlucht.nl
Bankrek. NL 56 RABO 0168 7942 76

Leden Pastoraatsgroep:

Leden: Marijke Lammers, 06-3408792 en
Bert Jannink, tel. 06-47165491
(bert.jannink@outlook.com)

Misdienaars:

Miranda Gouma, misdienaars@live.nl

Ziekenbezoeksters:

Mevr. M. Vloedveld, tel. 4612291

Kath. Vrouwengilde Glanerbrug

Voorzitter: Frouwke Velthuis
Ouverturestraat 113, tel. 4615387

Contactgegevens pastoraal team

- Pastoor Paul Daggenvoorde, p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl; 06-39170407;
- Parochievicaris Willy Rekveld, w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06-20874866;
- Pastoraal werker Frank de Heus, f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06-30098833;