

Parochiekrant Glanerbrug

Informatieblad van de geloofsgemeenschap O.L.Vr.
van de Heiligste Rozenkrans te Glanerbrug.
Redactieadres: Demeterlaan 37.

51e jaargang nr. 7 december 2024

Kerstmis 2024

*“Er zullen tekenen zijn aan de zon, maan en sterren
en op de aarde zullen volkeren in angst verkeren,
radeloos door het gebulder van de onstuimige zee.
De mensen zullen het besterven van schrik,
in spanning om wat de wereld gaat overkomen.
Want de hemelse heerscharen zullen in verwarring
geraken. Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen
op een wolk, met macht en grote heerlijkheid.
Wanneer zich dit alles begint te voltrekken,
richt u dan op en heft uw hoofden omhoog,
want uw verlossing komt nabij.” (Lucas 21, 25-28)*



Met deze woorden van de evangelist Lucas hebben we dit jaar de Advent ingezet. Voor mij zijn het geen woorden uit een ver verleden. De oorlog in Oekraïne, de stuurloze politiek, de verruwing van onze omgangsvormen, het opwarmen van de aarde, jonge mensen in mijn omgeving die kampen met een burnout of de gevolgen van Covid, parochianen die verdrietig en boos zijn om het verlies van hun kerk...

Moeten, kunnen we nog wel Kerst vieren?

Ik denk van wel, want als wij het feest van de vrede niet meer vieren, de hoop levend houden, wat blijft er dan nog van en voor ons over? Van een pastor in Warnsveld leerde ik ooit, dat je angst altijd bij je hebt, maar dat vertrouwen gewekt moet worden.

Dat spreekt voor mij ook uit deze tekst van Lucas. Er is genoeg om bang van te worden in deze wereld. Genoeg om je zorgen om te maken. Maar weet dat als de nood het hoogst is, de redding nabij kan zijn. Dat zie je niet als jij je hoofd buigt, je schouders laat zakken. Dat zie je pas, als jij je opricht en je hoofd omhoog heft. Wat mij betreft naar de hemel. Daar komt onze redding vandaan. Daar haal je de kracht en de hoop vandaan om het ondraaglijke te dragen, om voorbij je littekens en kwetsuren verder te kunnen gaan, zin en plezier in het leven te vinden. In de voetsporen van Jezus te gaan.

Uitzien naar de verlosser is niet als uitzien naar autocratische heersers, die alles wel even voor ons zullen regelen. Dan maak jij je afhankelijk van de grillen van een ander. Uitzien naar de verlosser is het heft in eigen hand nemen. In woorden van Johannes: 'de bergen slechten, de dalen vullen'. Alles wat de komst van de liefde in jouw leven in de weg staat uit de weg ruimen om daar de rode loper voor uit te leggen. En als je dat doet, zul je zien, dat het wonder gebeurt. Dat de vrede geboren wordt. In jouzelf. Tussen jou en de ander. Ik wens je zalig Kerstmis met al degenen die je dierbaar zijn!

Frank de Heus, pastoraal werker.

VIERINGEN

Za. 21-12 14:00 **Oecumenische Kerstviering voor 55-plussers in de PKN-kerk aan de Gronausestraat, m.m.v. het jeugdorkest van Wilhelmina en het Mannen Ensemble Glanerbrug.**

Kerstmis

Di. 24-12 19:00 **Eucharistieviering (nachtmis) met rector Patrick Kuipers, m.m.v. het herenkoor**
Intenties: Mien Besseler-Muller; Lisanne Laura Engels; Joop Mersmann; Maria van de Straat-Grashof; Marianne Kuipers-Gering; Dini Reinink-Agterbosch; Truus Elfrink-Burink; Familie Elfrink; Familie Burink; Annie, Eddie, Paul en Jürgen; Louis Alferink; Marietje Scholten; Gerhard Beernink en Rikie Beernink-Sprakel; Marja Baas; Familie Hulsmeijer-Vaanholt; Hans Hulsmeijer; Familie Olde Hengel-Pots; Truus Metternich-Ebberink; Familie van Hoogmoed-Brueker; Familie Damhuis-van de Straat; Jo Hendriks; Jo Bavel; Joke van Dijk-Hulsmeijer; Inka Hammer-Steggink; Hennie Schildkamp; Willy Muller en Truus Muller-Scholten; Theo van Dijk en Sini van Dijk-Broekhuis; Toon Broekhuis en Marietje Broekhuis-van Dijk; Sien en Gerard Gosenshuis; Hendrik Engbers en Marietje Engbers-Smudde; Carla Engbers-Dunhoft; Willy



Dood; Herman Meijerink; Willy Agten; Rinus Panders;
Herman Bottenberg.

- Vr. 27-12 10:00 **Eucharistieviering met pastor Rekveld, m.m.v. het dameskoor. Viering in het parochiehuis.**
- Zo. 12-01 10:30 **Eucharistieviering met pastor Kortstee, m.m.v. het herenkoor.**
Na de viering nieuwjaarsreceptie in het parochiehuis.
Intenties: Truus Elfrink-Burink; Annie, Eddie, Paul en Jürgen; Mien Besseler-Muller; Maria van de Straat-Grashof; Hennie Schildkamp; Familie Olde Hengel-Pots; Familie van Hoogmoed-Brueker; Familie Damhuis-van de Straat; Jo Hendriks; Jo Bavel; Hans Hulsmeijer.
- Vr. 24-01 10:00 **Eucharistieviering met pastor Rekveld, m.m.v. het dameskoor. Viering in het parochiehuis.**

Voor het meest actuele overzicht van de vieringen in de andere kerken van Maria Vlucht verwijzen we graag naar de website: <https://www.mariavlucht.nl/vieringen>.



Kleuterkerstviering Martinuskapel Losser

Dinsdag 24 december is er om 16.00 uur een Kleuterkerstviering in de Martinuskapel van de H. Maria Geboortekerk in Losser. De viering duurt een half uur en is bedoeld voor kinderen van 4 tot 7 jaar. Voor het Kerstspel doen we een beroep op kinderen uit de kerk. Kom daarvoor een half uurtje eerder om 15.30 uur. We hebben kleding voor Jozef en Maria, engelen, herders, en koningen. Dan kunnen we de kinderen alvast aankleden. Het kerstspel wordt begeleid

door parochianen en pastoraal werker Frank de Heus. Kinderen kunnen als hiernaast een Kerstengel uitknippen en meenemen. Deze is te vinden op www.rkzuidoosttwente.nl.

Zorg voor een goede lus eraan. Op de achterkant kun je een Kerstwens voor iemand opschrijven. Wie wens je een Kerstengel toe? Tijdens de viering zullen we de engelen in de Kerstboom hangen. Verder wordt er natuurlijk veel gezongen. Elly speelt op de piano en een koorgroep van Vivace zingt. We maken er een vrolijke viering van.

Nieuws van uw locatieraad



De renovatie van ons parochiehuis is begonnen.

Op 16 november hebben diverse parochianen geholpen om de begane grond leeg te ruimen. Het was een behoorlijke klus en een woord van dank aan alle helpers is hier zeker op zijn plaats. Op 18 november werd er begonnen met het verwijderen van de bestaande vloerbedekking en op zaterdag 25 november lag er een nieuwe vloer en stonden tafels en stoelen weer op hun plek. Nieuwe cv-ketels zijn intussen besteld en het is nog even afwachten wanneer die geplaatst gaan worden.

Op 15 november hebben we onze jaarlijkse vrijwilligersavond gehouden. Het was erg gezellig. Er was koffie/thee met wat lekkers, een lekker buffetje en goede gesprekken. Ik heb op die avond alle vrijwilligers bedankt, niet met naam (om geen mensen te vergeten), maar ik heb wel een uitzondering gemaakt en onze beheerder van het parochiehuis en zijn hulpdames speciaal bedankt voor hun goede diensten. Zonder hen zou het parochiehuis niet kunnen draaien. Chapeau!

Over de verkoop van de kerk en de pastorie is nog geen nieuws. Alle geruchten die rondgaan, zijn niets meer of minder dan geruchten. Van het parochiebestuur hebben we gehoord dat er in de eerste helft van december weer een gesprek met de makelaar zal zijn. Zodra het parochiebestuur iets concreets kan meedelen aan de locatieraad, zullen we het laten weten.

Dan nog even over contact met en wensen van parochianen. Onlangs ontvingen we een anoniem schrijven van een parochiaan, dus zonder naam, adres of telefoonnummer. Daar kunnen we weinig tot niets mee. Bovendien zijn er inspraakavonden geweest voor de parochianen, waar eenieder wensen en suggesties kon uiten. Die hebben we waar mogelijk meegenomen in de plannen. Dus bij suggesties: naam en tenminste een telefoonnummer. Dan nemen we contact op.

Onlangs is er een nieuwe pastoraal medewerkster aangesteld: Jose van den Bosch-van Os. Zij zal het pastoraal team per 15 januari a.s. versterken. We hopen op een goede samenwerking. Nu is het nog wachten wanneer er een nieuwe pastoor benoemd gaat worden. Het zou fijn zijn als dit niet al te lang op zich laat wachten.

Dan tot slot nog een belangrijke mededeling voor 2025: de nieuwjaarsreceptie van de locatie zal plaats vinden in aansluiting op de kerkdienst van 12 januari a.s. We hopen u dan een Zelig Nieuwjaar en alle goeds te wensen voor 2025. We hopen u daar te zien.

Namens uw locatieraad, Leny Kloppers.

Advent, de weken voor Kerst

Advent: de weken voor Kerst waarop we ons voorbereiden op het grote feest van Kerst. Een tijd om na te denken wat het voor ons betekent, dat Christus op aarde is gekomen, wat hebben wij Hem eigenlijk te bieden?



We hebben daar nog een paar weken voor om over na te denken, misschien helpt dit “manifest tegen onverdraagzaamheid en (religieus) fanatisme”.

Ik beloof ernaar te streven om het vertrouwen te bewaren in ieder mens, in christen, jood, islamiet of wie dan ook en Ik beloof mij niet aan de angst voor wie of wat dan ook gewonnen te geven.

Ik beloof ieder mens te eerbiedigen in haar of zijn religie en hem of haar met respect tegemoet te treden.

Ik beloof bruggen te bouwen tussen mensen en geen muren op te richten die hen verdelen.

Ik beloof dat ik mij niet schuldig zal maken aan een bot cynisme, aan respectloze eerlijkheid of aan een hooghartige gelijk hebberij.

Maar ik beloof dat ik in ieder mens en in iedere overtuiging een facet van de ene waarheid zal trachten te zien.

Ik beloof dat ik zal binden en niet zal scheiden, dat ik zal liefhebben en niet zal veroordelen en dat ik in ieder mens het licht van God zal zoeken.

(Hans Stolp)

Van mij mag u de beloften aanvullen met “ik probeer.....”

Marijke Lammers
Pastoraatsgroep

Vrijwilligers, onmisbaar in deze tijd

Jaren geleden, toen ik nog als kind in Haaksbergen woonde, hadden we daar drie katholieke kerken met in totaal 5 priesters: 3 pastoors en 2 kapelaans! En bij iedere kerk een koster (betaalde functie!) Je zou kunnen zeggen: “wat een weelde!” De priesters waren dag en nacht in touw, vrijwilligers in de kerk waren er niet zo veel, er waren alleen koren en misdienaars.

Nu hebben we te maken met 2 pastoraal werkenden voor het hele gebied Haaksbergen, Enschede, Losser, en hopelijk binnenkort toch ook weer een priester. De groep vrijwilligers is wel veel groter geworden; noodzakelijk, maar zeker ook wenselijk. Het is een manier om uit te dragen dat je katholiek bent, dat je samenwerkt aan een gemeenschap van gelovigen.

Vrijwilligerswerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend en meestal gaat dat goed. Soms gaan er dingen fout, of niet zoals gewenst. Een taak van de pastoraatsgroep is

om contact te houden met al die vrijwilligers, om je samen te verheugen over alles wat er bereikt wordt, maar ook om te signaleren waar mensen vastlopen, om te proberen hulp te bieden. Vrijwilligersbeleid is moeilijk. Lastig en soms ook totaal afwezig. Wij, als pastoraatsgroepsleden willen proberen de komende tijd contact op te nemen met al die vrijwilligers(-groepen), om bij te praten, om wensen te inventariseren, om vragen te beantwoorden.

Dat kost tijd! En mocht u nu al dringende vragen, opmerkingen hebben, alsjeblieft, neem contact op. U mag ons aanschieten, bellen, of appen

Pastoraatsgroep Glanerbrug

Werkzaamheden parochiehuis

De pvc vloer in het parochiehuis is gereed en ziet er fraai uit. Op 20 november heeft het herenkor in de achterzaal (die toen deels klaar was) gerepeteerd en de eerste voorzichtige conclusie is dat het beter zingt door de weerkaatsing van het geluid. Dit is één van de effecten die we beoogden, naast het makkelijker schoonmaken en een frisser binnenklimaat. De operatie begon op 16 november om 10 uur. Een groep van dertien



parochianen kwam naar het parochiehuis om te helpen bij de ontruiming. Er is hiervoor veel voorbereiding geweest en het eerste grote werk ter verbetering van ons parochie kon beginnen. Binnen 180 minuten was alles gereed: tafels, stoelen, (koel)kasten et cetera alles ging eruit en werd opgestapeld in de gang, keuken en onder de overdekte fietsenstalling. Deze hele klus is geslaagd dankzij de vrijwilligers die ochtend. Op 18 november begon de fa Krabbe met het verwijderen van de oude vloerbedekking en het egaliseren van de ondervloer. Op het eind van die dag werd de egalisatie laag aangebracht en kon de volgende dag een begin worden gemaakt met het inlijmen van de geëgaliseerde ondervloer. De pvc vloerdelen werden de daarop volgende dagen aangebracht. Nu hebben wij een mooie vloer die er weer jaren tegen kan en met de diverse voordelen bijdraagt aan een fris parochiehuis. Vooral het schoonmaken gaat nu veel sneller en efficiënter.

Op 22 november hebben we met vijf mensen de ruimtes weer ingericht en zijn ze weer klaar voor gebruik. Onder alle stoelen zijn viltjes geschroefd om krassen te voorkomen; de tafels hadden in de meeste gevallen al kunststof doppen. Verdere werkzaamheden die nog moeten gebeuren zijn:

- het maken van een scheidingswand in de cv ruimte tbv de sacristie
- het trekken van utp (netwerk) kabels
- het plaatsen van nieuwe CV ketels en
- vervanging van de lampen door led verlichting.

Kortom er is nog veel werk te doen voor de vrijwilligers en we zijn hen voor hun inzet zeer dankbaar.

Pastorie/kerk

We moeten nu ook nadenken over het ontruimen van de pastorie

en uiteraard beslissen wat er vanuit de kerk én de pastorie mee kan naar het parochiehuis. De hele inventaris zal bij lange na niet meekunnen. Wat moeten we doen met de rest: naar parochianen die iets zouden willen hebben, of toch maar alles naar de kringloop? We kunnen de inventaris ook bij opbod verkopen, levert vast heel veel op omgerekend in Italiaanse lires. We gaan waarschijnlijk nog wel een lijst maken en komen hier zeker nog op terug. Ook moeten, zoals al eerder vermeld, abonnementen van diverse werkgroepen die geadresseerd zijn op Kerstraat 14 worden omgezet of opgezegd. Dit is een punt voor de diverse werkgroepen zelf! Zo lang de kerk nog niet verkocht is, hoeven we ook nog niets concreets te ondernemen, maar we moeten er wel over nadenken, zodat we straks niet ineens voor het blok staan. Daarvoor is eenieders mening én of idee welkom en ik zou zelfs zeggen noodzakelijk. Die ideeën zijn welkom hetzij via mail of telefonisch naar leden van de locatieraad en/of van de Commissie voor Aanpassing van het Parochiehuis (CAP). Wij willen niets over het hoofd zien om dan achteraf te horen dat het anders had gemoeten. Die verantwoordelijkheid ligt bij alle parochianen! Wij zijn allemaal betrokken bij onze kerk!

Namens de Commissie Aanpassing Parochiehuis
Bert Jannink.



Adventsactie 2024 Voedzame gewassen voor gezonde families

Op veel plaatsen in de wereld hebben ouders moeite om voor voldoende voedzaam voedsel te zorgen voor hun gezin. Vooral jonge kinderen zijn kwetsbaar voor chronische ondervoeding, wat levenslange gevolgen kan hebben.

Wat doet Adventsactie?

Dit jaar steunt Adventsactie partners die gezinnen leren hoe ze zelf gezonde, voedzame gewassen kunnen telen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de traditionele – vaak vergeten - lokale landbouwmethoden. Zelfgemaakte compost en wormen kunnen bijvoorbeeld kunstmest vervangen en in plaats van chemicaliën gebruiken de boeren knoflook en peper om insecten te

bestrijden. Het aanplanten van bomen zorgt voor meer biodiversiteit en een verbeterde bodem. De boeren zijn bovendien niet langer afhankelijk van dure gemodificeerde zaden, kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Een gezond ecosysteem houdt water beter vast en levert grotere én betere oogsten op. Zo maakt duurzame landbouw kleine boeren en hun gezinnen veerkrachtiger en gezonder.

Alle steun is welkom.

Uw bijdrage maakt hoe dan ook verschil. Op de flyer staat een QR-code die u kunt gebruiken of maak zelf via uw bank uw bijdrage over op bankrekeningnummer NL21 INGB0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Gouda

MOV groep Glanerbrug



Oecumenische kerstviering 55+

De gezamenlijke kerken van Glanerbrug gaan ook dit jaar weer een kerstviering voor 55 plussers organiseren. Zoals gebruikelijk vindt die plaats in de kerk van de Protestantse Gemeente in Glanerbrug op 21 december a.s. Wij nodigen U uit daarbij aanwezig te zijn. Het jeugdorkest van Wilhelmina en het mannenkoor M.E.G. (Mannen Ensemble Glanerbrug) zullen de muziek respectievelijk de zang verzorgen. Ook zullen de Enschedese midwinterhoornblazers weer acte de présence geven. De viering begint om 14.00 uur. Het einde van de viering is om 16.00 uur. Een en ander kan van belang zijn voor de personen die zorgen voor de “taxi”diensten.

Wilt u er wel naar toe, maar heeft u vervoer nodig, neem dan contact op Telefonisch met Berti Hesselink 0640193758. Ook kunt u een mailtje sturen naar: vincentiusverenigingglanerbrug@outlook.com. Geeft u daarin even aan op welk adres wie moet worden opgehaald. Wij hopen u 21 december te mogen begroeten.

Zondag 19 januari, Oecumenische viering Week van Gebed voor de Eenheid

Ook in 2025 is er weer een Week van gebed voor eenheid van christenen. Dit jaar bidden we van aan de hand van Johannes 11:17-27 met het thema “Ja, ik geloof”. Met dat thema willen we ons laten inspireren door het voorbeeld van de vroege kerk en samenwerken aan een toekomst waarin alle christenen elkaar als broeders en zusters erkennen. In Glanerbrug vieren we dit op zondag 19 januari om 10.30 uur in de Protestantse kerk aan de Gronausestraat. De viering wordt weer verzorgd door voorgangers uit onze Katholieke kerk, de Protestantse gemeente en de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap. om ook! Het is altijd weer bijzonder om met elkaar onze diversiteit én gemeenschappelijkheid te bidden en te vieren. Natuurlijk staat aan het einde van de viering een kopje koffie of thee voor u klaar!

Driekoningenwandeling met de Oase

Op zondag **12 januari 2025** wordt de jaarlijkse Driekoningen wandeltocht georganiseerd. Het vertrekpunt, tevens het eindpunt van de wandeling is Scoutinggebouw 't Zaandhoes aan de Grensweg 1 in Losser (Zandbergen). In het mooie omliggende natuurgebied zullen sterren en een routebeschrijving u de weg wijzen. U kunt de wandeling beginnen tussen 14.00 en 14.30 uur. De wandeling duurt ongeveer een uur. Stevige schoenen zijn een aanrader!



Bij terugkomst staat er warme chocolademelk en iets lekkers klaar. De middag wordt rond 16.00 uur afgesloten met een korte vesper.

“Weet dat je welkom bent”

Attentie: Als u de wandeling bv omdat u slecht ter been bent niet aan kunt, maar wel de bijeenkomst wilt bijwonen bent u uiteraard ook van harte welkom!

Oaver de heg

In deze rubriek berichten wij u wat er in de andere parochies binnen ons samenwerkingsverband gebeurde of te gebeuren staat en ... we kijken ook waarmee onze gereformeerde en hervormde burens in Glanerbrug zich bezighouden.



In het parochieblad van **Overdinkel** blikt pastor Rekveld vol dankbaarheid terug op de feestelijkheden rond zijn zilveren priesterjubileum. Het koor Dynamique verzorgde een uitstekende Oktoberfestviering op zaterdag 19 oktober, kondigt aan dat men op 24 december om 17.00 de kerstviering verzorgt en verwelkomt nieuwe leden met open armen. De jaarlijkse Gerardusprocessie trok op 20 oktober vele honderden pelgrims naar Overdinkel en de penningmeester van de plaatselijke geloofsgemeenschap maakt bekend dat er t/m begin oktober € 11.391 aan kerkbijdragen binnen kwam.

In het kerkblad van de **Protestantse Gemeente Glanerbrug** (PGG) valt te lezen dat het college van kerkrentmeesters met de komst van Mark ter Mors nu bijna voltallig is en dat er een nieuw beleidsplan is opgesteld. De kerkenraad is nog op zoek naar een voorzitter en een scriba. De “Blikkenmaand oktober” was zeer succesvol: medewerkers van de Voedselbank namen vele (zware) kratten met houdbare voedingsmiddelen mee, die door gemeenteleden waren gedoneerd. Ten slotte de aankondiging dat dominee Kroeskop in juni 2025 met pensioen gaat. De PGG

onderzoek de mogelijkheid om voor de vervanging van de dominee samen met de protestantse gemeente in Losser op te trekken.

Uit **Lonneker** komt het bericht dat er tot 1 november een bedrag van € 34.238,= aan kerkbijdragen is binnengekomen.

In het parochieblad van **Losser** wordt aandacht gegeven aan de St Maarten viering van 9 november die speciaal bestemd was voor kinderen. Op 11 november bracht de goedgeefse heilige de Losserse scholen een bezoek. Op zondag 8 december gaven Sempre-Excelsior en Studio '65 een concert in de kerk en op woensdag 18 december is er een bijzonder voorstelling in de Hervormde Kerk van Losser. Kaarten (voor zover nu nog beschikbaar) via cvk@protestantsegemeentelosser.nl

Redactie.



Hierbij feliciteert de Parochie alle parochianen van 80 jaar en ouder, die deze maand hun verjaardag vieren.

Caeciliafeest herenkoor

Op zaterdag 23 november heeft het herenkoor zijn jaarlijkse Caeciliafeest gehouden. De zaal was gelukkig op tijd klaar na het aanbrengen van de nieuwe pvc vloer. Het was een gezellige avond met een lekker buffet en uiteraard iets te drinken. De voorzitter, Bert Gering heeft het koor toegesproken en de hoop uitgesproken dat het koor nog maar lang bij elkaar mag blijven, ook al wordt de groep jaarlijks kleiner. Met de leden die we nu hebben, mogen we niet ontevreden zijn over de kwaliteit van het zingen. Wij weten ook dat het niet meer is wat het

ooit eens was. Op deze avond waren er twee huldigen van leden die 50 en 60 jaren koorlid zijn. Het zijn Herman Kloppers (50 jaren koorlid) en Bert Gering (60 jaren koorlid). Zij werden samen met hun vrouwen in het zonnetje gezet en de heren kregen de bijbehorende onderscheidingen in goud en de oorkonde van Sint Caecilia Aartsbisdom Utrecht.

Bert Jannink.



(tekening: Hermanie & Bert)

De mooiste tijd van het jaar, is tijd met elkaar.



Monument voor een missionaris ...

Uitgerekend op Allerzielen stond zijn rouwadvertentie in de krant: pastor Alfons ter Beke overleed op 85-jarige leeftijd. Het bericht trof mij omdat ik me nog goed het interview met hem in dit blad herinner. Ter Beke was van 1999 tot 2006 de laatste “eigen” pastoor van

Overdinkel (en toen ook in Glanerbrug actief) en daarvoor werkte hij als missionaris in Afrika. In die laatste hoedanigheid was hij onder meer werkzaam in Soedan toen daar een afschuwelijke burgeroorlog woedde.

Ter Beke vertelde daarover en een passage uit zijn verhaal is mij altijd bijgebleven. Hij vertelde dat hij tijdens een luchtaanval een vrouw zag vluchten met een kind op haar rug. Een vliegtuigbom zaaide dood en verderf en Ter Beke zag diezelfde vrouw nadat het stof was opgetrokken met de bloederige resten van haar kind op haar rug. Afschuwelijk!

De pastor vertelde dit verhaal met emotie in zijn stem en op zijn gezicht. Deze en vele andere gebeurtenissen waren in zijn geheugen ge-etst en hij raakte ze nooit echt kwijt. Tijdens de jaarwisselingen vertrok hij dan ook stevast naar een stille en vuurwerkvrije plek, omdat die luide knallen verschrikkelijke beelden boven brachten. Alfons ter Beke was een openhartige en goede man. Een hele goede. Ik heb vaak aan hem gedacht, zeker als iemand weer eens meende om spottend over missionarissen te praten. Dan dacht ik aan deze eenvoudige geestelijke die alles en iedereen achterliet en die zich begaf onder de minsten. Niet om zieltjes te winnen, maar om mensen nabij te zijn. Hij deelde het leven van mensen die moesten lijden onder honger, ziekte en oorlog. Wat een man!

In de overlijdensadvertentie stond deze mooie tekst:

“Hij riep jou en je ging; bracht geloof waar ongelooft was, bracht hoop waar wanhoop was, bracht liefde waar haat was.”

We zouden meer van zulke mensen moeten hebben, zeker in een wereld waar oorlog en geweld, maar ook onverdraagzaamheid en discriminatie de boventoon lijken te voeren.

Van harte wens ik ons allen toe dat er in het nieuwe jaar mensen komen én blijven die hoop brengen en die liefde brengen waar haat is.

Tot zover,
Japie..



Copy en misintenties

Copy en misintenties voor de eerstvolgende Parochiekrant (periode 01-02 t/m 07-03) graag inleveren vóór donderdag 16 januari 2025.

Graag naar ons e-mailadres:
parochiekrant.glanerbrug@gmail.com.

Parochie-informatie en contactadressen

Pastorie:

Kerkstraat 14, 7532 AT Glanerbrug, tel. 4611232
secretariaatolv@ziggo.nl
Secretariaat geopend op maandag, woensdag en
vrijdag van 09.00-11.00 uur

Locatieraad:

Bankrek. NL30 RABO 0130 3042 71
t.n.v. R.K. Parochie Maria Vlucht
Voorzitter: vacant
Leden: Leny Kloppers (4617885)
Henk van der Meer (4611072)
en Yvonne Weber (06-23751731)

Kerkbijdragen:

Bankrek. NL86 RABO 0130 3749 46
t.n.v. R.K. Parochie Maria Vlucht

Centraal Secretariaat Maria Vlucht:

Gronausestraat 4, 7581 CG Losser, 053-5361675
Geopend ma t/m vr van 9.00 tot 12.00 uur
E-mail: secretariaat@mariavlucht.nl
website: www.mariavlucht.nl

Bestuur Maria Vlucht:

Voorzitter: vacant
Wvd.vr.z: Jozef Evering. Leden: Sander Severt
(secr.), Jeroen Renard (penningm.)
Gerard ten Vergert (bouwzaken) en vacant.

Parochiehuis:

Beheerder: Cor Kwakman, 06-10657565
Kerkstraat 18 - tel. 4611863

Parochiekrant:

Redactie / copy: J. Kwakman
Demeterlaan 37, tel. 06-19723272 of
Parochiekrant.glanerbrug@gmail.com
Bankrek. NL32 RABO 0337 3542 27, fin. bijdragen
ook mogelijk via secretariaat

R.K. Basisscholen:

"De Troubadour", Sonatestraat 44a, tel. 4611691
"St. Gerardus", Kerkstraat 155, tel. 4611667

Herenkoor:

M.v/d Straat, tel.4611618 (na 18:00 u)
Bgg H. Kloppers, tel. 4617885
M.O.V./I.K.V.
Marijke Lammers
tel. 06-34087927
marijkelammers@live.nl

Jongerenpastoraat:

Centraal Secretariaat Maria Vlucht

Lourdeswerk:

Centraal Secretariaat Maria Vlucht

Verliezen verwerken:

tel. 4611232

Vincentiusver. Glanerbrug:

Secr.Brinkstraat 35, 7512 EB, Enschede,
06-40193758,vincentiusglanerbrug@outlook.com

Dameskoor:

Via locatie secretariaat Kerkstraat 14

Begraafplaats Glanerbrug:

Linda Maathuis, tel. 06-11702842
rkbegraafplaats-glanerbrug@mariavlucht.nl
Bankrek. NL 56 RABO 0168 7942 76

Leden Pastoraatsgroep:

Leden: Marijke Lammers, 06-3408792
Bert Jannink, tel. 06-47165491,
bert.jannink@outlook.com

Misdienaars:

Miranda Gouma, misdienaars@live.nl

Ziekenbezoeksters:

Mevr. M. Vloedveld, tel. 4612291

Kath. Vrouwengilde Glanerbrug

Voorzitter Frouwke Velthuis
Ouverturestraat 113, tel. 4615387

Contactgegevens pastoraal team

- Pastoor Paul Daggenvoorde, p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl; 06-39170407;
- Parochievicaris Willy Rekveld, w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06-20874866;
- Pastoraal werker Frank de Heus, f.deheus@rkzuidoosttwente.nl, tel. 06-30098833;