

Parochieblad 't Klöpke



Nov– dec 2024

33^e jaargang nummer 6

't Klöpke

Bestuur Maria Vlucht

Voorzitter:

Vice-voorzitter: Jozef Evering
Secretaris Sander Severt
Penningmeester: Jeroen Renard
Gebouwen: G. ten Vergert
Begraafplaatsen: vacant

vice-voorzitter@mariavlucht.nl
secretaris@mariavlucht.nl
penningmeester@mariavlucht.nl
info@tenvergert.com

Centraal Secretariaat parochie Maria Vlucht

Gronausestraat 4, 7581 CG Losser 053-5361675 secretariaat@mariavlucht.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur

Locatieraad Katholiek Losser

Email-adres: losser@mariavlucht.nl

Lies Kerseborn	Voorzitter
Hermien Heijmer	Secretaris
Gerard Rödel	Penningmeester
Saskia Aveskamp	Lid

Contactpersoon R.K. Begraafplaats Losser

Alphons Punte 06-30553140 begraafplaatslosser@mariavlucht.nl

Contactpersonen Kerkradio

Henk Wigbels
Alphons Punte

Parochiecentrum

Gronausestraat 4, 7581 CG Losser 053-5381224 Losser@mariavlucht.nl
De gastdames zijn van maandag t/m donderdag aanwezig van 10.00 uur tot 11.30 uur

IBAN Kerkbijdrage NL24 RABO 0337 3217 79 ten name van:

R.K. Parochie Maria Vlucht.

Op de overboeking s.v.p. vermelden: Kerkbijdrage GG Katholiek Losser

Pastoraatsgroep

Catechese: Alies te Riet
Diaconie: Ad Willems
Liturgie: vacant
Secretaris: vacant
Lid: Gert Veger

Administratie

Ledenadministratie: ledenadministratie@mariavlucht.nl

Kerkbijdrage: kerkbijdrage@mariavlucht.nl

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer alle telefoonnummers en email-adressen vermeld.

Voor overige informatie zie de website: www.mariavlucht.nl

't Klöpke

Parochieblad voor Losser en Glane

November– december 2024
33^e jaargang nummer 6



Inhoudsopgave:

Pag 2	Adressen	Pag 11	Opbrengst PAX voor Vrede Ingezonden stuk
Pag 3	Inhoud + pastorale zorg	Pag 12	Liturgie
Pag 4	Pastorpraat	Pag 13	Concert
Pag 5	Dank van Paul Daggenvoorde 3 collectes	Pag 14	Kroniek
Pag 6	Dankwoord Willy Rekveld	Pag 16	Contactgroep alleenstaanden
Pag 7	Sint Maarten	Pag 17	Rondreis Turkije
Pag 8	Sint Maartenviering OASE	Pag 18	Sluiting St. Jankerk Brook Duo
Pag 9	Bedankje schoffelploeg	Pag 20	Heilig Jaar Bedevaart Rome 2025
Pag 10	Kleuter- en familievieringen MOV Adventsactie	Pag 21	Programma Caeciliakoor Schriftinstuif
		Pag 22	Pastorale wenken
		Pag 23	Colofon

Pastorale zorg:

Voor dringende pastorale zorg bel:
06-20874866

Voor het melden van uitvaarten bel
uw uitvaartleider.



Missionair zijn.

Van ons wordt als geloofsgemeenschap steeds meer gevraagd missionair te zijn. Mensen met een missie, mensen met een visie. Mensen die een uitstraling hebben van blijde mensen in het geloof, in de liefde dat hen tot hoopvolle mensen maken. Mensen die samenkomen in een geloofsgemeenschap. Samenkomen in een kerk die niet zoals ze gewend waren hun kerk was waarin ze lief en leed gedeeld hebben. Ze voelen dat dit pijn en verdriet met zich meebrengt. Het is niet meer zoals het was. Maar diep in hun hart zegt het verstand. Zo gaat het ook niet meer. Missionair zijn, over grenzen heen zien. Samen terug gaan naar de Bron. De Bron die Jezus voor ons wil zijn. Ik noem het zelf altijd: terug gaan naar Galilea. Dat zeggen de engelen bij het lege graf nadat Hij is opgestaan uit de dood. Terug naar toen Hij de boekrol nam en daaruit voorlas, het niet alleen bij lezen gelaten heeft, maar op weg ging om dat wat Hij gelezen had tot werkelijkheid te laten komen. Dat was zijn missionaire opdracht. In die opdracht die Hij van de Vader had gekregen liet Hij de mensen zien, horen en liet ze spreken over hun leven dat Jezus de moeite waard vond te delen met zijn eigen leven. Ik zal met u, jullie zijn tot het einde der tijden. Hij riep zijn leerlingen bij naam en gaf hun de opdracht, een missie om te zien naar mensen. Niet op persoonlijke titel maar in Zijn Naam. Ook wij zijn in deze missie gezonden met de opdracht te blijven bouwen aan een huis voor God. Hoe en waar dan ook. Een huis voor God en de mensen. Maar op de eerste plaats zelf huis voor God te zijn. Hij die zichtbaar is geworden in zijn Zoon Jezus Christus wil in u, jullie mij wonen. Mensen met een missie naar elkaar toe.



Willy Rekveld, parochievicaris.

*Hier wordt een huis voor God gebouwd waar mensen samenkomen
en waar Hij zelf aanwezig is om onder ons te wonen
Hier wordt een boek opengelegd en klinken goede woorden
van God die van de mensen houdt en die naar ons wil horen
Hier wordt een tafel aangericht om Jezus te gedenken
die voor ons leven en geluk zich weg heeft willen schenken
Hier delen wij het levensbrood en worden nieuwe mensen:
de aarde wordt een vredeshuis vervuld van oude wensen*

Reizigers zijn we.

Onderweg in het bestaan. Op weg naar leven. Dat samenleven is. Vandaag voor 't laatst iets van mij. In misschien de koperen uitgave van het Klöpke.

Gaandeweg heb ik ervaren dat niet wij, zoekers, de weg vinden, maar dat de Weg, zoals Jezus zichzelf noemt, ons onderweg vindt en uitdaagt.

Pelgrims zijn we onder aanvoering en aanwijzing, van Jezus Christus.

Om in Gods eeuwigheid, opnieuw sámen te komen. Binnen de kerk ga ik de sobere stille weg van Benedictijnse navolging van Christus. Een steile binnenweg, van enge eenzame afdaling. Spannend, en heel fascinerend.

Ik heb er zin in. Ook daar ga ik niet alleen.

Want binnen Gods Volk, met de broeders samen, en met allen die halt houden in de stilte van de abdij.

Dank, veel dank, voor de goede weg die wij hier samen zijn gegaan!

Het heeft mijn geloof en mijn gemeenschapszin verdiept.



Allemaal een goede reis! Paul Daggenvoorde

Aankondiging van 3 collectes

Zondag 10 november: tijdens de viering zal worden gecollecteerd in het kader van Willibrordzondag. Met uw bijdrage steunt u het werk van de Katholieke Vereniging voor de Oecumene: de vereniging die zich inzet om de eenheid van de verschillende christelijke kerken van Oost en West te bevorderen. Op **zondag 24 november** wordt tijdens de eucharistieviering gecollecteerd in het kader van "Kerk in Actie": deze van huis uit protestantse hulporganisatie zet zich in om mensen in Nederland en wereldwijd hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Men richt zich op vluchtelingen wereldwijd, kerken in de minderheid en kinderen in de knel, zoals in de Oekraïne. Ze bestrijden kinderuitbuiting, steunen bedreigde kerken en geven hulp aan vluchtelingen. Kerk in Actie verleent hulp aan slachtoffers samen met lokale kerken en organisaties die de bevolking en cultuur kennen. **Zondag 1 december** wordt tijdens de speciale viering voor de Adventsactie gecollecteerd voor betere voedselverzorging voor kinderen in Guatemala. Hierover leest u meer in het artikel van de MOV-groep/Adventsactie.



“Verbondenheid in liefde”

Verbondenheid in liefde was het thema waarin we samenkwamen op zondag 29 september. De eerste zondag na de dag van de verjaardag van mijn wijding 25 september 1999. In grote dankbaarheid kijk ik terug op deze zondag 29 september.

Dankbaar naar God toe, maar ook naar u, jullie, naar allen.

Verbondenheid in liefde dat is wat ik ten diepste mocht ervaren. Grote dankbaarheid in wat we samen mochten vieren in de Eucharistie, in gebed en zang. Het grote koor, degene die assisteerden in een prachtig versierde kerk. Zowel van binnen als van buiten.

De receptie in zaal Heijdemann. Van kerk naar kroeg alles was perfect georganiseerd. Zelfs de rit van de kerk naar de kroeg was geweldig. Namen noemen zal ik niet doen. Van het kleinste kind wat er was tot de oudste toe het was allemaal geweldig.

De vele harten van de kinderen die ik kreeg in de kerk met de mooie tekst tot het kleinste kaartje met een goede en liefdevolle wens en alles wat hier tussen valt. Dank.

Dankbaar voor de vele kaarten met nabije woorden van waardering en met inhoud. Andere vormen van waardering, het is te veel om op te noemen.

Ik koester deze zondag zoals geschreven werd als een dag met een gouden brede rand.

Dank, Dank, Dank. In verbondenheid in liefde tot Hem. Jezus Christus die mij, ons allen roept tot die verbondenheid in liefde.



Willy Rekveld,
parochievicaris.

SINT MAARTEN: Delen doe je nooit alleen



11 november is de dag dat Losser Sint Maarten herdenkt. Want er is veel wat aan Sint Maarten doet denken. De Martinusschool heeft haar school-naamdag, we hebben een St. Maartenstraat en we vieren carnaval met de Martinikerlkes en wichter. Ook staat er een Martinustoren in het dorp en de schuttersvereniging heet Sinte Märten. In de katholieke kerk zijn twee glas-in-lood ramen met een afbeelding uit het leven van Sint Maarten te zien.

Vroeger vierden ze op deze dag het begin van de licht- en winterfeesten. Men kon nog even goed eten en drinken, daarna begon de vaak strenge winter en moesten ze zuinig zijn met brandstof en voedsel. Om het voor deze mensen wat gemakkelijker te maken, mochten de arme mensen vroeger op 11 november, maar ook met Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar en Driekoningen langs de deuren gaan. Ze zongen dan een liedje waarvoor ze geld, voedsel of brandstof kregen. Zo zorgden de mensen voor elkaar. Dat we goed moeten zorgen voor elkaar is ook nu nog heel belangrijk. Het thema van 2024 is daarom: “DELEN DOE JE NOOIT ALLEEN!” Sint Maarten deelde zijn mantel. Met wie deel jij?

Met de directie van alle scholen in Losser is wederom overeengekomen dat Sint Maarten een bezoek brengt aan groep vier. Het verhaal wordt verteld en St. Maarten heeft voor elke school een pakket met spelmateriaal. Voor de andere groepen wordt een lesbrief aangeboden met een filmpje en verwerkingsopdrachten.

Via de scholen is een kleurplaat beschikbaar, getekend door Annette Theussing. Er is een leuke prijs te winnen. St. Maarten neemt de resultaten in ontvangst op school en later volgt de prijsuitreiking. Inleveren in de brievenbus bij de H. Maria Geboortekerk, Gronausestraat 4, in Losser, mag ook.

Werkgroep Sint Maarten, Martinikerlkes, PKN Losser en de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser.

Sint Maartenviering voor kinderen

Op zaterdag 9 november is er om 16.00 uur een viering in het teken van Sint Maarten. De viering vindt plaats in de St. Martinuskapel van de H. Maria Geboortekerk. De viering duurt een half uurtje. De liedjes en gebeden zijn gericht op kinderen, dus eenvoudig en gemakkelijk van opzet.

Natuurlijk wordt het verhaal van Sint Maarten verteld. Vrienden, vriendinnen, broers en zussen, vaders, moeders, opa's, oma's.... iedereen is van harte welkom!

Aan degenen die dat willen, wordt gevraagd een lampion mee te nemen, alsook een 'houdbaar product' voor de voedselbank! Tijdens de viering worden -bij wijze van een collecte- de producten in een mand verzameld voor dit goede doel.

In deze viering zal de (echte) Sint Maarten je graag willen ontmoeten...

Pastor Frank de Heus en Saskia Speerstra gaan voor; de koorgroep van Vivace o.l.v. Elly Kuipers, zal deze viering muzikaal ondersteunen.

Na de viering is er gelegenheid om iets te drinken en staat er wat lekkers te wachten.



OASE-seizoen 2024 afgesloten met oogstfeest



Met schitterend weer is zondag 6 oktober het Oaseseizoen afgesloten met het jaarlijkse Früchtfest.

Vanaf 's morgens vroeg was het één en al activiteit, met tentopbouw, kramen inrichten met mooie producten, Kaffee mit Kuchen voorbereiden, de oven opstoken en het klaarzetten van tafels, stoelen en banken voor de bezoekers.

Ook de zandbak en de waterpomp voor de kinderen werden in gereedheid gebracht en de Oasevlag wapperde bij de ingang.

Rond 11.00 uur was het Oaseterrein gezellig ingericht voor belangstellenden.

Die kwamen er in grote getale. Van jong tot oud. Een kopje koffie, een pannenkoek, pompoensoep en inspirerende gesprekken. Nog even langs de mooie kraampjes.

Hier een paar sokken, daar een potje honing, prachtige kaarten, lekker gebakken brood uit de oven, voor de lange winteravonden een mooi boek en natuurlijk een fles appelsap zo uit de pers.

Rond 14.00 uur was er een dankdienst met Jeroen Heemink voor alles wat dit jaar is gebeurd:

*De vroege Paasmorgen van donker naar licht met het gezang van vogels en de opkomende zon.

*De zondagmiddagen met altijd bezoekers, weer of geen weer, met wie even een praatje werd gemaakt op dit plekje aan de Dinkel.

*De vele kinderen uit Gronau die met hun klas de natuur beleven en ontdekken.

*De vrijwilligersgroep op de dinsdagmorgen, die er voor zorgt dat het gras gemaaid wordt, de struiken gesnoeid worden en andere onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.

*De vrijdagavonden met vele indrukwekkende thema's waarover men met elkaar in gesprek ging. Als laatste werd de pelgrimstocht van de H. Franz besproken.

Daarmee was het Frùchtifest nog niet voorbij!

Het 10 jarige koor "Op Toon" uit Lonneker trakteerde op een prachtig optreden met schitterende liederen.

Als afsluiting werden de kramen opgeruimd en gingen de standhouders met een goed gevoel naar huis. Wij zijn ze dankbaar dat ze er waren.

We danken de vele vrijwilligers die weer hielpen om de tenten af te breken; zij werden beloond met een hapje en een drankje, waarmee de dag werd afgesloten.

En natuurlijk bedanken we iedereen die op welke manier dan ook dit jaar tot een succes heeft weten te maken! "Verdraagzaamheid geeft Vrede" was het jaarthema op de Oase in 2024. Hopelijk hebben we hier een steentje aan kunnen bijdragen.

Namens de Oecumenische Kerkentuin Oase Gronau Carlien Oldekamp,

Bedankje vanuit de schoffelploeg van de H. Maria Geboortekerk

Wij danken bakkerij 't Bakhuis heel hartelijk voor de sponsoring van de krentenbollen enz.

Deze krentenbollen hebben ons ontzettend goed gesmaakt. Super bedankt!!!

De schoffelploeg



Kleuter- en familievieringen in de H. Maria Geboortekerk in Losser



Er vindt elk 2e weekend van de maand op de zaterdag om 16.00 uur een kleuter- of familieviering plaats in de H. Maria Geboortekerk of Martinuskapel. De volgende vieringen zijn op zaterdag 9 november en zaterdag 7 december.



Adventsactie 2024:

Voedzame gewassen voor gezonde families

Op veel plaatsen in de wereld hebben ouders moeite om voor voldoende voedzaam voedsel te zorgen voor hun gezin. Vooral jonge kinderen zijn kwetsbaar voor chronische ondervoeding, wat levenslange gevolgen kan hebben.

Project: Terugkeer naar de landbouwmethode van de voorouders in Guatemala.

Om honger en ondervoeding tegen te gaan leren inheemse boerengezinnen in Guatemala voedsel te verbouwen zoals hun voorouders dat deden.

Dit zorgt voor een hogere opbrengst en een voedingsrijk dieet.

Adventsactie wil hiervoor een bedrag van € 34.880 bijdragen.

Wat is er aan de hand?

In het oosten van Guatemala, in het district Jalapa, wonen voornamelijk Xinka. Deze inheemse gemeenschap leeft vooral van de landbouw. Monocultuur, kunstmest en bestrijdingsmiddelen tasten de bodem en de biodiversiteit aan en klimaatverandering maakt het gebied nog droger dan het al was. Door dit alles brengt de grond te weinig voedsel op om van te leven. Hierdoor lijdt een derde van de volwassenen en de helft van alle kinderen aan chronische ondervoeding.

Wat willen we bereiken?

We willen de Xinka in staat stellen hun voedselproductie te verbeteren, door ze te helpen terug te keren naar de traditionele landbouwmethode van hun voorouders: het Milpa-systeem.

De gemeenschap verbouwt hierbij gezamenlijk het land, met als basis een combinatie van maïs, bonen en pompoenen. Hierdoor wordt de bodem gezond en zijn bestrijdingsmiddelen niet nodig. De gewassen helpen elkaar: de bonen gebruiken de maïs als klimstokken en zorgen voor stikstof in de bodem, waardoor de maïs beter groeit. De pompoenen bedekken de bodem, die zo vocht vasthoudt. Samen leveren de gewassen het hele jaar door gevarieerde en gezonde voeding. De kwaliteit en de hoeveelheid van de voedselproductie zullen minimaal verdubbelen.

Hoe doen we dat?

Drie Xinka-gemeenschappen kiezen uit hun midden elk vijf vrouwen en vijf mannen, die een training krijgen in het Milpa-systeem. Als eerste worden bomen geplant, die de bodem verbeteren, vocht vasthouden en later biomassa en brandhout leveren. De gemeenschappen zaaien maïs, bonen en pompoenen, waarvoor ze inheemse zaden krijgen. Dankzij het Milpa-systeem verbetert de bodem, is er meer water en hebben de honderd deelnemende gezinnen het hele jaar door goed te eten.

Op zondag 1 december zal er in de Heilige Mariageboortekerk aandacht besteedt worden aan dit project.

Er zal dan, op 1 december, een witte mandjescollecte worden gehouden.

IBAN NL 89 INGB 065 310 000

De MOV-groep beveelt deze actie van harte bij u aan.

Alvast hartelijk dank voor uw gift. Anja Heerink MOV

Opbrengst collecte PAX voor Vrede

De witte mandjescollecte op 22 september voor PAX voor Vrede heeft het mooie bedrag van € 252,45 opgebracht.

Namens de MOV-groep hartelijk dank hiervoor.
Anja Heerink



Ingezonden stuk

Lucas laat Jezus zeggen:

“Tot jullie die naar mij luisteren zeg ik: heb je vijanden lief; wees goed voor wie jullie haten en zegen voor wie jullie vervloeken. Bid voor wie jullie slecht behandelen”.

Wie??? Wij???

Een parochiaan

Alle vieringen Maria Vlucht t/m 18 december

CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering, GV= Gebedsviering OV=Oecumenische viering

H. Maria Geboortekerk Losser

Kinder/familieviering:

Za	9 nov	16.00	GV	pw de Heus, S. Speerstra	Vivace
Zo	10 nov	09.00	EV	mgr. Woorts	Vivace
<u>Collecte Willibrordzondag</u>					
Wo	13 nov	09.30	EV	parochievicaris Rekveld	Dameskoor
Zo	17 nov	09.00	EV		Herenkoor
Wo	20 nov	09.30	CV	werkgroep	
Zo	24 nov	09.00	EV	parochievicaris Rekveld	Dameskoor
<u>Collecte Kerk in Actie</u>					
Wo	27 nov	09.30	EV	parochievicaris Rekveld	
Za	30 nov	16.00	GV	parochievicaris Rekveld	Doopviering

Eerste Advent:

Zo	1 dec	09.00	EV	pater Visschedijk	Caeciliakoor
<u>Collecte Adventsactie</u>					
Wo	4 dec	09.30	CV	werkgroep	

Kinder/familieviering met doop:

Za	7 dec	16.00	GV	pw de Heus, S. Speerstra	Vivace
----	-------	-------	----	--------------------------	--------

Tweede Advent:

Zo	8 dec	09.00	EV	parochievicaris Rekveld	Vivace
15.00 Concert Excelsior i.s.m. Studio 65					
Wo	11 dec	09.30	EV	parochievicaris Rekveld	

Derde Advent:

Zo	15 dec	09.00	EV		Herenkoor
Wo	18 dec	09.30	CV	werkgroep	Dameskoor

Kerstviering Zij-Actief en KVG:

Do	19 dec	19.00	GV	werkgroep	
----	--------	-------	----	-----------	--

Gerardus Majella Overdinkel

Zo	10 nov	09.30	CV	werkgroep	Gemengd koor
Do	14 nov	09.30	EV	parochievicaris Rekveld	
Za	16 nov	19.00	EV	parochievicaris Rekveld	Gemengd koor
Do	28 nov	09.30	EV	parochievicaris Rekveld	

Eerste Advent:

Zo	1 dec	09.30	CV	werkgroep	Gemengd koor
Do	12 dec	09.30	EV	parochievicaris Rekveld	

Derde Advent:

Za 14 dec 19.00 EV parochievicaris Rekveld Gemengd koor

O.L.Vrouw Glanerbrug

Zo 10 nov 10.30 CV werkgroep Herenkoor

Vrij 22 nov 10.00 EV parochievicaris Rekveld

Tweede Advent:

Zo 8 dec 10.30 EV pater Visschedijk Herenkoor

Jacobus Lonneker

Zo 10 nov 10.00 CV werkgroep

Za 16 nov 19.00 CV werkgroep

Gemengd koor

Zo 24 nov 10.00 EV

Op Toon

Eerste Advent:

Za 30 nov 19.00 EV parochievicaris Rekveld

Wo 4 dec 09.00 CV werkgroep

Tweede Advent:

Za 7 dec 16.00 GV parochievicaris Rekveld Doopviering

Zo 8 dec 10.00 CV pastor van der Hulst

Derde Advent:

Za 14 dec 19.00 CV werkgroep

Concert Sempre-Excelsior en Studio'65

Op zondag 8 december a.s. vindt een mooi concert plaats van het orkest Sempre-Excelsior m.m.v. Studio'65. Velen van u kennen Studio'65 van de uitvoeringen van Jezus Christ Superstar, vaak in Klooster de Bardel, maar ook in Losser in de kerk. Het concert wordt gehouden in de Heilige Maria Geboortekerk te Losser, en begint om 15.00 uur. Het 75 koppige orkest zal een aantal mooie muziekstukken ten gehore brengen, daarnaast gezamenlijk met Studio'65 een aantal mooie nummers. Natuurlijk zal Studio 65 zelf ook nog een aantal nummers uitvoeren. De entree bedraagt €10,- incl. pauzedrankje. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.excelsior-losser.nl en aan de kassa voor aanvang van het concert.



Het belooft een prachtig concert te worden, u bent allemaal van harte welkom!

Kroniek Katholiek Losser

Vermeldingen van namen in de necrologieën

Als u er in verband met de privacywet bezwaar tegen heeft dat uw naam wordt geplaatst, kunt u dit doorgeven door ons een mail te sturen: klopkelosser@gmail.com.

Op de website worden de namen niet vermeld.

De redactie

Dopen

Op 7 september zijn Jayden Tromp en Kymara Bernabela gedoopt.

Hanne Spit heeft het doopsel ontvangen op 12 oktober.

De hartelijke gelukwensen voor de dopelingen en ouders/verzorgers.



Overleden

Gerard Tubbing 1932—2024

We hebben afscheid moeten nemen van een bekende Lossenaar.

Gerard trouwde met Cor de Winter en verhuisde van Haaksbergen naar Losser, waar hij directeur werd van de Martinusschool. Ze kregen twee zoons, Peter en Paul. De familie werd uitgebreid met schoondochters, klein- en achterkleinkinderen. De school betekende alles voor Gerard.

Hij kon er ook na zijn pensionering uren over praten. Voor zijn kinderen en kleinkinderen vond hij een goede opleiding belangrijk. Gerard zette zich tevens in voor de maatschappij. Zo was hij bestuurslid van de Bernardus Stichting en de muziekschool. Ook binnen de politiek heeft hij zich verdienstelijk gemaakt. Voor deze werkzaamheden kreeg hij een Koninklijke Onderscheiding.

De laatste jaren ging zijn gezondheid achteruit en vooral zijn ogen lieten het afweten. Vier weken voor zijn overlijden is hij gevallen en moest hij worden opgenomen in de Molenkamp. Op 16 september hebben we in de kerk afscheid van Gerard Tubbing genomen en hem te rusten gelegd op het kerkhof bij zijn vrouw Cor.

*Arnold Monnick * 02-10-1934 † 11-09-2024*

*Herwie Oortman *17-11-1950 † 19-09-2024*

*Johan van der Woning *10-12-1941 † 09-09-2024*



Jo de Vries-Morsink 1929—2024

Geboren en getogen in Losser waar ze heel haar leven zou blijven wonen. Ze groeide op in het gezin Morsink. Na de lagere school ging ze naar de huishoudschool. Ze had graag de MULO gedaan maar door de oorlog was dit niet mogelijk. Na de huishoudschool was Jo werkzaam in de textiel. Zij ontmoette Walter de Vries, met wie ze op 2 juli 1956 trouwde. Ze kregen 3 kinderen voor wie Jo een lieve en zorgzame moeder was. Jo ging graag met haar gezin op vakantie. Sportief was zij ook, wandelen en haar grote passie was schaatsen op natuurijs. Toen er later drie kleindochters geboren werden was zij een lieve oma en ook toen die volwassen waren kwamen ze graag bij haar voor een kopje koffie en een praatje. Van de kleine dingen genoot Jo, samen een mummelman drinken en een terrasje pakken tot op hoge leeftijd. Ze werd een trotse overgrootmoeder van een achterkleinzoon. Na een opname op 13 september in het MST en daarna enkele weken in Gereia in Oldenzaal is Jo, na gesterkt te zijn met het H. Sacrament van de Zieken, op 1 oktober overleden. De gezongen uitvaart was op 5 oktober waarna de begrafenis volgde op het parochieel kerkhof.

Peter Damhuis 1931—2024

Peter wordt in Losser geboren als jongste in een gezin van 13 kinderen. Hij is 17 jaar als hij bij Masseling-Fischer begint als autopoetser en eindigt als autoverkoper . Eind jaren 60 ontmoet hij de liefde van zijn leven in Ans Brookhuis. Samen krijgen ze 2 dochters en later komen er 3 kleinkinderen. Zijn vriendelijke karakter, de betrouwbaarheid en leuke omgang met mensen maken Peter tot een geliefde verkoper. Bovendien rijdt hij geregeld bij bijzondere gelegenheden in een oude Ford uit 1930 . Hij is 80 jaar als hij er écht mee ophoudt; nu heeft hij meer tijd voor zijn vrouw en zijn hobby's. Hij fietst graag en houdt vogels. Jammer genoeg heeft Peter zijn laatste jaren door moeten brengen op "Het Bruggerbosch" waar hij warme zorg ondervindt. Op 7 oktober heeft hij het leven moeten loslaten. Verdriet is er, maar dankbaarheid overheerst voor een lang leven van een plezierige man van bijna 93 jaar.

U kunt t/m 2 december kopij inleveren voor het volgende nummer dat op 18 december verschijnt.

Het e-mailadres voor inzenden van kopij:
klopkelosser@gmail.com.



Joop Hollink 1931—2024

Joop is geboren in Lonneker. Hij groeide op in Glanerbrug, samen met zijn broer. Na de lagere school en de ULO was het zijn wens de boerderij van zijn ouders over te nemen. Een levensdroom. Hart en ziel voor het boerenleven. Passie voor al wat groeit en bloeit. Joop ontmoette zijn grote liefde Annie, ze trouwden in 1959. Het was hen niet gegeven zelf kinderen te krijgen. Ze namen twee zoons aan, die liefdevol werden opgevoed. Door de ontwikkelingen in het boerenleven met zijn ingrijpende ontwikkelingen ging Joop uitwerken naast het werk op de boerderij. Naast de toewijding die Joop en Annie hadden voor het boerenbedrijf en de natuur gingen ze ook graag op reis. Erop uit met de auto naar het buitenland. De mooiste plekken werden aan gedaan. Werd er eerst overnacht in een appartement, later gingen ze eropuit met de caravan. Toen zijn vrouw 7 jaar geleden overleed werd dat reizen minder. Hij vulde zijn tijd met de moestuin, het vrijwilligerswerk voor de kerk o.a. het Klöpke en de opbouw van de kerststal. Ook de OASE had zijn belangstelling en aandacht. Joop deed het met passie en plezier. Daarnaast was hij een trouwe kerkganger. De laatste weken werd zijn gezondheid minder en na gesterkt te zijn door het sacrament van de zieken is hij op 16 oktober overleden. Voor Joop was op maandagavond 21 oktober de uitvaart en op dinsdag 22 oktober de crematie in Oldenzaal.

Contactgroep alleenstaanden

Elke laatste zondag van de maand is er iets te beleven.

Het programma voor de tweede helft van 2024:

24 november : een bijzondere bingo

26 december: een gezellige kerstmiddag



We beginnen elke keer om 14.00 uur in het parochiecentrum van de Heilige Maria Geboortekerk.

Samen worden het gezellige middagen en iedereen is van harte welkom.

Voor verdere informatie kan men bellen met:

Marietje Haarman tel 06-223 876 08 of Truus Röring tel 053-5384738

11-daagse rondreis Istanbul en Noordoost Turkije meivakantie 2025

Na goede ervaringen in Turkije van afgelopen jaar leiden Frank de Heus en Frank Beuger van 22 april tot en met 2 mei 2025 opnieuw een reis naar Turkije. Nu naar Istanbul en Noordoost Turkije. Frank de Heus is sociaal geograaf, theoloog en werkzaam als pastoraal werker. Frank Beuger is theoloog en werkzaam als docent maatschappijleer aan het C.T. Stork College te Hengelo. Een lokale Nederlandssprekende gids begeleidt de reis.

We beginnen in het bruisende Istanbul. U ziet er moskeeën, het Topkapipaleis van de sultan, de Aya Sofia en Chorakerk. U gaat varen op de Bosporus. Een binnenlandse vlucht brengt u een stuk oostelijker. Via Trabzon, Erzurum koerst u aan op de bekende Ani Ruïnes, cultureel erfgoed. Van en de omgeving van het Vanmeer worden bezocht tegen de achtergrond van de berg Ararat. De laatste stop is in Diyarbakyr.

Naast moskeeën staan bezoeken aan kloosters en kerken centraal. Zo maakt u kennis met de Turks-Armeense gemeenschap.

Op de reis zal er voldoende tijd en ruimte zijn voor ontspanning, voor het genieten van cultuur en natuur, voor het optrekken met de groep en voor eigen initiatieven. Voor wie wil is er een avondgebed en op zondag een viering.

Wie meegaat moet goed ter been zijn! Aan de reis zal een bijeenkomst voorafgaan ter onderlinge kennismaking en voorbereiding op de reis. Dit natuurlijk alleen voor wie wil.

De prijs zal bij 26 deelnemers € 2195 gaan bedragen. Hier zit vrijwel alles in. Vliegpreis inclusief luchthavenbelasting en brandstofvoeslag, overnachtingen in 3- of 4-sterrenaccomodaties, ontbijt, lunches en diners, excursiegelden, fooien. De toeslag voor een éénpersoonskamer is € 335. De reis wordt ingekocht bij Drietour Reizen BV.

Het volledige programma vindt u op www.rkzuidoostwente.nl onder de rubrieken 'nieuws' en 'activiteiten'.

Contact:

Frank de Heus, tel.: 06-30098833

f.deheus@rkzuidoostwente.nl

Frank Beuger, tel.: 06-23090356

f.beuger@home.nl



Sluiting St. Jankerk in Enschede

Het bestuur van parochie St. Jacobus de Meerdere heeft besloten dat de H. Jacobuskerk en de St. Jozefkerk per januari 2025 de parochiekerken zijn. Dat betekent dat per die datum de St. Jankerk niet meer als parochiekerk dienst zal doen.

De hoorzitting over de sluiting van de kerk vond plaats op donderdag 12 september om 19.00 uur in de St. Jankerk aan de Haaksbergerstraat.

Dat verslag hiervan wordt toegevoegd aan het dossier waarmee het bestuur de bisschop, kardinaal Eijk, verzoekt de kerk aan de goddelijke eredienst te onttrekken.

Ook goed om te weten: Vanaf rond half januari 2025 zullen er geen vieringen meer zijn in de St. Jankerk. De kerk en de pastorie zullen in principe verkocht worden. De opbrengst zal buiten de verplichte afdracht van 9% geheel ten goede aan de parochie komen. Vanuit de opbrengst zal geïnvesteerd worden in functionele aanpassingen van de H. Jacobuslocatie. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan meer ruimtelijke facilitering in en rondom parochiezaal, pastorie en tuin.

De verwachting is dat de H. Jacobuskerk de centrale locatie van onze parochie wordt.

Vragen?

Parochianen die vragen hebben, kunnen terecht bij alle bestuursleden.

Voor specifieke vragen is vicevoorzitter Joop Hassink beschikbaar.

E-mail kunt u sturen naar secretariaat@katholiekenschede.nl

Deze nieuwsbrief is ook op de website www.zuidoosttwente.nl terug te lezen.

Bestuur parochie St. Jacobus de Meerdere

Brook Duo in Losser

De Kerkentour van het 'Brook Duo' trok in de afgelopen jaren al tienduizenden bezoekers naar de kerken. Zij luisterden er naar winterse vertellingen en liedjes in de streektaal. Het zijn altijd streekromanachtige verhalen over de belevenissen van plattelandsfamilies die lief en leed met elkaar delen. Thema's waren 'recht en onrecht', 'hoogmoed' en andere menselijke zwakheden.

Het Brook Duo doet ook nu Losser weer aan, met dit jaar het zevende verhaal: De schaduw-engel.

Het verhaal wordt ondersteund met dialectliedjes, gedichtjes, lichtshow, beelden en afsluitend het 'Stille nacht'.

De schaduw-engel

Het is 1955. Kaasmaker David van Straaten, bijnaam Stroatjetik woont samen met zijn moeder Bedientje. Ze delen het verdriet van hun, door een noodlottig ongeval, overleden halfzusje Suusje. Zijn bijnaam ontleent hij aan een ongeluk dat hij had tijdens de bevrijding en na het drinken van de nodige whisky met Canadese bevrijders belandde hij onder de rupsenband van een tank.

David Stroatjetik wordt verontachtzaamheid door alcohol verweten en krijgt de dood van Suusje in de schoenen geschoven. Hij wordt gevangengezet in de beruchte strafgevangenis Veenhuizen waar hij kind aan huis is omdat hij als zendpiraat al regelmatig even naar Veenhuizen moest. Stroatjetik heeft het als werknemer op de kaasfabriek regelmatig aan de stok met directeur Lammert Galing en de voorzitter boer Luzink. Hij presteerde het zelfs om de auto van de voorzitter te saboteren tijdens een staking door in de benzinetank "te pissen" zodat de auto niet meer start.

Ook heeft Stroatjetik een oogje op de dochter van de directeur, Anna Galing. Is de liefde wederzijds? Anna's broer en politieagent, Barend Galing, doet er alles aan om dit te voorkomen omdat hij vindt dat Anna aan zijn vriend en grote boer Robert Luzink toehoort.

Barend Galing misbruikt zijn macht als politieagent en andermaal wordt Stroatjetik naar Veenhuizen gebracht. Daar krijgt hij aanwijzingen en verschijningen van zijn overleden halfzusje Suusje. Helpen hem die aanwijzingen naar de waarheid en onschuld? Moeder Bedientje die regelmatig met de wichelroede onderweg is om boeren bronnen te helpen vinden stuit op een bijzondere ontdekking en onthult een diep geheim...

De voorstelling vindt plaats op woensdag 18 december om 20.00 uur in de Protestantse kerk in Losser. De kerk is geopend om 19.15 uur. De toegangsprijs is € 12,50 (incl. een consumptie).

De kaarten kunt u reserveren door een mail te sturen aan cvk@protestantsegemeentelosser.nl

Vermeld bij uw reservering:

- uw naam, - adres,
- het aantal kaarten dat u wilt reserveren
- uw mobiele telefoonnummer (wij sturen u dan een digitaal betaalverzoek)



Indien u niet digitaal kunt of wilt betalen, dan kunt u ook op de avond zelf contant betalen (graag gepast). Geeft u dit ook even aan in de mail voor de bestelling.

Reservering is vanwege de te verwachten belangstelling **dringend gewenst!!**

Twee Aartsdiocesane vieringen in het kader van het Heilig Jaar

Geachte lezer,

In 2025 viert de Rooms-Katholieke Kerk een 'Heilig Jaar' ofwel een 'Jubeljaar', met als thema 'Pelgrims van Hoop'. Namens de bisdomstaf ontvangt u hierbij een uitnodiging voor twee Aartsdiocesane vieringen in het kader van dit Heilig Jaar:



1. De opening van het Heilig Jaar wordt voor het Aartsbisdom Utrecht gevierd met een Eucharistieviering in de Sint Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36 te Utrecht op zondag 29 december a.s., aanvang 15.00 uur. Kardinaal Eijk zal de hoofdcelebrant zijn.
2. In dit Heilig Jaar worden er wereldwijd vele activiteiten georganiseerd, ook in Nederland. Zoals minipelgrimages naar heiligdommen dichtbij. In het Aartsbisdom Utrecht wordt op zondag 25 mei 2025 in IJsselstein bij Utrecht een bisdombedevaart gehouden ter ere van Maria. In dit eeuwenoude stadje wordt zij vereerd onder de titel Onze Lieve Vrouw van Eiteren Hulp in nood.

Hartelijk dank en met vriendelijke groet,
Roland Enthoven Hoofd Communicatie Aartsbisdom Utrecht

Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht, Postbus 14019. 3508 SB Utrecht
Tel.: 030 2391969, E-mail: enthoven@aartsbisdom.nl

Nationale Bedevaart naar Rome in het Heilig Jaar 2025

De inschrijving voor de Nationale Bedevaart naar Rome in het Heilig jaar 2025 is geopend. In de meivakantie van volgend jaar gaan de Nederlandse bisdommen samen op bedevaart naar Rome. Ze geven daarmee gehoor aan de uitnodiging van paus Franciscus om tijdens het Jubeljaar als 'pelgrims van hoop' naar Rome te komen en door de Heilige Deuren de grote basilieken te betreden



Mrg. Woorts, bisschop-referent voor de bedevaarten:
"Namens de Nederlandse bisschoppen nodig ik u en jou van harte uit om mee te pelgrimeren naar Rome, de Eeuwige Stad."

De busreis is van 26 april t/m 3 mei met een overnachting onderweg op de heen- en terugreis. De vliegreis is van 27 april t/m 2 mei. Voor jongeren is er een speciale jongerenreis per trein tegen een gereduceerd tarief.

Ook krijgen zij in Rome een aangepast programma aangeboden.

Gezinnen kunnen een familiearrangement met flinke korting boeken, over de reisoptie hoort u later meer.

Belangstellenden kunnen zich inschrijven via:

www.rome2025.nl of www.huisvoordepelgrim.nl

Kijk voor meer info over het Heilig Jaar ook op www.jubeljaar2025.nl.

Programma St. Caeciliakoor H. Maria Geboortekerk

17 november: Mis Haller Greg. Sacris Solemnis – Ave Verum van Haller

24 november: Christus Koning.

01 december: 1^{ste} zondag van de Advent

Mis Michael Haydn Greg.

Alma Redemptoris Mater – Veni Jesu – Rorate Caeli.

15 december: 3^{de} zondag van de Advent

Mis XVII Greg. Alma Redemptoris Mater - Rorate Caeli.

Schriftinstuif in Losser

Ook dit seizoen kunt u weer aanschuiven in Losser voor de Schriftinstuif!

Er zijn net als voorgaande jaren twee avonden in najaar 2024 geweest en er komen nog twee begin 2025.

Deze woensdagavonden kunt u afwisselend in het parochiecentrum van de Maria Geboortekerk en het Aleida Leurinkhuis samen in gesprek over de eerstvolgende schriftlezingen.

U bent welkom op:

Woensdag 22 januari in het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk

Woensdag 26 februari in het Aleida Leurinkhuis in Losser (Raadhuisplein 4)

De avonden zijn van 19.15-20.45 uur.

U hoeft zich niet van te voren op te geven. De avonden worden verzorgd door Rietie Kenter.



Pastorale wenken



1. Ziekenbezoek.

Ziekenbezoek, zowel door de bezoggroep als door de pastor, thuis of elders, kan aangevraagd worden via het locatiesecretariaat geopend op werkdagen tussen 10.00 - 11.30 uur.

2. Ziekencommunie.

Ouderen en/of zieken die de H. Communie thuis wensen te ontvangen kunnen dit aangeven via het mailadres: losser@mariavlucht.nl of via de gastdames die elke werkdag van 10.00 tot 11.30 uur aanwezig zijn, telnr.: 053-5381224.

3. Ziekenzalving (Sacrament van de Zieken).

Stel dit sacrament niet uit tot het allerlaatste moment. Zowel voor de zieke als voor de naasten is het een hele steun als dit sacrament bij het volle bewustzijn ontvangen wordt. Maak één en ander tijdig bespreekbaar en maak tijdig een afspraak met de pastor. Andere keuzes van parochianen kunnen leiden tot het niet acuut aanwezig zijn van de eigen pastor, zodat een dienstdoende regiopastor opgeroepen moet worden.

4. Verliezen verwerken (Bezoeken nabestaanden)

Onze parochie heeft een groep vrijwilligers die toegerust is en werkzaam is in de nazorg. Het doel van dit bezoekwerk is om nabestaanden een luisterend oor te bieden en nabij te zijn, waarbij vertrouwen en discretie vanzelfsprekend zijn. Mocht U hierover iets meer willen weten, dan kunt u altijd informatie inwinnen bij secretariaat@mariavlucht.nl of Sini Punte tel: 053-5384488.

5. Uitvaarten

Uitvaarten in onze parochie worden in principe verzorgd door parochiële uitvaartvoorgangers.

Uitvaartcoördinator: 06-22950931

U kunt t/m 2 december kopij inleveren voor het volgende nummer dat op 18 december verschijnt.

Het e-mailadres voor inzenden van kopij:
klopkelosser@gmail.com.



Verhuizen?



Help onze administratie en geef uw verhuizing door aan:
Geloofsgemeenschap Katholiek Losser
Gronausestraat 4, 7581 CG, Losser
Bereikbaar via de gastvrouwen, maandag t/m donderdag
van 10.00 -11.30 uur Tel. 053-5381224

Colofon

't Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane



Uitgave van de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser van de parochie Maria Vlucht

Voor een gemakkelijke verwerking vragen wij u vriendelijk de kopij per e-mail te zenden aan:
klopkelosser@gmail.com

U mag ook geschreven artikelen/bijdragen inzenden.

Redactieadres:

Voor reacties, vragen enz. over de inhoud van het blad kunt u mailen naar klopkelosser@gmail.com

Voor vragen met betrekking tot de bezorging kunt u contact opnemen met een van de volgende personen:

Truus Röring, José Wijering of Gerard Munsterman
via klopkelosser@gmail.com

Inleverdata kopij in 2024/25:

Uiterlijk: 2 december, 30 december, 10 februari

Bezorging van 't Klöpke in 2024/25:

18 december, 15 januari, 26 februari

In geval van verhindering worden de bezorgers/bezorgsters geacht zelf voor een vervang(st)er te zorgen.

Bezorgers/bezorgsters die, om wat voor reden ook, willen stoppen met het bezorgen van het parochieblad worden vriendelijk verzocht dit door te geven aan hun contactpersoon.

U hoeft niet voor een opvolg(st)er te zorgen, maar het is wel prettig als u een mogelijke kandidaat of kandidate weet.

Samenstelling pastoraal team parochie Maria Vlucht

Pastoor Vicaris R. Cornelissen (waarnemend)

Parochievicaris Willy Rekveld 06-20874866 w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl

Pastoraal werker Frank de Heus 06-30098833 f.deheus@rkzuidoosttwente.nl
op donderdag niet bereikbaar, vrije dag!!

i.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer alle telefoonnummers en email-adressen vermeld.



Gods belofte



Ik heb je nooit luilekkerland beloofd,
een plaats van slapen, luieren en eten.
Ik heb je wel een nieuwe wereld toegezegd,
maar niet vanzelf—dat lijkt je te vergeten.
Want jij verwijt mij dat het zo lang duurt.
Maar waar blijf jij? Ik heb je toch gestuurd?

Ik heb je nooit een toverstaf beloofd
waarmee je alle onrecht kunt voorkomen.
Ik heb je wel mijn Geest gegeven—weet je wel?
Mijn kracht om zelf te werken aan je dromen.
Gebruik die kracht, dan speel je heel wat klaar.
Je helpt me toch? Zo maken we het waar!

Greet Brokenhof-van der Waa

