

Parochieblad 't Klöpke



Sept-okt-nov 2024

33^e jaargang nummer 5

't Klöpke

Bestuur Maria Vlucht

Voorzitter: P.Daggenvoorde 06-39170407 p.daggenvoorde@rkdzuidoosttwente.nl
Vice-voorzitter: Jozef Evering vice-voorzitter@mariavlucht.nl
Secretaris: Sander Severt secretaris@mariavlucht.nl
Penningmeester: Jeroen Renard penningmeester@mariavlucht.nl
Gebouwen: G. ten Vergert info@tenvergert.com
Begraafplaatsen: vacant

Centraal Secretariaat parochie Maria Vlucht

Gronausestraat 4, 7581 CG Losser 053-5361675 secretariaat@mariavlucht.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur

Locatieraad Katholiek Losser

Email-adres: losser@mariavlucht.nl

Lies Kerseborn	Voorzitter
Hermien Heijmer	Secretaris
Gerard Rödel	Penningmeester
Hans Oude Sogtoen	Lid
Saskia Aveskamp	Lid

Contactpersoon R.K. Begraafplaats Losser

Alphons Punte 06-30553140 begraafplaatslosser@mariavlucht.nl

Contactpersonen Kerkradio

Henk Wigbels
Alphons Punte

Parochiecentrum

Gronausestraat 4, 7581 CG Losser 053-5381224 Losser@mariavlucht.nl
De gastdames zijn op werkdagen aanwezig van 10.00 uur tot 11.30 uur

IBAN Kerkbijdrage NL24 RABO 0337 3217 79 ten name van:

R.K. Parochie Maria Vlucht.

Op de overboeking s.v.p. vermelden: Kerkbijdrage GG Katholiek Losser

Pastoraatsgroep

Catechese: Alies te Riet
Diaconie: Ad Willems
Liturgie: vacant
Secretaris: vacant
Lid: Gert Veger

Administratie

Ledenadministratie: ledenadministratie@mariavlucht.nl

Kerkbijdrage: kerkbijdrage@mariavlucht.nl

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer alle telefoonnummers en email-adressen vermeld.

Voor overige informatie zie de website: www.mariavlucht.nl

't Klöpke

Parochieblad voor Losser en Glane

September-oktober-november 2024
33^e jaargang nummer 5



Inhoudsopgave:

Pag 2	Adressen	Pag 12	Liturgie
Pag 3	Inhoud + pastorale zorg	Pag 14	Kroniek
Pag 4	Pastorpraat, Afscheidsviering pastoor Daggenvoorde Cheque Stichting Leergeld	Pag 16	Laudato Si'
Pag 5	Jubileum Willy Rekveld Interview met Willy Rekveld	Pag 17	Vredesviering Schriftinstuif
Pag 8	Kleuter- en familievieringen Kerkbijdrage	Pag 18	Gerardusbedevaart
Pag 9	Maand van de schepping	Pag 20	Frank van Hees op weg Contactgroep alleenstaanden
Pag 10	Uitnodiging vrijwilligersavond Ingezonden stuk	Pag 21	Programma Caecilliakoor Vredesweek
Pag 11	Open Monumentendag Ingezonden stuk	Pag 22	Pastorale wenken
		Pag 23	Colofon

Pastorale zorg:

Voor dringende pastorale zorg bel:
06-20874866 of bij geen gehoor
06-39170407

Voor het melden van uitvaarten bel
uw uitvaartleider.



“Naar wie anders?”

Joh. 6, 60-69

Christenen hebben een Bijbelse bijnaam.
We heten ‘mensen van de weg’.
Want wij volgen Jezus, die zichzelf de Weg noemt.
Als kerk heten wij Gods Volk; want met Hem samen
op weg.



De naam van deze pagina verwijst ernaar. Een processie drukt dat ook uit.
Het is geen optocht om te bekijken, maar een stoet om in mee te lopen.
Zoals we in processie de begraafplaats oplopen.
Alle christelijke gebruiken en vieringen zijn om aan deel te nemen.
Mee te maken. In de dubbele betekenis van het woord.
Samen maak je het. En gaandeweg ervaar je dan dat niet wij de Weg vinden
maar dat de Weg, Jezus, òns vindt.
En uitdaagt door te gaan. Niet af te wijken.
Mensen van de Weg zijn we: Die ergens op in durven gaan en anderen zullen
bijstaan. Mensen van de Weg zijn we: Die bij elkaar komen, en voor anderen
opkomen. Onder aanvoering en aanwijzing van Jezus Christus.
Om in Gods eeuwigheid, samen, thuis te komen.
Naar wie zouden we anders gaan!

Paul Daggenvoorde, pastoor

Afscheidsviering pastoor Paul Daggenvoorde

De afscheidsviering van pastoor Paul Daggenvoorde is op zondag 13 oktober
om 9.30 uur in de Heilige Jacobuskerk in Enschede.
U bent van harte welkom bij deze viering.

Overhandiging cheque aan Stichting Leergeld Losser

Op Hemelvaartsdag, 9 mei jl. vond in het openluchttheater
Brilmansdennen een oecumenische gebedsdienst plaats. De
traditie wil, dat er tijdens de dienst gecollecteerd wordt voor
een goed doel, dit jaar “Stichting Leergeld Losser”.



De Protestantse Gemeente Losser en de
Geloofsgemeenschap Katholiek Losser vulden de opbrengst van de collecte
aan tot het bedrag van € 1000,-. Dit bedrag werd 18 juli middels een cheque
door een afvaardiging van beide kerken overhandigd aan vrijwilligers van de
Stichting Leergeld.

Het door de stichting gewaardeerde bedrag helpt hun motto te realiseren:
“Alle kinderen mogen meedoen. Want nu meedoen... is straks meetellen...”
Meer informatie over de stichting vindt u op de website
www.leergeldlosser.nl



RK PAROCHIES
ZUIDOOST
TWENTE

Uitnodiging viering 25-jarig priesterjubileum parochievicaris Willy Rekveld

Op 25 september a.s. is het 25 jaar geleden dat parochievicaris Willy Rekveld tot priester werd gewijd.

**Dit vieren we in de H. Mis op zondag 29 september a.s. om 10.30 uur
in de H. Maria Geboortekerk in Losser.**

Celebranten zijn parochievicaris Willy Rekveld, pastoor Paul Daggenvoorde, pastor Jan Kortstee, pastor Joop Huismans en past. werker Frank de Heus.

Dit zal op die zondag de enige viering in Zuidoost Twente zijn.

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Het koor wordt samengesteld uit koorleden uit de drie parochies. Dirigent is Ton ten Hagen en organist Carlo van den Beld. Ook acolieten en lectoren komen uit de parochies Zuidoost Twente.

Aansluitend aan de viering is er een receptie met gelegenheid tot feliciteren in Café Heijdemann, Smalmaatstraat 55, 7581 HH Losser.

Cadeautip: 

Mét hem zien wij uit naar uw komst!

Namens de besturen en het pastorale team
van de samenwerkende parochies Zuidoost Twente,

Pastoor Paul Daggenvoorde

Interview met parochievicaris Willy Rekveld

*In het kader van zijn 25-jarig priesterjubileum op
25 september 2024.*

*Dit vieren we op zondag 29 september in de H. Maria
Geboortekerk om 10.30 uur, met aansluitend receptie bij
Café Heijdemann aan de Smalmaatstraat 55 in Losser.*



Verbondenheid in liefde

*Parochievicaris Willy Rekveld is sinds september 2013 werkzaam binnen de
RK parochies Zuidoost Twente: parochie Maria Vlucht Losser, Jacobus de
Meerderde Enschede en de Franciscusparochie Haaksbergen.*

*Op 25 september a.s. is zijn 25-jarig priesterjubileum, dat hij met vele
parochianen hoopt te vieren op zondag 29 september in de H. Maria
Geboortekerk in Losser. Thema van de viering: Verbondenheid in liefde.
We zochten hem op om zijn verhaal te horen!*

De jonge jaren

Als kind groeide pastor Rekveld op in Heeten en Lettele in een katholiek gezin. Hij vertelt: “Ik werd al jong actief in de kerk: na mijn Eerste H. Communie als misdienaar en later als acoliet. Ik ging zingen bij het herenkoor, was cantor in de vroegmis en werd lid van het parochiebestuur. Vervolgens ging ik catechese geven aan eerste communicanten en vormelingen”. Naast dit alles was hij leider en scheidsrechter van het plaatselijke voetbalelftal en stond achter de knoppen als dj in de discotheek, bij feesten en partijen en de carnavalsvereniging.

Een werkzaam leven

“Ik werkte 25 jaar als metselaar in de bouw, maar door mijn werk voor de kerk, vooral nadat ik ook avondwakes ging verzorgen, wist ik me meer en meer geroepen tot het priesterschap”. Dat werd versterkt door zijn eerste avondwake voor een jongen van 16, die was verongelukt en die hij goed kende. Die avondwake en de troost die dat nabestaanden gaf, maakten veel indruk. De keuze om priester te worden ging echter niet zonder slag of stoot. Hij vond het moeilijk en heeft er menig nachtje over moeten slapen.

Van steiger tot altaar

Inmiddels was pastor Rekveld 40 jaar, tijd om te weten wat je wilt. Hij koos voor het priesterschap en voltooide in Bovendonk zijn opleiding met een stage en een scriptie over het belang van catechese bij kerkopbouw. Trots vertelt hij: “Naast catechese is het vooral de liturgie die mij aantrekt in het werk. Daar ben ik ook goed in en ik spreek altijd uit het hart”. Spreken over Jezus’ woorden en boodschap is hem dan ook op het lijf geschreven. Zó klom hij op van steiger tot altaar en had hij geen troffel meer nodig. Hij koos ervoor zelf het cement in de samenleving te zijn!

25 jaar priester

Op 25 september 1999 werd hij priester gewijd door kardinaal Simonis. Na zijn priesterwijding werd hij benoemd als pastor in wat nu de Heilige Geestparochie is: de zes parochies in Zuidwest Twente, gevormd door de kerken van Beckum, Bentelo, Delden, Goor, Hengevelde en St. Isidorushoeve.

Vervolgens werd hij in september 2004 benoemd tot pastoor in de regio IJsselvallei en in 2010 tot pastoor van de H. H. Franciscus en Claraparochie, waar hij met een koets werd binnengehaald. Pastor Rekveld relativeert lachend: “Gun het volk brood en spelen”. Daar heeft hij in Twello gewoon en heel graag gewerkt tot zijn verhuizing naar Overdinkel.

Leuk detail: pastoor Daggenvoorde volgde hem op in de Franciscus en Clara Parochie in Twello, die sinds enkele jaren is samengevoegd met Apeldoorn en sindsdien de Franciscusparochie heet.

Werken in Twente

Pastor Rekveld mocht bij zijn komst in Overdinkel meteen de 101^e Gerardus Majella bedevaart leiden, dit jaar dus alweer voor de 12^e keer. Hij waardeert de inzet van de vrijwilligers: “Waar een klein dorp groot in is! Maar helaas zijn van de 150 vrijwilligers die er toen waren nog maar iets meer dan 50 over. Vrijwilligers zijn heel belangrijk, maar steeds moeilijker te vinden. Gelukkig zijn er wel lichtpuntjes, zoals het groeiende acolietencorps in Enschede en het toenemende aantal jongeren dat zich laat dopen en vormen”.

“Het is jammer dat je als priester niet echt meer een plattelandspastoor kunt zijn, die al zijn parochianen met hun wel en wee kent”, vertelt hij. “En wat goed gaat wordt snel vergeten. Maar we moeten mensen die bang zijn de hand reiken en niet laten verdrinken. Daarom moeten we de handen steeds meer ineenslaan om de boodschap van Jezus te blijven verkondigen”.

Verbondenheid in liefde

“Veel kerken sluiten de deuren. Maar uiteindelijk gaat het om de levende stenen, gevestigd op die Ene levende steen, Jezus Christus. Die boodschap wil ik blijven verkondigen”, benadrukt pastor Rekveld. “Dat is een boodschap van liefde en daarom is het thema van mijn jubileumviering ‘Verbondenheid in liefde’”.

En hij vervolgt: “Kerken zijn weliswaar gezichtsbepalend voor dorpen en steden, maar uiteindelijk is wat we **vieren** bepalend. Mensen moeten steeds meer als brood zijn voor elkaar. Als je dat ‘brood’ weet te delen, zal de geloofsgemeenschap groeien”.

Cement tussen de mensen

“We werken als drie parochies steeds meer samen”, aldus pastor Rekveld. Daarom zijn zangers van alle koren, lectoren en acolieten uit de parochies Zuidoost Twente uitgenodigd bij zijn jubileumviering: “Wie zingen wil, die zingt, wie dienen wil, die dient. Dat bevordert de verbinding tussen iedereen. Die saamhorigheid en de liefde van Christus moet het cement tussen de mensen zijn en blijven.”

Over 1,5 jaar zal pastor Rekveld zijn ontslag aanbieden, dan is hij 75. Maar als pastor emeritus en in goede gezondheid wil hij nog blijven vieren zolang hij kan. Want, om met een tegeltje te eindigen: “Tijd hebben voor iemand is de meest elementaire vorm van liefhebben”.

Rietie Kenter en Hetty Mulder



Kleuter- en familievieringen in de H. Maria Geboortekerk in Losser



Er vindt elk 2e weekend van de maand op de zaterdag om 16.00 uur een kleuter- of familieviering plaats in de H. Maria Geboortekerk of Martinuskapel. De volgende vieringen zijn op 7 september en op 12 oktober.



Kerkbijdrage 2024

Uit onze administratie is gebleken dat er nog enkele tientallen parochianen zijn die de toegezegde kerkbijdrage nog niet hebben voldaan.



Wij denken hierbij aan het motto: **belofte maakt schuld**.

Om deze reden vragen wij deze parochianen vriendelijk het toegezegde bedrag zo spoedig mogelijk over te boeken op

IBAN: NL24 RABO 0337 3217 79 ten name van

R.K. Parochie Maria Vlucht onder vermelding van Kerkbijdrage 2024.

Een mooie bijkomstigheid is dat dit de vrijwilligers van onze Administratie veel (onnodig) werk en tijd zal besparen.

Ook zijn er nogal wat parochianen **die dit jaar nog geen toezegging hebben gedaan**. Mogelijk is dit aan uw aandacht ontsnapt.

Uw bijdrage is van harte welkom, zeker om een financieel gezonde geloofsgemeenschap te zijn.

Wij willen er niet omheen te draaien: wij hebben uw kerkbijdrage dringend nodig om de touwtjes aan elkaar te kunnen blijven knopen.

Hopelijk besluiten deze parochianen om alsnog een financiële bijdrage aan onze geloofsgemeenschap te leveren.

Dit kan als volgt door:

een korte email aan onze ledenadministratie te zenden met vermelding van het bedrag dat u wilt bijdragen, alsmede uw naam en adresgegevens.

Het emailadres is: ledenadministratie@mariavlucht.nl

Een kort briefje bij ons in de brievenbus te deponeren met vermelding van het bedrag dat u wilt bijdragen, alsmede uw naam en adresgegevens.

Op de envelop graag vermelden: T.a.v. de ledenadministratie

Ook vragen wij om het door u gekozen bedrag over te boeken op

IBAN: NL24 RABO 0337 3217 79 ten name van

R.K. Parochie Maria Vlucht onder vermelding van Kerkbijdrage 2024

Wij vertrouwen op uw medewerking.

Jan Bulter

De wereld zien als Gods schepping. En wat dat voor gevolgen heeft.

door Frank de Heus, pastoraal werker

In september vieren we in onze kerken de maand van de Schepping. De werkgroep Laudato Si' heeft daartoe een aantal vieringen en activiteiten voor onze parochies op touw gezet. Met Franciscus als bron van inspiratie.

'Vrede', 'Broederschap', 'Armoede of nederigheid' zijn belangrijke begrippen binnen de franciscaanse spiritualiteit. Kenmerkend is het besef, dat andere mensen je gegeven zijn als broeder of zuster. Ook de vreemdeling! Breder zelfs nog; Franciscus leeft vanuit een alles overschrijdende verbondenheid, die hij in heel Gods schepping herkend heeft. Franciscus bekommerde zich ook om de rups die de weg oversteekt, of het lammetje, dat op de markt verkocht dreigt te worden. De armoede, waar Franciscus zo van houdt, heeft diverse dimensies: in sociaal opzicht in lotsverbondenheid met de minsten en de uitgestotenen; in religieus opzicht bestaat ze uit de navolging van Christus; de materiële consequentie voor Franciscus is, dat hij graag met zo min mogelijk toe kan. Deze drie elementen horen in Franciscus' visie onlosmakelijk bijeen. Het leven, dat Franciscus met zijn broeders en zusters leidde, was een boetvaardig leven. Voor de hedendaagse mens is 'boeten' een beladen, 'zwaar' woord geworden. De boeteviering in de parochie is vrijwel uitgestorven.

Waar die plaatsvindt wordt eerder voor de benaming 'viering van bemoediging gekozen'. In de visserij is 'boeten' echter nog een veel gebruikt woord. Het 'boeten' van de visnetten is niets anders dan het herstellen van de netten. Heel maken wat gebroken is. Zo begrepen wordt 'boetvaardig leven' licht, positief. Boetvaardig leven is je afkeren van het kwaad door je toe te wenden tot God, die liefde is .

Het leidend principe daarbij is, dat je ruimte maakt voor God, zodat Hij zijn werk kan doen . Die ruimte ontstaat, waar mensen erkennen, dat al het goede van God komt. Al het goede is van God en niemand kan daarover beschikken .

Een morele consequentie daarvan is, dat wij ons niets mogen toe-eigenen. Waar niets wordt toegeëigend, krijgen conflicten tussen mensen geen kans en heerst de vrede. Franciscus zag de wereld als Gods schepping.

Wij moeten haar laten zijn, zoals God haar gewild heeft. Daar kun je vandaag al mee beginnen.



Uitnodiging Vrijwilligersavond 2024

Aan alle vrijwillig(st)ers van de
Geloofsgemeenschap Katholiek Losser

Met veel genoegten willen wij u uitnodigen voor
het bijwonen van de vrijwilligersavond,
donderdag 5 september a.s.

U bent van harte welkom bij Café Heijdemann,
Smalmaatstraat 55 in Losser.

Het aanvangstijdstip is 19.30 uur en zal eindigen om 22.30 uur, de zaal is
vanaf 19.15u geopend. Uw partner wordt mede uitgenodigd.



Tijdens deze avond staat u een muzikale verrassing te wachten.....

Wij adviseren u deze avond alvast in uw agenda te noteren. Met het
organiseren van deze vrijwilligersavond wil de Geloofsgemeenschap
Katholiek Losser alle vrijwilligers/vrijwilligsters danken voor hun inzet, groot
of klein!

Het wordt erg op prijs gesteld wanneer u uw deelname zo spoedig mogelijk
kenbaar maakt bij de gastdames van het parochiecentrum*,
telefoon: 053-5381224 of per e-mail aan: losser@mariavlucht.nl

Wij hopen er met z'n allen weer een gezellige avond van te maken,
wees welkom

Graag tot 5 september!

Met vriendelijke groet, De Locatieraad.

De gastdames zijn van ma. t/m don. aanwezig van 10.00 uur tot 11.30 uur

Ingezonden stuk:

Toen Maria op bezoek ging bij Elisabeth zong ze het "Magnificat".
'Mijn ziel prijst hoog de heer; mijn hart juicht om Hem'.

Wanneer deden wij dat voor het laatst.

Een parochiaan



Zaterdag 14 september Open Monumentendag: welkom in de Heilige Maria Geboortekerk!



De H. Maria Geboortekerk in Losser is op zaterdag 14 september 2024 geopend van 10.30-15.30 uur.

Rondleidingen

Om 11.00, 12.30, 13.15 en 14.00 uur worden rondleidingen verzorgd door Jos Morsink. Behalve het kerkgebouw, zijn de sacristie en alsook de dagkapel in de rondleiding opgenomen. “*De Hakenbergblazers*” -een groep van 7 blazers- uit Oldenzaal is tussen 12.00 en 13.00 uur aanwezig om met een concert de bijzondere klanken van de zelfgemaakte alphoorns te laten klinken.

Orgelklanken: *Carlo van den Beld, organist van de kerk, is tussen 13.30 en 15.00 uur aanwezig om met passie over (de werking van) het kerkorgel te vertellen.*

Hij laat daarbij bij wijze van spreken ‘het hart’ van het orgel zien. Ook voor kinderen is dit interessant! Afwisselend met diens uitleg zorgt Carlo tevens voor muzikale intermezzo’s.

Fotospeurtocht voor kinderen: Gedurende de dag is voor kinderen een fotospeurtocht uitgezet. De speurtocht kan ook samen met de (groot)ouders worden ondernomen. Aan de hand van foto’s moet in de kerk naar de aangegeven plekje en beeltenissen worden gezocht. De deelnemers staat een kleine attentie te wachten.

Fotoserie.

Tevens wordt aan de hand van een PowerPointpresentatie een fotoserie van het kerkinterieur getoond. Deze serie kwam in 2023 tot stand dankzij een aantal leden van de Losserse Fotoclub. U bent van harte welkom!

N.B.: *Mocht er op Monumentendag sprake zijn van een uitvaart, dan kunnen de genoemde tijden wijzigen.*

Uitleg en rondleiding door Carlo van den Beld Kerkorgel H. Maria Geboortekerk

13.30 Uitleg over de 2e speeltafel, onder in de kerk, met aansluitend om

13.45 Korte bespeling van het orgel onder in de kerk.

14.00 Uitleg van de werking van het orgel, op de koorzolder met uitleg over de verschillende soorten registers en toetsenborden (met voorbeeld van de verschillen in klank).

14.15 Een kijkje in het orgel waarbij het publiek de unieke kans heeft om zelf IN een orgel te staan.

14.30 Orgelconcert met een aantal bekende en minder bekende muziekstukken, niet alleen Kerkmuziek en traditionele orgelstukken. maar ook met muziek uit de Blues, Pop en Rock-stijlen.

15.00 Einde



Alle vieringen Maria Vlucht t/m 6 november

CV= Communieviering, EV= Eucharistieviering, GV= Gebedsviering OV=Oecumenische viering

H. Maria Geboortekerk Losser

Kinder/familieviering:

Za	7 sep	16.00	GV	past. werker de Heus	Vivace
Zo	8 sep	09.00	EV	parochievicaris Rekveld	Dameskoor
Wo	11 sep	09.30	EV	parochievicaris Rekveld	Dameskoor
Zo	15 sep	09.00	EV	pastor Kortstee	Herenkoor
Wo	18 sep	09.30	CV	past. werker de Heus	
Zo	22 sep	09.00	EV	parochievicaris Rekveld	Vivace
<u>Collecte PAX voor Vrede i.v.m. vredesweek</u>					
Wo	25 sep	09.30	EV	parochievicaris Rekveld	
Do	26 sep	19.00	GV	werkgroep	Dameskoor
Opening seizoen KVG en Zij-Actief					

Zilveren priesterjubileum parochievicaris Rekveld:

Zo	29 sep	10.30	EV	parochievicaris Rekveld, pastor Kortstee, pastoor Daggenvoorde en past. werker de Heus en pastor Huismans Gelegenheidskoor van de drie parochies van Zuidoost Twente	
Wo	2 okt	09.30	CV	werkgroep	
Zo	6 okt	09.00	EV	pastoor Daggenvoorde	Caeciliakoor
Wo	9 okt	09.30	EV	parochievicaris Rekveld	

Kinder/familieviering:

Za	12 okt	16.00	GV	pw de Heus en werkgroep	Vivace
----	--------	-------	----	-------------------------	--------

Afscheidsviering Paul Daggenvoorde in H. Jacobuskerk op zondag

13 oktober om 9.30 uur

Wo	16 okt	09.30	EV		Dameskoor
----	--------	-------	----	--	-----------

Gerardusprocessie in Overdinkel op zondag 20 oktober om 11.00 uur

Wo	23 okt	09.30	EV	parochievicaris Rekveld	
Zo	27 okt	09.00	EV	parochievicaris Rekveld	Vivace
Wo	30 okt	09.30	EV	parochievicaris Rekveld	

Allerzielen:

Za	2 nov	19.00	GV	werkgroep	Dameskoor
Zo	3 nov	09.00	EV		Caeciliakoor
Wo	6 nov	09.30	CV	werkgroep	

Gerardus Majella Overdinkel

Do	12 sep	09.30	CV	werkgroep	
Za	14 sep	19.00	GV	werkgroep	Dynamique
Do	26 sep	??	EV	parochievicaris Rekveld	Ontmoetingsdag

Zo	6 okt	09.30	CV	werkgroep	Gemengd koor
Do	10 okt	09.30	EV	parochievicaris Rekveld	
Opening Triduüm:					
Do	17 okt	19.00	EV	parochievicaris Rekveld	Gemengd koor
Za	19 okt	19.00	GV	werkgroep	Dynamique
Gerardusbedevaart:					
Zo	20 okt	11.00	EV	parochievicaris Rekveld	meerdere koren MV
Sluitingslof:					
Zo	20 okt	15.00	GV	parochievicaris Rekveld	Gemengd koor
Do	24 okt	09.30	EV	parochievicaris Rekveld	
Do	31 okt	09.30	EV	parochievicaris Rekveld	
Allerzielen:					
Za	2 nov	18.30	GV	werkgroep	Dynamique

O.L.Vrouw Glanerbrug

Zo	8 sep	10.30	EV	pastor Kortstee	Herenkoor
Zo	22 sep	10.30	OV	vredesviering in het klooster	
Vrij	27 sep	10.00	EV	parochievicaris Rekveld	
Vrij	25 okt	10.00	EV	parochievicaris Rekveld	Dameskoor
Allerzielen:					
Za	2 nov	19.00	GV	werkgroep	Herenkoor

Jacobus Lonneker

Oecumenische oogstviering:

Zo	8 sep	10.00	OV	werkgroep en dominee	Gemengd koor
Za	14 sep	19.00	CV	werkgroep	Op Toon
Zo	22 sep	10.00	EV	pastoor Daggenvoorde	
Wo	2 okt	09.00	EV	pastoor Daggenvoorde	
Za	5 okt	19.00	EV	pastoor Daggenvoorde	Op Toon
Zo	27 okt	10.00	EV	pastor Kortstee	

Allerzielen:

Za	2 nov	19.00	GV	werkgroep	
Wo	6 nov	09.00	EV		

Op zondag 13 oktober a.s. vindt om 09.30 uur de afscheidsviering van pastoor Paul Daggenvoorde plaats in de H. Jacobuskerk te Enschede. Het betreft, net als bij de jubileumviering van pastoor Willy Rekveld, een viering voor het gehele werkgebied Zuidoost Twente.

Dit betekent dat de overige zondagse vieringen, met uitzondering van de kindervieringen, komen te vervallen.

De zang zal worden verzorgd door een gelegenheidskoor o.l.v. Eline Harbers en Paul Kempers. De leden van alle koren in het gebied Zuidoost Twente worden uitgenodigd deel te nemen aan dit koor.

Kroniek Katholiek Losser

Vermeldingen van namen in de necrologieën

Als u er in verband met de privacywet bezwaar tegen heeft dat uw naam wordt geplaatst, kunt u dit doorgeven door ons een mail te sturen: klopkellosser@gmail.com.

Op de website worden de namen niet vermeld.

De redactie

Dopen

Op zaterdag 13 juli is Olivia Latupeirissa gedoopt. De hartelijke gelukwensen voor haar en haar ouders/verzorgers.



Overleden

Trees Mols-van Oosterhout 27-02-1936 06-07-2024

Dinie Stockman-Wering 1924—2024

Dinie werd geboren in Enschede als jongste in een gezin van acht kinderen.

Na de lagere school ging ze in betrekking bij mevr. Blijdenstein.

Ze hield van mooie kleren maken en zag er zelf ook graag mooi uit.

In 1947 trouwde ze met Johan Stockmann uit Glanerbrug. Zoals zo vaak in die tijd gebruikelijk gingen ze inwonen bij haar ouders.

Uit hun huwelijk werden drie kinderen geboren, waarvan de jongste, Eddy, helaas op 52-jarige leeftijd overleed. Diverse keren is het gezin verhuisd en in 1990 overleed Johan plotseling. Dinie heeft nog ruim 30 jaar gewoond aan de Vlasakker in Losser. Ze hield van puzzelen en breien voor de klein- en achterkleinkinderen. De laatste drie jaar woonde ze in Maartens-Stede.

Inmiddels verslechterde haar gezondheid en verlangde ze naar een weerzien met haar man en zoon. Die wens ging in vervulling toen ze op 13 juli in alle rust is overleden.

Annie van der Woning-Rekers 11-08-1942 20-07-2024

Marietje Huisman-Westenbroek 1932—2024

Geboren en getogen in Losser. Dat was haar wereld en daar wist ze (bijna) alles van. Ze vond haar kinderjaren moeizaam maar daarna genoot ze volop: van haar man Hennie, van de drie kinderen, later de aangetrouwden en de kleinkinderen. Voor ieder had ze belangstelling, hoever weg ze ook uitgezwermd zijn over de aardbol.

Deze kring kijkt ook met grote dankbaarheid terug op hun (schoon)moeder en oma. Dat was duidelijk te merken in de uitvaartdienst in de H. Maria Geboortekerk op 7 augustus.

Marietje woonde de afgelopen jaren graag op Maartensstede. Maar ook in de jaren daarvoor bleef ze actief als vrijwilligster: o.a. bij de kerk de Alleenstaandensoos, de Oase en in Maartenstede. En altijd was er tijd voor een spelletje met vriendinnen, kleinkinderen of anderen. Ze was een heerlijke vrouw, maar.. "bij het kaarten heb je geen vrienden!"

Marijke Bevers-van Stee 1944—2024

Marijke werd geboren in Bergen op Zoom. Na de lagere school en de ULO ging ze naar de kweekschool in Etten-Leur. Daarna werd ze onderwijzeres op een lagere school. In 1977 ontmoette ze haar man en ze trouwden. Ze gingen wonen in Losser en kregen twee kinderen, later werd zij oma. Marijke was zeer actief als vrijwilliger, onder andere in de H. Maria Geboortekerk. Ze heeft 35 jaar als lid van het dameskoor haar stem laten klinken. Daarnaast was ze ook lector in verschillende vieringen. Dit heeft ze gedaan met volle overgave en overtuiging totdat vanwege haar ziekte het niet meer mogelijk was. Dankbaar zijn we naar haar toe als geloofsgemeenschap. Toen het thuis niet meer ging werd ze opgenomen in Oldenhove, waar ze liefdevol werd verzorgd. Haar man ging dagelijks naar haar toe, want met hem heeft Marijke veel gedeeld. Na de Ziekenzalving gaf ze in alle rust haar leven terug aan de Schepper. Na de gezongen Eucharistieviering op 14 augustus hebben we haar begeleid naar het crematorium in Borne.

Bennie Maseland 1939—2024

Bennie is geboren in Denekamp. Hij groeide op in een pleeggezin, hier kreeg hij een liefdevolle opvoeding en aandacht. In 1963 ontmoette hij zijn vrouw. Na twee jaar verkering trouwden ze. Er werden drie zoons en een dochter geboren. Hij was een lieve maar ook wel strenge vader. Hij was voor zijn kleinkinderen een lieve opa. In zijn werkzaam leven was hij glaszetter, later werkte hij in de spinnerij van een textiel bedrijf. In 1978 werd een omslag gemaakt in het werk. Bennie werd koster van de H. Maria Geboortekerk. Hij deed zijn werk met veel liefde en passie. Bennie was koster tot hij met de VUT kon. Tijd voor andere dingen, bestuur KBO, maar ook chauffeur op de buurtbus. Zo blijf je contact houden met de mensen was zijn motto. Ook werken in de tuin deed hij graag. Toen zijn mobiliteit minder werd kwam hieraan een einde. Hij moest steeds meer inleveren. Wat was het fijn dat hij samen met zijn vrouw, mede door haar goede zorgen, zelfstandig kon blijven wonen. Na het Sacrament van de zieken te hebben ontvangen is Bennie op 9 augustus overleden.



Herman Sprakel 1943—2024

Herman werd geboren in Enschede. Hij trouwde met zijn grote liefde Joke Wolters en samen kregen ze een dochter, die op haar beurt de liefde vond en trouwde. Herman was heel goed in techniek, maar blonk nog meer uit in zijn humor, hulpvaardigheid en interesse. Hij was verknocht aan zijn bedrijf in Jacht- en schietsport. Geen wonder dus dat zijn passie lag bij de schietsport. Hij hield ook erg veel van vissen en van het rijden en samenrijden met zijn vrienden “de motormuizen”. In december 2003 moest hij helaas afscheid nemen van Joke. Slechts kort is Herman ziek geweest. Zijn wens was thuis te sterven en dat is gelukt met hulp van dochter en schoonzoon, waarbij zij weer werden bijgestaan door twee neven, tevens vrienden. Op 16 augustus hebben we onder grote belangstelling afscheid van Herman genomen tijdens een avondwake. Op 17 augustus hebben we hem te rusten gelegd op het kerkhof bij Joke

Programma Scheppingsperiode in Parochieverband Zuidoost Twente



De kerngroep Laudato Si' Twente biedt voor het vierde jaar op rij een inspirerend programma aan tijdens de Scheppingsperiode.

Al sinds 1997 wordt van 1 september tot 4 oktober de Scheppingsperiode gevierd.

Zondag 1 september is de eerste zondag, de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping, en deze zondag wordt in ons parochieverband gevierd in alle kerken waar een viering is.

Zaterdag 28 september om 14.30 of zondag 29 september om 16.00 uur is er een bijzondere lezing in het kader van de werelddag voor vluchtelingen en migranten. Via de website www.rkzuidoosttwente.nl en de Facebookpagina www.facebook.com/groups/laudatositwente wordt dit nader bekend gemaakt.

Ook zal in oktober een Laudato Si'-boom worden geplant. Bovendien zijn er weer filmavonden:

Dinsdag 10 september om 19.30 uur: de film ‘Woman at War’ in Enschede (nadere info over locatie volgt via website en Facebook)

Dinsdag 24 september om 19.30 uur: de film ‘Dark Waters’ in de Ariënszaal bij de Bonifatiuskerk te Haaksbergen.

Dinsdag 1 oktober om 19.30 uur: de film ‘Boeren, Burgers en Beren’ in het Parochiecentrum van de Maria Geboortekerk, Losser

Kortom, een boeiend programma met voor elk wat wils!
Kerngroep Laudato Si' Twente,
<https://www.rkzuidoosttwente.nl/laudato-si-5873>
Laudatosi@rkzuidoosttwente.nl,
www.facebook.com/groups/laudatositwente

Vredesviering zondag 22 september

Zondag 22 september om 10.30 uur is er de jaarlijkse oecumenische Vredesviering, dit keer in het Syrisch-Orthodoxe klooster in Glane. Deze viering wordt weer voorbereid door de werkgroep, bestaande uit enthousiaste mensen van het Syrisch-Orthodoxe klooster, de Protestantse en onze Rooms-Katholieke kerk van Glanerbrug en voorgegaan door zowel vrijwilligers als voorgangers van de genoemde kerken.

Er is geen kindernevendienst, maar er zijn kleurplaten en puzzels.

Het zal weer een inspirerende viering worden over het thema: Samen voor Vrede, nú! Een thema dat zeker in deze tijd heel actueel is!

Het is altijd bijzonder om met mensen van alle gezindten onder één dak te vieren en te bidden.

Na afloop is er koffie en thee.



Schriftinstuif in Losser

Ook dit seizoen kunt u vanaf 23 oktober weer aanschuiven in Losser voor de Schriftinstuif! Deze eerste avond is in het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk en begint om 19.15 uur. Er zijn net als voorgaande jaren twee avonden in najaar 2024 en twee begin 2025.

Vier woensdagavonden kunt u afwisselend in het parochiecentrum van de Maria Geboortekerk en het Aleida Leurinkhuis samen in gesprek over de eerstvolgende schriftlezingen.

U bent welkom op:

Woensdag 23 oktober in het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk

Woensdag 27 november in het Aleida Leurinkhuis in Losser (Raadhuisplein 4)

Woensdag 22 januari in het parochiecentrum van de H. Maria Geboortekerk

Woensdag 26 februari in het Aleida Leurinkhuis in Losser (Raadhuisplein 4)



De avonden zijn van 19.15-20.45 uur.

U hoeft zich niet van te voren op te geven.

De avonden worden verzorgd door Rietie Kenter.

Heilige Gerardus Majella Bedevaart Overdinkel 2024.

Op zondag 20 oktober 2024 zal de 112e Gerardus Bedevaart plaats vinden. Het thema voor de komende bedevaart is "VERBONDENHEID IN LIEFDE"

Om 11.00 uur vertrekt een sacramentsprocessie vanaf de kerk naar de Calvarieberg in het Gerardus Majella park (achter de kerk), waar de plechtige eucharistieviering is. De hoofdcelebrant is pastor W. Rekvelde. Aansluitend is de processie door het park. Tijdens de processie worden kinderactiviteiten georganiseerd. Het Sluitingslof is om 15.00 uur in de Gerardus Majellakerk, voorganger is pastor W. Rekvelde.



Enige achtergrondinformatie.

Gerardus Majella, oorspronkelijk Gerardo Maiella, werd in 1726 in Muro Lucano nabij Napels, geboren als zoon van een kleermaker. In 1749 meldde hij zich bij de redemptoristen als lekenbroeder. Hier vervulde hij zonder tegenspraak eenvoudig werk. Hij werd bekend om het geduld waarmee hij beledigingen en pijnigingen onderging en om zijn liefdadigheidswerk.

Gerardus Majella had tijdens zijn leven vele visioenen. Verder staan verscheidene bovennatuurlijke verschijnselen, zoals genezingen, bilocatie (aanwezigheid op meerdere plaatsen tegelijkertijd), helderziendheid, profetieën en broodvermenigvuldigingen op zijn naam. Gerardus overleed op 16 oktober 1755 op 29-jarige leeftijd aan tuberculose in Caposele in Zuid-Italië, 16 oktober is zijn naamdag. Gerardus Majella is de patroonheilige van kleermakers, portiers en zwangere vrouwen. Hij werd in 1893 door paus Leo XIII zalig verklaard en in 1904 heilig verklaard door paus Pius X.

De Gerardus Bedevaart, in het leven geroepen door Pastoor Van Laak, is het feest van de patroonheilige H. Gerardus Majella, de patroonheilige van onze kerk. De processie wordt gehouden op de sterfdag van Gerardus Majella (16 oktober) of de eerste zondag erna. In 1912 trok de eerste processie ter ere van Gerardus Majella in Overdinkel rond, het begin van een religieuze traditie die het dorp tot de grootste bedevaartplaats van Twente maakte.

De processie trok altijd heel veel bedevaartgangers. In 1937 waren er tussen de 16.000 en 20.000 pelgrims. In de jaren '50 en '60 wel 30.000. De mensen kwamen met de trein die in Losser en Glane stopte en gingen vanaf daar lopend verder. Later kwam men met de bus. Maar ook heel veel mensen uit de omgeving kwamen op de fiets. Thans verwelkomen wij vele honderden pelgrims.

Het programma van het Triduüm.

Donderdag 17 oktober, 19.00 uur: Opening van het Triduüm met een eucharistieviering in de kerk.

We sluiten de 1e dag van het Triduüm af met een kop koffie/thee.

Vrijdag 18 oktober: Geen viering.

Wel is de kerk open voor stil gebed en kan er een kaars worden opgestoken.

Zaterdag 19 oktober, 19.00 uur: Gebedsviering in de kerk, verzorgd door Dynamique, geheel in het teken van Oktoberfest. Iedereen is van harte welkom, ook voor een kop koffie/thee na de viering.

Zondag 20 oktober, 11.00 uur: Plechtige eucharistieviering, aansluitend de processie door het Gerardus Majella Park.

Zondag 20 oktober, 15.00 uur: Sluitingslof in de kerk.

Misintenties kunt u opgeven door deze te mailen naar gastdamesgmpo@kpnmail.nl. De kosten voor een misintentie zijn € 5,00 en voor een intentie geldt een vrije gift. U kunt de kosten overmaken naar rekeningnummer NL26 RBRB 0929925955 t.n.v. st. Pelgrimsdorp Overdinkel, onder vermelding van “uw misintentie” of “uw intentie”. U bent natuurlijk ook van harte welkom om uw misintenties door te geven tijdens de openingstijden van het parochiecentrum of op zondagmorgen, voor de Gerardus Bedevaart.

Voor de verkoop van devotionalia zal er zondag 20 oktober traditioneel een verkoopkraam buiten bij de ingang van het Gerardus Majella park staan. Van 10.00 uur tot 15.00 uur bent u van harte welkom voor de Gerardus Kalender, Gerardus kaarsen (groot en klein), beelden, medailles, rozenkransen, etc.

Verder is er op zondag 20 oktober van 10.00 uur tot 15.00 uur een “verkooppunt” achter in de kerk.

Hier kunt u terecht voor offerkaarsen (€ 0,50), novenekaarsen (€ 5,00) en de Gerardus Kalender met schild (€ 10,50).

Wilt u eerder een Gerardus Kalender kopen? U bent van harte welkom in het parochiecentrum naast de kerk (dinsdag- en vrijdagmorgen tussen 10.00 en 11.30 uur), Hoofdstraat 76. Ook geven de gastdames u graag meer informatie op telefoonnummer 053-5381304.

Kaarsen (laten) branden.

Kunt u zondag 20 oktober niet aanwezig zijn, maar wilt u graag een kaars (laten) branden? Dit kunt u doen door de kosten van de kaars (voor een offerkaars € 0,50 en voor een novenekaars € 5,00) over te maken naar rekening NL26 RBRB 0929925955 t.n.v. st. Pelgrimsdorp Overdinkel, onder vermelding van “kaars” en uw intentie. Wij zorgen ervoor dat uw kaars zondagmorgen wordt aangestoken en blijft branden totdat de kaars is opgebrand (ook na de Gerardus Bedevaart!).

Vrienden van de Bedevaart.

Bij het verkooppunt, achter in de kerk, geven wij u graag meer informatie over het initiatief "Vrienden van de Bedevaart", waarmee u ons helpt om de Gerardus Majella Bedevaart in stand te houden. Wilt u ons daarnaast helpen met een gift, zodat wij de bedevaart kunnen blijven organiseren, dan kunt u onder vermelding van "Vriend van de bedevaart" uw gift overmaken naar rekening NL26 RBRB 0929925955. Bij voorbaat hartelijk dank.

Mocht u verder nog vragen hebben, neemt u dan contact op met het bestuur van de Gerardus Bedevaart Groep,
gerardusbedevaartoverdinkel@live.nl

We hopen dat er veel pelgrims naar Overdinkel komen om samen met ons het feest van onze patroonheilige te vieren. Graag tot ziens!

Met vriendelijke groeten,

Gerardus Bedevaart Groep Locatieraad H. Gerardus Majella

Frank van Hees op weg naar Santiago de Compostella

Uitgerust met rugzak en wandelstok, met de zegen van pastoor Paul Daggenvoorde, en tenslotte uitgezwaaid door zijn gezinsleden en een aantal parochianen, ging Frank zondagochtend 18 augustus jl. op weg naar Santiago de Compostella. Meer informatie en foto's treft u op de website van onze parochie. De pelgrimsroute (St. Jacobsroute) is vanaf Nederland ongeveer 2.400 km. Gemiddeld wordt zo'n 20 - 25 km per dag gelopen en is men, dus ook Frank, circa 3-4 maanden onderweg.

We wensen hem een veilige, mooie en inspirerende wandeltocht toe.



Contactgroep alleenstaanden

Elke laatste zondag van de maand is er iets te beleven.



Het programma voor de tweede helft van 2024:

29 september: opening van de tweede helft

27 oktober: een leuke quiz over...

24 november : een bijzondere bingo

26 december: een gezellige kerstmiddag

We beginnen elke keer om 14.00 uur in het parochiecentrum van de Heilige Maria Geboortekerk.

Samen worden het gezellige middagen en *iedereen is van harte welkom.*

Voor verdere informatie kan men bellen met:

Marietje Haarman tel 06-223 876 08 of Truus Röring tel 053-5384738

Programma koor St. Caecilia Heilige Maria Geboortekerk

15 sept 2024 24ste Hk/em JFK Mis Perosi Greg. blz. 336

Ave Maria van Perosi – Verbum Supernum.

22 sept 2024 25 ste Viv/WR

29 sept 2024 26 ste ?/ WR, em JFK, PD, FH

Zilveren priesterjubiläum Willy Rekveld.

Mis: Paus Joannes van Jan Vermulst. Nederlandstalig.

Wisselende gezangen nader te bepalen.

Alle koren uit samenwerkende parochies Losser, Enschede en Haaksbergen.

06 okt 2024 27ste Gk/PD Mis J. Haydn Greg. 346 e.v.

Alleluia BMV – Sancta Maria van Mozart – Sancta Maria van Schweitzer.

13 okt 2024 28ste Dk/WR

20 okt 2024 29ste Processie ter ere van de H. Gerardus.

Alle koren van parochie Maria Vlucht / WR.

Viering om 11.00 uur in het Gerardus Majellapark te Overdinkel.

Programma nader te bepalen.

27 nov 2024 30ste Viv/WR

01 nov 2024 Allerheiligen.

02 nov 2024 Allerzielen, 19.00 uur doorloop?

03 nov 2024 31ste Gk/PD Mis Zangl Greg. blz. 360 e.v.

Salve Regina – Panis Angelicus dames met solist(en) Herman en/of Joop.

10 nov 2024 32ste Viv/WR

Bennie Elshof

Vredesweek: Samen voor vrede. Nu!



Van 14 t/m 22 september is het Vredesweek.

Het thema is dit jaar "Samen voor vrede. Nu!"

Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog en hoe dit eruit ziet en tot stand komt, gaat iedereen aan. Daarom organiseert PAX al meer dan 50 jaar met duizenden mensen de vredesweek. Ook dit jaar zullen er in de vredesweek honderden lokale activiteiten samenkomen met een gemeenschappelijk doel: vrede. Vrede komt natuurlijk niet vanzelf, daar moet je aan werken, met elkaar.

Daarom is het thema dit jaar: **Samen voor Vrede. Nu!**

IBAN NL03 TRIO 0390 5150 00

In het weekend van 22 september wordt er in de H. Maria Geboortekerk een speciale collecte gehouden voor de vredesweek.

De MOV-groep beveelt deze collecte van harte bij u aan.

Pastorale wenken



1. Ziekenbezoek.

Ziekenbezoek, zowel door de bezoggroep als door de pastor, thuis of elders, kan aangevraagd worden via het locatiesecretariaat geopend op werkdagen tussen 10.00 - 11.30 uur.

2. Ziekencommunie.

Ouderen en/of zieken die de H. Communie thuis wensen te ontvangen kunnen dit aangeven via het mailadres: losser@mariavlucht.nl of via de gastdames die elke werkdag van 10.00 tot 11.30 uur aanwezig zijn, telnr.: 053-5381224.

3. Ziekenzalving (Sacrament van de Zieken).

Stel dit sacrament niet uit tot het allerlaatste moment. Zowel voor de zieke als voor de naasten is het een hele steun als dit sacrament bij het volle bewustzijn ontvangen wordt. Maak één en ander tijdig bespreekbaar en maak tijdig een afspraak met de pastor. Andere keuzes van parochianen kunnen leiden tot het niet acuut aanwezig zijn van de eigen pastor, zodat een dienstdoende regiopastor opgeroepen moet worden.

4. Verliezen verwerken (Bezoeken nabestaanden)

Onze parochie heeft een groep vrijwilligers die toegerust is en werkzaam is in de nazorg. Het doel van dit bezoekwerk is om nabestaanden een luisterend oor te bieden en nabij te zijn, waarbij vertrouwen en discretie vanzelfsprekend zijn. Mocht U hierover iets meer willen weten, dan kunt u altijd informatie inwinnen bij secretariaat@mariavlucht.nl of Sini Punte tel: 053-5384488.

5. Uitvaarten

Uitvaarten in onze parochie worden in principe verzorgd door parochiële uitvaartvoorgangers.

Uitvaartcoördinator: 06-22950931

U kunt t/m 21 oktober kopij inleveren voor het volgende nummer dat op 6 november verschijnt.

Het e-mailadres voor inzenden van kopij:
klopkelosser@gmail.com.



Verhuizen?



Help onze administratie en geef uw verhuizing door aan:
Geloofsgemeenschap Katholiek Losser
Gronausestraat 4, 7581 CG, Losser
Bereikbaar via de gastvrouwen, maandag t/m donderdag
van 10.00 -11.30 uur Tel. 053-5381224

Colofon

't Klöpke, Parochieblad voor Losser en Glane



Uitgave van de Geloofsgemeenschap Katholiek Losser van de parochie Maria Vlucht

Voor een gemakkelijke verwerking vragen wij u vriendelijk de kopij per e-mail te zenden aan:
klopkelosser@gmail.com

U mag ook geschreven artikelen/bijdragen inzenden.

Redactieadres:

Voor reacties, vragen enz. over de inhoud van het blad kunt u mailen naar klopkelosser@gmail.com

Voor vragen met betrekking tot de bezorging kunt u contact opnemen met een van de volgende personen:

Truus Röring, José Wijering of Gerard Munsterman
via klopkelosser@gmail.com

Inleverdata kopij in 2024:

Uiterlijk: 21 oktober, 2 december

Bezorging van 't Klöpke in 2024:

6 november, 18 december

In geval van verhindering worden de bezorgers/bezorgsters geacht zelf voor een vervang(st)er te zorgen.

Bezorgers/bezorgsters die, om wat voor reden ook, willen stoppen met het bezorgen van het parochieblad worden vriendelijk verzocht dit door te geven aan hun contactpersoon.

U hoeft niet voor een opvolg(st)er te zorgen, maar het is wel prettig als u een mogelijke kandidaat of kandidate weet.

Samenstelling pastoraal team parochie Maria Vlucht

Pastoor Paul Daggenvoorde	06-39170407	p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl
Parochievicaris Willy Rekveld	06-20874866	w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl
Pastoraal werker Frank de Heus	06-30098833	f.deheus@rkzuidoosttwente.nl

I.v.m. de nieuwe AVG-wet zijn in de digitale versie niet meer alle telefoonnummers en email-adressen vermeld.



Wereldvrede



In het Egyptisch paviljoen
van de Biënnale van Venetië
hangen duizenden zwarte en witte duiven.

Ze verbeelden de wereldvrede.

Straks als alle bezoekers weg zijn
vliegen zwarte duiven naar de landen in oorlog,
witte duiven zoeken naar de bedreigde gebieden
op aarde.

De vredesduiven strooien zaadjes
in de harten van de mensen.

Morgen bloeit daar een bloem van hoop,
overmorgen een bloem van vertrouwen,
daarna komt de bloem van liefde,
die weet dat er maar één weg is
naar het hart.

Alle mensen zijn broeders en zusters.

Stop de spiraal van geweld,
start de dialoog,
spreek, spreek, spreek,
luister, luister, luister,
drink en eet samen.