

---

**Jakobsschelp**  
Scholten Reimerstraat 42  
7524 CS Lonneker  
telefoon: 053 435 93 77  
[parochie.lonneker@mariavlucht.nl](mailto:parochie.lonneker@mariavlucht.nl)  
open: vrijdag 09.00-11.00 uur

**Centraal secr. Maria Vlucht**  
Gronausestraat 4  
7581 CG Losser  
tel: 053 536 16 75  
[secretariaat@mariavlucht.nl](mailto:secretariaat@mariavlucht.nl)  
website: [www.rkzuidoosttwente.nl](http://www.rkzuidoosttwente.nl)  
open: ma t/m vr: 09.00-12.00 uur

---

**Voor dringende pastorale zorg bel: 06-20874866**  
**Voor het melden van uitvaarten bel uw uitvaartleider.**

---

**GEBED** van een jongere

Ik doe vaak stom ik doe vaak raar dus wat ze zeggen is echt wel waar  
Ik ben niet leuk dat kan ik niet goed ik weet gewoon niet hoe dat moet  
hoe kan ik leren om me niet te vervelen  
als ik nooit eens mee mag spelen?  
als ze steeds zeggen jij bent zo raar  
ga ik het geloven dan wordt het nog waar

soms droom ik van een wonder:

**iemand vindt mij bijzonder**

dat maakt mij zo gelukkig en blij dan wordt ik ook leuk want ik hoor erbij  
ik weet niet wat bidden precies is en misschien heb ik het helemaal mis  
maar als U bestaat maak mijn droom dan waar  
zo, dat was het ....Ik ben klaar.

---

#### **VIERINGEN IN MARIA VLUCHT VAN 12 T/M 18 APRIL 2025**

<b>H. Jacobus Lonneker</b>	geen weekendviering
<i>goede vrijdag</i>	vr: 19.00 uur goede vrijdag viering
<b>H. Maria Geb. Losser</b>	za: 16.00 uur Kinderviering
	zo: 09.00 uur Eucharistieviering
<i>witte donderdag</i>	do: 19.00 uur Eucharistieviering
<b>Ger. Majella Overdinkel</b>	geen weekendviering
<i>witte donderdag</i>	do: 19.00 uur Gebedsviering
<i>goede vrijdag</i>	vr: 15.00 uur kruisweg viering
	vr: 20.00 uur Goede vrijdag viering/ Jezus Christ Superstar
<b>O.L.Vrouw Glanerbrug</b>	zo: 10.30 uur Woord- en communieviering
<i>goede vrijdag</i>	vr: 19.00 uur goede vrijdag viering

**Voor de meest actuele informatie zie: [www.rkzuidoosttwente.nl](http://www.rkzuidoosttwente.nl)**

---

**VIERING IN DE H. JACOBUS** palmzondag/ goede week

**goede vrijdag:** dag van vasten en onthouding

vr: 19.00 uur goede vrijdag viering mmv. het gemengd koor  
de werkgroep gaat voor

In het weekend van palmzondag is er geen viering in onze kerk i.v.m. de Enschede marathon.  
De palmtakken voor onze geloofsgemeenschap worden zaterdagavond, tijdens de eucharistieviering  
van 19.00 uur in de St. Joseph kerk in Enschede, gezegend.  
Voor belangstellenden staan de gezegende palmtakken vanaf maandag 14 april in onze Mariakapel.

---

#### **MEDEWERKENDEN**

Coll: vr: 19.00 uur: D

Acol: vr: 19.00 uur: geen  
Lect: vr: 19.00 uur: Aletta Bombeld

---

## IN DE WEEK VAN 12 T/M 18 APRIL GEDENKEN WIJ:

Rikie Aalderink-Vollenbroek.

---

## VIERINGEN IN MARIA VLUCHT MET PASEN 2025

### H. Jacobus Lonneker

*Paaszaterdag* za: 18.30 uur Gebedsviering ter voorbereiding  
op de Eerste H. communie  
*1<sup>ste</sup> Paasdag* zo: 10.00 uur Woord- en communieviering  
aansluitend koffiedrinken

### H. Maria Geb. Losser

*Paaszaterdag* za: 20.30 uur Paaswake  
*1<sup>ste</sup> Paasdag* zo: 09.00 uur Eucharistieviering

### Ger. Majella Overdinkel

*2<sup>de</sup> Paasdag* ma: 09.30 uur Eucharistieviering

### O.L.Vrouw Glanerbrug

*1<sup>ste</sup> Paasdag* zo: 10.30 uur Woord- en communieviering

Voor de meest actuele informatie zie: [www.rkzuidoosttwente.nl](http://www.rkzuidoosttwente.nl)

---

## VASTENAKTIE COLLECTE

Tijdens de Vastenactie vragen wij uw jaarlijkse aandacht voor hoop. Hoop op een betere wereld. Hoop op een wereld waarin iedereen een waardig leven kan leiden. Deze hoop kunnen wij versterken door projecten te steunen die honger en ondervoeding tegengaan. Projecten die ervoor zorgen dat de mensen in de derdewereldlanden hun eigen voedsel kunnen verbouwen. Hierdoor wordt hun bestaanszekerheid vergroot zodat men niet hoeft te vluchten.

U kunt het project steunen door Uw bijdrage over te maken op rekeningnummer  
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie  
of via de rode kist bij de ingang van de parochiezaal

---

## PASTORPRAAT

### De Geest wordt ons gegeven

Met Palmzondag staan we aan het begin van de Goede Week. Het begint vrolijk. Met de intocht in Jeruzalem. Jezus wordt juichend binnengehaald. Als een koning. Zoals wij vaker juichend nieuwe leiders, politieke partijen, nieuwe ideeën binnenhalen, om ze niet al te veel later bij het grof vuil te zetten. Het bracht toch niet wat we ervan hadden verwacht. Zo verging het ook Jezus van Nazareth. Een paar dagen na zijn bejubelde intocht was hij als een misdadiger vermoord aan het kruis. Zo lijkt heel zijn missie op een mislukking te zijn uitgelopen. Maar dan komt het. De Geest bleek uit de fles en er niet meer in te krijgen. Dat gebeurt overal waar mensen opstaan tegen onrecht en het goede leven en vrijheid zoeken. Je kunt betogingen neerslaan. Je kunt tegenstanders in de gevangenis zetten of zelfs vermoorden. Je kunt schijnprocessen laten voeren. Maar de dictatuur van macht, hebzucht, grootheidswaanzin wint uiteindelijk nooit. De liefde blijkt sterker dan de dood. Dat vieren we met Pasen. Enerzijds doen we dat zelf: opstand. Anderzijds gebeurt het aan ons: opwekking. Daar zien we als christenen de hand van God in. Hij trekt met ons mee. Door heel ons leven net als door deze Goede Week. Misschien kom je Hem tegen. In een moment tijdens een viering, de Mattheuspasie, een sobere maaltijd, thuis in je gebed, waarin je door God wordt aangeraakt. Door de Geest door Jezus vrijgegeven. Ik wens je een bemoedigende Goede Week toe.

Frank de Heus, pastoraal werker

---

## WOENSDAG 7 mei SENIORENOCHTEND

Beste senioren,

Graag willen we u uitnodigen voor de seniorenochtend op woensdag 7 mei! Het thema waarvoor we gekozen hebben dit jaar is “**Pelgrims van hoop**”.

Voor 2025 hopen wij wederom op een mooie ochtend en een goede opkomst.

We beginnen de ochtend om 09.30 uur in de Jakobsschelp, we drinken eerst een kop koffie met iets lekkers erbij, leden van het koor zijn natuurlijk hierbij van harte welkom. Daarna gaan we tegen 10.00 uur samen naar de kerk voor de eucharistieviering.

Het thema voor dit jaar: “**Pelgrims van hoop**”. Pastor Rekveld zal hierin voorgaan, het gemengde koor zal de liederen verzorgen. Na de viering zetten we de ochtend voort in de parochiezaal met een drankje en een hapje, zo hopen we er samen weer een gezellige ochtend van te maken.

De pastor is aanwezig om met u in gesprek te gaan, om even te horen hoe het gaat.

Rond de klok van 12.30 uur sluiten we de ochtend af met een lunch, een kop soep met broodjes.

**DE SENIORENOCHTEND ZAL PLAATS VINDEN OP WOENSDAG 7 mei 09.30 UUR.  
U bent van HARTE WELKOM.**

*U kunt zich opgeven met onderstaande opgavestrook en deze bij het secretariaat inleveren of u kunt zich telefonisch aanmelden bij het secretariaat op vrijdag tussen 09.00-11.00 uur tel. 4359377.  
Weet u dat u gaat, wacht dan niet en meld u aan voor deze ochtend.*

Aan het einde van de viering kunt u, indien u dit wenst, de ziekenzalving ontvangen.

Het sacrament van de ziekenzalving wordt vaak in gezamenlijke vieringen gegeven. Dan wordt het niet gegeven aan parochianen die ernstig ziek zijn of stervende zijn. Het wordt gegeven als **kracht op weg in het leven van oudere parochianen**. U kunt ook de ziekenzegen ontvangen in de vorm van handoplegging. U bent vrij om hier gebruik van te maken, vóór de viering kunt u dit aangeven. Koorleden kunnen hier ook gebruik van maken.

De ziekenbezoekgroep.

-----  
Naam:.....

Adres.....

Tel. Nummer.....  
-----

**MAANDMEDITATIE JUBELJAAR**

Kardinaal Eijk: Goede Week en Pasen - Onze fundamentele hoop De vierde maandmeditatie voor het Jubeljaar 2025 staat online. Kardinaal Eijk schrijft voor de maand april over de Goede Week en Pasen. Samen vormen zij het hart van één van de twee zogeheten ‘sterke tijden’ in het kerkelijk jaar. ‘Je kunt zelfs zonder overdrijven zeggen dat dit ‘de sterkste tijd’ van het kerkelijk jaar is, omdat de kernelementen van ons christelijk geloof in deze week centraal staan’, schrijft de kardinaal. De kardinaal staat ook stil bij het thema voor het Jubeljaar ‘Hoop’. Hij verbindt dit met Pasen en zegt: ‘Onze fundamentele hoop is verankerd in het Paasmysterie – dat Christus voor onze zonden is gestorven, is verrezen en ons zo het eeuwig leven schenkt. Ik wens ons allen dat de vieringen van de Goede Week en de daaropvolgende Paastijd ons die hoop schenken.’ U kunt de hele maandmeditatie lezen op: <https://www.rkkerk.nl/jubeljaar/maandmeditatie/>  
-----