

**38e jaargang**

**no: 6**

**24 oktober t/m 12 december 2024**



**Hoofdstraat 78**

**7586 BV Overdinkel.**

## **PASTORAAL TEAM PAROCHIE MARIA VLUCHT**

- Vicaris R.Cornelissen (waarnemend)
- Pastor/parochievicaris Willy Rekveld (Liturgie)  
 06 - 20874866  
 [w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl](mailto:w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl)
- Pastoraal werker Frank de Heus ( op donderdag vrij)  
 06 - 30098833  
 [f.deheus@rkzuidoosttwente.nl](mailto:f.deheus@rkzuidoosttwente.nl)

### **Bestuur Maria Vlucht**

Voorzitter: Vicaris R.Cornelissen (waarnemend)

Vice voorzitter: Jozef Evering

[vice-voorzitter@mariavlucht.nl](mailto:vice-voorzitter@mariavlucht.nl)

06-51846791

Secretaris: Sander Severt

[secretaris@mariavlucht.nl](mailto:secretaris@mariavlucht.nl)

Penningmeester: Jeroen Renard

[penningmeester@mariavlucht.nl](mailto:penningmeester@mariavlucht.nl)

Gebouwen: Gerard ten Vergert

[info@tenvergert.com](mailto:info@tenvergert.com)

06-53934001

### **OPENINGSTIJDEN CENTRAAL SECRETARIAAT**

Openingstijden Centraal secretariaat van Maria Vlucht:  
 van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur  
 en wordt 'bemand' door Annette Kerver en Irene Ridder,  
 Gronausestraat 4, 7581 CG Losser.

 5361675. E-mail: [secretariaat@Mariavlucht.nl](mailto:secretariaat@Mariavlucht.nl)

### **UITVAARTCOÖRDINATOR MARIA VLUCHT**

 06-22950931

### **PAROCHIECENTRUM H. GERARDUS MAJELLA**

De gastdames zijn aanwezig op dinsdag- en vrijdagmorgen  
 van 10.00 tot 11.30 uur, in het parochiecentrum.

Op de andere dagen is het parochiecentrum gesloten.

 053-5381304

 [overdinkel@mariavlucht.nl](mailto:overdinkel@mariavlucht.nl)

### **LOCATIERAAD OVERDINKEL**

- Alfred Westenbroek (Voorzitter) ☎ 06-26518335
- Evelien Beuting (Secretariaat) ☎ 5387238
- Mariët olde Beverborg (Penningmeester) ☎ 5383608
- Bennie Haamberg (Algemeen & onderhoud gebouwen)  
[benniehaamberg@kpnmail.nl](mailto:benniehaamberg@kpnmail.nl) ☎ 06-10230719.

### **BEGRAAFPLAATS**

Voor informatie reglement, huishoudelijk reglement, tarieven en verzekeringen begraafplaats zie website: [www.mariavlucht.nl](http://www.mariavlucht.nl). Zijn er verder nog vragen neem dan contact op met de Begraafplaats commissie.

#### Leden commissie:

Tonnie Breuker - beheerder ☎ 053-5383309  
 Johan Abbink - penningmeester ☎ 06 -53522751  
 E-mail: [begraafplaatsoverdinkel@mariavlucht.nl](mailto:begraafplaatsoverdinkel@mariavlucht.nl)

### **Opgeven intenties**

Intenties kunt u opgeven en betalen bij de gastdames op de dinsdag- of vrijdagmorgen of door deze te mailen naar [overdinkel@mariavlucht.nl](mailto:overdinkel@mariavlucht.nl) de kosten van de intentie of jaargedachtenis (€ 8,-) over te maken naar NL48RBRB0920306942 met vermelding van uw naam.

Intenties voor de vieringen van 12 december tot eind januari 2025 moeten zijn doorgegeven vóór 5 december 2024 als u deze in het volgende parochieblad vermeld wilt zien.

Als er een viering in dit parochieblad staat met intenties en u hebt nog geen intenties opgegeven, kunt u dit nog doen tot en met de donderdag vóór het weekend.

Ze worden dan niet gepubliceerd, maar ze worden wel genoemd tijdens de viering.

**Kopij voor het parochieblad:**

Het parochieblaadje komt in 2024 uit op:  
12 december

Kopij kunt u tot 5 december 2024  
mailen naar: [parochiebladgerardus@hotmail.com](mailto:parochiebladgerardus@hotmail.com)

**REDACTIE PAROCHIEBLAD H. GERARDUS MAJELLA**

Henriët Poorthuis

☎ 06-53117229

**Bezorging parochieblad:**

RESERVE BEZORGERS GEZOCHT.

Wij hebben een geweldig team met bezorgers voor het parochieblad. Helaas vallen er door omstandigheden soms mensen uit. Hiervoor zoeken wij nu mensen die deze gaten dan kunnen opvullen.

Het is ongeveer een half uurtje.

Aanmelden kan bij:

A Fleer 053-5381031( mag ook via app)

C. Postma-Fleer 06-23029375

[claudia.postma70@gmail.com](mailto:claudia.postma70@gmail.com)

X-X-X-X-X-X

**Pastorale zorg**

Voor dringende pastorale zorg bel: 06-20874866 of  
b.g.g. 06-39170407

Voor het melden van uitvaarten bel uw uitvaartleider.

**Communie thuis**

Bent u niet in de gelegenheid naar de kerk te komen om te communie te gaan, kunt u de H. Communie thuis ontvangen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de gastdames op dinsdag of vrijdagochtend van 10.00 tot 11.30 ☎053-5381304 of bellen met Pastor Rekveld ☎ 06.20874866

X-X-X-X-X-X-X

**Stand kerkbijdrage**

De stand van de kerkbijdrage;

per 7 oktober 2024 bedraagt € 11.391,65

Alle parochianen die hebben meegeholpen willen wij hartelijk danken voor hun bijdrage.

**\*\*\*We feliciteren de volgende kroonjarigen\*\*\***

17 oktober wordt Mw. Nijenhuis 80 jaar.

27 oktober wordt Mw. Hassing-Fleer 95 jaar.

19 november wordt Mw. Posthumus 80 jaar.

27 november wordt Dhr. Van Overbeek 80 jaar.

8 december wordt Mw. Gevers 80 jaar.

**We feliciteren U hartelijk met uw verjaardag en  
wensen u een hele fijne dag!**

## **"Verbondenheid in liefde"**

Verbondenheid in liefde was het thema waarin we samenkwamen op zondag 29 september. De eerste zondag na de dag van de verjaardag van mijn wijding 25 september 1999. In grote dankbaarheid kijk ik terug op deze zondag 29 september. Dankbaar naar God toe, maar ook naar u, jullie, naar allen. Verbondenheid in liefde dat is wat ik ten diepste mocht ervaren. Grote dankbaarheid in wat we samen mochten vieren in de Eucharistie. In gebed en zang. Het grote koor, degene die assisteerden in een prachtig versierde kerk. Zowel van binnen als vanbuiten. De receptie in zaal Heijdemann. Van kerk naar kroeg alles was perfect georganiseerd. Zelf de rit van de kerk naar de kroeg was geweldig. Namen noemen zal ik niet doen. Van het kleinste kind wat er was tot de oudste toe het was allemaal geweldig. De vele harten van de kinderen die ik kreeg in de kerk met de mooie tekst tot het kleinste kaartje met een goede en liefdevolle wens en alles wat hier tussen valt. Dank. Dankbaar voor de vele kaarten met nabije woorden van waardering en met inhoud. Andere vormen van waardering het is te veel om op te noemen. Ik koester de deze zondag zoals geschreven werd als een dag met een gouden brede rand. Dank, Dank, Dank. In verbondenheid in liefde tot Hem. Jezus Christus die mij, ons allen roept tot die verbondenheid in liefde.

Willy Rekveld, parochievicaris.



# ADVENTSACTIE

EEN CAMPAGNE VAN VASTENACTIE

Adventsactie 2024: Voedzame gewassen voor gezonde families.  
Op veel plaatsen in de wereld hebben ouders moeite om voor voldoende voedzaam voedsel te zorgen voor hun gezin.

Vooraf jonge kinderen zijn kwetsbaar voor chronische ondervoeding, wat levenslange gevolgen kan hebben.

Project: Terugkeer naar de landbouwmethode van de voorouders in Guatemala.

Om honger en ondervoeding tegen te gaan leren inheemse boerengezinnen in Guatemala voedsel te verbouwen zoals hun voorouders dat deden.

Adventsactie wil hiervoor een bedrag van € 34.880 bijdragen.

Wat is er aan de hand?

In het oosten van Guatemala, in het district Jalapa, wonen voornamelijk Xinka. Monocultuur, kunstmest en bestrijdingsmiddelen tasten de bodem en de biodiversiteit aan en klimaatverandering maakt het gebied nog droger dan het al was. Hierdoor lijdt een derde van de volwassenen en de helft van alle kinderen aan chronische ondervoeding.

Wat willen we bereiken?

We willen de Xinka in staat stellen hun voedselproductie te verbeteren, het Milpa-systeem. De gemeenschap verbouwt hierbij gezamenlijk het land, met als basis een combinatie van maïs, bonen en pompoenen. De gewassen helpen elkaar: de bonen gebruiken de maïs als klimstokken en zorgen voor stikstof in de bodem. De pompoenen bedekken de bodem, die zo vocht vasthoudt. Samen leveren de gewassen het hele jaar door gevarieerde en gezonde voeding. De kwaliteit en de hoeveelheid van de voedselproductie zullen minimaal verdubbelen.

Hoe doen we dat?

Drie Xinka-gemeenschappen kiezen uit hun midden elk vijf vrouwen en vijf mannen, die een training krijgen in het Milpa-systeem. Dankzij het milpa-systeem hebben de honderd deelnemende gezinnen het hele jaar door goed te eten.

Achter in de kerk staat in de hele Adventsperiode een melkbus voor uw donaties.

Alvast hartelijk dank voor uw gift.

## Dankwoord

Wat was het weer een geweldige avond!  
Onze Oktoberfest-viering was wederom een groot succes, en wat heerlijk om dat samen met jullie te mogen vieren.  
Zoals al eerder gezegd, het is zo fijn dat we dit samen mogen doen voor iedereen die gekomen is!

We hebben echt genoten van de gezellige sfeer de saamhorigheid en het enthousiasme van jullie allemaal.

Hopelijk zien we jullie bij de volgende editie weer terug!  
En we blijven het hele jaar door zorgen voor prachtige vieringen.  
Iedereen jong en oud, blijft altijd van harte welkom!  
Mocht u zelf denken, daar wil ik ook deel van zijn, kom gerust een kijkje nemen op onze repetitieavonden op maandag van 19.30 tot 21.00 uur in de kerk.

Met muzikale groet, koor Dynamique 🎵



Attentie,  
de kerstviering van Dynamique op 24 december is om **17.00 uur**



## **Missionair zijn.**

Van ons wordt als geloofsgemeenschap steeds meer gevraagd missionair te zijn. Mensen met een missie, mensen met een visie. Mensen die een uitstraling hebben van blije mensen in het geloof, in de liefde dat hen tot hoopvolle mensen maken. Mensen die samenkomen in een geloofsgemeenschap. Samenkomen in een kerk die niet zoals ze gewend waren hun kerk was waarin ze lief en leed gedeeld hebben. Ze voelen dat dit pijn en verdriet met zich meebrengt. Het is niet meer zoals het was. Maar diep in hun hart zegt het verstand. Zo gaat het ook niet meer. Missionair zijn, over grenzen heen zien. Samen terug gaan naar de Bron. De Bron die Jezus voor ons wil zijn. Ik noem het zelf altijd: terug gaan naar Galilea. Dat zeggen de engelen bij het lege graf nadat Hij is opgestaan uit de dood. Terug naar toen Hij de boekrol nam en daaruit voorlas. Het niet alleen bij lezen gelaten heeft, maar op weg ging om dat wat Hij gelezen had tot werkelijkheid te laten komen. Dat was zijn missionaire opdracht. In die opdracht die Hij van de Vader had gekregen liet Hij de mensen zien, horen en liet ze spreken over hun leven dat Jezus de moeite waard vond te delen met zijn eigen leven. Ik zal met u, jullie zijn tot het einde der tijden. Hij riep zijn leerlingen bij naam en gaf hun de opdracht, een missie om te zien naar mensen. Niet op persoonlijke titel maar in Zijn Naam. Ook wij zijn in deze missie gezonden met de opdracht te blijven bouwen aan een huis voor God. Hoe en waar dan ook. Een huis voor God en de mensen. Maar op de eerste plaats zelf huis voor God te zijn. Hij die zichtbaar is geworden in zijn Zoon Jezus Christus wil in u, jullie mij wonen. Mensen met een missie naar elkaar toe.

Willy Rekveld, parochievicaris.

## **In memoriam**

**\* 21-01-1962 Benno Krikke † 02-10-2024**

**X-X-X-X-X-X-X-X**

**\*1937 Miny ter Laak-Olde Benneker † 2024**

Met veel respect en verdriet nemen wij afscheid van onze allerliefste moeder en schoonmoeder Miny ter Laak-Olde Benneker.

Miny is geboren aan de Nitertweg in Losser, waar ze haar fijne jeugd heeft doorgebracht samen met haar tweelingzus Marietje, haar ouders en haar grootouders.

In 1961 trouwde ze met haar grote liefde Jan ter Laak, dat was zeker wel heel speciaal, want ook haar tweelingzus Marietje met Jan's broer Antoon ter Laak, traden samen in het huwelijksbootje.

Aan de Luyerinksweg in Overdinkel hebben ze hun leven lang vol toewijding gewoond.

Miny was een vrouw die hard werkte en altijd klaarstond voor haar gezin.

Haar onvoorwaardelijke liefde en zorg voor haar man Jan en haar kinderen Brigitte en Leon, waren de kern van haar bestaan.

Ze gaf alles wat ze had, met een warm hart en een onvermoeibare spirit.

Moeder woonde haar laatste levensjaar op de Tiekerhook in Overdinkel, waar ze zeer liefdevol werd verzorgd.

We zullen haar blijven herinneren om haar kracht, liefde, vreugde en haar doorzettingsvermogen die ze bracht in ons leven.

Haar liefdevolle nalatenschap leeft voort in de harten van allen die haar gekend hebben.

Lieve mam, rust in vrede.

Jij zult altijd bij ons blijven!

## **Herdenken en gedenken.**

Terwijl ik deze woorden aan het papier toevertrouw is mijn priesterjubileum gevierd. Heeft pastoor Paul Daggenvoorde afscheid genomen. En heeft de 112de bedevaart ter ere van de heilige Gerardus plaats gevonden. Allemaal in het herdenken en gedenken van wat wij beleven en leven. Wat we in geloof mogen vieren. Nadenken en vooruit zien als pelgrims onderweg. Onderweg in datgene wat ons in geloof geven en geschonken wordt. We naderen het einde van het kerkelijk jaar. 1 november vieren we hen die heilig worden genoemd en we noemen hun naam. De dag daarna op 2 november herdenken en gedenken wij hen die voor ons dierbaar zijn geweest en zullen blijven. Wij noemen liefdevol hun naam.

Op weg naar het kerstfeest, de geboorte van Gods Zoon. Ik wens u, jullie en mijzelf in het herdenken en gedenken dat Licht toe. In wat wij vieren in geloof, hoop en liefde geeft Hij ons een naam. Opdat zijn Naam worde geheiligd zo bidden wij in het Onze Vader. Dat zijn Rijk mag komen, een Rijk van Vrede en Gerechtigheid. Vrede en alle goeds voor u, jullie in datgene wat wij steeds opnieuw mogen herdenken en gedenken.

Willy Rekveld, parochievicaris.

## **Allerzielen 2023-2024**

04-11-2023	Riky Werger-Hassing	87 jaar
02-12-2023	Gerard Hassink	87 jaar
04-12-2023	Anne Brands-Kottig	90 jaar
10-12-2023	Lies Loskamp-Hagmolen of ten Have	78 jaar
27-12-2023	Bertus Meijerink	80 jaar
26-01-2024	Sini Engeman-Segerink	85 jaar
08-02-2024	Wilma Bakker-Visschedijk	66 jaar
10-04-2024	Nardi olde Hanter-Wolters	76 jaar
18-04-2024	Anna Hannink-Termathe	99 jaar
20-05-2024	Johan Gervink	77 jaar
20-06-2024	Herman Noordkamp	91 jaar
26-09-2024	Miny ter Laak-Olde Benneker	86 jaar

Dat Zij mogen rusten in vrede.

## **VIERINGEN IN DE GERARDUS MAJELLA KERK**

Do. 24 okt.      9.30 uur      Eucharistieviering in de Overkant  
Voorganger      Pastor W. Rekveld

***In het weekend van 26 en 27 oktober is er geen viering.***

Do.31 okt.      9.30 uur      Eucharistieviering in de Overkant  
Voorganger      Pastor W. Rekveld

Za. 2 nov.      **18.30 uur**      allerzielenviering  
lectoren      m.m.v. Dynamique  
Anite Olde Bolhaar &  
Marcel Benneker

Zo. 10 nov.      9.30 uur      WOCO-viering door par. werkgroep  
Lectoren      m.m.v. dames en herenkoor  
Alfred Westenbroek &  
Helma Kraesgenberg



***Na afloop van de viering is er koffie en thee***

Do.14 nov.      9.30 uur      Eucharistieviering in de Overkant  
Voorganger      Pastor W. Rekveld

Za. 16 nov.      19.00 uur      Eucharistieviering  
Voorganger      m.m.v. dames en herenkoor  
lector      Pastor W.Rekveld  
accol.      Lianne Grothues  
intentie      Tess Wilke  
jaarged.      Johan Gervink,  
ouders Hannink Termathe  
Marietje Dijkhuis-Nordkamp

***In het weekend van 23 en 24 november is er geen viering.***

Do.28 nov.      9.30 uur      Eucharistieviering in de Overkant  
                          Voorganger      Pastor W. Rekveld  
                          Intentie              Johan Gervink

Zo. 1 dec.      9.30 uur      WOCO-viering door par. werkgroep  
                          m.m.v. dames en heren koor

 Lectoren      Alfred Westenbroek &  
                          Lianne Grothues  
                          Intentie              overleden leden van het  
                          dames en heren koor  
                          Jaarged.              Annie Hassing-Smit  
                          *Ceciliafeest*

***Na afloop van de viering is er koffie en thee***



***In het weekend van 7 en 8 december is er geen viering.***

Do.12 dec.      9.30 uur      Eucharistieviering in de Overkant  
                          Voorganger      Pastor W. Rekveld

Za.14 dec.      19.00 uur      Eucharistieviering  
                          m.m.v. dames en heren koor

                         Voorganger      Pastor W.Rekveld  
                          Lector              Helma Kraesgenberg  
                          Acol.                Cas Elferink & Gijs Luijterink  
                          Intentie              ouders Hannink - Termathe

***In het weekend van 21 en 22 december is er geen viering.***

**Alle vieringen zijn onder voorbehoud!**



## Parochie Maria Vlucht

Wanneer de vieringen in de andere parochies van Maria Vlucht zijn, kunt u makkelijk vinden op de site van Maria Vlucht / vieringen of

[www.rkzuidoosttwente.nl](http://www.rkzuidoosttwente.nl)

Daar staat ook vermeld wat het thema is en welk koor er zingt.



X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X-X



### **Oaseseizoen 2024 afgesloten met Oogstfeest**

Met schitterend weer is zondag 6 oktober het Oaseseizoen afgesloten met het jaarlijkse Fruchtefest.

Vanaf 's morgens vroeg was het één en al activiteit, met tentopbouw, kramen inrichten met mooie producten, Kaffee mit Kuchen voorbereiden, de oven opstoken en het klaarzetten van tafels, stoelen en banken. Ook de zandbak en de waterpomp voor de kinderen werden in gereedheid gebracht en de Oasevlag wapperde bij de ingang. Een kopje koffie, een pannenkoek,

pompoensoep en inspirerende gesprekken. Nog even langs de mooie kraampjes.

Rond 14.00 uur was er een dankdienst met Jeroen Heemink voor alles wat dit jaar is gebeurd:

- De vroege Paasmorgen van donker naar licht met het gezang van vogels en de opkomende zon.
- De zondagmiddagen met altijd bezoekers, weer of geen weer, met wie even een praatje werd gemaakt op dit plekje aan de Dinkel.
- De vele kinderen uit Gronau die met hun klas de natuur beleven en ontdekken.
- De vrijwilligersgroep op de dinsdagmorgen, die er voor zorgt dat het gras gemaaid wordt, de struiken gesnoeid worden en andere onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.
- De vrijdagavonden met vele indrukwekkende thema's waarover men met elkaar in gesprek ging. Als laatste werd de pelgrimstocht van de H. Franz besproken.

Daarmee was het Fruchtefest nog niet voorbij!

Het 10 jarige koor "Op Toon" uit Lonneker trakteerde op een prachtig optreden met schitterende liederen.

We danken de vele vrijwilligers die weer hielpen om de tenten af te breken; zij werden beloond met een hapje en een drankje, waarmee de dag werd afgesloten.

En natuurlijk bedanken we iedereen die op welke manier dan ook dit jaar tot een succes heeft weten te maken!

Carlien Oldekamp,

namens de Oecumenische Kerkentuin Oase Gronau

X-X-X-X-X-X

## **Rondreis in Turkije**



Frank de Heus en Frank Beuger organiseren van 22 april tot en met 2 mei 2025 opnieuw een reis naar Turkije.

11-daagse rondreis Istanbul en Noordoost Turkije 2025.

U kunt de informatie hierover lezen op de site:

**[www.rkzuidoosttwente.nl](http://www.rkzuidoosttwente.nl)**

### **Dat was het dan... á Dieu Paul !**

Zondag 13 oktober, al rond half 9 `s morgens lopen de eerste mensen de Jacobuskerk in Enschede binnen. Om zeker te zijn van een goede zitplaats. De verwachting is dat het druk zal worden. En dat wordt het. Om half 10 zitten de banken nagenoeg vol. Jong en oud komt, omdat pastoor Paul Daggenvoorde deze ochtend in de Eucharistieviering afscheid neemt van de parochies Zuidoost Twente en omgekeerd de parochianen dus ook afscheid nemen van hem. Het wordt een prachtige viering. Nog één keer een bevlogen overweging, met een boodschap om mee te nemen: "Voor God is alles mogelijk." Vóór de slotzegen schetst vicevoorzitter Joop Hassink de zes jaren van het pastoraat van Paul: waardering alom. Na afloop vormt zich een lange, lange rij mensen. Nog één keer handen schudden, nog snel even iets uitwisselen.

Het is voorbij. Einde van een tijdperk. Een tijdperk om met grote dankbaarheid op terug te kijken.

In zes jaar is een stevig fundament gelegd, waar de parochies Zuidoost Twente op verder kunnen bouwen. Veel dank Paul voor je wijsheid, steun, aandacht, inzet, knorrigheid als het nodig was, maar bovenal voor het feit dat je ruim zes jaar onze pastoor wilde zijn. We bidden dat de roeping die je voelt en het pad dat je gaat tot zegen mag zijn.

Van harte vrede en alle goeds gewenst in de abdij!

**Zonder pastoor gaan we door** ... Met het vertrek van Paul Daggenvoorde moeten we ons voorlopig even redden zonder pastoor. We verwachten de opvolger van Paul Daggenvoorde niet vóór 1 januari. Mogelijk duurt het nog iets langer. We zien overigens ook uit naar de komst van een allround pastoraal werker als aanvulling op het team. Voor de tussentijd is vicaris Ronald Cornelissen parochie-administrator voor onze parochies. Vrijwel alle vieringen tot 1 januari gaan door als eerder gepland. Naast vertrouwde gezichten zult u onze drie bisschoppen Eijk, Woorts en Hoogenboom in vieringen kunnen tegenkomen naast pastor Carla Berbée (een jaar na de ingang van haar pensioen) en rector Patrick Kuipers, die enkele vieringen op zich genomen hebben. Sommige vieringen zijn omgezet van eucharistievieringen in communievieringen. Ook in eucharistische centra. Voor biecht en ziekenzalvingen kunt u een beroep doen op onze parochievicaris pastor Willy Rekveld. We zijn blij met zoveel mensen, die hun schouders eronder zetten.