
Jakobsschelp
Scholten Reimerstraat 42
7524 CS Lonneker
telefoon: 053 435 93 77
parochie.lonneker@mariavlucht.nl
open: vrijdag 09.00-11.00 uur

Centraal secr. Maria Vlucht
Gronausestraat 4
7581 CG Losser
tel: 053 536 16 75
secretariaat@mariavlucht.nl
website: www.rkzuidoosttwente.nl
open: ma t/m vr: 09.00-12.00 uur

Voor dringende pastorale zorg bel: 06-20874866
Voor het melden van uitvaarten bel uw uitvaartleider.

GRENZEN DER HERINNERING

In het diepste van mijn wezen
ligt gelaagd begraven
mijn stil verdriet
jou zoekend jou naderend
ontglip je mij in
steeds vervagender contouren
ik krijg jou niet meer scherp in beeld
de uren van mijn onvermogen
nu gekluisterd aan
de grenzen der herinnering
maar soms moment van stil geluk
als de grenzen zelf vervagen
ben je even levensecht weer bij mij terug

Oeke Kruythof

VIERINGEN IN MARIA VLUCHT VAN 26 OKT. T/M 1 NOV. 2024

H. Jacobus Lonneker zo: 10.00 uur Gebedsviering met aansluitend
Laudato Si boom planten en koffiedrinken
H. Maria Geb. Losser zo: 09.00 uur Eucharistieviering
Ger. Majella Overdinkel geen viering
O.L.Vrouw Glanerbrug geen viering

Voor de meest actuele informatie zie: www.rkzuidoosttwente.nl

VIERING IN DE H. JACOBUS 30^e zondag door het jaar

Zo: 10.00 uur Gebedsviering aansluitend wordt er een Laudato Si boom
geplant en is er koffiedrinken in de Jakobsschelp
Voorganger R. Kenter

MEDEWERKENDEN

Coll: zo: 10.00 uur: A
Acol: zo: 10.00 uur: geen
Lect: zo: 10.00 uur: Aletta Bombeld

IN DE WEEK VAN 26 OKT. T/M 1 NOV. GEDENKEN WIJ:

Familie Graave.

PASTORPRAAT

Missionair zijn.

Van ons wordt als geloofsgemeenschap steeds meer gevraagd missionair te zijn. Mensen met een missie, mensen met een visie. Mensen die een uitstraling hebben van blije mensen in het geloof, in de liefde dat hen tot hoopvolle mensen maken. Mensen die samenkomen in een geloofsgemeenschap. Samenkomen in een kerk die niet zoals ze gewend waren hun kerk was waarin ze lief en leed gedeeld hebben. Ze voelen dat dit pijn en verdriet met zich meebrengt. Het is niet meer zoals het was. Maar diep in hun hart zegt het verstand: zo gaat het ook niet meer. Missionair zijn, over grenzen heen zien. Samen terug gaan naar de Bron. De Bron die Jezus voor ons wil zijn. Ik noem het zelf altijd: terug gaan naar Galilea. Dat zeggen de engelen bij het lege graf nadat Hij is opgestaan uit de dood. Terug naar toen Hij de boekrol nam en daaruit voorlas. Het niet alleen bij lezen gelaten heeft, maar op weg ging om dat wat Hij gelezen had tot werkelijkheid te laten komen. Dat was zijn missionaire opdracht. In die opdracht die Hij van de Vader had gekregen liet Hij de mensen zien, horen en liet ze spreken over hun leven dat Jezus de moeite waard vond te delen met zijn eigen leven. Ik zal met u, jullie zijn tot het einde der tijden. Hij riep zijn leerlingen bij naam en gaf hun de opdracht, een missie om te zien naar mensen. Niet op persoonlijke titel maar in Zijn Naam. Ook wij zijn in deze missie gezonden met de opdracht te blijven bouwen aan een huis voor God. Hoe en waar dan ook. Een huis voor God en de mensen. Maar op de eerste plaats zelf huis voor God te zijn. Hij die zichtbaar is geworden in zijn Zoon Jezus Christus wil in u, jullie en mij wonen. Mensen met een missie naar elkaar toe.

Willy Rekveld, parochievicaris.

*Hier wordt een huis voor God gebouwd waar mensen samenkomen
en waar Hij zelf aanwezig is om onder ons te wonen
Hier wordt een boek opengelegd en klinken goede woorden
van God die van de mensen houdt en die naar ons wil horen
Hier wordt een tafel aangericht om Jezus te gedenken
die voor ons leven en geluk zich weg heeft willen schenken
Hier delen wij het levensbrood en worden nieuwe mensen
de aarde wordt een vredeshuis vervuld van oude wensen*

Uitnodiging voor het planten van de Laudato Si boom

Op 27 oktober planten wij na afloop van de viering, die om 10.00 uur begint, een Laudato Si boom bij onze kerk. Hierbij is iedereen uitgenodigd. Na afloop kunt u een kopje koffie/thee drinken in de Jakobsschelp.

Uitleg Laudato Si

Het doel van Paus Franciscus met het herderlijk schrijven Laudato Si is om de drie-eenheid tussen mens, de Schepper en natuur te herontdekken. Laudato Si is de Latijnse naam die wij vertalen in Geprezen zijt Gij. In dit schrijven spreekt Paus Franciscus zijn zorg uit over ons gemeenschappelijke huis, onze planeet: de aarde. In dit huis is alles met elkaar verbonden. Wij hebben een verbinding met andere mensen, dieren, natuur en onze Schepper. Wat wij de natuur aandoen, doen wij ook onze medemens aan. Wij worden opgeroepen om samen te zorgen voor ons gemeenschappelijke huis. In mei 2015 werd het herderlijk schrijven, Laudato Si uitgegeven. De encycliciek is niet enkel gericht aan katholieken maar aan iedereen in de wereld. De Paus roept ons op om samen te zorgen voor het huis waarin wij wonen. Deze vrij lange klimaatbrief werd eind 2023 uitgelegd in het boekje met als titel, Aan U alle lof. Het boekje is uitgegeven door de Laudato Si Alliantie Nederland. Het is een samenvatting in gewone taal van de encycliciek Laudato Si. Het leert ons te begrijpen wat onze verplichtingen zijn aan ons gemeenschappelijke huis. Het beschrijft de klimaatcrisis en wijst ons de weg naar oplossingen. Om elkaar te helpen bij het samen zoeken laten wij ons inspireren door de Laudato Si klimaatbrieven, de Laudatio Si boom in ons kerkplantsoen en de Kerngroep Laudato Si van het Parochieverband Zuidoost Twente. Een groep die o.a. actief is op sociale media en het hele jaar door verschillende activiteiten organiseert.

AAN U ALLE LOF!

Laudato Si'



DE KLIMAATBRIEF
VAN PAUS FRANCISCUS
VOOR JOU SAMENGEVAT
IN GEWONE TAAL

Nieuw!
inclusief
gespreksvragen en
praktische tips!

Bestel bij je
boekhandel

€9,99

Leestip

De klimaatbrief van paus Franciscus is voor jou samengevat in gewone taal. De paus beschrijft de problemen van milieu, klimaat en vluchtelingen, maar geeft ook een uitleg van de oorzaken en oplossingen. Lees en bespreek deze brief en laat je inspireren.

We leven met z'n allen in een prachtig huis, de aarde. Maar dit huis en haar bewoners roepen om hulp. Mensen in armoede, inheemse volken, natuur en jongeren. Ze worden allemaal hard geraakt door klimaatverandering.

We hebben iedereen nodig om ons huis en onze huisgenoten te respecteren en te verzorgen. Want we horen bij elkaar en zijn van elkaar afhankelijk.

Samen kiezen voor een eerlijke economie, samen eenvoudig leven, samen genieten van de natuur en openstaan voor innerlijke verandering. Dat zorgt voor hoop en herstel.

Bestel **Aan U alle lof** bij je boekhandel voor €9,99.



VIERINGEN IN MARIA VLUCHT VAN 2 T/M 8 NOV. 2024

H. Jacobus Lonneker	za: 19.00 uur	Allerzielenviering
	wo: 09.00 uur	Doordeweekse viering
H. Maria Geb. Losser	za: 19.30 uur	Allerzielenviering
	zo: 09.00 uur	Eucharistieviering
Ger. Majella Overdinkel	za: 18.30 uur	Allerzielenviering
O.L.Vrouw Glanerbrug	za: 19.00 uur	Allerzielenviering

Voor de meest actuele informatie zie: www.rkzuidoosttwente.nl

VIERINGEN IN DE H. JACOBUS 31^e zondag door het jaar

Allerzielen

Za: 19.00 uur: Allerzielenviering mmv. het gemengd koor
De werkgroep gaat voor
Tijdens deze viering wordt extra aandacht
bested aan de overledenen van afgelopen jaar.
Na de viering worden de graven op een
sfeervol verlichte begraafplaats gezegend.

Wo: 09.00 uur: Doordeweekse viering met aansluitend koffiedrinken
Voorganger parochievicaris Rekveld

MEDEWERKENDEN



Coll: za: 19.00 uur: B
Acol: za: 19.00 uur: Teun Bombeld en
Daniël Roelink
Lect: za: 19.00 uur: Lidy Veger

IN DE WEEK VAN 2 T/M 8 NOV. GEDENKEN WIJ:

Johan en Betsie ten Vergert-Braakhuis; ouders Hulst-Hevink, Bennie en Wim; ouders Poorthuis-Graave; Herman en Rikie Aalderink; Sandra Schrijver-Krabbe; Herman en Mien Veger-Elferink; Ouders Gerbert-Jansen en overl. familie en bekenden; ouders Gerbert-Hobbelink; ouders Zwaferink-Scholte op Reimer; ouders Peterinck-Wanink, Riet en Gerdie; ouders Morsink-Hevink en Tonnie; familie Hogt-Grave; ouders Slot-Hevink; Jo Bult-Veger; Past. W. Pas; Anna Nienhuis; ouders Engbers-Welman en Anneke; Henny Punte en Arjan Maathuis; familie Graave; Gerhard Punte; Bernard en Mientje Hogt-Perik; Serry Yntema; Betsie en Bernard ter Grote-Perik; Herman H. Th. Levink en zoon Ramòn; Ineke Westrik-Levink; Jan en Annie Beumers en Gerry; Jeanet Beumers-Peze; Gerrit Hasselerharm; familie Brunink-Arninkhof; ouders Baveld-Blokhuis en Ria Baveld; ouders Scholte op Reimer-Scholtenhave en allen die vergeten zijn.
