

Het pastoraal team voor de samenwerkende parochies: St. Franciscus van Assisië, St. Jacobus de Meerdere en Maria Vlucht.



Het pastoraal team bestaat uit Paul Daggenvoorde Frank de Heus Willy Rekveld

Samen zijn we parochie: vormen we geloofsgemeenschap!

Het is weer tijd voor de Actie Kerkbalans, hét moment waarop we iedere parochiaan vragen om financieel bij te dragen. Kerk is meer dan alleen een gebouw; het is vooral dat wij samenkomen en bij elkaar steun vinden. En elkaar inspireren om een betere wereld te creëren.

Het kost geld om op locaties en in groepen ons geloof te kunnen verdiepen en vieren. We leven weliswaar door de Geest, maar niet van de lucht.

Uw bijdrage maakt het mogelijk om te kunnen blijven betalen wat het allemaal kost om parochie te zijn. En om anderen te kunnen ontvangen en bekend te maken met ons geloof. Uw gift maakt een wereld van verschil. Doe dus mee aan de Actie Kerkbalans, draag financieel bij aan de parochie.

Doe ook mee aan allerlei vrijwilligerswerk in de parochie. Want voor de organisatie van onze gemeenschappen hebben we flink wat mensen nodig. Er moeten heel wat handen uit de mouwen, voor we ze in een viering kunnen samenvouwen!

We rekenen op ieder van jullie, want parochie zijn we samen!

Paul Daggenvoorde, pastoor



Secretariaat
Par. St. Franciscus van Assisië:
Veldmaterstraat 61
7481 AB Haaksbergen

Tel: 053-574 39 29

Open: di, wo en do van 9.30 - 11 uur
e: kerkbijdrage@franciscusparochie.nl
www.franciscusparochie.nl

Actie kerkbalans
Parochie St. Franciscus van Assisië:

Rekeningnummer:
NL51RABO 0118 007 300
Betaling via QR-code is mogelijk:



| Resultatenrekening 2022 en begroting 2024 | | |
|--|----------------|----------------|
| Kosten | Resultaat 2022 | Begroting 2024 |
| Kosten onroerend goed | € 99.887 | € 109.000 |
| Kosten financieel | € 33.916 | € 30.000 |
| Kosten personeel | € 159.300 | € 150.000 |
| Kosten eredienst | € 24.341 | € 24.300 |
| Kosten pastoraal | € 12.261 | € 12.300 |
| Bijdragen bisdom | € 37.432 | € 40.500 |
| Overige bijdragen | € - | € 12.000 |
| Kosten begraafplaatsen | € 15.587 | € 16.000 |
| Beheerskosten | € 50.867 | € 57.000 |
| Positief saldo | € 5.270 | |
| Kosten totaal | € 438.861 | € 451.100 |
| Opbrengsten Resultaat 2022 Begroting 2024 | | |
| Kerkbijdrage | € 161.146 | € 150.000 |
| Collecten/Stipendia en ov inkomsten | € 85.327 | € 60.000 |
| Opbrengsten uit bezittingen en beleggingen | € 164.783 | € 154.000 |
| Opbrengsten begraafplaatsen | € 27.605 | € 25.000 |
| Negatief saldo | | € 62.100 |
| Opbrengsten totaal | € 438.861 | € 451.100 |

* Exclusief incidentele en/of buitengewone resultaten

Tot slot

Ieder van ons maakt zijn eigen keuzes, maar hoe onze wegen ook gaan; we hebben elkaar nodig! In deze tijd waarin duidelijk wordt dat de grenzen van maatschappelijke mogelijkheden steeds zichtbaarder worden, ervaren we hoezeer we ook op elkaar aangewezen zijn.

Een rechtvaardige samenleving komt er niet vanzelf. Een bewoonbare wereld evenmin. We zullen ons moeten inzetten voor de wereld van vandaag én voor de wereld van morgen. In ons zoeken naar begaanbare wegen is Jezus van Nazareth ons levend voorbeeld. Hij wijst ons Gods wegen en als kerkgemeenschap willen we ons daardoor laten leiden.

Natuurlijk maken we als kerkgemeenschap ook fouten. Steeds opnieuw zullen we moeten ontdekken welke wegen we mogen gaan. Maar we weten dat God met ons meetrekt en dat zijn Geest ons zal bezielen wanneer we elkaar willen horen en ons laten inspireren door Gods Geest.

In deze tijd waarin het individu vaak centraal staat en mensen teruggeworpen worden op zichzelf, willen we als kerk een plek zijn van ontmoeting én bemoediging. Een plek waar iedereen welkom is.

Ondersteun ons
"Geef nu voor de kerk van vandaag en morgen!"



- Startavond
- Eucharistieviering
- Zin in Creativiteit
- Pablokoor
- Wittengroep
- Laudato Si'
- Mariaviering
- Kevelaer
- Familieviering
- Vredeswens
- M 25
- Dauwtrappersmis
- Ariens tentoonstelling
- Eerste Heilige Communie
- Oecumene
- Kloosterochtend
- Vastenactie
- Parochiële Caritas Instelling
- Pannenkoeken
- Franciscusbende
- Geloven nu
- Meditatieve wandeling
- Taizé koor
- Kerkhofboys
- Klokken voor vrede
- www.kerkdienstgemist.nl
- Redactie 'Op Weg'



Zorg om schepping



De Werkgroep Laudato Si' is een werkgroep die, geïnspireerd door paus Franciscus, zich inzet voor de schepping die ons gegeven is; voor de wereld als ons gemeenschappelijk huis.

Zondagmiddaggroep Ariënhuis



In deze parochiële groep vinden mensen die alleen kwamen te staan een luisterend oor. Meeleven van mensen met dezelfde ervaring. Steun en toeverlaat.

Bloemengroet



Elke maand wordt er in elke locatie vanuit de parochie een bloemetje gebracht naar een parochiaan, een teken van betrokkenheid en meeleven.

Mariakapellen



De Mariakapellen in onze kerken zijn dagelijks geopend. Voor velen een plek van troost, een plek om een kaars te ontsteken en/of artikelen te brengen voor de Voedselbank.

WhatsApp groepen



In de Advent- en Vastentijd schrijven pastores en parochianen bezinnende artikeltjes bij de tijd van het jaar. Verdieping voor veel jongere mensen.

Een greep uit activiteiten en aandachtsvelden van de Franciscusparochie.

Kerk een plek van gebed en ontmoeting



Op woensdagochtend is er in de Pancratiuskerk een korte kerkdienst, op donderdagochtend in de Bonifatiuskerk. Nadien zijn er mogelijkheden elkaar te ontmoeten bij een kop thee of koffie.

Samen op Weg nieuwe wegen inslaan?



Op initiatief van Paus Franciscus begon in 2023 een algemene bisschoppensynode. Nadrukkelijk wilde de paus horen wat in de bisdommen leeft. Ook onze Franciscusparochie leverde een bijdrage.

Ouderenmiddagen



Elk jaar organiseert de Pastoraatgroep van de Franciscusparochie een ouderenmiddag. Een middag van ontmoeting en ontspanning.

Samen Bijbellezen



Euwenoude verhalen van mensen zijn vindplaatsen van geloof. Zij inspireren ons. Maandelijks komt een groep parochianen samen in de Pancratiuszaal om Bijbelverhalen te lezen.

Buurse Kik Vuuroet, ook als kerk



Meer dan 150 jaar kent Buurse een katholieke geloofsgemeenschap. Parochianen uit Buurse zoeken nu samen naar mogelijkheden voor de toekomst.

Franciscusbende



Voor kinderen van de groepen 5 t/m 8 organiseert de 'Kerngroep Franciscusbende' activiteiten. Gezelligheid en plezier. Elkaar beter leren kennen. Een lijntje houden met kerk en geloof.

Sacrament van het Vormsel



Bij de voorbereidingen trekken Tieners en ouders samen op, maken kennis met vrijwilligers, doen een stage, spreken over hun geloof. Voor verdere informatie: zie QR-code.

Ziekencommunie of thuiscommunie



Ook in de Franciscusparochie brengen vrijwilligers of familieleden de Communie naar mensen die ziek of slecht ter been zijn. Een unieke manier om bij Gods kerk betrokken te zijn en te blijven.

Bedevaarten



Vanuit de parochie worden jaarlijks bedevaarten georganiseerd naar Lourdes en Kevelaer. Men moet er zelf zijn geweest om te ervaren hoe mensen daar kracht vinden voor het leven van alledag.

Eucharistievieringen, Communiediensten en gebedsdiensten in onze kerken

In het weekblad 'Rond Haaksbergen' - pagina's 'Op Weg' - én op onze website vindt u informatie over vieringen die in de verschillende kerken van onze Franciscusparochie plaatsvinden.

De vieringen vanuit de Pancratius- en Bonifatiuskerk worden via KERKDIENTGEMIST.NL uitgezonden.

Een greep uit activiteiten en aandachtsvelden van de Franciscusparochie

Eerste Heilige Communie



Ouders en kinderen leren en vieren samen, maken Adventskransen, bezoeken de bakker, eten samen, doen een speurtocht in de kerk.

Vredesgebed - Wekelijks luiden we de klokken



Om het verlangen naar vrede, de strijd voor rechtvaardigheid te ondersteunen, komen parochianen elke vrijdag om 12.00 uur biddend samen in een interreligieus gebedsmoment.

R.K. Begraafplaatsen



(Foto: Kerkhof Boekelo)

De vier R.K. begraafplaatsen van onze parochie zijn plekken van rust, van herinnering en herdenking. Immers: ook zij die overleden zijn horen bij onze gemeenschap.

Zieken- en nabestaanden bezoek



De 'Bezoekersgroep' is een parochiële werkgroep die namens onze parochie ouderen, zieken en nabestaanden bezoekt. Op verzoek bieden zij een luisterend oor. Ontmoeting is een kern van pastoraat.

Kleuterkerk



Voor kinderen van 3 tot 7 jaar worden er 'Kleutervieringen' georganiseerd met gemakkelijke liedjes en eenvoudige gebeden. En natuurlijk wordt in elke viering een passend verhaal verteld.